

- Har du beräknat kostnaden?

Många av er har nog besökt den lilla svenska staden Gränna som är känd för sina polkagrisar ("Candy Canes")

- Men Gränna är inte bara känt för detta utan också för dess museum om den svenske ingenjören och upptäcksresande Salomon August Andrée.

André har gått till historien som en man som missade att tillräckligt beräkna kostnaden.

- År 1897 gjorde han en polarexpedition tillsammans med Knut Frænkel och Nils Strindberg.

Planen var att resa med luftballong över nordpolen från Svalbard till antingen Ryssland eller Kanada.

- Problemen var att Andrée och dom andra delatagarna ignorerade dom många varningstecknen på hur farlig denna plan var.

För det första så hade man inte tillräckligt förmågan att styra ballongen.

- Ännu värre var att ballongen *Örnen*, som skulle ta expeditionen över polartrakterna, levererades till Svalbard direkt från tillverkaren i Paris utan att ha testats.

När mätningar visade att ballongen läckte mer gas än förväntat, vägrade Andre inse dom fulla konsekvenserna av detta.

- Efter att man lyft med ballongen i juli 1897 förlorade den allt för snabbt vätgas och strandade på packisen efter bara två dagars färd.

Vad som nu väntade var en lång vandring tillbaks över isen. Deras utrustning och klädsel var otillräcklig och inte alls lämpad för en sådan färd.

- När den arktiska vintern kom i oktober slog gruppen läger på Vitön på Svalbard där dom dog.

Man hade missat att beräkna kostnaden vad som skulle krävas att korsa nordpolen och man hade missat att ta med i beräkningen vad som skulle behövas om man tvingades övervintra på Nordpolen.

- Du och jag står inte inför att beräkna kostnaden vad som skulle krävas för att göra en nordpolsexpedition utan något långt viktigare.

Och vad är väl mer passande denna nyårsafton 2017 där vi inom några timmar kommer kliva in i år 2018 än att ställa oss frågan: Vad krävs för att få spendera en evighet med Gud?

- Vad krävs för att bli en Jesu lärjunge, hans efterföljare?

Och på ett sätt som vi tydligt har sett i vårt studie av Galaterbrevet så är det inget vi kan göra eller åstadkomma för att bli räddade.

- Vi kan inte förtjäna att bli räddade och Jesus har gjort allt. Han beräknade kostnaden vad det skulle kosta att rädda oss och gjorde det som krävdes.

Frälsningen genom nåd & tron allena är gratis, men den kommer att kosta oss allt.

- Vad krävs det då från oss för att kunna bli Jesu lärjungar? Låt oss beräkna kostnaden och ställa oss frågan: Är vi villiga att följa Jesus?

Vänligen gå med mig till Lukas 14:25-35 för att se vad Jesus säger är kravet för att vara hans lärjunge.

²⁵Stora skaror följde honom, och han vände sig om och sade till dem: ²⁶”Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. ²⁷Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. ²⁸Om någon av er vill

bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? ²⁹Annars, om han har lagt grunden men inte kan bygga färdigt, är det fara värt att alla som ser det kommer att håna honom ³⁰och säga: Den mannen började bygga men kunde inte slutföra bygget. ³¹Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? ³²Om han inte kan det, skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta. ³³På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

³⁴Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur skall man då göra det salt igen? ³⁵Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med.”

[Bön]

Jesus hade beräknat kostnaden vad som krävdes för att rädda oss och var fast besluten att gå till Jerusalem.

- Detta för att slutföra världshistoriens största räddningsplan genom att dö i syndares ställe för att rädda oss från syndens straff till en underbar evighet med honom.

Just nu i vårt studie över Lukasevangeliet så befinner vi oss tillsammans med Jesus på denna vandring på väg till Jerusalem där Jesus skulle dö och han har gång på gång uppenbarat om vi ska kunna komma in i Guds rike att vi måste omvända oss.

- Det är detta kapitlena innan och efter vår text i Lukas 14 handlar om. Om behovet av omvändelse.

Jesus hade just vid en måltid konfronterat fariséerna om deras hyckleri och vi har sett Jesu generositet hur han bjuder in människor att bli bordsgäster i Guds rike.

- När vi nu kommer in i händelsernas centrum så har Jesus lämnat måltiden hemma hos farisén och är på sin väg mot Jerusalem där stora skaror följer honom.

Dom hade hört hans undervisning, dom hade sett dom mirakler han gjorde och följde nu efter honom såsom vissa idag skulle följa en superstjärna.

- Även då motsättningarna bland de religiösa ledarna ökade mot Jesus så följde stora skaror av folket honom.

Vad gör då Jesus?

- Han nämner tre saker för om vilka dessa inte gäller oss att man i så fall inte kan vara Jesu lärjunge.

1. Man kan inte vara en Jesu lärjunge om man inte hatar sin egen familj och sig själv (V.26).

2. Man kan inte vara en Jesu lärjunge om man inte bär sitt kors (v.27).

3. Man kan inte vara en Jesu lärjunge om man inte avstår från allt man äger (v. 33).

- Min vän, har du beräknat kostanden: Är du villig att följa Jesus?

Hatar du din familj och din själv? Bär du ditt kors? Har du avstått från allt du äger?

- Det är detta som Jesus säger är villkoret för att vara hans lärjunge. Är det inte chockerande?

Tar det inte emot? Vore det inte bättre att bara lämna denna plats och gå hem. Hata sin familj och sig själv. Hej då! [Börja gå iväg]

Vänta lite, gå inte än. Vad är det Jesus menar med detta. Har du beräknat kostnaden? Är du villig att följa Jesus?

- Vi ska nu i tur och ordning se på dessa tre uttalanden. Låt oss då för det första se på: Hatar du din familj och dig själv?

I vers 26 säger Jesus till folkskarorna: **Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.**

- Att säga till människor att dom måste hata dom som dom älskar är inte ett sätt att bli populär på.

Snarare tvärtom så visste Jesus att detta skulle leda till att människor skulle gå bort ifrån honom.

- Jesus använder sig här av en chockteknik. Detta uttalande är inte bara skakande för oss utan var även det för Jesu ursprungliga lyssnare.

Menar Jesus verkligen att vi måste hata våra anhöriga och oss själva för att kunna vara Jesu lärjungar?

- Har han inte sagt att vi ska hedra våra föräldrar (Mark 7:9-13), älska vår nästa som oss själv (Matt 22:39), att alla ska förstå att vi är hans lärjungar om vi älskar varandra (Joh 13:34-35) och till och med att vi ska älska våra fiender (Luk 6:27)?

Hur kan han då säga att vi ska hata vår familj?

- En grundläggande sak när man tolkar Bibeln är att Skrift förklarar Skrift.

Om det är en vers eller ett stycke som vi inte är säkra på hur det ska tolkas så kan vi alltid gå till ett annat där det är tydligt.

- När det gäller vers 26 här så förklaras vad det betyder i Matt 10:37 **Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig.**

När Jesus säger att vi inte kan vara hans lärjungar om vi inte hatar vår familj och oss själva så överdriver han här för att få hem sin poäng.

- Det allt handlar om är vår prioritet. Vad eller vem älskar vi mest?

Thomas Boston har sagt: "Ingen människa kan vara en sann Kristi lärjunge om inte Kristus är mer dyrbar för honom, än det som är mest dyrbart för honom i denna värld."

- Det finns ett pris att betala om man ska följa Jesus, att man måste älska honom mer än allt annat.

Vi kanske har svårt att förstå vad detta betyder så låt mig ge två exempel. Ett från Bibeln och ett från vår samtid.

- Redan i Joh 9 där Jesus hade botat den blindfödde mannen så hade judarna kommit överens om att den som bekände att Jesus är Messias skulle bli utesluten ur synagogan.

Och att bli utesluten i synagogan innebar att bli utesluten ur det sociala livet vilket också kom att få konsekvenser där troende stöttes bort ur sina familjer.

- Jesus hade varnat att han inte hade kommit med fred utan splittring bland familjer (Luk 12:49-53).

Att han inte hade kommit med fred utan svärd och där familjemedlemmar skulle utlämna andra familjemedlemmar till att dödas pga. evangeliet (Matt 10:21, 35).

- Det är direkt efter dessa verser som Jesus i Matt 10 säger:

Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig är mig inte värdig (Matt 10:37).

- Här så har det att göra med att beräkna kostnaden. Vem älskar man mest, Jesus eller familjen?

Är man villig att betala priset för att följa Jesus, att man kan bli förföljd, övergiven och till och med dödad av sin egen familj.

- Och mina vänner detta händer även idag. Senast för bara några veckorsedan så pratade jag med en före detta m. som fått fly från sitt hemland till Sverige eftersom hans släktingar försökt döda honom.

Även i Sverige idag så känner jag till personer som fått fly till andra orter för att dom riskerat att bli dödade av sina familjer.

- Vad har då detta krav att göra med oss idag? Jag tror inte att någon här inne idag skulle riskera att dödas och bli förföljd av våra familjer om vi började följa Jesus. Men likväl så gäller dessa ord för oss.

Vi ska älska våra familjer, hedra vår far och vår mor och ta hand om våra familjemedlemmar.

- Men samtidigt det Jesus vill lyfta fram är om vi sätter vår familj före Jesus, om vi älskar vår familj mer än honom då är vi honom inte värdig, då kan vi inte vara hans lärjungar.

Och jag tror dom flesta av oss vid tillfälle har misslyckats på detta område där vi älskat vår familj mer än Jesus.

- Om vi har gjort detta så får vi bekänna det och be om hjälp att han skulle få bli vår främsta prioritet.

Här så skulle jag vilja vädja till er om balans. Det finns många som har förstört sina familjer där deras så kallade "tjänst" för Gud har blivit en avgud.

- Om någon inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj, så säger Paulus att han förnekat tron och är värre än den som inte tror (1 Tim 5:8).

Älskar du Jesus mer än dina föräldrar, din fru, man, barn, bröder och systrar? Älskar du honom så mycket så om din familj likt vad som hänt med flera m. som jag träffat om din familj skulle vända sig emot dig och säga: Välj, vill du ha oss eller Jesus, att du då skulle säga Jesus.

- Men det är inte bara när förföljelsen knackar på dörren som visar om vi älskar Jesus mer än vår familj utan också när det gäller våra prioriteringar i livet.

Är Jesus din kung, är det honom du lever för att behaga, inte för att förtjäna att bli räddad utan i kärleksfullt gensvar till hans kärlek för dig.

- Är det ytterst inför honom eller ytterst inför din familj som du lever? Detta visar på vem du älskar mest.

Om du inte älskar Jesus över allt annat så kan du inte vara hans lärjunge.

- I nästa exempel som vidare förklarar vad det innebär att hata sig själv så säger Jesus i vers 27: **Den som inte bär sitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge.**

Att hata sig själv innebär inte att vi ska gå runt och hata att leva utan än en gång så är det en överdrift.

- Om vi älskar vårt liv, vår själ mer än Jesus så kan vi inte vara hans lärjungar.

Vad innebär då detta? Jo, att ta vårt kors och följa Jesus? Låt oss för ett ögonblick glömma att Jesus dog på ett kors.

- När Jesus sa detta så hade han ännu inte dött. Vad skulle Jesu ursprungliga lyssnare tänka när dom hörde detta?

Jo, den som inte bär det avrättningsredskap med vilket man skulle bli dödad kan inte vara Jesu lärjunge.

- Det handlade om att vara redo att gå i döden för Jesus. När vi hör detta så tänker vi: "Gå, i döden ok, jag skulle vara villig att göra detta."

Men att bära sitt kors betydde inte bara för folket under den här tiden att man var på väg för att avrättas utan det betydde också att man fick genomlida all den skam och förakt som det innebar att vandra på vägen fram mot korset.

- Tidigare i Luk 9:23-26 så har Jesus förklarat vad det betyder att ta sitt kors:

"Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. ²⁴Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. ²⁵Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? ²⁶Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

- Även vid detta tillfälle så talar Jesus till folkskarorna något som parallellstället i Markusevangeliet gör tydligt.

Att hata sig själv och att bära sitt kors handlar om att dö bort från sig själv.

- Att inte längre jag själv kan vara i universums centrum, utan att mitt liv kretsar kring Jesus.

Vad är hans vilja för mitt liv och inte min vilja? Det innebär att vi ger upp rätten att styra våra liv och överlämnar våra liv i Jesu händer, vad helst som må hända oavsett om vi får lida eller till och med möta martyrdöden.

- "Här är jag sänd mig", jag är villig att göra vad helst du kallar till. Den som vill bevara sitt liv i denna värld kommer att mista det, men den som mister sitt liv för Jesu skull ska finna det.

Beräkna kostnaden, älskar du denna värld och detta liv här mer än Jesus?

- **²⁵Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själ går förlorad?**

Är du villig att ge upp ditt liv? Att följa Jesus oavsett var han leder dig och oavsett vad som kan hända med dig?

- Vid ett tillfälle så fick vi i Tun. lyssna på hur en man kom till tro efter att ha försökt döda sin egen syster.

Denne man höll en kniv mot sin systers strupe och hotade henne: Lämna kristendomen nu och gå tillbaks till Isl. annars dödar jag dig” sa mannen.

- Denna kvinna älskade Jesus mer än sitt eget liv och var fast besluten att bära sitt kors.

Hon svarade: Du kan döda min kropp men inte min själ. En granne kom och slet kniven ur handen på denne man som samma natt hade en dröm om Jesus vilket ledde till att han kom till tro.

- Kvinnan var fast besluten, hon älskade Jesus mer än sitt liv och var villig att bära sitt kors.

Hur är det med dig min vän? Vad älskar du mest, Jesus eller ditt liv? Och nu talar jag inte bara om att vara villig att dö för din tro.

- Detta får konsekvenser också för hur vi lever våra liv. Inte det att vi försöker förtjäna att bli räddade utan att vi i gensvar till Jesu frälsning vill leva för honom.

Älskar du honom mest eller ditt eget liv? Vill du styra över ditt liv eller vill du att han ska leda dig?

- Med detta sagt betyder det inte att alla bör åka ut som mission... till Nordk. eller Jem (även om Gud kan kalla någon av oss till det). Men frågan är om vi i allt vill leva våra liv så att vi förhärligar Gud.

Oavsett om Gud har satt dig att jobba på ett ålderdomshem, att vara hemma med dina barn, på en skola, på en industri eller var helst han kallar att ditt liv nu är i Jesu händer.

- Att hans vilja skulle få ske och att ditt mål är att han skulle bli förhålligad genom ditt liv.

Har du kapitulerat inför Jesus och sagt till honom: Mitt liv är som ett blankt papper inför dig som du får fylla i. Gör vad du vill med mitt liv eller vill du hålla fast vid ditt liv och själv bestämma?

- Beräkna kostanden: Är du villig att ge upp ditt liv och överlämna det helt i hans hand?

Efter att Jesus har uppenbarat två av villkoren för om man kan vara hans lärjunge: Att hata sin familj och sig själv och att bära korset så ger han oss nu två illustrationer innan han ger oss det tredje villkoret för om man kan vara Jesu lärjunge.

- Jesus berättar om någon vill bygga ett torn sätter han sig då inte ner först och beräknar kostnaden om han har råd att slutföra bygget?

Annars om han lagt grunden och inte kan bygga färdigt så är risken att människor hånar honom och säger: Den mannen började bygga och kunde inte bygga färdigt.

- Det är tyvärr så här som ballongfararen Andre från Gränna gått till historien som en man som i sin övertro på tekniken och bristande respekt för naturen kom att vålla sin och sina medresenärers död.

Han insåg inte vad det skulle kosta honom och hade inte tillräckligt beräknat vilken konsekvens hans beslut skulle få. Det är detta vi måste göra. Vi kan inte följa Jesus på håll och verkligen vara hans lärjungar. **Hit men inte längre Jesus.**

Det funkar inte så.

- Är vi beredda att betala priset att älska honom mer än våra familjer, mer än oss själva och mer än allt annat så att han har första platsen i våra liv?

I det nästa exemplet så säger Jesus i vers 31-32: **Eller vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och överväga, om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? Om han inte kan det skickar han sändebud och ber om fred, medan den andre ännu är långt borta.**

- I båda dessa exempel så ser vi nödvändigheten att beräkna kostnaden.

Är du villig att följa Jesus oavsett vad det kostar? I kap 18 så kommer vi få möta en rik ung man som inte var villig att följa Jesus eftersom hans pengar stod i vägen.

- Han beräknade kostanden men var inte villig. Detta för oss till det tredje av lärjungaskapets villkor som knyter an till dessa två liknelser.

Jesus säger i v. 33 **På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.**

- Det är så lätt att vi tar för lätt på vad som står här som om det inte gällde oss.

Hörde du vad Jesus sa: ingen **[Han sa inte: några av er kan inte vara mina lärjungar. Han sa ingen]** av er kan vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

- Det var detta som den unge rike mannen inte var villig att göra. Den vanligaste betydelsen för det grekiska ordet som här översätts med "avstår" är att säga "adjö" eller "hej då". Good bye!

Ingen kan vara min lärjunge om han inte säger hej då till allt han äger.

- Betyder då detta att en lärjunge inte kan äga någonting? Nej, men den stora frågan är inte vad du har utan om det du har äger dig?

Har du i ditt hjärta sagt hej då till allt du äger? Att det inte binder dig, att om Jesus skulle kalla dig att lämna allt att du inte har ditt hjärta i det.

- För den rike mannen så var hans rikedomar hans gud som han inte ville ge upp. Är pengarna eller Jesus din och min Gud?

På Jesu tid när man blev utesluten ur synagogan för att man bekände Jesus som Messias så många gånger kom detta att innebära att man blev utfrysst inte bara socialt utan även ekonomiskt.

- Ingen ville göra affärer med än, många kom att förlora sitt jobb. Det samma gäller för många människor som lämnar Isl.

Där är det vanligt att man kan bli uppsagd från sitt jobb för att man blivit kristen och när man söker ett annat eller fått ett annat jobb så händer det att den som anställer blir beordrad att inte anställa eller att sparka den kristne.

- Och många m. vet att det är detta pris dom får betala om de blir kristna att säga nej till en ekonomisk trygghet.

Men samma villkor mina vänner gäller för oss idag att vi inte kan vara Jesu lärjungar om vi inte säger hej då till allt vi äger.

- Att det vi äger inte äger oss utan att vi ser det som Guds där vi när som helst kan ge upp det om det så krävdes.

Jesus säger: Där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara. Är din skatt i ditt jobb, dina pengar, din lägenhet, hus eller bil eller är Jesus din skatt.

- Är han den som du är villig att offra allt för att följa. Likt liknelserna om himmelriket i Matt 13 om skatten i en åkern som en man hittar och säljer allt han äger för att kunna köpa eller om pärlan som en köpman säljer allt han har för att köpa.

Är Jesus din skatt eller är det dina tillgångar? Kraven för att följa Jesus är att vara villig att offra allt.

- Att Jesus får komma på första platsen i allt. Före vår familj, för vårt eget liv och före allt vi har.

Att om vi tvingades att välja att vi skulle välja honom, men inte bara det utan att Jesus i allt i våra liv får ha första prioritet.

- Det som står på spel det är inte som man ofta idag hör om att vara en troende eller att vara en lärjunge. Att lärjungaskapet skulle vara ett andra steg för bara andliga kristna.

Men Jesus han kallar aldrig människor att först bli troende och sen lärjungar. Hans kallelse till lärjungaskap går ut till alla.

- Här och i Lukas 9 när Jesus säger detta så är det till folkskarorna som ännu inte kände honom (jmf. med parallellstället i Mark 8:34).

Han erbjuder dom inte att ta emot honom bara som Frälsare utan också som Herre.

- Vi kan inte ta emot en halv Jesus. Antingen så tar vi emot hela Jesus eller ingen Jesus alls.

Frälsningen är genom nåd allena, men att följa honom kommer att kosta oss allt. Är du redo att ge upp allt för Jesus.

- Beräkna kostanden, är du redo att följa honom?

I illustrationerna om mannen som beräknade kostnaden om han kunde bygga ett torn och kungen om han kunde möta en annan kung i krig så pekar det inte bara på lärjungaskapets krav utan också på konsekvenserna av motsatsen.

- Vad blir följderna om man inte följer Jesus, om man inte är villig att överge allt och följa honom?

För mannen som byggde tornet så om han inte skulle kunna slutföra det så var konsekvensen människors hån och förakt, för kungen om han inte hade vad som krävdes och skulle gå ut i krig jag då skulle han förlora kriget med alla dess följder.

- Men vad är då konsekvensen för oss om vi inte är villiga att älska Jesus mer än våra familjer, våra egna liv, om vi inte bär vårt kors och inte sagt hej då till allt vi äger?

Jesus kommer in på det i en sista illustration i v.34-35: **Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur skall man då göra det salt igen?** ³⁵**Varken för jorden eller gödselhögen duger det. Man kastar bort det. Hör, du som har öron att höra med.”**

- Detta kan tyckas som en konstig liknelse då koksalt natriumklorid (sodium chloride) inte kan förlora sin sälta om inte en kemisk reaktion äger rum.

Varför säger då Jesus så här? På den här tiden så kom en stor del av saltet man använde sig av från dödahavet och den bestod inte bara av ren natriumklorid utan hade också slaggprodukter i sig.

- Om man inte hade bearbetat den rätt eller att den blivit uppblandad med andra mineraler så skulle det här saltet vara värdelös och inte kunna göras salt.

Det skulle inte duga för mat och inte ens som gödningsmedel utan kastas bort.

- Hör, du som har öron att höra med. Om vi inte är villiga att betala lärjungaskapets pris att ge upp våra liv för att följa Jesus så likt ett saltlöst salt så duger vi inte till något annat än att kastas bort.

Vi måste beräkna kostnaden: Å ena sidan så har vi en underbar evighet med Jesus som blir vår helt av nåd och tron allena, men vi kan inte vara hans lärjungar om vi inte älskar Jesus mer än våra familjer och liv och om vi inte bär vårt kors och säger hej då till allt vi äger.

- Vad är det ytterst som är vår Gud. Våra familjer, våra liv, det vi äger eller är det Jesus?

Å andra sidan så måste vi beräkna kostanden vad det innebär att förkasta Jesus, det betyder att kastas bort för att föralltid gå förlorad i helvetet.

- Ta inte lätt på detta! Vill du ha denna världen eller vill du ha Jesus?

Den goda nyheten är att Jesus beräknade kostnaden vad det skulle krävas för att rädda oss. Det är detta vi har påmints om denna jul.

- Han lämnade himlens härlighet, blev människa, älskade sin himmelska Fader mer än sin jordiska familj som vände honom ryggen till.

Han bar sitt kors på vilket han kom att dö för att bli straffad för våra brott och synder.

- Han sa adjö till all form av rikedom. Han som 2 Kor 8:9 säger: var rik blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.

Han utdömde sig då han gick i döden för att vi ska få del av hans himmelska rikedom att för alltid få vara med honom som Guds söner och döttrar.

- Han beräknade kostnaden och var villig. Hur är det med dig? Har du beräknat kostnaden?

Vill du ha denna värld eller vill du ha Jesus? Det kommer att kosta dig allt: Antingen i detta livet eller i det kommande för all evighet.

- Tveka inte: Det är värt allt: ge upp ditt liv. Omvänd dig och i tro börja följa Jesus.

Oavsett om du är kristen eller ej så behöver du beräkna kostnaden. För oss som kristna så har vi alla vid tillfälle kommit till korta där vi satt något annat före Jesus.

- Om du vet med dig att något annat har fått ta Jesu plats så beräkna kostnaden, bekänn det och ge upp det som har kommit i vägen.

1 Joh 1:9 säger: Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

- Låt oss innan vi ber avsluta detta sista möte år 2017 med att ta en tyst stund, rannsaka våra hjärtan, beräkna kostnaden och bekänna våra synder.

[Bön]