

[Introduktion för barnen]

- Hej alla barn och vuxna! Vad är detta? [En stafettpinne] Vad använder man den till?

Och vad är det här? [En spegel] Vad har en spegel och en stafettpinne med varandra att göra? Det ska ni få se i dag.

- Förra gången ni barn var med så öppnade vi ett kuvert där denna stafettpinne låg.

Och vi började läsa 2 Timoteusbrevet som var Paulus sista brev som han skrev till Timoteus. Han skrev detta från ett fängelse där han satt oskyldig och väntade på att han skulle dö.

- Här i detta hans sista brev så säger Paulus det viktigaste han kan säga. Han lämnar över stafettpippen till Timoteus.

Nu så är det hans uppgift när Paulus inte kan göra det att springa och berätta om Jesus och träna andra som sen kan springa och berätta om Jesus.

- Så Paulus ger Timoteus uppdraget att träna andra som kan träna andra. Han vill att Timoteus ska lämna vidare stafettpippen.

Men det finns problem på vägen. Det finns faror som väntar när han springer.

- Det finns **faror utifrån**. Och dom kommer från dom som förföljer kristna, som jagar dom för att få dom att sluta springa och sluta berätta om Jesus. Redan så har några av dom fångat Paulus och satt honom i fängelse. [någon komma in med handklovar]

Men det finns också en annan fara som försöker hindra Timoteus från att springa och det är **faror inifrån** kyrkan.

- Förra veckan så läste Trevor hur det förekom meningslösa strider om ord, bråk och gräl inom kyrkan och hur Timoteus ska undvika det. [Någon kommer in och puttar mig]

Om Timoteus när han springer stannar för att bråka med andra som springer då kommer ju ingen i mål och den som väntar på att få stafettpinnen kommer inte få den.

- Istället om det är andra löpare som vill bråka med honom så sa Paulus att han inte ska göra det [skaka på huvudet och vifta med handen] utan istället vara vänlig, snäll mot alla, skicklig, alltså duktig på att undervisa och tålig när han får lida.

Och när det gäller dom som vill bråka med honom [Någon kommer och puttar igen] som vill hindra honom från att springa och berätta om Jesus så ska Timoteus i ödmjukhet, alltså försiktigt tillrättavisa sina motståndare och kanske låter Gud dom omvända sig. [Krama den som bråkade]

- Men det kommer finnas dom som inte vill omvända sig och som är en fara som riskerar att hindra Timoteus från uppdraget.

Och detsamma gäller oss här i dag. Det finns dom som vill hindra oss som församling, och specifikt att hindra dom som undervisar och tränar andra från sitt uppdrag. Detta så att dom inte kan ge vidare stafettpinnen.

- Vad behöver då vi och Timoteus veta, varför och hur ska han och vi hantera det?

Välkomna att gå med oss till **2 Timoteusbrevet 3:1–9** som ni hittar på sidan 935 i dom gröna Biblarna.

- Innan Emilia läser Bibeltexten så kommer Y och Z att ge er alla papper med frågor så ni kan följa med i predikan och efteråt så kan ni lämna pappren till Hannah och Ingrid så har dom en överraskning åt er.

1 Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.

2 Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda,

4 falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud

5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

6 Bland dem finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen.

8 Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, trotsar dessa män sanningen. De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta.

9 Men de ska inte ha någon mer framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med Jannes och Jambres.

[Bön]

För det första: **Vad** är det Timoteus och vi behöver veta? Lyssna nu noga för här kommer första svaret på den första frågan.

- Vi läser i v. 1 **Du ska veta att i de sista dagarna blir det svåra tider.**

Så Paulus säger något viktigt för Timoteus och oss och det är att i dom sista dagarna så **kommer det bli svåra tider.**

- Paulus vill förbereda Timoteus på att det kommer bli svårt. När han berättar om dom goda nyheterna och tränar andra för att lämna över stafettpinnen så kommer det bli svårt.

I NT så ser vi att dom sista dagarna redan började efter Jesu himmelfärd på pingstdagen (Apg 2:17) och även vi just nu lever i dom sista dagarna.

- Om det skulle vara svårt för Timoteus då, så kan vi också förvänta oss att det ska vara svårt nu också.

Vi har nu för det första lagt märke till vad Timoteus och vi behöver veta: "Det kommer svåra tider.

- Låt oss nu för det andra och lyssna nu noga barn. För det andra **varför?**

Varför säger Paulus att det ska bli svåra tider? Är det pga. ökade elpriser och bensinkostnader. Nej man hade inte ens el och bensin.

- Men i v. 2-5 så säger Paulus varför det ska bli svåra tider? **Det är pga. svåra människor.**

Timoteus bör förvänta sig att det blir svåra tider pga. svåra människor.

Och här v. 2-5 så beskriver han dom:

- **2 [För] Människorna kommer att vara egenkära, pengakära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvallriga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4 falska, hänsynslösa och högmodiga. De kommer att älska njutning mer än Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.**

[Ta upp spegeln] Har ni hört talas om Narkissos, på engelska Narcissus som blev kär i sin egen spegelbild.

- Det är detta Paulus varnar Timoteus för att människorna i dom sista dagarna ska vara som Narkissos, självupptagna och egenkära.

Tänk om jag skulle säga: "Titta på mig! Det finns ingen större, det finns ingen vackrare, åh jag älskar mig själv, tänk att jag är bäst, titta på honom vad dålig han är, har du hört om henne [visk visk],

- Vem behöver lyda sina föräldrar, äsch strunt i det, dom ska lyda mig, pengar wow jag vill ha mer pengar, hahaha titta på honom, lite

lögn här och där det har inte skadat någon bara jag får njuta av livet för jag är bäst och viktigast och så kan jag gå till kyrkan och be lite när andra ser på så att dom ska se hur fantastisk jag är.”

Tänk om jag skulle säga så. Vore inte det fruktansvärt om jag vore sådan?

- Nu överdrev jag. Ofta så uppenbaras det inte lika tydligt. Människor i dom sista dagarna liksom i hela mänsklighetens historia har varit duktiga på att ha på sig masker där man framställer sig själv så bra som möjligt.

Men vad som finns i våra hjärtan, hur vi är som personer det kommer att komma fram.

- Vi kan summera hur människorna i dom sista dagarna kommer vara med tre ord och detta är inte bara en människa här och där utan hur människor i allmänhet kommer vara.

Dom kommer som v.3 säger vara **kärlekslösa**, inte det att dom inte älskar något alls, men att dom har en självupptagen kärlek.

- Där det handlar om mig och mitt. Hur kan jag förverkliga mig själv, att leva för mig själv där likt Narkissos dom är självupptagna.

Texten säger att människorna i den sista tiden ska vara egenkära, pengakära, utan kärlek till det som är gott, älska njutning mer än dom älskar Gud och vara kärlekslösa där dom saknar känslor och medlidande till andra.

- Det betyder inte att dom inte kan älska andra, men det är en förvrängd kärlek som kretsar kring dom själva.

Det är motsatsen till Guds ovillkorliga kärlek som är riktad till andra och deras goda. När vi fått möta den så börjar den förändra oss så att våra liv börjar kretsa kring vår kärlek till Gud och våra medmänniskor.

- Det andra ordet vi kan summera människorna i dom sista dagarna med är att dom kommer vara stolta.

Det betyder att dom ser sig själva som bättre och förmer än andra och att dom ser ner på dom som inte är som dom.

- Texten säger att dom ska vara skrytsamma, stolta och högmodiga. Dom kommer vara självupptagna där allt handlar om dom.

Där istället för att Gud hamnar i centrum i deras liv att dom själva vill vara viktigast.

- Det sista ordet vi kan summera människorna i dom sista tiden med är att dom är utan självbehärskning.

Vad betyder då detta vuxenord? Jo, att dom inte kan kontrollera sig själva.

- Låt mig ge några exempel: "T.ex. när det gäller humöret: att man blir okontrollerat arg när någon inte gör som man vill"

Eller när mamma säger: "Lämna den sista kakan till storebror tills han kommer hem men att man äter den ändå".

- Eller att man inte kan kontrollera sin mun så att man säger saker som gör andra ledsna.

Människorna i den sista tiden som började redan under Timoteus tid ska sakna självbehärskning, självkontroll och Paulus beskriver hur dom inte kan kontrollera sig själva med att säga:

- Att dom är hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, oförsonliga, alltså att dom inte vill få det rätt ställt med någon som dom t.ex. bråkade med.

Dom är obehärskade, m.a.o. dom kan inte kontrollera sig själva. Dom är råa och hänsynslösa där dom kan göra hemska saker utan att bry sig om andra så att dom blir ledsna.

- Och det som betonas i listan är att dom är skvallriga. NT i Bibeln var skriven på grekiska och nu så ska jag lära er ett ord. Dom är διάβολος.

Det här ordet kommer ifrån ordet att kasta och används i slutet på 2 Tim 2:24 om djävulen, som Paulus säger håller fast Timoteus motståndare i sin snara, ungefär som en fälla.

- Dessa människor med sina ord kastar [kasta något på dom som sitter och lyssnar] lögner, anklagelser, skvaller och förtal mot Timoteus och andra människor.

Dom är till och med villiga att attackera andra för att få vad dom vill.

- Så dom här människorna dom är kärlekslösa, stolta och utan självkontroll.

Vi skulle kunna säga med ett ord att dom är själviska. Om vi likt Timoteus tar upp spegeln och jämför oss själva med vad vi läser i texten så om vi är ärliga så måste vi erkänna att vi också ibland saknar kärlek och är själviska, att också vi ibland säger saker som gör människor ledsna.

- Och vet ni vad vi behöver göra då? Berätta för Jesus och be: "Förlåt mig. Jag har syndat. Tack för att du dog för syndare som mig. Hjälp mig att vända mig bort från min synd, från min ajabaja och att tro på dig. Rädda mig från min synd för jag kan inte rädda mig själv."

Alla kristna får kämpa emot synden och behöver Guds hjälp så vi kan alla känna igen oss i listan här.

- Men människorna som Paulus här beskriver det är människor vars liv och kärlek kretsar kring och handlar om dom själva.

Min och mitt. Nu pratar jag inte om dig som kanske inte mår bra eller går igenom något svårt och därför tänker mycket på dom svårigheter du befinner dig i.

- Det Paulus säger är dom som lever helt självupptaget, utan att personligen ha fått möta Jesu kärlek.

I 1 Joh 4:19 så står det att **vi älskar därför att han först har älskat oss.**

- Om vi personligen har fått möta Gud Faderns kärlek genom Jesus då kommer vi också att älska Gud och våra medmänniskor.

Men om vi inte har någon kärlek till Gud och andra kristna då har vi inte lärt känna Guds kärlek.

- Kanske du är här i dag och om du speglar dig i texten så inser du att "jag känner inte Jesus och hans kärlek".

Kära vän, denna kärlek har Gud visat oss genom att Jesus dog istället för syndare som oss.

- På detta sätt älskade Gud världen att han gav den sin ende Son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).

Gud har visat sin kärlek. Om du skulle vilja lära känna Guds kärlek genom Jesus så prata gärna med mig eller någon annan efteråt.

- Flera av oss skulle jättegärna vara villiga att börja läsa Bibeln med dig så att du kan börja lära känna Jesus och hans kärlek.

Det är en sak jag har missat i Paulus beskrivning av människorna i den sista tiden.

Det står om dom i slutet på v.4 och början på v.5: **De kommer att älska njutning mer än Gud och ha ett sken av gudsfuktan men förneka dess kraft.**

- I beskrivningen om människorna i den sista tiden så kan vi tänka att den handlar om människor i världen utanför kyrkan.

Men överraskningen här är att människorna som beskrivs har ett sken av gudsfruktan. Det kan se ut som om dom lärt känna Jesus, men dom förnekar gudsfruktans kraft.

- Dom har inte blivit förändrade av evangeliet som är Guds kraft till räddning och förändring.

Det kan se ut som om dom är kristna och dom säger sig vara kristna men deras liv pekar på något annat att dom inte har fått den helige Ande och inte har blivit förändrade av Guds kärlek.

- Här så behöver vi ta till oss Paulus uppmaning till Timoteus att han ska veta att det kommer svåra tider med svåra människor som säger sig vara kristna.

Vi behöver vara på vår vakt för att upptäcka dom som säger sig känna Jesus, men som i lära eller som här genom sitt liv förnekar honom. Och vi bör förvänta oss att sådana personer kommer komma i vår väg både på internet och i person.

- Här så krävs vaksamhet att vi är uppmärksamma. Inte för att leta fel i människor, men att känna människor på deras frukt som Jesus sa.

Man plockar inte äpplen på taggbuskar. I princip varje månad så blir jag både personligen men framförallt på internet kontaktad av människor som säger sig vara kristna och försöker lura andra på pengar.

- Till och med när jag satt och skriv denna predikan så fick jag sådana här meddelanden på min telefon.

Vi behöver ha urskiljning för vi lever i en svår tid och vi kommer få möta svåra människor som utger sig för att vara kristna men inte är det.

- **Hur** ska då Timoteus hantera dessa människor och hur ska vi göra det och här kommer svaret på en av era frågor? I slutet på v.5 så står det:

Håll dig borta från dem! Vänta nu lite. Läste du vad jag läste? Det måste stå fel i min Bibel. Håll dig borta från dom. Men är inte det kärlekslöst?

- Här så har vi människor som inte känner Jesu kärlek. Behöver dom då inte få höra om dom goda nyheterna om Jesus? Hallå Paulus vad sysslar du med?

Ska vi bara strunta i att berätta om Guds kärlek och låsa dörrarna till kyrkan och inte bry oss om alla som inte känner Jesus som vi möter?

- "Vi har Jesus det har inte du. Vi har Jesus det har inte du." Nä. Då börjar vi ju låta precis som människorna i dom sista dagarna.

Vad menar då Paulus? I kapitlet innan i 2 Tim 2 så har Paulus redan 3 gånger använt ord som har att göra med att hålla sig borta.

- I 2:16 **men oandligt, tomt prat ska du akta dig för.** Alltså Hålla dig borta från. Och sen så skriver Paulus hur dom som ägnar sig åt det gått allt längre i ogudaktighet.

Detta är precis vad vi läst om när det gäller människorna i dom sista dagarna.

- Och deras ord kommer sprida sig som en sjukdom som tar över.

Timoteus ska hålla sig borta från dom och deras bråk så att han kan fortsätta att springa med stafettpinnen så att andra kan bli tränade att träna andra och berätta om Jesus.

- I 2:19 så ska Timoteus hålla sig borta från orättfärdighet, från dessa människors sätt att leva.

Och i 2:23 så ska han avisa dumma och meningslösa dispyter för han vet att dom vållar strider. Han ska hålla sig borta från det.

- Istället så ska han som jag nämnde innan i 2:24-26 vara vänlig, snäll mot alla, skicklig, alltså duktig på att undervisa och tålig när han får lida.

Och när det gäller dom som vill bråka med honom som vill hindra honom från att springa och berätta om Jesus att han i ödmjukhet, alltså försiktigt ska tillrättavisa sina motståndare.

- och kanske låter Gud dom omvända sig, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till (vaknar till) ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja.

Det är dessa människor bråkmakare som kastar skvaller och med sina ord strider, skapar konflikter och leder bort människor från sanningen.

- Om dom inte lyssnar till tillrättavisning då ska Timoteus hålla sig borta från dom.

Han har ett jätteviktigt uppdrag, men dessa människor hindrar honom från att springa med stafettpinnen.

- Dom hindrar honom från att träna andra och berätta om Jesu kärlek för dom som inte känner honom.

Timoteus ska inte hålla sig borta från dom som inte känner Jesus, utan från dom som säger sig känna honom, men genom sina liv visar på motsatsen genom att hindra andra från att höra och föra bort dom från evangeliet, dom glada nyheterna om Jesus.

- Så vem ska vi då hålla oss borta ifrån? Om du är ledare eller undervisar. Finns det människor som säger sig vara kristna som du kommer i kontakt med som står emot evangeliet och Bibelns sunda undervisning?

I ett annat brev Titusbrevet som liknar mycket 2 Tim så säger Paulus till Titus om dom som bråkar med ord och vållar splittring bland kristna att han ska undvika deras dåraktiga dispyter.

- Efter att ha varnat dom en första och en andra gång så ska Titus avisa dom, alltså hålla sig borta från dom (Tit 3:10-11).

På samma sätt slösa inte bort din tid i onödiga diskussioner i person och eller på internet. Bli inte distraherad utan fokusera på uppdraget att springa med stafettpinnen.

- Hur ska vi då som församling och enskilda kristna hålla oss borta från sådana människor?

Vi ska inte ge dom någon plattform eller mikrofon att tala i församlingen och om människor i framtiden kommer som vill leda människor bort från sanningen och vållar splittring...

- Ja då måste vi avvisa dom och hålla oss borta från dom. Vi har en uppgift. Människor går evigt förlorade.

Vi saknar kristna ledare i detta land, vi saknar människor som delar evangeliet med dom som inte känner Jesus.

- Vi får inte bli distraherade i vår uppgift. Tillsammans så har vi ett uppdrag. Människor behöver komma till tro på Jesus och få hjälp att växa i sin relation till honom.

Kristna ledare och lärare behöver utrustas. Vi behöver urskiljning och när det är tydligt så låt oss hålla oss borta från dom som vill splittra oss och leda oss fel.

- Internet och sociala medier är fulla med dumma och meningslösa diskussioner och dispyter som vållar strider och splittring.

Håll dig borta från dom och dom människor som är där och bråkar. Det är meningslöst.

- Vi har nu lagt märke till Vad Timoteus och vi behöver veta: Att det bli svåra tider.

Varför han och vi behöver veta det: Det kommer svåra människor. Och vi har också fått veta hur han och vi ska hantera dom: Genom att hålla oss borta från dem.

- Som sista punkt: **Varför** ska han då hålla sig borta från dom? Vi läser i v. 6-9:

6 [För] Bland dem [alltså dom svåra människorna som säger sig vara kristna men inte är det. Bland dem] **finns sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor som är tyngda av synder och drivs av många slags begär 7 och som ständigt blir undervisade men aldrig lyckas komma till insikt om sanningen.**

8 Liksom Jannes och Jambres trotsade Mose, trotsar dessa män sanningen. De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta. 9 Men de ska inte ha någon mer framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med Jannes och Jambres.

- Så bland dom människor i den sista tiden som kallar sig kristna och inte är det så fanns män som smög sig in i hemmen för att lura kvinnor i deras hem.

Kvinnor vars synder är som en stor tyngd på dom som trycker ner dom. Dessa kvinnor blir ständigt undervisade men kommer inte till insikt om sanningen.

- Och detta utnyttjar dessa onda män som förleder dom och leder dom bort från sanningen.

Att just kvinnor nämns här har förmodligen att göra med att det var dom som var ensamma hemma under dagarna.

- Det skulle likväl kunna vara män såväl som kvinnor som blir lurade.

I dag är det inte så vanligt att sådana här falska kristna som vill lura smyger sig in i människors hem.

- Vi har t.ex. Jehovas vittnen som kommer och knackar dörr, men det är lätt att urskilja.

Ett mycket större hot i dag är internet där falska kristna lärare genom sociala medier smyger sig in i våra telefoner, datorer och tv-apparater för att snärja oss och leda oss bort från sanningen.

- Var på din vakt. Vem lyssnar du på? Är det någon som betrodde kristna ledare som du litar på rekommenderar?

Eller är det bara någon som kommer upp i ditt facebook eller instagram flöde? På frukten ska ni känna trädet.

Nästa vecka så kommer vi i v. 13 läsa om hur **onda människor och bedragare ska gå allt längre i sin ondska, de bedrar och är själva bedragna.**

- Den kristna världen är tyvärr full med bedragare likt **Jannes och Jambres** som var två egyptiska onda trollkarlar som trotsade Mose i Egypten.

På samma sätt trotsar dessa män och får vi säga i dag även kvinnor sanningen. Paulus säger att **De är människor med fördärvat sinne, deras tro är inte äkta. 9 Men de ska inte ha någon mer framgång. Deras galenskap ska bli uppenbar för alla, så som det också blev med Jannes och Jambres.**

- Och gång efter gång så ser vi hur bedragare likt dom som har ett fördärvat sinne och vars tro inte är äkta hur deras galenskap, deras dårskap blir uppenbar för alla.

Dom blir avslöjade. Men i början när man möter eller hör om dom så kan det vara svårt att upptäcka.

- Så vet om att det kommer svåra tider och dom är redan här med svåra människor.

Utifrån deras undervisning och deras sätt att vara så upptäck bedragarna och i så fall håll dig borta från dom.

- En del av er kanske tänker, men jag är bara barn eller nykristen hur kan jag veta vem som har rätt eller fel?

Då har jag ett enkelt råd: Om deras ord och sätt att leva inte stämmer överens med Bibeln så håll dig borta från dom.

- Det är därför det är så viktigt att vi lär oss Bibeln, inte främst för att upptäcka vad som är fel utan för att lär känna Jesus och bli förvandlade av honom.

Låt oss inte bli distraherade utan som församling sluta upp i uppdraget att likt en löpare löpa loppet och lämna över stafettpinnen.

- Dom kristna bedragarnas tro är inte äkta, den består ordagrant inte provet, men låt oss och speciellt dom som undervisar göra allt för att bestå provet inför Gud, att rätt dela sanningens ord.

Välkommen tillbaka nästa vecka då vi kommer se positivt på vad Timoteus och vi ska hålla fast vid.

[Bön]