

Vem är Jesus och varför är han så viktig?

- Vissa hävdar att han är en ängel, andra bara en profet eller en vishetslärare. Men vem såg han sig själv som och varför är det så viktigt för oss?

Denna sommar så ska vi gå igenom sju uttalanden som Jesus gör om sig själv i Johannesevangeliet där han säger:

Jag är livets bröd (Joh 6:35, 48)

Jag är världens ljus (Joh 8:12)

Jag är dörren (Joh 10:7, 9)

Jag är den gode herden (Joh 10:11, 14)

Jag är uppståndelsen och livet (Joh 11:25)

Jag är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6)

Jag är den sanna vinstocken (Joh 15:1, 5)

- Lägg märke till att alla dessa uttalanden börjar med "Jag är" som översätter det grekiska uttrycket 'Εγώ εἰμι som betyder just "jag är".

Om du läser igenom Johannesevangeliet så förekommer detta uttryck inte bara vid de 7 uttalanden som vi kommer att gå igenom nu denna sommar utan totalt 24 gånger varav 23 gånger då det handlar om Jesus.

- Johannesevangeliet är inte skrivet bara för att läsas en gång utan för att man ska läsa igenom det igen och igen.

För varje gång vi läser det så ser vi mer och mer hur det hänger ihop. Denna sommar så kommer vi också att gå igenom Joh 13-17 på våra bibelstudier och utomhus i små grupper.

- Varför inte passa på i samband med detta att läsa igenom hela Johannesevangeliet denna sommar och kanske mer än en gång.

Försök då att lägga märke till varje gång "Jag är" förekommer och vad Johannesevangeliet vill säga om Jesus.

- Men vad betyder det då när Jesus säger "Jag Är"?

T.ex. så kan vi läsa i Joh 13:19: Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att **Jag Är**.

- Så Jesus säger här till sina lärjungar innan någonting skett i detta fall Jesu förutsägelse om att Judas ska vända honom ryggen till. Han säger detta för att när det skett att dom ska tro att Jesus är **Jag är**.

I Joh 8:24 så handlar det inte bara om att tro att Jesus är **Jag är**, utan Jesus går ett steg längre: För om ni inte tror att **Jag Är**, ska ni dö i era synder.

- Så om vi inte tror att Jesus är **Jag är** då kommer vi att dö i våra synder och gå evigt förlorade.

Är det då inte livsavgörande att vi förstår vad Jesus menar när han säger. **Jag är**?

- En viktig princip när vi tolkar Bibeln är att gå till ett ställe där något nämns för första gången. Och det är det vi ska göra nu.

Vänligen följ med mig till 2 Moseboken 3:11-15. I kyrkan så gick vi igenom denna text i dess sammanhang förra hösten.

- Den handlar om hur Gud uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken för att kalla honom att leda sitt folk ut ur Egypten.

Men Mose är en osäker och motvillig ledare som ifrågasätter Guds plan och det är när han gör detta som vi för första gången i Bibeln ser vad "**Jag är**" betyder.

Låt oss läsa från 2 Moseboken 3:11-15.

11 Men Mose sade till Gud: "Vem är jag, att jag skulle gå till farao och föra Israels barn ut ur Egypten?"

12 Han svarade: "Jag ska vara med dig. Och här är ditt tecken på att det är jag som har sänt dig: När du har fört folket ut ur Egypten, ska ni hålla gudstjänst på detta berg."

13 Då sade Mose till Gud: "Om jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: **Vad är hans namn?** – vad ska jag då svara dem?"

[Och lyssna noga nu]

14 Gud sade till Mose: "**Jag är den Jag Är.**" Och han fortsatte: "Så ska du säga till Israels barn: **Jag Är** har sänt mig till er."

15 Och Gud sade sedan till Mose: "Så ska du säga till Israels barn: **HERREN**, era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte.

[Bön]

- I v. 14 så ser vi för första gången uttrycket "Jag är" där Gud säger till Mose: "Jag är den Jag Är" och där Mose ska säga till Israels barn när de frågar vad Guds namn är att det är "Jag Är" som har sänt honom till dom.

Här så blir det tydligt att "Jag Är" syftar på Gud och hans självexistens vilket pekar på Guds namn som vi får beskrivit för oss i v. 15.

- När det står i v. 15 HERREN med stora bokstäver så syftar det på Guds namn som på hebreiska representeras av fyra konsonanter JHVH (יהוה).

Av rädsla för att missbruka HERRENS namn kom judarna med tiden när dom läste detta namn att istället läsa adonai som betyder Herren.

- Och under den helige Andes inspiration när NT citerar Guds namn så översätts det också med Herren och så är det i våra Biblar.

När du i GT läser HERREN med stora bokstäver så syftar det på Guds namn.

- Och det är detta som frasen "Jag Är" pekar på. När Gud kallar Mose att säga i v.14 att det är "Jag Är" som har sänt honom så förklaras det i v.15:

15 Och Gud sade sedan till Mose: "Så ska du säga till Israels barn: **HERREN** (יהוה), era fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud, har sänt mig till er. Det ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte.

- Under Bibelns tid så var betydelsen av ett namn otroligt viktigt eftersom det uppenbarade någonting om hur en person är eller dess bakgrund.

Jag Är, JHVH pekar på Guds självexistens och självtilräcklighet. Han har alltid varit, han är och han kommer alltid att vara och det finns ingenting som kan jämföras med honom. Han är "Jag Är".

- Den brinnande busken brann inte upp och på samma sätt så förblir HERREN, jag är. Han förändras inte utan är trofast.

Uttrycket "Jag Är" som en beskrivning för JHVH, Gud förekommer inte bara i 2 Moseboken.

- I Jesaja bok så finner vi hur detta uttryck används flera gånger för att beskriva HERREN och det är tydligt hur Johannesevangeliet anspelar på detta.

Låt oss titta på ett av dessa ställen i Jes 43:10-13:

10 Ni är mina vittnen, säger HERREN [och här så syftar det på JHVH, Gud], och min tjänare som jag utvalt, för att ni ska känna mig och **tro mig** och förstå att **Jag Är**. Före mig blev ingen Gud formad, efter mig ska ingen komma.

11 Jag, jag är HERREN. [JHVH, Gud] **Förutom mig finns ingen frälsare.**

12 Det är jag som har förutsagt och frälst och förkunnat, ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud.

13 Jag Är, redan från första dagen. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då hindra det?

- Här så används på nytt som på flera andra ställen i Jesaja uttrycket "Jag är" för att beskriva JHVH, Guds självexistens.

Före honom blev ingen Gud formad och efter honom ska ingen komma och förutom honom finns ingen annan frälsare.

- Och det är just Jes 43:10 som Jesus anspelar på i Joh 13:19 som vi nämnde inledningsvis: "Jag säger det till er nu innan det sker, för att ni när det skett ska tro att **Jag Är.**"

I Jes 43:10 så säger HERREN JHVH det han säger för att Israel ska tro att han är "Jag Är".

- I Joh 13:19 så säger Jesus vad han säger till lärjungarna för att dom ska tro att han är "**Jag är**"

Ser ni kopplingen? JHVH, HERREN Gud är "Jag Är" och Jesus säger att han är "Jag är."

- Vad menar då Jesus när han säger att han är "Jag Är" i Johannesevangeliet? Jo, han identifierar sig med JHVH, Gud själv. Han säger att han är Gud!!!

Kan ni tänka er hur dom judar som inte accepterade Jesus för den han är reagerade när dom hörde att Jesus identifierade sig som "Jag är," JHVH, HERREN Gud.

- I Joh 8:58 så svarade Jesus dom som inte trodde på honom: "Jag säger er sanningen: **Jag Är**, innan Abraham fanns."

Vi ser reaktionen i v. 59 där dom tog upp stenar för att kasta på Jesus, men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen.

- I Joh 10 där vi i sommar kommer gå igenom när Jesus säger "Jag är dörren" och "Jag är den gode Herden" så säger Jesus senare: "Jag och Fadern är ett" (Joh 10:30).

Reaktionen när han sa detta blev att judarna på nytt tog upp stenar för att kasta på Jesus och dom brister ut: "Det är inte för någon god gärning vi tänker stena dig, utan för att du hädar och gör dig själv till Gud fast du är en människa" (Joh 10:33).

- Judarna förstod vem Jesus utgav sig för att vara och vissa som lärjungarna gensvarade genom att tro på Jesus medan andra som inte trodde på honom försökte döda honom.

Hur ska du förhålla dig till Jesus? Genom att tro på den han är eller att förkasta honom?

- Jesu identitet som Gud är verkligen en stöttesten för människor, men det är livsavgörande för människors frälsning och eviga väl.

Jag glömmer inte Moh. från Syrien. Jag träffade honom utanför ett språkinstitut när jag letade efter en plats där jag kunde lära mig syrisk arabiska.

- Vi blev genast vänner och hjälpte varandra med språkinläring. För honom så var vår tro på Jesus som Gud en stor stöttesten och han hade mycket svårt att förstå hur Jesus kan vara både Gud och människa.

Men allt eftersom tiden gick så blev han mer och mer fascinerade av Jesus.

- Även om vi hade önskat att stanna kvar i Syrien så blev vi tyvärr tvungna att lämna detta fantastiska land och folk.

Och när det var några veckor kvar för mig att åka så bjöd jag in en annan vän att studera Bibeln med oss och uppmuntrade honom att leda bibelstudiet så att dom båda kunde fortsätta läsa Bibeln när jag lämnat landet.

- Min vän valde att gå igenom just Johannesevangeliet med Moh. och mig och när vi kom till Joh 4 där Jesus säger till den Samaritiska

kvinnan: "Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man" så brister Moh. ut nu tror jag att Jesus är Gud.

Inte det Bibelstället som jag skulle använt för att tala om Jesu gudom. Men genom läsningen av Johannesevangeliet så började det gå upp för Moh. vem Jesus är och det var inte jag eller min väns argument som gjorde det.

- Herren förmår att verka genom sitt ord. Moh. är ett underbart exempel på en person som började förstå vem Jesus är.

Samtidigt så har jag under åren sett hur tusentals människor förkastar Jesus som Gud.

- Trots att det är så tydligt att Jesus är Gud. Trots att när Jesus säger "Jag Är" att det pekar på att han är Gud så förkastar många människor honom för den han är.

Hur är det med dig? Hur du förhåller dig till Jesus som "Jag Är" har eviga konsekvenser för dig.

- Jesus säger i Joh 8:24 För om ni inte tror att **Jag Är**, ska ni dö i era synder.

Om du inte tror att Jesus är "Jag Är" Gud då kommer du att gå evigt förlorad, men om du däremot tror på honom för den han är då får du evigt liv.

- I Johannesevangeliet så ser vi hur Gud själv blev människa för att genom sin död och uppståndelse rädda alla som vänder sig bort från sin synd till honom i tro.

Kära vänner, om vi ser oss omkring i vår omgivning så ser vi människor överallt som inte tror att Jesus är "Jag Är" Gud själv som blev människa och där med på väg att dö i deras synder.

- Här så har vi en uppgift att visa dom vem Jesus är och vad han har gjort för att rädda människor likt dom.

Ta vara på denna sommar och berätta vem Jesus även om du kanske inte träffar människor på samma sätt som du brukar. Finns det någon som du kan börja läsa Johannesevangeliet eller något annat evangelium med för att dom ska komma till tro på Jesus?

- Förra året så gick vi igenom dom 7 tecknen i Johannesevangeliet som alla pekar fram på Joh 20:31 där det står **Men dessa har blivit nerskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn.**

Precis som tecknen i Johannesevangeliet pekar på vem Jesus är och för att vi ska få evigt liv på samma sätt gör också "Jag Är" texterna.

- Vi har nu sett att när Jesus använder uttrycket "Jag Är" att han identifierar sig som Gud själv.

Men vad menar han när han säger:

Jag är livets bröd (Joh 6:35, 48)

Jag är världens ljus (Joh 8:12)

Jag är dörren (Joh 10:7, 9)

Jag är den gode herden (Joh 10:11, 14)

Jag är uppståndelsen och livet (Joh 11:25)

Jag är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6)

Jag är den sanna vinstocken (Joh 15:1, 5)

- Välkommen på våra sommarmöten då vi kommer få svar på detta.

Om vädret och omständigheterna tillåter så kommer vi denna sommar vara utomhus med social distansering.

- Detta kan vara ett bra tillfälle att bjuda med en vän som är intresserad av den kristna tron för att få se vem Jesus är.

Låt oss nu stanna upp ett ögonblick och begrunda faktumet att en människa yttrade orden "Jag Är".

- Skulle du eller jag göra det så vore det hädelse och vi hade med rätta om vi levde på den tiden blivit stenade.

Men när Jesus sa dessa ord så sa han sanningen. Jesus, Gud Sonen som alltid hade varit med Gud Fadern blev människa och bodde bland oss.

- Joh 1:18 säger att Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.

Jesus, Jag Är, Gud själv kom ner till denna jord för att göra Gud känd, men inte bara det, han kom för att ge oss evigt liv med honom.

- Tänk er att Jesus lämnade himlens härlighet för att komma ner till denna värld där han blev hånad, föraktad och dödad för den han är och detta för att rädda oss till sig.

Vilken uppoffring, vilken kärlek och det var nödvändigt. Om Jesus inte vore Jag Är, Gud själv så skulle han inte kunna rädda oss.

- Men prisad vare Gud det är han och han har fullbordat frälsningsverket och som Gud så kommer han att frälsa sitt folk till slutet.

Vad kan vi då annat än att gensvara precis som Tomas gjorde i Joh 20:28 genom att tillbe Jesus som vår Herre och Gud.

[Bön]