

- Har du någon gång undrat var Gud är?

Vi hör rapporter om rasism i USA som med George Floyd och strax innan honom Ahmaud Arberry som blev ihjälskjuten när han var ute på en löparrunda pga. sin hudfärg. Och vi här i Sverige är inte immuna mot rasism. Senast i veckan så kunde vi läsa i tidningarna om ett misstänkt rasistiskt mord på ett litet barn.

- Vi vill ha rättvisa och vi kan undra varför orättvisan får fortsätta?

När vi ser på vårt land hur ondska och omoral bereder ut sig och då människor blir mer och mer bortvända från Gud då kan det kännas som om Gud har övergivit oss.

- Med coronavirusets utbredning och så många som blir drabbade så kommer frågorna: Gud, hur länge och varför?

Vad gör vi när livet inte går som vi vill? Du kanske blivit sjuk, permitterad eller har en nära vän eller familjemedlem som går igenom något mycket svårt.

Habackuk vars bok vi ska fortsätta att gå igenom idag befann sig i en mycket svår situation där han undrade var Gud var och inte förstod Guds handlande. Detta ledde till att han klagade och tvivlade på Herren.

- Det var som om Habackuk trodde sig veta bättre än Gud. Och här så kan vi känna igen oss. När livet inte går som vi vill då är vi så benägna att liksom Habackuk sätta oss i domarsätet och tala om för Gud hur han ska vara och vad han ska göra.

Samtidigt kära vänner så måste vi kunna vara ärliga med Gud och uttrycka hur vi känner det.

- Du kanske just nu går igenom den svåraste tiden i ditt liv och du bara ropar ut: "Gud var är du?"

Det var i en sådan situation som Habackuk befann sig. Men under bokens tre kapitel så händer något fantastiskt som är till en sådan hjälp

och uppmuntran för oss där profeten går från tvivel till tro, från klagan till glädje och från varför till vow.

- Och idag ska vi få se på det tredje kapitlet där denna förvandling uppenbaras.

Låt oss läsa från Habackuk 3:1-19.

1 En bön av profeten Habackuk, till shigjonót.

2 Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar, låt det bli känt i vår tid. Tänk i din vrede på att förbarma dig.

3 Gud kommer från Teman, den Helige från berget Paran.

Sela Hans härlighet täcker himlen, hans lov fyller jorden.

4 Hans glans är som ljuset, strålar går ut från hans hand, där är hans styrka dold.

5 Framför honom går pest, och brinnande feber följer i hans spår.

6 Han träder fram och jorden skakar, folken bävar för hans blick.

Urgamla berg splittras, eviga höjder sjunker ner. Hans vägar är eviga.

7 Jag ser Kushans hyddor i nöd, tältdukarna i Midjans land darrar.

8 Vredgas Herren på floderna? Brinner din vrede mot strömmarna eller din harm mot havet, när du far fram med dina hästar, med dina segervagnar?

9 Blottad och bar är din båge, som edsvurna pilar är ditt ord. Sela Du låter floder klyva jorden.

10 Bergen ser dig och bävar, störtregn forsar ner, djupet höjer sin röst, det lyfter sina händer mot höjden.

11 Sol och måne står still i sin boning vid skenet av dina pilar som flyger, vid glansen av ditt blixtrande spjut.

12 I raseri går du fram över jorden, i vrede trampar du ner hednafolken.

13 Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde. Du krossar taket på den gudlöses hus, du bryter ner det från tinnarna till grunden.

Sela

14 Med hans egna spjut genomborrar du huvudet på hans krigare, när de stormar fram för att fördriva mig. Deras glädje är att sluka den svage i hemlighet.

15 Du far fram med dina hästar genom havet, genom väldiga vattens svall.

16 Jag hör det och darrar i mitt innersta, vid dånet skälver mina läppar. Röta tränger in i benen i min kropp. Jag darrar där jag står, för jag måste stilla vänta på olyckans dag, att den drabbar det folk som angriper oss.

17 Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen.

18 Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.

19 Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder. För sångmästaren, med mitt strängospel.

[Bön]

- Denna bok består av tre böner som följs av Guds svar. Trevor har uppmuntrat oss med att gå igenom dom första två delarna.

I den första bönen så lyfte profeten fram 2 frågor:

1. Han klagade över varför det verkade som om Gud inte svarar på bön?

Guds svar uppenbarade att Gud faktiskt svarar på våra böner, men många gånger så kan det vara på ett sätt som vi inte förväntar oss.

- Habackuks andra fråga var varför Gud inte gör någonting åt människlig ondska och våld.

I Habackuks fall så handlade det om hur den ondska och det våld som fick florerera bland Juda som kallades Guds folk.

- I sitt svar så uppenbarade Gud att han redan förberett kaldéerna alltså Babylonierna för att straffa Juda.

Detta var inte vad profeten ville höra så i sin andra bön så klagar han på nytt på Gud:

- Gud, hur kan du sända ett folk som är mer ont än oss för att straffa ditt folk?

Gud svarar på detta genom att förkunna den dom som kommer att komma över kaldéerna.

- Men i sitt svar så ger han även lösningen på hur Habackuk och den rättfärdige ska förhålla sig till de kommande svårigheterna. Likt Habackuk så förstår vi inte allt som händer, men svaret som Gud ger i Hab 2:4 är att den rättfärdige skall leva genom sin tro.

Det är detta som är nyckeln på profetens och våra problem. Att förtrösta på Herren oavsett livets alla omständigheter.

- När orden "den rättfärdige skall leva genom sin tro" blir en verklighet i Habackuks liv så får det honom att förändras från att klaga till att vara full av tacksamhet och glädje.

Detta mitt i väntan på att hans fiender ska komma för att orsaka honom och hans älskade mycket lidande.

- Detta leder oss till den tredje och sista bönen som i sig är som en psaltarpsalm.

Denna Psalm består först av en bön som indikerar att Habackuk börjar ta till sig orden som Gud har gett honom att "den rättfärdige ska leva genom sin tro" vilket följs av en poetisk symbolisk så kallad teofani alltså Guds uppenbarelse.

- Och efter denna vision så kommer profetens gensvar där han blivit fullt ut förvandlad.

Låt oss börja med att se på bönen som uppenbarar hur Habackuk börjar ta till sig Guds svar i kap 1 och 2. Han bävar, alltså står i förundran och fruktan inför budskapet som han fått, men vi ser också hur han börjar att förtrösta.

- I sin bön betonar han två saker. För det första i v.2 **Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar, låt det bli känt i vår tid.**

Likt så många gånger i Psaltarpsalmer så påminner han Gud om sitt handlande och ber att Herren skulle verka i hans dagar. Låt det bli känt i vår tid.

- Är inte detta en bön som också vi borde be. Att Gud på nytt skulle besöka sitt folk i vår tid.

Vi läser om hur Gud verkade i Bibeln, i historien och vi kan se tillbaka på hur han verkat i våra liv.

- Må vår bön vara att precis som Gud räddade sitt folk ut ur Egypten att han på nytt skulle uppenbara sig och rädda många människor ut ur denna värld.

För det andra så ber han i slutet på v. 2 **Tänk i din vrede på att förbarma dig.** I vrede kom ihåg barmhärtighet.

- I den dom som Gud sänder över Judafolk så ber profeten att Gud skulle komma ihåg att vara barmhärtig.

Är inte detta något vi bör be för vårt land?

- Vi ser redan nu med förfallet i Sverige om vi läser Rom 1 att Guds dom är verksam där han överlämnat människor i sina synder.

I detta må vi be att Gud i sin vrede kommer ihåg att vara barmhärtig.

- Istället för att fortsätta att klaga och ifrågasätta Gud så har nu orden den rättfärdige ska leva av tro börjat ta sig rot i profetens hjärta och han börjar nu förtrösta på Herren.

Hur är det med oss? Klagar vi bara eller ber vi att Gud i sin vrede skulle komma ihåg att vara barmhärtig.

När det gäller Habackuk så uppenbaras den verkliga förändringen efter v.3-15 som är en poetiska symboliska vision om Gud där Habackuks fokus vänds bort från hans omständigheter och problem till förtröstan på vem Gud är och hans handlande.

- Denna beskrivning är ett mästerligt uttryckt där dåtid vad Gud har gjort blandas med nutid så Guds handlande med sitt folk i det förflutna blir en uppmuntran till Habackuk i nuet om att Gud har allt i sin hand och kommer att verka.

Här så kommer Gud på ett poetiskt sätt till undsättning för sitt folk och till dom för hans fiender.

- Likt i en film där man med musiken och händelseförloppet bygger upp en stämning för att förbereda tittarna på en sammandrabbning så ser vi i Habackuks vision hur Gud målas upp i väntan på hans dom.

Hans härlighet täcker himlen, hans lov fyller jorden. Hans glans är som ljuset, strålar går ut från hans hand där hans styrka är dold.

- Här så ser vi Guds härlighet och makt. Gud är inte oförmögen att verka, men han gör saker och ting på sitt sätt i sin tid.

Gud är ljus och inget mörker finns i honom, han är allt igenom ren och rättfärdig och i sin rättfärdighet så kommer han hålla dom mot hans fiender.

- Orättvisan kommer att straffas på Gud sätt i Guds tid. Det kan vi lita på.

Guds tillkommelse i dom får både jorden och dess invånare att darra och skaka av fruktan.

- Hela skapelsen får böja sig inför Herren, bara hans vägar är eviga och i denna poetiska beskrivning så anspelas det på Guds handlande med sitt folk när han räddade dom ut ur Egypten, då han förde dom in i löfteslandet och räddade dom från deras attackerande fiender.

Gud är på väg för att besegra sina fiender och frälsa sitt folk på sitt sätt och i sin tid.

- Och det är när Habackuk ser vem Gud är och hans verk som gör att han genomgår en förvandling från tvivel till tro, från klagan till glädje, från varför till vov och han börjar leva i förtröstansfull tro på Gud.

Han hade lätt kunnat fortsätta att vara självupptagen och argumentera med Gud, men visionen från och om Gud förändrar allt.

- Men istället så slutar han att försöka ha kontroll över situationen och får i visionen erfara vem Gud är.

Och kära vänner, det är också detta vi behöver.

- När vi ropar ut hur länge Herre när vi hör om rasism.

När det gäller Coronaviruset och vi undrar varför och hur länge?

- När livet inte går som vi vill och vi har många obesvarade frågor. Vad är det då vi behöver? Vi behöver se vem Gud är och hans verk.

Vi kan stirra oss blinda på våra problem och svårigheter.

- Vi kan bli så självupptagna att vi missar att se att Gud faktiskt har uppenbarat sig för oss.

I Guds heliga Ord så läser vi om den största Gudsuppenbarelsen. Hur Gud blev människa.

- Det är därför som han fullt ut kan identifiera sig med dig och mig i det vi går igenom.

Jesus var frestad i allt men utan synd. Han genomled den värsta formen av lidande så han helt kan förstå det du och jag går igenom.

- Det vi behöver göra är att vända blicken bort från oss själva och våra problem och med förtröstansfull tro se på Jesus.

När Petrus skulle gå på vattnet så kunde han gå när han såg på Jesus.

- Men när han började titta på vattnet så började han att sjunka.

På samma sätt är det med oss. Om vi fokuserar på omständigheterna så kommer vi att sjunka.

- Men när vi med tro ser på Jesus då hjälper han oss igenom allt hur stormigt livet en må vara.

Genom Jesu liv, död och uppståndelse så ser vi också Guds största handlande.

- Tänk dig Habackuks vision om Gud som kommer i dom mot sina fiender.

Detta är bara en försmak mot den slutliga domen då all rasism, all orättvisa, all ondska, all synd kommer att straffas på Guds sätt i hans tid.

- Men problemet är att vi alla i vår synd är skyldiga inför den helige rättfärdige Guden som inte sopar synden under mattan.

Utan Jesus så är vi alla som Rom 5:10 säger Guds fiender och förtjänar hans dom.

- Likt kaldéerna så har vi alla i vår stolthet gjort uppror mot Gud och förtjänar hans vrede. Men i sin vrede så har han kommit ihåg att vara barmhärtig.

Prisad vare Gud Fadern som bevisade sin kärlek till oss genom att Jesus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare (Rom 5:8)! Halleluja!

- Han blev straffad i syndares ställe så som oss så att vi nu genom tron kan stå som rättfärdiga och förlåtna inför Gud.

Pga. Jesus behöver vi inte frukta vredesdomen och vi kan vara förvissade att han handlar med oss som hans älskade barn. Han kommer leda oss genom livet och fullt ut frälsa oss in i det himmelska löfteslandet.

- Men som John Bunyan skriver i kristens resa. Vandrigen på väg ditt kommer inte alltid vara lätt.

Vi kan som Paulus talar om i Rom 8 i detta liv få möta nöd, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara och svärd, men i allt detta så kan ingenting skilja oss från Kristi kärlek.

- Vi kanske har många obesvarade frågor om Corona eller livets omständigheter, men ett är säkert. Vi kan lita på Gud.

Han har uppenbarat sig genom Jesus och kommer skipa rättvisa på **sitt sätt i sin tid**. Han är allt igenom god och älskar oss. Genom sin Son så har Fadern bevisat denna kärlek.

- Ditt liv kanske känns som när man tittar på baksidan där någon sitter och knyter en persisk mata. Allt kanske känns rörigt.

Men i allt så har vi vår älskade Gud som har kontrollen, styr omständigheterna även när vi inte förstår och på andra sidan mattan så formar han ett vackert mönster.

- Se på vem han är och vad han gjort och förtrösta på honom.

I vår sista del av denna bok i v.16-19 så får vi profetens underbara gensvar. Han vet att Gud kommer att straffa Kaldéerna som är på väg mot Juda till doms för deras uppror mot Gud.

- Han har sett visionen och i v. 16 så darrar Habackuk i sitt innersta, hans läppar skälver när han väntar på hur olyckan är på väg att drabba hans fiender, men också Juda.

Du kanske darrar i ditt innersta och är rädd för vad framtiden har att ge.

Här i världen så får vi lida. **Psalms 34:20 Den rättfärdige måste lida mycket, men HERREN räddar honom ur allt.**

- I ovissheten så kan vi ändå förtrösta på Herren.

Vi vet inte vad framtiden har att ge, men vi vet vem som håller framtiden i sin hand.

- Det är därför profeten kan brista ut i en av dom mest gripande lovprisningar trots dom svåraste omständigheterna:

17 Fikonträdet blomstrar **inte** mer, och vinstocken ger **ingen** skörd. Olivträdets frukt **slår fel**, och fälten ger **ingen** föda. Fåren **rycks bort** ur fållorna, och **ingen** boskap finns i stallen.

- Vad innebar detta? Babylonerna är på väg att invadera landet för att ta och förstöra allt.

Allt dom har kommer tas ifrån dom. I listan som Habackuk ger så för varje sak som nämns så blir det svårare och svårare.

- Dom kan leva utan fikon, dom kan leva utan vin som var en vanlig dryck, dom kan leva utan oliver vars olja man använde vid matlagning och för belysning.

Men när fälten inte ger någon föda så betyder svält, att boskapen tas bort betyder att man knappt kan bruka jorden.

- Vad skulle detta motsvara för oss som inte lever i ett jordbrukssamhälle?

Affärerna står tomma, transporterna av mat har uteblivit, våra bankkonton är tomma, vi är utan jobb och inkomst och våra hem förstörda.

- Om allt vi ägde och har bara försvann, om vi skulle bli utan mat eller blev allvarligt sjuka. Om livet inte går som vi vill hur ska vi då gensvara?

Hur gjorde Habackuk? Visionen av Gud och hans verk hade helt förändrat honom.

17 Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen.

- Men, men vaddå?

18 Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.

19 Herren Gud är min styrka.

- I den svåraste situationen så säger han att han vill Jubla i Herren.

Vilken underbar förtröstan. I dom omständigheter som nog skulle gjort att han skulle gråtit mer än en tår där han skulle få lida så brister han ut:

- **Men** jag vill jubla i Herren. Han har Herren, han är hans. Vilken skatt, det är som sången: **Jesus, jag mitt kors vill bära** säger: Nu den rätta skatt jag funnit: Jag har Gud och jag har nog.

Vilken förändring. Den rättfärdige ska leva av sin tro har nu blivit en verklighet för profeten. Från tvivel till tro, från klagan till glädje, från varför till wow!

- Vilken resa. Trots det väntande lidandet så kan han nu jubla och glädja sig i hans frälsnings Gud.

I våra omständigheter, i våra svårigheter, när livet inte går som vi vill och vi undrar varför låt oss påminna oss om vem Gud är att han trofast, rättfärdig, god och full av kärlek gentemot oss som han har visat oss i Jesu frälsning.

Oavsett vad vi får möta så kan vi glädja oss i Gud och hans frälsning.

- När den välkända predikanten Martin Lloyd-Jones låg på sin dödsbädd så fick han frågan om han inte var ledsen över att inte längre kunna predika och tjäna Herren till vilket han svarade med att citera:

Lukas 10:20 Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.

- Vilket underbart vittnesbörd! Oavsett vad som händer så kan vi lita på Gud.

17 Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fällorna, och ingen boskap finns i stallen.

18 Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.

19 Herren Gud är min styrka.

- Låt oss nu jubla i Herren och glädja oss i vår frälsnings Gud.

[Bön]

- Gud vi bekänner att vi är allt för benägna att klaga och vara otacksamma. Förlåt oss när vi sätter oss i domarstolen och ifrågasätter ditt handlande.

Vi är bara stoft och du är universums suveräne kung och skaparen av himmel och jord. Hjälp oss att förtrösta på dig och att inse att du i din godhet och kärlek har allt i din hand.

- Att inte ens en sparv faller till marken utan din vilja och att till och med hårstråna på våra huvuden är räknade.

Vi tackar att ingenting kan skilja oss från Kristi kärlek.

- Fader Gud vi tackar dig för att du sände din son för att dö i vårt ställe, att du Jesus blev till synd för oss, tog vårt straff, vreden bar, så att vi nu står förlåtna vid ditt kors.

Jag ber för mina bröder & systrar att du skulle hjälpa oss alla att oavsett vad vi går igenom eller var vad som än händer i våra liv att vi skulle kunna säga: **Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.**

- Hjälp oss att lära känna dig och din frälsning mer och mer. Vi tackar dig för att du är vår gode Far.

Vi ber för vårt land att när vi just nu ser uttryck för hur din vrede uppenbaras där du överlämnar människor åt deras synder så ber vi att du i din vrede skulle komma ihåg att vara barmhärtig.

- Vi ber att vi skulle få se många människor vända sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud, så att de får syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som helgats genom tron.

Må du Herre bli upphöjd och ärad genom våra liv. Vi ber i Jesu namn amen.

Och nu lite information för veckan som kommer:

- Under sommaren så har vi slagit ihop de två bibelstudiegrupperna som kommer träffas på **onsdagar kl. 18:00**. Redan kl. 17:40 så kommer vi ha lite gemenskap via Zoom och sen börjar vi kl. 18:00.

Vi kommer gå igenom Johannesevangeliet kap 13–17 och som hjälp för detta kommer vi använda det här häftet One2One – att läsa Bibeln tillsammans.

- Skulle du vilja ha en gratis fysisk kopia så hör av dig till mig så fixar vi det.

Under de här kvällarna så kommer vi efter att vi har en kort introduktion att dela in oss i mindre grupper.

- Men det finns också ett annat alternativ: Om du skulle vilja träffas med 1–2 andra för att gå igenom häftet utomhus med social distansering så går det också bra och då kan ni träffas vilken veckodag som helst.

Skulle vädret vara dåligt så är ni alltid välkomna att vara med online.

- Om du skulle vilja träffas med någon utomhus så hör av dig till mig så kan jag försöka matcha upp de som träffas.

Om du redan har någon du tänker träffa så får du gärna också höra av dig.

- **På söndag så träffas** vi tillsammans kl. 16:00 här på youtube igen då jag kommer introducera vår nya serie för sommaren som är de texter där Jesus säger "Jag är" i Johannesevangeliet. Vi kommer göra dett utifrån den gammaltestamentliga bakgrunden.

Ok om två veckor så kommer vi om vädret tillåter börja träffas på söndagsförmiddagarna utomhus med social distansering vid Bergsjön.

- Låt oss avsluta med bön:

Fader, vi tackar dig för att vi inte behöver ha någon social distansering från dig utan att din Son Jesus Kristus har öppnat vägen till dig så att vi nu frimodigt kan komma fram inför nådens tron för att få barmhärtighet och fina nåd till hjälp i rätt tid.

- Tack för alla som mår bättre från coronaviruset. Vi vill be för dem som fortfarande är sjuka att de skulle få bli helt återställda.

Herre, vi ber speciellt för Gabriel, vi ber att du skulle röra vid hans kropp så att han blir helt frisk och i allt ber vi att han skulle få växa till i nåden och kunskapen om dig.

- Vi tackar Cornelia och alla dom som jobbar inom vården och ber att du skulle styrka och hjälpa dem.

Vi ber för dom som arbetar med ett vaccin att deras arbete skulle gå väl och att ett vaccin framförallt skulle kunna nå tredje världen.

- Vi vill också be för situationen med rasism som blivit uppmärksammat både här i Sverige denna vecka men även i USA.

- Vi vet att du ytterst kommer att döma all ondska, men vi ber här och nu för rättvisa. Vi ser i Bibeln hur du har ett speciellt hjärta för faderlösa, änkor och främlingar och vi ber om ett slut på denna rasism.

Ge vishet till dom som är i ledande ställning och till polis och rättsväsendet att agera rätt och rättvist.

- Vi tackar dig för att du har skapat människan till din avbild och för att du inte har anseende till person. Tack för det underbara löftet om att vi en dag tillsammans med en oräknelig skara från alla länder, stammar och språk kommer att tillbe dig inför din tron.

Vi längtar efter denna dag. Kom snart Here Jesus.

Judas 24-25 24 Han som förmår bevara [oss] från fall och ställa [oss] inför sin härlighet, fläckfria och jublande – 25den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen.