

Finns det många vägar till Gud?

- När jag för många år sedan jobbade på Ericsson så sa min chef:
"Var och än blir salig på sin tro."

Är det så?

- Här inne i rummet så kommer vi från olika länder och kulturer. Vi har folk från Sydostasien där det är vanligt med **buddism**.

Är våra buddistiska vänner och skolkamrater på väg till Gud?

- Det finns dom av oss som kommer från Indien där det är vanligt med **hinduism**.

Är våra hinduistiska arbetskamrater och vänner på väg till Gud?

- Det finns andra i detta rum som kommer från länder där man praktiserar **islam**.

Om muslimska familjemedlemmar och vänner försöker leva efter Koranen är då islam en väg för dom till Gud?

- Om vi skulle gå ut på en gata här i **Sverige** och prata med människor så skulle många säga att dom vill leva ett skötsamt liv.

Om våra sekulära svenska vänner gör så gott dom kan och sköter sig är dom då på väg till Gud?

- Vid andra **vatikankonciliet** (1962-1965) så omfamnade den romerska katolska kyrkan många av den katolske teologen Karl Rahners idéer.

Han talade om hur uppriktiga människor i andra religioner är "anonyma kristna" utan att veta om det. Trots att dom inte fått möta det kristna evangeliet så tillåts dom enl. Rahner i sin egen religion att finna en väg genom Jesus som leder dom till en rätt relation med Gud. (Den enda vägen av Chris Wright s. 74-76)

- Finns det många vägar till Gud? Är t.ex. buddism, hinduism, islam och att vara skötsam vägar till Gud?

Är den romerska katolska kyrkans idéer från andra vatikankonciliet med Karl Rahners tankar på anonyma kristna förenligt med Bibeln?

- Låt oss nu gå till **Bibeln och ställa oss frågan**: Finns det många vägar till Gud?

För att besvara vår fråga så vill jag att vi ska titta på två saker. För det första så ska vi gå till en Bibeltext som tydligt adresserar detta i **Johannes 14:6** och sen för det andra så ska vi se på frågan utifrån Bibelns övergripande budskap.

- Låt oss börja med att gå till Johannesevangeliet 14:6. För att man lätt ska kunna hitta i Bibeln så är varje Bibelbok indelade i kapitel som är den stora siffran i Bibeln och verser som är de små siffrorna på varje sida.

Dagens text hittar ni på sidan 836 i dom gröna Biblarna som man kan låna här i kyrkan.

- Har du ingen Bibel så varsågod och ta en. Så texten vi ska se på är i Joh 14:6.

En viktig sak när man läser Bibeln är att läsa den i sin kontext. För att göra det så kommer vi läsa från kap 13:33-14:7.

- Jesus befinner sig med sina lärjungar för att fira hans sista påskmåltid innan han kommer att bli dödad. Han har tvättat deras fötter och just sagt att en av dom kommer förråda honom och då säger han detta:

Vi läser från kap 13:33:

33 Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka mig, och som jag sade till judarna säger jag nu till er: Dit jag går kan ni inte

komma. 34 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. 35 Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar."

36 Simon Petrus sade till honom: "Herre, vart går du?" Jesus svarade: "Dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du få följa mig." 37 Petrus frågade: "Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig." 38 Jesus svarade: "Ska du ge ditt liv för mig? Jag säger dig sanningen: Tuppen kommer inte att gala förrän du har förnekat mig tre gånger.

1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? 3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni."

5 Tomas sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far. Nu känner ni honom och har sett honom."

[Bön]

- Tänk dig om du var en av lärjungarna. Du har just fått en chock. Dom har spenderat ungefär tre år med Jesus och nu så säger han att han ska lämna dom.

En av dom ska förråda honom och Petrus ska förneka honom. Deras värld har minst sagts vänts upp och ned.

- Oron kommer över dom och då säger Jesus dom uppmuntrande orden i kap 14:1 **1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig.**

Varför behöver dom då inte oroas. Jo i v. 2:

2 I min Fars hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er? 3 Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att ni ska vara där jag är.

- I Johannesevangeliet så har det tidigare uppenbarats hur Jesus kom från himlen för att bli människa och för att rädda var och en som tror på honom (Joh 1; 3).

Nu så ska Jesus slutföra detta räddningsuppdrag genom att dö istället för dom som omvänder sig och tror på honom så att dom kan bli räddade från domen och för alltid vara med honom.

- Och här i början på Joh 14 så uppenbaras hur Jesus ska återvända till Fadern i himlen för att bereda en plats åt lärjungarna.

Detta skulle ske efter hans död och uppståndelse. Men efter att Jesus har berett en plats så kommer han att komma tillbaka för att hämta dom så att dom ska vara med honom och han säger till dom i **v.4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.**"

- Tomas som senare kom att kallas tvivlaren sa: "**Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?**"

Och nu så kommer versen som tillsammans med hela Bibelns budskap svarar på vår fråga: "Finns det många vägar till Gud"?

- Det är tydligt för oss i texten innan att Jesus går till Gud Fadern och att han ska komma tillbaka för att hämta dom dit.

Vad är då vägen? Vi läser i v.6:

6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

- Låt oss först lägga märke till vad Jesus inte säger. Han säger aldrig att han är en väg till Gud.

Han är inte en väg bland många andra, utan han säger: Jag är vägen med bestämd artikel.

- Han är sanningen och livet personifierad som Johannesevangeliet tidigare har visat.

Så Jesus är vägen med bestämd artikel och lyssna på vad det står i slutet på versen: **Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.**

- Så det är inte att vissa kommer till Gud Fadern utan Jesus, utan ingen kommer till Fadern utan genom honom.

Bibeln är så tydlig som det bara går: Jesus är den enda vägen till Gud Fadern och det finns inga andra vägar.

- Detta styrks av en massa andra bibelverser för att bara nämna en när Petrus och Johannes efter att dom har botat en lam man i Apg 4 blir arresterade för att dom predikade om Jesu uppståndelse.

När Petrus och Johannes ställs till svars inför dom religiösa ledarna så säger Petrus i Apg 4:12 **Hos ingen annan [och då syftar han i kontexten på Jesus] Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.**

- Det är bara genom Jesus som vi kan bli räddade från domen och till Gud.

Men säger någon är inte detta budskap arrogant, exklusivt och intolerant?

- Vem är du att komma och säga att den väg jag är på inte leder till Gud?

Sättet som människor ser på tolerans har ändrats i vårt samhälle. Tidigare så om jag tolererar att du har en annan åsikt än mig så skulle jag vara tolerant.

- Men nu så har synen ändrats så om man tror sig ha hittat det som är sant så är man intolerant och trångsynt.

Vi som är kristna vi tvingar ingen att tro som vi utan vi tillåter människor att tycka och tro vad dom vill. Men samtidigt så är vi övertygade att Bibeln uppenbarar sanningen och vi tror på det den säger att Jesus är den enda vägen till Gud.

- Låt mig ge ett exempel. Låt oss säga att jag bor i en by som ligger bredvid ett berg med en vulkan och att du jobbar som geolog. Med dina instrument så har du mätt upp att vulkanen kommer att få utbrott och du kommer och säger till mig: "Du måste fly annars så kommer du att dö"

Jag skulle kunna svara: "Vem är du att säga detta till mig. Jag har växt upp här i denna by och min familj och släkt har bott här i hundratals år. Om inget har hänt på alla dessa år så kommer det inte hända nu heller.

- Hur kan du vara så intolerant och trångsynt att hävda att du har rätt? Vi som bott här i alla dessa år vet bättre än dig."

Vad skulle du då säga till mig? Kolla: här är faktan. Enligt mina mätningar så kommer vulkanen snart att få utbrott. Fly eller dö!

- Vem är det egentligen som är arrogant. Det är ju jag. På samma sätt gäller med Bibelns påståenden.

Det är så många idag som har åsikter om Bibeln utan att ha läst den och utan att själva ha undersökt vad den säger.

- Jag vill hävda att precis som geologens mätdata garanterar att vulkanen får utbrott på samma sätt är det med Bibelns budskap. Det är sant. Våga pröva för dig själv.

Idag så har vi fått höra olika vittnesbörd om hur några nya medlemmar i kyrkan kom till tro och låt mig berätta en liten del ur mitt liv.

- Jag växte inte upp som buddist eller muslim, utan i en familj där mina föräldrar är kristna. Men det kom en tid då jag började ifrågasätta allt.

Jag brottades med om den kristna tron var sann eller inte. Vad är det som säger att jag har rätt. Om jag hade växt upp i Thailand så hade jag med stor sannolikhet blivit buddist. Hade jag växt upp i Saudiarabien så hade jag nog blivit muslim.

- Detta ledde till att jag verkligen började ifrågasätta min tro och studera Bibeln kritiskt.

Men i allt detta så såg jag hur bra allting passar ihop. Hur mängder med profetior om vad Bibeln sagt skulle hända verkligen uppfyllts.

- Och hur allting har ett övergripande budskap som pekar på Jesus som den ende som kan rädda oss till Gud. Hur han är den enda vägen.

Våga pröva vad Bibeln säger. Våga ta upp och läs Bibeln. Vem var Jesus. Vad är Bibelns budskap.

- Om du skulle vilja läsa Bibeln med någon så skulle flera av oss jättegärna hjälpa dig.

Vi har nu sett för det första i Joh 14:6 hur Jesus är enda vägen till Gud.

Låt oss för det andra kort se på hur Bibelns övergripande budskap pekar på samma sak.

- Bibeln börjar med hur Gud i sin kärlek och godhet skapade människan, men hur vi människor som vi läste i inledningen på mötet har gjort uppror mot honom som vår gode kung. Detta är vad Bibeln kallar synd.

Eftersom Gud är god och rättvis så kan han inte bara ignorera det som är fel och ont som vi har gjort mot honom.

- Därför så var han tvungen att kasta ut människorna från hans närvaro han som är perfekt och inte kan inte tolerera synd.

I oss själva så är vi förlorade och detta är något som vi ser uttryckt i alla kulturer.

- Vi var skapade för Gud och i oss så finns det ett tomrum som vi försöker fylla med allt annat som får ta Guds plats.

Tomrummet kan inte fyllas med något annat än Gud och allt annat som vi försöker fylla detta med det beskriver Bibeln som avgudar.

- Att ha annat som fyller våra liv, att ha andra gudar, att gå våra egna vägar det är något som Bibeln bestämt förbjuder och beskriver som andligt äktenskapsbrott.

Bibeln beskriver att när något annat får ta Guds plats så blir han svartsjuk.

- Redan i det första av dom tio budorden så säger HERREN: Du ska inte ha några andra Gudar vid sidan av mig.

Och det som alla andra religioner gör. Det är att fylla vårt tomrum med något annat vilket gör Gud svartsjuk.

- Igen och igen så ser vi genom Bibeln hur Guds folk blir varnade från att följa andra gudar och andra vägar än Guds väg.

Hela GT uppenbarar Guds räddningsplan att rädda oss bort från våra avgudar, bort från det som får ta hans plats och bort från våra egna vägar.

- GT är full med profetior om Guds räddningsplan att sända en räddare.

Eftersom Gud är god och kärleksfull så kan han inte låta det onda gå ostraffat. Han måste straffa det. Män som Hitler kan inte gå ostraffade.

- Men även vi förtjänar att dömas för vårt uppror att vi vänt Gud ryggen till.

Men i sin oändliga kärlek till människor så sände Gud Fadern den räddare som hel GT pratat om skulle komma, nämligen Jesus, Guds Son.

- Joh 3:16 säger: På detta sätt älskade Gud världen att han gav den sin ende son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

På grund av vårt uppror så har vi kommit bort från Gud och försöker fylla detta tomrum med allt annat.

- Men i sin oerhörda kärlek så har Gud själv gett oss en enda väg genom vilken vi kan komma tillbaka till honom.

Jesus är vägen. Han tog det straff som vi förtjänar på grund av vårt uppror då han dog på korset och uppstod från de döda och har gått för att bereda en plats åt oss.

- Frågan vi måste ställa oss är: Ska vi acceptera Guds enda väg till honom eller gå våra egna vägar.

Runt om i Bibeln så blir vi uppmanade att omvända oss från våra avgudar och våra vägar och att i tro komma till Jesus.

- Om Bibeln är sann vilket jag är övertygad att den är så är **Buda** ingen väg till Gud.

Alla **hinduismens** gudar är avgudar och inga vägar till Gud.

Islam förnekar Jesus för den han är och honom som den enda vägen till Gud. Alltså kan inte Islam var en väg till Gud.

- Att som många svenskar tänker att försöka vara **god och skötsam** är ingen väg till Gud. Hur mycket gott vi en försöker göra så kan vi inte göra ogjort våra synder och vår synd vittnar mot oss att vi skylda mot Gud och kommer att dömas om vi inte omvänder oss.

Inklusivismen som antogs vid andra **vatikankonciliet** med så kallade "anonyma kristna" i andra religioner som är kristna utan att veta om det

och genom sina religioner tillåts finna en väg genom Jesus är ingen väg till Gud.

- Bibeln är tydlig med att man måste vända sig bort från avgudar och alla andra vägar och komma till den enda vägen Jesus för att kunna komma till Gud.

Jesus säger: **”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig” (Joh 14:6).**

- Kommer du ihåg exemplet med vulkanutbrottet. Om jag inte skulle lyssnat på dig som geolog utan stannat i byn så skulle jag förgås.

Kära vän, Bibeln varnar oss för något långt värre än ett vulkanutbrott. Gud kommer att hålla oss ansvariga för vår synd och uppror mot honom.

- Hans dom kommer närmare för varje dag som går och om du inte omvänder dig från din egen väg till hans enda väg genom tron på Jesus så kommer du att gå evigt förlorad.

Jag vädjar till dig. Se på mätdata i Bibeln. Se på dessa sanna verkliga varningar och samtidigt på den räddning som Gud i sin oerhörda kärlek erbjuder alla som omvänder sig och tror på Jesus.

- Prata gärna med mig eller någon annan här i kyrkan. Vi skulle jättegärna läsa Bibeln med dig och hjälpa dig att lära känna Jesus som är den enda vägen till Gud.

Avslutningsvis vad ska vi då säga om alla dom som aldrig fått höra evangeliet, dom goda nyheterna om Jesus.

- Charles Spurgeon som var en välkänd predikant fick denna fråga till vilken han svarade:

För mig så är det mer än fråga om vi som har hört evangeliet och inte berättar det för dom som inte har hört det kan vara frälsta.

- Kära kristen: Det är ditt och mitt ansvar att berätta för dom som inte har hört om den enda vägen till Gud så att dom kan komma till tro på Jesus och blir räddade.

Något värre en ett vulkanutbrott är på väg. Vi känner till den ende om kan rädda dom.

- Om vi har fått möta Guds kärlek i Jesus så låt oss berätta om den för andra.

[Bön]