

Kära vänner, vi lever i en tid där vi ständigt får tragiska nyheter.

- Dom senaste veckorna så är det framförallt två nyheter som satt sina spår ibland oss.

Terroristattacken i Barcelona där en ter... körde in i en folksamling där 13 dog och över 130 blev skadade.

- Sen så har vi orkanen Harvey som drabbade Houston där mer än 40 människor fick sätta livet till och nu senast i veckan så har nyheterna präglats av jordbävningen i Mexico och orkanen Irma som drar fram med förödande konsekvenser.

Imorgon så är det 16 år sedan 11 september då den ägde rum där nästan 3000 människor kom att dö och över 6000 blev skadade.

- Med händelser som de i Barcelona, Huston och New York så får vi oss alla en tankeställare.

På alla dessa plaster så känner jag människor som var där eller i närheten när dessa tragiska händelser ägde rum.

- Varför hände detta? Tänk om dom som jag känner hade blivit drabbade. Och tänk om något liknande hade ägt rum här och vi hade drabbats?

Idag när vi fortsätter vårt studie av Lukasevangeliet så ska vi se på hur Jesus reagerar när han får en liknande nyhet rapporterad för sig.

- Det var en sådan nyhet som skulle nått löpsedlarna och tagit upp större delen av nyhetssändningen om den hade ägt rum i vår tid.

När Jesus nås av denna nyhet så ger han dom som rapporterar ett svar som dom och vi nog aldrig skulle kunna tänkt oss.

- Låt oss gå till Lukas 13 och se vad Jesus har att säga i denna situation och vad just vi kan lära oss och påminna oss av när vi hör om liknande situationer idag.

## Vänligen gå med mig till Lukas 13:1-9

<sup>1</sup>Just då kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer. <sup>2</sup>Jesus frågade dem: "Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta?" <sup>3</sup>Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de. <sup>4</sup>Eller de arton som dödades när tornet i Siloam föll ner över dem, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem?" <sup>5</sup>Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt."

<sup>6</sup>Sedan berättade han denna liknelse: "En man hade ett fikonsträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. <sup>7</sup>Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonsträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden?" <sup>8</sup>Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. <sup>9</sup>Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det."

[Bön]

- Kära vänner, låt oss fortsätta vårt studie av Lukasevangeliet där vi just nu får följa med Jesus på hans vandring på väg mot Jerusalem.

Denna vandring som börjar i kap 9:51 och avslutas i kap 19 där Jesus rider in i Jerusalem för att avsluta sitt uppdrag åt vilket han hade kommit till denna jord:

- Att Jesus genom hans död och uppståndelse skulle rädda sitt folk från deras synder.

Idag så ska vi avsluta en del som utspelar sig under denna vandring och stäcker sig från början på kap 12-13:9.

- Denna del handlar om att leva med evigheten i fokus och börjar med hur vi som kristna ska hantera förföljelse att inte frukta dom

som kan döda vår kropp utan att frukta Gud som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna, alltså helvetet.

I denna text så har vi också sett hur vi inte ska leva för jordisk utan himmelsk rikedom och vikten av att vara redo för Jesu tillkommelse.

- I förra predikan som jag hade så lyfte Jesus fram hur viktigt det är att vi är redo för Guds dom.

Och det är just i denna kontext som dagens text utspelar sig.

- Just när Jesus har sagt detta så kommer några att rapporterar för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med deras offer.

Pilatus landshövdingen Judeen har gått till historien som en mycket grym ledare.

- Kanske mest känd är han för att vara den som beordrade att Jesus skulle korsfästas. Men redan innan detta så hade han blivit ökänd för hur illa han behandlade sina undersåtar.

Och här så ser vi ett uttryck på detta hur några galileer som hade kommit för att offra själva blev dödade och hur deras blod blandades med deras offer.

Vi vet inte mer om denna händelse förutom hur ond, barbarisk och vanhelgade den var.

- Varför kom dom som rapporterade detta för att berätta det offentligt framför Jesus här och nu?

Var det kanske för att han skulle vända sig emot Pilatus och därmed att dom gillrade en fälla för att Jesus skulle få romarna emot sig.

- Eller var det för att föra fram att dessa galileer hade råkat ut för detta som ett straff för deras synder?

Vi vet inte varför dom sa detta men Jesus väljer att använda denna händelse både för att adressera ett stort missförstånd under denna tid men också för att göra lyssnarna redo för det han just hade pratat om nämligen hans andra tillkommelse och Guds dom.

- I v.2 så ställer Jesus frågan: **"Menar ni att dessa galileer var större syndare än alla andra galileer, eftersom de fick utstå detta?"**

Och något vi måste veta är att det var väldigt vanligt under den här tiden att tänka att allt dåligt som drabbade en människa var en konsekvens av dennes synd.

- Att om man råkade ut för något att det berodde på att man hade begått en synd eller på något sätt förtjänade det som hänt.

Ta t.ex. i Jobs bok hur hans vänner felaktigt såg det som om Job förtjänade de prövningar och svårigheter som han fick genomgå.

- Eller ta exemplet i Joh 9: Med en man som fötts blind där lärjungarna frågar Jesus: **"vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind?"**

Till detta svarar Jesus innan han botar mannen: **"Det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom."**

- Så vi ser att detta var ett koncept som man hade på denna tid att om man fick genomgå något tragiskt att det var ett Guds straff över än.

Även om så skulle kunna vara fallet så måste vi vara försiktiga så att vi inte drar för snabba slutsatser.

- Oftast när människor drabbas av en tragedi så är det inte för att de är större syndare än någon annan utan bara en konsekvens av den fallna värld som vi lever i.

Dessa tankar smyger sig även ibland in bland oss som kristna. Det är sant att Gud som i Heb 12 säger kan tukta oss kristna som hans barn när vi går snett men vi måste vara väldigt försiktiga med att dra för snabba slutsatser och speciellt när det gäller andra.

- Varför något tragiskt händer någon som en sjukdom eller att man drabbas av en naturkatastrof behöver inte betyda att man är en större syndare än någon annan.

Vad har då Jesus att säga till folket i denna situation? Han säger ett bestämt nej.

- Dom var inte större syndare än alla andra galileer. Detta för oss till vår första av två punkter i denna predikan nämligen omvändelsens nödvändighet.

Jesus säger: ”<sup>3</sup>**Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under som de.**

- Jesus ger sina lyssnare och även oss ytterligare ett exempel för att dom och vi ska förstå behovet av att omvända oss.

Det är när 18 personer dog när Siloams torn i Jerusalem föll ner över dom.

- Vi vet inte mer om denna händelse än vad som står här men troligen så ägde detta rum under någon typ av renovering av tornet.

Jesus ställer frågan, menar ni att de var större syndare än alla andra invånare i Jerusalem?

- Och sen så repeterar Jesus på nytt vad han just sagt. <sup>5</sup>**Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.”**

**Men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.**

- Varken de vilkas blod blandades med deras offer eller dom som dog när tornet i Siloam föll var större syndare än några andra.

Det samma gäller många av de som drabbades av orkanen Harvey och 11 september och Barcelona dåden. Dom var inte större syndare än några av oss här.

- Men dessa händelser likt de vid Jesu samtid blir till en viktig varningsklocka för oss alla att våra liv går mot sitt slut.

Oavsett om vi kommer att dö i en naturkatastrof, som offer för ett ter... eller en naturlig död så kommer våra liv att ta slut.

Och vad har Jesus att säga oss: **Men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.**

När vi ser på vår första punkt om nödvändigheten av omvändelse så låt oss lägga märke till två saker: För det första varför behöver vi omvända oss och för det andra vad är omvändelse?

Varför behöver vi då för det första omvända oss om vi inte är större syndare än någon annan. Varför?

- Jo, det är här vi har mänsklighetens stora problem och det är att vi alla har syndat. Vi har alla gjort uppror mot Gud som universums kung och skapare.

Vi har gjort oss skyldiga till att leva våra liv i oberoende av honom. Vi har alla förkastat honom som vår kung och brutit mot hans lag genom att synda i tankar, ord och gärningar.

- Vi har blivit våra egna gudar där vi satt oss själva i universums centrum där vi har stulit den ära som bara Gud är värd.

Vi kanske inte är större syndare än någon annan men sanningen är den att vi alla är syndare. Vi är brottslingar som är skyldiga inför universums domare.

- Vad vi än gör så kan vi inte göra ogjort det vi har gjort och vårt brott och synd vittnar mot oss inför Gud. Vi är skyldiga och vi förtjänar alla Guds dom oavsett om vi är större syndare än andra eller ej.

En enda synd är tillräcklig för att förtjäna Guds eviga dom.

Men det är här evangeliet dom underbara nyheterna kommer in om att Gud själv blev människa, levde ett perfekt liv och dog för att ta på sig syndares straff och rädda oss till en underbar evighet med Gud.

- Det var därför Jesus kom och det var därför han vandring till Jerusalem för dö på korset för vår synd.
- Men inte bara det han uppstod så att vi också ska kunna uppstå med honom för att föralltid vara med Gud.

Det finns precis som Trevor förkunnade förra veckan inget vi kan göra för att förtjäna att bli räddad från Guds dom till en underbar evighet med Gud.

- Allt är av nåd allena, genom tron allena på grund av Jesus allena. Så vi kan inte förtjäna att bli räddade.

Men varför säger då Jesus: **”Men om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt”**?

- Är inte detta att lägga till något till evangeliet som vissa menar? Är inte detta att lägga till gärningar till evangeliet?

Nej. Detta för oss till vår andra iakttagelse när det gäller nödvändigheten av omvändelse: Nämligen: vad är omvändelse?

- Under början av 2000-talet så läste jag drygt ett år på en bibelskola i Ungern där man konstigt nog undervisade att omvändelse inte har något att göra med frälsningen.

Man såg det som om man förkunnade omvändelse att det innebar en gärningslära som att man först måste städa upp och fixa till sitt liv för att kunna bli kristen.

- Och skulle omvändelse vara på detta sätt så skulle det vara en gärningslära. Men det är det inte.

Vad är då omvändelse? Det handlar inte om att om att man måste städa upp sitt liv och prestera någonting för att förtjäna att bli räddad.

- Utan helt enkelt att man vänder sig bort från sin synd till Jesus för att han ska rädda än från den.

Omvändelse är inte heller bara en känsla där vi känner en sorg över vad vi har gjort även då det involverar våra känslor.

- Judas kände en ånger över att han förrådde Jesus men han hade aldrig en sann omvändelse.

Omvändelsen involverar också vårt intellekt att vi förstår att vi har syndat, att vi har begått ett brott gentemot Gud och att Jesus är vårt enda hopp, att han är den ende som kan rädda oss.

- En annan viktig beståndsdel i omvändelsen är att den involverar vår vilja att vi väljer att vända oss bort från synden till Jesus.

Och detta i sig är enligt Bibeln en Guds gåva. Så omvändelse har inte att göra med att vi först måste städa upp våra liv för att kunna komma till Jesus, utan att vi vänder oss bort från den synd som vi håller fast vid.

Och villkoret för att få sina synder förlåtna, det är att vi omvänder oss. Om inte så kommer vi alla att gå under.

- Dödligheten bland oss människor är 100%. Om vi inte lever i den sista generationen då Jesus kommer komma tillbaka så kommer vi alla med 100% sannolikhet att få möta döden.



Det är detta vi blir påmind om varje gång en naturkatastrof eller ett ter..dåd äger rum.

- Och Jesus säger: **om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under på samma sätt.”**

Detta är mycket allvarliga ord mina vänner. Om vi inte omvänder oss så kommer vi alla att gå under.

- Och här så är det inte frågan om bara att dö utan att gå evigt förlorade till evig dom i helvetet. Inser ni hur allvarligt detta är?

Nu så är min fråga till dig som inte har omvänt dig: Hur ska du gensvara till detta. Är det Jesus eller din synd du vill ha?

- Du kan omöjligt fortsätta att hålla fast vid synden och på samma gång ha Jesus.

Vem vill du ha? Synden eller Jesus? Evig dom eller evigt liv? Allting hänger på om du omvänder dig och tror på evangeliet, dom goda nyheterna om Jesus eller ej.

- Tveka inte släpp taget om synden och förtrösta på Jesus som den ende som kan rädda dig.

I den stund vi omvänder oss och tror så får vi alla våra synder förlåtna, dåtid, nutid och framtid.

- För oss som kristna så är tecknet på att vi verkligen har omvänt oss att vi fortsätter att omvända oss från våra synder i våra liv.

Att när vi kommer på oss själva med att synda att vi bekänner detta och vänder oss bort från synden till Jesus.

- När vi hör om tragiska nyheter så kan vi likt Jesus ta tillvara på detta genom att peka på evigheten.

Och när vi gör det så är det viktigt att vi gör det på ett kärleksfullt och medlidande sätt. Speciellt när vi hanterar människor som befinner sig i chock.

- Samtidigt så är det viktigt att vi likt Jesus här inte kastar bort dom naturliga tillfällena som ges genom att påminna människor om att vi alla än dag kommer att dö och om vi är redo för denna dag.

Här så får vi ett ypperligt tillfälle att dela evangeliet.

- Vi har nu sett på omvändelsens nödvändighet, låt oss nu för det andra och sista se på omvändelsens frukt.

Hur vet man att man har kommit till en sann omvändelse? Jo, genom omvändelsens frukt.

- Till detta ger oss Jesus en liknelse i v.6-9: **"En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. <sup>7</sup>Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden? <sup>8</sup>Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödlat. <sup>9</sup>Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det."**

I denna liknelse så finns det ett fikonträd i en vingård som under tre år inte burit någon frukt och ägaren kom för att inspektera det men fann att det inte bar någon frukt.

- Då säger han till sin trädgårdsmästare att han ska hugga ner det så att det inte ska suga ut jorden och ta näring från dom andra växterna.

Men trädgårdsmästaren ber honom att det ska få stå kvar ännu ett år så att han kan gräva runt det och gödsla.

- Kanske bär det frukt nästa år annars så ska han hugga ner det.

I GT så beskrivs Israel både som en vingård och som ett fikonsträd och detta skulle vara något som Jesu lyssnare skulle vara väl medvetna om när han berättar denna liknelse för dom.

- Jesus, judarnas Messias hade kommit, men dom tog inte emot honom, dom visade inte omvändelsens frukt.

När Johannes döparen i Luk 3 adresserade dom judar som kom för att döpas av honom så sa han i vers 8-9 **8Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. 9Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden.”**

- Det fanns en begränsad tid att omvända sig och inom några år så kom templet och Jerusalem att förstöras.

Samtidigt som många judar omvände sig så var det ännu fler som inte gjorde det.

- Samma princip gäller oss idag mina vänner. Om vi genuint har omvänt oss så kommer vi att bära frukt.

Detta betyder inte att vi som kristna inte kan gå igenom tider av torka och svårigheter i våra liv.

- Men i det långa loppet så kommer varje kristen som har omvänt sig från sin synd och till Jesus att bära frukt.

Vad är då denna frukt: jo när vi formas till att bli mer lika Jesus och när han använder oss.

- T.ex. så talar Paulus i Gal 5:22-23 om Andens frukt som är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.

Men precis som med plantor så även för dom som kommit till en genuin omvändelse så kommer inte frukten hur som helst. Det är sant att alla sant frälsta kristna kommer att bära frukt.

- Men samtidigt så behöver vi själva aktivt som kristna precis som en trädgårdsmästare tar hand om plantor ta hand om våra liv så att vi bär riklig frukt.

Vad gjorde trädgårdsarbetaren i liknelsen? Jo, han grävde runt fikonträdet och gödslade så att det fick näring.

- Och på samma sätt behöver vi göra. I våra kristna liv så behöver vi näring för att kunna växa och det är det vi får från Bibeln och varandra.

Jag brukar säga att det kristna livet är som att stå på två ben. Och dessa ben är vårt personliga liv med Gud och vår gemenskap med andra kristna.

- Om vi saknar något av dessa ben i våra liv så kommer vi att falla. Har vi inte ett personligt liv med Gud eller inte gemenskapen i Kristi kropp så kommer vi att falla och inte bära den frukt som vi borde bära.

Låt oss därför ta orden från Heb 10:24-25 på allvar: **<sup>24</sup>Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. <sup>25</sup>Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig.**

- Dagen då Jesus kommer tillbaks närmar sig. Låt oss därför uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.

Om vi har kommit till omvändelse så kommer det att leda till ett förändrat liv.

- Men samtidigt så måste vi vara försiktiga så vi inte vänder på det. Paulus säger i Ef 2:8-10:

**<sup>8</sup>Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, <sup>9</sup>inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. <sup>10</sup>Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.**

- Vi blir frälsta av nåd allena genom tron allena och inte av oss själva, inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig.

Frälsningen är en gåva som vi inte kan förtjäna men samtidigt så blir vi när vi blir frälsta skapade till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dom.

- På samma gång så säger Jakobsbrevet att tron utan gärningar är död. Vi blir inte frälsta genom gärningar men en tro som inte för med sig gärningar är ingen sann tro utan en död tro.

Så låt oss inte försöka förtjäna att bli räddade genom våra gärningar, men på samma gång inse att gärningar är en indikation på om vi har omvänt oss och blivit frälsta.

- Förra året så planterade vi ett fruktträd utanför huset och min fru insåg väldigt tidigt att det dog.

Jag som inte har så gröna fingrar sa: Låt oss vänta lite, kanske det kommer att ta sig.

- Men nu så har vi båda kommit till slutsatsen att det inte duger till annat än att huggas ner och kastas bort.

Och detta är tillståndet för varje person som på domens dag inte kommit till omvändelse. Dom kommer inte att ha burit någon frukt utan kommer att huggas ned.

- I denna liknelse så bad trädgårdsarbetaren om ett år till för att kunna se om det kom någon frukt. Men snart så skulle denna tid vara slut.

Mina vänner: Tiden går mot sitt slut. Domens dag närmar sig då varje träd, alltså varje person som inte bär någon frukt kommer att huggas ned.

- På vårt fruktträd som inte växte så skulle vi kunnat binda fast frukt från andra träd men det skulle inte gjort trädet mer levande än det var. Det var dött. Det hade inget liv och kunde inte ge någon frukt.

Och det samma gäller med våra liv: Utan omvändelse så ingen frukt. Vi kan inte i oss själva oberoende av Gud producera frukt det funkar inte så.

- För att få frukt så krävs det liv och detta liv börjar med frälsningen: Att Jesus gav sitt liv så att vi ska kunna få liv med honom.

I och med den stund som vi kommer till tro och omvänder oss så har vi liv vilket kommer att leda till frukt.

- Men om du vet med dig att du saknar omvändelsens frukt så ta inte lätt på detta utan inse varningen.

Ditt enda hopp står till Jesus och det finns enligt honom bara två alternativ:

Omvänd dig eller gå under.

Innan vi avslutar med en bön så lått oss ta en tyst stund och reflektera över vad vi just har hört.

[Bön]