

Kära vänner,

- Vad innebär det att vara lycklig? I veckan så tog jag med mig penna och block till Avenyn i centrala Göteborg och ställde denna fråga till 20 personer.

Vad innebär det att vara lycklig eller vad är lycka för dig? Jag fick alla möjliga olika svar.

- Två av dom vanligaste var att lycka är att få vara med dom man älskar och att få ha god hälsa.

Någon sa att lycka är när man känner sig bra. Någon annan att det är välbefinnande. Ytterligare någon sa, när människor tycker om mig.

- En man som kände sig lite generad sa, "även om folk inte gillar att höra det så gör pengar mig lycklig."

Om jag ställer samma fråga till dig och du behöver inte svara: "Vad innebär det att vara lycklig?"

- Tänk efter: vad skulle du då svarat? Idag så ska vi fortsätta vårt studie över Lukasevangeliet där Jesus kommer att förklara vad just lycka innebär.

Vänligen gå med mig till Lukas 6:12-26 där vi idag kommer att lägga vårt fokus på vers 20-26.

¹²Vid den tiden gick Jesus upp på berget för att be, och han bad hela natten till Gud. ¹³När det blev dag, kallade han till sig sina lärjungar och valde ut bland dem tolv, som han kallade apostlar: ¹⁴Simon, som han gav namnet Petrus, och hans bror Andreas, Jakob och Johannes, Filippus och Bartolomeus, ¹⁵Matteus och Thomas, Jakob, Alfeus son, och Simon som kallades "ivraren", ¹⁶Judas, Jakobs son, och Judas Iskariot, han som blev förrädare.

¹⁷Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. Där var en stor skara lärjungar och mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon. ¹⁸De hade kommit för att höra

honom och bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade. ¹⁹Och allt folket ville röra vid honom, eftersom kraft gick ut från honom och botade alla.

²⁰Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. ²¹Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade. Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta. ²²Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosönens skull. ²³Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

²⁴Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst. ²⁵Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra. Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta. ²⁶Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.

[Bön]

- Dagens text introducerar vad som på svenska ofta har kommit att kallas slättpredikan och idag så ska vi i vers 20-26 se på den första delen av denna predikan.

Men innan vi gör det så låt oss sätta denna predikan i dess kontext och förklara bakgrunden till den. I kap 5 och början på kap 6 så såg vi hur Jesus kallade sina första lärjungar och vi fick se 4 sammandrabbningar mellan Jesus och fariséerna.

- Även om det var från Sadducéerna som översteprästerna kom så stod i mångt och mycket fariséerna och de skriftlärdade för det andliga ledarskapet i Israel.

Problemet var att de började motsätta sig Jesus, den väntade Messias. Folket behövde ett nytt andligt ledarskap.

- Och det är här vi kommer in i händelsernas centrum när Jesus ska utse dom som han ska träna att leda Guds folk.

Vad är människor idag benägna att göra om de försöker hitta någon som ska leda en nation, ett företag eller en kyrka?

- Man tenderar att leta efter de som gått på de mest ansedda skolorna med mångårig erfarenhet av de uppgifter man har för dom.

Men det var inte så Jesus gick till väga. I v.12 så gick han upp på ett berg i avskildhet och bad hela natten till Gud.

- Inför detta viktiga beslut att utse de som skulle bli Guds folks nya ledare så sökte han Fadern i bön.

Genom Lukasevangeliet så ser vi hur Jesus inför viktiga beslut och händelser drog sig undan för att söka sin Fader.

- Om Jesus som är Gud kommen i köttet gjorde detta, hur mycket viktigare är det då inte för oss att göra det.

Tyvärr så är vi allt för snabba att fatta beslut innan vi har sökt Guds vilja för det.

- Detta gäller också vid tillsättandet av ledare så som äldste i församlingar.

För utom att noga studera om en person har kvalifikationerna som vi t.ex. finner i 1 Tim 3 och i Tit 1 så ser vi hur man i den tidiga kyrkan i samband med tillsättandet av äldste i Apg 14:23 sökte Gud i fasta och bön.

- Ok, vilka var det då som Jesus valde ut. Detta kan vi läsa om i v.13-16 hur Jesus i hans suveränitet från sina lärjungar valde ut tolv apostlar.

Varför just tolv? Jo, det är ingen slump. Precis som Israel hade 12 stammar så utvalde Jesus tolv apostlar som Lukas senare kommer berätta för oss i kap 22:30 ska få äta och dricka vid Jesu bord i hans rike och sitta på troner och döma Israels 12 stammar.

- Det är på dessa förutom Judas Iskariot som kom att ersättas av Mattias som församlingen kom att byggas på (Ef 2:19).

De är dessa som Uppenbarelseboken beskriver som är de 12 grundstenarna i den nya staden Jerusalem (Upp 21:4). Till skillnad från vad vi naturligt sätt skulle välja så var dom inte gräddan av eliten.

- De var enkla, olärda och oansedda människor. Fiskare, publikaner, en ivrare alltså en selot som ivrade emot romarna.

Jesu val var inte vad vi skulle valt. Han väljer det som inte är ansett i människors ögon för att han själv ska få all äran.

- Jesus valde sina apostlar som betyder utsänd för att sändas ut som hans sändebud att förkunna budskapet om hans rike.

Men hur skulle de utrustas för denna uppgift. Jo, de kom att följa Jesus vart han än gick och att lära av hans undervisning och exempel.

- Efter att ha utvalt sina apostlar så gick han i v.17 tillsammans med dom och de andra lärjungarna ner från berget till en slätt. Ordagrant så står det en plan eller platt plats.

Så nödvändigtvis så behöver det inte betyda att de gick ner hela vägen från berget.

- Det kunde mycket väl betyda att de gick ner från bergstoppen och stannade på en platt plats någonstans på bergsslutningen.

När det gäller vad som kallas "slättpredikan" så när vi jämför den med Bergspredikan i Matt 5-7 så inser vi att de finns många likheter.

- Båda börjar med saligprisningar och avslutas med liknelsen om de två husbyggena.

Men det finns också många olikheter som t.ex. att Matt 5-7 har hela 87 verser som inte nämns här i Lukas 6.

- Men många av dem nämns på andra ställen i Lukasevangeliet.

Var det samma händelse? Det skulle det mycket väl kunna vara då denna platta plats skulle kunnat vara belägen på ett berg och då både Lukas 6 och Matt 5-7 var summeringar av Jesu undervisning där Lukas och Matteus valde att betona olika saker.

- Men det skulle också kunna ha varit 2 olika predikningar. Vilken predikant har inte återanvänt predikomaterial vid två olika tillfällen och om Jesus reste runt från plats till plats så kan man tänka sig att han ville predika liknande saker för olika åhörare.

Så det skulle kunna syfta på samma händelse men också på olika. Låt oss inte haka upp oss på detta.

- Vilka var då åhörarna? Det var tre olika grupper, apostlarna, en stor skara lärjungar och så var det mycket folk från hela Judeen och Jerusalem och från kuststräckan vid Tyrus och Sidon.

Varför hade då allt folket kommit till honom? Jo, dom hade kommit för två syften: För det första att höra honom och för det andra att bli botade från sina sjukdomar.

- Vi ser att båda dessa uppfylls. I vers 19 så ville allt folket röra vid honom, eftersom kraft gick ut ifrån honom och botade alla.

Och så kom dom givetvis också för att höra honom. Vad var det då de fick höra?

- Detta ska vi få se i tre olika predikningar var av den första idag.

Och här så kommer Jesus att svara på frågan som jag ställde på avsnittet: "Vad innebär det att vara lycklig?"

- Är det som mannen jag pratade med som sa att det är när man har mycket pengar eller som kvinnan som sa när människor tycker om än.

Vad säger Jesus? I sitt svar så ger han oss 4 så kallade saligprisningar som uttrycker när en person är lycklig.

- I kontrast till detta så ger han också 4 verop som förkunnar motsatsen.

Ett verop är ett uttryck av smärta och medlidande över det elände som väntar någon i ett visst tillstånd.

- Detta är ett rop och vädjan till de som befinner sig i ett sådant tillstånd att omvända sig.

Vilka riktar sig då Jesus in på när han predikar denna hans andra predikan som nämns i Lukasevangeliet. Den första var i synagogan i Nasarett som vi kan läsa om i kap 4.

- Vers 20 här i kap 6 säger: **Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sade: "Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.**

I denna hans andra predikan som finns beskriven så har han fokus på sina lärjungar och därigenom även apostlarna. Men det blir också tydligt att han även adresserar folket.

- Han drar en skiljelinje mellan dom som tillhör Guds rike och dom som han uttalar veropen över som behöver omvända sig för att bli räddade.

Låt oss då se på de fyra saligprisningarna och veropen som karakteriserar om man är lycklig eller under ve.

- För det första i vers 20 så säger han till lärjungarna: " **Saliga är ni som är fattiga, er tillhör Guds rike.**"

Detta står i motsats till vad han säger i v. 24: **ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst.**

- Betyder detta att man automatiskt för att man är fattig tillhör Guds rike och att man per automatik är förlorad för att man är rik?

Är detta vad Lukas menar? Nä! Jesus han vänder sig till sina lärjungar och säger: Saliga är ni som är fattiga.

- Alltså lyckliga är ni som är fattiga. Dom är inte lyckliga bara för att dom är fattiga i sig utan därför att dom är hans lärjungar.

Men samtidigt så får vi inte förklara bort ordet fattig. Matteusevangeliet tillägger saliga är de som är fattiga i anden.

- Men det finns en poäng varför Lukas väljer att inte ha med "i anden."

I sin första predikan som är nedtecknad här i Lukas vilken är en utläggning på Jes 61 så citerar Jesus orden där han kommit för att predika glädjens budskap för de fattiga.

- Ordet att predika glädjens budskap *εὐαγγελίσασθαι* är det ord som vi får vårt ord evangelium ifrån som betyder goda nyheter.

Jesus kom speciellt med evangeliet till denna utsatta grupp som många gånger var utan hopp och inte bara såg sin fysiska fattigdom utan även sin andliga.

- Detta är något som blir väldigt tydligt även i GT. När detta ord som här översätts fattig används i Septuagintan den, grekiska översättningen av GT så handlar det ofta om de gudfruktiga fattiga som var beroende av Gud.

Det fångar vad Matteus säger om att vara fattig i anden. De som i sin fattigdom har kommit till Jesus för att få liv, de är lyckliga för dem tillhör Guds rike.

- Det var just därför Jesus hade kommit för att uppfylla och förkunna evangeliet om Guds rike.

Han är den utlovade Messias och hade nu kommit för att förkunna om hans rike.

- Så ytterst att vara lycklig är att tillhöra Guds rike eller som Jesus säger i Lukas 10:20 att glädja sig över att ens namn är skrivet i himlen.

Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har eller inte har. Du finner inte lycka i pengar och rikedom som den generade mannen på stan sa.

- Det finns så många fällor med pengar och kärleken efter pengar är en rot till allt ont som Paulus säger i 1 Tim 6:10.

Detta gäller fattig så väl som rik. Har du insett att du i dig själv är fattig? Har du förstått likt texten i en sång: "Du kan ingenting ta med dig dit du går.

- Har du insett din oerhörda fattigdom inför Gud att du inte har något att visa upp inför honom.

Att du bara kan komma tomhänt till honom utan något att visa upp förutom din synd och skuld inför honom.

- Har du insett ditt förlorade tillstånd och ropat ut till Jesus att förbarma sig över dig?

Har du bekänt din synd inför honom och förtröstat på att det endast är genom Jesus som du kan nåkas Gud genom hans död och uppståndelse?

- Om så är fallet då har du uttryckt din andliga fattigdom och är lycklig eftersom Guds rike tillhör dig.

Av alla de 20 svar som jag fick om vad lycka innebär så svarade alla att det på ett eller annat sätt handlade om en känsla eller välbefinnande i nuet.

- Jesus däremot säger att lycka handlar om evigheten att tillhöra Guds rike.

Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ.

- I den första saligprisningen så har vi ett löfte. Men detta löfte kommer också med en varning i v.24:

Men ve er, ni rika! Ni har fått ut er tröst. Ok, kanske du säger, denna varning gäller inte mig. Jag är inte rik.

- Låt oss stanna upp ett ögonblick: I jämförelse med övriga världen så är vi nog alla rika. Enligt statistik så lever 80% av världens befolkning på mindre än 80 kronor per dag och 40% av världens invånare lever på mindre än 16 kronor per dag. Det får man knappt en brödlimpa för i vårt land.

Här i Sverige så lever vi i mer än överflöd så denna varning gäller verkligen oss att vi inte sätter vår tillit till våra pengar eller tillgångar utan att vi har vår förtröstan på Herren.

- En annan viktig del är: Läger vi endast våra tillgångar på hög eller ger vi till dom som ingenting har.

Hjälper vi våra bröder och systrar som är fattiga? Om vi inte bryr oss om våra syskon som är i nöd är vi då över huvudtaget kristna?

- Aposteln Johannes säger i 1 Joh 3:17 ¹⁷Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?

Jakob säger med liknande ord i Jak 2:15-17 ¹⁵Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen ¹⁶och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? ¹⁷Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.

- Här så skulle jag samtidigt vilja säga att det vid några tillfällen har kommit bedragare till vår kyrka som utgett sig för att vara kristna och försökt lura folk på pengar.

Detta får inte leda till någon misstänksamhet mot besökare men jag skulle vilja uppmuntra er alla att vara försiktiga.

Om någon kommer och vill låna pengar av dig även om det är en person som besökt oss en längre tid så skulle jag rekommendera att inte låna ut till någon utan att först fråga några andra syskon i församlingen om råd.

- Och om du lånar någon pengar så låna inte ut mer än du glatt skulle kunna ge dem utan att vänta något åter.

I Bibeln så ser vi att det inte är fel att vara rik som t.ex. Job eller Abraham, men problemet är när rikedomen äger oss. När vi har våra hjärtan i våra tillgångar och inte i Gud.

- Det är därför den så kallade framgångsteologin som har fått en viss spridning i Sverige är så förödande där den uppmuntrar människor till girighet och det Bibeln varnar för.

I 1 Tim 6 så talar Paulus om att de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång.

- I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Och i 1 Kor 6:10 så säger Paulus att giriga inte ska få ärva Guds rike.

- Den stora frågan är var vi har våra hjärtan. I bergspredikan så säger Jesus: Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Var har du din skatt? I Gud eller i pengar?

- Är rikedomen eller begäret därefter din gud eller är det Gud själv? Hur är ditt hjärta oavsett om du i svenska mått skulle vara fattig eller rik?

Har du ditt hjärta i dina pengar eller i Gud? Detta blir en indikator på om du är under Jesu ve eller saligprisning.

- Må vi alla inse vår fattigdom inför Gud.

Detta var den första saligprisningen och veropet där Jesus uppenbarar vad lycka och vi skulle kunna säga olycka är.

- Låt oss gå till de andra två i vers 21 och vers 25: **"Saliga är ni som nu hungrar, ni skall bli mättade."** och **"Ve er, ni som nu är mätta! Ni kommer att hungra."**

Här så talar Jesus på nytt till hans lärjungar som var hungriga. Jag kommer inte ihåg vad jag läst det, men någon historiker skrev att en stor del av Romarikets invånare under den här tiden var fattiga och hade fått erfara vad det innebar att gå och lägga sig hungriga.

- Ser vi på oss här i Sverige så är inte detta fallet. Men för många av våra bröder och systrar i andra länder så är det en daglig kamp med att kunna sätta mat på bordet.

Ta till exempel i en del av muslimvärlden när du blir kristen då många blir förföljd och pga. sin tro förlorar sitt jobb så att de inte kan försörja sin familj.

- Här så hungrar dom pga. sin tro. Detta var precis vad som kom att hända i den tidiga kyrkan, när de första kristna kom till tro att de blev uteslutna ur synagogorna och marginaliserade där de förlorade jobb och försörjning.

Men det underbara var när vi läser i Apg 4:34 att trots förföljelsen så led ingen av dem någon nöd för att de som hade delade med sig till dem som inte hade.

- Här så har vi ett underbart exempel på hur församlingen ska fungera att vi tänker på dem som inte har och bryr oss om varandra.

Men det finns också de som får gå hungriga i detta liv men som har löftet om att bli mättade i det liv som ska komma.

- T.ex. så ser vi i Lukas 16 när Jesus berättar om Lasarus och den rike mannen hur Lasarus önskade att till och med få äta det som föll ner från den rike mannens bord, detta utan att den rike mannen brydde sig om Lasarus.

Men efter sin död så blev Lasarus av änglarna fördd till platsen vid Abrahams sida medans den rike mannen som nu var mätt kom att komma till dödsriket där han plågades och kom att hungra och törsta.

- Ordet här för att hungra har inte bara en fysiskt betydelse utan också en andlig.

I Bergspredikan så knyter Jesus det till att hungra och törsta efter rättfärdighet.

- Och om vi läser i GT så ser vi ofta hur Psalmisten skriver om att hungra och törsta efter Gud.

T.ex. i Ps 63:2 (v.1 i den engelska översättningen) så skriver psalmisten till Gud: **Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig i ett torrt land som försmäktar utan vatten.**

- Om du hungrar efter Gud och hans rättfärdighet då är du lycklig och kommer att bli mättad.

Men problemet är när vi nu är mätta eller som ordet i vers 25 också kan betyda är tillfredställda, när vi är nöjda med ett liv utan Gud.

- Till detta varnar Jesus att om vi i detta livet är mätta att vi på domens dag kommer att gå hungriga.

Det sägs att Sören Kirkegard och nu håller jag långt ifrån med om allt som han stod för berättade historien om en anka som under våren flög norr ut över Europa.

- Under sin flygtur så landade han på en dansk bondgård bland några tama ankor.

Han njöt av deras mat, stannade några timmar, några dagar, några veckor och hela sommaren.

- Sen när hösten började komma så hörde han sina vänner som kallade på honom när de kom flygande söderut. Han fylldes av glädje och började flaxa med sina vingar för att återförenas med dem.

Men han fann att han hade blivit så välnärd att han inte orkade flyga högre än ladugårdstaket.

- Så han landade på bondgården och sa till sig själv: Nåväl jag är säker här och det finns gott om mat.

Varje höst och vår när han hörde sina kamrater kalla på honom när de kom flygande så började han flaxa med vingarna.

- Till slut så kom dagen då de vilda ankorna kom flygande och kallade på honom men han brydde sig inte ens om dom.

Må vi aldrig bli så tama för denna värld utan må vi alltid fortsätta att hungra för det som är där ovan.

- Saliga är ni som hungrar, ni ska bli mättade. Bibeln beskriver det som väntar i det himmelska riket för Guds folk som en stor festmåltid.

T.ex. så berättar Jesus i Lukas 14 en liknelse om den stora festmåltiden där han säger: Salig, alltså, lycklig är den som får bli bordsgäst i Guds rike.

- I denna liknelse så ville en man hålla en festmåltid och skickade ut sina tjänare för att bjuda in människor.

Men de inbjudna började ursäkta sig om att dom inte hade tid. Dom var mätta av detta liv.

- Då sände han ut sina tjänare och bjöd in fattiga, krymplingar, blinda och lama och vem helst som ville komma.

Bibelns budskap handlar om att Gud genom hans tjänare bjuder in oss till hans eviga festmåltid.

- Men för att kunna komma dit så måste vi inse att vi är andligt fattiga och utsvultna.

Vi måste inse vår synd och vår totala hjälplöshet att vi endast kan få komma in i Guds rike genom hans Son som betalade straffet för vår synd så att vi ska kunna få ta del av hans eviga festmåltid.

- Vår synd och vår upptagenhet med denna värld hindrar oss. Vi måste inse vår tomhet och i hunger och omvändelse komma till Gud, annars så kommer vi att gå hungriga i evigheten.

Då kommer vi likt den rike mannen i historien om Lazarus för evigt hungra och törsta.

- Vad hjälper den här världens njutningar och så kallade lycka mot en evig olycka.

Varför inte istället ge upp att leva för denna värld och söka den sanna lyckan som vi bara får i Gud.

- Om du hungrar efter Gud och tagit din tillflykt till honom så är du enligt Jesus nu lycklig.

Nu så har vi sett på våra två första saligprisningar och verop. Låt oss nu kort gå till det tredje som vi även finner i v.21 och 25:

- **”Saliga är ni som nu gråter, ni skall skratta.” och ”Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta.”**

Betyder detta att man som kristen aldrig kan glädjas. Nej, absolut inte. Vi ska glädja oss med dom som gläder sig och gråta med dom som gråter.

- Vad är det då som Jesus syftar på? Här så beskrivs de som gråter över livets svårigheter.

Om vi går till bakgrunden i GT så ser vi personer som sörjer pga. av olika omständigheter men primärt så handlar det om lidande över smärtsam orättvisa där Guds folk hamnar i trångmål och blir förföljda.

- Här så uppenbarar Jesus att lycka, att vara salig inte handlar om en känsla utan om löftet om framtiden.

De som följer honom som nu gråter över sina omständigheter kan vara förvissade över att de kommer att skratta.

- Har du någon gång gråtit över din synd? Har du på djupet förstått vad du gjort gentemot Gud?

Och har du i omvändelse och sorg kommit till honom för att få räddning, ja då kan du vara lycklig och förvissad om att du kommer att få skratta i Guds närvaro.

- Bibeln lovar att Gud kommer att torka varje tår hos hans folk. Han kommer för evigt vara vår tröst och glädje.

Samtidigt så varnar Jesus: **"Ve er, ni som nu skrattar! Ni kommer att sörja och gråta."**

- Och här så handlar det inte om att det nu i tiden är fel att skratta, utan i kontexten om de rikas hånfulla och självbelåtna skratt.

Det grekiska ordet här för att skratta används ofta i Septuagintan, den grekiska översättningen av GT om skratt som är relaterat till stolthet, självbelåtenhet, nedlåtande eller att glädja sig över någon annans olycka.

- I Lukas 12 så berättade Jesus en liknelse om den rike dåren som planerade att bygga nya loggar för att få plats med all sin säd från sina åkrar och när detta skulle vara klart så tänkte han säga till sig själv:

Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var **glad**.

- ²⁰Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? ²¹Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

Han glädde sig över sina tillgångar och skatter, men hade inte sin glädje i Herren.

- Är du salig eller lycklig eller är du föremål för Jesu verop. Gråter du över denna världs orättvisa och din synd?

Eller skrattar du åt andras olycka eller bara gläder dig och njuter över denna världs rikedomar utan att bry dig om Gud?

- Samlar du skatter åt dig själv eller är Gud din skatt? Om du bara lever för denna världs njutning och lustar så kommer du enligt denna text att få sörja i all evighet.

Men om du istället i denna tid sörjer över din synd och denna världs förfall och har Gud som din skatt så kommer du för evigt att få glädjas i honom.

- Nu så har vi fått möta tre av fyra saligprisningar och verop. Låt oss nu gå till det fjärde och sista som vi finner i v.22-23 och i v.26.

²²Saliga är ni, när människor hatar er och stöter bort er, när de hånar och smutskastar er, allt för Människosönens skull. ²³Gläd er på den dagen, ja, hoppa av glädje! Ty se, er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

- **²⁶Ve er, när alla människor talar väl om er! På samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.**

Kommer ni ihåg kvinnan som jag intervjuade som sa att lycka för henne är när människor tycker om än.

- Det är inte fel i sig när människor tycker om än. Det är något som vi alla vill att de ska göra och t.ex. när det gäller kvalifikationerna för en församlingsäldste så står det att han ska ha ett gott anseende bland dem som står utanför (1 Tim 3:7).

Men problemet blir om vi jagar människors acceptans och gillande på bekostnad av sanningen för att alla ska tala väl om oss.

- Iså fall så blir vi lätt som dom falska profeterna i Bibeln som bara sa det som människor ville höra.

Om människor bara talar väl om oss som kristna så säger Jesus: ve er. Som kristna så måste vi vara salt, vi måste vara ljus.

- Vi måste stå upp för Bibeln och evangeliet även om vi blir förföljda för det.

Ett av de löften som vi ofta inte citerar och som ofta inte kommer med i dom små böcker som man kan köpa med Bibelversar om Guds löften för oss som kristna det är 2 Tim 3:12.

- Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

Detta är ett löfte till alla kristna och det är därför Jesus kan säga att vi är saliga eller lyckliga när vi får möta förföljelse och nu så pratar jag inte om en dum självförvållad förföljelse där man får lida för sin egen klumpighet genemot världen.

- Nu så pratar jag om en förföljelse som drabbar oss kristna därför att vi är Jesu efterföljare som i kärlek följer hans ord, Bibeln.

När människor hatar, stöter bort oss, hånar (Eller ordagrant: kastar bort vårt namn som något ont) för människosönens alltså Jesu skull då är vi lyckliga.

- Varför då: Låter det inte som en självmotsägelse? Varför säger Jesus att vi ska vara lyckliga under dessa förhållanden?

I Vers 23 så står det varför: Gläd er på den dagen och hoppa av glädje! För er lön är stor i himlen. För på samma sätt gjorde deras fäder med profeterna.

När vi ser på den tidiga kyrkan så var det detta som skedde där man blev hatade, bortstötta, hånade och smutskastade.

- Och detta är verkligheten för många kristna idag. Min syster som arbetar med att hjälpa syriska flyktingar i mellanöstern har fått se detta många gånger.

T.ex. hur syriska kvinnor som bli kristna bli misshandlade av sina män för sin tro, hur till exempel en man tagit ifrån sin syriska fru barnen och återvänt till Syrien och hotar med att enda sättet i vilket hon kan få tillbaks dom är om hon återvänder till Syrien då hon förmodligen skulle bli dödad.

- Men dessa kristna kan i denna mörka, hemska situation se fram emot att deras lön i himlen kommer att bli stor.

I Sverige så kan vi inte tala om direkt förföljelse mot kristna annat än att vissa av våra åsikter ogillas och man försöker att hindra oss kristna från att fritt kunna uttrycka vad vi tror om äktenskap och t.ex. abort.

- Men samtidigt så börjar förföljelse att komma till Sverige där vi hör om före detta m. som blir misshandlade och där man till och med försöker att döda dom för att det kommit till tro på Jesus.

Och denna förföljelse kommer bara att öka. Jag känner själv folk som bor i detta land där deras familjer har tagit avstånd från dom för att dom

vill följa Jesus. Men i allt detta så kan de vara förvissade att de är saliga, alltså evigt lyckliga oavsett vad människor skulle göra mot dom.

- Vi började denna predikan med att ställa oss frågan: Vad innebär det att vara lycklig?

Efter att ha samtalat med folk på stan så verkade de flesta ha en uppfattning att lycka handlar om ett känslotillstånd av välbefinnande där man på ett eller annat sätt får må bra och vara med dom man älskar.

- Jesus däremot, han ger oss en helt annan bild av lycka och här så spelar det ingen roll hur man känner det eller har det i nuet.

Man kan vara fattig, man kan vara hungrig, man kan vara ledsen och förföljd men ändå vara lycklig.

- Att vara lycklig så som Jesus talar om det är att ha det rätt ställt med Gud och att vara redo för evigheten.

Hur är det med dig? Har du det rätt ställt med Gud? Har du fått möta den lycka som inte kan tas ifrån dig, den lycka som inte försvinner utan som evigt består?

- Har du fått erfara att få frid med Gud? Kan du säga att du har blivit motagare av denna eviga lycka?

Hur blir man då evigt lycklig? Hur blir man salig? Det var därför Jesus kom till denna jord för att ge oss evig lycka och salighet.

- Problemet är att alla människor är på väg mot evig olycka, mot evig sorg, törst och hunger.

Men Jesus kom för att rädda oss till honom själv in i hans rike. Det stora problemet är vår synd och vårt uppror mot Gud.

- Som en Gud av inte bara kärlek utan också som en Gud av rättvisa så måste Gud som en rättfärdig domare straffa oss för våra synder och förbrytelser mot honom.

Men evangeliet, den goda nyheten är Jesus kom och blev straffad i syndare så som oss ställe så att vi kan bli förlåtna inför Gud och bli evigt lyckliga.

- Vi kan inte förtjäna att bli räddade. Men Jesus dog och uppstod för syndare såsom oss. Så om du bara vänder dig bort från din synd och i tro kommer till honom:

Då blir du räddad, då får du den eviga lyckan att för alltid få åtnjuta Gud.

- Vad är det du har i tankarna: Är det den nya bilen, huset, jobbet, resan, din hälsa, att få en fru eller man eller vad är det ditt liv kretsar kring?

All jordisk lycka kommer att tas ifrån oss. Vår hälsa kommer en dag att ge vika.

- Vi kommer en dag att bli åtskilda från dom som vi älskar antingen genom vår egen eller deras död. Våra pengar och tillhörigheter kommer att försvinna bort ifrån oss likt en rök som blåser bort.

Men det finns en lycka som är evig. Nöj dig inte med att söka det som denna värld kallar lycka.

- Utan vänd om till Gud och bli evigt lycklig i honom. Låt oss be.