

- Kära bröder och systrar, det är härligt att se er alla. Idag så ska vi tala om Jesu frestelse.

Men du kanske säger: "Vad har detta att göra med mig 2000år senare?"

- Jag som dagligen kämpar med frestelse. Hur relaterar Jesu frestelse till oss idag?

Vår förra predikotext avslutades med Jesu släkttavla som börjar med att beskriva Jesus som Guds Son och leder tillbaks till Adam som också skildras som Guds son eller ordagrant "av Gud."

- Kommer ni ihåg hur Adam och Eva levde i paradiset i Edenslustgård?

Men så hände något. Ormen, alltså djävulen frestade Adam och Eva och dom gav efter för frestelsen.

- Pga. detta som Rom 5:12 säger så kom synden in i världen och genom synden döden som spreds till alla människor pga. vilket alla syndade.

Men inte bara detta enl. Rom 5:19 så blev vi insatta som eller gjorda till syndare genom en endas olydnad.

- Ser ni vilket stort problem vi har. Pga. vår första förfader så har nu döden och synden kommit in i världen.

Vi inte bara syndar utan har blivit gjorda till syndare pga. Adam.

- Och inte nog med det som en konsekvens av att Adam och Eva gav efter för frestelsen så blev de också utslängda ur paradiset.

Vägen till Guds närvaro blev stängd och allt pga. en enda synd. Detta visar verkligen hur allvarligt Gud ser på vår synd.

- Hur ska vi som människor kunna komma tillbaka till paradiset? Hur ska vi kunna komma inför Gud? Och hur ska vi kunna övervinna när vi frestas?

Det som krävs var att en annan Adam skulle komma och ta itu med det som den förste Adam ställt till med.

- I 1 Kor 15 så beskrivs Jesus som den siste Adam. Låt oss nu se vad hans frestelse innebär för oss? Vänligen öppna upp era Biblar och telefoner till Lukas 4:1-13.

¹Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, ²där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig. ³Då sade djävulen till honom: "Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd." ⁴Jesus svarade honom: "Det står skrivet: *Människan lever inte bara av bröd.*" ⁵Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen ⁶och sade: "Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. ⁷Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig." ⁸Jesus svarade: "Det står skrivet: *Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna.*" ⁹Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: "Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! ¹⁰Det står skrivet: *Han skall befalla sina änglar att skydda dig,* ¹¹och *De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.*" ¹²Jesus svarade honom: "Det är sagt: *Du skall inte fresta Herren din Gud.*" ¹³När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.

[Bön]

- Mina vänner. Lukas evangeliet var skrivet så att vi ska veta hur säkra dessa ord om Jesus är.

Idag så har vi kommit fram till den sista delen av Lukasevangeliets introduktion som förbereder oss på Jesu offentliga tjänst.

- I denna introduktion så har vi fått olika vittnesbörd om Jesus som pekar på det uppdrag och den tjänst som han kom att ha att enl. Lk 19:10 som var att uppsöka och frälsa det som var förlorat.

Inför hans födelse så vittnade ängeln Gabriel, Elisabeth, Maria och Sakarias om honom.

- I samband med hans födelse så fick vi ängeln, den himmelska härskarans och herdarnas vittnesbörd om honom.

Vid hans två besök i templet så fick vi vittnesbördet om honom ifrån Simeon, Hanna och Jesus själv.

- Och i förra predikan i kap 3 så fick vi se vittnesbördet om honom vid hans dop, dels från Johannes döparen men även det himmelska vittnesbördet när den HA sänkte sig över honom likt en duva och Fadern bekräftade honom som hans Son till vilken han har sitt välbehag.

Men vi fick även vittnesbördet från hans släkteregister. Idag så är det dags för det sista vittnesbördet om honom innan han börjar sin offentliga tjänst.

- Och här så är det ondskan själv personifierad nämligen Satan som kommer att bekräfta att Jesus är Messias, Guds Son och givetvis Jesus själv som kommer att visa att han är det genom att han övervinner Satans frestelser.

Låt oss då se på hur Jesus blev frestad och hur det relaterar till oss. Vår text börjar med att säga:

¹Uppfylld av den helige Ande återvände Jesus från Jordan och fördes av Anden omkring i öknen, ²där han frestades av djävulen i fyrtio dagar. Under de dagarna åt han ingenting, och när de var förbi, blev han hungrig.

Så efter att Jesus hade döpts av Johannes i Jordan så vänder han uppfylld av den HA tillbaks.

- Han hade nu i sin mänsklighet blivit fylld och smord av den HA till tjänst och blev av den helige Ande ledd omkring i öknen för att frestas.

Att han blev ledd av den HA ut i öknen för att frestas visar att Jesu frestelser och prövningar var del av Guds plan.

- Philip Ryken har sagt: Redan här så får vi en viktig lektion för vår dagliga kristna erfarenhet. Om Jesus följde den helige Andes ledning så borde också vi i förströstan förstå att även våra prövningar och frestelser är under Andens suveräna kontroll.

Något som vi ofta missar när vi studerar Jesu liv här på jorden är att han valde att begränsa sitt utövande av sin gudomlighet.

- Det betyder inte att han upphörde att vara Gud, men att han underordnade sig Gud Faderns plan och gjorde sig beroende av Fadern och den HA:s ledning i sin mänsklighet.

För att kunna vara medlaren mellan Gud och människa som Paulus talar om i 1 Tim 2:5 så identifierade han sig fullt ut som människa med oss i våra svagheter och frestelser.

- Han begränsade sig själv så när han frestades här i Lukas 4:1-13 så var det enbart som människa som han frestades.

Många ggr så målas bilden upp av att Jesu frestelse inte var verklig och rättviss eftersom han är Gud och där med inte kan frestas.

- Men vi måste göra det klart för oss att det inte var genom Jesu gudomliga makt som han motstod Satans frestelser utan att han gjorde det i sin mänskliga svaghet.

Det var en fullt verklig frestelse och det var genom Andens ledning som han fördes ut i ödemarken för att frestas under 40 dagar.

- Man hade minst sagt kunnat valt en lättare plats under lättare omständigheter att frestas på.

Den första Adam frestades i ett Paradis med obegränsad tillgång till mat medans den siste Adam, Jesus frestades utan mat i ödemarken.

- Här när Jesus frestades så var det inte bara i kontrast till Adam utan också till Israel.

Precis som Israel fördes ut i öknen för att prövas under 40år så skulle Jesus, det sanna Israel föras ut i öknen för att prövas under 40 dagar på precis samma områden som Israel hade syndat.

- Det är intressant att de tre skriftställen som Jesus citerar mot Satan när han frestar honom alla är hämtade från 5 Mos 6-8 som uppmanar Israel att vara trogen mot Gud i ödemarken.

Lika fascinerande är att Jesus blev frestad på alla de tre områden som Psalm 106 väljer att lyfta fram på vilka Israel var trolöst gentemot Gud.

1. Det första var frestelsen om begär efter bröd i Ps 106:14-15 (jmf. 2 Mos 16 och 4 Mos 11).
2. Den andra frestelsen om att tillbe djävulen påminner om hur folket tillbad guldkalven i Ps 106:19-20 (jmf. 2 Mos 32).
3. Den tredje och den sista frestelsen var om att pröva Herren som vi kan läsa om i Ps 106:32-33 (jmf. 2 Mos 17 och 4 Mos 20).

Det är inte av en slump att Adam nämns innan Jesu frestelse och att Jesus blev frestad på precis samma områden som Israel hade syndat på.

- Här så har vi den siste Adam och det sanna Israel, Jesus som var trogen och övervann frestelsen på de områden där Adam och Israel hade misslyckats.

Låt oss då se på Jesu tre frestelser som här nämns. I själva verket så var det inte bara tre frestelser utan i v.2 så står det att Jesus frestades av Satan under 40 dagar.

- Här så har vi själva slutstöten där djävulen gör tre sista försök att genom frestelse få Jesus på fall.

I den första så frestar Satan Jesus att inte förlita på Guds omsorg:

V.3³ Då sade djävulen till honom: "Är du Guds Son, så befall att den här stenen blir bröd."

- Låt oss för ett ögonblick lämna det kalla Sverige och bege oss ut i ödemarken eller öknen där Jesus blev frestad.

Tänk dig att du har befunnit dig där utan mat i 40 dagar. Vi vet inte om det var på sommaren eller vintern.

- Var det på sommaren så var det fruktansvärt varmt. Var det på vintern så var det kallt och svårt. Självt har jag varit och bott ute i öknen under både sommar och vinter och jag kan säga er att det är mycket svårt oavsett årstid.

Mänskligt sätt så var Jesus här nära att dö, där han var mycket svag i sin kropp.

- Det är i denna situation som Satan gör allt vad han kan för att få Jesus på fall och det är ofta på detta sätt som han även försöker fresta oss.

När vi på olika sätt är svaga.

Fadern hade precis innan Jesus fördes ut i ödemarken bekräftat att Jesus är Guds Son och nu så ifrågasätter Satan detta.

- Är du Guds Son så befall den här stenen att bli bröd. Här så vill Satan få Jesus att bevisa att han är Guds Son, något som Jesus inte behövde göra.

Precis som djävulen frestade Adam och Eva att inte förlita på Gud och hans omsorg så ville han få Sonen att inte förtrösta på Fadern.

- Vad var det Sonen gjorde när han blev människa? Jo, han frivilligt valde att underordna Gud Faderns plan att i sin mänsklighet ställa sig beroende Guds ledning.

Det är detta Satan vill få honom att ifrågasätta. Att han skulle kliva ur denna begränsning och i sin Gudom göra sten till bröd.

- Mao att Jesus oberoende av Fadern skulle använda sin makt som Gud för att lindra hans lidande som människa.

Hela frälsningsplanen hängde på att Jesus som människa skulle underordna sig Fadern och uppfylla alla lagens krav.

Men här så försöker Satan förstöra detta redan från början.

- Hu reagerade då Jesus till denna frestelse. Vi läser i vers 4. Jesus svarade honom: "Det står skrivet: *Människan lever inte bara av bröd.*"

Ordagrant så står det på grekiska att människan inte ska leva endast av bröd.

- Här så citerar Jesus 5 Mos 8:3. Han svarar Satan med just den Bibelvers som talar om hur Gud i ödemarken ödmjukade Israels folk och lät dem hungra och gav dem mana att äta för att de skulle förstå att människan inte bara lever av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun.

Detta är väldigt viktigt för oss att förstå att lika viktigt som det är för oss att äta mat, lika viktigt är det för oss att varje dag äta av Guds ord.

- Även om vår text för idag inte primärt talar om hur vi kan stå emot frestelser utan om hur Jesus gjorde det så kan vi här lära oss några viktiga principer.

Vi kan omöjligt stå emot frestelsen om vi inte blir fyllda med Guds ord.

- Detta pekar också på vikten av att vi memorerar Bibeln som ju är Andens svärd så att vi kan försvara oss mot Satans angrepp.

Av egen erfarenhet så kan jag verkligen intyga att detta har räddat mitt liv från fördärv.

- Jag vet inte hur många gånger som Jak 1:21 räddade mig från att ge efter för frestelsen när jag var i 20 års åldern.

Denna vers som säger: **Lägg därför bort all orenhet och överflödande ondskas och ta ödmjukt emot det inplanterade ordet som förmår att frälsa era själar.**

- Det var på detta sätt som Jesus övervann frestelsen och detta är ett av de verktyg som Gud har gett oss att i beroende av honom och hans Andes ledning kunna använda Skriften i frestelsens stund.

Om vi inte dagligen blir fyllda med Guds ord så blir vi så lätt sårbara för djävulens attacker.

- Om Jesus i sin mänsklighet behövde ordet för att stå emot djävulens frestelser. Hur mycket mer behöver då inte vi det?

Gör det till en vana att memorera Bibelveser. Du kommer aldrig att ångra det när Satan kommer och försöker fresta dig.

- Precis som han här frestade Jesus att inte förtrösta på Faderns omsorg så vill han få oss att inte lita på att Gud har allt i våra liv i sin hand.

Detta är en av de synder som jag själv ofta får bekänna inför Herren att jag inte tillräckligt förtröstar på att Gud har kontroll över mitt liv.

- I själva verket när vi begår denna synd så är det avgudadyrkan där vi förtröstar mer på oss själva än på Gud.

Men Jesus vår underbare frälsare övervann Satan när han i sin kroppsliga svaghet genom Guds ord bekräftade sitt Sonskap och att han i allt var lydlig mot Fadern.

- I nästa frestelse så frestade Satan Jesus att få regera världen utan korset om han bara föll ned och tillbad honom.

Djävulen försökte här att ta Gud Faderns plats och få Jesus att underordna sig honom.

Lukas 4:5-7 säger: ⁵Då förde djävulen honom högt upp och visade honom för ett ögonblick alla riken i världen ⁶och sade: ”Dessa rikens hela makt och härlighet vill jag ge dig, ty åt mig har den överlämnats och jag ger den åt vem jag vill. ⁷Därför skall allt vara ditt, om du tillber mig.”

- Till skillnad från Matteusevangeliet som väljer att ha denna frestelse som den tredje och sista så är det här i Lukasevangeliet den andra frestelsen som nämns.

Här så har vi inget historiskt fel utan ett val av betoning. Orsaken till att denna frestelse kommer just här i Lukasevangeliet är för att Lukasevangeliet har ett fokus där Jesus är på väg till Jerusalem.

- Så Lukas väljer att återge frestelsen vid templet i Jerusalem som den tredje frestelsen eftersom det passar in bättre tematiskt i boken som hela tiden pekar fram mot Jerusalem där Jesus skulle slutföra frälsningsplanen genom att dö och uppstå.

Satan för här upp Jesus högt upp så att han kan se alla världens riken. Matteus beskriver att han förde upp Jesus på ett högt berg.

- Här så är det förmodligen i en vision som djävulen visar honom alla världens riken.

Vad är det då Satan gör? Jo, han erbjuder honom att få all denna världs rikens härlighet och makt.

- Vad var det Jesus kom för att göra? Han kom och förkunnade evangeliet om Guds rike.

Detta rike som Jesus kommer att regera över för all evighet. Men vad är det Satan gör? Han erbjuder Jesus att få regera utan att behöva dö på ett kors.

- Han erbjuder honom en genväg till upphöjelse och makt utan att behöva gå korsets och lidandets väg.

I Joh 12:31 så beskrivs Satan som denna världens förste men han är också i Joh 8:44 lögnens Fader.

- Så när djävulen erbjuder Jesus att få alla världens riken så gör han det som denna världens förste. Men samtidigt så ljuger han då han inte har den ultimata makten över denna värld och inte heller rätten att ge den åt vem han vill.

Detta är bara något som Gud har rätten att göra. Det är Gud som enligt Dan 2:21 avsätter och tillsätter kungar.

- Så Satan försöker här att stjäla Guds plats och tillbedjan och erbjuder Jesus ett rike, men han erbjuder honom inte kung Davids tron och Guds eviga rike som ängeln Gabriel hade proklamerat för Maria att Jesus skulle regera över.

Utan han erbjuder här ett temporärt jordiskt rike mot att Jesus skulle tillbe honom.

- Hur gensvarar då Jesus på denna frestelse?

I Lukas 4:8 så svarade Jesus: *"Det står skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du tjäna."*

- Här så citerar han på nytt 5 Moseboken. Denna gång kap 6:13 där Gud varnade folket under ökenvandringen att endast tillbe honom och inga avgudar.

Även på detta område så frestar djävulen oss genom att erbjuda oss upphöjelse och ära om vi bara ger avkall på Guds principer.

- För er som sett den kristna filmen courageous så blir den latinamerikanske mannen i filmen erbjuden ett jobb om han bara vill fuska.

Men det visar sig att företagsledarna som erbjuder honom jobbet bara vill pröva honom om han har karaktär och inte kommer att fuska.

- Dävulen verkar på samma sätt genom att fresta oss till befordran om vi tillber honom genom att kompromissa våra övertydelser.

Och här är det viktigt när vi är på våra arbetsplatser, skolor och i vår vardag att vi gör allt vi gör som om vi gjorde det för Herren och inte som ögontjänare.

- Ytterst så handlar det om. Vem är det som är vår kung, vem är vår Herre? Vem är det vi tjänar? Jesus eller någon annan.

När vi slutar att göra allt i våra liv till Herrens ära så gör vi det för någon annans ära antingen det är för oss själva eller Satan.

- Må vi likt Jesus i sin mänsklighet bara tillbe Fadern och endast tjäna honom.

Jag lovar er att vi alla kommer att frestas på detta område. Jesus han övervann Satan genom Guds ord och är nu den evige kungen som förevigt kommer att regera över sitt eviga rike.

- Låt oss följa i hans fotspår och leva för hans rike och inte våra egna.

I den sista frestelsen så frestar Satan Jesus att pröva Gud.

Vi läser i Lukas 8:9-11 ⁹Sedan förde djävulen honom (eller ordagrant: Och han förde honom) till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: "Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån!" ¹⁰Det står skrivet: *Han skall befalla sina änglar att*

skydda dig,¹¹ och De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.”

- En än gång så säger djävulen: ”Om du är Guds Son, så”. Han försöker få honom att bevisa att han är Guds Son.

Och detta genom att kasta sig ner från templets utsprång. Jesus behövde inte bevisa att han var Guds Son.

- Men genom att övervinna frestelsen så visade Jesus att han verkligen är Guds Son, Guds syndfria Messias som är värdig att rädda oss in i hans rike.

Vad som är skrämmande och intressant här är att djävulen citerar Skriften för att fresta Jesus, närmare bestämt Ps 91:11-12.

- Men vad djävulen gör är att han rycker texten ur sitt sammanhang där den talar om att förtrösta på Guds beskydd. Denna Psalm handlar inte om att sätta Gud på prov vilket djävulen vill få den att handla om.

Det är inte bara Jesus som Satan frestade genom att använda Skriften. Han använder även Skriften för att fresta människor idag och han kan Bibeln bättre än någon av oss.

- A.W. Tozer har sagt: Djävulen är en bättre teolog än någon av oss, men han är fortfarande en djävul.

Han använder Bibeln för att fresta och anklaga oss genom att rycka den ur sitt sammanhang. Bibeln talar till och med i 1 Tim 4:1 om onda andars läror.

- Det är därför det är så viktigt att vi håller oss nära Herren och lär oss hans ord så vi får urskiljning och ständigt söker Skriften för att se om det förehåller sig så som någon påstår.

När Satan här frestade Jesus där de stod ovanpå templet så kan Satan mycket väl haft i tankarna en judisk tradition som finns nedtecknad i

Midrash att när Messias kommer att han skulle ställa sig på templets tak.

- Vi vet inte om Satan anspelar på denna tradition. Men om Jesus skulle hoppat ner och tagits emot av änglar så skulle judarna ha välkomnat honom som Messias utan att han behövde lida.

Men detta skulle ha varit att pröva Guds trofasthet i att beskydda honom.

- Även till detta så svarar Jesus med att citera Skriften. Precis som föregången så hänvisar Jesus till 5 Mos 6. Denna gång vers 16 när han i Luk 4:12 säger:

¹²Jesus svarade honom: *"Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud."*

- Om Jesus hade hoppat så hade han frestat Gud och därmed syndat. Men han gav inte efter för frestelsen och vi ser hur djävulen i v.13 lämnade honom för en tid.

Genom hela sin jordiska tjänst så blir det tydligt hur Satan genom hans demoner motsatte sig Jesus.

- Men när vi i Lukas närmar oss korset så ser vi hur Satan blir allt mer aktiv i kap 22 då han for in i Judas Iskariot, och begärde att få sälla Petrus och Lärjungarna som vete.

Hur relaterar då Jesu frestelse till oss?

- Här så skulle jag vilja nämna tre saker. För det första det som denna text lyfter fram är att Jesus genom sin frestelse bestod provet och blev bevisad som Messias, Guds syndfria Son.

Detta bevisade att Jesus kunde vara medlaren mellan Gud och människa. Jesus som den siste Adam bestod testet där den förste Adam hade misslyckats.

- Som det sanna Israel så stod han emot frestelsen på alla de områden där Israels barn hade misslyckats.

Han blev bevisad som utan synd som den som skulle kunna göra slut på förbannelsen som den förste Adam hade orsakat.

- Så för det första så blev Jesus genom att han övervann frestelsen bevisad för oss att verkligen vara den väntade Messias och Guds Son.

Vad mer då. Jo för det andra. På grund av att han hade övervunnit frestelsen så blev han det felfria offret som betalade priset för vår synd.

- Om han inte hade övervunnit frestelsen och levt ett syndfritt liv så kunde han inte vara det felfria lamm som tog på sig straffet för vår synd.

Jesu ställföreträdande död är det enda sättet genom vilket vi kan bli förda tillbaks in i paradiset. Den förste Adam stängde genom att han gav efter för frestelsen vägen för oss in i paradiset.

- Men Jesus vår överstepräst blev frestad i allt liksom vi, men utan synd och blev genom hans syndfria liv offret som betalade straffet för vår synd och öppnade upp vägen för oss in i det allra heligaste.

Genom att omvända oss från vår synd och tro på Jesus så kan vi nu genom hans död och uppståndelse komma in i paradiset, där vi får äta av livets träd och för evigt vara del av hans eviga rike.

- Är det inte underbart! Israel, Adam och vi själva har alla misslyckats och i synd givit efter för frestelsen, men Jesus övervann sin frestelse och har nu öppnat en väg för alla som vänder om till honom.

Detta är den viktigaste punkten i hur Jesu frestelse relaterar till oss. Hur Jesus genom hans syndfria liv, död och uppståndelse nu har öppnat upp vägen för oss tillbaka till Gud.

- Avslutningsvis för det tredje så vill jag också att ni ska se hur Jesus genom sin frestelse visar oss medlidande och hjälper oss genom våra frestelser.

Heb 2:17-18 ¹⁷Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder.

¹⁸Eftersom han själv har lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas.

- Eftersom han själv har lidit och blivit frestad så kan han hjälpa oss som frestas.

Enl. Heb 4:15-16 så är Jesus vår överste präst som har medlidande med oss eftersom han har blivit frestad i allt liksom vi, men utan synd.

- Och pga. honom så kan vi nu frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Jesus har genom sin frestelse medlidande för just dig i din frestelse och erbjuder dig sin hjälp om du bara kommer till honom.

- Hur hjälper han då oss? Dels genom hans förbön som Heb 7:25 och Rom 8:34 talar om.
- Jesus han manar gott för oss och är vid Guds högra sida och ber för oss.

Han har också genom att han övervunnit frestelsen öppnat upp en väg så att vi frimodigt kan komma fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna hjälp i rätt tid.

- På grund av att Jesus själv övervann sin frestelse och försonade folkets synder så behöver inte vi möta vår frestelse ensamma vi kan när som helst komma till honom och be om hjälp när vi frestas.

Vägen till paradiset och Guds tron är öppen. Jesus har besekrat synden, döden och djävulen.

- Tveka inte, utan skynda dig i frimodighet till honom för att få barmhärtighet och hjälp i rätt tid.