

Kan vi lita på Gud?

- Vi lever i en värld full av lidande och mänsklig ondska. Låt mig ge ett exempel som jag läste i Mike Wilkersons bok Redemption.

Sarah blev till genom äktenskapsbrott. Två år senare när hennes mamma fick ett annat barn med sin man så bekände hon äktenskapsbrottet och att Sarah inte var hennes mans riktiga barn.

- Han exploderade av ilska och nästan dränkte Sarah och tvingade henne att lämna huset.

Under 3års tid så bodde Sarah med sin mormor utan att träffa sin mamma och hennes styvpappa.

- Detta var mycket lyckliga år då hon lekte, sjung sånger och gick med sin mormor till kyrkan.

Efter tre år så dog hennes mormor i cancer och Sarah flyttade tillbaks till sin mamma och styvfar.

- Under tiden hade dom fått två barn till och adopterat ytterligare två som inte kände till Sarah så hennes mamma tvingades berätta om henne för dessa barn.

Sarah var utstött ur sitt eget hem och hennes styvpappa behandlade henne som ett djur.

- När han inte gillade något hon gjort så lät han ibland henne äta mat på golvet likt en hund eller låste ute henne ur huset.

En gång när hon gick i årskurs 1 så låste han ute henne ur huset under en hel vecka utan mat, vatten och ombyte. Hon sov ute i gräset och gick varje dag till skolan där hon åtminstone kunde känna sig som en människa.

- Men det blev värre. Hon kunde komma ihåg det brinnande hatet i henne styvpappas ögon den första kvällen han kom in i hennes sovrum och förgrep sig på henne.

Detta fortsatte nästan varje kväll under 5 årstid. Inte bara det, hennes styvpappa slog, torterade henne och lät andra män förgripa sig på henne för pengar.

- Vilken hemsk ondska och vilket lidande som denna flicka genomlidit.

Efter att ha hört om detta hemska exempel så kan nog dom flesta av oss tänka oss, om detta är lidande så har vi inte lidit.

- Även om dom flesta av oss inte har livsberättelser lika hemska som Sarahs så lider vi alla på olika sätt ibland pga. av andra och av andra skäl.

Vi kan undra, var är Gud i allt detta? Kan vi verkligen lita på honom?

- Idag så ska vi börja studiet av en ny Bibelbok nämligen 2 Moseboken där Guds folk får genomgå ett mycket svårt lidande i Egypten.

Dom har blivit slavar och har all anledning att fråga sig om dom verkligen kan lita på Gud och detta är även frågan för oss.

- Kan vi lita på Gud? Vänligen gå med mig till 2 Mos 1:1 som ni hittar på sidan 47 i dom gröna Biblarna.

Vi ska titta på kap 1-2. Låt oss börja med att läsa kap 1:

1 Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob, var och en med sitt hus:

2 Ruben, Simeon, Levi, Juda, 3 Isaskar, Sebulon, Benjamin, 4 Dan, Naftali, Gad och Asher.

5 De som härstammade från Jakob var sammanlagt sjuttio personer. Josef var redan i Egypten.

6 Sedan dog han och alla hans bröder, hela den generationen.
7 Men Israels barn var fruktsamma och blev fler, de förökade sig och blev mycket talrika så att landet blev uppfyllt av dem.
8 Och det kom en ny kung i Egypten, en som inte kände till Josef.
9 Han sade till sitt folk: "Se, Israels barns folk har blivit för stort och mäktigt för oss.
10 Nu ska vi gå klokt till väga med dem. Annars kanske de förökar sig ännu mer, och om det blir krig kan de gå samman med våra fiender och föra krig mot oss och sedan ge sig av från landet."
11 Därför satte man arbetsledare över dem och plågade dem med tvångsarbete. De byggde förrådsstäderna Pitom och Raamses åt farao.
12 Men ju mer man plågade dem, desto mer förökade de sig och desto mer spred de ut sig, så att man kände fruktan för Israels barn.
13 Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta som slavar.
14 De gjorde livet svårt för dem genom hårt arbete med murbruk och tegel och med allt arbete på fälten, med alla slags arbeten som de tvingade dem att utföra.
15 Kungen av Egypten talade med dem som förlöste de hebreiska kvinnorna. En av dem hette Shifra och den andra Pua,
16 och han sade: "Se efter vad de hebreiska kvinnorna föder när ni förlöser dem: Om det är en son så döda honom, om det är en dotter så låt henne leva."
17 Men barnmorskorna fruktade Gud och gjorde inte som den egyptiske kungen hade befallt dem utan lät barnen leva.
18 Då kallade kungen till sig barnmorskorna och sade till dem: "Varför har ni gjort så här och låtit barnen leva?"
19 Barnmorskorna svarade farao: "Hebreiska kvinnor är inte som egyptiska. De är livskraftiga, de har fött innan barnmorskan kommer till dem."
20 Och Gud lät det gå väl för barnmorskorna, och folket förökades och blev mycket talrikt.
21 Eftersom barnmorskorna fruktade Gud gav han dem egna familjer.
22 Då befallde farao allt sitt folk: "Alla nyfödda pojkar ska ni kasta i Nilen, men alla flickor ska ni låta leva."

- På hebreiska så börjar denna bok med bokstaven wav som betyder "och".

Alla vi som gått i skolan har fått lära oss att man inte ska börja en mening på detta sätt.

- Men 2 Moseboken vill visa på hur den hör ihop med 1 Moseboken. 1 Moseboken som handlar om hur Gud är skaparen av alla och allt, hur människan pga. ormen, Satans frestelse syndat och gjort uppror mot Gud som vår skapare och kung.

Pga. vår synd så präglar nu ondska och lidande denna värld. Men Gud har inte lämnat oss utan hopp.

- Redan i 1 Mos 3 efter att Adam och Eva syndat så lovar Gud att han genom kvinnan ska sända en frälsare som ska sönderkrossa ormens huvud.

Men det kommer råda fiendskap mellan kvinnans och ormens avkomma, dom som följer Satan som deras kung.

- Genom 1 Mos så ser vi Guds räddningsplan. Hur han dömer människans ondska genom att sända syndafloden, men räddar Noa och hans familj.

Och hur Gud kallar Abraham och ger honom som vi läste tidigare ett löfte och ett förbund om att han ska bli välsignad och hur hans avkomma ska bli ett stort folk, få ett land och hur genom Abraham alla folk ska bli välsignade.

- Detta löfte bekräftas till hans söner Isak och Jakob. Jakob som får namnet Israel och blir stamfader åt Israels 12 stammar.

Vidare så läser vi i 1 Mos hur Josef, Jakobs son blir såld som slav till Egypten av sina bröder, hur han blir upphöjd och hur Gud använder honom för att rädda hela hans familj och Egyptens folk från en hungersnöd. Pga. Hungersnöden så bosätter sig hela Jakobs familj i Egypten.

- Det är här vi kommer in i händelsernas centrum. Låt mig introducera min första av två punkter i den här predikan.

1. När det verkar som om vi inte kan lita på Gud...

Ungefär 400år har gått, Israels barn har förökat sig och en ny Farao träder till makten som fruktar Guds folk och vill hindra dom från att växa.

- Och nu så verkar det som om Guds löften och plan är på väg att gå åt skogen.

Vad gör Farao: Steg nr 1. För att hindra folkets tillväxt så sätter han dom under hårt slavarbete.

- Steg nr. 2: Han beordrar dom hebreiska barnmorskorna att döda alla bäbisar som är pojkar.

Steg nr. 3 Egyptens hela folk blir befallda att kasta alla nyfödda pojkar i Nilen för att dränka dom.

- Folket har blivit slavar och om en gravid kvinna fött barn så kan när som helst en grupp med Egyptier tränga sig in i huset och slita hennes barn ur hennes armar för att dränka det i floden.

Vilken ondska! Folket har många skäl att inte lita på Gud. Gud, har du inte lovat att vi skulle få ett land, bli ett stort folk och nu så är vi fast här i Egypten som slavar. Detta samtidigt som Farao försöker utföra ett folkmord på oss.

- Du kanske just nu går igenom den svåraste tiden i ditt liv. Du kanske känner det som om Gud är långt borta.

Kanske är det en sjukdom, en traumatisk uppväxt, någon som gjort dig illa eller något annat lidande.

- Och i din smärta så vill du ropa ut: Var är du Gud? Varför har detta skett? Hur kommer det sig att en liten flicka som Sarah kan få genomgå ett ursäkta uttrycket ett sånt helvete på jorden?

Detta var Israels situation. Pga av Farao, en ond kung så blev dom offer för tvångsarbete, plågeri, slaveri och systematiskt mördande.

- Detta för oss till vår andra punkt.

När det verkar som om vi inte kan lita på Gud...

2. ... är ändå Gud trofast

Va, hur kan du hävda att Gud är trofast när vår värld ser ut som den gör och när Israels barn sitter fast i slaveri under en grym mördare och när flickor som Sarah kan utsättas för sådana hemskheter.

- Är det inte ett slag i ansiktet mot dom? Låt oss gå tillbaks till vår text igen så ska ni få se när det verkar som om folket inte kan lita på honom att Gud ändå är trofast.

a. Gud håller sina löften även när det inte verkar så (1:1-22)

Vad hade han lovat Abraham? Att han skulle bli ett stort folk. Har det skett? Låt oss se:

V.7 Men Israels barn var **fruktsamma** och blev fler, de förökade sig och blev **mycket talrika** så att landet blev **uppfyllt** av dem.

- Farao säger i v.8 att dom har blivit för stora och mäktiga för honom och Egyptierna så han sätter dom i slaveri för att hindra deras tillväxt och vad händer: I v. 12 ju mer han plågade dem, desto mer **förökade** de sig och desto mer **spred** de ut sig.

När Farao befäller barnmorskorna att döda alla nyfödda pojkar så fruktar barnmorskorna mer Gud och låter bäbisarna leva och vad händer? I v. 20 Folket fortsätter att **föröka** sig och blir **mycket talrikt**.

- Även då det verkar som om Gud inte håller sina löften så gör han det.

I 1 Mos 15:13 så hade Gud själv lovat att innan folket fick sitt land att dom skulle bo som främlingar i ett land som inte är deras, att dom skulle

bli slavar och förtryckta i 400år, men att Gud skulle friköpa dom ut från slaverit och föra dem till deras eget land.

- Detta rättfärdigar inte att Faraos och hans folk gjorde dom till slavar vilket var en synd som Gud senare skulle straffa dom för.

Nu hade dom blivit ett stort folk och tiden var inne för att Gud skulle rädda dom.

- Men ormens avkomma alltså dom som följer Satan och står emot Gud som kung ville hindra Guds löften från att uppfyllas.

Ormens avkomma genom Faraos som ofta avbildas med en orm på huvudet ville hindra detta och tar fram vad han trodde var dödsstöten att beordra alla Egyptier i v. 22 att dränka alla nyfödda hebreiska pojkar.

- Och nu så verkar det som om Guds förbund och löften inte kommer uppfyllas.

b. Men Guds trofasthet uppenbaras när han reser upp en Frälsare (kap 2:1-10)

- Vi läser:

1 En man av Levi stam tog till hustru en levitisk kvinna. 2 Hustrun blev havande och födde en son. Hon såg att det var ett vackert barn och höll honom gömd i tre månader.

3 Men när hon inte kunde gömma honom längre, tog hon en korg av papyrus. Hon strök på beck och tjära, lade barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand.

4 Hans syster ställde sig på avstånd för att se hur det skulle gå med honom.

5 Då kom faraos dotter ner till floden för att bada, och hennes unga hovdamer gick längs floden. När hon fick se korgen i vassen skickade hon dit sin slavinna för att hämta den.

6 Hon öppnade den och fick syn på barnet – det var en pojke, och han grät. Hon kände medlidande med honom och sade: ”Det är ett av de hebreiska barnen.”

7 Men hans syster frågade faraos dotter: "Ska jag gå och hämta en hebreisk amma som kan amma barnet åt dig?"

8 Faraos dotter svarade henne: "Ja, gör det." Då gick flickan och hämtade pojkens mor.

9 Och faraos dotter sade till henne: "Ta med dig det här barnet och amma det åt mig, så ska jag ge dig lön för det." Kvinnan tog då barnet och ammade det.

10 När pojken hade vuxit upp förde hon honom till faraos dotter, och han blev hennes son. Hon gav honom namnet Mose, "för jag drog upp honom ur vattnet", sade hon.

Mitt när allt verkar som värst och Gud verkar så långt borta som det bara går så uppenbaras hans trofasthet.

- När farao försöker göra sig av med alla bäbispojkar så föds Mose och precis som Josef säger i 1 Mos 50:20 det som människor planerade för något ont det använder Gud till något gott.

En grupp med kvinnor blir redskap för att rädda Mose. Barnmorskorna dödar honom inte, Moses mamma håller honom gömd så länge hon kan.

- Och när det blir för farligt så lägger hon Mose i en korg som flyter på Nilen, dödens vatten. En intressant iakttagelse är att det ord som här översätts med korg bara förekommer på ett annat ställe i Bibeln för Noas ark.

Ser ni koppling? Precis som Gud genom Noas ark räddade Noa och hans familj från vattnets död så räddar han också Mose med en ark i formen av en flytande korg.

- Hans syster har ögonen på korgen och när Faraos dotter hittar den så ser Moses egen syster med hjälp av Guds försyn till så att Moses mamma får amma och börja fostra honom och hon får till och med betalt för det.

Vilket uttryck för Guds nåd och trofasthet. En frälsare har blivit född och räddad för uppdraget att frälsa Guds folk.

- Gud i sin trofasthet klev in när det verkade som mörkast och såg till att en frälsare hade kommit för att rädda hans folk.

På samma sätt var det för Sarah. När hon fyllt 15år hade hon utstått mer våld från fler män än hon kunde komma ihåg.

- Hon tog på sig svart smink, färgade håret blått och hatade alla. Och ett av hennes favoritintressen var att argumentera emot Guds existens.

Men så på hennes skola fanns två pojkar som var dom enda "normala" människorna som hon kände.

- Dom började tala med henne om Gud. Dom var inte duktiga på att debattera som hon var, men dom var vänliga mot henne och bjöd in henne till deras ungdomsgrupp.

När hon kom dit så började hon genast att debattera. Men så hände något oväntat. När dom började sjunga så blev det påtagligt för henne om Guds existens.

- Hon fylldes av fruktan över att hon hade motstått Gud och övertygat andra om att han inte existerade.

På kvällen så gick hon hem helt tagen av den nyfunna sanningen att hon upptäckt att Gud fanns.

- Hennes längtan att lära känna honom var omättlig, men samtidigt som många av henne frågor blivit besvarade så uppstod många andra frågor. Vad var Gud i allt henne lidande?

Gud använde dom två unga killarna för att föra Sarah till honom.

- Och här i 2 Moseboken så reser Gud upp en frälsare för att med hans hjälp befria sitt folk ut ur fångenskapen i Egypten.

Men å så besvikna vi blir i nästa del av kap 2:11-22 där Mose försöker uppfylla Guds plan på sitt eget sätt när han dödar en Egyptier och

tvingas fly till Midians land. Där så gifter hans sig med prästen Jetros dotter Sippora och får en Son vid namn Gersom som betyder främling.

- Det verkar än en gång som om Guds löften har misslyckats. Men så introduceras i v.23-25 2 Moseboks, men även hela Bibelns hjälte.

Och om du tror att hjälten är Mose så kommer du bli besviken när du läser om Mose i 2 Mos. Hjälten det är Gud själv.

- c. Guds trofasthet uppenbaras i att han kommer ihåg sitt förbund (2:23-25)

Vi läser:

23 Det gick en lång tid, och under den tiden dog Egyptens kung. Men Israels barn suckade över sitt slaveri och ropade på hjälp, och deras rop över slaveriet steg upp till Gud.

24 Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob.

25 Och Gud såg till Israels barn, och Gud kändes vid dem som sina.

- Trots när det verkar som om vi inte kan lita på Gud så är han trofast.

Gud är inte döv. Han hör våra rop, han hör våra böner och som allvetande så kommer han ihåg sitt förbund.

- När detta uttryck används att Gud "kom ihåg" så betyder det inte att han tidigare glömt, utan det är ett förbundsuttryck för att uppenbara Guds trofasthet.

När Guds folk ropade så hörde han dom, såg till dom och kändes vid dom som sina.

- Och kära vän, Gud är inte döv, han är inte blind och han är inte ovetande om det du går igenom.

Han hör dig, han ser dig och kommer ihåg vad han lovat.

- Här i 2 Moseboken så kom han ihåg förbundet som han ingått med Abraham. Och i dom nästkommande predikningarna från 2 Mos så kommer vi se hur Gud är trofast gentemot sitt förbund när han räddar sitt folk ut ur Egypten och leder dom mot löfteslandet.

2 Moseboken handlar om hur Herren är trofast och i denna bok så vill Gud påminna oss om denna sanning och hjälpa oss att gensvara till hans frälsning med tro, lydnad och tillbedjan.

- Kan vi då lita på Gud? Inledningsvis så läste vi från Upp 7:9 om en oräknelig skara som ingen kunde räkna från alla folkslag, stammar, länder och språk som tillber Gud.

För oss i Sverige idag med ett av dom snabbaste avkristnandena i världen så kan detta löfte kännas långt borta. Men precis som Gud var trofast mot sitt löfte gentemot Abraham så är han också trofast mot oss idag.

- Det var inte bara Israels folk som befann sig i slaveri. I Sverige idag så befinner sig mer än 9 miljoner människor i slaveri.

Va, vad snackar du om? Bibeln talar om ett slaveri som till och med är värre än det slaveri som folket befann sig i i Egypten.

- Enda sedan dom första människorna gjorde uppror mot Gud så har människor varit slavar under synden. Det är därför vår värld ser ut som den gör och runt om kring oss så ser vi symptomen på detta.

Kriminalitet, familjens förfall, våld, krig, slaveri och fiendskap människor emellan och gentemot Gud.

- Och Gud som rättfärdig han kommer hålla människor ansvariga för deras onda handlingar och straffa dom.

Men problemet är att det inte bara är Hitler och Sarahs styvfar som kommer att straffas av Gud på domens dag.

- Även du och jag förtjänar att straffas pga. vår synd och uppror mot Gud.

Människor är inte bara slavar under att synda utan också slavar under syndens straff.

- Som syndare som gjort uppror mot Gud så förtjänar vi att dömas för evigt till helvetet.

Men kära vänner, i sin trofasthet så har Gud rest upp en bättre frälsare än Mose: nämligen Jesus.

- Precis som när Mose föddes så försökte en elak kung, Herodes att döda alla nyfödda pojkar och precis som Mose så kallades Jesus ut ur Egypten.

Och som situationen i Egypten så hade ca 400år gått när människor undrade vad Gud höll hus. Men Gud han hörde folkets rop, han såg deras elände och han kände dom som sina.

- Och det samma gäller för oss kära vänner. Han ser vårt tillstånd, han har hört våra rop och känns vid alla som kommer till honom i omvändelse och tro.

Jesus identifierar sig med oss i vårt lidande genom att han led och straffades i vårt ställe. Detta för att sätta oss fria från syndens slaveri till en underbar evighet med honom.

- Jesus är det ultimata beviset för att Gud är trofast och att vi kan lita på honom. Han kan identifiera sig med dig och mig i allt vi får gå igenom.

Och han har kommit för att sätta oss fria från vår synd och syndens straff. Frågan är: Ska du lita på honom? Med sitt blod så har han betalat priset, lösesumman för att sätta fria alla som omvänder sig och tror på honom.

- I 2 Moseboken så friköpte Gud sitt folk ut ur Egyptens slaveri och förde dom på en vandring genom öknen på väg till löfteslandet.

Och kära bröder och systrar Gud har satt oss fria från syndens slaveri. Också vi är på väg på en vandring mot det himmelska löfteslandet.

- Vi lever fortfarande i en förgänglig fientlig värld och på denna vandring så finns det fortfarande lidande, men Gud ska fullt ut sätta oss fria från allt lidande den dag han för oss in i löfteslandet.

Problemet med Israel var att även om dom hade blivit fysiskt fria från Egypten så hade dom fortfarande Egypten med sig i sina hjärtan.

- Och på denna vandring så behövde folket få hjälp av Gud att få Egypten ut ur sina hjärtan. Och han var och är trofast att hjälpa.

Det samma gäller oss. Vi behöver Guds hjälp att få världen bort ur våra hjärtan. Både dess synd men också ärren från vad vi fått gå igenom och vi kan lita på att Gud är där för oss.

- När Sarah blev vuxen så gick hon och bar på många hemligheter. Hon ville inte ta itu med sitt förflutna, och inte heller med hjälp av sin man.

Och ja hon gifte sig med en av killarna som lett henne till Gud.

- Under dom första månaderna av deras äktenskap så fick dom många problem på det område som bara är reserverat för man och fru inom äktenskapet.

Detta pga. Saras sår från hennes förflutna och hennes man blev förvirrad och arg eftersom han kände att hon var så frånvarande.

- Några nära kristna vänner visste om vad som hände och förmanade Saras man som ändrades och blev mycket mer försiktig och tålmodig.

Nu kunde Sarah inte gömma sig längre och hon var redo att tala. Hon och henne man träffade tillsammans en av pastorerna i deras församling som under månader hjälpte Sarah att bearbeta hur Gud kan vara god när så många övergrepp hade fått ske.

- Hon upptäckte hur god och trofast Gud är och blev överöst av hans nåd och barmhärtighet.

När hon kom att tro att Gud var tillräckligt god att förlåta henne så blev hon överväldigad av hans kärlek och medlidande också gentemot henne i hennes lidande.

- Hon visste att han bryr sig, älskar henne och är god.

Kära bröder & systrar, jag vet inte vad ni har fått gå igenom, men jag vill försäkra er om att Gud är trofast och full av kärlek.

- Han kommer ihåg sitt nya förbund som han har ingått med oss genom Jesu död och uppståndelse och han är trofast att hjälpa dig i den kamp du går igenom.

I 2 Moseboken så kommer vi tillsammans att få möta Guds oerhörda förbundskärlek gentemot sitt folk.

- Han är som senare kommer att uppenbaras för Mose: HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i förbundskärlek och trofasthet,⁷ som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad (2 Mos 34:6-7a).

Denna oerhörda förbundskärlek den ser vi mer än något annat bevisad i Jesus och snart så ska vi fira Herrens måltid där vi påminns om hur Jesus instiftade det nya förbundet genom vilket Guds trofasta kärlek uppenbaras.

- Kan vi lita på Gud? Se på Jesus så får du svaret.