

Kära vänner,

- Låt mig introducera två personer för er från två olika folk. Först så har vi Hindun Sai. Hon kommer från Baniafolket som består av drygt 29 miljoner människor i Indien och 5 andra länder. Bland Sais folk så finns det enligt Joshua project 0,00% kristna.

Sen så har vi muslimen Mohammed från det Nordjemitiska arabfolket som i huvudsak finns i Jemen och Saudiarabien.

- Det finns drygt 12 miljoner från Mohammeds folkslag och enligt Joshua project så finns det även bland hans folk 0,00% kristna.

Tidigare så läste vi från Upp 5:9 och framåt om hur Lammet, Kristus har köpt människor från alla stammar, språk, folk och folkslag.

- Men ännu så finns det stammar, språk, folk och folkslag likt Sai och Mohammeds som ännu inte blivit nådda med evangeliet och som kristna så är det vår uppgift att nå dom.

Vad kan vi då göra för att Sai & Mohammeds folk men även alla andra onådda folk en dag ska få sluta upp i tillbedjan inför Guds tron?

- Välkommen att gå med mig till Psalm 67 som är en bön- och missionspsalm med målet att alla folk ska få glädja sig i Gud som kung.

Ni hittar psalm 67 på sidan 466 i dom gröna Biblarna. Vi läser

1 För körledaren, med stränginstrument. En psalm, en sång.

2 Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss. Sela

3 Då ska din väg bli känd på jorden, din frälsning bland alla hednafolk.

4 Folken ska tacka dig, Gud, alla folk ska tacka dig.

5 Folkslagen ska glädjas och jubla, för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden. Sela

6 Folken ska tacka dig, Gud, alla folk ska tacka dig.

7 Jorden ger sin gröda och Gud, vår Gud, välsignar oss.

8 Må Gud välsigna oss, och må jordens alla ändar vörda honom.

[Bön]

- Psalm 67 kommer efter Psalm 65-66 som handlar om när folken ser Guds välsignelse över sitt folk hur också dom ska vilja bli del av hans folk.

Denna psalm följer ett kiastiskt mönster som börjar och slutar på samma sätt. Låt mig visa med en bild som säger mer än tusen ord:

A. Bön om Guds välsignelse (v.2-3)

B. Bön att folken ska tacka Gud (v.4)

C. Bön att folken ska glädjas över Guds styre (v.5)

B. Bön att folken ska tacka Gud (v.6)

A. Bön om Guds välsignelse (v.7-8)

Själva huvudpunkten i denna psalm är bönen att alla folk ska få glädja sig över Guds styre som kung.

- Men vi är långt ifrån där när det bland Sai och Mohammeds folk finns 0,00% kristna.

Hur ska då vi som del i Guds folk verka för att alla folk ska få glädja sig i Guds styre?

- Låt oss steg för steg i vår psalm se hur just vi tillsammans kan be och verka för att detta ska få bli en verklighet?

Och psalmen börjar och slutar på ett sätt som vi kanske inte skulle gissat. Hur ber man för att alla folk ska få glädja sig över Guds styre?

- För det första i v. 2-3 och v. 7-8 så bör vi be att Gud ska välsigna oss.

Va hörde du vad jag hörde? Be att Gud ska välsigna oss. Läste vi rätt? Låter inte detta som något själviskt och självcentrerat?

- Psalmen börjar efter rubriken i v. 2 med **Må Gud vara nådig mot oss och välsigna oss, må han låta sitt ansikte lysa över oss.**

Låter detta bekant? Dessa ord kommer från den aronitiska välsignelsen i som Aron och hans söner i 4 Mos 6:24-26 skulle välsigna Israels folk med:

- 24HERREN välsigne dig och bevara dig. 25HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. HERREN vände sitt ansikte till dig och giv dig frid.

Till skillnad från denna välsignelse så är det inte prästen som välsignar folket utan folket själv som ber till Gud om detta han ska välsigna dom.

- Dom ber i v.2 att Gud ska vara nådig mot dom, alltså att Gud utifrån hans förbund med sitt folk ska ge dom vad dom inte förtjänar.

Att låta sitt ansikte lysa över dom det har att göra med att se på dom med favör, att le mot dem och välsigna dom och syftet med detta får vi i v. 3 och 8:

- Låt oss läsa: V. 3 **Då ska din väg bli känd på jorden, din frälsning bland alla hednafolk.**

Och v.8 **Må Gud välsigna oss, och må jordens alla ändar vörda honom.**

- Så målet med bönen är att Guds väg och frälsning ska bli känd på jorden och att jordens alla ändar, jordens alla folk ska vörda och frukta Gud.

Vow, vilket underbart mål! Detta bör också vara vårt mål med våra böner och våra liv att människor ska få lära känna Guds väg och hans frälsning så att dom vördar och fruktar honom.

- Men vad är det då för någon välsignelse som Guds folk ber om? Hur vill dom att han ska välsigna dom? Vi får svaret i v.7 att jorden ger sin gröda. Alltså att deras åkrar producerar riklig skörd.

Läste du vad jag läste? Betyder detta då för oss att vi ska be om pengar i överflöd så att människor ska vilja komma och bli del av Guds folk för att bli rika?

- Ska människor komma till Gud för att få sin girighet tillfredställd? Är det detta som psalmisten säger?

Nej, vi måste förstå detta utifrån det förbund som Gud slöt med Israel att han som den gode herden skulle vara deras kung och leda dem.

- I en tid då en enda torka skulle innebära svält så var detta en bön att Gud skulle ta hand om sitt folk, att han skulle leda dem och försörja dem och att detta skulle bli känt för dem kringligande folken om hur Gud tar hand om sitt folk.

Så när de såg folket så skulle de vilja lära känna dess Gud. Hur ska vi då idag som lever under nya förbundet se på detta?

- På ett sätt så har denna bön redan blivit uppfylld. I GT så kretsade mycket kring det yttre medan det i NT handlar om det inre.

Bönen om att Gud ska välsigna oss, visa sin nåd mot oss och låta sitt ansikte lysa över oss har andligen delvis uppfyllts i Jesus.

- Vi som på grund av vår synd förtjänar Guds vrede och dom i och med Jesus så har Gud låtit sitt ansikte lysa över oss.

Han har sett på oss med välbehag när Jesus blev straffad för sitt folks alla överträdelser.

- Om du i omvändelse och tro kommit till Jesus så har Gud genom sin son visat dig nåd och enligt Ef 1:3 så har du blivit välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser.

I den efterföljande texten så får vi förklarart vad detta innebär att bli förutbestämd till att tas upp som Guds älskade barn.

- Att ha blivit friköpt genom Jesu blod så att du har förlåtelse från dina synder.

Att vi tagit emot den utlovad helige ande som ett sigill och en handpenning på det arv som väntar.

- Vi har evigt liv och en underbar evighet med Gud som väntar.

Vi är så välsignade kära syskon. Gud har i Jesus andligen uppfyllt denna bön på ett fantastiskt sätt.

- Men ännu så har vi inte satt det fulla resultatet av detta. Hans väg är ännu inte känd över hela jorden och Guds frälsning är inte känd bland alla folk.

Så vi kan fortfarande be denna bön. Hur ska vi då be att Guds folk blir välsignade så att detta sker?

- Låt oss be att vi verkligen skulle manifesteras frälsningens välsignelse så att när människor ser på oss att dom kan se att vi är annorlunda.

När dom ser vilka vi en gång var och ser på Guds förändring i våra liv. Må det leda till att dom vill lära känna Gud.

- Må vi be att Gud välsignar sin församling så att evangeliet och dess förkunnelse får vara i centrum i allt det vi gör.

Må vi be att evangeliet för genomsyra allt så att vi tar detta till nationerna.

- Det bästa vittnet om Guds välsignelse av hans folk för dom onådda det är etablerandet av sunda bibliska församlingar i länder bland onådda folk som gör Jesus känd och älskad.

Må vi be att Herren fortsätter att välsigna denna församling och att vi skulle få vara med och starta församlingar som förkunnar evangeliet bland nationerna.

- Kommer ni ihåg Muhammed från det nordjemitiska arabfolket? Just nu så kommer det flyktingar från Jemen till oss här i Sverige som vi kan nå med evangeliet.

Min fru träffade flyktingbarn här i Göteborg som fått se på när deras klasskamrater rövades bort och som senare kom att mördas för att dom var från en annan folkgrupp.

- På Kvibergs marknad har vi mött flera personer från Jemen som fått NT på arabiska och vi har till och med mött två evangeliska kristna från detta land.

Må vi be tillsammans att Herren skulle välsigna sin församling både här i Göteborg och runt om i världen så att vi kan nå det nordjemitiska arabfolket med evangeliet.

När Gud välsignar sitt folk då kommer löftet till Abraham i 1 Mos 12:3 att uppfyllas där Gud sa till Abraham:

- **I dig ska alla släkter på jorden bli välsignade.**

I Kristus så ser vi hur detta skett. Genom Jesus som ytterst är Abrahams verkliga avkomma så har en välsignelse kommit till alla jordens slakten.

- Men alla slakten har ännu inte fått erfara detta. Det är Jesus som är vägen. Han sa om sig själv i Joh 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det är han som är frälsningen för alla hednafolk.

Må vi be att Gud välsignar sin församling så att han reser upp människor att förkunna evangeliet.

- Just du kanske är del av bönesvaret. Du kan ta evangeliet till onådda människor här i Göteborg.

Kanske Gud reser upp just dig att åka till Jemen eller Indien för att nå Mohammed eller Sais folk.

- Må vi be att Gud välsignar sin församling så att vi når ut till dom onådda folken.

Vi har nu sett på det första bönämnet att Gud ska välsigna sitt folk.

Låt oss nu gå till det andra som är en refräng som förekommer två ggr i denna psalm i v. 4 och v.6. Be att folken ska tacka Gud.

- Må folken tacka dig. Svenskan översätter detta som ett faktum att alla folk ska tacka, Gud.

Folken ska tacka dig, Gud, alla folk ska tacka dig.

Men det är också en bön. Slutet på Bibeln garanterar dess uppfyllelse. Vi vet redan att det kommer att ske med människor från alla länder, stammar, språk och folk som tillber inför Guds och lammets tron.

- Men kära bröder och systrar, vi är ännu inte där. Det är därför vi behöver mission.

John Piper har sagt dom välkända orden: Mission är inte församlingens yttersta mål. Det är tillbedjan. Mission existerar eftersom tillbedjan inte gör det.

- Så länge det finns stammar, språk, folk och folkslag där inte Guds namn tillbes så behövs mission.

Tills Jesus kommer tillbaks så behövs mission för varje själ som ännu inte lärt känna honom.

- Bönen här är att alla folk ska tacka Gud för hans fantastiska frälsning.

Tänk dig för ett ögonblick på den dag då alla folk beroende på definition någonstans mellan 10-24 tusen folkgrupper kommer tacka och tillbe Gud och lammet för frälsningen.

- Vilken underbar dag!!! Må vi be att detta skulle uppfyllas! Och må vi här tillsammans idag få bli en försmak på detta när vi tackar Jesus för hans frälsning.

Detta leder oss till vår sista bön i v.5 som är själva centrum på denna psalm: Be att folken ska glädja sig över Guds styre

- **5 Folkslagen ska glädjas och jubla, för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden.**

Här så än en gång översätts denna bön på svenska med vissheten om att den kommer att uppfyllas.

- Alla folkslag ska glädjas och jubla och det är detta vi ska be att det ska ske.

Men varför då, varför ska vi be att folkslagen ska glädja sig och jubla? Jo, i v.5 **för du dömer folken rätt och leder folkslagen på jorden.**

- När dom har fått erfara Guds frälsning och tillhör honom så kommer dom att glädja sig över att Gud regerar som kung.

Och det är detta som hela Bibeln pekar på, Guds rike, där hans Messias regerar.

- Jesus kommer komma tillbaka för att döma levande och döda och som den gode herde som han är så kommer han att leda sitt folk.

Är du redo för att möta honom? Vårt problem är att vi alla i vår synd har gjort uppror mot hans goda styre genom att gå vår egen väg.

- Vi förtjänar att dömas av honom, bort från hans ansikte för evigt i helvetet.

Men i sin oerhörda kärlek så har Jesus, Messias, själv gått i döden och dött för sitt folk för att frälsa oss från våra synder.

- Men Jesus är inte längre död. Han har uppstått och har genom sin uppståndelse blivit bevisat vara Herre och kung.

Han tog på sig det dödsstraff som vi förtjänar så att vi för evigt kan få åtnjuta honom som vår kung.

- Om du vänder om från din egen väg och förtröstar på honom så blir du räddad och kan för evigt glädja dig i honom.

Det är detta som är folkslagens hopp. Att finna glädjen i Jesus. Må detta vara din och min bön att folkslagen skulle få glädja sig och jubla i Jesus som sin kung.

- Må vi för det första be att Gud skulle välsigna sin församling så att vi har evangeliet i centrum och tar det till dem som inte hört.

Må vi för det andra be att alla folk skulle tacka Gud för hans fantastiska frälsning och må vi be vi be att dom skulle få glädja sig och jubla över Jesus som deras kung.

- Men det kan inte sluta här. Bön kan inte vara ett slutmål i sig själv.

Låt oss inse att det är vårt ansvar att se till så att Sais folk, Baniafolket blir nått.

- Och må vi förstå att det är vårt ansvar att vara del i att nå det Nordjemitiska arabfolket vilket Mohammed är en representant för.

Och må vi inse att vi tillsammans med alla andra kristna bär ansvaret att nå varje onådd folkgrupp.

- Må inte vår bön få bli en ersättning för vår lydnad till missionsbefallningen som A.W. Tozer sa: "Vår bön kommer bli verksam när vi slutar att använda den som en ersättning för lydnad"

När du ber för nationerna, när du ber för folkslagen, när du ber att Guds folk ska välsignas så glöm inte att be:” Herre hur vill du använda mig för att uppfylla missionsbefallningen?”

[Bön]