

Tror du på uppståndelsen från de döda?

- Jag tog tempen på Göteborgarna och gick ut på stan och ställde just denna fråga. Tror du på uppståndelsen från de döda?

Av dom hundra tillfrågade hur många tror ni svarade ja? (25st)

Låt mig ställa en fråga till: Hur många av er känner någon nu levande person på denna jord som dött och uppstått igen?

- Förmodligen ingen. Är det inte osannolikt? Om någon skulle hävda det, skulle du då inte tvivla på äktheten av vad dom sa?

Hur kan då vi kristna hävda att Jesus uppstod från de döda? Och om han uppstått vad har det med oss att göra?

- Vi ska nu bege oss till Lukasevangeliet som var skrivet för att vi ska veta hur tillförlitliga dessa ord om Jesus är (1:4).

Idag så kommer vi ha våran 70:e och sista predikan från denna fantastiska bok. Vänligen gå med mig till Luk 24:36-53 som ni hittar på sidan 819 i dom gröna Biblarna.

36 Medan de talade om detta, stod Jesus själv mitt ibland dem och sade till dem: "Frid vare med er!"

37 Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg.

38 Men han sade till dem: "Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan?"

39 Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har."

40 När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter.

41 När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro, frågade han dem: "Har ni något ätbart här?"

42 Då räckte de honom en bit stekt fisk,

43 och han tog den och åt inför deras ögon.

44 Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna."

45 Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna.

46 Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda,

47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.

48 Ni är vittnen om detta.

49 Och jag ska sända över er vad min Far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden."

50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem.

51 Och medan han välsignade dem, lämnade han dem och lyftes upp till himlen.

52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje.

53 Och de var ständigt i templet och prisade Gud.

[Bön]

Hur kan då vi kristna vara så säkra på att Jesus verkligen har uppstått?  
Och vad har det med oss att göra?

- Vi ska nu få stifta bekantskap med Jesu tvivlande lärjungar. Dom hade under ungefär tre års tid följt Jesus.

Dom trodde han var den utlovade Messias som skulle komma och rädda sitt folk och så helt plötsligt blir han tillfångatagen och mördad.

- Tänk dig in i deras situation. Det vore som om du i en diktatur följt en politisk ledare som du trodde skulle ta över makten och nu så har han av den sittande diktatorn blivit avrättad och du är hans efterföljare.

Skulle du då inte vara rädd? Jag har bott i sådana länder och vet vad jag talar om.

- Lärjungarna hade minst sagt skäl att vara rädda. Men så i början på kap 24 så kommer några kvinnor och berättar att dom mött två änglar som berättat att Jesus precis som han sagt att han skulle ha uppstått från dom döda.

Det står att lärjungarna tyckte det var tomt prat och trodde inte på dom (Luk 24:11). Sen så visar sig Jesus för Simon Petrus och två lärjungar kommer springande och berättar att dom mött Jesus som uppenbarat vad Skriften säger om honom. Och medan dom står där och berättar för lärjungarna så händer något.

- Vad då? Det är det vår text för idag handlar om från v. 36 och framåt. Jesus själv står mitt ibland dom och säger: "Frid vare med er!"

Dessa ord som är en artighetsfras i Mellan Östern: שלום eller السلام عليك.

- När Jesus säger detta så är det inte bara en hälsning utan han önskar dom verkligen frid och välgång. Men vad blev deras reaktion?

Dom blev uppskakade och rädda och trodde att de var en ande som dom såg.

- Om du fick se någon som var död och blivit begravd skulle du då inte också bli uppskakad och rädd? Det skulle i alla fall jag bli.

Så dom trodde att han var en ande eller som ett spöke och Jesus säger till dom: "Varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan?"

- I denna predikan utifrån vår text så vill jag att ni ska lägga märke till två saker. För det första att Jesus verkligen fysiskt har uppstått och sen för det andra vad bör hans uppståndelse få för någon följd för oss.

Så Jesus kommer här och möter lärjungarna där dom är. Hur kan då dom, men även vi utifrån denna text veta att Jesus faktiskt har uppstått?

- Jesus ger lärjungarna och även oss tre bevis för att han verkligen fysiskt har uppstått.

För det första i v.38-40 så uppmanar han dom att röra vid och se honom. Han säger: **39 Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se! En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har."** **40 När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter.**

- Han vill betona att det inte är någon synvilla. Se märkena på mina händer och fötter med såren efter spikarna. Dom kan inte undgå att det är han. En ande har inte kött och ben som Jesus.

Och han ber dom att röra vid honom. Aposteln Johannes som skrev Johannesevangeliet för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds son och för att vi genom tron ska kunna ha liv i hans namn (Joh 20:31) han skrev senare ett brev om hur man kan veta att man har evigt liv.

- Och lyssna hur han börjar detta i 1 Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi har skådat och rört med våra händer, om detta vittnar vi: Livets Ord (som är Jesus).

Även om lärjungarna till en början tvivlade så var det ingen masshallucination eller synvilla.

- Självt så har jag drömt saker som jag uppfattat som verkliga fastän dom inte var det och en gång när jag var riktigt sjuk så hallucinerade jag, men så var inte fallet för lärjungarna.

Dom hörde honom, dom rörde vid honom och såg honom och inte bara dom utan över 500 vittnen som vi läste i 1 Kor 15 kom att bevittna att Jesus verkligen hade uppstått.

- Det var verkligen Jesus som dom mötte. Dom blev glada och förundrade, men kunde i den chock som dom befann sig fortfarande inte tro.

Då gav Jesus dom det andra beviset för att han verkligen fysiskt hade uppstått: Han frågade om dom hade något ätbart och dom räckte honom en bit stekt fisk som han åt framför deras ögon.

- En ande skulle inte kunna äta något, så Jesus var verkligen uppstånden.

Hur kan vi då veta att inte allt detta bara är ett löjligt påhitt eller en saga?

- Lärjungarna dom var livrädda och fruktade för sina liv, men när dom mött den uppståndne så kom allt att förändras då dom från att ha varit rädda och tvivlat frimodigt förkunnade om Jesu uppståndelse trots att dom blev torterade, misshandlade och slutligen majoriteten av dom kom att bli mördade.

Vem skulle fortsätta att medvetet hålla fast vid en lögn ända in i döden? Ingen! Jesus är verkligen uppstånden.

- Men Jesus ger oss här ytterligare ett tredje bevis för att han uppstått och detta så att deras tro inte bara ska vara grundad i deras egna erfarenhet utan i Skriften.

Jesus går i v. 44-47 till GT som var färdigskrivet ca 400 år innan Jesus kom och här precis som vi såg förra söndagen profeteras om Jesu liv i detalj.

- Från hans födelse, liv och död till hans uppståndelse. Om du inte hade möjlighet att vara här i söndags så kan du lyssna på denna predikan från vår hemsida.

Jesus säger i v.44 **"Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna."**

**45 Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna.**

- Allt måste uppfyllas som står skrivet om Jesus i GT. Och precis som han öppnade dom två lärjungarna på väg till Emmaus ögon så att dom började förstå vad Skriften talar om Jesus.

Precis på samma sätt gör han här med lärjungarna. Tänk dig för ett ögonblick att du befinner dig i ett mörkt rum och så slår någon på ljusbrytaren och du kan se.

- Det var detta som hände för lärjungarna och det är detta som händer när man börjar tro då Gud skänker en ljus över Skrifterna.

Förra helgen så fick vi besök av Jeff, från HeartCry Missionary Society. När vi frågade hur han kom till tro så berättade han att han levtt ett dubbelliv.

- När han hade denna livsstil så blev han tillfrågad om han kunde bli ungdomspastor och en dag när han som ickekristen stod och predikade så slogs ljusknappen på och han började se sin synd och vem Jesus verkligen är.

Kanske du är här just nu och du brottas med själva tanken på vem Jesus är och om han verkligen har uppstått. Be till honom: Gör så jag kan se vad Bibeln säger och tro på dig.

- Efter att Jesus öppnat lärjungarnas sinnen så dom kunde förstå Skrifterna, så lyfte han fram tre saker som GT säger:

För det första: Hur den profeterar att det var nödvändigt för Messias att lida. Vi skulle kunna ge många exempel på detta, men låt mig bara lyfta fram ett. På långfredagen så gick vi igenom Jes 53 som i detalj talar om hur det var nödvändigt för Messias att lida.

- T.ex. i Jes 53:5-6 så står det: **5Han var genomborrad för våra överträdelers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.**

Det var nödvändigt för Messias att lida pga. syndare som dig och mig. Vi har alla gjort uppror mot Gud och brutit hans lag.

- Vi är skyldiga och förtjänar att straffas, men han blev genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull.

Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Vi gick alla vilse som får, men all vår skuld lade HERREN på honom.

- Vilken underbar nyhet, vilken kärlek att han klev in i syndare som oss ställe.

Men inte bara det, han inte bara led och dog utan Skriften talade också om att han för det andra på tredje dagen skulle uppstå (jmf. Hos 6:2).

- Jesaja 53 pekar också på Jesu uppståndelse precis som Ps 16:10 säger: **för du lämnar inte min själ åt dödsriket, du låter inte din Helige se förgängelsen.**

Ett av dom starkaste bevisen för att Jesus verkligen uppstod är att han uppfyllde det Skriften i förväg profeterat om honom. Jesus är verkligen uppstånden!

- Hur ska då du förhålla dig till den uppståndne? Vi har nu sett på tre av många bevis för att Jesus verkligen har uppstått. Kanske du har många funderingar eller tvivel kring uppståndelsen.

Vara inte rädd för att vara uppriktig. Innan lärjungarna började tro på den uppståndne så var dom fulla med tvivel och Jesus mötte dom precis där dom var.

- Jesus vill också möta dig där du är. Jag var en tvivlare men Jesus möte mig i mina funderingar.

Om du har frågor eller vill veta mer om Jesu uppståndelse så prata gärna med mig eller någon annan här.

- Vi har nu för det första sett på tre bevis för att Jesus verkligen har uppstått. Vad bör då hans uppståndelse för det andra medföra för oss och lärjungarna?

Lukas väljer att lyfta fram två saker.

1. Bli hans vittne
2. Tillbe honom.

Men vänta nu lite. Har vi inte missat något? När Jesus talade till lärjungarna från Skriften så förde han inte bara fram att Messias måste lida och uppstå utan även en tredje grej som Skriften uppenbarar i v. 47 **47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.**

- Skriften uppenbarar t.ex. i 1 Mos 12:3 att alla folk ska bli välsignade genom Abrahams avkomma som är Jesus.

Och detta budskap om omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i Jesu namn för alla folk.

- Detta är en uppfyllelse av Jes 42:6 och 49:6. Herrens tjänare, Messias ska vara ett ljus för hednafolken, för att bli Guds frälsning intill jordens yttersta gräns.

Dessa ord som vi i Luk 2:32 kan se att Simeon i templet bekräftade att dom kom att uppfyllas i Jesus.

- Innan vi kan bli Jesu vittnen så måste vi gensvara till detta budskap med omvändelse till syndarnas förlåtelse.

Inser du vad det betyder? Skriften talade att omvändelse till syndernas förlåtelse skulle förkunnas (ex. Jes 55).

- Tänk dig om du har begått ett brott och du är skyldig någon 10 miljoner kr.

Du riskerar ett långt fängelsestraff om du inte betalar tillbaks pengarna.



- Du är djupt förkrossad över vad du har gjort och uppriktigt ber om förlåtelse, men oavsett så kvarstår din skuld som binder dig vid ditt brott.

Men så kommer en person fram och betalar hela din skuld och du går fri. Detta är ett bristfälligt exempel på vad Jesus gjorde på korset.

- Vi är inte skyldiga Gud 10 miljoner kronor. Vi har gjort uppror mot honom, vi har brutit mot hans lag och riskerar inte bara ett jordiskt fängelse, utan en evighet i helvetet.

Vi är skyldiga och det är bara en tidsfråga innan vi kommer stå inför Guds dom.

- Men det är här det fantastiska budskapet om Jesus kommer in. Hur han den oskyldige kliver in i skyldigas ställe och tar det dödsstraff som vi förtjänar för att vi ska kunna gå fria.

Med sitt blod så tillfredställda Jesus Faderns vrede och genom hans uppståndelse så vet vi att Jesus är kung och att Fadern har accepterat hans död som betalningen för våra synder.

- Hur blir då denna förlåtelse vår, hur kan vi gå fria från det straff som väntar?

Jo, genom förkunnelsen om omvändelse till syndernas förlåtelse. Jesu död och uppståndelse gäller just dig om du omvänder dig och tror på honom.

- Vad innebär det då att omvända sig? Helt enkelt att du släpper taget om synden som du håller fast vid och i tro vänder om till Jesus som din enda räddning.

Lämna syndens väg och kom till Jesus. Omvänd dig och tro att han dog och uppstod för dig så får du syndernas förlåtelse och kan börja leva med honom som din kung.

- Då blir du ett vittne till den uppståndne Jesus. Det är detta som är det första gensvaret till den uppståndne Jesus att bli hans vittne.

Det var detta lärjungarna blev. Dom fick budskapet att dom skulle förkunna omvändelse till syndernas förlåtelse.

- Men först så skulle dom stanna i staden och bli rustade med kraft från höjden för att vara hans vittnen.

Vi kan läsa om hur detta hände i Apostlagärningarna som är fortsättningen på Lukasevangeliet.

- I Apg 1:8 så säger Jesus till lärjungarna innan hans himmelfärd  
**<sup>8</sup>Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”**

Och vi ser hur detta hände i Apostlagärningarna hur med början i Jerusalem omvändelse till syndernas förlåtelse kom att förkunnas för alla folk.

- Om du har fått möta den uppståndne Jesus med ögon av tro. Då har också du blivit ett vittne till honom.

Också du har fått ett budskap att berätta för andra om hans uppståndelse och om omvändelse till syndernas förlåtelse.

- Och precis som lärjungarna så har vi som kristna fått hjälparen, den helige Ande som hjälper oss att vara vittnen.

Om du har fått erfara Jesus kärlek som hela påsken talar om, om du har fått dina synder förlåtna, vad kan du då annat än att dela med dig av detta till dina vänner, arbetskamrater och skolkamrater?

- Om du med säkerhet visste att en allvarlig naturkatastrof var på väg att drabba Göteborg som ännu inte nyheterna rapporterat om och att människor skulle dö om dom inte satte sig i trygghet skulle du då inte göra allt för att rädda människor? Självklart!

Något värre är på väg. Om människor inte omvänder sig så är dom på väg mot evigt lidande och du känner till det enda som kan rädda dom.

- Du är ett vittne om den enda räddaren. Du har fått dina synder förlåtna och du har hjälp från ovan. Vad hindrar dig från att berätta om Jesus och den förlåtelse som bara han kan ge? Vem ska du praktiskt berätta för denna veckan?

Det behöver inte vara svårare än att ställa frågan? "Vad gjorde du i påsk? Och med stor sannolikhet kommer du få samma fråga tillbaks.

- På påskdagen firade jag Jesus uppståndelse. Tror du att han uppstod från de döda? Varför, varför inte? Och så kan du dela med dig av din tro.

Så till gensvar till uppståndelsen så ska vi för det första bli Jesu vittnen och sen för det andra och sista så bör det leda till tillbedjan.

- I v. 50-53 så får vi en avslutande scen i Lukasevangeliet där Jesus innan han beger sig tillbaks till himlen välsignar lärjungarna.

Och när han gör detta så lyfts han upp till himlen och vi ser deras gensvar hur dom i vers 52-53 tillbad honom och vände tillbaks till Jerusalem i stor glädje och var ständigt i templet och prisade Gud.

- Detta är det enda logiska gensvaret till den uppståndne. Tänk att Jesus lämnade himlens härlighet, blev människa för att rädda just dig.

Tänk dig att han genomled den värsta formen av lidande och grymma döden, tänk dig att han tog på sig det straff som du förtjänar. Vilken kärlek.

- Men om det stannade där då skulle Jesus för längesedan vara bortglömd. Vem skulle följa och tillbe en död förbrytare.

Men Jesus han är inte död, han lever!!! Han har besekrat dödens makt och på grund av att han uppstått då vet vi också att han kommer uppväcka oss som tror på honom.

- Vad kan vi då annat än att med glädje gensvara till honom i tillbedjan? Låt oss nu sjunga till vår uppståndne kung!