

Vem är Jesus? Varför var det nödvändigt för honom att komma till denna värld?

- Vad har en person som vandrade på denna jord för ungefär 2000 år sedan att göra med dig och mig?

Vad skiljer Jesus från t.ex. hans samtida kejsar Augustus om vilken det står ingraverat på en byggnad att han var gudomlig, början till liv, som kommit ner till oss som frälsare. Att han har gjort slut på krig, ställt allt till rätta och har för världen blivit början på goda nyheter.

- Låter inte detta som en beskrivning av Jesus? Vad är det då som är så speciellt med Jesus? Varför är han inte en frälsare i mängden bland alla andra?

Det är just detta vi ska se på idag utifrån GT, hur Jesus är unik. Vi har nu nästan gått igenom hela Lukasevangeliet som var skrivet för att vi ska veta hur tillförlitliga dessa ord om Jesus är (Luk 1:4).

- Kvar så återstår efter denna predikan bara en enda predikan och sen så är vi klara med hela Lukasevangeliet.

I dom två senaste predikningarna från Lukasevangeliet så fick vi möta kvinnorna vid graven och dom två lärjungarna på väg till Emmaus.

- Kvinnorna som möte två män i skinande kläder som sa: **”varför söker ni den levande bland de döda? Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen. 7Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen.” 8Då kom de ihåg hans ord.**

Här så såg vi hur betoning låg på att komma ihåg vad Jesus sagt om sig själv.

- I förra predikan så möte den uppståndne Jesus dom två tvivlande lärjungarna där dom befann sig och vandrade tillsammans med dom för att visa vad Skriften säger om honom. Detta så att deras

tro på den uppståndne skulle vara grundad i vad GT säger om honom.

Vi såg kort på vad Skriften säger om Messias lidande och härlighet. På påskdagen så kommer vi få se hur Jesus möter lärjungarna och också berättar för dem att allt som är skrivet om honom i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna hur det måste uppfyllas.

- Men vad är då skrivet om Jesus i Mose lag, profeterna och psalmerna? Det är detta jag skulle vilja ägna denna predikan till.

Och som ni förstår så skulle vi lätt kunna ha 100 predikningar om Jesus i GT. Men med den tid vi har vill jag att ni ska lägga märke till två saker:

- För det första så ska vi se på ett antal av dem många profetior som talar om Jesus.

Och sen för det andra så ska vi lägga märke till indirekta anspelningar på hur Kristus är uppfyllelsen av GT:s budskap.

- Låt oss först läsa från Lukas 24:25 som ni hittar på sidan 819 i dem gröna Biblarna.

25 Då sade han till dem: "Så tröga ni är i tanke och hjärta till att tro på allt som profeterna har sagt!

26 Måste inte Messias lida det här för att sedan gå in i sin härlighet?"

27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna.

44 Och han sade till dem: "Detta är vad jag sade till er medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, profeterna och psalmerna."

45 Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna.

46 Och han sade till dem: "Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni är vittnen om detta.

[Bön]

- Jesus han började förklara om sig själv i Moseböckerna och så ska även vi göra.

Ursprungligen så hade jag tänkt att vi skulle gå bok för bok och visa på vad dom säger om Jesus, men istället så ska vi precis som vi gjort i Lukasevangeliet få följa Jesu liv steg för steg och se hur hela hans liv uppfyllde Skriften.

- Allting börjar med mänsklighetens störta problem. Dom två första människorna förkastade Guds goda styre genom att ge efter för ormens, Satans frestelse då dom åt av den förbjudna frukten.

Dom syndade genom att göra uppror mot Gud som deras kung och där med kom synden och döden in i världen.

- Eftersom Gud är helig och rättfärdig så var han tvungen att driva ut dom ur paradiset, bort från hans närvaro.

Och precis som dom två första människorna så är också vi syndare som förtjänar att straffas för vår synd. Vi har också gjort uppror mot Gud.

- Vi vill vara våra egna kungar och styra våra liv oberoende av Gud. Och han kan inte bara se mellan fingrarna på vår synd, utan vi förtjänar att bli straffade för evigt i helvetet.

Men här så kommer dom goda nyheterna om Gud Sonen, Jesus, som Gud, Fadern skulle sända till räddning för syndare såsom dig och mig.

- Den första profetian och löftet om Jesus får vi i samma kapitel som beskriver Adam och Evas uppror, nämligen i 1 Mos 3:15:

¹⁵Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.”

Så kvinnans avkomma, alltså Jesus ska krossa ormen, Satans huvud och han ska hugga honom i hälen.

- Detta är det första löftet om Jesus som ibland kallas proto evangeliet om hur Jesus kommer att besegra Satan.

Vidare så beskriver Bibeln i Jesaja 7:14 att Jesus skulle födas av en jungfru, alltså en kvinna som inte varit intim med en man.

- Uppfyllelsen av detta kan vi läsa om i Matt 1 och Lukas 1. I Mika 5:2 profeterar profeten Mika att Jesus ska vara av evigt ursprung och föddas i Betlehem vilket uppfylls i Lukas 2.

Att bara Jesus skulle passa in på dessa två profetior, att födas av en jungfru och på en liten plats som Betlehem som var mindre Kortedala där vi just nu befinner oss det kan inte ske bara av en slump.

- 1 Mos 12:3 så lovade Gud Abraham och hans avkomma att alla släkter på jorden ska bli välsignade.

I Apg 3:25-26 och Gal 3:16 så ser vi att denna välsignelse kom genom Abrahams avkomma som är Jesus Kristus.

- Men Jesus skulle inte bara vara av Abrahams avkomma i 1 Mos 49:8-12 så profeterar Jakob om hur spiran inte ska vika från Juda stam som likt ett lejon skulle regera över Guds folk. Så det var nödvändigt för Jesus som Messias den smorde kungen att han skulle komma från Juda stam.

Vi ser hur Jesus senare i Uppenbarelseboken kommer att kallas lejonet av Juda (Upp 5:5).

- För att kunna komma som Messias så var det också nödvändigt att Jesus var av Davids stam.

I 2 Sam 7 så berättade profeten Natan om hur Gud skulle resa upp en arvinge till David som skulle regera för alltid (2 Sam 7:13, 16).

- Detta pekar långt bortom löftet till Salomo på att Messias ska komma från Davids stam och vara den som regera för alltid.

Detta bekräftas också av Jes 11 och Jer 25 där Jesus likt en telning skulle komma från Davids stam.

- Vi ser hur detta får sin uppfyllelse i Jesu i Matt 1, Luk 3 och i Rom 1:3 där det står att Jesus föddes av Davids släkt.

I dom välkända orden i Jes 9:6-7 så ser vi hur han ska bestiga sin Fader Davids tron ⁶**Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.** ⁷**Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.**

- Detta ser vi bekräftat i Luk 1:32-33. Men inte bara det för att kunna identifiera sig med Israel som Gud kallade ut ur Egypten i Hos 11:1 så var det också nödvändigt för Jesus i Matt 2:14-15 att kallas ut ur Egypten.

I enlighet med Psalm 8:5-6 så ser vi Jesu ödmjukande hur han i Heb 2:7 en tid gjordes ringare än änglarna.

- Messias skulle föregås av en föregångare som skulle bereda vägen för honom i Jes 40:3-4 och Mal 3:1 och 4:5-6 vilket uppfylldes i Johannes döparen ibland annat Joh 1:23.

Innan Jesus började sin offentliga tjänst blev han för att identifiera sig med oss döpt av Johannes döparen.

- När detta ägde rum så sänkte sig den HA över honom likt en duva och en röst från himlen sa: **Du är min son den älskade. I dig har jag min glädje.** Här så identifieras Jesus som Guds son vilket Psalm 2 och 2 Sam 7 pekar på.

Detta bekräftas också på förklaringsberget i Luk 9:35 när rösten från himlen säger ”**Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!**”

- Denna vers uppenbarar inte bara att Jesus är Guds Son från ps 2 och 2 Sam 7 utan också att han är Herrens utvalde tjänare från Jes 42 och att han är den profet som Mose lovade skulle komma och som folket skulle lyssna på i 5 Mos 18.

Att Jesus är den utlovade profeten som Mose lovade skulle komma att bekräftas också i Joh 6 & 7 samt Apg 3 och 7.

- När Jesus började sin tjänst i synagogan i Nasaret så gick Jesaja 61:1-2 i uppfyllelse där det står: Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smört mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande.

Detta kan vi läsa om i Lukas 4:18-19.

- I Jes 9:1-2 så skulle Jesus som ett stort ljus komma till Galileen till ett folk som vandrade i mörker vilket uppfylldes i Matt 4:15-16.

Han skulle i Jes 35 öppna blindas ögon och dövas öron och bota lama och stumma vilket uppfylldes i Jesu tjänst som t.ex. i Matt 11:5 där det står: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.

- Ser ni hur Jesus passar in på profetia efter profetia. Vi skulle kunna fortsätta att rada upp profetior.

Låt oss nu hoppa fram till slutet på hans tjänst med hans lidande, död och uppståndelse och se hur detta i detalj uppfylls.

- På vägen in till Jerusalem så skulle Jesus utifrån Sak 9:9 komma inridande på ett åsneförl vilket gick i uppfyllelse i Matt 21:5.

Han skulle till uppfyllelse av Jer 31:31-34 instifta det nya förbundet något som judarna väntat på i över 500 år. Detta gick fullbordad i Luk 22:20 på den sista påskmåltiden.

- Fastän han förkunnade glädjens budskap, botad sjuka och uppväckte döda så skulle han enl. Jes 8:14 bli en stötesten i 1 Pet 2:7-8 och utifrån Jes 28:16 och Ps 118:22 så är han den hörnsten som förkastades i Luk 20:17.

Jesus skulle utifrån Ps 41 och 109 bli förråd. Han skulle i Ps 69 bli hatad och få lida.

- Och i Ps 22 så beskriver David i detalj 1000år innan Jesu död hans korsfästelse.

I v. 2 så skulle Gud Fadern överge honom vilket fick sin uppfyllelse i Matt 27:46.

- Han skulle i v.8-9 bli hånad som vi ser i Matt 27:42-43. I v. 16 så skulle han bli uttorkad av törst som uppfylldes i Joh 19:28.

Dom skulle i v. 19 kasta lott om hans kläder vilket vi kan läsa om i alla fyra evangelierna.

- Inget ben skulle krossas på honom. Dom skulle i v. 17 genomborra hans händer och fötter. Tänk att David över 1000år innan korsfästelsen beskrev Jesu lidande så i detalj.

Profeten Sakarja bekräftar också detta över 500år innan det ägde rum då han skriver i Sak 12:10 att dom ska se upp till honom som de genomborrat. Detta ägde rum i Joh 19:37.

- Sen så har vi den helt fantastiska profetian i Jes 53 som beskriver Messias, Herrens tjänares ställföreträdande död där i princip varenda vers antingen citeras eller anspelas på i NT.

Låt mig bra läsa vers 4-6: **⁴Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt,**

slagen av Gud och pinad. ⁵Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. ⁶Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

- På fredag så kommer vi i 5 predikningar gå igenom detta fantastiska kapitel.

Tänk dig att Jesus genomgick allt detta lidande, hela denna fruktansvärda död för att syndare så som du och jag ska kunna få frid med Gud. Vilken oerhörd kärlek.

- Till uppfyllelse av Jes 53:7 så Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

Jes 53:12 säger att han den oskyldige skulle bli räknad bland förbrytare.

- I Jes 53:9 så skulle han få sin grav bland de ogudaktig och vara med en rik i sin död vilket hände när Josef från Arimatea begravde honom.

Men dödens skulle inte kunna hålla kvar honom i Ps 16:9-11 så profeteras om Jesus: ⁹**Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet.** ¹⁰**Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.** ¹¹**Du lär mig livets väg.**

Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

- Petrus bekräftar på pingstdagen att detta fick sin uppfyllelse i Jesus. Hans själ lämnades inte åt dödriket, utan Jesus lever vilket också Jes 53 bekräftar.

Men GT talar inte bara om Jesu födelse, tjänst, lidande, död och uppståndelse.

- Den talar också om hur han ska komma åter för att döma världen i rättfärdighet och regera.

Messias kommer för all evighet att regera. I Dan 7:13-14¹³ I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom.¹⁴ Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike skall inte förstöras.

- Jesus själv identifierar sig med denna profetia när han står anklagad inför stora rådet och översteprästerna i Matt 26:64 och Mark 14:62.

Vi har nu sett på några av dom många profetior om Jesus i GT. Är det inte helt otroligt. Hur fantastiskt är inte detta! Borde det inte leda till att vi tillber Jesus för den han är?

- Glöm den svenska stenansiktets mentaliteten och gläd dig över vem Jesus är och hur han uppenbaras i Skriften.

Nu när vi har fått möta Jesus i dessa profetior i GT så är den stora frågan för dig och mig hur vi ska förhålla oss till kung Jesus. Att alla dessa profetior uppfylldes i honom är inte en slump.

- Glöm kejsar Augustus, han är en förfalskning och ingenting i jämförelse med Jesus som till fullo passar in på GT:s beskrivning om den utlovade Messias, som enl. Luk 19:10 kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.

När han började sin offentliga tjänst vid sin första tillkommelse så kom han med budskapet: **"Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium"** (Mk 1:15)!

- Och detta budskap är lika aktuellt, om inte ännu mer idag. Då så hade Guds rike anlönt på grund av att kung Jesus var där.

Och snart så kommer han tillbaks för att döma levande och döda och fullt ut etablera sitt rike.

- Så frågan är: Är du redo för hans rike. Är du redo för hans tillkommelse. Har du omvänt från dina synder och kommit till tro på honom som din Herre och kung.

Fortsätter du att omvända dig och tror på honom eller vill du vara din egen herre och kung?

- Om profetiorna om Jesu första tillkommelse har uppfyllts då är vi också garanterade att dom som handlar om Guds dom och Jesu andra tillkommelse kommer att uppfyllas.

Lukasevangeliet har gång på gång uppmanat oss att ta ställning till Jesus. Hur ska just du förhålla dig till den uppståndne?

- Du kan inte hålla dig neutral till detta. Du måste ta ställning hur du ska förhålla dig till Jesus eftersom ditt evig väl står på spel

Det är inte bara profetiorna i GT som talar om Jesus. Hela Bibelns budskap pekar fram på honom. Låt oss kort se på några av de många exempel som finns genom Bibeln.

När vi läser om skapelsen i 1 Mos 1 så berättar NT att Jesus är skaparen (Joh 1:3; Kol 1:16; Heb 1:2).

- När vi läser om Adam så påminns vi om att Jesus är bättre än Adam som till skillnad från Adam som gav efter för frestelsen trädgården klarade av prövningen både i ödemarken och i Getsemanes trädgård.

Han är en bättre tillflykt än arken som kommer föra oss trygga i hamn.

- Han är bättre än Abraham i vilket han fullt ut förlitade sig på Fadern.

Han är en bättre överste präst av Melkisedeks ätt som fullt ut kan representera sitt folk.

- Han är bättre än Isak som inte bara utlämnades för att offras av sin Far, utan som faktiskt offrades av sin Far i vårt ställe.

Jesus är bättre än Josef som är vid kungens sida och förlåter och räddar dom som syndat mot honom om dom omvänder sig.

- Han är en bättre Mose som genom det nya förbundet är den verkliga medlaren mellan Gud och människa som fullt ut frälser oss från syndens slaveri.

Jesus är bättre än påskalammet, som med sitt blod en gång för alla tillfredsställt Faderns vrede i sitt folks ställe.

- Han är ett bättre offer som slutgiltigt betalar priset för svår synd.

Han är bättre än tabernaklet och templet, han som själv är Guds tempel där vi kan möta Gud.

- Han är bättre än mannat som folket åt i öknen, då han är livets bröd.

Jesus är bättre än kopparormen som lyftes upp i öknen då han själv lyftes upp för att var och en som med ögon av tro ser på honom ska ha evigt liv (Joh 3:14-15).

- Han är bättre än Josua som fullt ut leder sitt folk in i den eviga vilan.

Han är bättre än domarna som med sin syndfrihet till fullo kan frälsa.

- Han är bättre än Job då han oskyldigt lider i syndares ställe och ber för sina vänner.

Han är bättre än Boas som fullt ut har friköpt oss.

- Jesus är bättre än David som den verkliga gode herden och kungen besegrat jätten och leder sitt folk in i hans rike.

Han är bättre än alla kungar, präster och profeter som Messias med stort M och bestämd artikel.

- Han är bättre än Ester som inte bara riskerade sitt liv utan villigt gav sitt liv för sitt folk.

Jesus är bättre än visheten, han är visheten personifierad.

- Han är bättre än brudgumen i Högavisan. Han är den som älskat oss ända in i döden.

Jesus är bättre än Jona som kastades ut i stormen så att vi skulle bli räddade.

- Han är den som hela Bibeln pekar på. Han är centrum för hela Skriften och universum och ändå blev han människa för att leva det liv vi inte kunde leva, dö den död vi förtjänar att dö och uppstå så att vi kan uppstå med honom.

Är han i centrum av ditt liv? Är han din Herre och Kung. Allt pekar på honom. Gör du det?

- Ta ställning! Hur ska du förhålla dig till Jesus?