

Kära vänner,

Har ni någon gång glömt något mycket viktigt? Kanske du upptäckt att passet ligger på köksbänken när du står på flygplatsen, att du glömt koden till ditt bankkort, eller glömt att betala en räkning.

- Sånt kan hända. Men ibland så kan om man glömmer något få förödande konsekvenser som mannen som glömde dra handbromsen på bilen som rullade iväg och kraschade på en väg.

Idag så ska vi få möta ett antal personer som hade glömt av att världshistoriens viktigaste händelse skulle äga rum. Och när den väl hade ägde rum så tvivlade dom på om det verkligen hade hänt.

- Och mina vänner sanningen är den att även majoriteten av människor idag har glömt av denna viktiga händelse vilket kommer att få eviga konsekvenser.

Kommer du ihåg denna händelse? Och hur ska vi gensvara till den? Vänligen gå med mig till Lukas 23:50-24:12 som ni hittar på sidan 818 i dom gröna biblarna. Denna text talar om vikten av att komma ihåg, vadå? Lyssna noga så ska ni få höra:

50 Nu fanns där en rådsherre vid namn Josef, en god och rättfärdig man

51 som inte hade samtyckt till vad de hade beslutat och gjort. Han var från staden Arimatea i Judeen, och han väntade på Guds rike.

52 Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp.

53 Han tog ner den, svepte den i linnetyg och lade den i en uthuggen klippgrav där ännu ingen blivit lagd.

54 Det var förberedelsedag, och sabbaten skulle just börja.

55 Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blev lagd där.

56 Sedan återvände de hem och gjorde i ordning väldoftande kryddor och oljor. Och under sabbaten var de i stillhet efter lagens bud.

1 Den första veckodagen kom de tidigt i gryningen till graven med de väldoftande oljorna som de hade gjort i ordning.

2 Då fann de att stenen var bortrullad från graven.

3 De gick in, men fann inte Herren Jesu kropp.

4 När de inte visste vad de skulle tro, då stod plötsligt två män i skinande kläder framför dem.

5 Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sade: "Varför söker ni den levande bland de döda?"

6 Han är inte här, han har uppstått! Kom ihåg vad han sade till er medan han fortfarande var i Galileen:

7 Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen."

8 Då kom de ihåg hans ord.

9 Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra.

10 Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med dem talade om det för apostlarna,

11 men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem.

12 Men Petrus reste sig och sprang till graven, och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem, full av förundran över det som hade hänt.

[Bön]

- Om ni lyssnat noga så har ni nog listat ut vad det var dom hade glömt och vad jag hävdar är världshistoriens viktigaste händelse.

Det dom hade glömt var vad Jesus innan sin död hade sagt, att han skulle bli utlämnad, måste dö och på tredje dagen skulle uppstå.

- Och världshistoriens viktigaste händelse skulle jag vilja säga är just uppståndelsen. Man skulle också kunna säga att det är Jesu födelse vilket ju tydligt hör ihop med hans uppståndelse.

Har du glömt bort vad Jesus sa om hans död och uppståndelse? I vår studie genom Lukasevangeliet så har läkaren Lukas på ett noggrant och metodiskt sätt skildrat Jesu liv.

- I första kapitlet så skriver han att syftet med själva evangeliet är för att vi ska vet hur tillförlitlig denna undervisning om Jesus är (Luk 1:4).

Men detta är inte hans slutmål, utan gång på gång så vädjar Lukas till oss att ta ställning till Jesus.

- Hur ska du och jag förhålla oss till honom? Utifrån dagens textavsnitt så vill jag lyfta fram tre sätt som vi bör gensvara till Jesu död och uppståndelse.

Det första får vi i kap **23:50-56 att identifiera oss med Jesus.**

Världshistoriens största rättskandal har just ägt rum, där Jesus den oskyldige dömts till döden och brutalt avrättats.

- Jesus är nu död och det var inte bara ett totalt mörker som varade över landet i tre timmar.

Det verkade som om mörkets makter hade vunnit. Jesu efterföljare befann sig i ett mörker. Lärjungarna hade flytt, en hade förrått honom och en annan förnekat honom.

- Men helt plötsligt så händer något oväntat. En person väljer att identifiera sig med Jesus.

Man kan tänka, kunde han inte mänskligt talat ha valt ett bättre tillfälle. Varför inte identifiera sig med Jesus när han mättade dom femtusen eller då han botade sjuka.

- Då skulle varit tillfället att mänskligt talat ta ställning för Jesus som människor idag gör med någon som har framgång och lyckas.

Det är knappt någon som skulle kliva fram och för första gången identifiera sig med t.ex. en politiker som tvingas avgå eller en företagsledare som får sparken.

- Lärjungarna låste in sig och fruktade för sina liv. Vem skulle nu identifiera sig med Jesus?

Ok, kanske var det en släkting eller någon person som inte var inflytelserik och inte hade så mycket att förlora på det.

- Men nej, hör och häpna det var Josef från Arimatia, en rik man och råddsherre.

Hörde du vad jag hörde? Läste vi rätt? Rådsherre. Vadå rådsherre? Jo, han var medlem i stora rådet. Dom som hade dömt Jesus och överlämnat honom till Pilatus för att få honom korsfäst.

- Lukas säger att Josef var en god och rättfärdig man som inte hade samtyckt till vad stora rådet hade beslutat och gjort och hur han väntade på Guds rike precis som Simeon (2:25) och Hanna (Luk 2:36-38) i templet hade gjort tills dom fick se Jesus.

Johannesevangeliet beskriver hur Josef av rädsla för judarna var en lärjunge i hemlighet (Joh 19:38).

- Men här så identifierar sig Josef med Jesus efter att han hade dött. Vem kunde tänka sig det?

Romarna hade för vana att låta deras offers kroppar hänga kvar på korsen för att ruttna. Men Josef var bered att göra allt för i hindra detta.

Här har vi en man som hade nått det absoluta religiösa toppskiktet i Israel.

- Att bekänna att han trodde på Jesus skulle leda till att Josef skulle bli utesluten ur stora rådet och synagogan (Joh 9:22; 12:42).

Han hade mänskligt talat allt att förlora. Jesus var död och att identifiera sig med Jesus skulle innebära att han blev utfryst socialt och ekonomisk precis som många m. blir när dom blir kristna.

- Josef skulle från att vara på samhällets toppskick komma ner på en sån nivå att människor inte ens skulle vilja ta i honom med en tång.

Men Josef struntade totalt i detta och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp som han svepte och la i sin egen grav som ännu ingen blivit lagd i.

- Därmed så uppfylldes delar av den berömda profetian om Jesu lidande, död och uppståndelse i Jes 53 hur han var **hos en rik i sin död** (Jes 53:9).

Att ta ner kroppen, frakta den och svepa den skulle tydligt bekräfta att Jesus var död.

- Det var förberedelse dag och sabbaten skulle just börja så det var bråttom att få Jesus begravd.

Kvinnorna som hade kommit med Jesus från Galileen följde efter och såg graven och hur hans kropp blivit lagd där.

- Dom hade troget följt Jesus hela vägen till korset. Eftersom sabbaten just skulle börja så förberedde dom väldoftande kryddor och oljor för att komma tillbaks och ta hand om Jesu kropp efter sabbaten.

Till skillnad från Petrus som förnekade Jesus så kom Josef och kvinnorna att identifierade sig med honom i den mörkaste stund.

- Hur är det med dig och mig? För Josef så skulle det komma att kosta honom allt.

Vi är på väg in i en svår tid då det inte direkt är trendigt att vara kristen.

- Att stå upp för kristna värderingar speciellt när det gäller sexualitet och allas rätt att få leva, även dom ofödda, det gör inte att man blir populär.

I vårt samhälle så verkar man för att förbjuda rätten att starta kristna friskolor, det finns ett växande stöd för åsikter som att förbjuda barn att delta i religiösa aktiviteter.

- Man vill systematiskt hjärntvätta oss och få oss bort från vad man säger en trångsynt och förlegad bibelsyn.

Redan idag i vårt land så pågår en förföljelse mot vissa före detta m som blivit kristna.

- Det kommer att bli svårare att leva som kristen här i Sverige, vi kommer att bli förföljda.

Ska du ta ställning för Jesus även om du får lida? Identifierar du dig med Jesus framför dina skolkamrater, även om dom skrattar och gör narr av dig.

- Du kan komma att bli mobbad precis som jag blev för min kristna tro när jag gick i skolan.

Identifierar du dig som en Jesu efterföljare på jobbet även om du kan bli utfryst och till och med förlora ditt jobb. Detta sker till och med i Sverige idag.

- Är det värt det att ta ställning för Jesus? Om du skulle fråga kvinnorna och Josef från Arimatea som väntade på Guds rike så skulle dom sagt: ja visst, det är värt allt.

Låt oss ta till oss Jesu ord från Luk 12:8-9 **8Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. 9Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar.**

- Även om du har förnekat honom så finns det hopp för dig liksom för Petrus som omvände sig. Våga ta ställning för Jesus.

Vad är denna tids lidande mot en underbar evighet med Gud? Och vad är den flyktiga så kallade lycka som världen har att erbjuda i jämförelse med evigt lidande?

- Vad väntar vi på: Låt oss ta ställning för och identifiera oss med Jesus. Detta är det första sätt som vi bör gensvara till Jesu död och uppståndelse.

Det andra får vi i kap 24:1-8: som talar om vikten av att **komma ihåg**.

- Efter att sabbaten tagit slut, tidigt i gryningen på första dagen i veckan, alltså på söndagen enligt hur man räknade tiden så begav sig kvinnorna till graven för att smörja Jesu kropp med väldoftande oljor som dom gjort i ordning.

Men vad händer när dom kommer dit? Stenen var bortrullad. Dom gick in i graven men fann inte Jesu kropp.

- Hur tror du dom regrade? Tänk dig om du kom med blommor till en grav och så upptäcker du att graven är tom.

Skulle du inte bli förvånad? Det skulle jag bli. Vad tror du dom tänkte? Det står att dom inte visste vad dom skulle tro.

- I Johannesevangeliet så står det att dom trodde att någon tagit kroppen och att dom inte visste vad dom lagt honom (Joh 20:2).

Men så händer något i v.4. Plötsligt så stod två män i skinande kläder framför dom, alltså änglar.

- Kvinnorna blev rädda och böjde ansiktet mot marken, men männen sa dom fantastiska orden: **Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått!**

Varför söker ni den levande bland de döda? Vilka underbara ord. Leta inte efter Jesus här bland gravarna, **han är vadå?** Uppstånden!

- Vilket fantastiskt mirakel!!! Det fanns ett problem? Dom kom i sorg till graven för att avsluta begravningsprocessen, men dom verkade inte ha lyssnat till Jesu ord.

Änglarna sa: **Kom ihåg** som är den centrala tanken här i detta avsnitt.

- **Kom ihåg vad han sade till er medan han fortfarande var i Galileen: Människosonen måste utlämnas i syndares händer och bli korsfäst och uppstå på tredje dagen."**

Det var dessa ord som Jesus hade profeterat i Lukas 9:22, 44 och även repeterat under sin tjänst som i t.ex. Lukas 18:32-34.

- Dessa bibelverser som vi läste i inledningen av mötet. Kvinnorna hade troget följt Jesus. Redan i början på Lukas 8 så hör vi om en grupp kvinnor som utöver dom 12 lärjungarna hade följt honom från stad till stad och från by till by när Jesus predikade evangeliet om Guds rike.

Dom hade hört dessa ord och i v. 8 så står det: **Då kom de ihåg hans ord.**

- Jesus hade profeterat många saker, varav dom hade sett hur några av dessa hade ägt rum som t.ex. att judas skulle förråda honom och Petrus förneka honom.

Och nu så hade dessa ord gått i uppfyllelse. Jesus var uppstånden. **Kom ihåg!** I Lukas 24 så får vi följa med på tre händelser varav vi tittar på den första idag där Jesu uppståndelse uppenbaras och i alla tre så blir det tydligt hur man inte kom ihåg.

- Här så kom kvinnorna inte ihåg vad Jesus sagt. När Jesus i nästa stycke möter Emmausvandrarna så kom dom inte ihåg vad profeterna hade sagt och Jesus tillrättavisade dom med att säga:

**”Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. 26Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?”
27Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.**

- Det samma gäller när Jesus möter lärjungarna i vers 44-46 där dom inte kommer ihåg vad som är skrivet i Mose lag, profeterna och i psalmerna om Jesus.

Lukasevangeliet var skrivet så att vi ska komma ihåg. Kommer du ihåg?

- Kommer du ihåg vad Jesus sagt om sig själv? Kommer du ihåg vad Skriften säger om Messias?

Genom hela Bibeln så allt ifrån 1 Mos 3 om att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud och genom hela Bibeln så uppenbaras vem Messias är och vad han skulle utföra, genomlida och hur han skulle uppstå.

- Lukas har gjort det tydligt från första kapitlet och till nu att Jesus kom för rädda oss in i Guds rike, genom att leva det liv vi inte kunde leva, genom att dö den grymaste död i vårt ställe och genom att uppstå så att vi kan uppstå till evigt liv med honom.

Kommer du ihåg vad han sagt? Lärjungarna och kvinnorna var i djup förtvivlan för att dom inte kom ihåg att han på tredje dagen skulle uppstå.

- Och med kom ihåg här så menas inte bara att man ska kunna återge information, utan att ta det till sig som om det verkligen gällde oss. Att sätta tilltro till det att Jesus lever.

Dom hade sett alla mirakler och under som han gjorde, dom hade lyssnat till hans predikan som var något helt otroligt.

- Dom hade mött hans underbara kärlek, men ändå så fattade dom inte.

Du och jag vi har något som dom inte hade. Vi har hela Skriften, hela Bibeln som vittnar om Jesus. Vi har hela Lukasevangeliet klart och tydligt framför oss med Jesu undervisning.

- Vi kan när som helst öppna upp det och påminna oss om vad han sagt. Kommer du ihåg vem han är? Kommer du ihåg att han är Guds utvalda Messias, kungen, att han är Frälsaren som kom för att rädda oss in i hans rike.

Kommer du ihåg att han blev straffad och betalade priset för syndares brott och straff så att vi kan bli förlåtna inför Gud.

- Kommer du ihåg att han uppstod för att bli bevisad vara Herre och Kung och som bevis att Gud Fadern accepterade hans offer.

Kommer du ihåg att han inbjuder oss att komma in i hans rike genom att omvända oss och tro.

- Har du gensvaret till honom med tro. Är han nu din Herre och kung? Eller har du bara glömt bort honom och lever ditt liv som om han inte hade uppstått?

Vi har nu sett på två sätt som vi bör gensvara till Jesu död och uppståndelse. För det första genom att identifiera oss med honom.

- Låt oss nu se på det tredje och sista gensvaret i v.9-12 att berätta. Från texten så är det inte helt klart när kvinnorna börjar tro att Jesus är uppstånden.

Men mötet med änglarna fick kvinnorna att återvända från graven och berätta allt detta för dom elva och för alla de andra.

- Maria Magdalena och Johanna och Maria, Jakobs mor och de andra kvinnorna berättade detta för apostlarna.

Om du och jag har fått erfara att Jesus har uppstått då blir det enda logiska att vilja berätta för andra.

- Precis som Petrus och Johannes senare i Apostlagärningarna kom att göra efter att dom hade mött den uppståndne och fått Andens hjälp.

Trots att dom stod anklagade inför stora rådet som hade gjort vad då? Jo, dömt och överlämnat Jesus till Pilatus så att han blev korsfäst.

- Trots att dom stod anklagade inför samma råd kom dom att säga: Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört (Apg 4:20).

Kvinnorna kunde inte heller tåga med vad dom hade sagt och hört. Om vi genom tron har fått möta den uppståndne Jesus, hur kan vi då annat än att berätta om honom för andra.

- Tänk dig om du var i deras situation. Du hade just genomgått din livs största sorg. Det värsta både fysiska och andliga mörker.

Dina vänner som du spenderat all tid med tillsammans med Jesus befinner sig i samma mörker.

- Dom sitter inlåsta, dom är rädda, dom fruktar sina liv och är helt utan hopp.

Hade du då inte berättat för dom. Självkänt! Hur kommer det sig då att vi inte berättar för våra grannar, arbetskamrater, skolkamrater och bekanta?

- Dom befinner sig i mörker och om dom inte omvänder sig så är dom på väg till ett mycket värre mörker än lärjungarna och kvinnorna befann sig i.

Dom är på väg till evigt mörker utan någon återvändo. Är det inte hemskt? Vem ska berätta för dom om inte du och jag?

- Mer än en ateist har påpekat hur likgiltiga vi kristna är. Om vi verkligen tror att helvetet är evigt varför gör vi inte mer för att berätta för andra.

Vi borde omvända oss från vår likgiltighet mot oss inkluderat och våga berätta för människor i vår vardag.

- Att våga bjuda hem, dela våra liv med dom och berätta evangeliet om den uppståndne Jesus.

Det var uppståndelsen som var i centrum i förkunnelsen i Apostlagärningarna och det är om den uppståndne vi behöver berätta.

- Om Jesus som är den ende som kan ge evigt liv. Har du identifierat dig med Jesus. Om inte gör det, kom ihåg vad han sagt och berätta för andra.

Men tänk om, vadå? Om folk inte tror oss. Låt oss avslutningsvis se på detta.

- Det var det här som kvinnorna fick möta. Apostlarna trodde inte på dom.

I v.11 så står det **men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem.**

- Dom tyckte att deras tal bara var strunt och att dom hade blivit helt galna.

Och många gånger så är det så här som människor kommer tycka om oss när vi berättar, att vi är tokiga.

- Dom förstår inte hur viktig Jesu uppståndelse är. Oavsett om man tycker att vi är dårar eller ej så måste vi göra allt vi kan för att människor ska förstå att evigt liv och evig död står på spel och allt beror på hur man förhåller sig till den uppståndne Jesus.

Om lärjungarna tyckte att kvinnornas vittnesbörd bara var tomt prat, men sedan kom till tro på den uppståndne då finns det också hopp för dom som du älskar, ber för och berättat evangeliet för, men som ännu inte kommit till tro.

- Precis som lärjungarna så kan dom komma igenom deras tvivel till en frälsande tro på den uppståndne Jesus.

Trots att apostlarna trodde att kvinnornas ord bara var tomt prat och dom inte trodde på dom så reste sig Petrus och sprang till graven.

- När han lutade sig in såg han bara linnebindlarna och han gick hem full av förundran över det som hänt.

När det gäller Petrus så är det inte helt klart om han här trodde, men ofta så när ordet som här översätts med full av förundran används så handlar det om något positivt.

- Kanske du är här idag och tycker att vad jag just har pratat om bara är tomt prat.

Jag skulle vilja utmana dig. Sitt inte bara här som dom flesta av lärjungarna gjorde utan gör som Petrus som sprang till graven och såg linnebindlarna.

- Be till Gud att han skulle uppenbara sanningen för dig och öppna Bibeln för dig själv och helt förutsättningslöst läs om vem Jesus är och se för dig själv.

Det var detta brottsjournalisten Lee Stroble gjorde. Hans fru hade blivit kristen och likt lärjungarna så var hennes ord som tomt prat för honom.

- Men samtidigt så såg han en stor förändring i hennes liv som han ville gå till botten med.

Han började både studera Bibeln, dess kritiker och dess försvarare och blev överbevisad att Jesus verkligen är uppstånden.

- Anta utmaningen och läs ett av evangelierna och se med dina egna ögon vem Jesus är.

Om du skulle vilja så finns det flera här som skulle kunna tänka sig att läsa igenom ett av evangelierna tillsammans med dig.

[Bön]