

Kära bröder & systrar,

Idag så ska vi bege oss tillbaks till Lukasevangeliet efter vårt juluppehåll där vi gått igenom Jesaja kap 6-12 om Immanuel, Gud med oss.

- Nu så ska vi få se på upptakten till vad hela Lukasevangeliet har blickat fram på.

Luk 19:10 säger att **Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.**

- Och hur skulle då Jesus, Människosonen göra detta? Jo, genom det som hela Lukasevangeliet pekat fram på, genom hans död och uppståndelse.

När vi kommer in i händelsernas centrum så befinner sig Jesus med sina lärjungar i slutet på påskmåltiden.

- Judas hade gått till översteprästerna för att förråda Jesus, man hade firat påskmåltiden och Jesus hade sagt att en av dom skulle förråda dom.

Och så hade lärjungarna med den sämsta timingen börjat argumenter med varandra vem av dom som var den störste.

- Snacka om dålig timing, precis vad just vi är benägna att göra. Och det är här vi kommer in i händelseförloppet.

Vad är det då som händer? Förra året så var jag, Trevor och Alex på Ikea där vi satt i restaurangen och innan vi skulle gå ut innan det skulle bli mörkt så kom det mörka moln och himlen blev mörkare och mörkare.

- När jag var på väg till bilen så började jag springa. Bara sekundär efter jag satt i bilen så bara forsade vattnet ner.

Idag i vår Bibeltext så är det upptakten på världshistoriens mörkaste ögonblick.

- Precis som när vi satt där på Ikea så kommer vi se i vår text att det börjar mörkna mer och mer och sen så kommer allt att kulmineras med mörkret över Golgata där Jesus dör den mest grymaste död, där han tar på sig vårt mörker, vår synd och Guds fulla vredesstraff som skulle fallit på oss.

Så under dom nästkommande predikningarna med början idag så kommer att se hur mörkret tilltar allt mer under Jesu sista timmar där vi kommer att få följa honom genom hans lidande, rättegångar och död.

- Tänk att det i själva verket är du som är den skyldige, det är du som förtjänar att straffas.

Att det var pga. dig och mig som Jesus fick genomlida detta fruktansvärda mörker när han tog på sig din och min synd.

- Låt oss gå till dagens text i Lukas 22:31-62 som ni hittar på sidan 815 i dom gröna Biblarna.

31 Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla er som vete.

32 Men jag har bett för dig, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder."

33 Då sade Petrus till honom: "Herre, med dig är jag beredd att gå både i fängelse och i döden."

34 Jesus svarade: "Jag säger dig, Petrus: Tuppen kommer inte att gala i natt förrän du tre gånger har förnekat att du känner mig."

35 Sedan sade han till dem: "När jag sände ut er utan börs, väska och sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget."

36 "Men nu", sade han, "ska den som har en börs ta med den, och likaså den som har en väska. Och den som inte har ett svärd ska sälja sin mantel och köpa sig ett,

37 för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt."

38 De sade: "Herre, här är två svärd." Han svarade dem: "Det räcker."

39 Sedan gick Jesus ut till Olivberget som han brukade, och hans lärjungar följde honom.

40 När han kom till platsen, sade han till dem: "Be att ni inte kommer i frestelse."

41 Och han drog sig undan från dem, ungefär ett stenkast, och föll på knä och bad:

42 "Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din."

43 Då visade sig en ängel från himlen för honom och gav honom kraft.

44 Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden.

45 När han reste sig från bönen och kom till lärjungarna, fann han att de hade somnat av sorg.

46 Då sade han till dem: "Varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse."

47 Medan han ännu talade kom en folkhop, och han som hette Judas, en av de tolv, ledde dem. Han gick fram till Jesus för att kyssa honom. 48

Jesus sade till honom: "Judas, förråder du Människosonen med en kyss?"

49 När de som stod runt Jesus såg vad som höll på att hända, frågade de: "Herre, ska vi slå till med svärd?"

50 Och en av dem slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat.

51 Men Jesus sade: "Låt det vara nog nu!" Och han rörde vid hans öra och helade honom.

52 Sedan sade Jesus till dem som hade kommit ut mot honom, översteprästerna och ledarna för tempelvakten och de äldste: "Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar.

53 Jag har varit med er i templet varje dag utan att ni grep mig. Men detta är er stund, nu råder mörkrets makt."

54 Då grep de Jesus och förde bort honom och tog honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd.

55 Mitt på gården tände de en eld och slog sig ner, och Petrus satte sig mitt ibland dem.

56 En tjänsteflicka såg honom sitta där vid elden, och hon betraktade honom noga och sade: "Den där var också med honom."

57 Men han nekade: "Nej, kvinna, jag känner honom inte."

58 Strax därefter fick en annan syn på honom och sade: "Du är också en av dem." Men Petrus svarade: "Människa, det är jag inte alls!"

59 Ungefär en timme senare var det en annan som bestämt försäkrade: "Visst var den där med honom. Han är ju galilé!"

60 Men Petrus sade: "Människa, jag förstår inte vad du pratar om!" Och genast, medan han ännu talade, gol tuppen.

61 Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom: "Innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig."

62 Och han gick ut och grät bittert.

[Bön]

Om vi skulle jämföra denna text med en film eller teaterpjäs så består den av 5 scener var av dom 3 första förbereder oss vad som ska äga rum i framtiden.

- Vi har först scen 1 där Jesus förutsäger Petrus förnekelse som förbereder oss på Petrus förnekelse i scen 5.

Sen så har vi scen 2 där Jesus förbereder lärjungarna på den förföljelse dom kommer att få möta och på hans gripande som vi kommer se i scen 4.

- Och sen så har vi den centrala scenen, scen nummer 3 som äger rum i Getsemane där vi får se Jesu förberedelse i bön i väntan på hans lidande och död som vi kommer att få följa i dom nästkommande två predikningarna från Lukasevangeliet.

Låt oss gå igenom dom här 5 scenerna och belysa vad dom har att säga till oss under upptakten till Jesu lidande.

- Har ni någon gång sett en film där man hör på musiken hur något hemskt kommer att hända redan innan det gör det och så skulle man kunna säga att vår text fungerar.

Så för det första låt oss följa kameran när den zoomar in på den första scenen där Jesus förutsäger Petrus förnekelse. Kommer ni ihåg Jesu frestelse? Denna händelse avslutas i Luk 4:13 med att Lukas säger:

- **När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.**

Nu är tiden då Satan kommer tillbaka för att fresta inte bara Jesus utan också hans lärjungar.

- Satan hade redan i vers 3 farit in i Judas för att han skulle överlämna Jesus till överstepräster och domskriftlärda.

Han hade frestat lärjungarna att argumentera vem som var den störste och kanske var det just Simon Petrus som ansåg sig vara den allra största. Man får lätt det intrycket.

Jesus säger i v.31-32 till honom: **31 Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla er som vete. 32 Men jag har bitt för dig, att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då dina bröder."**

- Satan hade begärt att få sålla, alltså rensa ut lärjungarna som man gjorde med vete när man tröskade.

Judas hade redan blivit bortsolad och nu så skulle Satan på dom andra. Inom bara några timmar så skulle alla lärjungarna ha övergivit Jesus.

- Det var minst sagt en mörk stund där Jesu allra närmaste medarbetare av rädsla skulle vända honom ryggen.

Och värst av dom alla som nu var kvar när Judas hade lämnat var Petrus. I väntan på hans värsta nederlag så säger Jesus dom uppmuntrande orden:

- **Men jag har bitt för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du en gång har omvänt dig styrk, då dina bröder.**

All skillnad var dom fantastiska orden: Men jag har bitt för dig. Och detta är också vad som gör skillnaden för oss kära bröder & systrar.

- Om det hängde på mig då skulle jag för länge sedan vara förlorad. Men han har bitt för oss. I Joh 17; Rom 8 och Heb 7 så ser vi på Jesu översteprästliga tjänst som förebedjare för oss.

Men han har bett för dig och mig, han ber för just dig och mig. Vilken skatt, vilken välsignelse när vi får gå igenom svårigheter och när frestelserna kommer.

- Han ber att vår tro inte ska ta slut. Och tror ni att Gud Fadern svarar Gud Sonens bön. Absolut!

Vi kommer senare att sjunga sången: He will hold me fast där den första versen indirekt knyter an till denna scen.

When I fear my faith will fail, (När jag fruktar att min tro ska ta slut)  
Christ will hold me fast; (Kristus kommer hålla mig fast)  
When the tempter would prevail, (När frestaren skulle råda)  
He will hold me fast. (Han ska hålla mig fast)  
I could never keep my hold (Jag kan aldrig hålla greppet fast vid honom)  
Through life's fearful path; (genom livets skrämmande väg)  
For my love is often cold; (för min kärlek är ofta kall)  
He must hold me fast. (han måste hålla mig fast)

- Även om Petrus skulle misslyckas så säger Jesus, när du har omvänt dig, styrk då dina bröder. Vilket underbart löfte att han kommer att omvända sig.

I går så ovetande om att jag skulle predika idag så läste jag för första gången en jättebra barnbok för min dotter Elisabeth om Petrus liv och Jesu underbara förlåtelse för honom, men också för oss om vi kommer till honom i omvändelse.

- När Jesus säger detta så brister Petrus ut att han är beredd att gå både i fängelse och döden för Jesus.

Men innan tuppen kommer att gala så ska han tre gånger ha förnekat att han känner Jesus.

- Denna självsäkerhet som Petrus uppenbarar är också vi benägna till. Låt oss rannsaka våra hjärtan och i ödmjukt beroende söka Guds hjälp i våra liv.

Vi har nu fått den första scenen uppspelade för oss där vi förbereds på det mörka ögonblicket då Petrus kommer att förneka Jesus.

- Det är svårt att beskriva vad detta skulle innebära för Jesus. Vi skulle kunna tänka oss att det till viss del skulle kunna vara som om hela vår familj och alla våra vänner skulle förneka oss fastän vi inte gjort något fel utan bara det rätta.

Vi byter kameravinkel till scen 2. Här så talar Jesus till lärjungarna vid slutet på påskmåltiden innan dom skulle gå till Olivberget och trädgården i Getsemane.

- I kap 9 hade Jesus skickat ut dom 12 och i kap 10 dom 70 på uppdragen att förkunna Guds rike och när Jesus hade farit upp till himlen så skulle han skicka ut dom på det verkliga uppdraget att i hela världen förkunna evangeliet om Guds rike.

Här i Scen 2 så förbereder Jesus lärjungarna på detta uppdrag och på när han skulle gripas i scen 4.

- Tidigare så när dom sändes ut så skulle dom inte ta med sig någon börs, väska eller sandaler för att dom de möte skulle ta emot och ta hand om dom. Dom skulle inte sakna något.

Men nu så skulle dom möta förföljelse och motstånd så nu blir dom uppmannade att ta med sig en börs (alltså motsvarande en plånbok) och väska med proviant för vägen.

- Och till och med svärd för att kunna försvara sig. Och mitt i allt detta med denna förändring pga. den väntade förföljelsen så säger Jesus i v.37 **för jag säger er att detta som står skrivet måste uppfyllas på mig: Han blev räknad bland förbrytare. Det som är sagt om mig blir nu uppfyllt."**

Här så citerar Jesus från den välkända profetian från Jes 53 om den lidande tjänaren, Messias om hur Jesus skulle lida.

- Han som var oskyldig skulle i Jes 53:12 bli räknad bland förbrytare och detta min vän för att rädda förbrytare, syndare som dig och mig.

Som Jesu efterföljare så skulle också lärjungarna komma att räknas som förbrytare med deras radikala budskap att bara Jesus är kung.

- Och så kommer det mer och mer att bli för oss att budskapet om Jesus kommer att bli mer och mer föraktat i vårt samhälle.

Att följa Jesus kommer att medföra lidande.

- Denna scen där lärjungarna tar fram två svärd förbereder oss på scen nummer 4.

Låt oss nu gå till den centrala scenen, scen nummer 3 som hela detta stycke kretsar kring. Vi byter än en gång kameravinkel.

- Glöm popcornen och kolla och lyssna noga på denna allvarliga scen som nu ska utspelas.

Jesus beger sig nu med sina lärjungar till Olivberget och närmare bestämt som Matteusevangeliet säger till trädgården Getsemane som betyder oljepress.

- Här så får vi verkligen se Jesu hur Jesus blir pressad i sitt inre i förberedelse på det lidande som väntade honom.

Han uppmanade sina lärjungar i denna mycket mörka stund att be att dom inte kommer i frestelse och drog sig själv undan och föll ner på knä och bad i v.42:

**"Far! Om du vill, så ta den här bägaren ifrån mig! Men ske inte min vilja, utan din."**

- Här kan vi verkligen lära oss något om bön även om detta inte är huvudfokuset i Jesu bön.



Sonen i sin mänsklighet underordnade sig Gud Faderns vilja. Ske inte min vilja utan din.

- Vilken underbar förtröstan på Gud och hans fullkomliga vilja. Jesus adresserar Gud som Far och det är något som också vi får göra.

I och med Jesu frälsningsverk så har vi som kristna adopterats in i Guds familj och har Gud som vår far.

- Så också vi kan komma som hans älskade barn och adressera Gud som vår Far. Och vi kan vara förvissade om att hans goda vilja kommer att ske.

Han kommer att låta det som är andligt bäst för oss att ske antingen han svarar på vår bön eller ej.

- Vilken förtröstan Jesus har för Fadern och det kan du och jag också ha. Men detta är inte huvudfokus utom det lidande som väntade Jesus.

V. 44 säger att han var i svår ångest och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden.

Det står inte att dom blev till blodsdroppar utan blev som blodsdroppar och skulle det vara så att hans svett bokstavligen blandades med blod så finns det en medicinsk diagnos på när detta sker som man på medicinskt språk kallar: hematomatos

- Men varför då denna vanda och denna ångest. Varför denna bön? Var det för det fysiska lidande som väntade Jesus?

Många har sagt detta då korsfästelsen var en av dom mest grymma avrättningsmetoderna.

- Svaret på varför Jesus vandades och plågades så har vi redan fått i v.42. Om du vill, så ta vad då? Den väntande tortyren där han skulle bli piskad så att hela hans kropp fläktes upp. Var det detta han sa? Nej.

Om du vill så ta korsfästelsen ifrån mig. Sa han det? Nej, vad var det då han sa: Om du vill så ta bort denna bägare ifrån mig.

- Bägare, vadå? I GT så talas gång på gång om Guds vredes bägare. När Gud uttömmar sin vrede och människor får dricka Guds vredes straff över deras synder.

Men Jesus han hade inte gjort några synder, han var syndfri. Till skillnad från i GT så var det inte Guds vredes bägare som straff för en händelse eller persons eller folkets synd.

- Utan det var vad Jes 53:12 säger. Denna vers som Lukas redan citerat delar av att han blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd, och trädde in i överträdarnas ställe.

Där på korset så skulle Jesus dricka Guds fulla vredesbägare för alla människor genom alla tider som skulle omvända sig och komma till tro.

- Tänk dig vilket straff, där Gud Fadern som för alltid hade levt i en underbar harmoni med Gud Sonen skulle tvingas tömma ut all hans vrede över synden och syndare på sin älskade Son.

Vilket fruktansvärt mörkt ögonblick och du och jag är skyldiga till detta? Det var pga. all den vrede som skulle falla på Jesus som gjorde att han vändades så och detta pga. hans oerhörda kärlek till dig och mig, vi som i oss själva var hans fiender.

- Vi som har orsakat och bär skulden till att Jesus krossades under Faderns vrede.

Och när Jesus bad detta så visste han redan att Fadern inte skulle svara på denna bön.

- Redan i Jes 53 så var det uppenbarat i **v.10 Det var HERRENS vilja att slå** (eller krossa om det kan betyda) **honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer...**

När Jesus reste sig upp från att ha bett så fann han att lärjungarna hade somnat av sorg och han sa: "Varför sover ni? Res på er och be att ni inte kommer i frestelse."

- För andra gången inför denna mörka stund så uppmanade han dom att be att dom inte skulle komma i frestelse.

Detta är något som Jesus tidigare lärt lärjungarna att be i Lukas 11. Och inled oss inte i frestelse.

- Detta är även något viktigt för oss. Och inled oss inte i frestelse. Satan vill fresta oss bort från korset.

När han frestade Jesus i kap 4 så ville han ge honom en genväg till upphöjelse utan korset.

- Och denna frestelse finns också för oss att Satan vill föra oss bort från budskapet om korset som är så stötande och fresta oss bort från att bära våra egna kors i självförnekelse.

Må vi sluta upp tillsammans med Jesus och be för varandra och oss själva att vi inte kommer i frestelse.

- Om vi bara ger efter för en frestelse, en dålig tanke så har vi syndat.

Be att ni inte frestas. Efter Jesu vända och bön över Guds vredes bågare som väntade honom så kommer scen 4 som blir starten på hans fysiska lidande.

- Medans Jesus ännu talade kom Judas med en folkhopp för att gripa Jesus och den överenskomna signalen var att den han kysser det är honom dom ska gripa.

En hälsningskys som symboliserade vänskap, närhet och trohet kom att bli en symbol för det största sveket. Judas kysen.

- Kommer ni ihåg scen två med dom två svärden. Ibland så undrar man om lärjungarna överhuvudtaget fattade något. Dom var precis som vi kan vara.

Dom var som vi senare kommer att se i Lukasevangeliet förblindade.

- Vid sista måltiden med Jesus så hade dom argumenterat vem som var den störste av dom och här och nu så försöker dom med våld med svärd att hindra Guds plan om hur Människosonen skulle lida, dö och uppstå för att rädda oss som Jesus flera gånger hade berättat för dom.

En av dom drar ett svärd och slår till mot en av översteprästens tjänare och högg av honom örat.

- Detta är precis vad vi är benägna att göra att försöka föra Guds rike framåt i köttet istället för att i ödmjukt beroende söka Guds vilja. Låt oss ta varning.

Lukas avslöjade inte vem av lärjungarna som högg av örat och inte heller jag kommer att göra det.

- Vill du få veta så läs igenom alla evangelierna. Om du inte har läst hela NT, varför inte börja detta år med att läsa igenom evangelierna och NT.

Om du gör detta i ödmjukt beroende där du ber till Fadern att han skulle göra så att du förstår vem Jesus är så lovar jag att du inte kommer gå oförändrad.

- Efter att en av lärjungarna huggit av översteprästens tjänares öra så sa Jesus: **"Låt det vara nog nu!" Och han rörde vid hans öra och helade honom.**

Tänk er, här så kommer dom ut med påkar och svärd för att gripa Jesus och Jesus till och med helar sin fiendes öra.

Är det inte fantastiskt! Vilken barmhärtighet till och med mot hans fiende. Jag undrar vad denne man tänkte? Vi vet inte men kanske han senare kom att bli en efterföljare till Jesus.

- Jesus tilltalade översteprästerna och ledarna för tempelvakten och folkets äldste att han öppet hade undervisat i templet utan att dom hade gripit honom.

Och här så har dom i hemlighet dragit ut i mörkret med påkar och svärd för att gripa honom likt en rövare.

- Än en gång så ser vi början till uppfyllelsen av Jes 53:12. Jesus sa: detta är er stund, nu råder mörkrets makt.

Tänk er att folkets ledare och Judas samverkade med Satan i denna mörka plan.

- Dom grep Jesus och förde bort honom till översteprästens hus. Och nu så kommer den femte och sista scenen som vi förberetts på i den första scenen.

Kamerorna riktas nu mitt mot gården vid översteprästens hus där Petrus satte sig ner vid en eld.

- En tjänsteflicka ser honom sitta vid elden, betraktar honom och säger: "Den där var också med honom." Och Petrus svarar nej jag känner honom inte.

Sen så repeteras detta 2 ggr till där Petrus förnekar Jesus och tredje gången han gör detta medan han ännu talade så gol tuppen.

- Petrus som hade försäkrat att han var beredd att gå i både fängelse och döden för Jesus hade nu 3 gånger förnekat honom.

När han tredje gången förnekade Jesus **61 Då vände Herren sig om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg Herrens ord, att han hade sagt till honom: "Innan tuppen gal i natt ska du tre gånger förneka mig."**  
**62 Och han gick ut och grät bittert.**

- Tänk dig in i Petrus situation hur förkrossande det måste ha varit för honom när Jesus såg på honom.

Ser ni hur det mer och mer mörknar. Scen 1: Jesus förutsa Petrus förnekelse, Scen 2 det blir mörkare: Jesus förbereder lärjungarna på förföljelse och när han skulle gripas, scen 3 det blir ännu mörkare: Jesus förbereder sig själv på att han ska få dricka vredesbägaren.

- Scen 4: Mörkret växer: Jesus grips och förs bort. Scen 5: Mörkret blir ännu djupare. En av Jesu närmaste vänner och medarbetare förnekar honom och vänder honom ryggen till.

Mörkret sänker sig ner och blir bara djupare och djupare tills det når sin kulmen vid korset.

- Vad har då allt detta att göra med dig och mig? Du kanske är som Petrus. Du kanske har förnekat Jesus.

Du kanske är som dom andra lärjungarna som lämnat honom. Du kanske är som dom som kom för att gripa honom?

- Du kanske har motverkat Jesus och hans rike. Oavsett vem du är och vad du har gjort eller inte gjort så bär vi alla på mörka hemligheter.

Tänk för ett ögonblick om alla synder du begått, om alla mörka saker du gjort skulle spelas upp på en bioduk framför oss alla då skulle du springa här ifrån.

- Det var därför Jesus kom för syndare så som dig och mig och han genomled den värsta formen av mörker, det helvetesstraff som vi förtjänar för att rädda oss till sig.

Och nu så fritt erbjuder han alla som omvänder sig och tror att få syndernas förlåtelse och få komma in i hans rike.

- Det spelar ingen roll om du som Petrus har förnekat Jesus, om du likt lärjungarna övergivit honom eller om du stått emot honom och hans rike.

Jesus erbjuder just dig frälsning, räddning från synden, helvetet och till en underbar evighet med honom.

- Hur ska du gensvara? Vill du hålla fast vid mörkret eller ska du i omvändelse och tro komma till Jesus och in i hans underbara rike?

Ta inte lätt på detta. Lukasevangeliet var skrivet för att tvinga oss att ta ställning till hur vi ska förhålla oss till Jesus.

- Hur ska du gensvara till honom?

Låt oss tacka Jesus för att han var villig att genomgå den värsta formen av mörker för att rädda oss in i hans rike.

- Och låt oss prisa honom för att han förmår att bevara oss till den dag han kommer tillbaka för att hämta oss.

[Bön]