

Kära bröder & systrar,

Ett nytt år står för dörren och med det en möjlighet att utvärdera vad som varit och att blicka fram på vad som komma ska.

- Så här inför nyår så har vi genom åren haft olika predikningar där vi betonat olika saker såsom bibelläsning, Bibelmemorering, bön & fasta osv.

Under december månad så har vi ett tema där vi tittar på Jes 6-12 om Immanuel, Gud med oss.

- Och i detta så uppenbaras Guds fantastiska frälsning genom Messias, Gud själv som blev människa.

Hur ska vi då gensvara till Guds frälsning? Detta är en viktig fråga att bära med oss inför det nya året och genom resten av våra liv.

- Tänk om du nu på vintern råkade ut för en allvarlig bilolycka där den bil du befinner dig i halkar av vägen och ut på isen på en sjö och så går bilen igenom isen.

Tänk dig att en person som kommer gående vid sjön riskerar sitt eget liv genom att kasta sig i det iskalla vattnet och lyckas rädda ditt liv.

- Hur skulle du då gensvara? Tänk dig att Gud Sonen har gjort långt mycket mer än detta, han lämnade himlens härlighet för att bli människa, Immanuel, Gud med oss.

Och detta för att rädda oss från något långt värre än en isvak. Han kom för att rädda oss från en evighet i helvetet till en underbar evighet med honom den mest fantasitka som finns.

- Hur bör vi då gensvara till Guds frälsning? Vänligen gå med mig till Jesaja 12:1-6 som ni hittar på sidan 541 i dom gröna Biblarna.

1 På den dagen ska du säga: "Jag tackar dig, Herre! Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig

2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning."

3 Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.

4 På den dagen ska ni säga: "Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt.

5 Lovsjung Herren, för han har gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden.

6 Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, för Israels Helige är stor, han är mitt ibland er."

[Bön]

- Innan vi börjar se på denna härliga text så låt oss först förstå den i dess kontext i Jes 6-12.

Här så har vi ett stort problem. Folket har vänt Gud ryggen till och i sin synd gjort uppror mot honom.

- Som en konsekvens så kommer Gud att sända den dåtida supermakten Assyrien för att straffa folket.

Men samtidigt som detta sker så reser Gud upp en profet vid namn Jesaja som först i en vision i Jes 6 får möta Gud i all hans helighet och blir räddad och kallad till tjänst.

- Jesaja blir kallad att förkunna för Guds folk både om den väntande domen med Assyrien men också om hoppet om Guds räddning.

För två veckor sedan så såg vi hur jungfrun ska bli havande och föda en son som hon skulle ge namnet Immanuel i Jes 7:14.

- Och frågan som Trevor ställde när han predikade utifrån denna text var om vi ska förtrösta på honom, Immanuel, Gud med oss.

I Kap 9 som vi såg på förra veckan så får vi det underbara hoppet om hur Jesus blir sänd för att rädda sitt folk från förakt till ära, från mörker till ljus, från sorg till glädje och hur han befriar sitt folk, tar bort fiendskapen

och upprättar sitt eviga fredsrike för dom som underordnar sig hans styre.

- I resterande delen av kap 9 och in i kap 10 så uppenbaras på nytt hur Gud måste straffa folket pga. deras högmod och synd.

Här så finns en refräng som förekommer 4 ggr: **"Med allt detta upphör inte hans vrede, hans hand är ännu uträckt."**

- Gud är vred över folket och ordagrant: Med allt detta så vänds hans vrede inte bort.

Gud är rättfärdigt arg över folket och hans vrede uppenbaras över dom. Och kära vänner sanningen är den att Guds vrede också uppenbaras här i vårt land i Sverige idag.

- Joh 3:36 säger ³⁶**Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom."**

Guds vrede vänds inte bort från den som inte lyder Sonen utan Guds vrede blir kvar över honom.

- För folket så var detta ett fruktansvärt straff, landet kom att invaderas, folket föras bort i fångenskap och död, pest och hungersnöd kom att härja.

Och allt för att folket vägrade att omvända sig. Men i allt detta så lovar Gud att han ska straffa Assyrierna och att han ska resa upp en Frälsare.

- Precis som han hade lovat att jungfrun ska bli havande och föda en son och hur han i Jes 9 skulle rädda ett folk till sig så kommer på nytt löftet om Jesus i kap 11.

Först om Messias och hans rike (v.1-9) och sen hur han ska rädda sitt folk till sig (v.10-16).

- Här så finns tydliga anspelningar på uttåget ur Egypten vad man på engelska kallar exodus.

På samma sätt som Gud såg till att folket räddades ut ur Egypten på samma sätt talar Jesaja om hur det ska bli ett nytt uttåg, ett nytt exodus för Guds folk.

- Och det är här vi kommer in i kap 12 där Jesaja skriver om hur Guds folk bör gensvara till denna räddning från hans vrede in i hans rike.

Så hur ska vi då gensvara? Hur hade du gensvaret till om någon hade räddat dig ur en isvak om bilen du befann dig i gick igenom isen?

- Skulle du bara gått bort och helt nonchalerat den som räddade dig.

Självklart inte. Du skulle vara överväldigad med glädje och tacksamhet för vad denna människa hade gjort för dig.

- Hur bör vi då gensvara till Guds frälsning? Vi får två gensvar här i texten som båda börjar med "på den dagen."

Denna fras som pekar tillbaks på räddningen, det nya uttåget, det nya Exodus i kap 11:10-11 där det står:

¹⁰Det skall ske **på den dagen** att hednafolken skall söka Isais rot, där han står som ett baner för folken, och hans boning skall vara härlig. ¹¹**På den dagen** skall Herren för andra gången räcka ut handen för att friköpa en rest av sitt folk, som är kvar från Assyrien, Egypten, Patros, Nubien, Elam, Sinear, Hamat och havsländerna.

- Hednafolken ska söka Isais rot, Messias i hans rike och han ska på nytt friköpa en rest av sitt folk.

Detta är föremål för tillbedjan. Det första gensvaret till denna underbara frälsning får vi i v. 1-2 som är: **Individuell glädjefylld tillbedjan.**

- Och med individuell tillbedjan så ser vi hur en representant för Guds folk brister ut i tillbedjan för Guds underbara frälsning. Detta representerar hur vi alla bör göra. Vers 1-2 säger:

1 På den dagen ska du säga: "Jag tackar dig, Herre! Du var vred på mig, men din vrede har upphört och du tröstar mig

2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning."

- Profeten Jesaja säger till någon ur Guds folk att den på den dagen ska säga: "Jag tackar dig Herre!

Ordet för tackar har här också en nyans av att tillbe. På frälsningens dag så ska dom och vi som individer tacka och prisa Gud.

- Varför? Och här så hänvisas tillbaks till refrängen i kap 9-10 där det 4ggr står: **Med allt detta upphör inte hans vrede, hans hand är ännu uträckt."**

Ordagrant: Med allt detta så vänds hans vrede inte bort. Folket pga. sin synd befinner sig i ett minst sagt hopplöst tillstånd. I allt det som händer så vänds Guds vrede inte bort.

- Men vad är det som händer här? Varför brister personen ut i glädjefylld tillbedjan?

"Jag tackar dig, Herre! Du var vred på mig, men din vrede har upphört (eller ordagrant: vänts bort) och du tröstar mig.

- Vilken fantastisk nyhet! Guds vrede har vänts bort. Det var denna erfarenhet som Jesaja själv i kap 6 hade i sin vision där han såg Herren i all hans helighet på sin tron och där han inte kunde annat än att brista ut. **Ve mig, jag förgås (Jes 6:5)!**

Men så ägde det fanatiska rum där en av seraferna rörde med ett glödande kol från altaret vid hans läppar och all hans skuld togs bort och hans synd blev försonad.

- Guds vrede över hans synd blev tillfredställd så att Gud inte längre var vred. Hans vrede hade vänts bort.

Men hur skulle då detta kunna ske med folket och hur kan detta ske för oss där Guds vrede blir kvar över den som inte lyder Sonen (Joh 3:36)?

- Hur kan detta ske? Detta är ett tema som Jesaja 40-55 tar upp. Hur Gud i sin nåd tillfredsställer sin egen vrede och tröstar sitt folk.

I den välkända profetian om Jesu död i Jes 53 så ser vi hur den lidande tjänaren Messias, Immanuel, Gud med oss själv tar på sig vreden och straffet för att rädda sitt folk.

5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

- Han, universums kung tog det straff vi förtjänar för att rädda oss in i hans underbara rike.

Jesus bar vreden så att vi kan gå fria och nu ha tröst hos Gud. Har du fått din synd förlåten? Har du blivit försonad med Gud?

- Har Guds vrede vänts bort från dig? Hur sker då detta jo genom Jesu död, att han dog för syndare?

Och hans död gäller just dig om du omvänder dig och tror på honom. Då har du alla skäl att med glädje tillbe honom.

- Då kan du i vers 2 brista ut **2 Se, Gud är min frälsning, jag är trygg och inte rädd, för Herren Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning."**

Har du blivit motagare av hans frälsning så behöver du inte vara rädd. Då är du trygg i honom och hans kärlek precis som 1 Joh 4:17-18 säger:

¹⁷I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen.

¹⁸Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut

rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.

- Pga. vad Jesus har gjort för oss i frälsningen så behöver vi inte som Guds barn frukta domen. Vi behöver inte frukta hans vrede utan vi är trygga i Gud.

För [i slutet på vers 2] Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning.

- Dessa ord är ett direkt citat från Mose gensvar i 2 Mos 15:2 efter att Guds folk hade räddats ut ur Egypten genom Röda havet.

Och så bör också vårt gensvar vara till vad Jesus har gjort för oss.

- I Lukas 9:31 när Jesus samtalar med Mose och Elia om hans bortgång som han var på väg att fullborda så används det grekiska ordet exodus.

Jesus han kom för att genomföra ett nytt exodus där han skulle friköpa sitt folk från syndens slaveri.

- Inser du vad Jesus har gjort för dig? Inser du vad det kostade honom att lämna himlens härlighet för att bli människa och dö den grymaste döden?

Hur bör du och jag då gensvara till detta? Jo, det enda logiska gensvaret är glädjefyllt tillbedjan och tacksägelse.

- Kommer du ihåg när du var nyfrälst? Kommer du ihåg den glädje du hade över att ha blivit räddad.

Hur kommer det sig då att vi är så benägna att ta detta för givet så att vi missar att glädja oss, så att vi missar att tack Jesus. Likgiltigheten och att vi tar saker för givet kan så lätt krypa sig in i våra liv.

- Men när vi ser vilka vi var, vad vi förtjänade, helvetet, evigt lidande bort från Guds ansikte och när vi ser vad det kostade Jesus.

Allt det lidande det helvetets straff som han fick genomlida för att rädda just dig och mig. Hur kan vi då inte annat än att brista ut i glädjefylld tillbedjan och tacksägelse över vad han har gjort.

- Låt detta få bli ett år då du påminner dig om vad du förtjänade och vad Jesus har gjort för dig och låt det få bli ett år då du växer i din tillbedjan och tacksägelse.

Hade du blivit räddad ur en bil som gått genom isen. Då skulle vara så oerhört tacksam till den som räddade dig.

- Låt oss då inse vad vi har blivit räddade från och till och låt oss uttrycka denna tacksamhet till Gud.

Var inte så svensk, glöm stenansiktetsmentaliteten och uttryck din glädje till honom.

- Gud vi tackar och prisar dig för din underbara frälsning.

Om vi har fått tag på och förstått Guds frälsning så har vi sett att den för det första bör leda till att vi som individer brister ut i glädjefylld tillbedjan och tacksägelse.

- För det andra och sista i vers 4-6 så gensvarar vi till Guds frälsning med: **kollektiv glädjefylld tillbedjan som leder till mission.**

Innan vers 4 så kommer vad vi skulle kunna säga en gångjärnsvers som knyter stycket innan och efter till varandra. Det står i vers 3:

Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor.

- Jesaja har uppmanat en individ bland folket att tillbe pga. frälsningen. Nu utvidgas inbjudan till hela folket.

Vatten i GT är förknippat med frälsning. Gud förde folket genom Röda havet in i öknen och där försåg han dem vid Elim med 12 källor med vatten och lät sen vatten flöda fram ur klippan.

- Eftersom vatten är en så viktig och nödvändig del för liv i Mellan Östern så används det för att beteckna frälsningens välsignelser.

Och ytterst så är Jesus källan till levande vatten. I Jes 55 så inbjuder Gud oss att komma och dricka frälsningens vatten och på samma sätt gör Jesus i Johannesevangeliet: "Om någon törstar, så kom till mig och drick!

- Kom och gläd er och drick fritt av livets vatten. Låt oss fröjda oss, låt oss glädja oss och fritt ösa vatten ur frälsningens källor.

Som kristna så kan vi verkligen dricka fritt och åtnjuta frälsningens välsignelser.

- Vi har i Ef 1:3 i Kristus, Messias blivit välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelse.

Låt oss tillsammans: Smaka och se att Gud är god. Låt oss åtnjuta honom och dom välsignelser vi tillsammans har fått i honom.

- Detta leder oss in i sista stycket i vår text i vers 4-6 som är vår andra och sista punkt i denna predikan med **kollektiv glädjefylld tillbedjan som leder till mission.**

4 På den dagen ska ni säga: "Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt.

5 Lovsjung Herren, för han har gjort härliga ting. Låt det bli känt över hela jorden.

6 Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare, för Israels Helige är stor, han är mitt ibland er."

- Än en gång så används frasen på den dagen som hänvisar fram till det nya exodus, den nya räddningen.

I gensvar till detta så uppmanas folket och vi kollektivt tillsammans att åkalla Herrens namn.

- Att åberopa honom i vår tillbedjan, att han ska få fokusen och uppmärksamheten där vi tackar honom för hans gärningar och för den han är.

Att hans namn är upphöjt. Det finns ingen annan som honom, konungarnas Konung och herrarnas Herre.

- Han är vår Kung och Herre och honom ska vi prisa. Detta är någonting vi ska göra tillsammans.

Att vi som hans folk står enade i vår tillbedjan av honom. Både genom vår gemensamma bön men också som i vers 5 genom våra sånger.

- Att vi i sång uttrycker hur underbar han är och tackar honom för hans fantastiska frälsnings verk.

Om vi verkligen har förstått vem han är och vad han har gjort så kan vi glädja oss i Gud oavsett livets omständigheter.

- Så låt oss tillsammans tacka Herren och åkalla hans namn och förkunna att hans namn är stort.

Låt oss lovsjunga honom för han har gjort härliga ting. Må detta år få bli ett år då vi som församling växer i vår tillbedjan inför Herren.

- När vi kommer samman på söndagarna så förbered era hjärtan i förväg på att tillbe och tacka honom. Påminn er om vem han är och vad han har gjort för er.

Gör er redo att träda fram i tillbedjan och låt oss försöka släppa det vi går och bär på och komma inför honom i glädje över vem han är och vad han har gjort.

- Om vi verkligen får tag på vad detta med tillbedjan innebär då kommer det att smitta av sig när vi inser vad Gud Fadern i Jesus har gjort för oss. Då kan vi inte hålla tyst.

Då leder det till mission: **Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Förkunna att hans namn är upphöjt.**

- **Låt det bli känt över hela jorden**

Detta är ett av huvudtemana i Jes 56-66 att göra känt vad Gud har gjort bland nationerna.

- Men allt börjar med att vi får tag på och fattar vad han har gjort för oss vilket kommer leda till tillbedjan där vi förkunna om hans gärningar och den han är.

När Guds folk räddades ut ur Egypten så spreds ryktet om det bland folken runt omkring.

- Till och med dom som motsatte sig folket som deras fiender dom hade hört om Guds mäktiga handlande och bävade.

Ryktet om Guds frälsning kom att spridas överallt och så bör det också vara för oss.

- Vi var förlorade men har blivit funna, vi var blinda men nu kan vi se. Titta vad Gud har gjort.

Vi förtjänade hans straff men han har räddat oss och förvandlat oss. Se hur fantastisk han är.

- Ett nytt år står för dörren. Må vi växa i vår tillbedjan och må den smitta av sig där vi inte kan hålla tyst om Gud och hans frälsning utan berättar om det för alla.

Att vi likt Petrus och Johannes när Stora rådet försökte förbjuda dom att tal om Jesus skulle brista ut: **Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört** (Apg 4:20).

- Om någon riskerat sitt liv och räddat dig ur en bil i en isvak så skulle du inte hålla tyst om det. Du skulle vara så tacksam och berätta för alla om den person som räddade dig.

Varför är vi då så tysta om den som har räddat oss från evigt fördärv. Låt oss tillbe Gud och låt vår tillbedjan få leda till mission så att vi gör Gud känd, ärad och älskad bland andra.

- Det är som John Piper sagt: Mission är inte det ultimata målet för församlingen utan tillbedjan. Mission existerar för att tillbedjan inte gör det.

Det yttersta målet får vi i Upp 7:9 där människor från alla folk, stammar, länder och språk står framför Gud och lammet i tillbedjan.

- När vi började plantera denna församling så la vi fram som en vision att få bli en försmak av detta.

Det är många länder och språk representerade bland oss, men vi har bara skrapat på ytan att nå ut till dom många människor i vår närhet.

- Bara i Bergsjön så finns det 144 olika nationaliter representerade. Må detta bli ett år då vi får nå några till, där vi får se hur människor böjer knä inför Jesus.

Hur är vår tillbedjan, hur kan vi under 2019 växa i vår tillbedjan och som en följd låt oss ta stegen att än mer nå ut.

- Må vi bli så passionerade och brinnande i vår tillbedjan så att vi inte kan annat än att göra hans gärningar kända bland folken, att vi förkunnar att hans namn är upphöjt och låter hans gärningar bli kända på jorden.

Har du blivit frälst, har du fått se ditt liv bli förvandlat, har du gått från mörker till ljus, från död till liv, från dödsrikets portar till att få träda in i Guds rike.

- Hur kan vi då vara tysta? Hur kan vi då annat än att tillbe Gud? Hur kan vi då hålla våra läppar stängda då människor är på väg till en evighet utan Gud.

Har vi fått tag på budskapet om frälsning? Låt oss då tillsammans gensvara och ta det till dom som inte har hört.

- Låt oss ropa av fröjd och Jubla för vår Gud är stor och han är mitt ibland oss.

Immanuel, Gud med oss. Han, Jesus blev kött och tog sin boning ibland oss och efter att han utfört räddningsplanen så har han nu gett oss den HA som bor ibland oss.

- Låt oss vara glada och jubla för Gud är stor. Låt oss sjunga tillsammans med inlevelse där vi verkligen tänker på vad han har gjort.

[Bön]