

Kära vänner, just nu så befinner vi oss i den mörkaste delen av året. Men mitt i allt detta mörker så strålar det hoppfulla ljuset fram från adventsljustakar och julstjärnor.

- Men det är inte bara denna årstid som uppenbarar ett mörker. Hela denna värld plågas av mörker.

För en tid sedan pratade min fru med några flyktingbarn från Jemen. Dom hade suttit på sin skola i sitt klassrum där plötsligt väpnade styrkor hade kommit in och tagit med sig deras lekkompisar som dom förde bort, gjorde hemska saker med och sedan släkte deras liv.

- Vad hade dessa barn gjort? Inget, dom bara tillhörde fel folkgrupp. Denna värld präglas av mörker.

För inte så länge sedan läste vi om te... attacken mot julmarknaden i Strasbourg där vanliga människor blev måltavlan för skoningslöst våld. Vilket mörker.

- Samma morgon som jag skrev detta så läste jag om hur Säpo arresterat personer här i Västsverige som hade liknande planer. Mörker råder.

I denna stad så flödar våldet med ett pågående gängkrig. Det är en mörk tid.

- Men mörkret finns närmare än så. Vi människor kan inte hålla sams.

Vi kan inte hålla sams i sandlådan, i skolan, på jobbet, i familjer, äktenskap och bland vänner, släktingar och bekanta. Mörkret råder och det kommer rapporter om hur vi människor mår allt sämre.

- Något är fundamentalt fel. Finns det då något hopp i denna mörka tid?

Finns det något sätt att ställa allt till rätta? Hur kan det bli slut på krig? Hur kan vi få fred med varandra?

- Hur kan vi bli räddade från allt detta mörker? Vänligen gå med mig till Jesaja 9:1-7 som ni hittar på sidan 538 i dom gröna Biblarna där Gud verkligen ger oss hopp för vår tid.

**1 Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Förr i tiden lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten längs havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hednafolkens Galileen.**

**2 Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram.**

**3 Du förökar det folk som du inte gett stor glädje. De ska glädjas inför dig som man gläds under skördetiden, som man jublar när man delar byte.**

**4 För du ska bryta deras bördors ok, deras skuldrors käpp och deras plågares stav, som på Midjans tid.**

**5 Ja, varje stövel buren i stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld.**

**6 För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.**

**7 Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta.**

[Bön]

- När profeten Jesaja av helige Ande blir inspirerad att skriva dessa ord så råder en minst sagt mörk tid, precis som för oss idag.

Guds folk har vänt Gud ryggen till och som en konsekvens så sänder Gud den tidens supermakt Assyrien för att straffa dom.

- Jesaja beskriver denna situation i kap 8:22 **men se, där är bara nöd och mörker, natt och ångest. De är utkastade i djupaste mörker.**

Folket befinner sig så djupt ner i mörker som dom bara kan komma, men så kommer Jesaja med det mest fantastiska budskapet av hopp både för dom och för oss.

- För det första så ger han dom i vers 1-3 löftet om hopp och det är tre saker som han här uppenbarar för dom:

Dom ska i v.1 gå från förakt till ära, i v. 2 från mörker till ljus och i v. 3 från sorg till glädje.

- Så löftet om hoppet innebär för det första att dom ska gå från förakt till ära.

I vers 1 så ska det inte längre vara nattsvart mörker där ångest råder. Här så beskrivs Sebulon och Naftalis land som ligger runt Genesarets sjö på gränsen mot dagens Libanon.

- Detta område som var det första som fienderna assyrierna kom att inta det var föraktat men ska i kommande dagar få ära.

Hur ska då detta gå till och vad har det med oss att göra? Vänta så ska du få se.

- Det andra vi ser om löftet om hopp i v.2 är att bli förd från mörker till ljus.

**Det folk som vandrar i mörker ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram.**

Dom befann sig verkligen i mörker. Under Jesajas tid så var hotet från Assyrien så stort att det beskrevs som en dödsskugga, hur skuggan från döden hängde över dom.

- På samma sätt är det med alla människor. Våra dagar är räknade. Döden hänger som en skugga över oss.

Bibeln lär att det är bestämt om människan att hon en dag ska dö och sedan dömas (Heb 9:27).

- Dödsskuggan hänger över oss och i och med mörkret, synden i våra liv så förtjänar vi Guds dom och helvetet.

Hur ska då detta ljus stråla fram, hur kan vi bli förda från mörker till ljus? Vänta så ska du få se.

Det tredje vi ser angående detta löfte om hopp är att dom ska gå från sorg till glädje i vers 3.

- Efter att ha blivit krossade av fienden och bortförda i fångenskap så ska folket förökas och dom ska fyllas av glädje precis som man gör under skördetiden.

Stopp, glöm att du befinner dig i Göteborg år 2018 och tänk dig att du befinner dig i Israel under den här tiden.

- Landet har blivit invaderat, det finns ingen mat. Lägg till ovanpå detta att vissa år landet kunde drabbas av missväxt.

När man däremot kunde skörda då var det glädje, man firade, man dansade, man jublade. Gud ger här folket hoppet om löftet att dom i all dess nuvarande sorg ska få glädja sig som man gör under skördetiden och som när man delar bytet från en besegrad fiende.

- Tänk om Assyrierna som hade plågat landet så skulle bli besegrat och man fick dela dess byte. Vilken glädje.

Men löftet med hoppet om glädje gäller inte bar dom utan också oss. Hur ska då detta gå till och vad har det med oss att göra? Vänta lite vi kommer dit.

- För det första så har vi sett på löftet om hopp: från förakt till ära, från mörker till ljus, från sorg till glädje.

För det andra: Hur blir vi då motagare av detta hopp med denna glädje? Detta kan vi läsa om i v.4-6. Alla dessa tre verser börjar på hebreiska med vad vi skulle översätta med för eller ty.

- Här så får vi förklaringen på hur vi blir motagare av detta hopp och denna glädje. I vers 4 så ska Gud själv befria sitt folk.

Dom kom under denna tid att bli slavar under assyrierna, och problemet för alla människor är att dom är slavar under synden.

- Men Gud lovar att han ska befria dom och oss om vi gensvarar till honom.

Gud ska bryta deras bördors ok. Ett ok var något som man hade på axlarna för att bära tunga bördor med.

- Gud ska bryta sönder detta och deras skuldrors käpp och deras plågares stav precis som han gjorde på Midians tid då han räddade sitt folk genom Gideon.

Så Gud själv kommer att befria sitt folk och i v. 5 så ska han göra slut på alla krig. Tänk dig Jemen, tänk dig dessa små barn som fick fly för sina liv där man släkt deras skolkamraters liv.

- Det ska bli slut på detta, allt som har att göra med krig ska brännas upp.

Jesaja har tidigare i Jes 2:4 sagt hur de ska smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte mer lyfta svärd mot varandra och inte mer träna sig för krig.

- Inga mer krig, inget mer elände, men Daniel sluta nu hur ska detta gå till, talar du bara om tomma löften likt en politiker?

Kan detta bli en verklighet, hur ska det ske? Sluta, kasta inte bort vår tid. Kom till sak.

- Ok, jag lovar och inte med ett politikerlöfte. Låt oss gå till v.6 som ger oss svaret på hur detta hopp kan uppfyllas.

Vi läser: **6 För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste.**

- Här så har vi svaret på hur vi kan bli motagare av detta hopp. Hur vi kan gå från förakt till ära, från mörker till ljus från sorg till glädje.

Från slaveri till frihet, från krig till fred. För ett barn blir oss fött en son blir oss given.

- Här så har vi en av dom mest berömda profetiorna om Messias, Jesu födelse.

Det är hans födelse som ger oss hopp, det är han som blir given som en gåva med hopp och räddning.

- Han kommer att regera och ställa allt till rätta. På hans axlar vilar herradömet. Han är Guds eviga kung som ska härska för alltid.

Och här så ges han 4 eller 5 namn som talar om för oss vem han är. Detta var något som var vanligt att man gjorde med kungar i främre orienten för att beskriva vilka dom var.

- Så Jesus beskrivs för det första som under, rådgivare. Dom flesta översättningar slår ihop dessa så att de följer mönstret av dom efterkommande namnen som består av två ord.

I så fall ska det vara underbar rådgivare. En rådgivare är en person som förmår att göra visa planer.

- Ordet som här översätts med under eller underbar syftar på övernaturlig eller extraordinär.

För att regera för all framtid så krävs övernaturlig vishet och det är det Jesus har.

- Jesus är en kung som har vishet långt bortom någon människa. I själva verket så är han visheten personifierad (1 Kor 1:30).

Tittar vi tillbaks på alla kungar, regenter och politiker så har dom alla gjort många misstag och fel.

- Men Jesus kommer att regera för all evighet med en övernaturlig vishet utan att göra några fel.

I honom är alla vishetens och kunskapens alla skatter gömda (Kol 2:3). Men inte bara det Jesus är som det står Mäktig Gud.

- Han är Gud själv, det är detta julen handlar om hur Gud själv blev människa.

Som Johannesevangeliets första kapitel säger att ordet som är Gud blev människa och bodde bland oss (Joh 1:1-3, 14).

- Jesus kallas också evig far. Här så är det viktigt att vi inte blandar ihop Gud Sonen med Gud Fadern.

När Jesus här beskrivs som evig Far så handlar det om hur han som kung bryr sig om sitt folk likt en kärleksfull far.

- Slutligen så är Jesus fridsfursten den ende som kan ge fred till denna värld och fred till dig och mig så vi får frid med Gud.

Låt oss nu bli mycket praktiska och se hur Jesus uppfyller hela denna profetia.

- Kom ni ihåg löftet om hopp i vers 1-3: från förakt till ära, från mörker till ljus, från sorg till glädje.

Hur gör då Jesus detta möjligt för oss? När kung Jesus började sin tjänst på denna jord för att bjuda in människor till sitt rike så läser vi i Matt 4 hur han kom till det föraktade området i Sebulon och Naftali.

- Detta område som var hånat och föraktat fick nu ära när universums härskare och kung själv kom dit.

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Jesus kom ditt som Joh 8:12 beskriver som världens ljus.

- Sakarias, Johannes döparens pappa visar i Luk 1:78-79 hur denna profetia uppfylls i Jesus.

Luk 1:78-79 78 för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, 79 för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”

- Han kom med ljus till deras mörka värld men också till vår. Hur kan det då bli slut på allt det mörker, hur kan det bli slut på allt det elände som får råda?

Svaret är att Jesus få komma och lysa upp våra mörka hjärtan och uppenbara vårt mörker och att bara räddning finns i honom, han som är världens ljus.

- Vi människor har ett stort problem som orsakar allt det mörker och alla hemskheter som vi ser i denna värld.

Bibeln beskriver det som synd. Vi beskrivs inte som syndare för att vi syndar utan problemet är att vi syndar pga. att vi är syndare.

- Det ligger i vår natur. Vi skulle som Jesaja tidigare gjort kunna beskriva synden som en sjukdom (Jes 1:5-6).

Det mörker och den ondska vi ser i denna värld är bara symptomen på denna sjukdom som vi alla bär på.

- Men vi manifesterar detta mörker på olika sätt. Och att vi är sjuka i vår synd är inte en orsak som vi kan använda för att skyla ifrån oss.

Gud håller oss ansvariga för vår synd och det mörker vi uppenbarar och kommer en dag att döma oss alla.



- Problemet är att vi alla är skyldiga och förtjänar att för evigt straffas bort från Gud.

Men den goda nyheten är att i allt det mörker som vi befinner oss i så har Jesus världens ljus kommit.

- Hans ljus strålar fram ur evangeliet, om goda nyheterna om honom. När han gick omkring i Sebulons och Naftalis land så förkunnade han: "**Omvänd er, ty himmelriket är nu här (Matt 4:17).**"

Och det är detta han kallar oss att göra, att vända oss bort från vårt mörker, från detta mörkrets välde och att komma till honom i tro så att vi blir räddade.

- Genom sin död och uppståndelse så öppnar han en väg för alla som omvänder sig och tror på honom att få lämna mörkrets välde och komma in i hans rike.

Och det är på detta sätt som vi går från sorg till glädje. Sann glädje är att få åtnjuta Jesus i hans rike.

- Det är att få komma in i hans rike och vara med honom som är vad verklig glädje handlar om.

Du kan söka glädjen i en ny bil, du kan söka glädjen i den senaste resan, upplevelsen eller relationen, men det kommer aldrig att tillfredsställa dig.

- Det blir bara ett tomt substitut, en tom ersättning för den glädje som bara Jesus kan ge dig.

Det är som kyrkofadern Augustinus sa: Våra hjärtan är utan vila till dess de finner vilan i honom.

- Bara Jesus kan ge dig verklig glädje, där du kan glädja dig i honom oavsett vad som händer i livet.

Hur ska du förhålla dig till honom? Om du ännu inte känner kung Jesus så skulle jag vilja uppmanna dig att börja läsa ett av evangelierna och få se vem han är.

- Prata gärna med mig efteråt om du skulle vilja börja läsa ett av evangelierna tillsammans med någon för att få lära känna vem Jesus verkligen är.

Och du som kristen: Vem kan du börja läsa Bibeln med för att hjälpa någon att personligen få lära känna kung Jesus.

- Vi har nu sett på hur Jesus är uppfyllelsen av löftet om hopp, hur han kommer med ära i stället för förakt, hur han, världens ljus räddar från mörker till ljus och ger den enda sanna glädjen som varar för evighet.

Låt oss också i v.4-6 se hur det är pga. honom som vi kan bli mottagare av detta hopp.

- I v.4 så står det om hur Gud ska bryta deras bördors ok. Detta pekar fram på ett djupare problem än fysiskt slaveri.

Människan är inte bara sjuk i sin synd. Hon är också slav i synd och behöver bli räddad från syndens slaveri.

- Jesus kom för att göra just detta. Han kom för att sätta oss fria. Han inte bara tog på sig straffet för vår synd så att vi kan bli förlåtna.

Han kom också för att lossa slavoket så att vi kan leva med honom.

- Jesus kom till ett folk som var nedtyngda av religiösa krav där majoriteten inte kände Gud.

Deras religiös ledare som själva inte kände Herren la bördor på dom som dom inte orkade bära. Men Jesus kom för att sätta oss fria från slavoket.

- När en människa blir mottagare av Jesu räddning så äger ett mirakel rum där hon får ett nytt hjärta, blir en ny människa, blir

född på nytt som Bibeln beskriver det så att hon nu kan börja leva för Gud.

Hon blir fri. Jesus sa i Matt 11:28-30 <sup>28</sup>Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. <sup>29</sup>Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. <sup>30</sup>Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.”

- Kom till honom och bli fri, fri från det du gjort och fri till att kunna leva med honom som din Kung och Herre.

Det finns frihet i Jesus. Vad ska vi då säga om krigen i Jemen, Syrien och Libyen? Vad ska vi säga om gängkrigen på våra gator, och krigen i våra hjärtan där vi inte kan hålla sams? Finns det någon lösning på allt detta?

I v.5 så ska Jesus ytterst då han kommer tillbaks göra slut på alla vapen och all fiendskap.

- Då kommer alla minnen av krig såsom stövlar som marscherat i krig och mantlar som är vältrade i blod att brännas upp.

Jesus är fridsfursten som i v. 7 ska sätta upp ett rike där fred ska råda för alltid.

- Ska vi då bara invänta denna dag för att få se hur ondskan slutligen blir besegrad. Absolut så väntar vi på denna dag.

Men i väntan på detta så är det viktigt att vi alla får fred. Ytterst så pekar alla krig och konflikter på ett djupare problem och det är att människor inte har fred med Gud.

- Jag glömmer inte ett tillfälle då jag satt i en taxi i Tunisien och samtalade med en taxichaufför om lösningen på krig.

Han blev nog ganska förvånad av att höra vad jag hade att säga kring ämnet. Jag berättade för mannen att orsaken till alla krig är att människor befinner sig i krig med Gud.

- Bibeln beskriver oss som Guds fiender och så länge som vi är i krig med Gud så kommer vi aldrig att ha fred med varandra.

Hur mycket FN och politiska ledare än försäker så kommer det alltid att finnas krig på denna jord. Dom kan lyckas lösa enskilda krig men det kommer alltid att uppstå nya.

- Så länge människan i sin synd är i krig med Gud så kommer vår jord att präglas av konflikter, stridigheter och krig.

Jakob säger i Jak 4:1 **Varifrån kommer tvister och varifrån kommer stridigheter bland er? Är det inte från era lustar, som för krig bland era lemmar?**

- Först så måste vi få fred med Gud. Det var därför Jesus kom. Han blev vår fredsmäklare.

Han gjorde det inte på vilket sätt som helst. Till skillnad från alla krig där människor dödar varandra så dog Jesus istället för sina fiender.

- I sin oerhörda kärlek så blev han straffad i syndares ställe. Om vi inte har fred med Gud så kan vi inte heller ha fred med varandra.

Men den goda nyheten varför Jesus kom till denna jord var för att göra slut på denna fiendskap då han blev straffad i syndares ställe så att vi kan bli försonade med Gud, så att vi kan bli förlåtna och få fred och frid med honom.

- I samband med Jesu födelse så brast änglarna ut i sång: **Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.**

I väntan på den dag då Jesus fullt ut ska upprätta fred låt oss som kristna vara fredmäklare där vi uppmanar människor å Kristi vägnar: Låt försona er med Gud (2 Kor 5:20).

- Har du fått fred med Gud? Om inte omvänd dig och tro på Jesus.

För ett barn blir oss fött och en son blir oss given. Varför vi under julen ger varandra gåvor det kommer från att Gud har gett oss den största gåvan, hans son.

- För ett barn blir oss fött och en son blir oss given. På detta sätt älskade Gud världen att han **gav** den sin ende son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv (Joh 3:16).

Har du tagit emot honom. Har du vänt dig bort från din egen väg och i tro tagit emot honom som din kung.

- Detta är det enda som kan rädda dig från ditt mörker. Omfamna Jesus som din Herre, Kung och Räddare.

Du som kristen som har fått bli mottagare av denna gåva. Håll inte denna gåva för dig själv, utan denna jul ta dig tillfället att ge vidare den goda nyheten att ett barn blivit oss fött att en son har blivit oss given.

- Han som är det enda svaret och hoppet för att rädda människor från deras mörker.

Vi har nu sett för det första att löftet om Guds hopp uppfylls i Jesus och sen för det andra hur vi genom Jesus blir motagare av detta hopp.

- Låt oss nu för det tredje och sista se vad resultatet av detta hopp blir i v.7.

**Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herren Sebaots lidelse ska göra detta.**

- Tänk er ett rike som kommer att vara för all evighet där friden eller freden aldrig kommer att ta slut.

Vi ser hur profetian i denna vers går i uppfyllelse i Lukas 1:32-33 när ängeln uppenbarar sig för Maria och säger om Jesus:

**32 Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. <sup>33</sup> Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”**

- Messias, Jesus kom för att rädda oss in i hans eviga rike. Detta underbara rike som ska bli stort med evig fred där för evigt rätt och rättfärdighet ska råda.

Då blir det inga mer krig, då kommer inga mer hemska händelser att äga rum som i Jemen. Gud kommer att hålla dom som gjort dessa hemskheter ansvariga.

- Glöm gängkrigen, konflikter, lidande, sjukdomar, nöd och tårar. Där i Jesu rike kommer evig frid att vara.

Jag kan inte beskriva med ord hur underbart det kommer att vara där. Mänskliga ord räcker inte till för hur fanatiskt det kommer att vara att få vara med Kung Jesus.

- Den mest underbara, kärleksfulla, goda och omsorgsfulla som själv gick i döden för syndare som dig och mig. Tänk att få vara med honom den mest underbara i all evighet.

Hur ska då detta ske? V.7 avslutas med att säga: **Herren Sebaots lidelse ska göra detta.**

- Ordet för lidelse betyder, nitälskan, iver och svartsjuka. Gud skapade människan till sin avbild och därmed som skapare så har han rätten till våra liv.

Men om vi vänder Gud ryggen till och lever våra liv oberoende av honom så gör det honom svartsjuk.

- I sin iver och svartsjuka, så kommer Herren Sebaot som betyder härskarornas Herre som styr över sina arméer att sända sin Messias för att krossa allt mörker och all ondska och för att rädda sitt folk till sig.

När Jesus kommer komma tillbaks till denna jord så är det både till räddning och till doms. Då kommer han en gång för alla att ta itu med vår världs mörker.

- I Joh 8:12 så står det om Jesus: **”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”**

Jesus är världens ljus och frälsare. Frågan är hur ska du och jag förhålla oss till honom: Som hans fiender eller som vår kung.

- Gud Fadern gav Jesus som den största gåvan.

Har du tagit emot Jesus som din kung eller förkastar du honom? Detta är avgörande för om du kommer att möta honom till doms eller till räddning.

- **För ett barn blir oss fött, en son blir oss given**

Hur ska du gensvara till denna gåva?