

- **Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör, ropa högt till dig över våld utan att du räddar? 3 Varför låter du mig se ondska, och hur kan du själv se på sådant elände?**

Dessa ord inleder vad den profet i Bibeln som kallats den klagande och tvivlande profeten har att säga.

- Har du någon gång känt dig som honom? Kanske du har fått erfara hur något svårt händer och det känns som om Gud är långt borta?

Gud, varför låter du allt detta hända, Gud varför får jag gå igenom allt detta?

- Vi har nog alla på ett eller annat sätt någon gång haft denna känsla.

Varför skulle detta få ske? Ibland så går inte allt som vi tänkt det. Vi lever i en fallen värld med lidande och svårigheter.

- Och frågan för dig och mig idag är: Hur ska vi gensvara till när livet inte går som vi tänkt eller vill? Denna vecka så har jag haft i tankarna Habackuks bok som tar upp just detta.

Vänligen gå med mig till Habackuk 3:17-19 som ni hittar på sidan 715 i dom gröna Biblarna. Här så kommer Habackuk att säga dom mest fantastiska ord i en av dom mest svåra omständigheter.

17 Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fällorna, och ingen boskap finns i stallen.

18 Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.

19 Herren Gud är min styrka. Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.

[Bön]

- Profeten har här gjort en fantastisk resa där han gått från att ha klagat, anklagat och tvivlat på Gud till att nu vara full med förtröstan på Gud vad som än kommer att hända.

Innan vi ser på denna text så låt oss bara kort få följa med på Habackuks resa.

- Denna bok består av tre böner: Dom två första är i klagoförm där profeten ifrågasätter Gud som sen följs av Guds svar.

Den tredje och sista av bönera vilken vi kommer titta på slutet av är en bön av tacksägelse.

- I den första bönen i kap 1:1-11 så klagar Habackuk över varför Gud inte gör något åt ondska i landet?

Gud svarar med att han reser upp Kaldéerna alltså Babyionierna för att straffa Juda pga. dess avgudadyrkan och ondska.

- I nästa bön så klagar han igen. Denna gång så är det för att han inte är nöjd med det svar som Gud gav honom på hans första bön.

Gud, hur kan du sända ett folk som är mer ont än oss för att straffa ditt folk?

- Och det är samma frågeställning som just vi kan ha när vi får lida eller gå igenom något svårt. Gud varför? Jag vill ha det på mitt sätt, inte på ditt.

Habackuk försöker få Gud att ändra sig och Guds svarar dels genom att säga att han kommer att straffa kaldéerna.

- Men det svar som både Habackuk och vi behöver får han i slutet på Hab 2:4. Men den rättfärdige ska leva genom sin tro eller trofasthet som det också kan betyda.

Svaret på Habackuks, men även på våra problem när vi inte förstår Guds handlande och det som sker i livet är att genom tro förtrösta på Gud.

- Detta är frågan för dig och mig: Ska vi förtrösta på Gud trots våra omständigheter?

Efter att Gud har svarat Habackuk för andra gången så sker något av en förvandling där han tar till sig att den rättfärdige ska leva av tro i trofast förtröstan på Gud.

- Trots att han väntar på hur Gud kommer straffa hans folk vilket kommer att leda till mycket lidande så i kap 3 så gör denna förtröstan att profeten fokuserar på Gud och hans handlande istället för på omständigheterna.

Han har gått från att vara människocentrerad och självupptagen till att bli Guds centrerad.

- Och nu så ska vi få se på slutet på denna bön eller lovsång som jag är övertygad kan vara till stor hjälp för just dig och mig i våra omständigheter.

Låt oss först se på profetens omständigheter och sen på hur han gensvara till dessa svårigheter.

- I v.16 så väntar Habackuk på att Gud ska straffa Babyionierna som är på väg för att angripa Juda land där han befinner sig.

Babyioniernas attack kommer få fruktansvärda följder för Habackuk och folket. I v.17 så målar han upp scenariot:

17 Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd. Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fållorna, och ingen boskap finns i stallen.

- Ok, vi stadsmänniskor förstår inte vad detta betyder.

För oss så vore det som något i stil med affärerna står tomma, transportererna av mat har uteblivit, våra bankkonton är tomma, vi är utan jobb och inkomst och våra hem förstörda.

- Förstår du omständigheterna som Habackuk målar upp? Hela jordbruket är utslaget. Det finns ingen mat, det som väntar är hungersnöd och svält.

Hur ska han då gensvara till dessa svåra omständigheter och hur bör du och jag gensvara?

- Du kanske aldrig kommer erfara något sånt här. Men på ett ögonblick likt en man jag träffade i USA så kan allt tas ifrån dig.

Den här mannen fick erfara hur hela hans hus brann ner. Familjen överlevde men det fanns ingenting kvar.

- Vi får alla i detta liv möta svårigheter. Kanske du befinner dig en svår relation.

Kanske du kämpar med hälsan. Kanske en vän eller familjemedlem har det svårt?

- Kanske det är jobbigt på din arbetsplats. Kanske du blir förföljd för din tro?

Jag vet inte vad just du går igenom eller kommer att få gå igenom, men frågan är när du får gå igenom svårigheter: hur ska du gensvara?

- Och här vill jag att vi ska lägga märke till två saker i Habackuks gensvar: För det första så gensvarar han till vem Gud är.

**Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd.
Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur fällorna, och ingen boskap finns i stallen.**

Men, men, men vadå:

V.18 **Men** jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.

19 Herren Gud är min styrka.

- I den mest svåra omständigheten så säger han att han vill Jubla i Herren.

Vilken underbar förtröstan. I dom omständigheter som nog skulle gjort att han skulle gråtit mer än en tår där han skulle få lida så brister han ut:

- **Men** jag vill jubla i Herren. Han har Herren, han är hans. Vilken skatt, det är som vi sjunger i sången: Jesus, jag mitt kors vill bära: Nu den rätta skatt jag funnit: Jag har Gud och jag har nog.

Var har du och jag vår skatt? Vad är det vi sätter vår förtröstan till? Om allt du hade skulle försvinna, skulle du då kunna brista ut: Men jag vill jubla i Herren.

- Brodern som i branden i USA förlorade allt, det var dessa ord som om jag kom ihåg rätt först motvilligt kom i hans tankar efter allt som hade hänt.

Men sen så blev det en verklighet i hans liv. Skulle jag kunna säga detta om allt jag hade gick upp i rök, skulle du kunna säga detta?

- Var har vi vår skatt? I Gud eller något annat. Allt som får ta Guds plats kan bli en avgud i våra liv.

För Habackuk, mig och säkert för många av er så kan en avgud bli att vi vill att våra omständigheter skulle vara på våra villkor, medans Gud säger förtrösta på mig oavsett vad som händer.

- Så i omständigheterna så är det just detta Habackuk gör. Han gläder sig i Gud för Gud är den mest fantasiska som finns.

Oavsett om du befinner dig i svåra omständigheter eller ej så glöm inte att glädja dig i Gud, din frälsnings Gud, han som är din styrka.

- Tänk att vi som hans folk får ha honom, att vi får tillhöra honom, att han bryr sig om oss som vår gode far, att han älskar oss så och samverkar allt till hans andliga bästa för oss.

Vi har så mycket att glädja oss över att vi har Gud.

- Har du Gud? Tillhör du honom? Har du fått erfara hans kärlek? Lever du för honom? Är han din frälsnings Gud? Är han din tillflykt när du får möta livets svårigheter?

Det första vi såg i Habackuks gensvar var att han gensvarar till vem Gud är. Det andra är att han gensvar till vad Gud gör, hur Gud verkar.

- Även i beskrivningen om vem Gud är så kommer detta fram. Han kallar Gud: min frälsnings Gud, hans styrka och han säger: **Han gör mina fötter som hjortens och låter mig gå fram över mina höjder.**

I dom svåraste av omständigheter så tar han till sig Guds handlande. Det är Gud som frälser honom, det är Gud som ger honom styrka och likt en bergshjort i all sin frihet som skuttar fram så låter han honom gå fram på hans höjder.

- För oss när vi får möta livets svåra omständigheter så är nyckeln att för det första fokusera på den Gud är vilket Habackuk gjorde i början på detta kapitel och sen här, men han fokuserade också tidigare i kapitlet liksom här på Guds handlande.

Både på vad Gud redan har gjort och vad han förmår att göra. När du möter svårigheter kom ihåg vad Gud har gjort för dig som kristen i Jesus, och lägg märke till hur han uppehållit dig ända tills nu.

- Läs Efesierbrevet och påminn dig med att du har blivit välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelser (Ef 1:3).

Att du har blivit förutbestäm innan världens grund blev lagd till att tas upp som hans barn (Ef 1:5), att du har blivit friköpt och fått förlåtelse för dina synder (Ef 1:7), att du har fått Anden som en handpenning och ett sigill på den fulla frälsningen (Ef 1.13-14; 4:30).

- Att du i din ställning redan nu är sittandes med Kristus i den himmelska världen (Ef 2:6).

Vi skulle kunna fortsätta. Detta är bara en liten del av allt det Gud har gjort för dig som Kristen i Jesus och Jesus lever just nu för att mana gott för dig (Heb 7:25).

- Han ber för dig (Rom 8:34). Läs Efesierbrevet 1, läs Rom 8 och bara njut över vad Gud i Jesus har gjort för dig.

Gläd dig i honom. Och tänk dig hur fullkomligt underbart det kommer vara att njuta av Jesus för all evighet.

- Du kanske får gå igenom många svårigheter just nu, men tänk utifrån ett evighetsperspektiv, vad är det i jämförelse med en underbar evighet med Gud.

Pga. vem Gud är och vad han har gjort och gör så kan vi glädja oss i honom oavsett livets omständigheter. Du kan lita på Gud.

- Kanske du är här just nu som går igenom en mycket svår tid i ditt liv, men att du ännu inte personligen har lärt känna Gud.

Ditt liv kanske känns som det är helt upp och ner. Lösningen på dina problem är inte att du ytterst blir av med dina omständigheter, utan det allra viktigaste är att du lär känna Jesus.

- Denna värld är i en röra pga. oss människor. Vi har ett problem att vi alla har gjort uppror mot Guds goda styre och vill ha det på våra villkor.

Vi har alla syndat genom våra tankar, ord och gärningar och eftersom Gud är rättvis så förtjänar vi precis som Juda i all deras ondska att bli för evigt bli straffade bort från Gud som är alltigenom god och kärleksfull.

- Men den goda nyheten är att Gud själv blev människa och genomled dom värsta tänkbara omständigheterna för att rädda syndare som dig och mig till sig.

Jesus levde det liv vi inte kunde leva och dog den död vi förtjänar att dö och uppstod så att vi kan uppstå med honom.

- Om du utan att förtrösta på dig själv, vänder om och tror på honom så blir du räddad till en underbar evighet med honom.

Då kan du brista ut, jag har Gud och jag har nog. Då kan du ha glädje oavsett livets omständigheter pga. att du känner Gud och får vara med honom.

- Då har du en tillflykt i nöden, då kan du fly till Gud och förvisa dig om hans godhet till dig.

Kära bröder & systrar, en del av er går igenom svåra och jobbiga omständigheter och vi lider och känner medlidande med varandra. I svårigheterna så låt oss uppmuntra varandra att inte bara titta på omständigheterna som Petrus gjorde när han skulle gå på vattnet och sjönk.

- Lyft blicken och se Jesus, se att han är med dig precis som han var för Sadrak, Mesrak och Abed-nego när dom blev kastade i den brinnande ugnen i Daniels bok och Kungen brast ut: Var det inte tre män jag kastade i elden?

”Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden, och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason.”

- Jesus är med dig i omständigheternas hetta.

Ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare, annars tröttnar ni och tappar modet.

- Tänk på honom. Han kommer hålla dig fast, han är med dig. Gläd dig i honom och vad han har gjort för dig.

**17 Fikonträdet blomstrar inte mer, och vinstocken ger ingen skörd.
Olivträdets frukt slår fel, och fälten ger ingen föda. Fåren rycks bort ur
fållorna, och ingen boskap finns i stallen.**

18 Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.

- Men jag vill jubla i Herren och glädja mig i min frälsnings Gud.

Låt oss nu göra detta genom att gensvara i tillbedjan genom lovsång och bön.

[Bön]