

Kära vänner vårt land befinner sig just nu i kris, moraliskt sätt så håller landet på att förfalla och vi har just nu en liten regeringskris.

- Tänk om du i denna situation blev kallad att förmedla ett budskap till Sverige?

Idag så ska vi börja en ny serie där vi under december månad kommer gå igenom Jesaja kap 6-12 som innehåller några av dom mest fantastiska profetiorna om Jesu födelse och liv.

- Nu så ska vi få se på hur Jesaja blir kallad till tjänst. Gud reste upp Jesaja som profet under en av dom mörkaste stunderna i Guds folks historia.

Han blev kallad in i en situation som till viss del påminner om Sverige. Den synd som präglade Juda och Israel under denna tid är också den synd som mest av allt uppenbaras i vårt land.

- Jesaja beskriver i kap 1 hur folket är helt sjukt i synd, vidare i kap 2-3 så beskrivs vad denna synd främst är och det är högmod och uppror mot Gud.

Och är det inte detta som präglar vårt land hur människor skryter över sin stolthet där vi som folk i högmod står emot Gud och i praktiken vill vara våra egna gudar.

- Vi vill i vår stolthet och uppror vara kungar över våra egna liv utan att bry oss om Gud.

I kap 5 så uttrycker profeten 6st verop över den dom som väntar folket på grund av dess synd.

- Och mina vänner domen är oundviklig för oss i Sverige idag om vi inte omvänder oss.

Jesaja blev kallad till tjänst det år då kung Ussia dog. Den kung som fick spetälska efter att han hade trotsat Guds lag och agerat som präst i templet.

- Men inte bara det, i denna situation så håller en supermakt, Assyrien på att växa sig strakare och starkare och kommer snart att invadera landet.

Och det är under dessa omständigheter som Gud kallar Jesaja att gå med ett budskap till folket.

- Men Gud kallar också oss att gå med ett budskap till Sverige idag, och ytterst så pekar denna text fram på Guds verkliga budbärare som är självaste grunden till att vi kan frambära ett budskap från Gud.

Vänligen gå med mig till Jesaja 6:1-13 som ni hittar på sidan 536 i dom gröna Biblarna. Här kommer vi att få möta Gud i all hans helighet och se på profetens räddning, kallelse och uppdrag som har mycket att säga oss idag.

1 Året då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet.

2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de.

3 Och den ene ropade till den andre: "Helig, helig, helig är HERREN Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet."

4 Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök.

5 Då sade jag "Ve mig, jag förgås! För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen, HERREN Sebaot."

6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång.

7 Med det rörde han vid min mun och sade: "När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad."

8 Och jag hörde Herrens röst. Han sade: "Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?" Då sade jag: "Här är jag, sänd mig!"

9 Han sade: "Gå och säg till detta folk: Ni ska höra och höra men inte förstå, och ni ska se och se men inte fatta."

10 Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade."

11 Då frågade jag: "Hur länge, Herre?" Han svarade: "Tills städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet."

12 Herren ska sända folket långt bort, och ödsligheten ska bli stor i landet."

13 När bara en tiondel är kvar i det, ska även den ödeläggas. Men liksom en terebint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls, ska den stubben vara en helig säd."

[Bön]

I detta kapitel så vill jag att vi ska lägga märke till tre saker: Det är Jesajas tre gensvar till uppenbarelsen av Gud som alla ordagrant på hebreiska börjar med uttrycket **וַאֲנִי** som betyder "och jag sade"

Det är:

1. Gensvaret till Guds helighet (v.1-5)
2. Gensvaret till frälsningen och kallelsen till tjänst (v.6-8)
3. Gensvaret till uppdraget (v. 9-13)

Låt oss då börja med att för det första se på gensvaret till Guds helighet. Det är som kung Ussia dör så får Jesaja i v.1 i en vision (1:1) se en annan kung och inte vilken kung som helst utan universums härskare.

- Han får se Gud själv som sitter på en hög och upphöjd tron. Detta uttryck hög och upphöjd förekommer 2ggr till i Jesaja bok.

Varav i Jes 52:13 då det beskriver Herrens tjänare, Messias, Jesus som ska bli hög och upphöjd.

- Så Jesaja såg här Herren själv på sin tron. Vow tänker vi, coolt, han såg Gud själv. Stanna, stop, vänta. Vem var det han såg?

Herren Gud själv, hur skulle vilken jude som helst under denna tid reagera om detta hade hänt dom?

- Skulle dom tänka: coolt vad häftigt? Nej, nej, nej, dom skulle vara livrädda. Bibeln talar om att ingen kan se Gud utan att dö.

Låt oss se vidare på vad detta betyder. I v.2 står det: Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de.

- Vad var då Sarafer? De var någon form av himmelskaväsenden. Själva ordet saraf kommer från ordet för att brinna.

Vi vet inte vad deras namn har för någon koppling till att brinna. Kanske för att Jesaja uppfattade dom som eldslågor, eller kanske för att dom reflekterade Gud som i Heb 12:29 beskrivs som en förtärande eld.

- Vad som är intressant med Saraferna är att dom hade sex vingar. Med två flög dom och med dom andra 4 täckte de för sina ögon och fötter.

Varför gjorde dom då så? I GT så läser vi om både Mose och Elia som täckte för sina ögon av rädsla för att se Gud (2 Mos 3:6; 1 Kung 19:13).

- Till och med de himmelska varelserna kunde inte se på Guds helighet, hur lite ska då människor i deras syndfullhet kunna bestå i mötet med Guds helighet.

Seraferna täckte även sina fötter. Hur kom det sig att de gjorde det? En förklaring skulle kunna vara att på Bibelns tid liksom i Mellan Östern idag så är det fult att visa fotsulorna som vore att dra skam över den man visar dom för.

- Så att täcka för ögon och fötter indikerar att dom gjorde det av fruktan och respekt för Guds helighet.

Observera att dom inte täckte för sina öron, dom var hela tiden i beroende av att höra från Gud.

- En av dessa Serafer ropar i v. 3 till den andre: "**Helig, helig, helig är HERREN Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet.**"

Här så uppenbaras Gud som Herren (JHVH) Sebaot som betyder härskarornas Herre och med härskaror så syftar det på hans himmelska arméer av änglar.

- Vad är det då Serafen säger: Helig, helig, helig. Om vi vill betona något t.ex. när vi skriver så använder vi fetstill eller stryker under.

När man i GT vill betona och visa hur viktigt något är så repeterar man. Och här så mer än något annat så repeterar man en av Herren Sebaots egenskaper tre gånger för att visa på hur viktig den är.

- Helig, helig, helig. Helig betyder att vara åtskild. Herren Sebaot är helt åtskild för sig själv. Han är helt unik. Han är så perfekt att det inte finns någon som är lik honom i hans perfektion.

Och på samma sätt så är han helt åtskild från all synd. Hans ögon är som Hab 1:13 säger för rena för att se på det onda och han står inte ut med att se någon orätt.

- Han är så ren, så helig att inget ont, inget orätt kan bestå i hans närhet. Han är ljus och inget mörker kan finnas hos honom.

Inte minsta lilla orenhet, inte minsta lilla synd kan bestå inför Gud som är en förtärande eld.

- Och problemet min vän är att alla människor i sin synd är orena, vi har alla syndat mot Gud i tankar, ord och gärningar.

Vi är skyldiga och kommer en dag likt Jesaja att få träda fram inför Gud i all hans helighet. För Jesajas samtida så vore detta en skräckinjagande syn.

- Tänk dig att du är en skyldig brottsling som har begått ett grovt brott i ett land där det kommer leda till dödsstraff.

Och dagen kommer när du ska få träda fram inför domaren för att bli dömd. Det är inget fel på domaren, men felet är på dig. Skulle du då inte vara livrädd?

- I vår synd så är vi alla onda, vi är alla syndare och kan inte bestå inför Gud och tänk dig att du ska få träda fram inför Guds tron för att dömas.

Hur ska du gensvara till detta? Hur kommer profeten Jesaja att gensvara?

- Han gör i v.5 det enda rätta då han brister ut. **"Ve mig, jag förgås! För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen, HERREN Sebaot."**

I kapitelet innan så hade 6 verop uttryckts över folket, nu så uttrycker Jesaja ett sjunde verop över sig själv.

- Han inser att han förtjänar att förgås. I sitt tillstånd så kan han omöjligt vara Guds budbärare.

Jesaja identifierar sig med folket, han ser sig inte som bättre och han har sett kungen, Herren Sebaot. Han bekänner sin synd.

- Även om vi inte fullt ut får se Guds helighet här i detta liv så är det just Guds helighet som vi behöver återupptäcka för att förstå djupet av vår synd.

Leonard Ravenhill har sagt, "Kyrkan behöver återupptäcka två saker: För det första Guds majestät och helighet och för det andra syndens syndfullhet."

- Har du fått möta Gud i hans helighet? I så fall så har du fått uppenbarat hur hemsk din synd är och hur omöjligt du kan rädda dig själv.

Har du någon gång blivit överkörd av en ångvält? Nej, jag trodde väl inte det. Precis som du inte kan gå oförändrad ifrån att ha blivit påkörd av en ångvält så kan du inte gå oberörd från att få erfara Guds helighet genom hans ord.

- Ve mig, jag förgås är det enda naturliga gensvaret. Ok låt oss packa ihop och gå hem, det är kört. Varför kastar vi bort vår tid här om vi ändå bara kommer att förgås.

Nej, nej, gå inte än. Det är just denna syndamedvetenhet som profeten får som vi först behöver få för att kunna bli räddade och bli brukliga i Guds hand.

- Har du fått erfara att du är en syndare? Har du insett att du i din synd gjort uppror mot Gud och förtjänar att förgås?

Likt en sjuk måste förstå att han eller hon är sjuk för att kunna ta emot botemedlet så måste vi också inse och bekänna vår synd för att kunna bli räddade.

- Så profetens första gensvar till Guds helighet är, ve mig jag förgås. Låt oss nu gå till hans andra gensvar till frälsningen och kallelsen till tjänst i v.6-8.

När Jesaja har kommit till slutet på sig själv och inser att han i sig själv inte kan göra något för att bli räddad, när han inser att han är helt körd det är då Gud griper in.

- Vad är det då som händer? Jo i v.6-7 **6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol som han hade tagit från altaret med en tång. 7 Med det rörde han vid min mun och sade: "När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad."**

Så en av dom himmelska väsenden flyger bort till Jesaja med ett glödande kol som han tagit från altaret och rör vid hans läppar och ögonblickligen så är hans skuld brottagen och hans synd förlåten.

- Hur kan då detta ske? Genom hela Bibeln så ser vi hur allvarligt Gud ser på synden och att som Rom 6:23 Syndens lön är döden. Bara en enda synd är tillräcklig för att vi ska förtjäna döden.

Hur kan då Gud förlåta skyldiga syndare likt Jesaja och dig och mig?

Jo vi ser att vad som är nödvändigt för att Gud ska kunna förlåta är att någon blir straffad för det brott och den synd som begåtts.

- Heb 9:22 säger att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Det var därför man i GT offrade djur istället för människor.

Där djuren tog människans straff. Gud i sin helighet är arg och vred över våra synder. Han kan inte bara sopa dom under mattan.

- Någon måste straffas. Vad som här sker när Serafen hämtar ett kol från altaret är att de pekar på att ett offer måste ha skett.

Offret offrades istället för Jesaja och kolet symboliserar detta och när Serafen rör med kolet vid Jesajas läppar så blir han ren och kan nu bli Guds budbärare.

- **När detta har rört vid dina läppar är din skuld borttagen och din synd försonad.**

Jesaja är inte längre skyldig inför Gud, Israels helige. Allt på grund av att någon annan har tagit hans straff.

- Vidare så blir hans synd försonad. Håll i er. Ordet för försonad på hebreiska har att göra med att täcka över och att blidka och detta ord kommer från samma rot som ordet som vi i våra Biblar översätter med nådastol.

Det var på nådastolen som överste prästen en gång om året stänkte blod för att temporärt täcka över och tillfredsställa Guds vrede men sen så fick man göra om det år efter år efter år.

- Men profeterna talade om att Gud skulle sända ett perfekt offer som en gång för alla skulle ta itu med synden så att det aldrig mer skulle behövas något offer.

Och det är just detta som Jesaja 6 pekar fram på. Varför Jesaja över huvudtaget kunde få sin skuld borttagen och sin synd försonad var att Gud själv blev människa.

- Att Gud, Immanuel som vi ska se i nästa kapitel som betyder Gud med oss kom ner till oss.

Jesus kom som det perfekta offret som en gång för alla skulle tillfredsställa Guds vrede för alla som omvänder sig och tror.

- I oss själva så kan vi omöjligt nalkas Gud i all hans helighet utan att förgås, men Jesus, Gud själv blev människa och som den berömda profetian om Herrens tjänare i Jes 53 så blev Jesus straffad för våra överträdelser och missgärningar.

Han blev till ett skuldoffer för oss när han bar vår skuld och synd och gav sitt liv till lösen för dom många.

- Det var detta Jesaja fick erfara hur Gud själv genom Serafen försåg honom med ett offer för hans synder.

Och det är detta som också du och jag behöver erfara för att kunna bli räddade.

- Att vi inser vår synd och brott inför Gud. Att vi omöjligt kan rädda oss själva och att vi vänder oss bort från vår synd till Gud för att bli räddade genom tron på att Jesus dog och uppstod för oss.

Har du insett vilket pris Jesus betalade när han dog i syndares ställe? Omvänd dig och tro på honom så blir du räddad.

- Efter att Jesaja har fått sin synd förlåten så hörde han Herren självs röst: Vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare?

Vad tror ni han svarar? Om han hade hört detta innan Serafen flög fram till honom så hade han bara kunnat brista ut. Ve mig, jag förgås.

- Men bara på ett ögonblick så har han gått från den som beklagar sig över att han förgås till att bli förlåten och han brister ut:

"Här är jag, sänd mig!" På hebreiska ordagrant så säger han: "Se, mig, sänd mig"

- Han hade ju orena läppar och kunde omöjligt representera Gud, men nu har allt förändrats: "Se, mig, sänd mig."

Och kära broder, kära syster när du fått erfara frälsningens fantastiska mirakel så är detta också din situation:

- Vi kan nu stämma in med Jesaja: "Se, oss, sänd oss" Detta betyder inte att vi nu är som Jesaja. Men vi har också fått ett budskap.

Evangeliet, dom goda nyheterna om kung Jesus. Herre, här är vi. Sänd oss till Sverige idag, med det enda budskap som kan förändra detta land och denna värld.

- Stefan Löfven eller Ulf Kristersson är inte lösningen på Sveriges problem, utan bara kung Jesus.

Det är bara Jesus som har makten att rädda oss från att förgås. Har du antagit kallelsen att gå: Se mig, sänd mig.

- Vem ska berätta om Jesus för dina arbetskamrater, vem ska berätta om Jesus för dina klasskamrater, vem ska berätta om Jesus för dina grannar, släktingar och vänner om inte du.

Ta verkligen vara på denna juletid då så många möjligheter ges att berätta om Jesus för dom som är i din omgivning.

- Passa gärna på att bjuda in dina vänner och bekanta till julknytkalaset den 16 december som är ett ypperligt tillfälle att bjuda med folk.

Anta kallelsen: Se, mig, sänd, mig. Vi har nu sett Jesajas gensvar i mötet med Guds helighet och hans gensvar till Guds frälsning och kallelse.

- Låt oss nu för det tredje och sista se hans gensvar till Guds uppdrag i v.9-13.

Och uppdraget som han får är inget lätt uppdrag. Vad är det han ska göra? Han ska gå till ett folk som i v.9 **ska höra och höra men inte förstå som ska se och se men inte fatta.**

- Och profetens uppdrag blir i v. 10 att **förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir botade."**

Vad är det vi läser? Han ska gå till detta folk. Dessa ord vore rent utsagt chockerande för en jude. Normalt så säger Herren, mitt folk, men dom har fallit så djupt i synd att han inte ens kallar dom hans folk.

- Och Jesaja ska predika för dom till den graden att dom förhärdar sig så att dom inte vänder om och blir botade.

Och med botade här så syftar det på så att dom inte blir botade från deras syndsjukdom i kap 1. Vilket uppdrag Jesaja får!

- Jesaja var ingen populär megapastor som tusentals kom för att lyssna på. Han blev avskydd och hatad för att han troget förkunnade Guds ord.

Om du fått välja hade du villat ha hans uppgift eller t.ex. aposteln Petrus som fick se tusentals komma till tro?

- Jag hade inte valt Jesajas uppdrag. Men det var detta som var Jesajas uppgift.

Han blev föraktad och hånad. Dessa verser är mycket viktiga då dom citeras i alla 4 evangelierna och tillämpas på Jesu liknelser och predikan.

- Även Paulus hänvisar till denna text i Apg 28:26-28 då han tillämpar den på Judarna som förkastade budskapet om Jesus.

Vi befinner oss i en tid som påminner väldigt mycket om Jesajas tid. När människors hjärtan förhärdas.

- När vi predikar evangelium så har det två funktioner: Dels så leder det till den omvändelse som ger liv.

Men för dom som förkastar detta budskap så leder det till förhädelse. Tillslut så kan förhädelsen gå så långt att det inte finns någon återvändo. Det är detta Hebreerbrevet talar om.

- En del säger: Varför evangelisera om dom flesta ända förkastar budskapet och vi inte får se så mycket resultat? Det är lönlöst, ingen kommer ju till tro.

Varför ska jag ta mig tiden att dela evangeliet med mina jobbarkompisar, varför stå på Kvibergs marknad och berätta evangeliet och dela ut Biblar.

- Varför åka till flyktingförläggningen i K? Varför, varför, varför. Det är meningslöst.

Nej, det är inte lönlöst. Många gånger så är vi drivna av pragmatik, av resultatfixering där vi bara gör det i vilket vi ser resultat.

- Ok, det är viktigt med självrannsakan om vi gör något på fel sätt eller bör dela evangeliet på en annan plats eller till andra människor.

Men samtidigt så befäller Bibeln oss att berätta evangelium för alla. Resultatfixering får inte bli en ursäkt för passivitet. Men samtidigt så ser vi människor komma till tro.

- Men även om vi inte skulle se det, även om människor inte skulle gensvara till evangeliets förkunnelse i omvändelse så fyller det funktionen att det leder till förhädelse och dom.

När människor får Guds helighet predikad för sig så tvingas dom ta ställning. Är det kung Jesus dom vi ha eller vill dom vara sina egna gudar.

- Den förhårdelse som vi ser i detta land det är ett uttryck för Guds dom.

Hur gensvarar då Jesaja till uppdraget han får. I vers 11 så gensvarar han genom att säga: **"Hur länge Herre?"** och Herren svarar: **Han svarade: "Tills städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. 12 Herren ska sända folket långt bort, och ödsligheten ska bli stor i landet.**

- Det var detta som kom att ske. Pga. att folket inte omvände sig så kom först Assyrierna att invadera landet och sen Babylonierna som kom att föra bort folket fångenskap.

Detta var straffet och konsekvensen som Gud redan i 3 Mos 26 och 5 Mos 28 hade lovat folket om dom vände sig bort från honom.

- Bibeln talar också om ett annat fångenskap utan någon vila för dom som förhärdar sina hjärtan.

Det Babyloniska fångenskapet varade i 70år. Det andra fångenskapet som Bibeln talar om i helvetet är för alltid.

- Tiden är kort. Låt oss inte ta lätt på detta utan istället ta till oss Guds ord i Hebreerbrevet kap 3-4:

Idag om ni hör hans ord så förhärda inte era hjärtan.

- Dessa ord som sas till ökenvandrarerna och som Hebreerbrevet tillämpar på oss idag.

Heb 4:2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.

- Gud själv svor i sin vrede att dom aldrig skulle komma in i hans vila.

All förhårdelse är inte slutgiltig, men till slut så går det till den punkt där ett totalt förhårdande sker utan någon återvändo.

- Idag om du hör hans röst så förhärda inte ditt hjärta.

Detta är det budskap som vi likt Jesaja har blivit kallade att förkunna.

- Men Jesaja lämnar oss inte med dom utan slutar kapitlet med hopp.

13 När bara en tiondel är kvar i det, ska även den ödeläggas. Men liksom en terebint eller en ek lämnar kvar en stubbe när den fälls, ska den stubben vara en helig säd."

- Trots en förkrossande dom så lovar Gud genom sin profet att en stubbe ska bli kvar som ska vara en helig säd.

Genom hela Bibeln så ser vi hur Gud alltid har en kvarleva. Och ur denna kvarleva så ska ett nytt Israel, en ny tjänare och en ny budbärare komma.

- Detta är något som blir tydligt genom hela Jesaja bok. Genom denna heliga säd så kommer Messias att komma. Han är det nya Israel, den nya tjänaren och budbäraren.

Det är om honom Jesaja säger i Jes 11:1 **Men ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, en telning från hans rötter skall bära frukt.**

- V.10 i samma kapitel citeras av Paulus i Rom 15:12 **Ett skott av Isais rot, han som står upp för att regera över hedningarna, på honom skall hedningarna hoppas.**

På honom skall hedningarna hoppas. Det är Jesus som är vårt hopp. I en av Guds folks mörkaste situationer så reste Gud upp Jesaja med ett budskap till förhårdelse men också till hopp.

- I den mörka tid som vi i Sverige befinner oss i där Guds dom är så uppenbar över vårt land så finns det ändå hopp.

Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel (Jes 7:14).

- Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befastas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta (Jes 9:6-7).

Gud har inte lämnat oss i hopplöshet. Han har gett oss hopp i Jesus. Vi har ett budskap med hopp att förmedla.

- Alla människor kommer likt Jesaja en dag att få träda fram inför Guds tron.

Kära broder och syster, din och min uppgift är att göra dom redo för denna dag.

- Antingen så kommer detta att vara den mest skräckinjagande upplevelse som finns där Gud för all evighet kommer att döma dom som förkastat honom och förhärdat sina hjärtan till helvetet.

Men för dom som satt sin tillförsikt till Jesus så kommer denna tron som får himmel och jord att skaka att vara en nådens tron.

- Hur ska du nu gensvara till detta? Snart så kommer det vara försent och du får ingen andra chans.

När Jesaja stod inför Guds tron så säger Johannesevangeliet kap 12:36-41 att det var Jesu härlighet som Jesaja såg.

- Upp 22:1-3 talar om Guds och lammets tron. För att få kliva in i Guds vila så måste du först i detta liv med trons ögon ha sett Guds lamm.

När Johannes döparen såg Jesus i Joh 1:29 så sa han: "Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

- Detta är ditt enda hopp att du i detta liv med tro ser Jesus som Guds offerlamm som genom sitt blod har tillfredställt Gud Faderns vrede och helighet.

Om du har gjort detta så kommer lammet själv Jesus, som är rättfärdig att föra din talan inför Fadern. Då behöver du inte frukta att få träda fram inför Guds tron.

- Se Guds lamm som tar bort världens synd.