

Vad eftersträvar du med ditt liv?

- En grupp studenter på det ansedda universitetet Harvard fick frågan vad dom hoppades åstadkomma efter att dom tagit examen.

Vad skulle du svara om du fick samma fråga av mig här idag? Vad är det du eftersträvar med ditt liv?

- Vad är det människor i vårt samhälle drömmer om? Ända från den dag vi kliver ur vaggan så är detta liv för många en tävlan, om att vara först, störst, bäst och vackrast.

Vi vill att universums fokus ska kretsa kring mig och ingen annan. Jag, jag, jag och jag.

- Och problemet är att andra kommer i vägen. Vi armbågar oss fram genom livet för att bli störst i hemmet, skolan, på jobbet och till och med i kyrkan.

Idag ska vi se på vad sann storhet är. Hur urskiljer vi om vi strävar efter en sann eller falsk storhet? Hur definieras sann storhet i Guds rike?

- Och hur kan det bli en verklig del i våra liv?

Låt oss gå till slutet på den sista påskmåltiden där frågan om storhet kommer upp när lärjungarna tvistar om vem av dom som är den störste? Detta är precis vad vi är benägna till.

- Vänligen gå med mig till Lukas 22:24-30 som ni hittar på sidan 815 i dom gröna Biblarna.

24 Det uppstod också en dispyt bland dem om vem som skulle anses vara störst av dem.

25 Då sade Jesus till dem: "Folkens kungar betar sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare.

26 Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren.

27 För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare.

28 Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar, 29 och jag överlämnar riket till er liksom min Far har överlämnat det till mig.

30 Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar.

[Bön]

Vad är sann storhet? Är det som så många idag säger att förvärva pengar, makt och anseende? Eller handlar det om något helt annat?

- Förra gången jag predikade så talade vi om nattvarden och Jesus hade just förutsagt att en av lärjungarna skulle förråda och utlämna honom.

Då började lärjungarna fråga sig vem av dom som skulle göra detta.

- Och mitt i denna diskussion under tillfället där Jesus just hade instiftat det nya förbundet där Jeremias profetia som judarna hade väntat på i över 500år kom att uppfyllas (Jer 31:31-34).

Precis efter denna händelse som GT:s alla heliga hade gjort allt för att få erfara, vad gör lärjungarna, jo dom börjar bråka och tvista med varandra om vem som är den störste.

- Hallå, fattar ni ingenting, vad är det ni håller på med? Man kan minst sagt undra. Kunde dom inte ha valt ett sämre tillfälle att bråka med varandra.

Det nya förbundet hade just instiftats och Jesus var på väg att dö och här så argumenterar dom över vem som är den störste. Hur tokigt kan det inte bli?

- Vi må tycka dom är tokiga, men dom är mer som vi än vi tror. Ofta så urskiljer vi det inte, men vi är ofta allt för självupptagna och självcentrerade.

Kanske denna dispyt ägde rum för att dom ville bevisa att dom inte var den som skulle förråda Jesus.

- Oavsett så uppenbarar det ett allvarligt problem både hos lärjungarna men också hos oss. Detta kommer leda till att Jesus undervisar om vad sann storhet är?

Vad är då sann storhet? Här så vill jag att ni ska lägga märke till tre saker för det första vad sann storhet inte är. Och sen för det andra och tredje vad sann storhet är.

- Låt oss i v.25 börja med vad sann storhet inte är. Kom ni ihåg Harvad studenterna som fick frågan vad dom hoppades åstadkomma efter att dom tagit examen.

Det som var viktigast för dom var att bli rika, sen för det andra att bli kända och för det tredje att få status. M.a.o. så eftersträvade dom Mänsklig storhet.

- Jesus däremot säger i v.25 "**Folkens kungar betar sig som herrar över dem, och de som har makten kallar sig deras välgörare.**

Här så definieras vad sann storhet inte är vilket den efterföljande texten som vi snart ska se på gör tydligt.

- Sann storhet består inte i att man likt folkens kungar agerar som Herrar över människor där man försöker styra, kontrollera och bestämma över deras liv.

På denna tid så kallade sig ofta dom som var i ledande ställning för folkets välgörare. Att dom gjorde saker för folkets väl.

- Och man kallade sig för detta för att få mer makt och inflytande över andra.

Observera att Jesus här inte är emot ledare. Han hade ju kallat lärjungarna till att bli ledare.

- Paulus säger också i 1 Tim 3:1 **Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift.**

Men det Jesus här vänder sig emot det är när vi söker titlar, status och makt för att vara förmer än andra.

- Aposteln Petrus varnar dom äldste som han adresserar i 1 Pet 5:3 att inte vara precis som folkens kungar som Jesus beskrivit.

Petrus säger: **Upptred inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.**

- Hur uppträder någon som Herre över någon annan? Jo att man bestämmer och befäller vad dom ska göra.

Det var denna position som lärjungarna ville ha. Att vara den främste som kunde basa över andra.

- Detta var inte bara ett problem som hade uppstått vid den sista måltiden. Det var en pågående konflikt.

Redan i Luk 9 så ser vi att frågan om vem som är störst bland lärjungarna ställts och Johannes och Jakob bad senare om att få dom främsta platserna i Guds rike.

- Dom ville kunna bestämma över andra men detta är inte sann storhet.

Hur uppenbarar sig då denna falska storhet bland oss? Redan som barn så vill vi vara främst och roffa åt oss den största kakan.

- Jag kommer ihåg när vår lärarinna på lågstadiet bjöd hem eleverna till sig på glass så mätte hon ut glassbitarna med linjal för vi vill alltid ha den största biten.

Och så är det också i arbetslivet där vi armbågar oss fram för att främja oss själva och komma före andra.

- Vi är inte immuna från detta inom kyrkans värld heller. Tyvärr så fläckas kyrkor ned av maktstrider och beklagligtvis så hamnar många som är olämpliga som ledare i ledarpositioner precis som Deotrefes som i 3 Joh ville vara den främste.

Detta står i kontrast till J. D. Greear som vid ett val till samfundsledare för sydstatsbaptisterna fick lika många röster som en annan kandidat.

- För att inte behöva ha ett nyval så gav han frivilligt över ledarskapet till den andra kandidaten. Detta visar på ödmjukhet. Det är sådan här ledare vi behöver ha.

Tyvärr kära vänner så uppenbarar sig den falska storheten i vår självupptagenhet och S-T-O-L-T-H-E-T. I vår stolthet.

- Källan och roten till all synd. Paulus säger i Fil 2:3-4 **Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras.**

Här så kommer vi alla till korta, ingen av oss är immun mot stolthet, vi är allt för självupptagna, vi tenderar att sätta oss själva högre än andra precis som lärjungarna och vi är allt för benägna att tänka på vårt eget bästa mer än andras.

- Vi måste sluta bära masker och erkänna att vi präglas mer av tanken på världslig storhet än vi kanske vågar medge.

Vad ska vi då göra när vi inser att vi faktiskt är stolta och högmodiga? Vi måste för det första inse allvaret. Himmels och jordens skapare den allsmäktige sanne Guden står enl. 1 Pet 5:5 emot dom högmodiga, men sen så står det ger nåd till dom ödmjuka.

- Så vi måste bekänna vårt världsliga storhetstänkande och stolthet och ödmjuka oss under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja oss när hans tid är inne.

I 1 Pet 5:8 så talar Petrus om hur djävulen går runt som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka.

- Och stolthet är det bästa han vet för då tjänar vi Satans syften istället för Guds.

Men det finns som Jonathan Edwards sagt ingenting som håller en människa så utom djävulens räckhåll som ödmjukhet.

- Låt oss bekänna vår stolthet, underordna oss Gud och be att han gör oss ödmjuka.

Vi har nu för det första sett vad sann storhet inte är. Låt oss för det andra se vad det är i vers 26-27: istället för att vilja bli tjänad och försöka vara i universums centrum så består sann storhet enligt Jesus i när vi tjänar andra.

- Jesus säger: **26 Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste, och ledaren ska vara som tjänaren. 27 För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar?**

Lärjungarna likt vad vi så lätt är benägna till strävade efter att vara den främsta och största.

- Men Jesus vänder på det och säger att den som är störst ska vara som den yngste.

Vår kultur här i Sverige har förändrats så mycket att vi riskerar att missa vad detta betyder.

- Ta t.ex. på bussen eller spårvagnen om en äldre person kommer på så förr så ställde sig folk genast upp för att hedra den äldre personen så att dom får sitta.

I Sverige så har det gått så långt att ibland äldre personer blir förolämpade när någon ställer sig upp för dom.

- Men på Bibelns tid så var det helt annorlunda precis som i Mellanöstern idag.

I Mellanöstern om en äldre person kommer in i ett rum så ställer man sig genast upp för att hedra personen och yngre personer lämnar plats åt dom äldre så att de kan få bättre sittplatser och på liknande sätt fungerade det på Bibelns tid.

- Men vad är det Jesus säger? Den som är störst bland er ska vara som den äldste.

Var det så han sa: Nej, som den yngste. Det är inte för inte som kristendomen har kallats för det upp och ner på vända riket.

- För Jesus vänder på världens ideal och normer. Varför ska då den som är störst vara som den yngste.

Här så talar Jesus om vikten av just ödmjukhet något som var hånat bland romarna.

- I stället för att försöka vara främst och söka sin egen upphöjelse så består sann storhet i att vara som den yngste och sätta andra före, att se på andras bästa framför sitt eget.

Hur gör du och jag detta? T.ex. precis som J. D. Greer genom att ge andra förtur. Om det finns två kakor eller bara en. Ge då den andre förtur.

- Försök inte att ta främsta platsen, oavsett om det är en sittplats, position eller var det vara må.

För er som är föräldrar så får man lära sig det här den hårda vägen att sätta barnen före sig själv, där man först behöver tänka på dom innan man tänker på sig själv.

- Givetvis så får alla föräldrar lik väl kämpa med själviskhet.

Är du och jag mer som den äldste eller den yngste? Jesus definierar inte bara att den störste ska vara som den yngste utan också att ledaren ska vara som den som tjänar.

- Tanken under den här tiden var att ledare skulle bli upppassade och tjänade. Att det var detta som var storhet.

Men Jesus säger nej! Ledare ska vara som tjänare. Det är detta som är sann storhet.

- Så sant ledarskap består i att man tjänar andra, att man läger ner sitt liv för andra.

I den kyrkliga världen så är det många som vill vara längst fram och predika och leda, många gillar att diskutera, argumentera och visa hur mycket man kan.

- Men var hittar vi verkliga ledare? Var ser vi sann storhet? Det är att tjäna i det lilla, inte att söka positioner.

Vilka är det som tjänar i det fördolda som igen ser? Vem är det som vecka in och vecka ut städar toaletterna.

- Vem är det som när igen ser besöker dom sjuka och dom som har det svårt.

Vem är det som i det fördolda tömmer ut sitt liv för att hjälpa andra att växa på sin vandring med Herren?

- Poängen här är inte som Phil Ryken har sagt att om vi tjänar att det leder till storhet, utan att tjäna är storhet.

Till skillnad från dom som i v.25 kallar sig för folkets välgörare så består sann storhet i att tjäna andra utan att försöka få uppmärksamhet eller

något tillbaks utan i att man gör det för att ge ära till den man tjänar, alltså Gud.

- Så storhet består i att man tjänar och det största exemplet när det gäller detta är vår Herre Jesus.

I v. 27 så står det: **För vem är störst: den som ligger till bords eller den som betjänar? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är här mitt ibland er som en tjänare.**

- Här så vänder Jesus upp och ner på hela deras koncept på storhet. Han den mäktigast, universums Kung och Herre kom som en tjänare.

I Johannesevangeliet på den sista måltiden så ser vi vad Jesus gjorde innan måltiden började, där han tog den ringaste tjänaren eller slavens uppgift att tvätta lärjungarnas smutsiga, svettiga och äckliga fötter.

- På den här tiden så hade man inga fina asfalts väggar utan i städerna så gick man ofta på jord och sten vägar där djuravföring och avfall hamnade.

Och Jesus han antog den mest ringa uppgiften när han en efter en tvättade lärjungarnas fötter.

- Är det inte skrämmande. Jesus har visat lärjungarna hur en ledare ska tjäna och sen precis efter måltiden så bråkar dom över vem som är den största.

Det är helt chockerande, precis som vad vi är benägna att göra.

- Jesus är vårt största exempel på ödmjukt tjänade. Efter att Paulus i början på Fil 2 uppmanat oss att vara eniga och inte vara självupptagna och stolta utan att vara ödmjuka och tänka på andras bästa så säger han i v.5 och framåt.

Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.

- **Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.**

Jesus han tjänade ända in i döden. Han kom inte för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många (Mk 10:45).

- Den här gudomliga storheten som vi ser är revolutionerande och står i sån kontrast till hur människor ser på storhet i vårt samhälle.

Hur kan vi då ta efter Jesu exempel och börja tjäna som honom? I oss själva så är det omöjligt.

- Men om vi genom Guds nåd gensvarar till nyheterna om kung Jesus, att vi omvänder oss och tror på honom så att han får bli Herre i våra liv och vi börjar leva med honom som kung.

Då börjar vårt fokus att förändras och vi kan börja följa Jesu exempel med gudomlig storhet där vi strävar efter att vara som den yngste och som tjänaren.

- Hur lever vi då ut denna sanning rent praktiskt? Allt börjar med att vi får insikt om hur vi brister.

En sjuk som ännu inte insett att han eller hon är sjuk kommer inte ta emot medicinen och på samma sätt måste vi inse hur mycket värdsilig storhet präglar våra liv för att göra något åt det.

- Med denna insikt så får vi gå till Bibeln och verkligen ta till oss Jesu exempel och be och verka för att bli lika honom.

Vad kan just du göra praktiskt för att leva för sann storhet? Rannsaka dina prioriteringar.

- Kretsar ditt liv kring dig själv eller andra? Vad kan du göra för att tjäna Gud och andra?

Jesus han la ner sitt liv för att hjälpa, träna och rädda andra. Vad gör du och jag?

- Finns det någon icke kristen i din omgivning som du kan börja läsa Bibeln med så att dom förstår evangeliet?

Finns det någon i församling som du kan börja träffas med för att tillsammans hjälpa varandra att växa på den kristna vandringen?

- Är det någon som är sjuk eller har det jobbigt som du kan besöka, ringa eller smsa?

Finns det något praktiskt behov du kan hjälpa till med. Vad kan just du göra för att vara som den yngste och tjänaren?

- Vi har nu för det första sett på vad sann storhet inte är och för det andra vad det är.

Låt oss nu för det tredje och sista se på en annan aspekt av sann storhet.

- Lärjungarna liksom vi så ofta gör har minst sagt klantat till det precis som oss. Här så har dom bråkat om vem som är den största.

Och Jesus har pekat på hur i motsatt till vad dom försökt bevisa hur dom inte besitter gudomlig storhet.

- Detta skulle minst sagt kunna göra vem som helst missmodig. Men vad är det Jesus nu säger till dom?

Trots deras tillkortakommanden och synd så säger Jesus till dom i vers 28-30:

28 Det är ni som har stått vid min sida under mina prövningar,

29 och jag överlämnar riket till er liksom min Far har överlämnat det till mig. 30 Ni ska äta och dricka vid mitt bord i mitt rike, och ni ska sitta på troner och döma Israels tolv stammar.

- Vow, vad är det han säger? Dom har klantat till det men Jesus säger att dom har stått vid hans sida under hans prövning.

Och är det inte ironiskt, för vid hans nästa och sista prövning bara om några verser, efter bara några timmar så kommer dom alla att överge Jesus och Petrus kommer att förneka honom.

- Men dom får ändå löftet här att Jesus ska överlämna riket till dom liksom hans fader har överlämnat det till honom.

Dom ska få äta och dricka vid hans bord i hans rike. Att överhuvudtaget få komma in i Guds rike och ligga till bords där det är storhet. Att få tillhöra honom.

- Detta är något som också gäller alla som i omvändelse och tro underordnat sig Jesu styre.

Tänk er att få åtnjuta Jesus för all evighet, det är storhet. Det står om lärjungarna här att dom ska få sitta på troner och döma Israels tolv stammar.

- Som Apostlar som får dom nyckelroller som ledare i församlingen, bland Guds folk i hans rike.

Dom hade sökt efter att vara störst och Jesus har visat på hur dåraktigt detta är. Vad spelar det för någon roll vad vi har för några positioner.

- Det som verkligen betyder något är om vi tjänar och det var det dom kom att göra, dom kom verkligen att följa Jesu exempel och bli tjänare som offrade allt för deras kung och Herre.

Och kära bröder & systrar, detta är också vägen för oss, ödmjukt tjänande. Detta är gudomlig storhet.

- Låt oss sträva efter att följa Jesu exempel och en dag så kommer vi få uppleva verklig storhet att få bli välkomnade in i Guds rike och ligga tillbords med Jesus.

Inte pga. att vi varit så duktiga tjänare, utan för att Jesus tjänade oss till den grad att han gick i döden för oss.

- Låt oss nu gensvara till honom i tillbedjan och sen genom Herrens måltid komma ihåg hur han tjänade oss ända in i döden så att vi får komma in i hans rike.

[Bön]