

- Tänk dig att du står åtalad inför en domstol och det är inte vilket rättsfall som helst.

Alla världens tvkanaler och tidningar bevakar händelsen. Alla i din omgivning, ja alla som känner till dig, alla du någonsin kommer att träffa skulle känna till denna händelse.

- Du kommer antingen att dömas eller att friges och låt oss tänka oss att du faktiskt är skyldig, men så skulle du fått även om det inte i praktiken är möjligt, möjligheten att få leva om ditt liv, men du skulle inte kunna undgå att stå åtalad.

Skulle du då inte om du hade förmågan levt ditt liv annorlunda så att du skulle undgått att dömas?

- Detta är bara en bristfällig bild på vad som vänta ska. 2 Kor 5:10 säger **Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol, för att var och en skall få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont.**

En dag så kommer alla människor att få träda fram inför Kristus som är långt allvarligare än en domstol som bevakas av all denna världs media.

- Då så kommer vi att få avlägga räkenskap för våra liv. Bibeln är tydlig med att en människa inte blir frälst baserat på sina gärningar.

Man blir fräst av nåd genom tron allena, men vi kommer att bli dömda efter våra gärningar.

- På den dagen så kommer du och jag att få avlägga räkenskap för våra liv.

Om du och jag skulle vilja levt våra liv annorlunda om vi visste att vi skulle stå anklagade av en världslig domstol som skulle bevakas av all denna världs media.

- Hur mycket mer borde vi då inte vilja leva våra liv med fokus på Kristi domstol då vi kommer att få träda fram inför Kristus för att stå till svars för våra liv?

Idag så ska vi utifrån en liknelse som Jesus berättar se på tre typer av gensvar som människor kommer att uppenbara på den dagen.

- Och utifrån vad Jesus här säger låt oss verkligen ta varning och leva våra liv med syftet att så mycket vi bara kan förhålla Gud med våra liv.

Vänligen gå med mig till Lukas 19:11-27 som ni hittar på sidan 811 i dom gröna Biblarna.

**11 När de lyssnade till detta berättade Jesus ännu en liknelse, eftersom han var nära Jerusalem och de tänkte sig att Guds rike nu genast skulle komma på ett synligt sätt.**

**12 Han sade: "En man av ädel börd reste till ett land långt bort för att bli kung och sedan komma tillbaka.**

**13 Han kallade till sig tio av sina tjänare och gav dem tio pund och sade till dem: Gör affärer med det här tills jag kommer tillbaka.**

**14 Men hans landsmän hatade honom och skickade sändebud efter honom för att säga: Vi vill inte ha honom till kung över oss.**

**15 När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat.**

**16 Den förste kom fram och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till.**

**17 Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du var trogen i det minsta ska du ha ansvar för tio städer.**

**18 Den andre kom fram och sade: Ditt pund, herre, har gett fem pund.**

**19 Kungen sade till honom: Och du ska styra över fem städer.**

**20 Därefter kom en annan tjänare och sade: Herre, här är ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk.**

**21 Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.**

**22 Hans herre sade till honom: Efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle tjänare! Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått?**

**23 Varför satte du då inte in mina pengar på banken, så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom?**

**24 Och till dem som stod bredvid sade han: Ta ifrån honom pundet och ge det till honom som har tio pund.**

**25 De sade: Herre, han har ju redan tio pund? –**

**26 Ja, jag säger er: Var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har.**

**27 Men mina fiender som inte ville ha mig till kung över sig, hämta hit dem och hugg ner dem här inför mig."**

[Bön]

Som vi nämnt många gånger redan så befinner vi oss i Luk 9-19 på en tematisk resa med Jesus till Jerusalem där han skulle dö och uppstå för att rädda sitt folk till sig.

- Idag så befinner vi oss på sista stoppet på denna resa innan Jesus kommer att anlända till Jerusalem.

I dom två senaste predikningarna från Lukasevangeliet så fick vi vid Jeriko möta två personer som båda önskade att se Jesus.

- Den blinde mannen och Sackeus som uppenbarade tro respektive omvändelse.

När den blinde mannen hörde att Jesus närmade sig där han satt så ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!"

- Här så pekade han på att Jesus är den utlovad Messias, kungen som folket hade väntat på skulle komma.

Detta bekräftades när Jesus gjorde så att mannen kunde se. Tänk dig om du var en bland folket som följde Jesus och såg detta hända och att Jesus aldrig bestred vad mannen sagt, utan att han verkligen är Davids son.

- Snacka om vilka förväntningar som skulle råda bland folket. Messias, räddaren hade anlänt.

Folket trodde nu att tiden hade kommit då romarna skulle kastas ut.

- Efter att Jesus frälst både den blinde mannen och Sackeus så sa han: "Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat" (Luk 19:10).

Och direkt när folket hörde detta så adresserade Jesus deras missuppfattning genom att berätta en liknelse och han ger två skäl till varför han gjorde detta i v. 11.

- Först för att han var nära Jerusalem och sen för det andra eftersom folket tänkte att Guds rike genast skulle komma på ett synligt sätt.

Det är sant att Guds rike nu var mitt ibland dom i och med att Jesus nu var där (Luk 17:21), men fullheten av riket ska inte komma förrän Jesus återvänder till denna jord och det är just därför som Jesus berättar denna liknelse.

- Och för att förstå bakgrunden till liknelsen så är det viktigt att vi förstår den historiska kontexten som är en händelse som ägde rum strax efter Jesu födelse.

När Herodes den store dog år 4 f.Kr. så trodde alla att hans son Archelaos skulle bli kung, men för att bli krönt som kung så var han tvungen att bege sig till Rom och den ende som hade auktoriteten att kröna honom, nämligen Kejsar Augustus.

- Samtidigt som han begav sig dit så reste både några av hans familjemedlemmar och en delegation på 50 judiska ledare dit för att försöka hindra att han blev kung.

Archelaos var en mycket grym man som under en påskhögtid hade låtit mörda över 3000 personer i templet så judarna ville absolut inte ha honom som kung över sig.

- Och Archelaos blev faktiskt aldrig kung utan fick nöja sig med att bli furste med möjligheten att senare bevisa sig lämplig som kung.

Men istället för att bli kung så avsattes han år 6 e.Kr.

- På vägen från Jeriko till Jerusalem för att fira påsken så skulle Jesus och hans följeslagare passera det vinterpalats som Archelaos en gång bott i.

Det är med denna bakgrund som Jesus berättar liknelsen om punden, där en man av ädel börd beger sig till ett land långt borta för att bli kung och därefter komma tillbaka.

- Och precis som med Archelaos så hatade många av landsmännen mannen i liknelsen som i detta fallet syftar på Jesus och dom ville inte att han skulle råda som kung över dom.

Men innan mannen åker så kallar han till sig 10 av sina tjänare och gav dom var och en ett pund att göra affärer med tills han kom tillbaks.

- Det som här översätts med pund är en mina ( $\mu\nu\tilde{\alpha}$ ) som motsvarade 100 dagslöner.

Om vi jämför det med medellönen för en industriarbetare idag så skulle det motsvara ca 100 000kr.

- Det är viktigt att vi inte förväxlar denna liknelse med liknelsen om talenterna i Matt 25 där tjänarna får olika mycket att förvalta baserat på deras förmåga.

I denna liknelse däremot så får alla lika mycket vilket kan peka på dom liv vi har blivit givna, men även på evangeliet som vi blivit anförtrodda.

- Jesus kom inte till Jerusalem för att regera utan för att dö för att rädda ett folk till sig.

Men däremot så kommer han tillbaks för att regera för alltid och då så kommer vi alla att få avlägga räkenskap inför honom.

- I v.15 så står det: **När han sedan kom tillbaka och hade blivit kung, lät han kalla till sig tjänarna som han hade gett pengarna. Han ville veta vad de hade tjänat.**

Vi ska nu se på när tre olika typer av människor får träda fram inför kung Jesus på domens dag som representerar tre olika gensvar till hur vi kan leva våra liv i väntan på den dagen.

- Det första är att leva i trofasthet vilket kommer att belönas. Detta representeras av dom två första goda tjänarna som sett till så att pundet dom fick gett 10 respektive 5 pund.

Det är en ökning på 1000 respektive 500%. Snacka om avkastning.

- Dessa tjänare blir satta att styra över 10 respektive 5 städer. Här så har vi tjänare som troget tjänat sin Herre.

Både du och jag har blivit anförtrodda ett pund, våra liv som vi får förvalta.

- Vad gör du och jag med våra liv och evangeliet som vi blivit anförtrodda?

Förvaltar vi dom aktivt så att dom kan bära frukt för Guds rike?

- Vad Jesus här vill är att vi ska vara trogna. Att vi inte lever för oss själva utan för hans rike och ska vi vara ärliga så har vi alla misslyckats.

Men Jesus, han har lyckats och han har gett oss ett exempel och den HA, hjälparen till hjälp att leva i trohet för hans ära.

- Jag skulle vilja uppmuntra er alla att leva hela era liv med den dag i fokus då vi ska få avlägga räkenskap inför Jesus.

Hur kan vi då praktsikt göra detta? Ordet för tjänare (δοῦλος) betyder egentligen slav.

- Vi måste inse som Paulus att vi inte tillhör oss själva utan vår Herre och Kung och att vi i allt lever för honom (1 Kor 6:19-20).

Så när det gäller hela våra liv. Så bör vi se oss själva som ett tomt papper som Gud får fylla i.

- Har du uppriktigt sökt Gud i bön, och ärligt bett, Herre, här är jag, använd mig och mitt liv precis som du vill?

Är du uppriktigt öppen för att göra vad som helst som han leder dig till? Och lever du så idag?

- Hur är det med din tid, vad lägger du din tid på? Är det ytterst med fokus på Guds rike? Att antingen du äter, dricker eller vad du än gör att du gör det för Guds ära (1 Kor 10:31)?

Själv så har jag under mitt liv kastat bort det på så mycket saker. Det finns så mycket vi kan slösa bort vår tid på.

- Men samtidigt så skulle jag vilja säga ett varnande ord, att vi också behöver vila och ha avkoppling för att kunna fungera som Gud vill.

Och det är oerhört viktigt att vi investerar vår tid i människor.

- Mark Dever har sagt att lärjungaträna och utrusta människor för Guds rike är hur han försöker lämna efter sig tids bomber av nåd.

Alltså att han investerar sin tid i andra människor för att dom sen ska kunna bära frukt för Guds rike.

- Här så är vad vi kallar vårt lärjungaskaps program: "tillsammans" en sån uppmuntran.

Denna vecka så hade jag förmånen att få träffa Fernando. Vilken glädje att få uppmuntra och lära oss från varandra och Guds ord.

- En annan sak som är viktig när det gäller att investera vår tid är att nå ut till ickekristna vänner, bekanta, arbetskamrater, skolkamrater och grannar som vi försöker nå med evangeliet.

Så hur spenderar du din tid? För dig själv eller med fokus på Guds rikes utbredande.

- Ett annat område där vi är förvaltare som Lukasevangeliet redan fler gånger berört är hur vi använder våra pengar?

Använder vi dom ytterst för oss själva eller för Guds rikes utbredande? Detta är något som vi kommer att få avlägga räkenskap för då Jesus kommer tillbaks.

- Vi har också blivit givna olika gåvor och talanger. Gräver vi så att säga ner dom eller använder vi dom för Guds rike?

Vi har ytterligare fått olika omständigheter i livet. Kanske du just nu har små barn, kanske en fysik svaghet eller en speciell jobb eller skolsituation.

- Hur använder du dessa omständigheter just nu för Guds rike? I allt vi gör oavsett om Herren kallar dig att förkunna evangeliet i Uzbekistan, bygga bilar på Volvo eller byta blöjor gör du detta troget till Guds ära?

Paulus säger i Kol 3:23 **Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor.**

- En person som verkligen levde med detta motto var CT Studd som sa dom bevingade orden: "Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last."

Vi har bara ett liv som snart kommer vara över, bara det som gjorts för Kristus kommer att bestå.

- Detta var mottot som kom att prägla CT:s liv. Han växte upp i en mycket rik familj och gav upp en proffskarriär som cricketspelare och hela sitt arv och kom att tjäna Herren i China, Indien och Afrika.

Vid ett annat tillfälle så sa han: Om Jesus är Gud och dog för mig då kan inget offer vara för stort för mig att göra för honom.



- Må du och jag leva med detta mål i fokus, att vi i trohet skulle tjäna vår underbare Herre och Frälsare.

Dom två trogna tjänarna i liknelsen blev belönade vid kungens återkomst med att regera över 10 respektive 5 städer och det samma gäller för oss vid Jesu tillkommelse om vi i trohet har tjänat honom att också vi kommer att bli belönade.

- Upp 22:12 säger: **Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar.**

Bibeln lovar att om vi härdar vi ut så kommer vi att regera med honom (2 Tim 2:12). Vi ser i Bibeln att det finns olika typer av belöningar för dom som troget tjänat Herren.

- Men ytterst så är den underbara belöningen att få vara med Herren själv.

Så i väntan på den dag då vi får avlägga räkenskap så låt oss motiveras att leva för vår kung.

- På den dag då vi får träda fram inför Jesus så kommer det inte bara att delas ut belöningar utan också straff.

Detta för oss till det andra gensvaret till hur vi kan leva i väntan på Jesu andra tillkommelse: Att försumma det vi fått vilket kommer att leda till straff.

- Det är denna del som får det största utrymmet i vår liknelse. Där när kungen återvänder så får vi också se hur en annan tjänare får avlägga räkenskap.

När han får träda fram inför kungen säger han: **Herre, här är ditt pund. Jag har haft det undanlagt i en duk. Jag var nämligen rädd för dig, för du är en sträng man. Du tar ut vad du inte har satt in och skördar vad du inte har sått.**

- Istället för att förvalta det han fått så var han olydig och hade inte lytt sin Herres befallning utan hade bara lagt pundet åt sidan i en duk.

Och här så är en allvarlig varning för oss. Vi har blivit anförtrödda så mycket.

- Hur är det med dig, hur lever du ditt liv? Hur spenderar du din tid, dina pengar och hur använder du dom gåvor och talanger som du har fått. Har du bara lagt det du fått av Herren åt sidan?

Låter du bara ditt liv rulla på och struntar i vad du blivit anförtrödd? Lever du bara för dig själv och inte för Guds rike, i så fall så riskerar du om du inte omvänder dig att straffas när Jesus kommer åter.

- Om jag skulle arbeta på en arbetsplats, låt oss ta t.ex. som snickare eller inom vården och jag struntar i att göra mitt arbete.

Vad tror ni då skulle hända med mig när chefen fick reda på det? Jag skulle givetvis förlora jobbet.

- Hur mycket viktigare är det inte då att vi tjänar vår himmelske Herre och Kung som snart kommer för att låta oss få avlägga räkenskap.

Och när det gäller tjänaren som försummat att förvalta sitt pund så säger kungen: **Efter dina egna ord ska jag döma dig, du usle (ordagrant: onde) tjänare! Så du visste att jag är en sträng man som tar ut vad jag inte har satt in och skördar vad jag inte har sått?**

**23 Varför satte du då inte in mina pengar på banken, så att jag kunde få igen dem med ränta när jag kom?**

- Efter hans egna ord skulle han dömas. I sitt gensvar så uppenbarar han att han inte litar på och känner kungen. Han ser honom bara som sträng och orättvis.

Istället för att stå för sina handlingar så skyller han ifrån sig på sin Herre. Och är det inte denna attityd som många har gentemot Gud som en hård orättvis slavdrivare som inte ger oss något gott.

- Självklart så är Gud helig och kommer inte att låta någon synd gå ostraffad.

Men har inte motsatsen blivit bevisad i exemplet innan där vi ser kungens generositet när han belönar dom två trogna tjänarna.

- Och för oss som har facit i hand så har vi sett hur Gud har gett allt för oss genom att låta sin egen Son gå i döden för oss.

Jesus, uttömde sig själv för att rädda oss. **Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom (Rom 8:32)?**

- Så denne tjänare visar på att han inte känner kungen. Hur ser du på Gud, som en hård slavdrivare eller som vår älskade Far som givit oss sin Son?

Har du försummat det pund som du har blivit givet? Ska vi vara ärliga så har vi nog alla försummat delar av våra liv.

- Och kanske du just nu blivit överbevisad att det finns ett område av ditt liv som du har försummat.

Det finns förlåtelse, bekänn din försummelse och med hjälp av den HA börja leva resten av ditt liv för Guds ära. Än så är det inte försent.

- Men dagen närmar sig då vi alla ska få avlägga räkenskap. Dom två första tjänarna blev belönade, denne tjänare kom att bli straffad.

Och hans pund tas ifrån honom och ges till den som hade tjänat tio pund.

- När dom andra tjänarna som står runt omkring säger: Han har ju redan tio så säger kungen: Var och en som har ska få, men den som inget har ska bli fråntagen även det han har.

Vad var då hans straff?

- 1 Kor 3 talar om hur en persons verk och tjänst kommer att brinna upp men hur han kommer att räddas som ur eld.

Kanske så är fallet här. Texten är inte tydlig med vad domen innebär mer än att han förlorar pundet. Men tjänaren kallas ordagrant ond vilket kan indikera att han hela tiden har varit förlorad.

- Han identifieras med Guds folk, är relaterad till kungen och har ansvarsuppdrag ibland folket.

Men hans attityd visar på att han inte ser Gud som nådefull och därmed inte förtröstar på honom. Alltså är det mycket troligt att han är förlorad.

- Och sanningen är den att det både finns förlorade människor inom och utanför kyrkornas väggar.

Det finns många som med sina munnar bekänner Jesus, men vars hjärtan är långt borta som inte känner honom.

- Och just om domens dag talar Jesus om i Matt 7:21-23 <sup>21</sup>**Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.** <sup>22</sup>**Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?** <sup>23</sup>**Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!**

Ytterst så förklarar inte texten vad den tredje tjänarens straff blir förutom att han tas ifrån det han anförtrotts.

- Men den stora frågan som vi alla måste ställa oss är: Vad gör du och jag med det vi har?

Vår Herre har varit borta länge, men snart så kommer han tillbaks igen och då kommer du och jag att få avlägga räkenskap.

- Vad gör du nu i väntan på den dagen? Investerar du din tid, dina pengar, dina gåvor och talanger i Guds rike eller försummar du dom genom att lägga dom åt sidan?

Kretsar ditt liv kring att sprida Guds rike. Om inte, vänd om och börja leva för Guds ära.

- I det sista gensvaret i hur människor lever i tiden mellan Jesu två tillkommelser så har vi dom som just nu enligt v.14 lever i uppror och inte vill underordna sig kungens styre.

Efter att på palmsöndagen välkomnat Jesus med sång och palmkvistar som Messias så skulle folket senare ropa korsfäst och vi har ingen annan kung en kejsaren (Joh 19:15).

- I liknelsen så gick kungen bort för att bli kung. Skillnaden är att Jesus redan var kung, men i och med hans uppståndelse och himmelfärd så blev Jesus enl. Fil 2:9-10 upphöjd över allt och fick namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig och alla bekänna att Jesus Kristus är Herren.

Jesus regerar nu i himlen och ska komma åter och då när han kommer så kommer han att straffa alla hans fiender.

- Bibeln beskriver hur människor som i sitt uppror vill hålla fast vid sin synd och styra sina egna liv istället för att underordna sig Guds styre är i fiendskap med honom.

Alla dessa människor som förskastar Jesus som Guds kung kommer att bli straffade.

- I liknelsen så blir dom nedhuggna inför kungen och vid domens dag så kommer dom som förkastar Jesus att bli straffade bort från Guds närvaro till evigt lidande i helvetet.

Hur är det med dig min vän? För varje sekund, för varje minut, för varje timma, för varje dag, varje vecka, varje månad, varje år så kommer domens dag närmare.

- Då får vi ingen andra chans. Frågan är om du just nu är din egen kung som lever i uppror mot kung Jesus.

Om du struntar i hans goda styre då är du förlorad, då är du på väg till evigt straff.

- Men det finns räddning. Det var därför Jesus var på väg till Jerusalem för att dö till och med för dom som lever i fiendskap gentemot honom.

Han tog det straff som vi förtjänar när han dog i syndare så som oss' ställe. Och han uppstod för att vi för evigt ska kunna vara med honom.

- Vi blir inte accepterade inför Gud baserat på vilka vi är eller vad vi har gjort, utan baserat vem Jesus är och vad han har gjort.

Vänd om från att gå din egen väg och förtrösta på honom så blir du räddad till en underbar evighet med honom.

- Vi har nu sett på tre typer av gensvar på hur vi kan leva våra liv i väntan på Jesu tillkommelse. I trofasthet som belönas. I försummelse som straffas och i uppror som också det straffas.

Tänk dig än en gång ifall du skulle stå anklagad inför en domstol och all världens media skulle bevaka ärendet och så jämför det med att du en dag kommer att få träda fram inför Kristi domstol.

- Om det sätt som du nu lever på skulle påverkas för att du skulle undgå att dömas inför en världslig domstol, hur mycket mer borde då inte det sätt som du nu lever på påverkas av att du kommer att

få träda fram inför Kristi domstol för att möta universums kung och härskare.

Jag vill verkligen vädja till dig. Kasta inte bort ditt liv! Lev med den dag då du kommer att få möta Jesus i fokus så att hela ditt får peka på honom.

- Tänk dig att ditt liv från och med i dag är ett blankt papper. Hur ska du leva ditt liv? I trofasthet, försummelse eller uppror?

Ta inte lätt på detta!