

Har du någon gång varit skymd så att du inte kan se?

- Förra lördagen så gick jag och min dotter Lydia tillsammans med vänner från Tyskland för att kolla på VM matchen mellan Sverige och Tyskland på storbildsskärm på Ullevi.

Vi ska inte prata om hur matchen slutade eller vilka som gick vidare till slutspel, men när vi kom dit så hade Sverige just gjort mål och det gick inte att se pga. att alla stod upp.

- Sikten var skymd. Detta är framförallt ett problem om man är kort med långa jättar som mig som står i vägen så att man inte kan se.

Och idag så ska vi få möta just en man som var så kort så att han inte kunde se något som är långt, långt, långt mycket viktigare än en fotbollsmatch.

- Om jag kunde få välja att få se bara en enda person, plats eller sak så skulle jag valt att vilja se just vad denna korta man försökte se.

Men det var något som stod i vägen, och detsamma kära vänner gäller för oss oavsett hur långa eller korta vi är, det finns något som står i vägen för att vi ska kunna se det viktigaste och bästa som finns.

- Hur kan det då bli möjligt för oss att se detta underbara som denna man fick se?

Vänligen gå med mig till Lukas 19:1-10 som ni hittar på sidan 811 i dom gröna Biblarna.

**1 Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden.**

**2 Där fanns en man som hette Sackeus. Han var förman vid tullen, och han var rik.**

**3 Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull, eftersom han var liten till växten.**

**4 Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen.**

**5 När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom:  
"Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem."**

**6 Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. 7 Alla som såg det mumlade förargat: "Han tog in hos en syndare."**

**8 Men Sackeus stod där och sade till Herren: "Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen."**

**9 Jesus sade till honom: "I dag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son."**

**10 Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat."**

[Bön]

- Vi befinner oss just nu på en tematisk vandring med Jesus på väg till Jerusalem.

Denna vandring som sträcker sig från Lukas kap 9-19 börjar nu närma sig sitt slut där Jesus skulle slutföra sitt uppdrag varför han kom till denna jord med syftet att dö och uppstå för att rädda sitt folk till sig.

- Förra gången så såg vi hur Jesus på sin vandring började närma sig staden Jeriko som ligger drygt 2 svenska mil från Jerusalem (som härifrån till Ikea i Kålleröd).

Och här längs med Jerikovägen skulle Jesus möta två personer som båda önskade att se Jesus.

- Den ene en blind fattig tiggare och den andre en rik, kort tullindrivare.

I dessa två möten så ser vi hur två av dom villkor för frälsning som Lukas tidigare uppenbarat i kapitel 18 illustreras.

- När det gäller den blinde mannen så blir han ett exempel på tro och Sackeus, tullindrivaren på omvändelse.

Båda dom här personerna försökte se Jesus, men det fanns det som hindrade dom.

- Hur kan vi då se Jesus? Detta uppenbaras i den sista versen i vår text, nämligen Lukas 19:10 **Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat."**

Denna text som summerar hela Jesu uppdrag varför han kom till denna jord.

- Jesus beskrivs här som Människosonen som är en av titlarna för Messias och har sin bakgrund från profeten Daniels bok (7:13-14) där den indikerar Jesu himmelska ursprung och hur han kommer att regera för alltid.

Utifrån denna vers (Luk 19:10) så ska vi i vår text lägga märke till tre saker.

- För det första att Människosonen kom för att söka upp. Vad kom han för att söka upp, jo för det andra: det som var förlorat. Och varför för det tredje och sista för att frälsa det.

Låt oss då för det första se på hur Jesus kom för att söka upp. Efter att ha botat den blinde mannen så gick Jesus nu genom staden Jeriko.

- Jeriko var ett av tre centrum i Israel där man drev in tullavgifter och här så fanns det en man som hette Sackeus som betyder ren.

Det står att han var förman vid tullen. På den här tiden så lämnade Romarna ut tullindrivningen till högst bjudande där den som vann budgivningen sen fick fritt fram att driva in dessa tullavgifter + det som dom ansåg vara skäligt som kompensation för detta.

- Att vara förman eller chef för tullindrivningen indikerar att Sackeus antingen var den som vunnit budgivningen eller var ansvarig att se till så att andra tullindrivare drev in den.

Detta gjorde att Sackeus kom att bli mycket rik, men inte bara det. Hans landsmän såg ner på honom då tullindrivarna var ökända för att tjuva från sitt eget folk och stoppa i sina egna samt fiendens fickor.

- Dom var ungefär som maffian eller ett motorcykel gäng som H...A... som genom utpressning och beskyddarverksamhet roffar åt sig människors pengar.

Tullindrivarna var ansedda som landsförrädare och dom största och hemskaste syndarna.

- Det är i denna situation som vi bjuds in i händelsen när Jesus kommer gående där folkskarorna följer honom genom Jerikos gator och så väljer Lukas genom den HAs inspiration att så att säga att zooma in videokamerorna på denna kortväxte man.

Som för alla andra så hade ryktet om Jesus spridit sig även till Sackeus och han önskade bara att få se Jesus.

- Men det fanns ett problem, han var alldeles för kort så han sprang fort i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonsträd för att kunna få en skymt av Jesus.

Varför överhuvudtaget sprang då Sackeus och klättrade upp i trädet för att se Jesus, jo för att Människosonen kom för att **söka upp**.

- I v.5 så står det: **När Jesus kom till det stället, såg han upp och sade till honom: "Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem."**

Tänk dig Jesus gick där i folkskaran bland folkmassorna, men han gick inte förbi Sackeus där han satt i trädet.

- Trots att han var liten, trots att han i människors ögon var en förrädare och beryktad syndare så såg Jesus just honom bland alla andra människor.

Det var därför han hade kommit för att söka upp det som var förlorat.

- I veckan så lyssnade jag på två föredrag om den välkände väckelsepredikanten George Whitefield.

När han predikade denna text så sa han att Jesus som frälsande sett Sackeus i evigheten dåtid, ”nu såg honom i fikonsträdet och kallade på honom i tiden.”

- Jesus kom för att söka upp det förlorade. Och sanningen är den att vi aldrig var upphovet till att vi sökte honom. Rom 3:11 säger att det finns ingen som söker Gud och Jesus säger till lärjungarna i Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er.

Det underbara är att när Jesus söker oss, så börjar vi söka honom precis som Sackeus gjorde.

- Jesus nämner till och med Sackeus vid namn utan att vi fått någon indikation i texten på att han tidigare mött eller hört om honom.

Precis som Jesus vid upprepade tillfällen i Lukasevangeliet visste vad som var i människors hjärtan trots att dom inte sagt något så visste han Sackeus namn.

- Jesus såg honom och kom för att söka upp honom. Och kära vän han kom också för att uppsöka syndare som dig och mig.

Det spelar ingen roll vad du har gjort, hur hemska dina synder än må vara så kom han för att söka upp sådana som oss.

- Du kanske som Sackeus är liten, du kanske inte ger mycket väsen av dig, människor kanske inte lägger märke till dig, men Jesus gör det, han kom för människor sådana som du och jag.

Likt herden i Lukas 15 som letade efter det förlorade fåret och kvinnan efter det förlorade myntet så kom Jesus för att söka efter oss.

- Och för Jesus så är det inte som man säger som det vore för oss att hitta en nål i en höstack, han känner oss från evigheten dåtid till och med vid namn.

Och han kallar på oss precis som han gjorde med Sackeus. **Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem.**

- Att Jesus just sökte Sackeus, det ger oss också hopp om att Jesus kan frälsa vem som helst.

Skulle vi frågat Jesu samtida vem som skulle varit närmast att komma in i Guds rike så skulle nog ingen ha svarat Sackeus, chefen för tullindrivningen i Jeriko.

- Detta ger oss hopp när vi når ut med evangeliet att Jesus söker alla typer av syndare.

Både dom som vi skulle tänka oss befinner sig nära att komma till tro, men också dom som kan tyckas naturligt sätt vara oerhört långt borta som Sackeus eller Paulus som fängslade och stod bakom mord på kristna.

- När Paulus var på väg med mandatet att fängsla dom kristna i Damaskus så uppsökte Herren honom.

Låt oss också söka dom förlorade. Vi är inte Jesus, men vi har fått det enda budskapet som kan frälsa dom. Evangeliet om Jesus.

- Så låt oss inte ge upp att försöka nå våra familjemedlemmar, jobbarkompisar, skolkamrater och till och med dom som hånat oss för vår kristna tro.

Jesus söker upp syndare. Gör du och jag det. Låt oss verkligen ta oss tiden denna sommar när vi är lediga och har mer tid att spendera tid med våra okristna vänner och försöka nå dom med evangeliet.

- Passa på att bjud in vänner och bekanta på våra grillkvällar då vi varje gång kort ser på vem Jesus är.

När det gäller för Sackeus att se och komma till Jesus så fanns det hinder på vägen.

- Människor hade inte bara stått i vägen för att han skulle kunna se Jesus, utan dom försökte också hindra honom från att få vara med Jesus eftersom han var en så stor syndare.

Men han gjorde allt för att få komma nära. Är det något som hindrar dig från att se eller vara med Jesus?

- Det kanske är andra personer som lägger socialt tryck på dig, förlöjligar dig eller på olika sätt drar dig bort ifrån Jesus.

Eller det kanske är något annat som hindrar dig, en besvikelse att något inte blivit som du tänkt eller önskat. Skälen kan vara många som hindrar oss, men strunta i hindren, det som håller dig tillbaks och likt Sackeus spring för att få se Jesus.

- Du behöver inte klättra upp i ett träd. Du kan när som helst öppna Guds ord, Bibeln och däri möta Jesus. Be att han skulle tala till dig.

Sök honom genom att dra dig nära hans folk församlingen. Men det fanns ett annat hinder vilket för oss till vår andra punkt: Människosonen kom för att **söka upp det som var förlorat**.

- Den blinde mannen i texten innan kunde inte se Jesus med sina fysiska ögon, men såg honom med trons ögon.

Sackeus däremot även då han var kort, kunde se Jesus med sina fysiska ögon, men behövde se honom med trons ögon.

- Det fanns något annat som stod i vägen för att han skulle kunna komma in i Guds rike: Sackeus var förlorad.

För några veckorsedan så fick vi i Luk 18 möta den rike mannen som inte ville omvända sig från hans avgud, hans pengar.

- I samband med detta så sa Jesus: **Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike** (Luk 18:25).

Här så använde Jesus en överdrift: **Det är lättare för en kamel** (alltså det största djuret man hade i landet) **att komma igenom ett nålsöga** (något av det minsta man hade i sitt hem) **än för en rik att komma in i Guds rike**

- Sackeus förlorade tillstånd stod i vägen för honom från att komma in i Guds rike och här så var hans syndiga livsstil och begär efter pengar ett stort, stort hinder.

I vår text så är ett av dom centrala temana omvändelse. Det finns många missförstånd angående omvändelsen.

- Ett av dessa missförstånd är att vi först måste städa upp och fixa till våra liv innan vi kan komma till Gud och detta är fel.

Omvändelsen däremot handlar om att vi kommer till Gud pga. att vi inte förmår att städa upp våra liv utan att vi vänder oss bort från vår synd till Jesus för att han ska rädda oss från den.

- Själveste grunden till omvändelsen är att vi inser vårt förlorade tillstånd. Vår synd och uppror mot Gud.

För Sackeus så var det uppenbart: Hans rikedom och syndiga livsstil där han lurat människor på deras pengar stod i vägen.

- Har du insett ditt förlorade tillstånd i din synd? Vad är det som hindrar dig, vad är det du behöver släppa taget om, vad är det du behöver ge upp för att komma till Jesus.

Är det kanske dina pengar, är det kanske sökandet efter lycka utan Gud?  
Är det människors bekräftelse?

- Är det sexuell omoral? Är det kanske en besvikelse på Gud eller människor som du inte vill lämna bakom dig?



Är det något som tar Guds plats i ditt liv, något som får ha förarplatsen som får styra ditt liv istället för Jesus?

- Är det något annat som ditt liv kretsar kring? I så fall måste det ge vika. Då måste du inse att detta är ett hinder som håller dig borta från Gud som du måste ge upp.

Detta för oss till vår tredje och sista punkt. Jesus kom inte bara för att **söka upp** det **som var förlorat**, han kom också för att **frälsa** och det var mötet med frälsaren som gjorde all skillnad i Sackeus liv.

- Det finns ingen indikation i början på vår text att Sackeus överhuvudtaget sökte frälsning.

Han hade bara försökt att få se Jesus likt en del idag försöker se kändisar.

- Men det var mötet med Frälsaren som gjorde hela skillnaden. Vi vet inte exakt hur detta gick till när han möte Jesus.

Jesus hade sagt: "**Sackeus, skynda dig ner, för i dag måste jag gästa ditt hem.**"

- Han skyndade sig då och tog emot honom med glädje. Men det fanns ett motstånd bland dom som mumlade förargat och sa: Han [alltså Jesus] tog in hos en syndare.

Och det var just detta Jesus hade blivit beskylld för hur han tog emot och åt med tullindrivare och syndare (Luk 15:1-2).

- Men som Jesus sagt så är det inte dom friska som behöver läkare utan dom sjuka och Jesus kom inte för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare (Luk 5:31-32).

I mötet med Jesus så kom Sackeus till förståelsen att han behövde bli frälst från sitt förlorade tillstånd och någonstans så insåg han också inte

bara vad han behövde bli frälst ifrån utan också vad han behövde blir frälst till: nämligen Jesus.

- Han insåg att han behövde vända sig till Jesus som är mångt skönare, så mycket värdefullare än allt annat.

Det är som vi sjunger i en sång: Jag har Gud och jag har nog. Att Jesus, att Gud nu fick bli hans skatt.

- Han var villig att ge upp allt för att han nu började se med trons ögon och såg hur underbar Jesus är.

Är det något i ditt liv som du sätter större värde på än Jesus, är det t.ex. dina pengar, en hobby, ett intresse eller en relation som du prioriterar framför Jesus?

- En indikation på detta kan bli om du tittar tillbaks på dina prioriteringar hur du spenderar din tid och vad som får din uppmärksamhet i livet.

Givetvis så måste vi sköta vårt jobb och skolgång, att ta hand om vår familj och sköta våra åtaganden, men vad är det ditt liv kretsar kring: Jesus eller något annat.

- För Sackeus så blev all hans rikedom värdelös i jämförelse med Jesus. Och det är så här Jesus behöver vara för oss i jämförelse med allt annat.

När han såg Jesus så tog Sackeus emot honom med glädje. Detta är det enda logiska gensvaret när vi inser vår synd och inser att Jesus erbjuder oss räddning att vi tar emot honom med glädje.

- Självklart så kan vi gå igenom tider i livet av sorg och svårigheter, men oavsett hur vi känner det så bör för oss som blivit kristna vår glädje vara i vad Jesus säger att våra namn är skrivna i himmeln (Luk 10:20). Att få tillhöra honom.

Hur är det med dig min vän, har du insett värdet i Jesus, har du insett att han är dyrbarare än allt annat.

- Att han är värd att ge upp ditt liv för och allt du har om du bara fick honom som Frälsare.

Det var mötet med Frälsaren som gjorde skillnaden för Sackeus. Har du mött Frälsaren, har ditt liv förvandlats av honom där du insett din synd och insett att Jesus är ditt enda hopp, liv och räddning?

- Att vi fått erfara Frälsarens handlande i våra liv till omvändelse indikeras inte bara av att vi insett vår synd som vi vänt oss bort ifrån och vem Jesus är som vi i tro vänt oss till för att bli räddade.

Att vi kommit till frälsning och omvändelse uppenbaras också av omvändelsens frukt.

- Johannes döparen sa till dom som kom för att döpa sig av honom: **Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen** (Luk 3:8).

Och detta ser vi i Sackeus liv. När folket klagat över Jesu barmhärtighet och generositet mot honom så uppenbarar Sackeus omvändelsens och frälsningens frukt.

- I v.8 så säger han: "**Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen.**"

Den rike mannen i förra kapitlet, han ville inte ge upp sin avgud, hans pengar och ge dem till dom fattiga.

- Sackeus däremot sa av eget initiativ att han skulle ge hälften av vad han ägde till dom fattiga.

Och dom som han hade stulit ifrån och lurat på pengar skulle han betala fyrdubbelt igen. Dessa omvändelsens frukter är en tydlig indikation på att omvändelse hade nått hans hjärta, vilket Jesus bekräftade i nästa vers.

- **I dag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son.**

En sak som kanske för dom flesta av oss tydligare än något annat indikerar omvändelsens frukt är just hur vi hanterar våra pengar.

- Detta kan många gånger bli en indikator på våra liv. Äger våra pengar oss eller ser vi oss bara som förvaltare av dom.

Missförstå mig inte. Jag tar tydligt ställning emot all manipulation och missbruk av pengar som gjorts i Guds namn. Att göra så behagar inte Gud.

- Men den stora frågan är: Är våra pengar vår Gud? Sätter vi högre värde på dom än Jesus.

Hur du och jag använder våra pengar kan på många sätt bli en indikation på omvändelsens frukt i våra liv.

- Använder vi våra pengar bara för oss själva, våra syften och det vi vill ha eller prioriterar vi Jesus och hans rike?

**Idag har frälsning kommit till det här huset för han är också en Abrahams son.**

- Han var inte bara Abrahams son genom fysisk härkomst utan också genom tron.

Människosonen kom med syftet att söka upp det som var förlorat och för att frälsa. Hur kunde då Jesus frälsa? Hur kunde han då rädda människor som Sackeus men även dig och mig?

- I ljuset av Bibelns övergripande budskap och den väg som vi just nu får följa Jesus på till Jerusalem så var han på väg för att inom loppet av några dagar att dö.

Och snart ska vi fira nattvard då vi just påminner oss om Jesu död.

- Ett av dom återkommande temana i Lukasevangeliet är förlåtelse från synd.

Men hur kan vi få förlåtelse från synd? Bibeln lär att utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse (Heb 9:22; Jmf 3 Mos 17:11).

- Det var just därför Jesus kom för att med sitt eget blod betala priset för och ta på sig straffet för våra synder.

Även om Jesus ännu inte hade dött så kunde han här säga om Sackeus: **I dag har frälsning kommit till det här huset.**

- Det var där i Jerusalem som Jesus dog och uppstod för att rädda oss till sig så att Sackeus kunde bli som hans namn betyder ren.

Att han och vi kan bli rena inför Gud och få våra synder förlåtna. O vilken kärlek, underbar sann, aldrig har någon älskat som Han.

- Det är när vi pga. att Jesus uppsöker oss som vi med trons ögon ser vår synds värdelöshet och värdet på Jesus och det han har gjort för oss som vi får kraften att omvända oss.

Philip Ryken berättar den gripande historien om hur Gud använde just denna händelse, Sackeus möte med Jesus för att ge omvändelse till en ohederlig man.

- Wycliffes bibelöversättare i Brasilien hade just översatt Lukasevangeliet till Mamiandespråket och börjat spela in ljudfilerna till Jesusfilmen som bygger just på Lukasevangeliet.

När dom skulle spela in delen om Sackeus så fanns bara en man tillgänglig som gjort sig känd för att lura och roffa åt sig på bekostnad av andra.

- När han spelade in följande del som Sackeus sa: "**och har jag lurat någon, betalar jag fyrdubbelt igen**" så kunde den här mannen inte säga och om jag har lurat någon utan sa: Om han lurat någon.

Mannen ville inte erkänna att han gjort detta misstag och ville inte spela in denna del på nytt.

- Men efter flera diskussioner gick han med på att göra en inspelning på nytt där han rättade till denna del.

Dagen kom då hela ljudet lagts på filmen och den för första gången skulle visas för denna stam.

- När slutet på filmen visades hur Jesus lider på korset när han betalade det dyrbara priset för vår synd så kunde man mitt bland alla tittarna se hur tårarna bara välde ner från mannen som hade läst delen om Sackeus.

Där när han såg vad Frälsaren den mest dyrbara som betalade det mest dyrbara priset hade gjort för honom så kom han till överbevisning om sin synd och omvände sig och kom till tro på Jesus.

- Har du insett att du är så hjälplös i dig själv att Jesus måste söka upp dig? Har du insett ditt förlorade tillstånd.

Och har du insett hur dyrbar Frälsaren är och vilket dyrbart pris han betalade för att du ska kunna få dina synder förlåtna.

- Hur ska då du och jag gensvara till vem Jesus är och vad han har gjort? Tänk dig att du är Sackeus och Jesus kommer din väg.

Det finns många saker som kan hindra dig från att komma till Jesus, det finns många tänkbara ursäkter och många hinder, men där kommer Frälsaren den mest dyrbare som finns och han kommer din väg.

- Vad värderar du mest, honom eller något annat i livet? Är det något annat som får konkurrera med Jesus, något som får ta hans plats eller hamna på samma nivå.

I så fall måste du släppa taget om detta hinder.

- Mästaren kommer din väg, det är nu eller aldrig det gäller, sätter du ditt värde till honom eller något annat. Du måste ta ställning.