

Kära vänner, kan ni tänka er vad det skulle innebära att inte kunna se?

- Idag så finns det ungefär 36 miljoner blinda människor på vår jord. Tänk om du vore en av dem. Det vore som om du gick in i ett kolsvart rum där ljusknappen aldrig slogs på.

Bara mörker och åter mörker. Idag så ska vi få möta just en blind och få vara med när han möter Jesus.

- Denna mans fysiska blindhet pekar bortom hans fysiska tillstånd på en andlig verklighet nämligen andlig blindhet.

Enligt Bibeln så är alla som inte känner Gud andligt blinda, men även genuint kristna kan visa tecken på en form av andlig blindhet.

- Det värsta är inte att vara blind, utan att inte vara medveten om att man är det.

Andlig blindhet kan drabba oss på så många områden. Förra året så ägde 500årsjubileet av reformationen rum och med anledning av detta så har jag tillsammans med några vänner läst biografier som beskriver några av dem välkända reformatorerna som Luther, Calvin, Zwingli med fler.

- Vad som blev påtagligt för mig när jag läst om dessa personer var Guds oerhörda nåd i hur han använde dem trots deras brister.

Dom hade alla som man säger på engelska "blind spots" (blinda eller svarta fläckar) med brister som dom inte var medvetna om.

- Om dom hade dessa brister, hur stor är då inte sannolikheten att också vi har svarta fläckar, områden som vi är förblindade på?

I Shakespears teaterpjäs Hamlet så säger Hamlet dem välkända orden: Att vara eller att inte vara, det är frågan.

- Och idag ska vi ställa oss frågan: Att se eller att inte se, det är frågan. Visar du och jag tecken på andlig blindhet och vad är botemedlet på det?

Vänligen gå med mig till Lukas 18:35-43 som ni hittar på sidan 811 i dom gröna Biblarna.

35 När Jesus närmade sig Jeriko satt en blind man vid vägen och tiggde. 36 Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. 37 Man berättade för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, 38 och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!" 39 De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!" 40 Jesus stannade och befälde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare frågade Jesus: 41 "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen!" 42 Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." 43 Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.

[Bön]

- Kära vänner, vi befinner oss just nu på en tematisk vandring som sträcker sig från Lukas kap 9-19 där Jesus är på väg till Jerusalem.

Där så skulle han slutföra sitt uppdrag varför han kom till denna jord att dö och uppstå för att rädda sitt folk till sig.

- Men när han bara har drygt 2 svenska mil kvar till Jerusalem (som härifrån till Ikea i Kålleröd) så passerade han staden Jeriko.

Och här så skulle han längs med vägen möta två personer som båda önskade att se Jesus.

- Den ene en blind fattig tiggare och den andre en rik, kort tullindrivare.

I förra predikan så la vi märke till dom två krav som Bibeln har för att man ska kunna få evigt liv nämligen: Tro och omvändelse.

- För det första så såg vi i texten hur man måste ha tro och tillit som ett spädbarn för att komma in i Guds rike och för det andra i exemplet med den rike mannen hur man måste omvända sig från sina avgudar vilket den rike mannen inte var villig att göra.

Och det är just dessa två villkor för frälsning som uppenbarar sig vid dom två mötena längs med Jerikovägen.

- Den blinde mannen uppenbarar tro och den rike tullindrivaren Sackeus omvändelse.

Förra gången så såg vi också att självaste grunden till att få evigt liv är igenom den frälsning som Jesus skulle vinna genom att dö och på tredje dagen uppstå för sitt folk.

- Denna del slutade med att säga i v.34: **Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade.**

Dom var andligt blinda. Detta för oss till texten om just den blinde mannen som inte hamnade här av en slump.

- Utifrån denna text så vill jag att vi ska lägga märke till två saker som den blinde mannen kunde se trots att han var fysiskt blind:

För det första, han kunde se sitt tillstånd och behov av frälsaren. Tänk dig in i hans situation om du var som han, vi vet inte hur länge han varit blind.

- Men en sak vet vi, om du hade varit i hans kläder så skulle du inte kunnat arbeta för din försörjning.

Du skulle vara helt utlämnad åt andras medlidande och hjälp. Enda sättet att klara dom dagliga behoven berodde på andras generositet.

- Han satt där dag in och dag ut och tiggde längs med vägen genom Jeriko till Jerusalem där han bad om människors medlidande.

Detta eftersom han förstod sitt tillstånd. Han var fattig, blind och hjälplös.

- Och det är detta som vi alla måste inse för att bli räddade att vi i oss själva är andligt fattiga. Vi har inget att visa upp eller att komma med inför Gud.

I oss själva så är vi andligt bankruta. Till och med säger Jesaja att människans bästa gärningar är som en nedblodad smutsig klädnad (Jes 64:6).

- Så vi har ingenting att visa på, vi kan inte betala oss till Guds acceptans och det är just detta som är nyckeln till att bli räddad.

Jesus säger i saligprisningarna till dom som inser sitt tillstånd och behov av räddning: **Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket** (Matt 5:3).

- I sig själv så är människan inte bara fattig inför Gud utan också blind i sin synd. Och ju mer hon syndar desto mer förblindas hon från att förstå vad synden är och att hon är en syndare.

Hon behöver få syn för att kunna förstå djupet av sin synd. Har du insett hur hemsk och förfärlig din synd är? För att kunna bli räddade så måste vi ha en syndamedvetenhet.

- Tänk dig om du hade en bästa kompis som du hade ljugit mot, stulit från och baktalat. Skulle du inte känna dig illa till mods och plågats i ditt samvete över vad du gjort?

Även om detta är mycket allvarligt så är det ingenting i jämförelse med vad du och jag har gjort mot Gud. Vi har gjort uppror mot hans goda styre genom att vilja vara våra egna kungar och Herrar över våra liv.

- Vi har stulit den ära som bara han är värd, vi har dragit hans namn i smutsen genom att missrepresentera honom.

Vi har tänkt så många onda tankar, vi har sagt så många ord som sårat och gjort människor besvikna och ledsna och som misshagar Gud.

- Och vi har handlat på så många felaktiga och syndfulla sätt. Pga. vår synd så är vi skyldiga inför Gud och förtjänar hans dom.

Vi måste inse detta och precis som den blinde mannen förstå hur hjälplösa vi är.

- Vi kan omöjligt rädda oss själva. Åtlämnade åt oss själva så återstår bara fördärv. Har du insett ditt tillstånd? Om inte be att Gud skulle uppenbara för dig ditt hopplösa tillstånd i dig själv.

Det är i denna situation, i den medvetenhet som den blinde mannen har över hans fattiga, blinda och hjälplösa tillstånd som Jesus närmar sig.

- Han hör folk gå förbi och frågar vad det är som händer då man berättar för honom att Jesus från Nasaret kommer vandrande i hans riktning.

Då börjar han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig! Vi ska snart komma tillbaks till detta uttalande. Men först låt oss se vad dom som gick främst gjorde.

- Dom sa till den blinde mannen att vara tyst. Dom försökte hindra honom och uppenbarade även dom en blindhet.

Här så kom den ende person som kunde bota denna mannen förbi och dom försökte hindra honom från att få hjälp av Jesus.

- Vilka var då dom som försökte hindra den blinde mannen? Jo, med stor sannolikhet Jesu efterföljare eller pilgrimer som var på väg till Jerusalem för att fira påsk.

Det var just med anledning av denna högtid som Jesus var på väg till Jerusalem och givetvis för att slutföra Guds frälsnings plan genom att dö och uppstå för hans folk.

- Här så var dom som till det yttre var dom mest fromma, som sa sig frukta Gud och var på väg till hans tempel, men som försökte hindra mannen från att få hjälp från Jesus.

Men så skulle vi aldrig göra säger vi. Kära vänner jag är rädd att också vi har fläckar som vi är blinda för när det gäller vår kärlek och omsorg till andra.

- Vad är det vi missar att se som församling, vad är det vi missar att se som individer?

Är vi för "heliga" eller för fina för att ta oss tiden att lära känna människor i deras nöd?

- Flyktingen, alkoholisten, den sjuke, grannen två trappuppgångar längre bort, den besvärlige jobbkompisen, eller den avlägsne släktingen.

Ser vi dom människor som kommer i vår väg? Eller går vi i vår blindhet bara förbi och struntar i dom?

- Kära vänner jag är rädd att vi har mer blinda fläckar än vi är medvetna om. Låt oss be att Gud ger oss syn så vi ser dom och att vi verkligen gör något åt det.

Till skillnad från dom som passerade förbi så såg mannen verkligen sitt tillstånd.

- Första steget för att bli räddad är att man inser sitt tillstånd. I händelsen innan med den rike mannen så hindrade hans fysiska rikedomar honom från att se hans andliga fattigdom och hjälplöshet.

Men den blinde mannen han insåg verkligen sitt tillstånd och sitt behov av en frälsare.

- Ser du ditt tillstånd, ser du ditt behov av frälsaren, Jesus? Om inte be att Gud ger dig syn. Detta för oss till vår andra och sista punkt.

För det första så kunde den blinde mannen se sitt tillstånd och för det andra så såg han med ögon av tro vem Jesus är.

- Fastän mannen var fysiskt blind såg han något som folket som gick förbi inte gav något tecken på att förstå. Dom beskrev Jesus som Jesus från Nasaret, men inte mer.

Men när mannen hörde detta så ropar han Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.

- Vad var det han såg? Jo, det som början på Lukas evangeliet uppenbarar hur Jesus ”**ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron.³³ Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut” (Luk 1:32-33).**

Med trons ögon så såg han att Jesus var den utlovade Messias som GT hade talat om som skulle komma och regera för alltid.

- Dom goda nyheterna, evangeliet om Guds rike hade nu kommit, kung Jesus var här och den blinde mannen såg vad andra inte kunde se.

Till och med lärjungarna i texten innan var förblindade, men den blinde mannen kunde se.

- Han såg att Jesus precis som hans namn betyder Herren är frälsning förmådde att frälsa, att rädda honom.

Och han ropar ut, här var hans chans, Jesus kom gående förbi honom kanske han aldrig mer skulle komma i Jesu väg så han ropar med allt han har. Jesus, Davids son förbarma dig över mig.

- Folket försökte tysta och hindra honom, men i sin desperation så bara fortsatte han att ropa ännu mer på Frälsaren.

Davids son, förbarma dig över mig! Han var desperat, hans enda hopp stod till Jesus och det är hit till denna plats vi måste komma där det inte finns någon annan utväg, där vi inser att Jesus är den ende som kan rädda oss.

- Vet ni vad det underbara är? Jesus slog inte dövörat till som dom andra, han hörde och han såg mannen som inte fysiskt kunde se honom, men som såg honom med ögon av tro.

Och Jesus förbarmar sig här över honom: Han stannar och befäller att mannen ska ledas fram till honom och när han kommer närmare säger Jesus: "Vad vill du att jag ska göra för dig?"

- Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se igen!" Och här så uppenbaras något ytterligare, han ser Jesus som Herren och därmed sig själv som underkastad honom.

Vi vet inte om han fullt förstod vad han sa, men för oss som läser genom Lukasevangeliet så ser vi i dom första kapitlen hur Herren syftar på Gud och sen indirekt pekar på att det är detta som Jesus är.

- T.ex. när Herrens ängel talade till herdarna om evangeliet, de goda nyheterna om Jesu födelse så sa ängeln i Luk 2:11:

Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

- Den blinde mannen såg Jesus som Messias, Frälsaren och Herren och han ber till honom att göra så han kan se igen.

Och Jesus svarar honom bokstavligen, Se, din tro har frälst dig. Ett enda ord. Se, och genast kunde han se.

- Tänk dig om du var han. Och du får höra ordet se och så med engång så är det som strömbrytaren i det kolsvarta rum som du har befunnit dig i år in och år ut slås på och du kan se.

Dom senaste 30 åren så har den medicinska utvecklingen gått framåt där man lyckats hjälpa vissa blind att få syn.

- En sådan händelse ägde rum två månader innan jag föddes Kvinnan Pennicas vänstra öga opererades på en ögonklinik i LA.

För första gången i hela sitt liv så kunde hon se. Hon beskrev det som om hur allt var så mycket större och ljusare än hon hade kunnat tro.

- Men för den blinde mannen så behövdes ingen operation, inget förband, bara ett ord och han såg.

Men inte bara det, den första han såg var den mesta fanatiska man kunde se. Han inte bara såg Jesus med trons ögon utan också med sina fysiska ögon.

- Har du sett Jesus med trons ögon? Har du blivit räddad av honom. För att bli räddade så måste man först se sitt tillstånd, men också vem Jesus är.

Tror du att han är Messias, frälsaren, Guds utlovad kung som kom för att rädda sitt folk till sig?

- Tror du att han är Herren Gud som lämnade himlens härlighet och blev människa för att rädda oss.

Hur blir man då räddad, hur får man då tro? Rom 10:17 talar om att tron kommer av hörandet och hörandet genom Kristi ord.

- Om du ännu inte har tro så lyssna till förkunnelsen av Kristi ord, och läs evangelierna och se för dig själv vem han är.

Lukasevangeliet som vi just nu går igenom var skrivet för att vi ska veta hur säkra och tillförlitliga dessa ord om Jesus är (Luk 1:4).

- Läs, lyssna till evangelierna och se Jesus med dina egna ögon.

Den blinde mannen han bekände Jesus som Davids son, Messias, frälsaren och Herren och Rom 10:9-10 talar om just detta.

- **⁹Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. ¹⁰Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.**

Senare i Rom 10 så uppenbarar Paulus att tron kommer först innan bekännelsen.

- Så bekännelsen att Jesus är Herren den blir följden av att man tror precis som med den blinde mannen. Han trodde först och sen ropade han till Jesus att han skulle rädda honom.

Kanske du just nu har fått insikt om din synd och ditt hjälplösa, andligt fattiga tillstånd och att du inser att Jesus är den ende som kan rädda dig.

- Han dog den död du förtjänar att dö, då han blev straffad i syndares ställe och han uppstod så att vi kan uppstå med honom.

Tveka inte, ropa ut till Jesus som Herren Gud att han skulle rädda dig.

- Rom 10:13 **säger att var och än som åkallar Herren ska bli frälst.** Om du i tro på Jesus Herren och Frälsaren vädjar till honom att rädda dig så blir du frälst.

Det var detta som hände med den blinde mannen. I tro så åkallade han Jesus och blev räddad.

- Jesus bekräftade detta för honom: Din tro har frälst dig.

För honom så fick han bara en möjlighet när Jesus gick förbi. Hade han missat detta så hade det varit försent.

- Jesus hör just nu från himmelen när vi åkallar honom, men likväl nu som då när den blinde mannen ropade på honom så är det

brådskande, ett tema som Lukasevangeliet gång på gång kommer tillbaks till.

En dag så är det försent, inse allvaret, inse ditt tillstånd, din synd och inse att bara Jesus kan rädda dig. Han är ditt enda hopp.

- Den blinde mannen fick andlig syn innan han fick fysisk syn. Varje gång en syndare kommer till tro så inträffar ett mirakel som till och med är större än att den blinde mannen fysiskt kunde se

2 Kor 4:4 säger: Ty den här tidsålderns gud [alltså Satan] har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

- Så alla som inte kommit till en frälsande tro är enligt Bibeln andligt blinda och kan inte tro.

Det är som om dom befinner sig i ett kolsvart rum där dom inte kan se och förstå vem Gud är.

- Men genom pånyttfödelsen så äger det mest fantastiska miraklet rum som till och med är häftigare än att en blind får sin syn.

Strömbrytaren slås på och nu kan de pånyttfödde med trons ögon se Gud. Nu så får den andlig syn och kan nu se Guds rike.

- Det är som Jesus säger till Nikodemus i Joh 3:3 **Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.**

Och det är just detta som har skett för dom som tror. Tidigare i Joh 1:12-13 så sa Jesus:

- **Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. ¹³De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud.**

Dom som tror på hans namn har blivit födda på nytt, inte av blod, inte av köttets eller någon människas vilja utan av Gud.

- Precis som den blinde mannen inte kunde göra så han kunde se, utan enbart genom Jesu ingripande så är det också med pånyttfödelsen då en människa får andlig syn.

Kära broder, kära syster, tänk dig, vi var andligt blinda i vårt mörker som är långt värre än att vara fysiskt blind.

- Den berömde blinda författaren och läraren Helen Keller fick en gång frågan: "Är det inte fruktansvärt att vara blind," till vilket hon svarade:

"Det är bättre att vara blind och se med ditt hjärta, än att ha två friska ögon och inte se något alls."

- Min broder, min syster, detta var du och jag, vi var förblindade i vår synd och kunde inte i tro se Gud, men han har lyst upp våra hjärtan så vi kan se.

Är det inte fantastiskt! Avslutningsvis, hur ska vi då gensvara till detta? Vad gjorde den blinde mannen efter att han hade fått sin syn?

- Jo, två saker: Som också borde vara vårt gensvar. För det första, han följde Jesus.

Vad annat kan vi göra? Vår underbare frälsare har gett oss syn. Hur kan vi annat än att följa honom?

- Att han nu som vår Frälsare och Herre får regera över hela våra liv.

Att vi på varje område i våra liv i gensvar till hans frälsning nu börjar leva för hans ära och inte vår egen.

- Hur kan vi då göra detta? Jo, att vi söker hans ledning för våra liv i Bibeln och att vi inför alla val vi står inför ställer oss frågan: Vad ger mest ära till Gud?

Jag skulle verkligen rekommendera om du ännu inte läst den att läsa *Kasta inte bort ditt liv?* av John Piper som du kan få en gratis kopia av på bordet där nere på svenska, engelska eller spanska.

- Vad gjorde den blinde mannen mer efter att han hade fått sin syn? För det andra och sista: Han prisade Gud och det smittade av sig till folket som också började prisa Gud när dom såg det mirakel som hade skett.

Han tackade och prisade Gud för att han hade fått sin syn tillbaks och det är detta som också du och jag bör göra för att vi har fått andlig syn så att vi kommit till tro.

- Men detta är även något som bör karaktärisera oss när vi ser hur andra människor kommer till tro att vi prisar Gud för hans fantastiska frälsningsverk.

Så låt oss nu gensvara dels genom att i tillbedjan leva våra liv i efterföljelse men också genom att tillbe Gud för hans otroliga, underbara och helt fantastiska frälsning.

[Bön]