

Vad ska jag göra för att få evigt liv? Kan man ställa en viktigare fråga?

- Bibeln lär att evigt liv och evig död står på spel för alla människor. Men hur får man då evigt liv?

När det gäller frågan om evigt liv så finns det mycket missförstånd där människor som tror sig ha evigt liv i själva verket är förlorade och där människor som saknar visshet om evigt liv faktiskt har evigt liv.

- Att få evigt liv är det enklaste som finns, men samtidigt det svåraste.

Bibeln har många löften om hur vi kan veta att vi har evigt liv, samtidigt som den har många varningar om vad som kan stå i vägen för att människor ska få evigt liv.

- Och det är just detta vår text som vi ska se på idag handlar om hur en avgud hindrar en man från att få ärva evigt liv.

Till det yttre så var han en mycket from man som människor skulle sett var välsignad av Gud.

- Han strävade efter att hålla buden och göra gott men något stod i vägen för att han skulle få evigt liv.

Gud hade inte första platsen i hans liv, utan hans gud var hans rikedom. Jesus säger dom chockerande orden till honom: "Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig." (18:22)

- Ok, säger du och jag, dessa ord gällde honom men inte mig. Jämför vi hans livsstandard med din och min så tror jag nog att vi alla i detta rum äter bättre och bor bättre än vad han gjorde.

Idag så lever ca 10% av världens befolkning på 15kr eller mindre per dag och ungefär 70% av världens befolkning lever på under 82kr om dagen.

- Detta gör att den överväldigande majoriteten av oss befinner oss bland dom 30% rikaste i världen.

För den rike mannen så hade hans pengar blivit en avgud som stod i vägen för honom att få evigt liv.

- Hur är det med dig och mig: Står våra pengar i vägen för oss? Om vi likt den rike mannen hade mött Jesus och han hade sagt till oss:

”Sälj allt du har och ge det till dom fattiga och kom sen och följ mig” skulle vi då ha gjort som Jesus sa? Mota inte bort frågan utan tänk ärligt.

- Om vi inte skulle gjort det, då är våra pengar vår Gud som står i vägen för att vi ska få evigt liv.

Men det är inte bara pengar som kan komma emellan utan allt som får ta första platsen i våra liv. Vad är det som tar första platsen i ditt liv?

- Detta är din Gud och om det inte är Bibelns Gud så är det en avgud och Bibeln varnar oss att inga avgudadyrkare ska få ärva Guds rike (1 Kor 6:9; Upp 21:8; 22:15). Vad förtröstar du på: Jesus eller avgudar?

Innehållet i vår text för idag är mycket allvarligt och chockerande. Vifta inte bort det som om det inte gällde dig, utan låt oss alla ärligt ta till oss Jesu ord och rannsaka våra hjärtan.

- Vad ska vi då göra för att få evigt liv? Det är denna fråga som ställs i vår text för idag. Vänligen gå med mig till Luk 18:15-34 som ni hittar på sidan 810 i dom gröna Biblarna.

15 Man bar också fram spädbarn till Jesus för att han skulle röra vid dem. När lärjungarna såg det, visade de bort dem.

16 Men Jesus kallade dem till sig och sade: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de.

17 Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in."

18 En högt uppsatt man frågade Jesus: "Gode Mästare! Vad ska jag göra för att få evigt liv?"

19 Jesus sade till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.

20 Buden kan du: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor."

21 Mannen sade: "Allt det har jag hållit sedan jag var ung"

22 När Jesus hörde det, sade han till honom: "Ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig."

23 När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik.

24 Jesus såg att han var bedrövad och sade: "Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike!

25 Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."

26 De som hörde det sade: "Vem kan då bli frälst?"

27 Han svarade: "Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud."

28 Då sade Petrus: "Vi har lämnat det vi hade och följt dig."

29 Jesus sade till dem: "Jag säger er sanningen: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike

30 ska få mångdubbelt igen redan i den här världen, och sedan evigt liv i den kommande världen."

31 Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som är skrivet om Människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse.

32 Han ska utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom,

33 gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå."

34 Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, och de fattade inte vad han menade.

[Bön]

- Vad ska jag göra för att få evigt liv? Utifrån vår text så vill jag att vi ska lägga märke till tre saker:

För det första och det andra vad man måste göra för att få evigt liv att tro och att omvända sig från avgudar och sen för det tredje självaste grunden till varför man kan få evigt liv.

- Så låt oss för det första se på vad man måste göra för att få evigt liv att tro.

Som jag sa inledningsvis så är det det enklaste som finns, men samtidigt det svåraste att bara tro.

- Förra gången jag predikade så såg vi hur en farisé och en tullindrivare gick till templet för att be.

Båda hade tro. Fariséen i sitt högmod hade tro på sig själv och allt tullindrivaren kunde göra var att i ödmjukhet kasta sig på Gud i tro.

- Han hade inget i sig själv att komma med utan det enda han hade att förtrösta på var att sätta sin tillförsikt och sitt hopp till Gud.

Han var precis som dom spädbarn som man bar fram inför Jesus angående vilka Jesus sa när lärjungarna försökte hindra dom:

- **"Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, för Guds rike tillhör sådana som de"** (v. 16).

Vidare sa Jesus: **"Jag säger er sanningen: Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in"** (v.17).

- Och kära vänner vad karakteriserar ett spädbarn? Förra gången så tog jag fram Samuel, min lilla 7 månaders son.

Åtlämnad åt sig själv så skulle han vara helt hjälplös, han är helt beroende av oss som föräldrar.

- Det som karakteriserar honom och alla andra spädbarn är den tillit och förtröstan de har på sina föräldrar.

Och det är detta som är ett av villkoren för att få evigt liv att vi förtröstar på Jesus.

- Om vi inte tar emot Guds rike med den tro och förtröstan som ett barn har så kommer vi inte dit in.

Johannesevangeliet som var skrivet för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn (Joh 20:31) är fullt med uttalanden om att den som tror har evigt liv (Joh 3:15-16; 36; 5:24, 6:40, 47).

- Svårare än så är det inte. Om vi till skillnad från farisén i texten innan inte förtröstar på oss själva och våra goda gärningar utan på Jesus och vad han har gjort genom hans liv, död och uppståndelse då blir vi räddade in i Guds rike och får evigt liv.

Det är precis som Paulus senare skulle säga i Ef 2:8-9 **⁸Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, ⁹inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.**

- Tyvärr så kommer vi så lätt fel här. Så var det för mig. Jag, likt farisén förtröstade på mina egna gärningar för att bli räddad, men det kunde inte frälsa mig.

Jag vet inte hur många 100 gånger jag har pratat med människor som bekänner sig som kristna som när jag frågat dom något i still med: "Om du dog idag har du vishet om att Gud kommer att släppa in dig i hans rike?"

- Ett av dom vanligaste svaren som jag får bland dom som kallar sig evangeliska kristna som jag möter är. Ja, för jag är en god människa.

Man förtröstar helt enkelt på sig själv för sin räddning. Men kära vänner, vi kan inte förtrösta på oss själva för då bedrar vi oss.

- Så vad sätter du din tillit till? Är det likt fariséerna på dig själv och vad du åstadkommit eller är det likt ett spädbarns förtröstan i tro på Jesus och vad han har gjort.

Det är tillräckligt med att bara tro. Om du i sann tro, förtröstar på Jesus och endast honom och hans verk då blir du frälst. Det räcker.

- Men, och här så kommer vi till vår andra punkt som majoriteten av vår text handlar om. För att få evigt liv så måste vi vända oss bort från våra avgudar i livet.

[Mynt]

Här så har jag ett mynt och som ni vet så har ett mynt två sidor och det samma gäller frälsningen.

- På ena sidan så har vi tron, men myntet består också av en annan sida och när det gäller frälsningen så är den andra sidan omvändelse.

Det räcker med en sann tro för att vi ska bli frälsta, men denna sanna tro kommer alltid tillsammans med andra sidan på myntet som är omvändelse, att vi vänder oss bort från våra synder och avgudar till Jesus i tro på att han ska rädda oss.

- Sen så har vi vad vi kallar helgelse, där Gud steg för steg uppenbarar synd i våra liv som Gud hjälper oss att omvända oss ifrån så att vi blir mer och mer lika honom.

Så vad ska vi göra för att få evigt liv? För det första tro och för det andra att omvända oss från avgudar.

- Det är precis detta som Paulus beskriver att Tessalonikerna gjorde när de kom till tro.

Hur dom omvände sig till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanna Guden (1 Thess 1:9).

- Låt oss nu se på vad det innebär att omvända oss från avgudar som står i vägen för att vi ska få evigt liv.

Efter att Jesus har sagt: "Den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in", så får han frågan av en högt uppsatt rik man:

- "Gode Mästare (eller lärare)! Vad ska jag göra för att få evigt liv" (v.18)?

Det är som den rike mannen säger detta i reaktion mot vad Jesus just sagt. Ett spädbarn kan ju inte göra något annat än att förtrösta.

- Men vad kan jag göra? Och är inte detta vad vi människor är benägna, att vilja göra något för att förtjäna att bli accepterade inför Gud.

Om man skulle fått evigt liv genom att krypa 50km på sina knän mellan två städer hur många skulle inte vara benägna att göra detta.

- Det var den här mentaliteten som Martin Luther hade haft under sitt liv innan han upptäckte evangeliet. Och hur benägna är inte vi människor i vårt kött att vilja hitta något vi kan göra för att vinna Guds favör.

Lägg märke till att den rike mannen försökte smickra Jesus genom att kalla honom god. Men Jesus säger till honom varför kallar du mig god? Ingen är god utom Gud.

- Givetvis så vet vi som sitter med facit i hand att Jesus är Gud och att han där med är god.

Men detta förstod inte den rike mannen som ville ställa sig in och undrade vad för något gott han skulle göra för att göra sig förtjänt av evigt liv.

- För oss som läst Johannesevangeliet så kanske det kommer som en chock att Jesus inte svarar honom: Att tro som i Joh 6:29 där det står: "Detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt."

Istället så vänder sig Jesus till lagen precis som när han fick samma fråga i Luk 10 av en laglärd: "Vad ska jag göra för att få evigt liv" (Luk 10:25)?

- Där så handlade det om dom två största buden att älska Gud och vår nästa som oss själva.

Här så går Jesus till dom 10 budorden och nämner 5 av dessa: "Budene kan du: Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte mörda. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och din mor."

- Mannen sa till Jesus: Allt det har jag hållit sedan jag var ung.

Man brukar dela in dom 10 budorden i två delar. Först dom som gäller Gud och har att göra med det största budet att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft.

- Sen så har vi den andra delen som berör vår nästa och kan sammanfattas i att vi ska älska vår nästa som oss själva.

Och Jesus tar här upp alla bud som berör nästan utom ett bud, "du ska inte ha begär".

- Varför gör då Jesus detta? När vi läser denna text så kan vi tänka, "varför lyfter Jesus inte upp vad Paulus för fram att vi inte kan vinna rättfärdighet genom laggärningar" precis som farisén i texten innan trodde att han kunde göra?

Vi måste ha klart för oss att Jesus och Paulus inte är emot att dom 10 budorden följs i ljuset av NT.

- Själveste frukten av evangeliet blir ju att vi börjar älska Gud och att vi älskar vår nästa som oss själva.

Där i blir lagen genom den HA uppfylld i oss. Så vad Jesus lyfter fram är inte att det skulle vara fel att hålla lagen.

- Men han använder lagen som en spegel för att visa på att mannen tjänar en annan gud. Det är något som står i vägen för honom så att han inte förtröstar på Gud likt ett barn.

För det första så säger han att han har hållit alla dom här 5 buden sedan han var ung. Detta visar på en avsaknad i förståelse av buden.

- Så som Jesus definierar dom i bergspredikan så att se med begär på en kvinna är att begå äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta och att bli vred på sin broder är att mörda i sitt hjärta.

Med denna definition så skulle han och ingen av oss hållit dom 10 budorden.

- Mannens problem var att han ytterst likt farisén förtröstade på något annat än Gud.

Han hade inte ett spädbarns förtröstan och tillit och det är detta som Jesus avslöjar med hjälp av lagen.

- När Jesus hör vad mannen sa så sätter han fingret på mannens avgud, det som hindrar honom att förtrösta.

"Ett fattas fortfarande för dig. Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då kommer du att ha en skatt i himlen. Kom sedan och följ mig."

- När mannen hörde detta blev han djupt bedrövad, för han var mycket rik.

Parallelltexten i Markus 10 säger: Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.

- Här i så uppenbarar Jesus sanningen att mannen brutit mot hela lagen.

Han älskade inte sin nästa som sig själv. Han hade begär och kärlek till sina pengar.

- Istället för att ge till dom som var i nöd och tänka på sina medmänniskor så var han full av begär efter att hålla fast vid det som ytterst tillhörde Gud som han hade blivit satt att förvalta, nämligen hans ägodelar.

Men än mer så uppenbarade han att han bröt mot den första halvan av lagen, att han ytterst hade en annan gud. Han hade brutit mot dom första och andra buden.

- Han hade en annan gud vid sidan av Gud eller till och med som stod över Gud.

Han hade gjort sig en avgud och det var hans pengar som hindrade honom från att förtrösta på Gud. För att få evigt liv så måste han överge denna avgud.

- Det var därför Jesus uppmanade honom att sälja allt han ägde och ge det till dom fattiga.

Tänk dig in i hans situation att du vore han. Tänk på allt du just nu äger lägg till 50 gånger så mycket och så tänk.

- Allt detta måste gå, allt detta måste lämnas. Är det inte svåra, är det inte chockerande ord?

Och rikedom är kanske ett av dom största hindren för människor att få evigt liv och komma in i Guds rike.

- Detta tema har vi gång på gång sett i Lukasevangeliet med t.ex. den rike mannen och Lasarus och när Jesus talar om lärjungaskapets krav i Lukas 14:33 då han säger: **På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger** (Eller ordagrant: säger hej då till allt han äger).

Hur är det med dig? Är dina pengar, är dina tillgångar, är din ägodelar din avgud? Kommer dom före Gud i ditt liv. Då måste du säga hej då till dom för att få evigt liv.

- Då måste denna avgud ge vika. En evighet står på spel. Så måste då alla kristna säga allt dom äger och ge till dom fattiga?

Nej, det fanns många rika i Bibeln som följde Jesus. Men som vi har nämnt tidigare, den stora frågan är om våra rikedomar äger oss.

- För att bli en Jesu lärjunge, för att komma in i Guds rike och få evigt liv så måste vi i våra hjärtan säga hej då till det vi äger.

Att det nu tillhör Gud och att vi bara är förvaltare av det. Att vi i våra hjärtan skulle vara villiga att ge upp allt om det så krävdes.

- Denna avgud är inte bara något som drabbar rika utan också fattiga. Girighet efter pengar som Bibeln beskriver som avgudadyrkan (Kol 3:5) kan drabba oss alla, men jag tror att detta problem speciellt är stort bland oss i västvärlden som i förhållande till övriga världen är så rika.

Rannsaka ditt hjärta. Är dina pengar din gud? Står dom i vägen för dig från att komma in i Guds rike? Iså fall så vädjar jag till dig: Omvänd dig.

- Vad är denna tids världsliga njutning i jämförelse med evig glädje inför Gud?

Vad är denna tids lidande i jämförelse med evigt lidande? Men det är inte bara pengar som likt en avgud kan stå i vägen som hindrar oss att förtrösta på Gud.

- NT ger oss långa listor på dom som lever så som inte ska ärva Guds rike. Ta t.ex. otukt. Lever du i sexuell utomäktenskaplig synd så varnar Paulus att du inte ska ärva Guds rike.

I så fall måste du omvända dig från denna avgud. Men ytterst så är allt som får komma på första plats i våra liv en avgud.

- Det kanske är att hela ditt liv kretsar kring TV spel att det är detta som ger dig glädje, att det är detta du längtar efter och det är detta som är det enda du vill göra, att det upptar första platsen i ditt liv.

Jag säger nu inte att man inte kan spela TV spel. Men allt som kommer emellan oss och Gud, allt som hindrar oss från att förtrösta på honom det är en avgud.

- Kanske det är ditt intellekt, att du själv sätter dig över Gud och kräver att han ska vara på ett visst sätt.

Kanske är det något som i sig är mycket gott som familj eller vänskap som vi verkligen bör förvalta väl och investera vår tid i.

- Men har detta goda fått komma emellan dig och Gud? I så fall så måste du omvända dig och förtrösta på Jesus så att han får första platsen i ditt liv.

Är det något du behöver ge upp för att följa Gud? JC Ryle skrev följande om denna text:

- "Många är redo att ge upp allt för Kristi skull förutom en älsklings synd och pga. den synden så är dom förlorade för evigt."

Min vän är det något du håller fast vid, är det en synd eller en avgud som du inte vill släppa taget om?

- I så fall så måste det ge vika. Antingen så överlämnar du dig själv till Jesus som Herre och Kung där han får rätten till hela ditt liv eller så är han inte din Herre alls.

Den rike mannen gick bedrövad bort, men detta är ingenting i jämförelse med evig bedrövelse.

- Evig bedrövelse och evig glädje står på spel. Ska du hålla fast vid din avgud eller ge upp den för Jesus.

Du måste ta ställning. Och ytterst så handlar allt om att vi vill vara våra egna gudar. Att vi vägrar att ge upp rätten att styra våra liv.

- Det var detta som hindrade författaren till Narniaböckerna C.S. Lewis från att komma till Kristus. C.S. Lewis huvudargument mot den kristna tron var att man behöver ge upp rätten att styra sitt eget liv.

CS Lewis beskrev det som att han åtminstone ville ha ett område i sitt liv som kunde omges med taggtråd och där det stod: "förbjudet område."

- Men så länge vi har ett område i våra liv som vi vill hålla Gud utanför som han inte får rätten att kontrollera och styra då har vi en avgud som hindrar oss från att komma in i hans rike.

Hur är det med dig min vän? Har du något område där du vill vara din egen, herre, din egen kung och inte släppa Gud inpå?

- Då måste du ge upp detta oavsett om det likt den rike mannen är dina pengar eller något annat.

När Jesus såg hur bedrövad mannen var så sa han i v.24-25 : **"Hur svårt är det inte för dem som har pengar att komma in i Guds rike! Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike."**

- Här så tog Jesus det största djuret man hade i Israel på denna tid och jämförde det med något av det minsta man hade i sina hem, ett synålsöga.

Det Jesus illustrerar här genom en överdrift är hur svårt det är för en rik att komma in i Guds rike.

- Detta gör att inte bara den rike mannen blir chockad utan även dom som lyssnade som då brast ut: **Vem kan då bli fräst?**

På den här tiden så trodde mång på ett så kallat framgångsevangelium precis som många gör idag där man såg ekonomisk framgång som ett tecken på att man hade det rätt ställt med Gud.

- Men Jesus vänder på det och visar på hur svårt det är för rika att bli frälsta eftersom deras rikedom så lätt kan stå i vägen.

Om dom som man såg som välsignade av Gud inte kunde bli frälsta. Vem kan då bli frälst? Och hypotetiskt sätt så skulle svaret vara ingen.

- Men sen kommer dom fantastiska orden att det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.

Vi har en Gud som förmår att frälsa vilket vi kommer att se om några veckor när det gäller den rike tullindrivaren Sackeus.

- Också när det gäller lärjungarna så ser vi hur frälsningen hade nått dom.

Dom hade gett upp allt för att följa Jesus och Jesus berättar här följderna och konsekvenserna av detta.

- Jesus sa till dom i v.29-30: **"Jag säger er sanningen: Var och en som har lämnat hus eller hustru eller syskon eller föräldrar eller barn för Guds rike ska få mångdubbelt igen redan i den här världen, och sedan evigt liv i den kommande världen."**

Var och en som ger upp det som står i vägen för dom, var och en som ger upp deras avgudar i denna tid ska få mångdubbelt igen, redan här i världen och sedan evigt liv i den kommande världen.

- Jesus säger inte här att man inte ska ta hand om sin familj, han har ju nyss citerat från lagen att man ska hedra sin far och sin mor.

Och Paulus säger att den som inte tar hand om sina närmaste, särskilt då sin egen familj har förnekat tron och är värre än den som inte tror (1 Tim 5:8).

- Så vi ska absolut inte försumma vår familj, men om något kommer i vägen, om vi tvingades välja mellan Jesus eller vår familj som t.ex. många musl. som kommer till tro tvingas göra så måste Jesus få första plats.

Och konsekvensen av detta är att vi får mångdubbelt igen redan här i livet. Som kristna så har vi fått en andlig familj bland våra syskon i Herren.

- Vi kan i princip resa nästan var som helst i världen och mötas av en andlig familj av bröder och systrar, vilken glädje att få tillhöra Guds folk, men än mer att få tillhöra Gud och löftet om evigt liv med honom.

Beräkna kostnaden: Är det Jesus eller avgudarna du vill ha, evigt liv eller evig död?

- Temporär världslig njutning eller evig njutning, temporärt lidande eller evigt lidande?

Omvänd dig från avgudarna och förtrösta enbart på Jesus så blir du räddad till evigt liv.

- Om du behöver hjälp i kampen mot avgudarna så tveka inte att be om hjälp.

Låt oss vara ärliga med varandra och inte bära på masker och må vi vara fyllda med kärlek där vi hjälper varandra i våra hjärtans strid mot avgudar.

- Vi har nu sett på våra två första punkter vad ska vi göra för att få evigt liv, för det första tro och för det andra omvända oss från avgudarna.

Låt oss nu mycket kort för det tredje och sista se på grunden till varför vi kan ha evigt liv i vers 31-34.

- Kommer ni ihåg att vi just nu i Lukasevangeliet befinner oss på en tematisk vandring på väg till Jerusalem mellan kap 9-19 och vi börjar nu närma oss slutet på denna vandring.

Innan Jesus kommer fram så säger han i Luk 19:10 hur: **Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat** (Luk 19:10).

- Detta var syftet med varför han kom till denna jord för att uppsöka och frälsa det förlorade så att vi kan ha evigt liv med honom i hans rike.

Hur skulle då detta gå till? Jo, till uppfyllelse av vad profeterna hade talat så skulle Jesus, Människosonen i v.32-33 **utlämnas åt hedningarna, och de ska håna och skymfa honom, spotta på honom, gissla honom och döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå."**

- Jesus kom och levde det liv vi inte kunde leva, blev hånad och misshandlad för vår skull och ytterst dog den död vi förtjänar att dö och uppstod för att vi en dag ska få uppstå till evigt liv med honom.

Jesus utstod bedrövelse och lidande för att ge oss evig glädje. Han har gjort allt för oss, han fullbordade sin uppgift, varför han kom för att rädda oss.

- O vilken oerhörd kärlek Gud har visat oss i Jesus. Vad ska vi då göra för att få evigt liv?

Jo, vi måste gensvara till hans fantastiska kärlek. Har du någon annan större kärlek i livet som får ta hans plats?

- I så fall måste denna ge vika. Utrannsaka ditt hjärta, finns det något som får stå i vägen för hans kärlek genemot dig som hindrar dig från att förtrösta på honom?

I så fall omvänd dig ifrån detta och förtrösta på Jesus så blir du räddad till evigt liv med honom.

- Innan vi avslutar denna predikan med en bön så låt oss ta en tyst stund där vi rannsakar våra hjärtan om det kanske finns någon avgud i våra liv.

[Bön]