

Är du redo för Människosonens återkomst?

- Låt oss för ett ögonblick liksom vissa filmer gör börja med själva slutscenen.

Tänk dig att du befinner dig vid denna världsliga slutscen. Tänk dig att du får bevittna Jesu andra tillkommelse.

- Tänk dig att du är en av två personer. De ena som kommer att ryckas upp i skyarna för att möta sin älskade Kung och Frälsare Jesus och som för alltid ska få vara med honom.

Jesus som gick i döden för henne och tog på sig all Guds vrede som hon förtjänade och detta pga. hans oerhörda kärlek.

- Den andra personen däremot som också befinner sig vid världens slutscen hon har förkastat Jesus och kommer nu att få ta det rättvisa straffet för att ha gjort uppror mot honom som Kung och Frälsare.

Hon har inte genom omvändelse och tro underordnat sig Kung Jesus' styre och inte brytt sig om hans död och uppståndelse och kommer nu själv få ta på sig all Guds vrede över hennes synd i helvetet för all evighet.

- En av dessa personer är du. [Paus]

Men inte bara det, varje människa du möter är som en av dessa personer.

- Mina vänner, detta är mycket, mycket allvarligt, det är inget att leka med, en evighet står på spel.

I denna predikan så vill jag ställa två frågor som vår text kommer att besvara.

- För det första: **Hur kommer det vara vid Människosonens tillkomst? Och för det andra: Är du redo för Människosonens tillkomst?**

Vänligen gå med mig till **Lukas 17:20-37** som ni hittar på sidan 809 i dom gröna Biblarna.

20 Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade han: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. **21** Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er."

22 Till lärjungarna sade han: "Det ska komma en tid då ni längtar efter att få se en enda av Människosonens dagar, men ni kommer inte att få det. **23** Man ska säga till er: Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med. **24** För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag. **25** Men först måste han lida mycket och bli förkastad av det här släktet.

26 Så som det var på Noas tid, så ska det vara under Människosonens dagar. **27** Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Då kom floden och gjorde slut på dem alla. **28** På samma sätt var det på Lots tid: de åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde, **29** men den dag då Lot lämnade Sodom regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dem alla. **30** På samma sätt ska det bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.

31 Den dagen ska den som är uppe på taket och har sina saker i huset inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åkern inte återvända hem. **32** Tänk på Lots hustru! **33** Den som försöker bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han ska rädda det.

34 Jag säger er: Den natten ska två ligga i samma säng. Den ene ska tas med och den andre lämnas kvar. **35** Två kvinnor ska mala tillsammans. Den ena ska tas med och den andra lämnas kvar." **37** De frågade honom: "Var då, Herre?" Han svarade dem: "Där kroppen ligger, där samlas gamarna."

[Bön]

Innan vi kommer in på dom två frågorna som vår text besvarar: **Hur kommer det vara vid Människosonens tillkomst?** Och för det andra: **Är du redo för Människosonens tillkomst?** så låt oss först se på bakgrunden till detta.

- I själva texten så får vi svaren på: När (v.20-21), hur (v.22-36) och var (v.37) angående Guds rike och Människosonens tillkomst.

Allt börjar med att fariseerna, folkets andligt blinda ledare i v.20 frågar Jesus när Guds rike ska komma.

- Vad är då Guds rike: Graeme Goldsworthy definierar det som: "Guds folk, på Guds plats under Guds styre."

Genom GT så ser vi hur Gud styrde sitt folk i Eden Lustgård, men hur dom gjorde uppror mot honom och fick ta konsekvenserna.

- Vi ser hur Gud placerade sitt folk i ett land men hur dom gjorde uppror mot honom och fick ta konsekvenserna.

I GT så lovade Gud hur han genom sin eviga kung föralltid skulle styra över sitt folk.

- Men under Jesu tid så var landet ockuperat under fienden och människorna längtade efter Guds rike, hans styre över hans folk.

Och nu så undrar fariseerna när Guds rike ska komma. Vad svarar då Jesus? Jo i v.20-21:

- **"Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. 21 Ingen ska kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är mitt ibland er."**

Fariseerna verkade förvänta sig politiska eller övernaturliga tecken på himlen för att indikera att Guds rike kommit men Jesus säger att Guds rike inte kommer så att man kan se det med ögonen.

- Hans rike var ju inte av denna värld som han senare skulle säga till Pilatus (Joh 18:36).

Så ingen skulle kunna säga: Se här är det eller där är det. Utan Guds rike är mitt ibland er.

- Utan Guds rike är mitt ibland er. Vissa översättningar översätter det med inom er.

Men fariseerna kände ju inte Gud så dom hade inte riket inom sig. Däremot så var riket mitt ibland dom eftersom rikets kung var där.

- Han hade just botat dom 10 spetälska och förkunnat att Guds rike nu var här.

Genom sin förkunnelse och dom mirakler han gjorde så har vi i Lukasevangeliet sett hur Jesus uppfyller profetiorna om Messias, rikets kung.

- När Johannes döparen sände sina lärjungar och frågade Jesus om han är den som skulle komma eller om dom ska vänta på någon annan så svarade Jesus i Luk 7:22:

Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap, alltså evangeliet.

- Fariseerna var så förblindade att dom frågade rikets kung när hans rike skulle komma.

Det vore som om jag skulle fråga vår kung Carl XVI Gustav om han visste när Carl XVI Gustav skulle komma.

- Här så var Guds kung och dom förstod inte vem han var eftersom dom inte kände Gud.

Dom pratade ständigt om Gud men kände honom inte. Hur är det med dig och mig? Känner vi Gud eller pratar vi bara om honom?

- Guds rike har anlänt. Har du underordnat dig Kung Jesus' styre?

Men Guds rike har inte bara anlänt. Det är något vi också väntar på som när vi ber: Fader vår...tillkomme ditt rike.

- Efter att ha svarat på fariseernas fråga så vänder säg Jesus till lärjungarna och även om inte frågan ställts så svarar Jesus på hur det kommer bli när Guds rike fullt ut uppenbaras vid Jesus andra tillkomst.

Och det är detta som är min första punkt i denna predikan. **Hur kommer det vara vid Människosonens tillkomst?**

- Jesus säger i v.23 till lärjungarna att det ska komma en tid då ni ska längta efter att se Människosonens dagar, men ni ska inte få det.

Människosonen var en av dom titlar som Jesus använde om sig själv. Denna term används i profetian i Dan 7:13-14:

- ¹³I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en **människoson** kom med himlens skyar, och han närmade sig den Gamle och fördes fram inför honom. ¹⁴Åt honom gavs **makt och ära** och **rike**, och **alla folk och stammar och språk måste tjäna honom**. Hans välde är ett **evigt välde** som inte skall ta slut, och hans **rike** skall inte förstöras.

Så Jesus genom att kalla sig Människosonen identifierar sig här med Daniels profetia. Han är Messias, Guds eviga kung som ska regera för evigt.

- Men det kommer en tid då lärjungarna kommer att längta efter att få se en enda av Människosonens dagar men inte få det.

Och så är det just nu för oss idag. Ondskan och det moraliska fördärvet bara ökar och ökar.

- Sakta så slås dom kristna värdegrunderna som vårt samhälle bygger på sönder. Vi ber fräls oss ifrån ondo.

Denna längtan och oro gör också att falska Messias gestalter och rykten kommer att komma och gå.

- År 2011 när vi besökte Colorado i USA så såg vi skyltar längs med vägarna där det stod: Domedagen den 21 maj. Bibeln granterar det.

En man vid namn Harold Camping hade förutspått att Jesus då skulle komma och hämta dom kristna till sig.

- Harolds organisation hade uppskattningsvis spenderat mer än 40 miljoner kronor för att sprida detta budskap och många blev förleda, men den 21 maj så hände ingenting.

Hur kommer det då vara vid människosonens tillkomst? Vår text ger två beskrivningar:

- **För det första: Det kommer vara tydligt så bli inte förledda i v.22-25.** Man säga till er som v.23 uppenbarar: **Se, där är han! eller: Här är han. Men gå inte dit och följ inte med.**

V. 24 För liksom blixten flammar till och lyser från himlens ena ände till den andra, så ska Människosonen vara på sin dag.

- Rykten likt Harold Campings kommer att komma och gå. Jag är inte mer än 36år gammal, men jag kan försäkra er att så länge jag kan komma ihåg så har det varje år spridits alla möjliga rykten om den sista tiden.

Och med internet så har det nästan blivit en explosion av teorier och konspirationsteorier om den sista tiden.

- Bloggar, hemsidor och organisationer pumpar ut det senaste och människor som i [Ef 4:12](#) om dom inte står stadigt grundade: kastas hit och dit av vågorna och förs bort av varje vindkast i läran, när

människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse

Vi behöver inte mer profetior, uppenbarelser och teorier om Jesu tillkomst, Bibeln är tydligt. Det står skrivet.

- Har du någon gång hamnat i ett fruktansvärt åskväder där hela himlen lysas upp likt en blix?

Det tror jag nog vi alla har fått erfara. Lika tydligt kommer det att vara när Jesus kommer tillbaka. Det kommer inte att gå att missa.

- Så bli inte förledd. Rykten, teorier och uppenbarelser kommer att komma och gå.

Hur undviker man då att bli förledd? Först av allt genom att lära känna kungen, Jesus som ska komma.

- Innan allt detta skulle ske så i vers 25 var det tvunget för Messias att lida och bli förkastad av detta släkte.

Och detta var för att rädda oss till honom. Som den lidande Tjänaren så gick Kungen själv i döden för att rädda sitt folk till sig själv och han uppstod för att bli bevisad att vara Kung och Herre.

- Vi blir del i hans rike genom att omvända oss och tro på honom. Då tillhör vi honom och blir medborgare i hans rike.

Men även som medborgare så kan vi bli förledda av felaktig information. I CS Lewis sista bok i Narnia kronologin: "Den sista striden" som jag just nu läser med Lydia så klär en ond apa ut en åsna till ett lejon och förleder Narnias invånare att tro att åsnan är Aslan kungen.

- Och även vi som är medborgare i Guds rike kan förledas att tro här är han eller där är han eller: Här är ny information om honom.

Men Jesus säger. Gå inte ditt. Gå inte till dessa hemsidor som försöker klia människorna i öronen med det senaste.

- Håll dig till Bibeln. Vet ni hur dom i USA tränar folk att tjäna igen falska dollar sedlar?

Genom att hantera äkta. Att dom utan och innan lär sig hur dom äkta är. Då kommer dom känna igen förfalskningarna.

- På samma sätt lär dig Bibeln utan och innan, umgås ständigt med Guds ord så lär du tjäna vem kung Jesus verkligen är och kommer inte att ge efter för förfalskningarna.

Så för det första hur det kommer vara när Människosonen kommer är att det kommer att bli tydligt. Man kan inte missa det.

- Den andra beskrivningen får vi i v. 26-31. **Det kommer bli oväntat.** Här så ger Jesus oss två illustrationer på hur det kommer vara när han kommer.

Såsom det var på Noas och Lots tid. Människorna kommer då precis som idag att leva på sina vanliga liv.

- I Noas dagar så åt, drack och gifte man sig ända till den dag då Noa gick in i arken och så plötsligt kom syndafloden.

Noa och hans familj blev räddade medan alla andra gick förlorade. Detta var helt oväntat och på detta sätt ska det vara under Människosonens dagar.

- Det samma gäller under Lots tid då människorna i Sodom levde på sina liv som vanligt. Dom åt, drack, köpte, sålde, planterade och byggde och så när Lot lämnade Sodom så plötsligt regnade eld och svavel från himlen och gjorde slut på dom alla.

På samma sätt ska det bli på den dag då Människosonen uppenbarar sig. Folk ska vara helt ovetande.

- När planen flög in i World Trade Center så anade dom som jobbade där ingenting.

Dom levde sina vanliga liv helt ovetande. Och precis som under Noas och Lots dagar så ska det också bli den dag då Människosonen uppenbarar sig.

- Det ska bli så plötsligt så att den som är uppe på taket inte ska gå ner och hämta sina saker i huset och den som arbetar på åkern inte återvända hem.

Vi har nu sett på vår första punkt. **Hur kommer det vara vid Människosonens tillkomst?** Jesu återkomst kommer vara **tydlig och plötslig**

Detta för oss till vår andra och sista punkt i v.32-37: Så **är du redo för Människosonens tillkommelse?**

- **För det första i v.32-33 det finns ett pris att betala.** Vi kan inte förtjäna frälsningen, räddningen från syndens straff till en underbar evighet med Gud.

Frälsningen är gratis men den kostar allt. Och det är just detta Jesus lyfter fram när han yttrar orden i en av Bibelns kortaste verser: **Kom ihåg Lots fru!**

- Vad hände med Lots fru. Änglarna som hjälpte Lot, hans fru och döttrar att fly sa till dom:

”Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under.” (1 Mos 19:17)

- Dom fick lämna alla sina tillgångar, allt dom hade för att kunna bli räddade innan svavel och eld föll ner från himlen.

Lots fru hon hörsammade inte änglarnas ord utan vände sig om och blev till en saltstod (1 Mos 19:26).

- Hon hade sitt hjärta i sina tillgångar i Sodom. Kom ihåg Lots fru! Detta mina vänner är mycket allvarliga varnande ord för dig och mig att inte ha vår skatt i denna värld, i detta jordiska rike.

Utan att vår skatt får vara i Jesus och Guds rike. Tidigare i [Lukas 9:62](#) så har Jesus sagt: **"Ingen som ser sig om sedan han har satt handen till plogen passar för Guds rike."**

- När man gick och plöjde en åker med sina oxar så var det viktigt att man hade sitt fokus på ett riktmärke framför sig.

Vände man sig om så skulle man plöja snett. Och det är detta Jesus vill komma åt med vårt fokus och vår överlåtelse.

- Om vi liksom Lots fru vänder oss om efter denna värld så passar vi inte för Guds rike. Vi måste ta ställning om det är denna värld eller Jesus vi vill ha?

Efter att Jesus uppmanat oss: **Kom ihåg Lots fru!** I Luk 17:32 så varnar han oss i v.33:

- ³³**Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara det.**

Dessa ord har Jesus redan sagt en gång tidigare i just [Lukas 9](#) där vi också får den förklarande orden i [v.25](#):

- **Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själ går förlorad?**

Om du liksom Lots fru vill bevara ditt liv eller din själ som det också kan betyda i denna värld så kommer du att missta det.

- Men om du däremot ger upp ditt liv i denna värld för Kung Jesus skall så kommer du att bevara det.

I denna text så används samma ord i den grekiska texten för att **missta** som Jesus använde i exemplena om Noa och Lot hur floden **gjorde slut på** dem alla som inte var i arken.

- Och hur elden och svavlet **gjorde slut på** alla som var kvar i Sodom.

På samma sätt så kommer dom som vill bevara sitt liv i denna värld att förgås när Människosonen kommer tillbaka.

- Det är **nu**, här och nu innan det är försent som avgör om du kommer vara redo vid Jesu tillkommelse.

Du måste ta ställning. Vill du vara din egen kung och styra ditt eget rike eller ska du i tro underordna dig Kung Jesus och hans rike?

- Är det Jesus eller denna värld du vill ha? Du kan inte hålla dig neutral. Vid Jesu tillkommelse så kommer det uppenbaras vad ditt hjärta är fullt av: Kung Jesus eller denna värld.

Kom ihåg Lots fru!

Är du redo för Människosonens tillkommelse? För det första så såg vi i v.32-33 att det finns ett pris att betala. Vi kan inte både ha Jesus och bevara vårt liv i denna värld.

- **För det andra vers 34-37 uppenbarar hur brådskande det är att gensvara för det blir en dubbel utgång.**

Den natten då Jesus kommer tillbaka ska två ligga i samma säng. Den ene tas med och den andre lämnas kvar.

- På en annan del av jorden så ska två kvinnor mala tillsammans, den ena tas med och den andra lämnas kvar.

Lärjungarna frågar då: Var? Jesus svarade på fariseernas fråga **när** Guds rike ska komma och utan att fått frågan på **hur** det kommer vara när Människosonen kommer tillbaka och nu så svarar han på: **var**.

- Där kroppen ligger där samlas gamarna. Precis som Jesu tillkomst blir lika tydlig som blixten på himlen så kommer också Jesu dom bli lika tydlig som gamar som samlas vid en död kropp.

Det kommer bli uppenbart var domen kommer och den kommer drabba alla som förskastat Jesus som Kung och Frälsare.

- Det är brådskande att gensvara medan tid finns för snart så kommer den dubbla utgången.

Folket under Noas tid blev överraskade av floden, folket i Sodom blev översakade av eld och svavel.

- Jesu tillkomst kommer närmare och närmare. Oavsett om vi lever i den sista generationen eller ej så vet vi inte vilken stund och timma han kommer eller vilken stund och timma vi kommer att sluta våra dagar på denna jord.

Tiden tickar, för varje sekund, för varje andetag, för varje hjärtslag så kommer vi närmare domens dag.

- Du vet inte vilken stund eller timma han kommer. Är du redo? Jag ska bara leva livet först. Jag ska bara skaffa den eller den utbildningen.

Det eller det jobbet, den eller den resan. Jag kan tänka på Gud sen. Nej, nej, nej.

- En dag så kommer det vara för sent. En kommer plötsligt tas med och en kommer plötsligt att lämnas kvar till dom då Jesus kommer.

Du har ingen tid att förlora. Få det rätt ställt med kung Jesus nu. Idag är frälsningens dag (jmf. 2 Kor 6:2).

- Vänta inte. Imorgon kan det vara för sent. Tänk dig än en gång att du står vid världens slutscen då Jesus kommer tillbaks.

Du är en av dom två personerna. Tänk dig att du får bevittna Jesu andra tillkommelse.

- Den avgörande frågan för om du då kommer vara den person som välkomnar Jesus som din underbare Kung och Frälsare eller den som för all evighet kommer att bli straffad för att du förkastat honom är hur du nu gensvarar till honom.

Problemet är att vi i vår synd har gjort uppror mot kung Jesus. Vi vill vara våra egna kungar över våra egna riken, våra liv i denna värld.

- På grund av vår synd förtjänar vi Guds dom att straffas för all evighet.

Men Kung Jesus kom till denna jord för att genom sin död och uppståndelse rädda oss till sig.

- Han erbjuder oss nu evigt liv och syndernas förlåtelse om vi bara omvänder oss och tror på honom.

Vad väntar du på? Fly från den kommande vreden. Fly från domen och kom till honom i omvändelse och tro.

- Vänd dig bort från din självcentrering där du vill vara din egen kung. Släpp taget om denna värld och din synd och i tro kasta dig på Jesus.

Tro att han levde det liv du inte kunde leva, tro att han dog den död du förtjänar att dö. Tro att han uppstod för dig så blir du räddad.

- Och glöm inte en av dessa två personer som vi nämnt vid domens dag inte bara är du.

Varje person som du möter är som en av dom. Om du hade bott i New York under den 9 september 2011 och du skulle vetat att planen inom 4 timmar skulle komma att köra in i tornen vid World Trade Center.

- Vad skulle du då gjort? Du skulle sprungit in i byggnaden och varnat alla du kunde. Du skulle göra allt för att rädda människor.

Något värre och något långt bättre är på väg: Jesu tillkommelse då han ska rädda sitt folk till sig, men då han också för evigt kommer att döma dom som förkastar hans styre som Kung.

- Tiden är knapp. När han kommer så är det försent. Vad gör du och jag för att rädda människor?

Låt oss inte bli likgiltiga för detta faktum utan frimodigt varna människor innan det är försent.

- Den välkände predikanten Charles Spurgeon sa: "Om syndare blir fördömda så låt dom tvingas hoppa över våra kroppar in i helvetet.

Om dom går förlorade så låt dom gå förlorade med våra armar runt deras knän. Låt ingen hamna där utan att bli **varnad** och **bed** för.

- Är du redo och gör du andra redo för Människosonens tillkomst?

[Bön]