

- 19 Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår.

Så börjar vår predikotext för idag. Vem av dessa personer karakteriserar dig mest?

- Jag tror nog ingen av oss skulle säga att vi karaktäriseras av Lasarus. Vi bor i ett land med nästintill gratis sjukvård och ett socialt skyddsnät där vi inte ska behöva gå hungriga eller utan tak över våra huvuden.

Ska vi vara ärliga så är vi alla mest lika den rike mannen. Om vi jämför vår tid med den rike mannens så går vi nog alla klädda i bättre kläder än han gjorde.

- Och om vi jämför det vi dagligen äter med det som ansågs vara fest och lyx för honom på den tiden så har vi nog en mer varierad och lyxigare kost än vad han hade.

I kontrast till övriga världens befolkning idag 2018 så lever vi i överflödande lyx. Jag säger det en gång till: Vi lever i överflödande lyx.

- Idag så lever ca 10% av världens befolkning på 15kr per dag och ungefär 70% av världens befolkning lever på under 82kr om dagen.

Jämför detta med en svensk sjuksköterska med medellön som efter att alla skatter är betalda har 660kr om dagen att leva på. Det är 8 gånger mer än vad 70% av världens befolkning har att leva på.

- Vi äter, njuter och livet rullar på ända tills plötsligt detta liv tar slut. Vad händer då?

Det är just detta som sker med den rike mannen och Lasarus och det är detta som en dag kommer att hända för dig och mig.

- En dubbel utgång står på spel. Evtigt lidande och evigt glädje? Men det är här och nu som avgör vad som händer då? Är du redo för detta?

Vänligen gå med mig till Lukas 16:19-31 på sidan 808 i dom gröna biblarna. Här så kommer vi få möta två personer, två destinationer och två desperata böner som avvisas.

19 Det var en rik man som gick klädd i purpur och fint linne och levde i fest och lyx varje dag. 20 Men vid hans port låg en fattig man som hette Lasarus, full av sår. 21 Han längtade efter att få äta sig mätt på det som föll från den rikes bord. Hundarna kom till och med och slickade hans sår. 22 Så dog den fattige, och han fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida.

Även den rike dog och blev begravd. 23 I helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. 24 Då ropade han: Fader Abraham! Förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden. 25 Men Abraham svarade: Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst här, medan du får plåga. 26 Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss. 27 Mannen sade: Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. 28 Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats. 29 Men Abraham sade: De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem. 30 Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. 31 Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda."

[Bön]

- Kära vänner låt oss fortsätta vår vandring genom Lukasevangeliet på väg till Jerusalem där Jesus skulle dö och uppstå för att rädda alla som omvänder sig och tror på honom.

I slutet på kap 15 så slösade den yngste sonen bort sin faders rikedom, i början på kap 16 så slösade den ohederlige förvaltaren bort sin herres

rikedom och idag ska vi se hur den rikemannen inte bara slösade bort sin rikedom utan också sin evighet.

- På vår vandring så befinner vi oss just nu i Lukas 16 som tar upp problemet med hur rikedom så ofta står i vägen för människor för att dom ska kunna komma in i Guds rike.

I början på kapitlet så såg vi på liknelsen om den ohederlige förvaltaren där vi ställde oss frågan: Tjänar vi pengar eller Gud?

- Efter att Jesus berättat denna liknelse och uppenbarat att vi inte kan tjäna både pengar och Gud så hånade fariseerna som älskade pengar honom.

Till svar så visade Jesus på deras hyckleri: Hur dom som ville framstå som dom som verkligen följde lagen struntade i vad den lärde om äktenskapet som vi såg på förra gången jag predikade.

- Men inte bara det. Dom struntade också i vad den sa om hur man ska relatera till fattiga och det är detta Jesus kommer adressera idag.

I självverket så var fariseerna i sin självrättfärdighet förlorade och hör och häpna för att använda Jesu ord avskyvärda inför Gud.

- Dom var den tidens bibellärare och bibelsprängda personer men dom hade bedragit sig själva och var förlorade.

Och nu så berättar Jesus för dom om Lazarus och den rikemannen för att visa på faran med deras kärlek till pengar.

- Men detta gäller även för oss: Himmel och helvete står på spel. Låt oss då se vad Jesus har att säga.

För det första så får vi möta två personer i v.19-21. Det var en rik man kläd i purpur, något som kungar på den här tiden gick klädda i. Han levde precis som oss här idag i lyx och överflöd.

- Och i hans port så låg en fattig man vid namn Lasarus full av sår. Observera att den rike mannen som vi senare kommer se väl kände till vad Lasarus hette, men han struntade i honom.

Denne Lasarus ska vi inte förväxla med en annan Lasarus i Bibeln som var bror till Maria och Marta.

- Förmodligen så hade Lasarus blivit buren ditt då ordet för låg ordagrant betyder att kastas och då hundar kom att slicka hans sår.

Lasarus låg där och längtade att få äta sig mätt på resterna som föll ner från den rike mannens bord.

- Men vi får här ingen indikation på att den rike mannen hjälpte honom. Till och med hundarna kom och slickade Lasarus sår och nu ska vi ha klart för oss att hunden på denna tid inte var människans bästa vän.

Det var ett orent djur som man såg på ungefär som vi skulle se på en råtta.

- När hundarna slickade på den hjälplöse mannens sår så gjorde det honom ceremoniellt oren.

I den judiska kontext som dom befann sig i så rentutav struntade den rike mannen i vad lagen lärde att man skulle ta hand om dom fattiga som befann sig ibland dom.

- Den rike mannen var precis som prästen och leviten i liknelsen om den barmhärtige samariten som gick förbi den sårade mannen.

Men den rike mannen gick inte bara förbi Lasarus där han låg i sin svält och sina sår en gång utan han struntade dagligen i honom när han bara gick förbi honom i hans nöd.

- Lasarus är en förkortad form av namnet Elieser och betyder Gud är min hjälp, något som människor lätt kunde håna honom för.

Var är din Gud? Titta på hur du ser ut, titta på vilket tillstånd du är i. Var är din Gud?

- Människor kom honom inte till hjälp. Hur mycket Lasarus än vädjade så struntade den rike mannen i honom och porten var som en stor klyfta som skiljde dom åt.

Den rike mannen hade möjlighet att komma ut till Lasarus och bjuda in honom till sitt hem, men Lasarus hade själv inte möjlighet att komma in.

- Vi är som den rike mannen. I sig så är det inte fel att ha pengar och rikedom som Abraham, Job, David och många fler i Bibeln hade.

Men problemet är om rikedom äger oss. Om det är pengar vi tjänar och inte Gud.

- Aposteln Johannes säger: **¹⁷Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?**

Eller som Jakob säger: **¹⁵Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen ¹⁶och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? (Jak 2:15-16)**

- Jesus hade i Luk 16:9 sagt: **Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut**

Försöker vi att hålla fast vid det vi har och lägga mer och mer på hög för oss själva eller följer vi Jim Elliots motto när han sa:

- "Den person är ingen dåre som ger vad han inte kan behålla för att vinna det han inte kan förlora."

Här i Lukas 16 så undervisar inte Jesus frälsning genom gärningar, men han ger en diagnos på våra hjärtans tillstånd.

- Bryr vi oss om vår nästa i deras nöd, både fysiskt men också andligen?

Vad gör vi för att stilla både fysisk och andlig nöd? Fortsätter vi bara att leva på våra liv i lyx och skruvar upp volymen på tv:n för att tysta ner våra samveten och struntar i vad som pågår runtomkring oss?

- Likgiltighet är ett större problem än många tror. Bryr vi oss att människor svälter, bryr vi oss att våra nära och kära, våra grannar och skolkamrater är på väg att gå evigt förlorade eller låter vi bara våra liv tuffa på?

En dag så kommer så att säga "sladden till våra liv att dras ut" och allt att slockna. Det var detta som hände med Lasarus och den rike mannen.

- Detta för oss till vår andra punkt i vers 22-23: Två destinationer. Den första punkten var två personer och nu för det andra: två destinationer.

Båda männen fick lämna detta jordeliv. Lasarus som förtröstade på Gud kom att bli förd av änglarna till Abrahams sida eller ordagrant famn.

- Samma ord används om Johannes vid den sista måltiden då han hade hedersplatsen och låg till bords vid Jesu sida eller famn.

Så förmodligen indikerar detta att Lasarus låg till bords med Abraham. Tidigare när den rike mannen festade så hade han varit utanför, men nu var det ombytta roller.

- Vidare ser vi i v. 22-23 att: **även den rike dog och blev begravd. I helvetet, där han plågades, lyfte han sin blick och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom.**

Ordet som här i min Bibel översätts med helvetet är hades som betyder dödsrike och inte helvetet.

- Däremot så kommer hades i Upp 20:14 att kastas i eldsjön vilket är helvetet.

Hades blir en försmak på eldsjön dit efter uppståndelsen från de döda och domen dom som förkastat Jesus kommer att kastas.

- Hades var platsen där den rike plågades i väntan på den eviga domen.

På något sätt så kunde han se Lazarus och Abraham långt borta. Detta påminner mig om vad Jesus sa i Luk 13 efter att han fått frågan om det bara är få som blir frälsta (Luk 13:23).

- Här så uppmanande Jesus dom som lyssnade på honom att kämpa för att komma in genom den trånga porten in i Guds rike.

Men en dag så skulle det bli för sent och porten skulle stängas och inte öppnas för dom som knackade.

- **Husets herre ska då säga: Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. ²⁸Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna. ²⁹Och människor skall komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords i Guds rike.**

Dom som stod utanför skulle se Abraham, Isak, Jakob och profeterna i Guds rike men själva vara utdrivna.

- Och människor skulle komma från jordens alla väderstreck och ligga till bords i Guds rike. I Matt 8:11 så står det hur dom skulle ligga tillbords med dessa tre patriarker.

Och här är Lazarus nu med Abraham sida medans den rike mannen står utanför och på något sätt så kan den rike mannen se dom.

- Varför den rike mannen kom till Hades där han pinades berodde inte på att han i sig var rik, men utifrån övriga Bibeln för att han förkastat evangeliet.

Han hamnade inte där eftersom han var rik, utan därför att han inte omvänt sig från sin girighet där pengarna var hans Gud.

- Detta förlorade tillstånd uppenbarade sig i att han inte delade sina tillgångar med Lasarus.

Lasarus blev inte förd av änglarna till Abrahams sida bara för att han var fattig. Bara för att en person är fattig betyder det inte att man per automatik kommer in i Guds rike.

- Utan från övriga Bibeln så ser vi att detta beror på om man omvänder sig och tror evangeliet.

Alltså om man vänder sig bort från sin synd och sina försök att förtjäna att bli räddad och att man i tro förtröstar på Jesus att han är den ende som kan rädda än genom hans död och uppståndelse.

- Det var därför Jesus kom för att ta det helvetets straff som vi förtjänar på grund av våra synder.

Han kom för att dö den död vi förtjänar och för att uppstå så att vi kan uppstå till en underbar evighet med honom i hans rike om vi bara omvänder oss och tror på honom.

- Det är två destinationer som står på spel och vad du hamnar avgörs här i detta liv.

Den dag sladden till våra liv så att säga dras ut så är det försent. Då kommer porten in till Guds rike att vara stängd.

- Det spelar ingen roll hur mycket du ropar. Det spelar ingen roll hur mycket du knackar. Då är det för sent.

Två destinationer: Evigt lidande och evig glädje står på spel. Den rike mannen han levde för nuet. Han struntade i andra och han struntade i Gud.

- I den judiska kontext som Jesus levde i så skulle nog hans lyssnare tänkt att den rike mannen likt dom flesta judarna besökte synagogan.

Men han hade en annan gud, hans pengar. Jesus hade just sagt: Ni kan inte tjäna både Gud och pengar (Luk 16:13). Hans pengar stod i vägen för honom.

- Detta är ett tema som återkommer igen och igen i Lukasevangeliet hur pengar står i vägen för människor som hindrar dem att komma in i Guds rike.

Bara för att man går i kyrkan så betyder det inte att man är immun mot pengakärlek som Paulus säger i 1 Tim 6:10 är en rot till all ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

- När vi ser på oss själva så är vi långt mycket mer lika den rike mannen än Lasarus.

Låt oss inte skaka bort denna text som om den inte gällde oss bara för att vi går till kyrkan.

- Vi är mer som den rikemannen än vi tror. I jämförelse med övriga världen så lever vi i överflöd.

Vad avgör då om vi hamnar där han hamnar eller likt Lasarus i Guds rike?

- Jo, hur vi relaterar till våra pengar blir en spegel på vad som fyller våra hjärtan.

Vad är det våra liv kretsar kring? Vad är det vi lever för? Är det att tjäna så mycket pengar som möjligt för att lägga dem på hög för oss själva?

- Eller är det ytterst Gud vi tjänar. Äger pengarna oss? Är det vår gud?

Eller är det Jesus som är vår kung och Herre. Har vi kapitulerat inför Jesus och överlämnat äganderätten till oss själv och allt i våra liv eller vill vi vara vår egen gud?

- Om vi tvingades välja: Jesus eller våra pengar och ägodelar: Vem skulle vi då välja? Och pekar ditt och mitt liv just nu på att vi lever med denna prioritering? Detta blir en spegel på våra hjärtan.

Sätter vi vår tillit till pengar eller till Jesus? Det är detta som det ytterst handlar om.

- Efter att Paulus i 1 Tim 6 sagt att pengar är en rot till allt ont så säger han till Timoteus:

¹⁷Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av. ¹⁸Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig ¹⁹och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet (1 Tim 6:17-19).

- Sätt inte ditt hopp som den rike mannen till något så osäkert som rikedom utan sätt det till Gud.

Detta avgör vilken destination vi kommer att hamna på. Vi har nu sett på våra två första punkter. Två personer och två destinationer.

- Låt oss nu gå till vår tredje och sista punkt i vers 24-31: Två desperata böner som avvisas.

Tidigare så var det Lazarus som plågades och tiggde, men nu är det ombytta roller. Nu är det den rike mannen som plågas och tigger.

- Vi såg hur den rike mannen där han plågades långt borta fick se Abraham och Lazarus med honom.
- Hans första bön eller vädjan om hjälp får vi i v.24: **Då ropade han: Fader Abraham! Förbarma dig över mig och skicka Lazarus att**

doppa sin fingertopp i vatten och svalka min tunga, för jag plågas i den här elden.

Denna text betyder inte att vi ska be till människor och helgon som man gör i t.ex. romerskkatolska kyrkan utan det är en vädjan från den rike mannen om hjälp precis som om jag har ramlat i en isvak och ropar på en annan människa som jag får syn på att rädda mitt liv.

- Det är intressant att den rike mannen både vet vem Abraham och Lasarus är.

Han har tillräckligt med kunskap från Bibeln för att förstå att det är Abraham och han kände tillräckligt till Lasarus för att veta att det var den fattige mannen som hade legat i hans port och som han hade struntat i.

- Och nu i sin nöd och desperation så ber han att Lasarus bara ska doppa sin fingertopp i vatten för att svalka hans tunga eftersom han plågas så i den här elden.

Vad svarar då Abraham? **Mitt barn, kom ihåg att du fick ut ditt goda medan du levde, och Lasarus fick ut det onda. Nu får han tröst här, medan du får plåga. 26 Och dessutom är det satt en stor gapande klyfta mellan oss och er, för att de som vill gå över härifrån till er inte ska kunna det, och inte heller kommer någon därifrån över till oss.**

- Abraham kallar honom mitt barn vilket inte betyder att han var ett Guds barn utan mer än artighets fras.

Den rike mannen hade fått ut sitt goda i jordelivet. Han hade struntat i Gud och Lasarus vilket indikerade hans hjärtas tillstånd och nu så fick han ta konsekvenserna i denna plåga.

- Det samma gäller oss. Om vi förkastar Gud i detta livet så får vi ta konsekvenserna som är evigt lidande.

Vi får ingen andra chans. Heb 9:27 säger att det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas.

- Tiden tickar och snart är det för sent. Har du fått det rätt ställt med Gud?

Den rike mannen levde för denna världen och fick ta dess konsekvenser.

- Lasarus däremot som fick ut det onda i detta jordeliv fick nu tröst.

Människor hade inte hjälpt honom men han hade förtröstat på Gud och Gud kom till hans hjälp precis som hans namn betyder. Gud är min hjälp.

- Inte bara det mellan den rike mannen och Abraham och Lasarus var en stor klyfta så att ingen skulle kunna korsa den.

Den rike mannen hade haft möjlighet att i sitt jordeliv korsa klyftan mellan honom och Lasarus när Lasarus var den som låg och plågades utanför hans hus.

- Då så var klyftan bara en port, nu så var det en okorsbar klyfta. Detta betyder inte att den rike mannen skulle kunna frälsa sig själv genom goda gärningar.

Men hade han verkligen känt Gud så hade han korsat klyftan, porten som skiljde honom och Lasarus åt för att hjälpa sin nästa.

- Vad gör du och jag för att korsa klyftan i detta livet till dom som lider på olika sätt?

Dom som lider i fattigdom, dom som lider i deras synd pga. att dom inte känner Gud, dom som likt den rike mannen är på väg till evigt lidande.

- Stänger vi in oss i våra portuppgångar till våra lägenheter och innanför dörrarna till våra hus?

Stänger vi in oss innanför dörrarna till denna byggnad och lever i vår lilla kristna värld eller går vi ut till dom som lider i sin synd?

- Lazarus hade troligen själv inte förmågan att komma in i den rike mannens hus då det verkar som om man var tvungen att bära honom.

På samma sätt skulle dom flesta människor här i Kortedala, Bergsjön och Göteborg över huvudtaget inte sätta sin fot här.

- Dom förmår inte att korsa denna klyfta, men vi förmår det. Vi kan stänga in oss i vår egen lilla värld på våra arbetsplatser och våra skolor.

Men vem ska korsa klyftan till våra vänner grannar och släktingar om inte vi?

- Vid ett tillfälle så fick predikanten Charles Spurgeon frågan: "kommer hedningarna som aldrig har fått höra evangeliet bli frälsta", till vilket han svarade: "För mig så är mer frågan om vi som har evangeliet och misslyckas med att ge det till dom som inte har det kan vara frälsta"

Bryr vi oss över huvudtaget om dom som är förlorade? Har vi fått möta Jesu kärlek? Borde inte då det naturliga gensvaret vara att vi medans det finns tid reflekterar denna kärlek genom att korsa klyftan till dom människor vi kommer i kontakt med för att dela evangeliet.

- En dag så kommer denna klyfta att vara okorsbar. Ingen kan då längre gå från Guds rike till dom förlorade och dom förlorade kan inte komma in i Guds rike.

Kasta inte bort ditt liv och din tid. Få det rätt ställt med Gud innan det är för sent och hjälp andra att få det rätt ställt med Gud.

- Detta för oss till den andra bönen som avvisades i v. 27-31. Mannen sa i v. 27-28:

27 Då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. 28 Jag har fem bröder, och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till plågans plats.

- Äntligen kan tyckas visar den rike mannen lite medlidande. Likt det välkända ordspråket: "Blod är tjockare än vatten", så tänker han i alla fall på sin familj.

Om inte Lasarus kunde komma för att doppa sin fingertopp i vatten och svalka den rike mannens tunga, för att han plågades så i den här elden.

- Om han inte kunde detta så åtminstone så ber han att Abraham skulle skicka honom för att varna hans fem bröder så att dom inte skulle komma till denna plåga.

Vad säger då Abraham? **De har Mose och profeterna. De ska lyssna till dem** (Luk 16:30). Och lyssna i de bakomvarande semitiska språken indikerar inte bara att lyssna utan också att hörsamma och lyda.

- **Nej, fader Abraham, svarade han, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig** (Luk 16:30).

Abraham sade till honom: Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda."

- Vad menar då Abraham med detta? Mose, alltså lagen och profeterna var tillräckliga för att hålla dom ansvariga och tillräckliga för att hjälpa dom till frälsning.

Lagen och profeterna gjorde det klart hur dom skulle bry sig om dom fattiga vilket dom inte gjorde.

- Lagen och profeterna tydligt uppenbarade att dom var syndare som förtjänar Guds dom på grund av deras synd.

Lagen och profeterna pekade på att dom behövde en frälsare för att rädda dom från deras synder.

- Det var därför man i GT offrade offer för utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse (Heb 9:22, jmf 3 Mos 17.11).

I GT så blev man frälst genom att i förtröstan blicka fram på Messias, frälsaren.

- Idag efter Jesu död och uppståndelse så blir vi räddade genom att i tro blicka tillbaks på Frälsaren och vad han har gjort, men också i förväntan på vad han kommer att göra då han kommer för att kalla sitt folk till sig.

Det är detta som Lukasevangeliet pekar på när Mose eller lagen och profeterna nämns.

- Här i kapitel 16 i vers 16 så står det: **Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.**

Lagen och profeterna uppenbarar vår synd och pekar fram på evangeliet om Guds rike. Dom pekar fram på hur Guds räddningsplan uppenbaras i kung Jesus som den ende som kan frälsa oss.

- När Jesus efter sin uppståndelse visar sig för Emmausvandrarerna så säger han till dem i Lukas 24:25-27:

”Så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. ²⁶Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet?” ²⁷Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

- Ytterligare en gång efter sin uppståndelse så säger Jesus till sina lärjungar i Luk 24:44: **Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.**

Lagen och profeterna var tillräckliga för att varna, peka fram på Jesus och erbjuda frälsning för den rike mannens fem bröder.

- Ofta idag så hör jag människor säga: Om bara vi kunde visa människor mirakler så skulle dom tro. Om bara dom övernaturliga nådegåvorna skulle komma i funktion.

Om bara något övernaturligt sker så ska dom komma till tro. Om någon skulle komma tillbaka från dom döda då skulle dom tro.

- Men Jesus säger här genom Abraham: **Lyssnar de inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda** (Luk 16:31).

Det spelar ingen roll vilka mirakler människor än får se om dom inte lyssnar till Guds ord, Bibeln och evangeliet så kommer dom inte ens att övertygas om någon uppstår från de döda.

- Och det ironiska är att det är det någon har gjort: Jesus, Kristus.

Jag har aldrig läst en övertygande bortförklaring av uppståndelsen utan i stället så är bevisföringen för att Jesus har uppstått jätte stark.

- Men många av dom judiska ledarna förkastade detta och till och med efter att ha fått rapporten om det från dom som vaktade hans grav så mutade man vakterna att ljuga och säga att lärjungarna hade stulit hans kropp (Matt 28).

Om dom förkastade Mose och profeterna så skulle dom inte ens tro om någon uppstod från de döda och så gäller även idag.

- Människor i sina andliga blindhet om dom förkastar Guds ord kommer inte ens att tro om någon uppstår från dom döda.

Nästa ironi här i texten är: Dom fem bröderna kom inte att varnas om den plåga som den rike mannen fick genomgå och som väntade dom om dom inte omvände sig.

- Men vi här och nu blir varnade genom vad Lukas skriver här i Lukasevangeliet. Ta inte lätt på denna varning. Dödsriket här är

bara en försmak på den eviga plåga som väntar dom som förkastar evangeliet och Guds ord.

Du har Bibeln just nu framför dig med Lukasevangeliet som var skrivet för att vi ska veta hur säkra dessa ord om Jesus är (Luk 1:4).

- Du har Mose, du har profeterna. Du har evangeliet, lyssna till dom. Det är nu det gäller, nu eller aldrig.

Det finns två personer som representerar oss alla, två destinationer: När sladden till våra liv dras ut så kommer vi efter uppståndelsen och domen antingen att få möta evigt lidande eller evig glädje.

- Det finns också två böner som avvisas vilket pekar på hur brådskande det är att få det rätt ställt med Gud innan det är försent. Vänta inte!

Men det finns en Frälsare. Den finns en man långt rikare än den rike mannen.

- **⁶Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte ⁷utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ⁸ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.**

Han som var rikare än den rike mannen uttömde sig själv för oss. Han var rik men blev fattig för vår skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika (2 Kor 8:9).

- Jesus han korsade klyftan mellan himmel och jord. Han klev ut genom porten till Guds rike för att bjuda oss in.

Han inte bara blev fattig för vår skull. Han iklädde sig ett värre tillstånd än Lazarus. Han blev som vi sjunger: "sårad för de brutna, blev till synd för oss.

- Livets bröd från himmelen, du gav villigt upp ditt liv.” Han som var rik uttömde sitt liv genom att gå i döden för att rädda oss till sig själv.

Han är ditt enda hopp för att bli räddad från evigt fördärv. Omvänd dig och tro på honom så blir du räddad.

- Och hur kan vi nu annat än att gensvara i tillbedjan för att han var villig att dö och uppstå för oss.

För att han inte likt den rike mannen bara struntat i oss utan att han har räckt oss sjunkande en hjälpande hand.

- Hur kan vi då annat än att gensvara till hans kärleksförklaring gentemot oss genom att reflektera hans kärlek till varandra och en förlorad värld?

[Bön]