

Tjänar du pengar eller Gud?

- Tänk dig två personer på ett ålderdomshem som blickar tillbaks på sitt liv och du är en av dem.

Den ene oavsett om han eller hon är fattig eller rik har levt ett liv för sig själv. Dennes liv har präglats av att tjäna pengar som denne använt för sin egen bekvämlighet antingen genom att spendera dom eller att lägga dom på hög.

- Den andre personen har också denne fått en lön för sitt arbete och oavsett om denne är fattig eller rik har han eller hon levt sitt liv för att tjäna Gud och andra.

Han eller hon har aldrig sett sin lön och tillgångar som sin egen, utan bara som om han/hon har varit en förvaltare av den inför Gud och har rikligen gett för andras andliga och fysiska välbefinnande.

- Och nu så närmar sig dagen då dom båda ska lämna allt dom har och detta liv för att möta Gud.

Vilken av dessa personer skulle du vilja säga karaktäriserar mest det sätt som du just nu lever?

- Då vi nog alla ger av vår inkomst så måste vi samtidigt nog ändå motvilligt medge att vi allt för mycket karaktäriseras av den första personen som levt för sin egen bekvämlighet genom att spendera eller lägga pengar på hög.

Och missuppfatta mig inte. Det är inte fel att spara och Ordspråksboken 13:22 säger att den gode lämnar ett arv åt sina barnbarn.

- Jag vil inte heller säga att en kristen inte kan vara rik. Men det jag vill att vi alla ska göra är att ställa oss frågan: Tjänar jag pengar eller Gud?

Om dina barnbarn en dag såg tillbaks på ditt liv vad skulle dom då säga: Skulle dom säga att du tjänade pengar eller skulle dom säga att du tjänade Gud?

- Detta kan uppfattas som en väldigt obekväm fråga. Men bättre att ställa den nu än en vecka innan våra liv tar slut.

Idag har vi i vårt studie genom Lukasevangeliet kommit fram till kap 16 där Jesus tar upp just denna obekväma frågan om hur vi förvaltar våra pengar.

- Detta kan både ge en indikation på vårt andliga tillstånd men också som hjälp för hur vi i gensvar till evangeliet bör förvalta vår ekonomi.

Vänligen gå med mig till Lukas 16:1-16:

¹Jesus sade också till sina lärjungar: "Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne blev beskylld för att förskingra hans egendom. ²Då kallade han honom till sig och sade: Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare. ³Då tänkte förvaltaren: Vad skall jag göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för. ⁴Jo, nu vet jag vad jag skall göra så att man tar emot mig i sina hem, när jag får avsked från min tjänst. ⁵Och han kallade till sig dem som stod i skuld hos hans herre, en efter en, och frågade den förste: Hur mycket är du skyldig min herre? ⁶Han svarade: Hundra fat olja. Förvaltaren sade till honom: Ta ditt skuldebrev och sätt dig genast ner och skriv femtio. ⁷Sedan frågade han en annan: Och du, hur mycket är du skyldig? Han svarade: Hundra tunnor vete. Då sade han till honom: Ta ditt skuldebrev och skriv åttio. ⁸Och hans herre berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn.

⁹Jag säger er: Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut. ¹⁰Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort. ¹¹Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då

anförtro er den sanna rikedomerna? ¹²Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er? ¹³Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

¹⁴Allt detta hörde fariseerna, som älskade pengar, och de hånade honom. ¹⁵Då sade han: ”Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.

¹⁶Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.

[Bön]

- I förra predikan ifrån Luk 15 så fick vi möta två söner som båda uppenbarade girighet efter pengar.

Den ene slösade bort hela sitt arv som han fått från sin far, men han kom till besinning om sin synd och omvände sig, men den andre gav inget tecken på omvändelse.

- Denna liknelse berättade Jesus för fariséerna och dom skriftlärderna. Efter en sådan liknelse så kan man ställa sig frågan: Hur ska vi då hantera våra tillgångar?

Och svaret får vi idag här i kap 16 där Jesus berättar en liknelse för sina lärjungar.

- Efter denna liknelse så ger oss Jesus tre principer för hur vi bör hantera vår ekonomi.

Men innan vi ser på detta så låt oss titta på liknelsen. Huvudpersonen i liknelsen är en ohederlig förvaltare som arbetar för en rik man.

- När vi kommer in i händelsernas centrum så får just förvaltaren sparken.

Han har blivit beskylld för att ha förskingat sin herres egendom (precis som den yngre sonen gjorde med arvet från sin far).

- Hans herre säger: **Vad är det jag hör om dig? Lämna redovisning för din förvaltning. Du kan inte längre få vara förvaltare.**

Chocken kommer och förvaltaren säger för sig själv: Vad ska jag nu göra när min herre tar ifrån mig förvaltningen? Gräva orkar jag inte och tigga skäms jag för.

- I och med att han förskingrat sin herres egendom så skulle ingen annan vilja anställa honom som förvaltare.

Tänk dig in i hans situation. Det vore som om du hade ett chefsjobb på ett företag som du blir sparkad ifrån och istället skulle börja köra sopor vilket i sig är ett hedervärt yrke.

- Men denna man kunde inte tänka sig att gräva, inte heller att tigga men så får han idén: Nu vet jag vad jag ska göra så att man tar emot mig i sina hem, när jag får avsked från min tjänst.

Han har fortfarande lite tid på sig innan han ska lämna fram redovisningen för sin förvaltning så han kallar snabbt till sig dom som står i skuld till hans herre.

- Och vi får två exempel på hur han utnyttjar situationen med dom som står i skuld till hans herre för hans egen vinning.

Den förste är skyldig hans herre 100 fat olivolja eller 100 batos olja som motsvarar ca 3400 liter olivolja. Detta är ungefär den mängd olivolja som 150 olivträd skulle producera.

- Det har uppskattats att denna olivolja totalt var värd drygt 3 årslöner för en vanlig arbetare på den här tiden.

Förvaltaren räcker fram lånebrevet och ber låntagaren att snabbt skriva 50 batos.

- Så med andra ord har han efterskänkt 1,5års lön till låntagaren.

Näst ut är en man som lånat 100 tunnor eller kor vete som motsvarar nästan 40 000 liter vete som i värde är ungefär 8-10 årslöner.

- Förvaltaren ber denne låntagare att skriva åttio tunnor och efterskänker honom därmed ungefär 2-2,5års löner för en vanlig arbetare.

Låt oss omvandla detta till moderna siffror där snittlönen för en vanlig industriarbetare är ca 280 000kr per år.

- Till den förste låntagaren så hade han då moderna mått efterskänkt 420 000kr och till den andre någonstans mellan 560 000 och 700 000kr.

Som låntagare så begick dom inga brott när dom lät förvaltaren avskriva en del av deras skuld.

- Mannen även då han var ohederlig var väldigt smart. Tänk er efter att han hade gjort samma med ett antal andra låntagare.

Dom skulle givetvis ta emot honom i deras hem efter det att han förlorade jobbet.

- Vad händer då här näst? Jo i v. 8: hans herre eller ordagrant på grekiska herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt.

Vem är herren här? Är det Jesus eller den rike mannen.

- Med allt att döma så har ordet för herre använts om den rike mannen tidigare i texten så det måste var detta det syftar på.

Men varför skulle han berömma den ohederliga förvaltaren som just förskingrat hans egendom?

- Skulle du gjort det om någon hade förskingrat den egendom. Jag hade aldrig gjort det.

Men vad är det hans herre berömmar honom för? Jo eftersom han hade handlat klokt eller slugt. Så han berömmar honom inte för hans ohederliga handlande, utan för hans klokhet.

- När det gäller liknelser så är det viktigt att poängtera att dom lyfter fram en princip och inte är heltäckande.

Och här så är det mannens sluga eller kloka handlande. Jesus säger: **Ty den här världens barn handlar klokare mot sitt släkte än ljusets barn.**

- Även då denna världens barn kanske inte handlar rätt etiskt så handlar de många gånger klokare än ljusets barn, alltså oss kristna.

Vad är det då för tre lärdomar som Jesus undervisar efter att ha berättat denna liknelse?

- För det första om vikten att vara givmild eller generös i vers 9. Den ohederlige förvaltaren hade skaffat sig vänner med hjälp av pengar.

På samma sätt lyfter också Jesus fram att vi bör vara kloka med våra pengar. Han säger:

- **Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut.**

Mammon här syftar på pengar som i sig är något ont, men pengar blir det om dom börjar äga oss.

- Jesus i t.ex. Matt 6 talar om mammon eller pengar såsom en Gud. Istället för att låta pengar äga oss så säger Jesus att vi ska skaffa oss vänner med dom.

Inte på ett ohederligt sätt som förvaltaren utan på ett givmilt och generöst sätt.

- Vilka är då vännerna här? Det har sagts att det skulle syfta på självaste treenigheten eller på andra kristna.

Går vi till t.ex. till Matt 25 så ser vi hur Jesus likställer vad ni har gjort mot en av mina minsta bröder som om vi har gjort det mot honom.

- När Paulus förföljer dom kristna och Jesus uppenbarar sig för honom på Damaskusvägen så säger Jesus till honom: Varför förföljer du mig (Apg 9:4)?

Att förfölja dom kristna var att förfölja Jesus. Så vännerna i texten här syftar på andra kristna, men indirekt också på hela treenigheten. För vad vi har gjort mot dom har vi också gjort mot Gud.

- I Gal 6:10 som vi kommer att få höra en predikan ifrån nästa vecka så blir vi uppmanade att göra gott mot alla människor och framförallt mot dom som delar vår tro.

Hur blir vi då uppmanade? Jo, att genom vår givmildhet och generositet med våra pengar att skaffa oss vänner. Hur gör vi då detta?

- Hela denna text talar om förvaltarskap. Till skillnad från den ohederliga förvaltaren så har vi också ett förvaltarskap och kommer alla en dag och avge räkenskap.

Ska vi då bara strö ut våra pengar här och där. Här är någon som arbetar i ett kristet arbete där eller här är en organisation som ber om pengar.

- Om vi ska vara goda förvaltare så bör vi ha urskiljning. Lika mycket som världens folk är kloka när dom investerar deras pengar så bör också vi vara kloka i hur vi ger bort våra pengar.

Låt oss ta ett exempel med människor som lider nöd på grund av syndens konsekvenser.

- Vi kan fokusera på att lindra symtomen och givetvis om vi ser att någon lider nöd och till exempel saknar mat så vill vi hjälpa.

Men vi kan också fokusera på roten på problemet och inte bara lindra symptomen.

- Ta t.ex. en människa med drogmissbruk, så länge den sitter fast i missbruket så kommer den alltid att lida nöd.

Absolut så vill vi hjälp denna människa om han eller hon behöver mat, men ytterst så är det denna människa behöver frälsning från sin synd och genom omvändelse få hjälp med sitt drogproblem.

- Om vi tittar statistiskt sett på hur pengar som samlas in till mission används så skulle jag vilja hävda att en stor del av detta används för att lindra symptom istället för att fokusera på roten på problemet.

Så i vårt givande låt oss först och främst fokusera på roten på problemet som är människans synd.

- Vad som desperat behövs är bibeltroende församlingar som på dessa orter kan nå ut med evangeliet och också hjälpa människor i deras fysiska nöd.

Vi måste som John Piper sagt: "Lindra mänskligt lidande och speciellt evigt lidande."

- Så i vårt givande låt oss prioritera spridandet av evangeliet så att människor undgår evigt lidande. Låt oss gå till roten på problemet och där med att kunna vara till hjälp på lång sikt.

Vad vi ser i NT är hur detta sker genom den lokala församlingen. T.ex. när församlingen i Jerusalem led nöd så samlade olika lokala församlingar in pengar för att hjälpa dessa nödlidande kristna.

- När missionärer sändes ut så var det den lokala församlingen som antingen själva eller tillsammans med andra församlingar utrustade dem för uppgiften.

Låt oss som individer genom vår lokala församling vara generösa för att få skaffa oss eviga vänner som får ta emot evangeliet.

- Jesus sa: **Skaffa er vänner med hjälp av den orättfärdige mammon, för att de skall ta emot er i de eviga boningarna, när världslig rikedom har tagit slut.**

Jesus uppmanade lärjungarna att med sina pengar skaffa vänner med syftet att dom skulle tas emot i dom eviga boningarna när världslig rikedom tar slut.

- Denna text har ofta missuppfattats som om vi ska förtjäna vår plats in i himmelriket vilket tydligt går emot andra delar av Bibeln som t.ex. Ef 2:8-9.

⁸Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, ⁹inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

- Men låt oss läsa vidare i Ef 2:10 **¹⁰Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.**

Så vi blir inte frälsta på grund av våra gärningar utan frälsta till goda gärningar, som Gud har förberett.

- Jakobs brev går så långt att den säger att tron utan gärningar är död och 1 Johannes brevet 3:17 **Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom?**

Vår givmildhet och generositet blir en indikation på våra hjärtans tillstånd.

- Är vi som person nummer ett vid ålderdomshemmet som levde för sig själv och i sin själviskhet höll sina pengar för sig själv?

Gud har varit så generös mot oss i vilket han har givit oss sin Son som gick i döden för oss.

- Hur kan vi annat en att imitera honom och vara givmilda tillbaks?

Jag skulle vilja utmana oss alla, hur kan vi under detta nya år växa i vår givmildhet.

- Nu talar jag givetvis inte till dig som är i ekonomiskt trångmål och kämpar med att få grundbehoven för det dagliga livet möta.

Om du kämpar med att få det grundläggande att fungera så ge ingenting eller mycket lite.

- Det samma gäller dig som är gift med en icke ickekristen. Var vis i hur du hanterar denna situation och det är helt förståeligt om du inte har möjlighet att vara så givmild som du vill.

Men till alla oss andra som i jämförelse med världens befolkning lever i överflöd vad kan vi göra detta år för att växa i vår generositet?

- Självt blev jag väldigt utmanad för några år sedan av en artikel från en man som rekommenderade att årligen öka vårt givande med en procentsats.

Och här så är det viktigt att inte bli lagisk då våra omständigheter kan ändras.

- En dag så kommer vi att lämna detta jordeliv och få träda fram inför Gud. Då kommer vi liksom den ohederliga förvaltaren få avlägga räkenskap.

Vad kommer vi då få höra? Kommer vi som i liknelsen om talenterna i Matt 25 få höra: Bra, du gode och trogne tjänare.

- Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje (Matt 25:21, 23)!

Eller kommer vi att få höra som den onde och late tjänaren: Kasta ut den oduglige tjänaren i mörkret här utanför. Där skall man gråta och skära tänder (Matt 25:30).

- Detta leder oss till den andra lärdom som Jesus ger oss efter att ha berättat denna liknelse och det är att vara trogen i v. 10-12.

Från den ohederlige förvaltaren så kan vi inte bara lära oss av hans positiva exempel när det gäller klokhet utan också från hans negativa exempel där han inte var trogen mot sin herre.

- Jesus säger i v.10: **Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort.**

Som kristna så är vi förvaltare inför Gud och det är viktigt att vi är trogna med det som vi har blivit anförtrodda med.

- En generell princip som repeteras i Bibeln är att den som är trogen i smått också är trogen i stort.

Vi ser detta när Gud skulle tillsätta en kung. Han gick inte till dom förnäma, rika och mäktiga utan hans ögon vändes till en ung herde vid namn David.

- Han var en man efter Guds hjärta som var trogen i den enklaste uppgiften att vakta får.

Om ett lejon eller björn kom så övergav han inte fåren utan med sitt eget liv som insatts attackerade det för att skydda fåren.

- Han var trogen i det lilla och blev satt som kung. På samma sätt så är det viktigt att vi är trogna i det Gud har anförtrott oss, inte ytterst med målet att få bli satt över något stort.

Utan över glädjen att få tjäna vår underbare Herre och Kung. Men samtidigt så sätter Gud dom som är trogna i det lilla över något stort. Här i vår text så handlar denna trohet om vår trohet när det gäller pengar.

- I vers 11 så säger Jesus: **Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederlige mammon, vem vill då anförtro er den sanna rikedomen?**

Om vi inte är trogna med våra tillgångar och det som blivit givet oss vem ska då anförtro oss den sanna rikedomen.

- Ordet rikedom förekommer inte ens på grekiska. Principen är att om vi inte varit trogna gällande pengar. Vem ska då anförtro oss andligt ansvar att tjäna i Guds rike och det himmelska goda?

Så allt börjar med vårt förvaltarskap av våra pengar. Och i självverket så är dom inte våra.

- Vers 12 säger: **Och om ni inte varit trogna i fråga om det som tillhör en annan, vem vill då ge er vad som tillhör er?**

Allt som vi har tillhör egentligen Gud. Allt är som en gåva som vi genom våra liv får förvalta.

- Tänk om vi började tänka så. Vad skulle då detta medföra när vi fattade ekonomiska beslut?

Är vi trogna förvaltare av dom tillgångar som Gud har givit oss? Om inte, vem vill då ge er vad som tillhör er: Alltså den himmelska världens skatter.

- Så allt börjar med hur vi hanterar det som tillhör en annan.

Tänk dig om du skulle bli anförtrodd att ta hand om någon annan människas tillgångar?

- Skulle du då inte vara oerhört försiktig så att du inte skulle göra något misstag.

Men tänk dig att detta är precis vad vi just nu gör men med Guds tillgångar. Allt vi har tillhör egentligen honom.

- Borde vi inte tänka till en extra gång innan vi gör ett stort ekonomiskt beslut?

Luften vi andas, alla pengar vi tjänar, ja allt vi har är bara ett Guds lån som vi förvaltar.

- Detta betyder inte att vi inte kan göra investeringar som att köpa ett hus eller en lägenhet eller ett företag för att vi vist ska kunna förvalta det vi fått på lån.

Precis som med vårt givande så låt oss tänka långsiktigt. Om vi kan investera pengarna så att vi på bättre sätt kan använda det vi har för Guds rike så låt oss vara kloka som den ohederliga förvaltaren.

- Låt oss inför varje stort ekonomiskt beslut be om vishet och tänka till en extra gång om vi troget förvaltar det som tillhör Gud.

Ska vi vara ärliga så har vi nog alla brustit när det gäller vår trohet där vi inte förvaltat dom pengar som Gud anförtrott oss så som vi borde.

- Och än en gång så behöver vi balans här. Det är inte fel att ta en semester eller att njuta av Guds skapelse.

Men samtidigt så får jag erkänna att vi är allt för benägna att slösa bort det vi förvaltar på onödiga saker.

- Låt oss bekänna detta men samtidigt inte gräma oss över det som varit utan gå vidare.

Låt oss som förvaltare sträva efter att Gud skulle bli förhärliagd genom hur vi hanterar våra pengar men inte bara det utan också hur vi lever våra liv.

- Det finns en som har varit trogen i allt. Jesus Kristus. Låt oss mer och mer lära känna honom så att vi mer och mer får bli lika honom i hans trohet.

Vi har nu sett på dom två första principerna kring hur vi hanterar våra pengar: För det första givmildhet och för det andra att vara trogen.

- Låt oss nu se på den tredje och sista: Tjäna Gud och inte pengar i v.13.

Här så säger Jesus: **Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.**

- Här så kommer Jesus tillbaks till frågan som vi ställde inledningsvis: Tjänar du pengar eller Gud?

Vi kan bara ha en Herre. Vad är det våra liv kretsar kring? Vad är det vi fattar våra beslut kring, vad är det som styr vad vi gör med våra liv? Vad är fokusen i ditt och mitt liv? Är det Gud eller är det pengar.

- För några veckorsedan i Lukas 14 så uppmanade Jesus oss att beräkna kostnaden om vi är villiga att följa honom.

Och ett av villkoren i Luk 14:33 var att ingen av er kan vara min lärjunge, om han inte avstår från allt han äger.

- Vi såg att ordet som här översätts med avstår oftast används i betydelsen av att säga hej då.

Vi kan inte vara Jesu lärjungar om vi inte i våra hjärtan har sagt hej då till allt vi äger.

- Detta betyder inte att vi inte kan äga någonting. Utan frågan är om det vi har äger oss.

I så fall är det vår gud och vi kan inte tjäna både Gud och mammon. Allt handlar om prioritet.

- Om inte Gud hamnar på första plats i våra liv så tjänar vi en avgud och vi kan inte tjäna, vi kan inte slava under två herrar.

Antingen kommer vi att älska den ena och hata den andre eller hålla oss till den ene och se ner på den andre.

- Det var detta fariserna i vers 14 gjorde. När dom hörde dessa ord så hånade dom Jesus eftersom dom älskade pengar och där med utifrån vad Jesus just sagt så hatade dom Gud.

Hur är det med dig min vän? Vad är det som får första platsen i ditt liv? Dina pengar eller Gud?

- Ok, låt oss inte bara avfärda frågan som om jag tror minsann på Gud. Jag är ok. Utan är det Gud eller pengarna som är din och min prioritet i våra liv?

Är vi som den första personen vid ålderdomshemmet som levt ett liv för pengar och sina egna syften eller är vi som den andre personen som i gensvar till sin tro levt ett utömmande liv för Gud och människor.

- Tjänar du pengar eller Gud? Detta blir ytterst en indikation på om man blivit frälst eller ej.

Om du vet med dig att du har en annan Gud än gud. Om du vet med dig att pengarna har blivit din gud så gör inte som fariseerna som i v.15 som försökte rättfärdiga sig inför människor.

- Dom gav gåvor när människor såg på och försökte framstå som något inför människor men Gud såg deras hjärtan.

Gud ser också våra hjärtan. Vi kan lura människor men vi kan inte lura Gud. Vårt enda hopp står till Jesus.

- V. 16 säger Lagen och profeterna hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike, och var och en uppmanas enträget att komma in.

GT:s lag och profeter pekade fram på Jesus och hade sin tid fram till Johannes döparen som fick vara med och introducera Jesus och budskapet om Guds rike.

- Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike. Alltså om goda nyheterna om kung Jesus och hans styre.

Att han kom för att genom sin död och uppståndelse rädda oss in i hans rike.

- Han tog det dödsstraff som vi förtjänar för att rädda oss från vår synd till honom själv. Och nu så uppmanas i v.16 var och en enträget att komma in.

Andra översättningar säger: Att tränga sig in med våld. Båda dessa översättningar är möjliga och oavsett vilken som är den rätta så bekräftar dom båda två sanningar från övriga skriften.

- Dels för det första hur Jesus vädjar till folk att komma in. Och den andra sanningen är som Luk 13 talar om att porten in i Guds rike är trång och man måste kämpa för att komma in.

Därför står det i Luk 13:24: Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.

- Det som krävs är omvändelse. Om pengarna är din Gud så får att komma in i Guds rike så måste du i ditt hjärta säga hej då till dom.

Att dom inte längre kan vara den styrande kraften, att dom inte längre kan vara herre i ditt liv utan kung Jesus. Omvänd dig och tro på honom så blir du räddad.

- Han är det största exemplet på givmildhet. Han gav sig själv i döden för oss. Han är också det största exemplet på trohet. Han som var trogen ända till döden.

Han tjänade sin himmelska Fader i allt och inte pengar. Vi har alla brustit i vår givmildhet, vi har alla brustit i vår trohet, vi har alla vid något tillfälle tjänat pengar.

- Men nu så inbjuder Jesus oss att komma in genom den trånga porten, in i hans rike och du och jag måste ta ställning: Är det pengarna eller är det Jesus vi vill tjäna.

Tiden är kort: Snart så kan vi sitta där på ett ålderdomshem och blicka tillbaks på våra liv.

- När Oscar Schindler i slutet på Schindlers list ser alla dom judiska arbetarna som han räddat så inser han att han kunde gjort så mycket mer.

Han insåg att han hade kastat bort så mycket pengar och kunde hade kunnat rädda så många mer människor från förintelsen.

- Han tittar på sin bil och säger med denna kunde jag räddat 10 människor till och han ser på sitt smycke som han bar och brister ut med värdet på denna så kunde jag räddat två människor eller åtminstone en person till och bryter han ihop i tårar.

När du och jag blickar tillbaks på våra liv vad kommer vi då tänka?

- Må ingen av oss då säga att det var pengar vi tjänade utan att vi i gensvar till Jesu frälsning istället levde ett radikalt liv för att tjäna honom.

Låt oss be.