

- Kära vänner,

Om du skulle få äta en måltid med vem som helst? Nu levande eller historisk person: Vem skulle då välja? Jag ställde denna fråga till ett antal människor på stan och fick bland många följande svar:

- Gustav Vasa, Beyonce, Stalin, 50 Cent, Bert Karlsson, Jimmy Åkeson, Frédéric Chopin, Kim Young-Un, Christin Kaspersen, Trump, Zlatanoch Putin.

Den näst populäraste var Obama och hör och häpna vilket chockade mig av runt 50 tillfrågade så var den person som mest var intresserade av att äta en måltid med Hitler.

- Vem skulle du välja att äta en måltid med om du fick välja att äta med vem som helst?

Idag så ska vi få besöka en måltid med den person som jag hade valt om jag fick välja en måltid med vem som helst och inte bara det vi ska också få en inbjudan till att få spendera en måltid med denne person.

- Vi kommer också att få instruktioner för när vi blir inbjudna och själva bjuder in människor hur vi utifrån evangeliet bör agera både som gäster och värdar för våra gäster.

Och dessa principer gäller inte bara för våra måltider utan också för hur vi relaterar till människor i allmänhet.

- Vi kommer genom vår text i Lukas 14 att få besöka en minst sagt chockerande måltid för de som deltog där vi får tre livsviktiga principer för oss idag.

Vänligen gå med mig till Lukas 14:1-24 för att besöka denna måltid och få möta gästen som också bjuder in dig och mig till hans måltid.

¹När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna, vaktade de på honom. ²Och se, en man som led av vatten i kroppen stod framför honom. ³Jesus frågade de laglärdade och fariseerna: "Är det tillåtet

att bota sjuka på sabbaten eller är det inte tillåtet?”⁴ Men de teg. Han rörde då vid mannen och botade honom och lät honom sedan gå.⁵ Och han sade till dem: ”Om någon av er har en son eller så bara en ox som faller i en brunn, skulle han då inte genast dra upp honom även om det vore sabbat?”⁶ Det kunde de inte svara på.

⁷När han märkte hur gästerna valde ut de främsta platserna, berättade han en liknelse för dem. Han sade till dem:⁸ ”När någon bjuder dig på bröllop, ta då inte den främsta platsen vid bordet. Kanske någon av gästerna är mer ansedd än du.⁹ När den som har bjudit både dig och honom kommer och säger till dig: Lämna plats åt honom, då måste du skamsen inta den nedersta platsen.¹⁰ Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer skall han då säga till dig: Min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna.¹¹ Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.”

¹²Han sade också till den som bjudit honom: ”När du bjuder på middag eller kvällsmål, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske de bjuder tillbaka, och du får din belöning.¹³ Nej, när du skall hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blinda.¹⁴ Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du skall få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”

¹⁵En av gästerna som hörde detta sade till honom: ”Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike.”¹⁶ Jesus sade till honom: ”En man ville ordna en festmåltid och bjöd många gäster.¹⁷ När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt.¹⁸ Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar.¹⁹ En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar.²⁰ Ännu en annan sade: Jag har gift mig, och därför kan jag inte komma.²¹ Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev denne vred och sade till sin tjänare: Gå genast ut på gator och gränder i staden, och för hit fattiga och krymplingar, blinda och lama.²² Tjänaren sade: Herre, vad du befalldes har jag gjort, men här finns ännu plats.²³ Då sade herren till sin tjänare: Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.²⁴ Ty jag säger er att ingen av de män som var bjudna skall smaka min måltid.”

[Bön]

- Välkomna tillbaks till vår serie över Lukasevangeliet och att få möta gästen vid denna måltid och den som bjuder in oss till hans måltid nämligen Jesus.

Förra gången jag predikade i Lukas 13 så såg vi på just Jesu inbjudan till oss att komma in för att få ligga till bords i Guds rike.

- Och här så såg vi på två aspekter: Vårt ansvar för att komma in i Guds rike där texten lyfte fram att vi behöver kämpa för att komma in genom den trånga dörren in i Guds rike, hur brådskande det är och hur vi gämsvarar får eviga konsekvenser.

Vi såg också på Jesu villighet att frälsa oss in i Guds rike genom hur han möjliggör frälsningen och hans vilja att frälsa.

- Idag så fortsätter Jesus just detta tema vid en måltid hemma hos en farisé. Där Jesus både talar om nuet men också om framtiden och här så ger Jesus oss tre livsviktiga principer som är mina tre punkter i denna predikan.

Ni kan komma ihåg dessa punkter utifrån ordet mögel där de tre första bokstäverna i detta ord står för mina tre punkter som kommer komma upp som tillämpningen i de tre delarna i vår text.

- Först ut är första bokstaven i mögel. M som står för medlidande. Denna princip kommer vi se i v.1-6. Nästa punkt börjar på andra bokstaven i ordet mögel:

Ödmjukhet vilken vi finner i v.7-11 och den tredje punkten som börjar på den tredje bokstaven i ordet mögel: Generositet finner vi i vers 12-24.

- När jag förberedde denna predikan så gick jag in på Anticimex hemsida. Anticimex är ett företag som bekämpar bland annat skadedjur och mögel.

Där så läste jag att ett av kännetecknen på en viss form av mögel är dålig stinkande lukt.

- Och det är just detta som är kännetecknet på när vi saknar de tre punkterna i vår text: medlidande, ödmjukhet och generositet.

Vi kanske inte ser att vi saknar dessa men en indikation på det är att vi bildligt talat stinker.

- Låt oss då gå och se på vår första punkt i v.1-6: Medlidande. Detta för oss till bakgrunden till denna måltid.

Jesus här i Lukasevangeliet mellan kap 9-19 är på en tematisk vandring på väg mot Jerusalem där han skulle dö och uppstå och på vägen dit så stannar han till i städer och byar.

- Och vid just ett sådant här tillfälle på en sabbat efter att Jesus troligen har besökt en synagoga blir han inbjuden av en av de ledande fariseerna för en måltid i hans hem.

Detta är tredje och sista gången i Lukasevangeliet som Jesus blir hembjuden hos en farisé och tredje och sista gången som Lukas lyfter fram hur det blir en kontrovers om när Jesus botar någon på sabbaten.

- Efter att ha läst igenom Lukasevangeliet så när vi hör ordet farisé så borde det få varningsklockor att ringa i våra öron.

Förra gången Jesus var inbjuden hos en farisé i Lukas 11 så hade han uttryckt verop över deras religiösa hyckleri och man kan undra varför han nu blev inbjuden ännu en gång.

- Svaret på detta får vi i slutet på denna text i Lukas 11:54 där det står hur de skriftlärdade och fariseerna vaktade på Jesus för att fälla honom i något som han sade.

Och det är just detta som Lukas 14:1 börjar med: hur dom vaktade på honom.

- I sin lagiskhet så vaktade de på honom för att gillra en fälla för att sätta dit Jesus.

Och det är även så som religiöst hyckleri ibland idag uppenbaras. Fariserna ansåg att det var förbjudet att bota sjuka på sabbaten och försökte lyckas sätta dit Jesus för att bota just sjuka på sabbaten.

- Dom ville få honom anklagad för lagöverträdelse och försökte få ett skäl för göra sig av med honom, men vad dom saknade var medlidande för människor.

Dom ville tvinga på sina människogjorda regler på folk för att få dom att anpassa sig efter deras människobud och det är så lätt för oss att göra detta även idag.

- Jag har nämnt mig själv som avskräckande exempel många gånger och med risken att bli tjugig så gör jag det ännu en gång.

Jag och min syrra hade våra rum på övervåningen och som en farise som jag var så försökte jag pracka på henne mina egna regler och få henne att leva som jag ville.

- Jag försökte tvinga henne till att städa och ha ordning i det gemensamma TV-rummet och hindra henne från att kolla på det som jag inte tyckte hon bodde kolla på TV men jag saknade medlidande för henne.

Jag själv förlorad i min självrättfärdighet försökte få henne att anpassa sig efter vissa moraliska regler där jag blev en moralpolis, men istället för att föra henne närmare Gus så stötte jag bort henne.

- Det var detta som fariséerna gjorde, dom puttade bort människor från Guds rike genom deras moralism.

I vår text så genomskådade Jesus den fälla som fariséerna hade gillrat. I v. 2 så får vi se deras fälla: **Och se, en man som led av vatten i kroppen stod framför honom.**

- Dom hade placerat en man framför Jesus som led av en sjukdom för att se om Jesus skulle bota honom, inte för att dom hade medlidande med mannen utan för att sätta dit Jesus eftersom dom efter sina människogjorda regler menade att bota honom bröt mot sabbatsbudet.

Och sen i vers 3 så står det ordagrant på grekiska: **Och Jesus svarade [och] sa till de laglärdade och fariseerna: "Är det tillåtet att bota på sabbaten eller inte?"**

- Det står inte någonstans i texten att dom hade ställt en fråga, men Jesus som så många ggr tidigare i evangelierna såg vad som var i deras hjärtan och svarade på frågan dom hade i sina tankar.

Dom teg. Jesus rörde vid mannen, botade honom och lät honom gå vilket indikerar att han inte var en inbjuden gäst för måltiden utan bara hade förts dit för att de skulle sätta dit Jesus.

- Efter detta sa Jesus: Om någon har en son eller oxen som faller i en brunn skulle han då inte genast dra upp honom om än det vore sabbat? Dom kunde inte svara på detta.

Självklart så skulle dom räddat livet på en son eller en oxen men dom saknade medlidande nog att vilja hjälpa denne man på sabbaten.

- I saligprisningarna i Matt 5:7 så talar Jesus om vikten av medlidande när han säger: Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet.

Detta är ett av kännetecknen på att vara ett Guds barn som har blivit förvandlat av evangeliet är att vi visar medlidande och barmhärtighet. En del av puritanerna brukade använda just saligprisningarna för att tala om hur man kan veta att man är kristen.

- Men tyvärr allt för ofta så saknar vi kristna medlidande och barmhärtighet där vi fokuserar på det yttre och vill tvinga människor till frälsning och helgelse genom att kunna kryssa för en viss lista med saker som vi gör och följer.

Men vi missar att se människors hjärtan. Och när vi brister i detta som jag gjorde mot min syster så stinker vi som mögel.

- Absolut så ska vi betona helgelse utan vilket ingen ska se Gud (Heb 12:14), men vi måste förstå nådens roll både i frälsningen och helgelsen precis som vi i vårt studie över galterbrevet har sett och som Titus 2:11-14 talar om att det är Guds nåd som både frälser och fostrar oss till ett liv i helgelse.

Låt oss ställa oss frågan: Är vi mer fokuserade på det yttre på utsidan eller är vi intresserade av det inre att i medlidande och barmhärtighet bry oss om människor?

- Jag behöver växa i detta: Hur är det med dig min vän? Jesus han är det yttersta exemplet på medlidande och barmhärtighet.

I sin oerhörda kärlek så sträckte han ut sin hand till dom som inte förtjänade hans hjälp och omsorg.

- Låt oss imitera honom och be att vi får mer medlidande och kärlek till vår nästa även om människor må se ner på oss för detta som fariserna gjorde.

Vi har nu sett på vår första punkt som uppenbaras i denna måltid som är första bokstaven i ordet mögel: Medlidande.

- Låt oss nu gå till den andra principen som Jesus lyfter fram i vår text nämligen från den andra bokstaven i Mögel: Ödmjukhet.

Denna princip får vi se i vers 7-11. Jesus gjorde minst sagt inte sin värd och dom andra gästerna bekväma.

- I v.7-11 så uppenbarar han nästa tecken på möglet i deras liv, men som även vi och jag själv har uppenbarat och får kämpa emot.

Jesus såg hur dom valde dom främsta platserna och berättade en liknelse för dom när dom blir inbjudna till en bröllops måltid att inte lägga sig ner vid de främsta platserna.

- På denna tid liksom i mellanöstern idag så var det vanligt att man låg till bords i ett mönster som ser ut som bokstaven U där värden som hade bjudningen satt på ena kortsidan och gästerna som i ett U på sidorna runt om honom.

När jag i februari i år besökte en bjudning med min frus pappa i Sau... så satt värden en äldre ansedd man som i grad var precis under kungafamiljen på kortsidan.

- Bredvid honom satt dom mest ansedda gästerna och sen vi andra på sidorna.

Jesus sa att om ni väljer dom främsta platserna och någon mer ansedd gäst skulle komma så skulle värden säga till dig lämna platsen åt honom.

- Då kommer du med skam få börja inta den nedre platsen. Och detta i en heder och skam kultur skulle betyda att man förlorade sitt anseende och heder inför alla.

Så när vi i Sau... kom in i den förnämna mannens hem så inväntade vi var dom skulle sätta oss. Vi var tre utländska gäster där jag som yngst hamnade längst bort från värden.

- Jesus uppmanade här gästerna att sätta sig vid den nedersta platsen så att den som bjudit in dom skulle komma och säga: Kom högre upp och därmed så blir man hedrad inför dom man ligger till bords med.

Problemet med fariséerna var att dom sökte sin egen ära och att framstå som något inför människor.

- Stolthet är något som kan smyga sig in hos oss alla på många sätt. Ett av dom många sätt i vilket det kan uppenbaras på är själviskhet och vem av oss kämpar inte mot detta?

Fil 2:3 säger: Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva.

- Jag måste bekänna att jag själv kämpar med detta dagligen, jag inser hur jag är allt för självisk.

Om man inte insett det innan så när man gifter sig och än mer får barn så är det som om Gud använder detta för att uppenbara hur benägna vi är att sätta oss själva före andra.

- Hur ofta är vi inte självupptagna och upptagna med våra egna problem utan att se andras där mina intressen kommer först och sen mina medmänniskors.

Det är detta som styr denna värld och hela karriärstegen bygger på att smita före och komma före andra.

- Förra året när sydstatsbaptisterna valde sin samfundsledare så blev det lika i omröstningen mellan Steve Gaines och J. D. Greer.

För att förhindra att ett nyval skulle behöva hållas så drog sig J.D. Greer ut ur valet och lät Steve bli president.

- Han visade på ödmjukhet. Samma ödmjukhet borde karakterisera oss precis som Paul Washer har sagt istället för att försöka framstå som något i Guds rike så borde vår bön vara: God use my roommate and let me carry his bags.

Gud använd den jag delar boende med under min studietid och låt mig få bära hans väskor.

- Är vi intresserade av att bygga Guds rike eller vill vi bygga våra egna.

Om Gud väljer att välsigna någon annan kyrka eller person i deras tjänande så låt oss glädjas med dom och inte se det kristna livet som en tävling över vem som kan få dom främsta platserna.

- Jesus är det största exemplet på detta. Vid den sista måltiden med lärjungarna så fastän han var hedersgästen värden så var han inte bara villig att ta den nedersta platen utan han till och med tvättade lärjungarnas fötter, det jobb som bara den mest ringa slav eller tjänare brukade göra.

I en av barnens barnbiblar så uppenbaras det tydligt vad detta innebar där man under denna tid barfota i sina sandaler gick på mycket smutsiga vägar där det var vanligt att man trampade i djuravföring.

- Jesus han brydde sig inte, han tog den mest ringa uppgift för att tjäna sina lärjungar när han tvättade deras smutsiga stinkande fötter.

Men inte bara det han gick i döden för dom. Denna liknelse tar inte bara upp hur vi bör behandla varandra men den pekar på något djupare hur Gud handlar i frälsningen

- Jesus säger i v.11 där han ger oss läxan från denna liknelse: För var och än som upphöjer sig ska bli förödmjukad och var och än som ödmjucar sig ska bli upphöjd.

Vi ser denna princip i och genom hela Bibeln som t.ex. Haman som sökte sin egen ära men blev förödmjukad.

- Roten till alla synd är stolthet, vad man på engelska brukar kalla: The de-goding of God. Att oguda Gud genom att ta hans plats.

Det var detta som var den första synden när Adam och Eva ville bli som Gud, där dom satte sig själva i universums centrum och det är de vi alla har gjort.

- På domens dag så kommer alla som i sin själviskhet och stolthet ser sig som om dom vore i centrum av universum och har vägrat att i omvändelse underordna sig Guds styre att förödmjucas genom att straffas för evigt.

Men däremot på domens dag så kommer dom som ödmjukat sig under Gud och bekänt sin stolthet, sin synd och förtröstat på Jesus som sin enda räddning att bli upphöjda.

- Lever du som om universum kretsade kring dig eller har Jesus blivit din kung?

Må vi dagligen vara på vår vakt mot stoltheten i våra liv som är som stinkande mögel och må vi be att vi alla växer i ödmjukhet.

- Vi har nu sett på våra två första principer som Jesus lyfter fram i vår text som är de två första bokstäverna i ordet mögel. Medlidande och ödmjukhet.

Låt oss nu gå till den sista principen som är tredje bokstaven i ordet mögel: Generositet, alltså givmildhet som vi ser i vers 12-24.

- Jesus har nu vänt sig mot dom som var samlades lagiskhet och avsaknad av medlidande.

Han har också vänt sig mot gästerna som i sin stolthet och egenupphöjelse sökte dom främsta platserna och nu så vänder han sig och förmanar värden, den som bjudit in honom till måltiden för hans avsaknad av generositet.

- I v.12-14 utmanar Jesus sin värd med att säga: **”När du bjuder på middag eller kvällsmål, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar. Kanske de bjuder tillbaka, och du får din belöning. ¹³Nej, när du skall hålla fest, bjud fattiga och krymplingar, lama och blindas. ¹⁴Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du skall få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”**

Då liksom nu så är det våra egna intressen som alltför ofta styr oss. Vad vi kan få ut av något.

- Den ledande fariséen som Jesus var gäst hos bjöd in dom som kunde bjuda in honom tillbaks så att han kunde få ut något av det.

Vad Jesus här säger är inte att vi inte kan bjuda in våra vänner, bröder eller grannar utan han talar istället om vikten av att vara generös mot dom som inte kan bjuda tillbaks.

- Här så får vi en viktig läxa att inte bara bjuda in och umgås med dom som vi naturligt sätt skulle umgås med och få ut något av utan att vi bjuder in och hjälper dom som vi inte kan vänta oss något åter ifrån.

Och missförstå mig inte: Om någon bjuder hem dig efter denna predikan så är inte det ett tecken på att dom skulle se dig som mindre ansedd eller något.

- När jag växte upp så hade alltid min mamma denna tanke att nästan varje söndag efter mötet fråga om någon ville komma med hem på mat och ofta var det dom som var ensamma eller hade det svårt på olika sätt som aldrig kunde bjuda tillbaks.

Det är denna attityd som bör karakterisera oss i församlingen att vi hela tiden har ett hjärta där vi söker att bjuda in dom som har det svårt till våra hem.

- Men inte bara det utan att vi som församling är välkomnade för alla typer av människor oavsett bakgrund, nationalitet, ekonomisk situation, religion, hälsotillstånd och socialkompetens.

Må vi be att vi aldrig blir en församling där vi utåt sett uppfattas som egenrättfärdiga och fariseiska utan att vi blir som ett sjukhus för sjuka människor att kunna komma till och få botemedlet hos Jesus.

- När det gällde Jesus så såg fariserna ner på honom för att han åt med publikaner och syndare. Men han svarade dom i Lukas 5:31-32 **Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. ³²Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare.”**

Må vi vara ett sjukhus där vi som medlemmar liksom ambulanspersonal får föra sjuka människor till Jesus och att vi inte blir lika fariséer som försöker hindra människor från att komma till Jesus.

- Nu så talar jag inte om medlemskap vilket är något för dom som fått sina synder förlåtna som nu för att använda illustrationen blir del i ambulanspersonalen.

Må vi som del i Guds rike nå ut till dom som naturligt sätt vi inte kan förvänta oss något tillbaks ifrån.

- Då säger Jesus i v.14 Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig något tillbaka. Du skall få din lön vid de rättfärdigas uppståndelse.”

Efter att Jesus har fått alla på denna måltid att känna sig obekväma så försöker en man att rädda den dåliga stämningen och brister i v.15 ut: ”Salig är den som får bli bordsgäst i Guds rike.”

- Jesus svarar genom att berätta en liknelse som pekar på Guds generositet men även i detta svar så kommer de som befinner sig på måltiden att känna sig obekväma.

En man ville ordna en festmåltid och i sin generositet bjöd in många gäster. När tiden för festen var inne så sända han ut sin tjänare för att kalla på de inbjudna.

- För att förstå denna liknelse så måste vi förstå hur det gick till när man hade en fest på den här tiden.

Efter att inbjudan gått ut och de inbjudna som ämnade komma hade tackat ja så slaktade man tillräckligt med djur och fixade tillräckligt med mat för alla dom som planerade att komma.

- När man var redo för festen uppmannade man som tjänaren här gjorde dom som tackat ja att komma till festen.

Det chockerande i denna liknelse var att dom inbjudna började ursäkta sig och ursäkterna var minst sagt absurda.

- Den första personen sa jag har köpt en åker och måste gå och se på den. Han hade tackat ja till inbjudan och nu så måste han gå och se på en åker som han har köpt.

Borde han inte kollat på den innan han köpte den? Och om han hade gjort det kunde det inte vänta tills nästa dag.

- Vidare har vi en man som köpt 5 par oxar som han vill se vad dom duger till.

Kenneth Bailey jämför detta med att det vore som att köpa 5 begagnade bilar utan att först ha sett dem och utan att veta vilken modell och om de ens skulle starta.

- Prövar man inte oxarna innan man köper dom och om dom redan var köpta kunde han inte pröva dem nästa dag.

Det sista exemplet där personen som tackat ja inte ens ursäktar sig så säger han att han gift sig och inte kan komma.

- Varför tackade han då ja vid första tillfället och kunde han inte ta med sig sin fru till festmåltiden?

Någon har sagt att först tacka ja och inte komma var så förnedrande i denna kultur att det kunde användas som en krigsförklaring.

- Värden hade i sin generositet slaktat djur och förberätt en måltid och gästerna uteblev.

Inbjudan hade gått ut och dom som tackat ja hade förnedrat honom. När tjänaren rapporterade detta så blev hans herre vred.

- Men i sin generositet så sända han ut tjänaren till stadens gator och gränder för att bjuda in dom som han uppmanat fariséerna att bjuda in: Fattiga, krymplingar, blinda och lama.

- Tjänaren säger att det fortfarande finns plats och hans herre säger till sin tjänare att gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att hans hus blir fullt.

Nu så vänder sig värden till dom som är helt främmande för honom och för att dom som främlingar ska komma så måste tjänaren enträget be dom.

- Vilken genrositet! I denna liknelse så pekar värden på Jesus så som den som bjuder in gästerna.

Inbjudan har gått ut precis som till fariséerna vid denna måltid och en stor del av folket.

- Profeterna som t.ex. Jesaja hade bjudit in dom till den stora festmåltiden som är som en bild på frälsningen.

Till det yttre så hade dom tackat ja, men när väl uppmaning att komma kommer så ursäktar dom sig och i v.24 så säger Jesus att inga av de män som var inbjudna från början ska smaka min måltid.

- Nyckelordet i hela vår text är att bjuda eller bjuden som förekommer hela 12 gånger i vår text.

Gud i sin generositet har inbjudit dom men majoriten av dom skulle förkasta honom precis som Joh 1:11 säger: han kom till sina egna men de tog inte emot honom.

- Men inbjudan har inte bara gått ut till ledarna och det judiska folket, den har även pga. Jesu generositet gått ut till oss.

I Jesus så manifesteras alla de tre principerna i vår text som vi kan komma håg från ordet mögel.

- Han hade medlidande till den graden att han till och med var villig att dö för att rädda syndare som oss och kalla på oss till hans festmåltid.

Han var full av ödmjukhet till den graden att han lämnade himlens härlighet och uttömde sig själv genom att anta en tjänares gestalt och bli lydig ända till döden på korset för att rädda oss.

- Och i sin ödmjukhet så blev han upphöjd, han uppstod och fick i Fil 2:11 namnet över alla namn och inför honom ska alla knän böjas och varje tunga bekänna att han är Herren Jehova, Jahve Gud.

Men han är inte bara det största exemplet på medlidande och ödmjukhet utan också på generositet som 2 Kor 8:9 indikerar: Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.

- I sin generositet så erbjuder Jesus oss att få del i hans eviga festmåltid, hans frälsning att föralltid få åtnjuta Gud.

Lukasevangeliet gång på gång på gång uppmanar oss att ta ställning. Vi måste gensvara. Vad gör vi med Jesus?

- Han vädjar till oss: Kom! Har du kommit till honom. Kanske du på ett sätt har tackat ja till första inbjudan men ännu inte har kommit.

Du kanske har gått i kyrkan hela ditt liv, du kanske har växt upp i en kristen familj, men detta är ingen garant för att du får komma in i Guds rike till den eviga festmåltiden.

- Fariséerna och dom skriftlärda var den tidens Bibellärare, men dom stod utanför.

Vi kan ge många ursäkter mer eller mindre bra från att komma, jag ska först leva livet, jag ska först utbilda mig, jag ska först resa och ha det kul, jag ska först, jag ska först.

- Men en dag så är det som vi såg i förra predikan för sent för att kunna komma in i Guds rike till festmåltiden.

Jesus vädjar till dig att komma nu. Pga. av din synd så kan du aldrig i dig själv komma till honom. Du förtjänar precis som Herren i liknelsen uppenbarar Guds vrede.

- Men i sitt medlidande, i sin ödmjukhet och i sin generositet så dog Jesus för syndare för att rädda dom in i hans rike och på tredje dagen så uppstod han från de döda vilket bevisar att han är Herre och kung och att han förmår att rädda.

Vänta inte tills det är försent: Släpp taget om din synd och i tro kom till Jesus.

- För oss som redan har kommit till Jesus så låt oss vara på vår vakt mot all form av mögel i våra liv där vi saknar medlidande, ödmjukhet och generositet.

Må vi i vår kärlek imitera vår underbara Herre och kung precis som Fil 2:5-11 säger:

Var så till sinnes som Kristus Jesus var.

⁶Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte

⁷utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa

⁸ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

⁹Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

¹⁰för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden,

¹¹och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.

Må vi be att vi växer i vårt medlidande, ödmjukhet och generositet gentemot varandra och gentemot dom som ännu inte känner Jesus.

- Må vi likt tjänaren i liknelsen göra allt vi kan för att bjuda in människor till lammets bröllopsmåltid som Upp 19 talar om.

Låt oss gå till vägar och stigar och enträget vädja och uppmana människor att komma.

- Låt oss som i Upp 22:17 sluta upp med Anden och ropa: Kom! Och den som hör det må säga: "Kom!" Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Om du inte har kommit så tveka inte: Utan kom till bröllopsmåltiden.

- Låt oss nu tillsammans komma inför nådens tron och tillbe och tacka vår underbare frälsare för hans medlidande, ödmjukhet och barmhärtighet.

[Bön]

[Introducera sångerna:]

– Endast av nåd får vi komma – Detta enbart pga av Jesu genrositet och medlidande.

- Vi ska också sjunga: Draw near through Christ:
In Jesus' name we **boldly come**
Before the throne of grace.
With empty hand, in Christ we stand
To seek Al-might-y's face
Till saints and cherubs join in awe
Around the Savior's throne.
With one great voice we will rejoice:
"All praise to Christ alone!"

Jesus har möjliggjort så vi får komma och nu så får vi frimodigt komma för att prisa Honom.