

- Kära vänner,

Har ni någon gång misstagit er själva om något? Självt så har jag gjort det många gånger.

- När jag satt och förberedde mig för denna predikan så kom en sådan händelse i mina tankar.

År 2005 så bokade jag en tur och retur biljett till Cair för att besöka min syster som på den tiden bodde i Egy.

- Innan resan så hade jag noga kollat upp att jag kunde köpa visum på flygplatsen och det gick utan problem att ta mig in i landet.

På samma resa så skulle jag också besöka en arabisk vän i hans föräldrahem i Isr, men jag misstog mig att det skulle vara lika lätt att komma in i Egy från Isr som det var från flygplatsen i Cair.

- Efter lite strul lyckades jag passera den isr gränsen, men när jag kom fram till den egy gränsövergången så bad dom att få se mitt pass och frågade vad jag hade mitt visum.

Jag ska köpa det här precis som jag gjorde på flygplatsen när jag kom till Cair förra veckan svarade jag.

- Så funkar det inte fick jag till svars. Men då riskerar jag ju att missa mitt flygplan som går imorgon kväll och jag skulle på en middag med min syster och hennes vänner.

Jag och gränspoliserna diskuterade: Borde inte alla turister kunna komma in genom dörren till landet på samma sätt som vid flygplatsen?

- Jag är ledsen sa gränspoliserna, men dörren in i landet är stängd för dig, du kan inte komma in på dina egna villkor.

Men då kommer jag ju missa måltiden och mitt plan utbrast jag. Det är inte vårt utan ditt problem fick förklarart för mig.

- Hur du någon gång misstagit dig likt jag gjorde? Idag så ska vi tala om den värsta formen av att missta sig och här så handlar det inte om att missa ett plan eller att inte kunna komma in i ett land utan något långt viktigare.

Att missta sig om evigheten, att tro att man kommer in i Guds rike, men att inte göra det.

- Och det var så många av Jesu samtida judar gjorde som trodde att bara för att dom var judar och levde ett reko liv att dom skulle släppas in i Guds rike.

Och det var inte bara Jesu samtida som resonerade på detta sätt utan det gör även människor idag.

- Man tänker om Gud finns så är hans jobb att vara god och kärleksful och om jag bara är snäll och sköter mig så måste han släppa in mig i sitt himmelrike.

Men det är inte bara vanliga människor i Sverige som tänker så, utan även många som går till kyrkan misstar sig själva och tror att Jesus ska släppa in dom i himmelriket bara för att dom kallar honom Herre.

- Jesus själv säger i **Matt 7:21-23** <sup>21</sup>**Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.** <sup>22</sup>**Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar?** <sup>23</sup>**Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!**

Har du kommit in i Guds rike? Eller har du likt mig på gränsen till Egypten bedragit dig själv? Hur kommer man då in i Guds rike?

- Detta är dom viktigaste frågorna du kan ställa dig och idag så ska vi gå till Guds ord för att få detta belyst.

Vänligen gå med mig till Lukas 13:22-35:

<sup>22</sup>På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. <sup>23</sup>Någon frågade honom: "Herre, är det bara få som blir frälsta?" Han sade till dem: <sup>24</sup>"Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det. <sup>25</sup>När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, då skall han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. <sup>26</sup>Då skall ni säga: Vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. <sup>27</sup>Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. <sup>28</sup>Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna. <sup>29</sup>Och människor skall komma från öster och väster, norr och söder och ligga till bords i Guds rike. <sup>30</sup>Och se, det finns de som är sist som skall bli först, och de som är först som skall bli sist."

<sup>31</sup>Just då kom några fariseer fram och sade till honom: "Gå härifrån och lämna den här platsen. Herodes vill döda dig." <sup>32</sup>Jesus svarade dem: "Gå och säg till den räven: Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, och den tredje dagen går jag bort. <sup>33</sup>Men i dag och i morgon och i övermorgon måste jag vandra vidare. Ty en profet kan inte dödas någon annanstans än i Jerusalem.

<sup>34</sup>Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. <sup>35</sup>Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er: Ni kommer att se mig först när ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

[Bön]

- Välkomna att fortsätta vårt studie över Lukasevangeliet. Vi befinner oss just nu på en tematisk vandring med Jesus från kap 9-19 där Jesus är på väg till Jerusalem.

Jerusalem som var platsen där Jesus skulle slutföra sitt uppdrag åt vilket han hade kommit till denna jord för att som Luk 19:10 säger **uppsöka och frälsa det som var förlorat.**

- Och det är på detta sätt som vår text börjar och slutar med att tala om denna vandring till Jerusalem.

Förra gången jag predikade så talade vi om hur Guds rike i liknelsen om senapskornet och surdegen uppenbaras som oansenligt, osynligt och ostoppbart.

- Och efter att ha fått se hur Guds rikets utbredande inte kan stoppas så kan man lätt tänka sig att det helt kommer att erövra världen och att dom flesta kommer att komma in i det.

Det är i denna kontext när Jesus går genom städer och byar på väg till Jerusalem då han får frågan i v.23: **”Herre, är det bara få som blir frälsta?”**

- Inom judendomen under den här tiden och de kommande århundraden så var det vanligt förekommande som t.ex. den judiska skriften Mishna uppenbarar i Sanhedrin 10:1 att man trodde att alla judar hade del i den kommande världen.

Detta menade man gällde alla förutom dom som förnekade uppståndelsen, dom som inte trodde att lagen kom från himlen och dom som svärtade ner lagen.

- Samtidigt så trodde många att alla hedningar förutom dom som blivit proselyter till judendomen skulle stängas ute från Guds rike.

Med denna historiska bakgrund så ställer en man frågan till Jesus: **”Herre, är det bara få som blir frälsta?”**

- Men Jesus han svarar bara indirekt på frågan. Dom ville veta hur många som skulle komma in i Guds rike, men vi skulle kunna summera Jesu svar med frågan: kommer ni komma in i Guds rike?

Det handlar inte först och främst om hur många som kommer in i Guds rike, utan om vi själva kommer komma in i Guds rike och det är denna fråga jag vill ställa till dig idag.

- Kommer du komma in i Guds rike?

Svaret på denna får vi i två delar:

- Först i vers 22-30 där vi ska se vårt ansvar för om vi kommer att komma in i Guds rike och sen för det andra Jesu villighet att frälsa oss in i Guds rike i v.31-35.

Låt oss då börja med att se på vårt ansvar i v.22-30 och här vill jag att ni lägger märke till tre saker där det första är vad som står i v.24 att **kämpa**.

- Jesus säger: **"Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det."**

När vi läser hela vårt stycke för idag så är det som om Lukas under den HA:s inspiration hade i tankarna Ps 118:19-29 som vi läste i början på detta mötte.

- Vers 19 i denna psalm börjar med just att träda in genom rättfärdighetens portar in i Guds närvaro för att tacka honom och i vers 26 i denna psalm som citeras i Lukas 13:35 så handlar det om att tillbe och välsigna den som kommer i Herrens namn, alltså Jesus Messias.

Porten här i Lukas 13:24 kan bättre översättas med dörren eftersom samma ord används i vers 25 för ingången till ett hus och betoningen ligger i att den är trång.

- Det är svårt att komma in genom den. Dörren till Guds rike är trång och svår att ta sig igenom. Rent mänskligt så är det en omöjlighet.

Precis som Jesus säger i Luk 18:25 att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.

- Det är för människor omöjligt, men för Gud är allting möjligt.

Hur kommer det sig då att dörren till Guds rike är trång? Vi människor vill ha det på våra villkor som när jag försökte ta mig in i Egypten, men det funkar inte så.

- Precis som Egypten staden satte upp villkoren för hur man ska kunna komma in i Egypten så har Gud satt upp villkoren för hur man kommer in i Guds rike.

Både innan och efter denna text så kan vi läsa om villkoren som är omvändelse och lärjungaskapets krav att förneka sig själv och följa Jesus på korsets väg.

- Det är därför Jesus säger till både sina ursprungliga lyssnare, men även till oss idag: **Kämpa** för att komma in genom den trånga dörren. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.

Det är inte lätt att komma in genom den trånga dörren, många ska försöka och inte lyckas.

- Och hur många försöker inte att komma in på fel sätt. Hur många har inte som mig misstagit sig själva att tro att dom kommer in, men inte kommer komma in i Guds rike.

Kanske det vanligaste sättet i vilket man misstar sig är att tänka om jag bara försöker sköta mig och vara tillräckligt god att Gud skulle släppa in mig.

- Men mina vänner moral kan inte frälsa oss, det räcker inte. Vad menar då Jesus med att vi ska kämpa om det inte har att göra med att försöka göra vårt bästa för att få komma in i hans rike, precis som jag försökte på gränsen till Egypten.

Kämpa här har att göra med vad kap 13 och 15 talar om, om behovet av att omvända oss.

- Vi har alla syndat. I all vår synd så kan vi inte komma igenom dörren. Vi är utan visum.

Men att kämpa för att komma in genom den trånga dörren pekar på omvändelse att vi inser att vi aldrig kan frälsa oss själva och kastar oss på Gud.

- Att vi ger upp alla våra försök att vara i universums centrum och helt överlämnar oss till honom så att han kan rädda oss och föra oss in genom den trånga dörren.

Jesus framställs inte bara som en dörrvaktare i Bibeln, utan också som självaste dörren.

- Det är bara genom honom vi kan bli räddade. Han är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom honom (Joh 14:6).

Kämpa för att komma in i Guds rike. Ge upp syndens väg och njutning och kasta dig på Jesus som den ende som kan frälsa dig.

- Gör allt som står i din makt för att få det rätt ställt med honom. Omvändelsen handlar inte om att vi först måste städa upp våra liv för att kunna komma till Gud.

Här i liknelsen som Jesus berättar så kommer människor fram till dörren och knackar [knacka på väggen] för att bli insläppta av husets Herre som är Jesus själv.

- Dom vill bli insläppta i Guds rike, men dörren är stängd, har vi inte ätit och druckit tillsammans med dig, har vi inte lyssnat när du undervisade på våra gator?

Dom försökte argumentera sig in i Guds rike. Och det var det jag försökte när jag stod där på gränsen till Egypten.

- Istället så fick jag kämpa för att komma in, jag fick överge min egen väg och vända om och bege mig tillbaka till Isr och söka nåd hos Eryp... konsolatet.

Precis som personerna i Jesu liknelse försökte argumentera sig in i Guds rike så kommer många även att vilja göra detta på domensdag som Jesus sa när dom kommer säga: Har vi inte profeterat, drivit ut demoner och gjort kraftgärningar, men han ska säga dem sanningen, jag har aldrig känt er.

- Har vi inte gått i kyrkan varje söndag, har vi inte gett pengar till dom fattiga, har vi inte lyssnat på predikan, har vi inte...har vi inte.

Men frågan är: känner vi honom.

- Vi har sett att kämpa inte betyder att förtjäna att bli räddad utan att det betyder att omvända oss.

Det finns ett annat dike när det gäller att missförstå hur vi kommer in i Guds rike som blivit allt vanligare i Sverige och det är just att ta bort villkoret med omvändelse från frälsningen.

- Att hitta en genväg in i Guds rike där man säger att så länge du bara tror så är du ok. Du behöver inte vända om från din synd.

Det är sant att vi blir frälsta genom tron allena och inte genom gärningar, men en sann tro kommer aldrig ensam utan hör ihop med omvändelsen. Dom kommer tillsammans.

- Om vi i frälsande tro har vänt oss till Jesus för att bli räddade så har vi också vänt oss bort från synden som vi vädjar till honom att frälsa oss från.

Missförstå mig inte: Vi kan inte bli syndfria i detta livet, och omvändelsen innebär inte att vi först måste städa upp våra liv för att få komma till Gud.

- Men en sann frälsning innebär att vi har fått en syndamedvetenhet där vi vänt oss till Jesus för att han ska frälsa oss från synden.



Låt mig ge ett exempel, vid ett tillfälle så blev jag i ett annat sammanhang en vårt eget tillfrågad vad jag tänkte kring dopet av en person som bekänt tro på Jesus.

- Problemet var att personen hade en livsstil där denne levde i en öppen synd som Bibeln säger att dom som lever så inte ska ärva Guds rike.

Här så vad man gjorde i detta sammanhang genom att döpa den här personen var att man i praktiken förkunnade frälsning utan omvändelse.

- Det var detta som frälsningsarmens grundare William Booth varnade för som ett av dom stora hoten mot kristendomen inför 1900-talet med förlåtelse utan omvändelse.

Idag så har i Sverige mångt och mycket, "bara tro", "bara be" den här bönen ersatt Jesu och apostlarnas förkunnelsen om omvändelsens nödvändighet för att få komma in genom den smala dörren in i Guds rike.

- Här så erbjuder man och även jag har gjort detta människor Jesus samtidigt som dom kan hålla fast vid en livsstil av synd.

Det är därför det är så viktigt mina vänner att inte mista oss med att tro att vi är frälsta om vi har en livsstil där vi ohämmat njuter av synden.

- Vi blir inte syndfria i detta livet och hela vårt liv så kommer vi som kristna med Guds hjälpa få kämpa mot synden, men frälsningen gör så att vi böjar hatar den synd som vi en gång älskade.

Min vän du kan inte ha både Jesus och synden, du måste ta ställning, du måste kämpa ska du ha Jesus eller synden?

- Har du förklarat krig mot synden eller har du slutit fred med den? Har du slutit fred med Gud eller lever du som Rom 5 talar om som fiende till Gud?

Detta är en kamp och en strid att vilja ge upp sitt liv och att vända sig bort från sin synd till Jesus i tro.

- Det är inte för intet som nästa kapitel talar om behovet att beräkna kostnaden om man är villig att följa Jesus. Har du beräknat kostnaden? Är du villig att följa Jesus.

Dörren är trång: Kämpa för att komma in genom den.

- Vi har nu sett på den första delen i vårt ansvar om vi kommer in i Guds rike: Att kämpa!

För det andra så låt oss se att vi inte bara behöver kämpa för att komma in genom den trånga dörren utan också att det är brådskande.

- Så vår andra punkt kring vårt ansvar är att det är brådskande för snart kommer dörren till himmelriket att stängas och vi kan inte argumentera oss in i Guds rike som jag försökte göra och personerna i Jesu liknelse.

Två gånger säger husets Herre, Jesus till dom: **”Jag vet inte varifrån ni är.”** Dom för fram dom ursäkter som dom kan, men det är försent och i slutendan säger Jesus till dom:

- **Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet.**

När jag stod där vid gränsen till Egypten så blev jag avvisad, jag fick inte komma in i landet.

- Men för mig så var det inget slutgiltigt avvisande. Problemet var att klockan tickade, skulle jag hinna i tid till måltiden och skulle jag hinna med mitt flyg?

När jag kom tillbaka till Isr så var konsulatet stängt och jag fick spendera en hel natt till i Isr. Tiden var knapp, klockan tickade och på morgonen så stod jag och väntade utanför konsolatet långt innan det skulle öppnas.

- Det fanns ingen tid att missa, tiden var knapp. Skulle jag hinna.

En man som jag känner befann sig vid ett tillfälle vid ett möte där han som ickekristen fick höra evangeliet förkunnas.

- Han hade tagit sin motorcykel till detta möte och predikanten berättade utan att veta detta att vid ett annat tillfälle hur en man hade tagit sin motorcykel till ett möte där predikanten talat och hur motorcyklisten på vägen hem hade omkommit i en olycka.

När mannen som jag känner hörde detta så tog det tag i honom hur kort tiden är.

- Och det samma gäller med oss mina vänner, tiden tickar, vi kan inte veta hur länge vi får leva.

Men Bibeln säger "nu är frälsningens dag" (2 Kor 6:2). Idag är tid för att gensvara och det är detta Lukasevangeliet ständigt kommer tillbaks till hur vi måste gensvara till vem Jesus är och vad han kom för att åstadkomma.

- För dom i liknelsen som knackade på dörren så var det redan för sent.

När Gud hade stängt dörren till Noas ark så var det för sent (1 Mos 7:16).

- Vi får ingen andra chans. Hebreerbrevet säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas (Heb 9:27).

Det är nu i detta livet som det avgörs om du släpps in i Guds rike.

- Ansvaret är ditt min vän. Tveka inte utan omvänd dig från din synd och förtrösta på Jesus medan det fortfarande finns tid!

Vi har nu sett på dom två första aspekterna av vårt ansvar: Att kämpa och att inse hur brådskande det är.

- Låt oss nu se på den tredje och sista aspekten av vårt ansvar och det är hur vårt gensvar i v.28-30 har eviga konsekvenser.

Om jag skulle komma in i Egy eller ej skulle bara avgöra om jag missade en måltid och mitt flyg hem, men här i vår text så har vi eviga konsekvenser.

- Till dom som husets Herre Jesus har sagt: Gå bort ifrån mig så säger han:

Där ska de gråta och skära tänder. Denna fras används i Bibeln för att beskriva människors reaktion när dom råkar ut för en tragisk händelse och många gånger så används denna fras i samband med just att de blir utestängda från Guds rike och där med blir evigt straffade.

- Här så får dom se hur patriarkerna, Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna ligger till bords i Guds rike, men själva är dom utdrivna.

Inte bara det, i Guds rike så ska människor komma från alla jordens vädersträck och ligga tillbords. Detta i uppfyllelse av många av Bibelns profetior som t.ex. i Jesaja bok (ex. Jes 2:2; 25:6; 49:12).

- Ofta när denna beskrivning används i GT så talas det om icke-judar som kommer till Gud.

Jesus kom till sina egna men dom flesta tog inte emot honom precis vad Joh 1:11 uppenbarar.

- Inbjudan att komma och vara bordsgäst i Guds rike som kap 14 kommer att tala om gick ut till dom, men dom flesta förkastade inbjudan.

Dom som var sist som fick höra budskapet och tog emot det kom att bli först och välkomnas in i Guds rike och dom som kom att höra det först men förkastade det kom att bli sist och aldrig att komma in.

- Min vän: Gud kallar dig, inbjudan går ut till dig, den trånga dörren in till Guds rike står öppen och han bjuder dig in till hans eviga festmåltid där du för all evighet kan få åtnjuta honom.

Evigt straff och evigt liv står på spel. Himmel och helvete är en verklighet.

- Hur du gensvarar kommer att få eviga konsekvenser. Tiden är knapp, och precis som i en fotbolls match så spelar vi på övertid.

Du har inget att förlora: kämpa för att komma in genom den trånga dörren.

- Vi har nu sett på vår första av två punkter om hur vi är ansvariga för om vi kommer in i Guds rike och sanningen är den att det är omöjligt för oss i oss själva att komma in i Guds rike vilket leder oss till vår sista punkt.

Jesu villighet att frälsa oss in i Guds rike i v.31-35. Utan honom så vore det kört och här så ska vi kort se på två aspekter på hans villighet.

- Dels för det första hur han möjliggör frälsningen. Alltså hur Jesus möjliggör frälsningen.

När Jesus håller på att svara på frågan: "Herre, är det bara få som blir frälsta?" så kommer några Fariséer fram till honom och varnar honom för Herodes som ville döda honom.

- Jesus kallar Herodes räv vilket var väldigt nedlåtande och ber fariséerna att gå och säga till honom i v.32:

**Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka i dag och i morgon, och den tredje dagen går jag bort.**

- Att han drev ut onda andar och botade sjuka var ett av dom många tecknen på att Guds rike nu var bland dem.

Men det gällde att gensvara till kung Jesus för att komma in i hans rike.

- Här så talade Jesus med ett symbolspråk att han idag och imorgon var verksam med att driva ut onda andar och bota men att han på tredje dagen går bort.

Det som översätts konstigt nog med går bort betyder ordagrant fullbordar.

- Tredje dagen används här symboliskt vilket nästa vers indikerar då han idag, imorgon och övermorgon måste gå vidare. **Ty en profet kan inte dödas någon annanstans än i Jerusalem.**

Utrycket tredje dagen skulle också kunna anspela på Jesu uppståndelse.

- Vad var det då han på tredje dagen alltså symboliskt snart skulle fullborda?

Jo, det arbete som han hade kommit för att utföra, det som han skulle slutföra när han kom till Jerusalem.

- Han hade i vårt ställe levt det liv vi inte kunde leva och skulle nu fullborda sitt frälsningsverk genom att dö den död vi förtjänar att dö.

Och när han hängde där på korset och med sitt blod betalade priset för alla som skulle omvända sig och tro evangeliet om glada nyheterna om räddning från synden, helvetet och in Guds rike så brister Jesus i Joh 19:30 ut: "Det är fullbordat."

- Han hade slutfört sin uppgift att genom sitt liv och sin död vinna evig frälsning för hela hans folk.

Där på korset så möjliggjorde han frälsning så att alla som omvänder sig och tror på honom kan bli frälsta.

- Åtlämnade åt oss själva så skulle ingen av oss kunna komma in i Guds rike. Men den goda nyheten mina vänner är att Jesus uppfyllde alla lagens krav i vårt ställe.

Vi förtjänar Guds vrede, vi förtjänar att straffas för våra synder, men han som i 2 Kor 5:21 inte visste av synd honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

- Är det inte fantastiskt? Ansvaret kvarstår men han möjliggör frälsningen.

Vad väntar du på? Omvänd dig och tro på honom. Och du som kristen, hur kan du och jag annat än att gensvara till Jesus i tillbedjan, han vår underbare Frälsare och Herre.

- Han den syndfrie som blev till synd. Vilken godhet, vilken nåd, vilken kärlek.

Hur kan vi annat än att tillbe honom? Vi har nu sett på den första aspekten på Jesu villighet. Hur han möjliggör frälsningen för alla som omvänder sig och tror.

- Den andra och sista aspekten får vi i v.34-35 som också innehåller en varning. Här så ser vi hur Jesus inte bara möjliggör frälsningen utan också hans vilja att frälsa.

**<sup>34</sup>Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. <sup>35</sup>Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er: Ni kommer att se mig först när ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”**

- I denna vers så talar Jesus till Jerusalem och det judiska folket, men likväl så är detta tillämpligt på oss idag.

Dom hade dödat profeterna och dom som hade blivit sända till henne och nu så skulle dom döda honom, Messias själv.

- Och här så brister Jesus ut hur han skulle vilja samla dess barn likt en höna samlar sina kycklingar under dess vingar, men dom var inte villiga.

Senare i Lukas 19 så grät Jesus över Jerusalem och dess invånare. Vilken kärlek!

- Om jag inte kommer ihåg fel så tror jag det var Donald Grey Barnhouse som berättade om just historien om ett barnhouse, alltså en ladugård där en brand bröt ut.

Efter att man släkt branden så upptäckte man en förkolnad höna och när man skulle ta bort den så fann man ett antal gula kycklingar under dess vingar.

- Givetvis hade kycklingarna dött av rökgaserna, men vi ser att hönan gjorde allt för att skydda sina ungar, detta genom att till och med offra sitt eget liv för dem.

Detta ser vi i Jesus hur han var villig att rädda och beskydda folket om dem bara sökte sin tillflykt under hans vingar.

- Detta är ett tema som vi möter om och om i GT och speciellt i Psaltaren. Om att söka tillflykt och beskydd hos Gud som under en fågels vingar.

Det är inte bara Jerusalems invånare som han är villig att beskydda, utan alla som kommer till honom i omvändelse och tro.

I 1 Tim 2:4 står det: **som vill att alla människor ska bli frälsta och komma och komma till insikt om sanningen.**

- Och 2 Pet 3:9 säger <sup>9</sup>**Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.**

Varför dörren in till Guds rike ännu inte har stängts är för att Gud är villig. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig.



- Och detta är fullt kompatibelt med Guds suveränitet i frälsningen. Jesus är villig: kom och sök tillflykt under hans vingar.

Jesus varnade Jerusalem: Se, ert hus lämnas nu åt er själva.

- Detta därför att dom inte omvände sig så kom dess hus som antingen kan syfta på templet eller staden att lämnas åt dom själva och det dröjde inte länge förrän Romarna år 70 invaderade staden och jämnade templet med marken.

Men mina vänner denna varning är också tillämplig på oss. Guds vrededom närmar sig sakta och Jesus likt hönan erbjuder oss skydd under hans vingar.

- Han tog på sig elden, Guds vrede, men till skillnad från hönan så är Jesus fullt kapabel att frälsa dom som tar sin tillflykt hos honom så att vi för alltid kan få leva med Gud.

Jesus har möjliggjort frälsningen, han är villig att frälsa, vad väntar du på?

- Inse att tiden är kort och att en evighet står på spel. Kämpa för att komma in genom den trånga porten och sätt din förtröstan till Jesus, Frälsaren som är villig och förmår att rädda.

Om ni undrar så efter att ha fått kämpa genom att vända om och efter en kamp med klockan så han jag precis i tid till middagen och kom med mitt plan tillbaka till Europa.

- Men kära vänner, det är många för vilka tiden håller på att rinna ut.

Jesus har möjliggjort frälsningen och är villig att frälsa, men många har ännu inte blivit varnade att tiden börjar ta slut, dom har ännu inte förstått vad Guds rike handlar om och skulle slutet komma idag så skulle dom inte komma in i Guds rike.

- Här kommer vårt ansvar in bröder och systrar att berätta för dom. Och vi måste bekänna att vi tyvärr är allt för likgiltiga.

När senast likt Jesus grät du över människors förlorade tillstånd? För mig så var det allt för länge sedan och jag önskar att jag hade haft tårar i ögonen när jag säger detta. Må vi be att vi får Jesu hjärta för dom förlorade.

- Jesus till och med gick i döden för dom förlorade medans vi många gånger knappt ens öppnar munnen för att berätta för dom om honom.

Jesus, ge oss ditt hjärta för dom förlorade.

- Avslutningsvis: Låt oss återvända till Psalm 118:19 och framåt som börjar med dörren med rättfärdighetens port som de rättfärdiga får gå igenom för att tacka och pris Gud.

Och på ett sätt så har vi som blivit frälsta, blivit frälsta in i Guds rike, men samtidigt så ber vi tillkomme ditt rike och väntar på att få kliva in genom porten till den nya staden Jerusalem.

- Det är här vår sista vers i Lukas 13:35 som är ett citat från Psalm 118:26 kommer in i bilden.

**<sup>35</sup>Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er: Ni kommer att se mig först när ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.**

- Och det var just dessa ord som folket kom att sjunga när Jesus i Luk 19 red in på en åsna i Jerusalem: **”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!”**

Messias Guds eviga kung som föralltid ska regera i Guds rike hade anlänt.

- Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det tråkiga och ironiska här är att inom bara några dagar så skulle många av dom som hälsade Jesus som Messias ropa ut mot honom: **”Korsfäst”**(Matt 27:23) och **”hans blod må komma över oss och över våra barn”** (Matt 27:25).

Och det var det de gjorde, hans blod utgöts till frälsning för alla dom som hade vänt honom ryggen men senare efter hans uppståndelse skulle omvända sig och tro på honom.

- Frasen: "välsignad vare han som kommer i HERRENS namn" den förekommer inte bara vid dessa två ställen under Jesu vandring mot Jerusalem och när han rider in i Jerusalem.

Vi finner den också i Matt 23 efter det att han ridit in i Jerusalem där Jesus än en gång pekar på hur han velat samla Jerusalems barn likt en höna samlar sina barn under sina vingar.

- Jesus säger: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: **"Välsignad är han som kommer i Herrens namn"** (Matt 23:37).

I detta fall så syftar Jesus på sin andra tillkommelse och det är denna vi väntar på.

- Detta tillfälle i vilket Jesus kommer hämta sin brud församlingen för att för evigt få vara med honom i hans rike.

I väntan på denna dag så låt oss som Guds brud gensvara i tillbedjan och prisa den välsignade, Messias konungen, han som kommer i Herrens namn.

- Låt oss läsa en än gång Psalm 118:19-29 om Jesus och tillbe honom genom att i gensvar sjunga Bereden väg för Herran. Och när vi gör det låt oss ha hans andra tillkommelse i tankarna.

<sup>19</sup>Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN.

<sup>20</sup>Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. <sup>21</sup>Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning.

<sup>22</sup>Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten.

<sup>23</sup>HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

<sup>24</sup> Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada!

<sup>25</sup> O, HERRE, fräls! O, HERRE, låt allt lyckas väl!

<sup>26</sup> Välsignad vare han som kommer i HERRENS namn! Vi välsignar er från HERRENS hus.

<sup>27</sup> HERREN är Gud, och han gav oss ljus. Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna fram till altarets horn.

<sup>28</sup> Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud, jag vill upphöja dig.

<sup>29</sup> Tacka HERREN, ty han är god, ty hans nåd varar i evighet.

Amen