

- Kära bröder och systrar,
Är Guds rike på frammarsch eller tillbakagång idag?

Många av puritanerna hade en mycket positiv framtidstro där man undervisade att vi kristna kommer ta över världen och när detta sker så ska Kristus komma tillbaka.

- Med den moderna missionsrörelsens stora genombrott så fortsatte bland många denna positiva syn på att vi som kristna ska ta över denna värld.

T.ex. så argumenterade Sidney Gulick i slutet på 1800-talet i en bok att kristendomen höll på att erövra världen.

- Han förde fram att på 1600-talet så kontrollerade vad han kallade kristna länder 7% av världens landmassa och år 1893 så kontrollerade man 82% av världens landområden.

Sidney lyfte fram att protestantiska nationer under denna tid regerade över dubbelt så mycket landområden som alla icke kristna nationer tillsammans.

- Utifrån detta så pekade han på att kristendomen skulle ta över världen.

Men i och med andra världskriget så kom den här optimismen att gå ur många kristna liksom luften ur en ballong.

- Sen Sidney skrev sin bok så har vi i västvärlden fått se ett avkristnade utan dess like och vi i Sverige om statistiken stämmer har det snabbaste avkristnandet i världen.

Sekulariseringen verkar obromsat bara fortsätta och människor börjar vända sig emot den kristna tron som något förlegat från en svunnen tid.

- Men det är inte bara det sekulära som allt mer präglar vår kultur.

När min fru berättade för en svensk kvinna som konverterat till Islam att hon är kristen så blev denna kvinna mycket förvånad över att träffa en ung kristen.

- Hon trodde att kristendomen bara var för äldre och något som är på väg att dö ut i detta land som hon påpekade att dom som muslimer är på väg att ta över.

När vi bodde i T. så berättade muslimska vänner hur dom tänkte att Islam håller på att ta över världen.

- Hur ska vi då se på allt detta? Är Guds rike på frammarsch eller tillbakagång?

Hade många av puritanerna och Sidney rätt om att vi kristna ska ta över världen eller har den muslimska kvinnan och våra T. vänner rätt?

Har Gud kontroll på det som sker eller har han tappat kontrollen?

- Hur ska vi se på detta? Vänligen gå med mig till Lukas 13:18-21 där vi kommer att få denna fråga belyst.

¹⁸Därefter sade han: "Vad är Guds rike likt? Vad skall jag jämföra det med? ¹⁹Det är likt ett senapskorn, som en man tar och lägger i sin trädgård. Det växer upp och blir ett träd, och himlens fåglar bygger bo bland grenarna."

²⁰Vidare sade han: "Vad skall jag likna Guds rike vid? ²¹Det är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått vetemjöl, tills alltsammans blir syrat."

[Bön]

- Förra gången jag predikade för några veckorsedan innan lilla Samuel föddes så fick vi möta Jesus i en synagoga där han botade en kutryggig kvinna på sabbaten.

Detta fick väldiga reaktioner från synagogföreståndaren som gick emot hur Jesus botade kvinnan.

- Synagogföreståndaren missade som Luk 12:57 talar om att tyda den här tidens tecken att den Messianska tiden och Guds rike nu hade anlänt.

Mitt framför deras ögon i uppfyllelse av Jesajas profetia från Jesaja 61 så hade Jesus, Messias satt denna kutryggiga kvinna fri från Satans bundenhet under 18år.

- Guds rike var nu här, men dom flesta verkade missat det. Vad innebär då Guds rike? Jo, Guds styre.

Många av Judarna hade konceptet av att när Messias och Guds rike skulle komma att det genast skulle ske en dramatisk förändring där fienden kastades ut och Gud besegrade ondskan och Messias började regera helt över landet och denna jord.

- Dom missade att se att Messias här hade anlänt och missade när han botade kvinnan att det var ett tecken på att han och Guds rike nu var här.

Det är i denna kontext som vår text utspelar sig. Tyvärr så kommer detta inte helt fram i många av våra svenska översättningar.

- I grekiskan så är det tydligt hur denna text hör ihop med vad som just har sagts och jag skulle vilja översätta början på v.18 med:
"Därför sa han..."

Jesus hade just undervisat och gjort ett avbrott i sin undervisning då han botade den kutryggiga kvinnan och tillrättavisade synagogföreståndaren.

- Och nu så fortsätter han med att adressera denna situation och då står det: **"Därför sa han..."**

Så till svar åt vad som just hade hänt och judarnas felaktiga perspektiv om Guds rike och de motsättningar som Jesus mötte så "därför sa han"

- Och vad var det då han sa: Jo, han berättade två korta liknelser om vad Guds rike är likt.

Precis som judarna under denna tid så har också felaktiga perspektiv om Guds rike smugit sig in bland oss kristna och detta får vi indirekt besvarat i vår text.

- I den första av dessa liknelser så uppenbarar Jesus att Guds rike är likt ett senapskorn som var det minsta bland all de frön som man i Israel under den här tiden sådde.

Det såg så oansenligt och obetydligt ut i människors ögon och man lägger det i sin trädgård och upp växer ett träd som kunde bli upptill ca 2-4m högt.

- Detta lilla frö kom att växa och bli så stort att himlens fåglar kom att bygga sina bon och ta sin boning bland dess grenar.

I den andra liknelsen så liknar Jesus Guds rike vid en surdeg som en kvinna gömmer i tre sea mått vetemjöl. Detta motsvarade ungefär 35 liter vetemjöl.

- Vad är det som är så speciellt med en surdeg? Förutom att det blir fantastiskt gott surdegsbröd som t.ex. dom som Rakel brukar baka.

Jo, surdeg är som jäst som gör så att degen jäser. Surdegen kommer helt osynligt att genomsyra hela degen så att den kommer att jäsa och växa.

- Vad har då dessa liknelser att säga oss om Guds rike och speciellt idag år 2017 när det verkar som om Guds rike är på tillbakagång i detta land och denna värld.

Jag vill att ni ska lägga märke till tre saker om Guds rike i dessa liknelser som har mycket att säga oss idag. Jag har valt att kalla dem tre o:na eftersom alla tre punkterna börjar på bokstaven o.

1. Oansenligt, 2. Osynligt, 3. Ostoppbart

Låt oss för det första lägga märke till vår första iakttagelse hur Guds rike i människors ögon verkar oansenligt, alltså obetydligt.

- Och är det inte så här som människor och även vi själva kan se på det idag?

Precis som ett senapskorn är så oerhört litet och oansenligt i människors ögon så är också Guds rike det för många människor.

- Jesus hade just botat den krokryggiga kvinnan, men vad var detta i människors ögon?

Landet var fortfarande ockuperat av fienden och en majoritet av judarna kom att förkasta Jesus.

- Guds rikes tillkommelse var så oansenligt och obetydligt att många föraktade det.

Här i ser vi Guds hand i hur Gud väljer att verka genom det som inte är någonting i människors ögon.

- Han kallade på Abraham en avgudadyrkande man (Jos 24:2) att lämna sin familj och deras avgudar för att genom honom resa upp ett folk från vars avkomma Messias skulle komma.

Och inte nog med det, han och Sara var barnlösa och för gamla för att kunna få barn, men i det oansenliga så blev Sara havande och fick Isak genom vilken Messias skulle komma.

- Gud kallade på Mose, en mördare på flykt som fick rädda ett helt folk.

Han kallade på David en liten pojke som vallade får och smorde honom till kung och från vilken Messias skulle komma för att regera för alltid.

- Gud verkar i det som för människor är oansenligt. Han kallade på en ung jungfru från Nasaret, en oansenlig plats om vilken människor sa: "kan något gott komma därifrån."

Och Maria blev havande av den HA, vad som i människors ögon verkade ha skett genom otukt (jmf. Joh 8:41) och hon födde Jesus, Gud själv som blev människa något som våra muslimska vänner tänker är otänkbart och förlöjligande.

- Och Jesus han blev hånad, föraktad och dog som en brottsling på ett kors något som i människors ögon är en dårskap.

Och inte nog med det dom flesta av hans efterföljare flydde och gömde sig när han kom att korsfästas.

- Början på Guds rike mina vänner är oansenligt och rent ut sagt en dårskap för människor, men det är så här Guds rike, hans styre verkar.

Och här i Luk 13 så hade Guds styre blivit uppenbarat i hur Jesus hade befriat den kutryggiga kvinnan och i människors ögon så var det som ingenting.

- Men det är även så här som Guds rike verkar idag i det oansenliga och det föraktade.

Många gånger så har vi iden att om vi bara kunde nå denna tids makthavare, kulturelit och inflytelserika människor så skulle Guds rike utbredas.

- Tänk vilken skillnad vi skulle se. Och absolut så ska vi önska deras frälsning, men oftast så verkar Gud i det oansenliga precis som Paulus för fram i 1 Kor 1:26-29

²⁶Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre, inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. ²⁷Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där med skam, och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam, ²⁸och det som för världen var **oansenligt** och **föraktat**, ja, det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, ²⁹för att ingen människa skall berömma sig inför Gud.

- Guds rike har en oansenlig början, men även idag så verkar Gud det oansenliga.

I denna tid då det på många sätt kan kännas hopplöst i det förfall som vi ser så är Gud verksam i det oansenliga.

- Detta precis som han var när templet återuppbyggdes efter fångenskapen i Babylon.

Dom som hade sett det förra templet grät (Esra 3:12) eftersom det var så oansenligt i deras ögon. Men det var i detta tempel som Gudomens fullhet i kroppslig gestalt skulle träda in.

- Det var detta tempel som Jesus som människa kom att gå in i. I samband med att grunden till detta tempel las så talade Gud genom profeten Sakarja: Förakta inte den ringa begynnelsens dag (Sak 4:10).

Guds rikets närvaro i detta land må kännas oansenligt, men låt oss inte förakta det oansenliga och den ringa begynnelsens dag.

- Självt så är jag en realist, skulle ni fråga min fru så skulle hon säga att jag är en pessimist.

När jag ser på vår situation idag så skulle jag säga att jag är oroad över den utveckling vi ser, men på samma gång så skulle jag vilja betona att jag är oerhört fylld med optimism.

- Och detta pga. vad jag ser att Gud gör i det som i människors ögon verkar oansenligt.

Det finns så många solskensstrålar av hopp och det som gör mig mest uppmuntrad är att se hur människor får tag på Bibelns evangelium och hur det poppar upp predikanter runt om i vårt land som börjar predika bibelutläggande med evangeliet i centrum.

- Det kan tyckas oansenligt i förhållande till vad som sker i det stora inom kristenheten i vårt land.

Men det ger oss verkligen hopp för framtiden då evangeliet är Guds kraft till frälsning.

- Och vad helst som händer med kristenheten i vårt land så är jag full av förtröstan och tillförsikt att Gud är suverän precis som 1 Kor 1 uppenbarar.

Gud han är på sin tron och han regerar denna dag oavsett hur oansenligt hans rike må verka i denna tid.

- Så ta mod till er och bli fyllda med hopp och förväntan över att Gud är verksam även i denna tid.

Så vår första punkt när det gäller Guds rike är att det kan uppfattas som oansenligt i människors ögon precis som senapskornet.

- Den andra iakttagelsen som jag vill att vi ska göra i vår text är att Guds rike verkar i det osynliga.

När senapskornet las i marken så var tillväxten osynlig för människor innan dess planta börjat komma upp.

- När surdegen las i vetemjölet så var det omöjligt att i början se hur den växte och jäste.

Jag är ingen bagare så rätta mig gärna efteråt om jag har fel men om jag har förstått det hela rätt så brukade man under den här tiden blanda in surdegen i vetemjölet och låta det stå under natten och när man vaknade så hade degen jäst.

- Det är detta Jesus lyfter fram att Guds rike inte bara är oansenligt utan också många gånger så är det och dess utbredande osynligt för människor.

Fariséerna frågade Jesus i Lukas 17:20-21 när Guds rike skulle komma. Och Jesus svarade: **"Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. ²¹Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er."**

- Jesus, Guds rike personifierat var där mitt ibland dom men dom missade att se det.

Och så är det också med manifesteringen av Guds rike att Gud ofta verkar i det fördolda medan vi människor många gånger vill göra det motsatta.

- Ta t.ex. när Jesus gick runt och botade sjuka hur han försökte tysta ner det medan om vi får erfara att någon blir botad så vill vi låta alla få veta.

Även när Jesus gick på denna jord så verkade han i det fördolda. Tänk er att Gud själv blev människa och gick omkring på denna jord, men hans gudomlighet var som fördold för oss.

- Det är som vi sjöng i Charles Wesleys julsång som vi gott och väl kan sjunga under andra delar av året: Veiled in flesh, the Godhead see.

Jesu Gudom blev i hans mänsklighet fördold och vi ser hur Guds rike verkar i det osynliga.

- Ta t.ex. i Kina under den kommunistiska revolutionen där 1953 alla missionärer hade blivit utslängda ur Kina och där en fruktansvärd förföljelse och motstånd mot den kristna tron pågick.

När detta hände så tänkte många att detta var slutet för den kristna tron i Kina.

- Men när landet på nytt började öppnas upp och missionärer kunde börja återvända så upptäckte dom hur Gud hade verkat i det fördolda och dom kunde nu komma in och skåda de mäktiga ting som Gud hade gjort.

Vi lever inte i ett land med kommunism som i Kina även om jag hört flera personer som flyttat till Sverige som oberoende av varandra har sagt att de upplever att Sverige är ett land där mångt och mycket bara en åsikt får råda.

- Ett land där den politiska korrektheten tagit över. Och denna politiska korrekthet har i mångt och mycket vänt sig mot oss kristna t.ex. när det gäller sexualetik och en påtvingad sekularisering.

Men även i detta land, även i vår situation så verkar Gud i det osynliga och fördolda där likt den kutryggiga kvinnan, en människa här och en människa där får erfara hur Gud befriar dom från Satans bundenhet.

- Gud är även i denna tid verksam där människor blir frälsta från mörkrets välde in i Guds älskade Sons rike (Kol 1:13).

Var förvissad om att Gud verkar i det osynliga och han har kallat dig och mig att få vara del i detta verk.

- Vi behöver inte söka rampljuset, vi behöver inte söka människors uppmärksamhet och beröm, utan likt vår Herre verka för att sprida Guds rike i det fördolda och osynliga.

Det är detta som har skett i historien och även idag hur Gud verkar på plats efter plats där människor kommer till tro i det fördolda.

- Var vid gott mod Gud verkar också här i vårt land i det osynliga där han just nu bygger sitt rike.

Det är inte bara det att människor i Sverige idag kommer till tro på den levande Guden.

- Gud håller också på och verkar i kristna som individer så att dom i det osynliga växer till i Kristus likhet och blir utrustade för att få vara verktyg i Guds hand för att bygga hans rike i denna tid.

Och här så har vi en viktig del att fylla, just där vi är i det fördolda att vi får vara med och verka på ett hörn.

- Vi är inte stora, vi är inte många, vi är kanske inte så märkbara, med det spelar ingen roll.

Ta bara vårt lärjungaskaps program "tillsammans" där vi träffas två och två för att uppbygga och uppmuntra varandra i det fördolda och osynliga.

- Tänk vilken frukt detta kan bära för all evighet för Guds rike där vi hjälper varandra att växa och mer och mer kan utrusta varandra till att vara representanter för Jesus i denna tid.

Vad kan just du göra i det fördolda? Kanske det är någon i församlingen eller kanske det är en icke kristen som du kan börja träffa och läsa Bibeln med?

- Vi är allt för ofta bara fokuserade på hur Guds rike utbreder sig i det vi kan se i det offentliga och absolut så ska vi inte förringa detta.

Men den största tillväxten av Guds rike det sker i det osynlig, i det fördolda som t.ex. en mamma och en pappa som dagligen fostrar och lär sina barn om Guds väg.

- Eller hemma i kammaren där någon i det osynliga ligger på sina knän och ber.

Det sker i de personliga mötena i våra dagliga liv där vi osynligt sprider Guds rike i denna tid.

- Gud han verkar i det osynliga och du och jag får vara del i detta. Är det inte fantastiskt!

Vi har nu lagt märke till våra två av tre O:n i hur Guds rike verkar. Det är i människor ögon för det första många gånger oansenligt och för det andra så verkar det ofta i det osynliga.

- Låt oss nu se på vår tredje iakttagelse det tredje o:et. Guds rike är också ostoppbart. Det går inte att stoppa dess tillväxt.

Det vi ser i båda liknelserna är hur Guds rike växer. När det gäller surdegen så växer den så att hela surdegen blir genomsyrad.

- Tänk er brödet från 35 liter vetemjöl. Detta skulle kunna mätta säkert mer än 100 människor.

Och när det gäller det lilla, lilla fjuttiga lilla senapskornet så växer det så att det blir så stort som ett träd där himmelns fåglar kommer att bygga sina bon och ta sin boning.

- När judarna hörde detta om att fåglarna skulle ta sin boning bland dess grenar så gick nog många tankar till liknande liknelser i GT.

På flera ställen i bland annat Daniels och Hesekiels bok så beskrivs ett rike som ett träd bland vars grenar fåglar kom att bo (Ex. Dan 4:10-15; Hes 17:22-24).

- Många judar tolkade detta som om fåglarna talade om hedniska alltså icke judiska nationer.

Även då vi måste vara försiktiga när det gäller liknelser så vi inte läser in för mycket i dom så verkar den gammaltestamentliga bakgrunden peka på hur fåglarna här skulle kunna syfta på hednafolken.

- I Guds rike så kommer dom från hednafolken som kommer till tro att finna sin boning och trygghet.

Guds rike är ostoppbart. Likt surdegen genomsyrar vetemjölet och likt senapskornet växer så växer Guds rike och fortsätter att utbreda sig även i denna tid.

- Det är Gud som ger växten som Paulus säger i 1 Kor 3:7 och han garanterar i sin suveränitet att hans rike ska utbredas.

Vi behöver inte vara oroliga, hans syfte och plan kommer att uppfyllas.

- Vi behöver inte frukta sekulariseringen, avkristnandet och islams utbredande i vårt land.

Vi sitter redan med facit i hand mina vänner, vi befinner oss på den segrande sidan och slutresultatet är redan lovat.

- Jesus har i Upp 5:9 med sitt blod friköpt människor från alla stammar, språk, folk och folkslag och i Upp 7:9 så ser vi hur alla dessa människor som Jesus har friköpt befinner sig framför Guds tron i tillbedjan.

Detta är ostoppbart. Gud är på sin tron och han kommer se till att detta kommer att ske.

- I Upp 12:10 så brister en stark röst från himlen ut: "Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes."

Missionsbefallningen i Matt 28 börjar med att Jesus har blivit given all makt i himlen och på jorden.

- Det är därför han sänder oss ut att göra alla folk till lärjungar att döpa dom i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och att lära dom att hålla allt vad han har befallt.

Och se han är med oss alla dagar intill tidens slut. Så självaste missionsbefallningen är grundad i att Jesus har all makt och är med oss alla dagar intill tidens slut.

- John Stott har träffande sagt om detta: Hans makt på jorden gör så vi vågar gå till alla nationer. Hans makt i himlen ger oss vårt enda hopp om att lyckas. Och hans närvaro med oss ger oss inget annat val.

Gud själv i sin suveränitet kommer se till så att missionsbefallningen uppfylls med tillväxten, det slutresultat som Uppenbarelseboken lovar med människor från alla stammar, språk, folk och folkslag är ostoppbart.

- Men samtidigt så har Gud valt att göra detta som Rom 10 säger genom evangeliets förkunnelse.

Och det är här vårt ansvar kommer in. Riket må vara ostoppbart men vi har en uppgift att fylla att bidra till dess spridande just där vi är på våra arbetsplatser, i våra skolor och till jordens yttersta gräns.

- Fastän Guds rike är ostoppbart så betyder inte detta att alla kommer bli del av det.

I själva verket så lär oss Skriften att många kommer att stå emot det och få komma att finna porten in i det (Matt 7:14).

- Det är därför Jesus varnar sina lyssnare i den efterföljande texten som vi ska se på nästa gång jag predikar att kämpa för att komma in genom den trånga porten (Luk 13:24).

Så även om Guds rikes utbredande är ostoppbart så innebär det inte att alla automatiskt får bli del i detta rike.

- Jesus själv är den som är vägen och porten in i Guds rike genom att han dog i syndares ställe och uppstod för att vi ska kunna vara med honom och villkoret som Jesus förkunnade om och om igen för att få komma in i hans rike det är omvändelse och tro.

Att vi omvänder oss från vår synd där vi är våra egna herrar som styr våra egna riken och att vi i tro underkastar oss Guds rike och hans Herravälde.

- Det som står på spel är en evighet i helvetet eller en underbar evighet med Gud i hans rike.

Om du är din egen herre och kung så tveka inte att omvända dig och i förtröstan underordna dig kung Jesus.

- Är då Guds rike på frammarsch eller tillbakagång? Har muslimerna eller hade puritanerna rätt?

Oavsett hur mycket Islam, sekularism eller allt annat som motsätter sig Guds rike går fram så är inte Guds rike på tillbakagång.

- Gud är fortfarande på sin tron och hans rike, hans styre växer där mer och mer hjärtan underordnar sig hans styre.

Och Guds rike kommer fortsätta att växa och en dag så ska detta rike och Guds ära uppfylla hela den nya jord som Uppenbarelseboken talar om.

- Då kommer det vara slut på alla andra riken som enl. Dan 2:44 ska krossas och göras slut på, men Guds rike ska bestå för evigt.

Även då vi ser ett avkristnande i vårt land och västvärlden utan dess like så skulle jag vilja hävda att Guds rike går fram även här och speciellt på andra platser i denna värld.

- Under 1800- och även än mer under 1900-talet så har kristendomen spridits runt jorden som aldrig för.

Och just nu står vi inför en missionsrevolution genom internet, flygplan och alla tekniska möjligheter som gör det möjligt för oss att nå ut med evangeliet på ett sätt som tidigare generationer bara kunde ha drömt om.

- Men även då det för våra naturliga ögon verkar som en tillbakagång i Sverige så sker också här en tillväxt med varje ny själ som underordnar sig Kristi herravälde.

Guds rike är nu här men vi har ännu inte sett fullheten av det som vi väntar på vid Jesu tillkommelse.

- Oavsett hur mycket mörkrets välde manifesteras i detta land och i denna tid så är Guds rike på frammarsch och tiden närmar sig då det fullt ut kommer att manifesteras.

Detta ger oss verkligen hopp i nuet i det som må verka oansenligt, i det som må vara osynligt så är Gud verksam där hans rike ostoppbart går fram.

- Hade då ändå många av puritanerna rätt som trodde att kristendomen i den sista tiden kommer att spridas så mycket så att vi kommer att ta över denna värld och när vi har gjort detta att Jesus ska komma tillbaka?

Med all respekt för puritanerna som jag uppskattar mycket så tror jag dom hade fel på detta område där dom trodde att vi ska ta över världen.

- Men det jag ändå gillar i det dom hade att säga var att puritanerna levde i det kommande hoppet om Guds rike.

Och det är detta jag skulle vilja att ni tar med er från denna predikan som Tit 2:13 talar om att vänta på det saliga hoppet att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet.

- Du kanske känner dig missmodig över avkristnandet i vårt land, men hur oansenligt du än må uppfatta det,

hur lite du än uppfattar av vad Gud gör i de osynliga så var förvisad, uppmuntrad och full av hopp att Guds rike är ostoppbart och det är på frammarsch i detta land och denna värld med varje själ som underordnar sig Kristi Herravälde.

- Har du underornat dig Jesu styre. Snart så kommer kung Jesus tillbaks för att döma levande och döda. Är du redo för denna dag?

Låt oss be.