

Är du redo?

- Den 7 december 1941 utförde Japan en överraskningsattack på den amerikanska militärbasen Pearl Harbor.

Attacken kom helt oväntat och ledde till över 2400 amerikanska soldaters död och där över 1100 soldater skadades.

- Ett antal båtar sänktes och andra skadades, 188 flygplan blev förstörda och 155 skadade.

Denna attack var helt oväntad. Man var inte redo på fiendens attack.

- Kära vänner idag ska vi tala om just vikten att vara redo, men inte på krig utan på något långt mycket viktigare.

Att vara redo för Jesu tillkommelse. Min vän, är du redo för hans tillkommelse.

- Det tragiska är att majoriteten av människor i denna värld inte är redo. Jag skulle till och med vilja säga att en stor del av alla dom som går och besöker kyrkor inte är redo för Jesus tillkommelse.

Den dag då Jesus kommer tillbaks för att hämta sin brud församlingen och för att döma levande och döda.

- Detta ämne om vikten av att vara redo för Jesu tillkommelse är ett centralt tema i Nya Testamentet.

I en predikan av Kent Hughes så säger han att Jesu återkomst nämns 318 gånger i NT i statistiskt sätt var 25th vers.

- Men hur ofta hör vi förkunnelse om detta? På 50-60-talet då min mamma växte upp inom pingströrelsen så var detta ett av de centrala temana som förkunnades och det präglade många av de sånger man sjung.

Min morfar som var äldste i en pingstförsamling hade en stor skylt utanför sitt hus där det stod: Är du redo för Jesu tillkommelse?

- Men idag så är det ofta ett glömt ämne. Himmel och helvete, död och liv står på spel om vi är redo eller inte.

Är du redo för Jesu tillkommelse? Vänligen gå med mig till Luk 12:35-48 där vi ska få se på två indikationer på om man är redo eller ej?

<sup>35</sup>Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. <sup>36</sup>Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. <sup>37</sup>Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. <sup>38</sup>Kommer han under andra eller tredje nattvakten, saliga är de om han finner dem vakande. <sup>39</sup>Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han inte låta honom bryta sig in i sitt hus. <sup>40</sup>Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.”

<sup>41</sup>Petrus frågade: ”Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla?” <sup>42</sup>Herren sade: ”Vem är den pålitlige och förståndige förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? <sup>43</sup>Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. <sup>44</sup>Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. <sup>45</sup>Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, <sup>46</sup>då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. <sup>47</sup>Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp. <sup>48</sup>Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.

[Bön]

- I vårt studie av Lukasevangeliet så har vi kommit fram till kapitel 12 där Jesus talar om att leva med evigheten i fokus.

I den första delen av detta kapitel så talade Jesus om den förföljelse som lärjungarna men även vi som kristna får möta och om att i denna förföljelse inte frukta människor utan Gud Fadern som har makten att döda och sedan kasta i Gehenna.

- Här så såg vi också vikten av att bekänna Jesus så att också han bekänner oss på domens dag. M.a.o. att leva med evigheten i fokus i väntan på att föralltid få vara med Gud.

I nästa del som vi kollade på i förra predikan så tog Jesus upp om vikten av att inte leva för de jordiska genom att samla skatter här på jorden utan att istället söka först Guds rike och samla skatter i det himmelska.

- Och även här så handlar det om att leva med evigheten i focus. Detta tema fortsätter i dagens text om att vara redo för Jesu tillkommelse. Är du redo?

Hur blir vi då redo för Jesu tillkommelse? Svaret får vi i tre liknelser som Jesus tar upp där han ger oss två principer:

För det första att vara vaksamma i v. 35-40 och för det andra i vers 41-48 om vikten av att vara trofasta.

Så låt oss för det första se på vikten att vara vaksamma som Jesus påpekar i de två första liknelserna.

- Jesus säger i vers 35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.

Vad som här översätts med att spänna bältet om livet handlar om att stoppa in ändarna på en lång klädnad som gick ner till fötterna i bältet, alltså att man knyter upp den med ett bälte så att man är redo att röra sig snabbt.

- Detta var något man gjorde när man skulle springa, men också något en tjänare gjorde när de skulle tjäna sin herre.

Att spänna bältet om livet där man fäste upp denna långa klädnad handlar om att vara redo.

- På samma sätt att hålla lamporna brinnande handlar om att vara redo där man i oljelampor har tillräckligt med olja så att de förblir brinnande och kan användas på natten utan att de slocknar.

Jesus säger vidare: <sup>36</sup>Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopfesten och som genast är redo att öppna för honom, när han kommer och knackar på. <sup>37</sup>Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem. <sup>38</sup>Kommer han under andra eller tredje nattvåkten, saliga är de om han finner dem vakande.

- På den här tiden så kunde en bröllopfest vara i flera dagar och tjänarna visste inte när deras herre skulle komma så det var viktigt att dom var vaksamma och redo att kunna möta honom när helst han skulle komma.

Detta till och med om deras Herre skulle komma under andra eller tredje nattvåkten, alltså sent på natten.

- Dom behövde vara vakande för att vara redo. Och på samma sätt så måste vi vara vakande så att vi inte sover andligen.

Denna liknelse skulle nästintill vara chockerande för Jesu lyssnare. Varför då? Jo, det är hur denna herre i liknelsen reagerar på när hans tjänare är vakande och redo när han kommer.

- Dessa tjänare är saliga, alltså lyckliga och välsignade och sen så kommer det chockerande i liknelsen som var otänkbart för Jesu samtida.

Vad är det deras herre gör, jo han gör sig själv till tjänare för dom. Han fäster upp sina kläder och här så används samma ord som vi såg i vers 35: Spänn bältet om livet.

- Denna Herre fäster upp sina egna kläder likt en tjänare och låter tjänarna själva lägga sig till bords och börjar betjäna dom.

Vilken Herre skulle göra något sådant? Bara en, Jesus Kristus som senare när han och hans lärjungar kom till Jerusalem vid den sista påskmåltiden började betjäna lärjungarna och tvätta deras fötter.

- Det är som vi läser i Matt 20:28: Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.

Vilken underbar Herre vi har. Men samtidigt så ser vi vikten av att hålla oss vakna att vara redo för hans tillkommelse.

- Dom som är vakna beskrivs 2 ggr som saliga. Dom kommer att få en lycklig framtid med sin Herre.

Men Jesus ger oss också en annan liknelse om vikten av att hålla sig vakna och det är att om en husägare visste viken tid tjuven kom så skulle han inte låta honom bryta sig in i hans hus.

- Vem hade inte hindrat en tjuv från att bryta sig in om vi kunde det. På många ställen i NT så talas det om att Jesu tillkomst kommer att vara som en tjuv om natten då man minst anar det.

Den stunden vet ingen utom Fadern, det är därför vi måste ta till oss Jesu ord i vers 40: Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.

- Människosonen här syftar på Jesus och hänvisar tillbaks till profetian i Daniel 7 som vi läste om som handlar om Guds dom.

När Jesus återvänder så kommer de människor som inte är redo för hans tillkommelse att bli dömda till att gå evigt förlorade.

- Denna dag kommer närmare, men dom flesta är tragiskt nog inte redo för det.

När attacken på Pearl Harbor kom så väntade den amerikanska militären på att ett antal B-17 plan från fastlandet skulle anlända så man reagerade inte ens på radaruppgifterna om de japanska bombplanen som var på väg.

- Bibeln är som en radar som varnar oss att slutet kommer närmare då Jesus kommer tillbaks för att döma levande och döda.

Hörsammar du dessa varningar om att få det rätt ställt med Gud eller struntar du i varningssignalerna från radarn likt de amerikanska soldaterna?

- Precis som en husägare som inte är på sin vakt och blir rånad på allt han har så kommer också dom som inte är redo för Jesu tillkommelse att förlora allt.

Sover du eller är du vaken? Har du vaknat upp till faktumet att du är en syndare som har gjort uppror mot Gud och pga. din synd förtjänar hans dom?

- Har du tagit till dig radarsignalerna från Bibeln och förstått att om Jesus skulle komma tillbaks och du skulle möta honom i all din synd att du inte skulle vara redo och inte bestå på domens dag?

Att vara redo innebär att man vaknar upp till att få det rätt ställt med Gud genom att omvända sig och tro på Jesus.

- Att vara redo för Jesu tillkommelse innebär att man har kommit till förståelsen att man inte kan rädda sig själva utan att räddning endast finns genom vad Jesus åstadkom vid sin första tillkommelse då han tog på sig syndares straff.

Är du vaken eller sover du? Har du hörsammat Bibelns radarsignaler och fått det rätt ställt med Gud?

- Låt mig nu ställa en fråga till dig som kristen: Om du visste att Jesus skulle komma tillbaks imorgon: Hur skulle du då levt ditt liv annorlunda.

Tyvärr så måste jag bekänna så har i mångt och mycket en likgiltighetens sömn drabbat oss som kristna där vi ligger och slumrar och sover till verkligheten att Jesus kommer komma tillbaks till denna jord för att döma levande och döda.

- En sömn kan så lätt drabba oss kristna likt församlingen i Sardes som beskrivs i Upp 3 som hade namnet om sig att hon levde men var död.

Vårt kristna liv kan bara rulla på utan att vi tar det på allvar, där det bara blir av slentrian där vi kommit in i ett beteende.

- Men har vi en levande relation med Gud. Till denna församling säger vår Herre: Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö (Upp 3:2).

Församlingen i Efesus också denna i Uppenbarelseboken hade rätt i lära och urskilning men hade förlorat sin första kärlek och löpte risken att dö.

- Hur är det med oss? Rusar vårt kristna liv på utan att vi är fyllda av kärlek till Gud och våra medmänniskor.

Vad vi än gör om vi inte har kärlek så är det inget värt. Håller vi oss vakna i vår kärlek och relation med Herren?

- Håller vi oss brinnande i anden? Är vi redo? Och jag tror att vi alla på olika områden skulle kunna vara mer redo.

Må vi alla söka först Gud och hans rike och att vi inte bara går till ordet och bönen av vana även då vi ska göra det, men att vi verkligen tänker till och gör detta av våra hjärtan.

- Ett sätt i vilket vi inte är redo för Jesu tillkommelse är i hur likgiltiga vi är gentemot dom som är förlorade.

Jesus kommer snart tillbaka men hur ska människor vara redo att möta honom om vi som individer och församlingar i vår likgiltighet ligger och sover.

- Oavsett när Jesus kommer så dör varje år 56 miljoner människor, varje dag så dör 153 000 människor och varje minut dör 107 människor.

Bara under denna predikan så kommer runt 4000 människor att dö och troligen har majoriteten av dom inte ens hört evangeliet.

- Vi som kristna behöver vakna upp ur vår sömn och inse allvaret att vi måste nå människor med evangeliet.

Ska vi fortsätta att vara i ide likt en björn som sover bort denna vinter som vi befinner oss i eller ska vi hålla oss vakna?

- Är du vaken eller sover du? Låt oss hålla oss vakna genom att hålla oss nära vår Herre genom ordet och bönen och att vi som syskon i Herren uppmuntrar varandra att leva med Jesu tillkommelse i fokus.

Låt oss hålla oss vakna och redo att dela evangeliet när helst vi får tillfälle med människor som är på väg till en evighet utan Gud.

- Vi har nu för det första sett att vi är redo för Jesu tillkommelse om vi håller oss vakna.

Låt oss nu för det andra och sista se på hur vi kan vara redo för Jesu tillkommelse genom att vara trogna i vers 41-48. Här så får vi möta en tredje liknelse.

- Detta stycke börjar med en fråga från Petrus: "Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla?"



Till detta så ger inte Jesus ett direkt svar men vi kan tillämpa detta i allmänhet på alla men specifikt på ledare. Jesus svarar Petrus med att berätta en annan liknelse:

**<sup>42</sup>Herren sade: "Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid?"**

**<sup>43</sup>Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig är den tjänaren. <sup>44</sup>Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger.**

- Här så har vi vikten av trohet, att vara trogen. En tjänare blir som förvaltare satt över hans herres andra tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid.

Om denna tjänare gör detta när hans herre återvänder så är han salig och ska bli satt över allt hans herre äger.

- Vi har alla blivit satta som förvaltare av det vi har.

I liknelsen om den rike dåren som vi gick igenom i förra predikan så såg vi en person som inte brydde sig om andra, han delade inte med sig till dem som var behövande utan tänkte bara på sig själv.

- Likt liknelsen här om den förståndige förvaltaren så har också vi ett förvaltarskap med allt vi äger och har.

Det tillhör egentligen Gud och vi har bara blivit förvaltare av det. Hela våra liv och allt vi har tillhör honom.

- Så hur förvaltar vi det vi har? Det är därför viktigt att vi i trohet mot vår Herre förvaltar det vi har till andras nytta.

Gud har givit oss tillgångar, talanger och förmågor inte bara för att använda dessa för oss själva utan också till andras nytta.

- Vi har blivit givna så mycket: Använder vi det vi har både våra tillgångar och våra förmågor för att leva för Guds ära eller håller vi det för oss själva?

Om Jesus kom tillbaka imorgon: Skulle du och jag då skämts för hur vi lever och använder det vi är och har?

- Är vi redo för hans tillkommelse?

Vi kan också tillämpa denna liknelse på ledare i församlingar.

- Precis som förvaltaren skulle se till så att de andra tjänarna fick sin kost i rätt tid så fick också Petrus och dom andra lärjungarna denna uppgiften att ge dom andra tjänarna andlig mat.

Det är denna uppgift som Gud också har kallat herdar, äldste i församlingen till att nära fåren, alltså dom andra tjänarna.

- Att troget ge Guds folk den andliga mat som dom behöver genom predikan, undervisning, personlig rådgivning och lärjungaträning.

Och här så är det viktigt med trohet, att en ledare troget gör detta. Med detta ansvar så kommer också en strängare dom. I Jak 3:1 så står det: **Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom.**

- För oss alla så gäller det att vi tar till oss dom sista orden här i Lukas 12:48 **Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.**

Vi har alla blivit givna så mycket. Vi har fått höra evangeliet, vi har alla tillgång till Biblar där vi kan läsa och förstå Guds vilja för våra liv.

- Vi har fått så mycket så låt oss helhjärtat med allt vi är och har troget tjäna Jesus.

Och inte bara detta dom som har blivit betrodda med mycket, av dom ska det utkrävas mycket mer.

- Hur mycket har inte vi blivit betrodda med? Hur mycket har inte vi blivit givna?

Må vi inte kasta bort det Gud har givit och betrott oss med utan tjäna honom med allt vi har så att vi inte behöver skämmas vid Jesu tillkommelse.

- Är du redo för Jesu tillkommelse oavsett hur du tjänar Herren? Tar du vara på det han har givit dig och betrott dig med?

Om inte så är det inte försent att börja. Börja idag och för resten av ditt liv så lev med målet att förhärliga Gud så mycket som du kan.

- Om ni inte har läst boken Kasta inte bort ditt liv (Don't waste your life) av John Piper så skulle jag verkligen rekommendera er att göra detta som en hjälp att kunna leva för Guds ära.

Ni kan få den gratis på bokbordet vid dörren.

- Till den trogna förvaltaren så säger Jesus att hans herre ska sätta honom över allt han äger.

Också för oss om vi är trogna så säger 2 Tim 2:12 härdar vi ut, ska vi också regera med honom.

- Må vi be och hjälpa varandra så att vi troget tjänar vår Herre Jesus Kristus till dess han kommer åter.

I kontrast till vad vi just har gått igenom så fortsätter Jesus liknelsen med att säga i vers 45-46:

**<sup>45</sup>Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, <sup>46</sup>då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa.**

Här så har vi en tjänare som missbrukar sin ställning och utnyttjar situationen att hans herre dröjer genom att slå dom andra tjänarna och frossa i sig mat och dricka sig full.

- Genom detta så blir det bevisat att han inte är en sann tjänare. Många idag behandlar Jesus på samma sätt som denna tjänare.

Det är som aposteln Petrus uppenbarar i 2 Pet 3 att det i dom sista dagarna kommer människor som drivs av sina begär och förtalar och hånar er. Och frågar: "Hur går det med löftet om hans återkomst?"

- Dom struntar i radarsignalerna, varningssignalerna som Bibeln ger och inser inte vad 2 Pet 3:9 säger **Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.**

Varför Jesus ännu inte kommer, varför han dröjer är för att alla ska få tid att omvända sig.

- Men istället för att omvända sig så gör dom som denna otrogna tjänare genom att missbruka sin position och kasta bort deras liv och allt som Gud har givit dom att förvalta.

Kasta inte bort ditt liv. Försumma inte den tid som du av Gud har blivit given att omvänd dig och börja leva för hans ära.

- Problemet med otrogna tjänare har vi tyvärr också idag i församlingar med ledare som i stället för att vara herdar är rovlyssna vargar som missbrukar sin ställning där dom andligen slår fåren och utnyttjar och lurar dom på deras pengar.

För dessa och för var och än som inte omvänt sig så kommer Herren Jesus att komma en dag dom minst väntar sig och förgöra dom och låta dom få sin plats bland dom trolösa.

- Med trolösa så syftar Jesus på dom som inte känner Herren: Och platsen dit de trolösa kommer att hamna är i helvetet.

Denna hemska plats av evigt lidande. Jag önskar att mitt hjärta inte vore så kallt utan att jag hade tårar i ögonen när jag säger detta för jag önskar inte att någon skulle komma där.

- Till och med på denna plats så kommer det att vara olika nivåer på straff även då helvetet är evigt för alla som hamnar där.

Att det på denna plats skulle vara olika nivåer av straff är något som den efterföljande texten verkar indikera.

Den säger: <sup>47</sup>**Den tjänare som vet sin herres vilja men ingenting ställer i ordning och inte handlar efter hans vilja, han skall piskas med många rapp.** <sup>48</sup>**Men den som inte känner till den och gör något som förtjänar spöstraff, han skall piskas med få rapp. Var och en som har fått mycket, av honom skall det krävas mycket. Och den som har blivit betrodd med mycket, av honom skall det utkrävas så mycket mer.**

- Så för dom som känner till sin herres vilja men inte handlar efter hans vilja, för dom som har fått höra evangeliet och vet vad Gud kräver från dom men inte hörsammar det, för dom kommer straffet bli så mycket värre.

Men samtidigt så kan vi inte skylla ifrån oss att vi inte visste. Även den som inte känner till sin Herres vilja och syndar mot honom ska också han straffas.

- Efter detta liv tar slut vid uppståndelsen från de döda på domens dag så får vi ingen andra chans. Detta görs tydligt av Heb 9:27 som säger: **det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas.**

Självaste skapelsen är tillräcklig för att hålla oss ansvariga inför Gud på domens dag.

- Paulus säger i Rom 1:18-20 <sup>18</sup>**Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.** <sup>19</sup>**Det man kan veta om**

**Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem.  
<sup>20</sup>Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.**

Därför är de utan ursäkt oavsett om de känner till Guds vilja eller ej så uppenbarar skapelsen tillräckligt om Gud för att hålla alla människor ansvariga inför Gud på domens dag.

- Det är därför det är så viktigt att få det rätt ställt med Jesus innan hans tillkomst.

Och det är därför evangeliet det kristna budskapet är sådana goda nyheter för syndare som oss.

- Oavsett hur mycket vi känner till om Guds vilja, oavsett hur trogna vi har varit så måste vi alla erkänna att vi alla på ett eller annat sätt har försummat vårt förvaltarskap.

Ingen av oss har varit så trogen som vi borde vara. Vi har alla syndat och gjort det som inte behagar Gud och vi måste också erkänna att vi inte alltid har varit redo.

- Det är därför nyheterna om Jesus är så fantastiska. Han är den ende som i allt har varit redo. Han är den ende som i allt har varit trogen.

Och i hans trohet gentemot Faderns vilja så levde han det liv vi inte kunde leva och dog den död vi förtjänade att dö då han tog på sig straffet för all vår otrohet gentemot honom om vi bara omvänder oss.

- Men inte bara det: I sin trohet gentemot Faderns vilja så uppstod Jesus för att vi ska kunna uppstå med honom.

Philip Ryken har sagt: Kristendomen är inte en religion för trogna tjänare, utan ett evangelium för otrogna tjänare.

- Här i vilar vårt enda hopp att om vi som otrogna trolösa tjänare omvänder oss och tror att vi nu blir gjorda till Guds tjänare.

Och inte bara det Gud ger oss den HA som en hjälp att leva i gensvar till Jesu frälsningen som trogna tjänare för hans ära.

- Min vän om du ser din otrohet, hur du brustit i din trohet gentemot Gud så bekänn din synd gentemot honom och förtrösta på Kristus och inget annat för din räddning så kommer han göra dig ren till hans tjänare och Guds älskade barn.

Är det inte underbart att det inte är kört. Att vi har en trofast Herre så fastän om vi har varit trolösa att han förblir trofast, ty han kan inte förneka sig själv som 2 Tim 2:13 säger.

- Än så är inte tiden ute, än så är det inte försent att få det rätt ställt med Gud och vara redo för Jesu tillkommelse.

Är du redo? Om inte vakna upp och sätt din förtröstan till vår underbarare trofaste Herre och Kung Jesus Kristus.

- Då kommer han som den gode Herden att hålla dig i ett fast grepp och genom den HA att leda dig som hans tjänare till dess han kommer åter.

Är du redo?