

Kära vänner, Det är gott att se er allesammans.

- I John Grishams roman testamentet så ligger en av USA:s rikaste män för döden. Han är ensam, oälskad, sjuk och trött på att leva. Han hade levt ett liv med målet att samla jordiska skatter där han försummat och förstört relationer.

I denna stund så befinner hans arvingar från hans tre havererade äktenskap sig runt omkring honom som gamar i väntan på sitt byte, arvet.

Vad är det du värdesätter i livet? Vad är det du väljer att prioritera? Vad är det du lever för?

- När du en dag ligger på din dödsbädd eller får träda fram inför Gud på domens dag, vad kan du då blicka tillbaks på och säga att du levt för?

Lever du för denna jords rikedomar och skatter eller har du din skatt i det himmelska?

- Vårt sätt att leva uppenbarar vad det är vi söker: jordisk eller himmelsk rikedom.

Detta blir också en indikation på våra hjärtans tillstånd. I slutet på den text som vi ska se på idag så säger Jesus: Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

- När du närmar dig slutet eller nått slutet av ditt liv: Hur skulle du då önskat att du levt ditt liv? Än så är det inte försent att leva mer med evigheten i fokus.

Vad är det vi investerar våra pengar, tid och liv i: Det jordiska eller det himmelska?

- Min bön för denna predikan är att den skulle få oss alla att tänka till så att vi både som individer och församling prioriterar att leva med evigheten i fokus.

Vad söker du: jordisk eller himmelsk rikedom? Låt oss gå till vår text och få en indikation på våra hjärtans tillstånd och bli utmanade att leva för det himmelska.

- Vänligen gå med mig till Luk 12:13-34:

¹³Någon i folkhopen sade till honom: "Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig." ¹⁴Jesus sade till honom: "Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?" ¹⁵Sedan sade han till dem: "Se till att ni aktar er för allt slags girighet, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar." ¹⁶Och han berättade en liknelse för dem: "En rik man hade åkrar som gav goda skördar. ¹⁷Och han frågade sig själv: Vad skall jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. ¹⁸Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större, och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. ¹⁹Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. ²⁰Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? ²¹Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud."

²²Sedan sade Jesus till sina lärjungar: "Därför säger jag er: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. ²³Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. ²⁴Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? ²⁵Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? ²⁶Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra? ²⁷Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. ²⁸Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på marken och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er. Så lite tro ni har! ²⁹Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga. ³⁰Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det. ³¹Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också. ³²Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

³³Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.

³⁴Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.

[Bön]

- I denna predikan så vill jag att vi ska lägga märke till två saker: För det första: Vad innebär det att söka jordisk rikedom där vi får en diagnos på om detta är någonting som vi gör och sen för det andra vad det innebär att söka himmelsk rikedom. Mao. hur söker vi himmelsk rikedom?

Låt oss då för det första se på vad det innebär att söka jordisk rikedom. Detta får vi svar på i vers 13-21.

- En man ur den folkhopp på flera tusen som kap 12:1 beskriver säger till Jesus: ”Mästare, säg till min bror att han delar arvet med mig.”

Här så har vi en situation där en broder vägrar att dela arvet med sin bror.

- I sig så låter detta denna mans fråga som en oskuldsfull och uppriktig fråga. I GT så fanns uttryckligen lagar för hur ett arv skulle delas och det var vanligt att man bad rabbiner att medla i tvister om arv.

Men Jesus svarade: ”Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er?” ¹⁵Sedan sade han till dem: ”Se till att ni aktar er för allt slags **girighet**, ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar.”

- Jesus han gav inte mannen vad han ville, utan istället vad han behövde.

Jesus uppenbarade mannens hjärtas tillstånd att han var girig och hade begär efter pengar.

- Vad innebär det då att vara girig? Jo, det är ett själviskt och omåttligt sökande efter att komma åt (och äga) föremål och pengar.

Det är att ha begär och att drivas av att ha. Och kära vänner är det inte detta som vårt samhälle kretsar kring, att nära detta syndfulla behov av att vilja ha det som vi inte behöver.

- I Kol 3:5 och Ef 5:5 så beskrivs girighet som avgudadyrkan. I grund och botten så är det när strävan efter rikedom får ta Guds plats i en människas liv och detta kan drabba fattig så väl som rik.

Jesus varnar för girighet för en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar.

- Vi ska inte söka att ha överflöd på ägodelar.

För att illustrera och beskriva vad detta betyder så berättar Jesus en liknelse om en rik dåre.

- Denna man hade åkrar som gav rika skördar. När han insåg att hans loggar inte hade plats så frågade han sig själv vad han skulle göra för att få plats med allt och kom på iden: "jag river ner mina loggar och bygger större där jag samlar all min säd och allt mitt goda."

Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad.

- Något som verkligen sticker ut när vi läser denna liknelse är hur mig-centrerad denna man är.

Dan Dorani har påpekat att av dom 54 ord som förekommer i denna liknelse på grekiska att hela 18 ord är skrivna i första person såsom jag, min och mitt.

- Denna man var mig-centrerad istället för att vara Guds-centrerad. Och hur lätt är det inte för oss att vara det samma. Ta bara när vi

ber. Är vi i våra böner fokuserade på Gud och andra människor eller hamnar vårt fokus på oss själva.

Här så kommer jag på mig med att vara allt för upptagen med mig själv.

- Den rike mannen han brydde sig inte om att det var Gud som hade gett honom skördarna så som skaparen och den som sänder sol och regn.

Han levde som en praktiserande ateist och räknade inte med Gud i sitt liv. Psalm 14 säger att dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud".

- Och här så handlar det inte om att inte tro att Gud existerar. I princip alla under den här tiden trodde på någon form av Gud.

I Psalm 14 så handlar det om att leva som en praktiserande ateist, att fastän man innerst inne vet att Gud finns att man lever som om han inte gjorde det.

- När vi söker och lever för det jordiska och det denna värld har att erbjuda så agerar vi som praktiserande ateister där vi inte bryr oss om att Gud håller oss ansvarig för vårt handlande.

Den rike mannen brydde sig inte om att han hade tillräckligt. Istället för att bygga fler logar så kunde han gett överflödet till fattiga och behövande. Men han tänkte bara på sig själv.

- Och hur lätt är det inte för oss i detta I-land att göra det samma. Att leva i överflöd samtidigt som andra svälter och är på väg att gå evigt förlorade?

Den rikemannen han hade sin trygghet och tillförsikt i sina rikedomar. I vad har du och jag vår trygghet? I vårt jobb, vårt bankkonto, vårt hus eller lägenhet, vårt pensionssystem eller det svenska välfärdssystemet?

- Allt detta som i sig inte är fel om det inte har blivit vår skatt och det vårt hjärta hänger sig till. Allt detta kan här i jordelivet tas ifrån oss

och kommer en dag med 100% säkerhet att tas ifrån oss när vi lämnar detta jordeliv.

Har du din skatt och trygghet i denna värld eller i Gud. Den rike mannen hade sin trygghet i det han lagt på hög och det kom att tas ifrån honom som vi kan läsa om i v.20:

²⁰Men Gud sade till honom: Din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig, och vem skall då få vad du har samlat ihop? ²¹Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud.”

Varför var denna man en dåre? Jo, eftersom han bara investerade i detta liv. Han samlade skatter åt sig själv men var inte rik inför Gud.

- Och sanningen är den att vi alla en dag kommer att dö och du kan som en gammal sång säger: ingenting ta med dig dit du går.

Den dag vi lämnar detta jordeliv om Jesus inte hinner komma tillbaks innan så kommer någon eller några andra att få det vi samlat ihop och det är oss inte till någon nytta.

- På samma gång så är det sant som Bibeln säger att en vis man lämnar ett arv åt sina barnbarn.

Men samtidigt så måste vi ställa oss frågan vad har jag gjort för att investera i Guds rike?

- Har jag levt för att i denna värld få så mycket som möjligt och ett så bekvämt liv som jag bara kan eller har jag investerat i evigheten?

Den rike mannen hade samlat skatter åt sig själv men var inte rik inför Gud.

- I John Grishams bok Testamentet så kommer den obehagliga överraskningen för dom giriga arvtagarna att den rike mannen i romanen har testamenterat hela sin förmögenhet till en för dom andra okänd utomäktenskaplig dotter som lever ett enkelt liv som missionär i Brasilien.

En advokat får i uppdrag att spåra denna dotter som nu ska få ärva hela förmögenheten och när hon nås av nyheten att hon ärvt 11 miljarder dollar så vägrar hon att ta emot pengarna.

- Hon säger till advokaten: "Ni tillber pengar. Ni är del av en kultur där allt mäts i pengar. Det är en religion"

Men hon tillhör en annan religion och tjänar en annan Gud och i slutändan så bestämmer hon sig för att ge alla pengar för evangeliets spridande över världen vilket också inkluderar att hjälpa dom fattiga i Brasilien.

- Denna kvinna samlade inte skatter åt sig själv utan var rik inför Gud.

Hur är det med dig min vän: Hur lever du ditt liv? Visar de prioriteringar du gör med din tid, inkomst och självaste dig själv att du söker det jordiska eller visar det att du söker det himmelska?

- Behöver vi all den bekvämlighet som vi har? Har vi kanske lagt allt för mycket på hög när vi kunnat vara med och investera i att sprida Guds rike.

Ta bara evangeliska kristna i USA som jag får säga är otroligt generösa om man jämför med oss här i Norden.

- Där så ger evangeliska kristna 4% av sin inkomst för att sprida evangeliet och jag tror denna siffra är lägre i Sverige. Detta visar oss var vår verkliga skatt är.

Låt oss rannsaka oss själva och be att Herren uppenbarar områden där vi är allt för benägna att söka det jordiska istället för det himmelska.

- Den rike mannen var inte rik inför Gud. Är du rik inför Gud? Ytterst så för att kunna vara rika inför Gud så måste vi ta emot Guds frälsning genom Jesus.

2 Kor 8:9 säger ⁹Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika.

- Jesus i Fil 2 som vi kollade på i bibelstudiet i tisdags uttömde sig själv när han blev människa och ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset där han dog för att ta på sig det straff som du och jag förtjänar pga. vår synd.

Och om vi bara omvänder oss och tror på Jesus så blir vi andligt rika inför Gud. Vi får förlåtelse inför honom och kan nu börja leva med fokus på himlen.

- Vi har nu för det första sett vad innebär det att söka jordisk rikedom. Låt oss för det andra och sista kolla på vad det innebär att söka himmelsk rikedom.

Och här så vill jag att ni ska lägga märke till två saker: För det första att inte bekymra eller oro sig för det vi behöver.

- Här så undervisar Jesus sina lärjungar där han i v. 22-23 uppmanar dem: **"Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta, eller för er kropp, vad ni skall klä er med. ²³Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna."**

Här så har vi motsatsen mot girighet som också är ett problem när det gäller att söka det himmelska och det är när vi bekymrar och oroar oss.

- Leon Morris har träffande sagt (fritt översatt): "Den girige kan aldrig få tillräckligt. Den orolige är rädd att han inte kommer att ha tillräckligt"

Helt enkelt så handlar oro om att man saknar tro och förtröstan på Gud. Och detta är en synd som jag själv har kämpat med i många år.

- Det är inte det att jag oroar mig över att jag inte ska ha tillräckligt utan snarare när jag ställs inför svårigheter som inte är inom min kontroll att jag brister i min förtröstan på att Gud har allt i sin hand.

Istället så brottas jag ibland med att bekymra och tänka för mycket på de svårigheter jag får möta.

- Jag tror nog att många av er kan känna igen er med mig när ni får gå igenom svårigheter att vi oroar oss och missar att förtrösta på Gud.

Detta visar hur jordiska vi är och hur vi brister i vår tro. Har vi inte fått se hur god Gud är? Har vi inte sett hans underbara handlande med oss? Varför litar vi då inte på honom?

- Det var detta problem som lärjungarna hade. Vad har då Jesus att säga? Jo, att dom inte ska bekymra sig, alltså inte oro sig för vad de ska äta och ha på sig. Varför då?

Till detta ger Jesus två illustrationer från naturen. Först ut är korparna i vers 24.

²⁴Ge akt på korparna. De sår inte och skördar inte, de har inte förrådsrum eller loge, och ändå föder Gud dem. Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna?

- Här så har vi korparna som i lagen i GT var orena fåglar (3 Mos 11:15), men ändå då korparna var bland de minst ansedda fåglarna så föder Gud dem.

Hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Om Gud försörjer fåglarna med det dom behöver, hur mycket mer ska han då inte försörja oss.

- Till detta så tillägger Jesus: ²⁵Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? ²⁶Om ni inte ens förmår så lite, varför bekymrar ni er då för allt det andra?

Om vi inte ens kan lägga till en aln (alltså längden) på en arm till vår livslängd. Om vi inte ens förmår detta, varför bekymrar vi då oss för allt det andra.

- Det Jesus här vill betona är att vi kan lita på Gud. Om du likt mig bekymrar och oroar dig för saker så är botemedlet på detta att lära känna Gud och hans trofasthet mera.

Studera om hans trofasta handlande med sitt folk i Bibeln, genom historien men även i ditt eget liv.

- Vi är allt för benägna att glömma allt gott som vår himmelska Fader gjort för oss.

Både när han förser oss med det vi behöver, men också när han sänder prövningar och när han tuktar oss när vi har gått snett för att föra oss som hans barn på den rätta vägen.

- Må vi be att vi alla skulle växa i vår förtröstan på Gud.

I nästa illustration i v.27-28 så hänvisar Jesus till blommorna och gräset.

²⁷Ge akt på liljorna, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. ²⁸Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står ute på marken och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er. Så lite tro ni har!

Här så syftar Jesus på att liksom Gud klär blommorna och gräset så ska han också klä oss.

- Om han klär gräset som står på fältet och som i människors ögon har så lite värde att man kastar det i en ugn som bränsle för att hålla den varm, hur mycket mer ska han då inte klä oss.

I förra predikan så såg vi under förföljelse där Jesus gav ett exempel att om Gud bryr sig om till och med sparvar som har ett så ringa värde i människors ögon, hur mycket mer ska han då inte bry sig om dig och mig.

- Till och med hårstråna på våra huvuden är räknade. Vi är så mycket mer värda än många sparvar.

Jesus säger till sina lärjungar: Så lite tro ni har. Motsatsen för oss kristna till att bekymra och oroa oss är att ha tro och förtröstan på Gud och detta kommer av att lära känna Gud mer och mer genom hans ord.

- Inte det att vi bara intellektuellt samlar kunskap i våra huvuden utan genom att vi utvecklar vår relation med honom.

Ju mer vi lär känna honom desto mer kommer vi att förtrösta på hans faderliga omsorg för oss.

- Därför så kan vi ta till oss vers 29-30:

²⁹Fråga inte efter vad ni skall äta och dricka, och var inte oroliga. ³⁰Efter allt detta jagar hedningarna i världen, men er Fader vet att ni behöver det.

- Vår Fader vet om allt det vi behöver och likväl som en jordisk fader inte ger sin son en sten när han ber om bröd eller en orm när han ber om en fisk så kommer vår Fader i himmeln att ge det som är gott åt dem som ber honom.

Men många gånger så är vi allt för upptagna med det vi vill ha istället för det vi behöver.

- Har vi mat och kläder säger 1 Tim 6:8 så ska vi vara nöjda med det.

En person som kunde vittna om hur Gud förser var Edith Schaffer i hennes bok om L'Abri, det kristna alp hem som hon och hennes man Francis etablerade i Schweiz.

- Det var i detta hem där många människor kom att lära känna Jesus och många kristna ledare kom att utrustas.

Gud hade kallat familjen Schaffer att etablera detta hem och dom stod inför en stor utmaning.

- Deras visum var på väg att gå ut och om dom inte snarast fick ett hem så skulle dom bli utvisade ur Schweiz.

När dom befann sig i denna situation så bad Edith högt och desperat: Om du vill att vi ska stanna här i Schweiz så hjälp mig att hitta ett hus och led mig till det inom en halvtimme. Inget är omöjligt för dig, men du måste göra det.

- Helt plötsligt så hörde Edith hur någon ropade på henne från gatan. Det var en mäklare som undrade om hon hade hittat något hus ännu.

Strax så körde han henne till ett alp hus som helt oväntat hade blivit tillgängligt. Hennes böner hade blivit besvarade. Gud hade visat dom huset.

- Men det fanns ett problem till: familjen Schaffer hade inga pengar och tiden var knapp innan deras visum skulle gå ut och dom skulle tvingas lämna landet.

Den kvällen bad Edith igen: "Herre visa oss din vilja om detta hus imorgon och om vi ska köpa det så skicka oss \$1000 innan klockan 10 imorgon."

- Nästa dag kom ett brev med exakt \$1000 från en familj som aldrig hade understött dom förut.

Inom loppet av några dagar så hade resten av pengarna kommit in. Dom hade inte frågat efter något, bara bätt och Gud försåg dom precis med det dom behövde.

- Det är händelser som dessa som är trosstärkande för oss. Gud kommer förse oss med det vi behöver om vi bara förtröstar på honom. Vi behöver inte oroa oss.

Så för det första när det gäller att söka himmelsk rikedom så blir vi av Jesus uppmanade att inte bekymra oss och oroa oss utan att förtrösta på Gud.

- När vi väljer att prioritera det himmelska så får vi löftet att Gud kommer att förse oss med det vi behöver.

Och med detta menar jag inte att vi alla ska säga upp oss från våra jobb och åka som missionärer till Nordkorea eller mellanöstern även då han kan kalla någon eller några av er till att göra det.

- Men oavsett när vi börjar att prioritera att leva för det himmelska att vi kan förtrösta på Guds omsorg för oss.

Det andra och sista som jag vill att vi ska se på när det gäller att söka himmelsk rikedom är att börja leva med fokuset att söka först Guds rike.

- Människor i denna värld jagar efter vad de ska äta, dricka och ha på sig. Dom jagar efter allt som denna värld har att erbjuda men vi ska istället i v.31:

Nej, sök hans rike, så skall ni få detta också. Vår prioritering om vi ska söka himmelsk rikedom är som arvtagerskan i John Grishams bok. "Att söka först Guds rike. Då ska ni få detta också."

- Alltså det vi behöver. Fadern lovar oss inte ett överflöd av tillgångar utan just det vi behöver.

Vissa vill tjäna Herren för att få rikedomar, men dom har som Paulus säger buken till sin gud...dessa som bara tänker på det jordiska.

- Men vi har vårt medborgarskap i himmeln: och det är detta vi ska leva för.

Så det är himmelsk andlig rikedom vi ska söka och inte jordisk och detta gör vi genom att först söka Guds rike. Att först söka hans styre både i våra egna liv och över hela denna jord.

- Att vi har i fokus Guds syften och hans rikets utbredande. Nu så skulle jag vilja fråga både dig och mig.

Lever vi våra liv med detta fokus. Visar detta sig i hur vi spenderar vår tid, våra pengar och när det gäller det vi prioriterar.

- Om du och jag på vår dödsbädd skulle blicka tillbaks på vårt liv: Skulle vi då kunna säga: Jag levde helhjärtat för Guds rike. Det var detta jag prioriterade.

Jag måste bekänna att jag själv har varit allt för självisk med mitt liv och att det är många områden där jag måste ändra mina prioriteringar.

- Hur är det med dig min broder och min syster? Söker du först Guds rike eller är det något annat?

Än så är det inte för sent. Jag skulle vilja att vi alla rannsakar oss själva och frågar oss: Hur kan jag leva mer för Guds rike.

- Vilka steg kan just du och jag ta i våra liv för att än mer leva för Guds ära?

Låt oss var och än ta tid i bön och be att Gud visar oss vad just vi kan göra för att leva mer för Guds rike.

- Efter att vi fått denna uppmaning att prioritera att söka riket och vi kanske känner oss missmodiga när vi ser hur vi kommer till korta så får vi det underbara löftet i vers 32:

Var inte rädd eller ordagrant: frukta inte, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

- Vi må ha kommit till korta att söka att i allt att leva för Guds rike och vi må komma att möta förföljelse som Jesus lovade i stycket innan dagens text.

Men som hans får i hans jord så behöver vi inte frukta. Fadern har beslutat att ge oss riket.

- Vi som pånyttfödda kristna får komma in och vara del i hans rike. Vilket underbart löfte.

Låt oss nu leva för vår kung och inte försöka vara våra egna kungar som försöker bygga våra egna riken.

- Låt oss ha kungens och hans rikes bästa i fokus i allt vi gör. I v. 33-34 så får vi ett konkret exempel hur vi kan göra detta.

Jesus säger till sina lärjungar: ³³**Sälj vad ni äger och ge gåvor. Skaffa er en börs som inte slits ut, en outtömlig skatt i himlen, dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör.** ³⁴**Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.**

- Vår Bibeltext började med en man som försökte få Jesus att övertala hans bror att dela arvet och Jesus berättade om en rik man som i sin girighet la rikedomar på hög.

Dom sökte alla det jordiska. Men här så uppmanar Jesus lärjungarna att använda det jordiska för att investera i det himmelska.

- Att sälja det dom äger och ge som barmhärtighetsgåvor till de behövande.

Denna text betyder inte att vi alla måste sälja allt vi äger och ge till dom fattiga även då Gud kan kalla någon att göra detta.

- Vad som är viktigt är att inte göra något impulsivt utan att noga tänkt igenom det.

Bibeln talar om att: En vis man lämnar ett arv till sina barnbarn (Ord 13:22), den som är arbetsförlig och inte vill arbeta inte ska äta enligt Paulus (2 Thess 3:10) och på ett annat ställe säger Paulus att den som inte tar hand om sin familj har förnekat tron och är värre än den som inte tror (1 Tim 5:8).

- Men samtidigt så vill jag inte förklara bort detta skriftställe. Behöver vi all den bekvämlighet som vi har?

När vi investerar våra pengar tänker vi minst lika mycket på det himmelska som det jordiska?

- Jag tror att våra prioriteringar visar att vi tenderar att vara allt för jordiskt sinnade.

Låt oss rannsaka oss själva. Söker vi rikedom i denna värld eller är Gud och hans rike vår rikedom.

- Kan vi helhjärtat stämma in med vad vi sjöng i sången Be thou my vision: Riches I need not, nor man's empty praise Thou mine inheritance, now and always Thou and thou only, first in my heart High King of heaven, my treasure thou art

Pengar bryr mig inte, ej människors skrål, Du blev mitt arv; ett som allting tål. Du, och endast Du, kommer i hjärtat först: Himmelens Konung, min skatt, Du är störst.

- Men tyvärr så tenderar vi att vara allt för upptagna med det denna värld har att erbjuda istället för att investera i himmeln dit ingen tjuv når och ingen mal förstör.

Där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara. Dessa ord är allvarliga. De kan bli en indikation på om man överhuvudtaget är frälst men också en indikator på om vi som kristna har en avgud i våra liv, våra pengar.

- Har vi vår skatt i det jordiska eller i det himmelska? Hur vi lever våra liv uppenbarar detta.

Låt oss med början i dag börja leva våra liv med himmelska prioriteringar i fokus. Hur detta ser ut i ditt liv är något du själv för söka Gud över.

- Hur kan vi alla från och med i dag ta nya steg i att prioritera evigheten.

Ett underbart exempel på detta är den familj som skickade dom \$1000 till Edith och Francis Schaffer.

- I det brev med checken som skickades så stod följande: "För tre månader sedan kom Art hem från jobbet med en oväntad summa pengar...Vi beslutade oss först för att köpa en ny bil, men kom sen till slutsatsen att vi inte behövde en ny bil.

Vår nästa tanke var att köpa ett litet hus som vi kunde hyra ut. Vi åkte och kollade på ett litet hus som verkade passande när jag plötsligt såg tecken på termitangrepp i bjälkarna.

- Titta sa jag till Art, Påminner inte detta oss om bibelversen som säger Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjälar. ²⁰Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjälar.

Istället för att investera i ett jordiskt hus till så att vi får mer inkomst, skulle du vilja vara villig att ge det till Herrens verk någonstans? Han svarade, ja Helen, det skulle jag.

- Nå...detta var för tre månader sedan och under hela denna tid så har vi bett Gud att visa oss vad vi ska göra med pengarna... I kväll har vi kommit till ett definitivt beslut och båda två känner oss förvissade att det är meningen att vi ska skicka dessa till er...så att ni kan köpa ett hem någonstans som alltid är öppet för unga människor.

Här så hade vi en familj som valde att istället för att köpa en ny bil som dom inte behövde eller ett hus för att öka sina jordiska inkomster att istället söka himmelsk rikedom.

- Hur är det med dig och mig, vilka beslut och prioriteringar kan vi göra för att investera i det himmelska dit ingen tjuv når och där ingen mal förstör?

Var har vi våra hjärtan? I det jordiska eller i det himmelska. Där din skatt är där kommer också ditt hjärta att vara.

- Vad söker du: Jordisk eller himmelsk rikedom?