

Kära bröder och systrar,

- Idag ska fortsätta vårt studie över Lukasevangeliet.

Bibeln lovar oss i 2 Tim 3:12 att alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas.

- Om man jämför den förföljelse som våra bröder och systrar i andra länder får möta med den förföljelse som nog dom flesta av oss fått erfara så är det en ganska mild form av förföljelse.

Majoriteten av oss har nog vid något tillfälle blivit hånad och förlöjligad för vår tro. Kanske i skolan eller på arbetsplatsen.

- Självt så blev jag under högstadietiden mobbad för att jag var kristen.

Mina vänner, det jag nu kommer att säga säger jag inte för att skrämma er utan snarare för att göra er redo. Förföljelsen mot kristna i detta land kommer bara att öka.

- Både från sekulärt håll men även från andra religioner och till och med från en del sekulära som kallar sig kristna.

Låt mig ge några exempel. För några år sedan så las ett politiskt förslag fram att barn under 12år inte skulle få delta i någon form av religiös aktivitet.

- Om detta förslag hade gått igenom så skulle det innebära att det skulle bli förbjudet för barn under 12år att vara här.

Detta förslag gick inte igenom. Men redan 2010 så gjordes en undersökning vid Linneuniversitet i Växjö om hur det tillfrågade skulle förhålla sig till att förbjuda religiösa aktiviteter för barn.

- 19% svarade att de var för att förbjuda religiösa aktiviteter för barn. Ungefär 30% svarade att förslaget var varken bra eller dåligt.

Sen 2010 så har mycket hänt och jag tror att allt fler skulle motsätta sig religiösa aktiviteter för barn.

- Ett exempel på detta är hur det inom politiska partier som både socialdemokraterna och liberalerna tidigare i år började diskuteras om man ska förbjuda religiösa friskolor vilket även inkluderar kristna skolor.

Om denna utveckling som vi ser pågår fortsätter så kan det i Sverige komma en tid då det blir brottsligt att föra vidare den kristna tron till sina barn.

- Ta också till exempel om man står upp för vad Bibeln lär om sexualitet. Jag tror själv att det kommer komma en dag då man kan hamna i fängelse för att yttra vad Bibeln lär om detta.

Låt oss ta några andra exempel: Själv så har jag träffat en man vars fru mördades av terrorister, jag känner en annan man i vars hem man sprängde en bomb vilket kom att döda troende.

- Även i vår församling så har vi personer som har suttit i fängelse för sin kristna tro.

Men säger någon: Detta hände ju inte i Sverige. Mina vänner jag är ingen profet eller son till en profet men med lite sunt förnuft genom att se vad som händer i vårt land så kan jag med stor sannolikhet säga att vi kommer att få se liknande saker även här i Sverige.

- I denna stad så känner jag själv till fall där man försökt misshandla kristna till döds för deras tro.

Jag känner även till flera liknande händelser från runt om i Sverige där personer pga. sin kristna tro har blivit svårt misshandlade och fått fly för sina liv.

- Vi kan varje vecka läsa om hur kristna i Pakistan, Syrien, Irak, Egypten, Nigeria och på många andra platser dödas för sin tro.

Och det kommer även tragiskt nog att ske här i Sverige.

- I oktober förra året så rapporterade GP om en studie gjord på skolor i Nord östra GBG bland 12-18åringar där 11% svarade att de stöttar religiösa extremister som t.ex. I...

Mina vänner förföljelsen mot kristna kommer att öka i vårt land både från sekulära och religiösa.

- Hur ska vi då som kristna hantera denna förföljelse? Det är detta jag skulle vilja tala om idag.

Vänligen gå med mig till Lukas 12:4-12. För att få texten i sitt sammanhang så låt oss läsa från vers 1.

<sup>1</sup>Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar: "Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet! <sup>2</sup>Ingenting är dolt som inte skall bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte skall bli känt. <sup>3</sup>Därför skall allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset, och vad ni har viskat i örat inne i kammaren skall ropas ut på taken.

<sup>4</sup>Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. <sup>5</sup>Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. <sup>6</sup>Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. <sup>7</sup>Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.

<sup>8</sup>Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. <sup>9</sup>Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. <sup>10</sup>Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande skall inte få förlåtelse. <sup>11</sup>När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga. <sup>12</sup>Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga."

[Bön]

- Kära syskon, i vårt studie av Lukasevangeliet så såg vi i kap 9:51 hur Jesus vände sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå ditt.

Kap 9:51- kap 19 skildrar tematiskt denna vandring där motståndet mot Jesus kommer att öka och kulmineras i Jesu död.

- Förra gången jag predikade så såg vi hur Jesus varnade för fariséernas och de skriftlärdas hyckleri.

I slutet på denna text så såg vi hur fariséerna och de skriftlärdade började angripa Jesus häftigt och försökte få honom på fall och detta kommer bara att fortsätta fram till Jesus dödas.

- Här i kap 12:1 så varnar Jesus lärjungarna för fariséernas hyckleri. Och det var detta vi belyste i förra predikan som jag hade att akta oss för religiöst hyckleri.

Men detta hyckleri som även vi är benägna att begå är uppenbart för Gud och han kommer hålla oss ansvariga för det.

- Det är detta som är den verkliga faran för oss. Förföljelse är inte den stora faran, utan den stora faran är andligen.

Det var därför Jesus varnade sina lärjungarna för fariséernas hyckleri.

- I dagens text så förbereder Jesus sina lärjungar på den förföljelse som skulle komma att vänta dom, först när Jesus tillfångatogs men också vad som skulle möta dom efter Jesu uppståndelse och himmelfärd.

Men denna text är likväl tillämplig på oss idag. Hur ska vi då hantera denna förföljelse? Som svar till detta så har jag tre punkter från vår text som ni alla lätt kan komma ihåg då de relaterar till de tre personerna i treenigheten.

- 1. Fadern 2. Sonen 3. Den Helige Ande

Under varje punkt så får vi uttryckt för oss vad vi ska och inte ska göra. Låt oss se på vår första punkt Fadern.

- Hur ska vi som kristna hantera förföljelse?

För det första i vers 4-7 att under förföljelse frukta Gud Fadern och inte människor.

<sup>4</sup>Till er, mina vänner, säger jag: Var inte rädda för (Ordagrant: frukta inte) dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. <sup>5</sup>Jag vill visa er vem ni skall frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er: Honom skall ni frukta. <sup>6</sup>Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. <sup>7</sup>Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. (ordagrant: frukta inte) Ni är mer värda än många sparvar.

När det här talas om att frukta Gud så även om ordet Fader inte används så är det tydligt att Jesus här syftar på Fader något som bekräftas av parallellstället i Matteusevangeliet.

- När vi möter förföljelse så är det viktigt att vi ser på det utifrån ett evighetsperspektiv.

Vi behöver inte frukta dom som kan döda vår kropp men inte göra något mer.

- Ok, vem av oss skulle inte bli rädd om någon försökte döda oss. Jag lovar er att vi alla skulle bli rädda.

Men det Jesus här vill säga är att vi måste se det ifrån ett evighetsperspektiv.

- Vad är det vi fruktar mest. Dom som kan döda men inte mer, eller är det Gud vi fruktar, den helige, den rättfärdige domaren om vem det står i Heb 10:31 att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

En människa kan döda, men Gud har makten inte bara att döda utan också att kasta i Gehenna, alltså i helvetet.

- Själva namnet Gehenna kommer på hebreiska från Hinnoms dalgång söder om Jerusalem som var platsen där man brände sopor men som även var platsen där några av Israels avfälliga kungar hade ägnat sig åt barnoffer.

Denna plats på grund av sin eld och mörker fungerar i Bibeln som en illustration på helvetet.

- Och det är just detta som Jesus lyfter fram, att vi ska inte frukta människor som bara kan döda kroppen och sen inte göra mer.

Istället så är det Gud Fadern vi ska frukta som har makten att döda och sedan att kasta i Gehenna, helvetet.

- Ett stort problem som vi idag har är just människofruktan och vet ni vad det grundar sig i?

Det grundar sig i avsaknaden av Guds fruktan. William Gurnall som skrivit den välkända boken om den andliga vapenrustningen i Ef 6 har sagt: Vi fruktar människor så mycket för att vi fruktar Gud så lite.

- Så botemedlet på vårt problem med människofruktan det är att studera vem Gud är och att börja frukta och vörda honom mer.

När vi börjar förstå vem han är och frukta honom så behöver vi inte vara rädda för människor.

- Kommer ni ihåg Stefanos som blev stenad i Apg 7. Han kunde oförfärat vittna om Jesus för dom som kom att stena honom eftersom han fruktade Gud mer än människor.

När en grupp t... riktade vapen mot en kristen pojke i Nigeria så sa pojken: Snälla döda mig inte, men jag kan inte förneka Jesus.

- Pojken fruktade Gud mer än människor. Så för att förbereda dig på förföljelser som kommer att komma så skulle jag vilja uppmuntra dig att studera vem Gud är.

Det kommer att hjälpa dig att frukta och vörda honom och stå upp för honom i förföljelsens stund.

- Nu så skulle jag för ett ögonblick vilja tala till dig som kanske inte har det rätt ställt med Herren.

Är du redo för den dag då Gud kommer att döma levande och döda? Är du redo för att träda in i evigheten.

- Denna dag kommer att komma snabbare än du kan tänka dig. Vad är det du fruktar?

Fruktar du kanske vad människor ska tycka om dig ifall du blir kristen, fruktar du kanske att du om du blir kristen att du kommer att missta ditt liv i denna värld?

- Ytterst så är det Gud du behöver frukta. Det är i hans händer som det är fruktansvärt att falla om man inte har det rätt ställt med honom.

Bibeln beskriver oss människor som Guds fiender. I vår synd och vårt uppror mot honom så förtjänar vi hans dom att kastas i Gehenna.

- Men i Guds underbara kärlek så sände han sin Son att ta på sig det helvetesstraff som vi alla förtjänar om vi bara omvänder oss och tror på honom.

Han dog och uppstod för att rädda oss till en underbar evighet med honom.

- Omvänd dig och tro på Jesus så behöver du inte frukta den kommande domen.

Det är detta som är så underbart i vår text att när vi fruktar Gud så att vi fått det rätt ställt med honom där vi vördar honom i våra liv att vi nu står under hans omsorg.

- I den kommande förföljelse som väntade lärjungarna men även som kommer att vänta oss som kristna i detta land så säger Jesus:

<sup>6</sup>Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. <sup>7</sup>Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. (ordagrant: frukta inte) Ni är mer värda än många sparvar.

- Här så betonas Gud Faderns Suveränitet och omsorg mot oss mitt när vi befinner oss i väntan på förföljelse.

I Matteusevangeliet så säger Jesus att inte en enda av dessa sparvar faller till marken utan er Faders vilja.

- Om Gud har omsorg om sparvarna och inte glömmer dom som i människors ögon hade ett så litet värde, hur mycket mer har han då inte i sin suveränitet omsorg om oss som Jesus säger är värda mer än många sparvar.

Till och med hårstråna på våra huvuden är räknade. Om Fadern till och med bryr sig om att ha koll på hur många hårstrån vi har, hur mycket mer bryr han då sig inte om oss när vi får möta förföljelse.

- Kära bröder och systrar, åh hur jag önskar att vi bara kunde greppa och förstå mer vilken oerhörd kärlek Fadern har för oss.

I det fantastiska kapitlet Rom 8 där Paulus när han bland annat talar om förföljelse säger att inget kan skilja oss som Guds barn från hans kärlek, inte ens döden så säger Paulus:

- Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? (Rom 8:32)

Detta betyder inte någon form av framgångsteologi: Av dom 12 apostlarna så kom 11 enligt traditionen att dö martyrdöden medan Johannes överlevde att bli kokad i olja.

- Men i denna förföljelse som till och med kom att kosta majoriteten av apostlarna deras död så kunde inget skilja dom från Guds kärlek vilket de visade för varandra.

Det var detta som blev ett så stort vittnesbörd för dom icke kristna under den tidiga kyrkan hur de kristna var så förvissade om Guds kärlek till dom och hur dom uppenbarade denna kärlek för varandra där dom la ner sina liv för och gick i döden för varandra.

- Så mina bröder och systrar: Frukta inte: Ni är värda mer än många sparvar. Gud har omsorg om er och kommer att vara med och hjälpa er genom förföljelse.

För det första så har vi nu sett när vi får möta förföljelse hur vi ska frukta Gud och inte människor och hur vi kan vara förvisade om hans kärleksfulla omsorg om oss mitti våra lidanden.

- För det andra: Hur ska vi då relatera till Sonen under förföljelse? Och än en gång så har Jesus evigheten i perspektiv där vi blir uppmanade till vad vi ska och inte ska göra i förföljelsen.

Vi läser i v.8-början på vers 10 där Jesus säger: <sup>8</sup>Jag säger er: Den som bekänner mig inför människorna, honom skall också Människosonen bekänna inför Guds änglar. <sup>9</sup>Men den som förnekar mig inför människorna skall bli förnekad inför Guds änglar. <sup>10</sup>Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse.

- Här så har vi vikten av att bekänna Jesus. Vad innebär det att bekänna Jesus?

Kanske den mest kända texten som kommer i våra tankar när vi hör dessa ord är Rom 10:9-10.

- <sup>9</sup>Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. <sup>10</sup>Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.

När det gäller frälsningen så är dessa verser tyvärr några av dom mest missförståda verserna bland evangeliska kristna idag vilket verkligen ger oss en läxa att inte ta Skriften ur dess sammanhang och komma ihåg att läsa verserna innan och efter en text för att förstå denna.

- Dessa verser används idag i evangelisation som en magisk formel där man vänder på dess betydelse att om vi bara får någon att repetera dessa ord i form av en frälsningsbön att de kommer att bli frälsta.

Och om någon har bett dessa ord så säger man många gånger att de nu är frälsta.

- Men vad är det egentligen texten säger då får vi läsa vidare fram till vers 14 <sup>14</sup>Men hur skulle de kunna åkalla (alltså bekänna) den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?

Läser vi vidare så ser vi att först så kommer tron i v.17 av att höra ordet och nästa steg är att man bekänner denna tron som man har på att Jesus är Herren, att han är Gud som blev människa och dog och uppstod så att vi nu kan stå som rättfärdiga inför Gud.

- Denna bekännelse att Jesus är Herren är inget som vi ska försöka manipulera fram i mänsklig kraft utan det är den HA:s verk som vi kan läsa om i 1 Kor 12:3.

Vi kan lätt få någon att repetera orden i Rom 10:9-10 men att av tro säga att Jesus är Herren är ett verk av den helige Ande som inte vi ska försöka manipulera fram.

Så är jag emot för en syndare att be till Gud att frälsa henne? Absolut inte.

- Men det jag vänder mig emot är när vi vill manipulera fram människors frälsning och faran som detta kan leda till med falsk frälsningsvishet.

Så vår uppgift som kristna är att trofast förkunna evangeliet och vädja till människor att omvända sig och tro och sen så är det upp till den HA att möjliggöra för människor att i sina hjärtan kunna bekänna Jesus som Herren.

- Och vad har då detta att göra med vår text för idag? Jo, det har att göra med att öppet bekänna inför människor att Jesus är vår Herre och kung.

Det är att tydligt uppenbara att vi tillhör honom. Om vi gör detta så säger Jesus då ska också han bekänna oss inför Guds änglar.

- Här så står evigheten på spel. Den som förnekar Jesus inför människor säger Jesus ska bli förnekad inför Guds änglar.

Alltså med andra ord: Jesus kommer att förneka att de tillhör honom. Bekänner du eller förnekar Jesus inför människor?

- Kent Hughes har sagt: "Sann tro rör sig alltid från hjärtat till läpparna. Å andra sidan, en avsaknad av att vilja bekänna Kristus inför andra är en alarmerande varning: Har vi verkligen tro? En ovilja att bära vittne kan indikera att vi har lurat oss själva och att vi inte är Guds barn."

Hur är det på din arbetsplats eller din skola? Är du öppen med att bekänna att du tillhör Jesus eller skäms du för honom?

- Fruktar du mer människor eller fruktar du mer Gud Fadern? Detta kan bli en indikator på ditt hjärtas tillstånd.

Jag måste bekänna att jag även som kristen har skämts för att vara kristen när jag som ung hånadades för min kristna tro. Jag har varit rädd för att öppet bekänna min tillhörighet till Jesus.

- Petrus gjorde detta när han tre gånger förnekade Jesus. Men som vi alla vet så omvände sig Petrus och kom efter den HA:s givande att frimodigt bekänna Jesus på pingstdagen och i templet framför dom som hade utlämnat Jesus till att bli mördad.

Och Petrus fortsatte att bekänna Jesus för resten av hans liv genom förföljelse och slutligen hans egen död. Han fruktade nu Gud mer än människor.

- Även om du kanske har skämts eller inte vågat bekänna Jesus så är det inte försent att med tro av hjärtat bekänna honom inför människor.

Om du gör detta. Om du i tro på Jesus bekänner honom inför människor då lovar Jesus att han ska bekänna dig inför Guds änglar. Här är en person som tillhör mig.

- Jesus säger att den som gör något mot människosonen, alltså honom själv ska få förlåtelse underförstått att han eller hon omvänder sig. Det var det Petrus fick.

Du kanske likt Petrus vid tillfälle har förnekat Jesus. Det var det Thomas Cranmer en av de engelska reformatörerna kom att göra.

- Han hade troget tjänat Herren under många år. När den romerska katolska Maria den förste som kallats bloody Mary kom till makten blev Thomas Cranmer dömd till döden för hans evangeliska tro.

Efter att fått beskåda hur hans vänner Hugh Latimer och Nicholas Ridley brändes på bål så gav Cranmer efter.

- Och vi är inte dom som ska döma honom, vi har inte varit där och genomlidit den tortyr och det lidande som han fick genomgå.

Cranmer gav efter vid tanken på skräcken över den plågsamma död som väntade honom. Men kvällen innan han kom att avrättas så omvände han sig och tog tillbaks sin förnekelse av evangeliet.

- Han kom att frukta Gud Fadern mer än Englands drottning eller en plågsam död och bekände frimodigt sin tro på Jesus inför människor.

I sitt sista farväl så uppmannade han människor att bry sig mindre om denna värld och mer om Gud och den värld som kommer och att inte frukta drottningen utan endast Guds makt.

- Kanske du likt Petrus och Cranmer har förnekat eller skämts för Jesus. Jag har hopp för dig idag: Jesus säger: Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse.

Det finns förlåtelse för dig min vän om du tror på Jesus och bekänner honom inför människor.

- Det är just i förföljelserna som det kostar något att bekänna Jesus där man kan bli fängslad eller dödad för att man tillhör honom.

Vi är kallade att vara Jesu vittnen men samtidigt så är det viktigt att vi är visa hur vi relaterar till dom som förföljer oss.

- Vi ska aldrig förneka att vi tillhör Jesus men vi ska samtidigt inte söka förföljelse eller eftersöka att dö martyrdöden.

Paulus flydde flera gånger från dom som ville döda honom så det är inte fel att undvika dom som vill oss illa om vi kan.

- Men samtidigt så ska vi inte vara rädda för att bli förföljda. Själva ordet martyr betyder vittne och vi ska vara Jesu vittnen oavsett om vi får bekräfta det med vårt blod eller ej.

Så i förföljelsen mina syskon rädds inte att bekänna Jesus. Stå upp för honom och bekänn honom så ska han på domens dag bekänna er inför änglarna och Fadern.

- Vi har nu sett hur vi i förföljelsen ska relatera till för det första Fadern genom att frukta honom mer än människor och förtrösta på hans omsorg och för det andra hur vi ska relatera till Sonen genom att bekänna honom inför människor.

Låt oss nu för det tredje och sista se på hur vi i förföljelsen ska relatera till den Helige Ande.

- Vi ska inte häda den HA utan istället så är det den HA som leder och hjälper oss som kristna under förföljesle.

Vi läser i vers 10-12 <sup>10</sup>**Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som hädar den helige Ande skall inte få förlåtelse.** <sup>11</sup>**När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga.** <sup>12</sup>**Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga.”**

- Så för det första så talar Jesus om att inte häda den HA. Vi såg just att den som säger något mot människosonen precis som Petrus och Paulus gjorde ska få förlåtelse om dom underförstått omvänder sig.

Men sen så säger texten: Men den som hädar den helige Ande skall inte få förlåtelse.

- Här så har vi en oförlåtlig synd. Under århundraden så har många kristna som t.ex. den välkända hymnförfattaren William Cowper plågats över om de kanske har begått denna synd.

Ofta så dyker frågan upp i frågekolumner i kristna tidningar. Hur vet jag att jag inte har hädat den HA?

- Jag skulle vilja hävda att om man över huvudtaget ställer denna fråga att man inte har begått denna synd.

Samtidigt så tror jag att en person som inte är frälst kan ställa frågan. Men en person som har hädat den HA skulle över huvudtaget inte vara intresserad av att ställa frågan.

- Vad innebär det då att häda den HA? Om vi tittar i kontexten i Lukasevangeliet så får vi inte så mycket hjälp att reda ut vad detta betyder.

Vi får istället använda oss av det välkända uttrycket: Att låta Skriften förklara Skriften.

- Att vi går till ett annat ställe som talar om det och låta det förklara det för oss.

I Matt 12 och Markus 3 så får vi ytterligare information om vad det innebär att häda den HA.

- I Matt 12 så kan vi läsa om vad som just ägt rum när Jesus talar om detta som vi såg i Lukas 11 och det var när Jesus drev ut en ond Ande.

När detta ägt rum så säger Matteus att fariséerna sa att Jesus driver ut de onda andarna med Beelsebul (alltså Satan), de onda andarnas furste.

- I detta sammanhang så säger Jesus: "Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er."

Fariséerna däremot hävdade att Jesus drev ut onda andar med Satans hjälp och förhärdade sig när detta var ett tydligt tecken på att Guds rike hade kommit ibland dem.

- Lite senare så säger Jesus: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas.

I Markusevangeliet när Jesus tar upp detta så sa de skriftlärda att Jesus var besatt av Beelsebul och att han med Beelsebuls hjälp drev ut onda andar.

Detta efterföljs i Markus 3:28-30 av orden:

<sup>28</sup>Amen säger jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. <sup>29</sup>Men den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” <sup>30</sup>De hade ju sagt att han hade en oren ande.

- Här så blir det tydligt i kontexten att häda den HA har att göra med att tillskriva den HA:s verk genom Jesus till Satan.

Paulus hade förföljt, dödat och talat emot Jesus och blev förlåten. Men att häda den HA har att göra med att helt förhärda sitt hjärta till den HA:s överbevisning.

- Det var detta fariséerna och de skriftlärdade gjorde då de tillskrev den HA:s verk genom Jesus till Satan.

Kan då någon begå denna synd idag? Vissa hävdar att det inte är möjligt då inte Jesus nu vandrar ibland oss men jag skulle vilja hävda att människor kan begå denna synd idag.

- Detta är en synd som Hebreerbrevet indirekt talar om och det handlar om att helt förhärda sitt hjärta mot evangeliet.

Att fastän man har fått smaka den HA:s verk av överbevisning om synd och om vem Jesus är och att man trots detta förhärdat sitt hjärta.

- Det är därför Heb 3-4 varnar dess läsare för att inte förhärda sina hjärtan när det tar upp ökenvandrarernas varnande exempel.

Heb 4:2 säger om dom som vandrade i öknen: <sup>2</sup>Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.

- Här så hade vi läsare som hört evangeliet och blir varnade att inte förhärda sina hjärtan utan att tro.

I Hebreerbrevets historiska kontext så fanns det en frestelse för dess läsare att återvända till judendomen för att undvika förföljelse och dess författare varnar för dess förödande konsekvens.

- Pga. detta så varnar Hebreerbrevets författare dess läsare flera gånger att inte förhärda sina hjärtan.

Betyder detta att om man förkastar evangeliet en gång när man hör det predikas att man därmed har hädat den HA?

- Nej, Paulus gjorde ju detta. Utan det har att göra med när man står emot evangeliet till den graden så att man blir helt förhärdad så att det inte finns någon återvändo.

Det var detta som många av fariséerna och de skriftlärdade gjorde. I vår kontext i Luk 12 så var det dom som hade hädat den HA som kom att förfölja Jesus och lärjungarna och lägg märke till att dom var den tidens religiösa elit.

- Det är därför det är så viktigt att vi tar till oss Jesu ord i början på detta kapitel att vi aktar oss för fariséernas hyckleri.

Dom som i människors ögon tycktes känna Gud mer än någon annan kände i självverket inte Gud och förhärdade sig emot Jesu undervisning där dom hädade den HA.

- Låt oss inte ta lätt på detta. Har du av den HA blivit överbevisad om din synd och att Jesus är Messias Guds eviga kung?

Förhärda inte ditt hjärta inför detta faktum utan till skillnad från öken vandrarna så tro på evangeliet så får du komma in i den eviga vilan.

- Stå inte emot denna sanning, förhärda inte ditt hjärta utan omvänd dig och tro på Jesus.

Nu har vi för det första sett att vi under förföljelse inte ska häda den HA något som primärt här i texten relaterar till dom som kom att förfölja Jesus och lärjungarna.

- Låt oss nu se på hur den HA hjälper och leder oss genom förföljelse.

Jesus säger till lärjungarna: <sup>11</sup>**När man ställer er till svars i synagogor och inför makthavare och myndigheter, så gör er inga bekymmer för hur ni skall försvara er eller vad ni skall säga.** <sup>12</sup>**Ty den helige Ande skall i den stunden låta er veta vad ni skall säga.”**

- Här så säger Jesus att den HA ska hjälpa lärjungarna vad de ska säga både inför religiösa och inför myndigheter.

Detta är något som vi tydligt ser genom Apostlagärningarna hur den HA hjälper t.ex. både Petrus och Paulus vad de ska säga när de står anklagade från religiösa och myndighets personer.

- Och mina vänner den HA kommer också att hjälpa dig och mig när människor kommer att anklaga och förfölja oss för att vi är kristna.

När Jesus lämnade denna värld för att gå till Fadern så hade han lovat lärjungarna att han skulle sända hjälparen som skulle lära dom och påminna dom om allt som Jesus sagt (Joh 14:26).

- Var förvisade kära syskon att den HA är med oss mitt under förföljelsen och kommer att leda oss.

Det var den HA som hjälpte lärjungarna båda att fly men också att genomgå förföljelsen.

- Vi är inte ensamma, den HA ande är med oss. Vad har vi då att frukta? Ytterst så är det endast Gud Fadern vi ska frukta, och vi kan vara förvisade om hans kärleksfulla omsorg mitt under förföljelsen.

Vi kan också vara förvisade om att Jesu ord är sanna att om vi i tro bekänner honom inför människor att också han ska bekänna oss inför änglarna.

- Vilket underbart löfte om att få spendera en evighet med Gud. Och inte bara det i väntan på den dag då vi för alltid ska få vara med

Gud så kan vi vara förvissade att den HA är med oss och leder oss i vad vi ska säga när vi blir förföljda.

Vad behöver vi frukta när vi vet att hela treenigheten, Fadern, Sonen och den HA är med oss när vi blir förföljda.

- En person som hade treenigheten och evigheten i fokus när han blev förföljd var John Hooper som blev dömd till att dö eftersom han predikat evangeliet under den engelska reformationen.

Några av hans vänner uppmannade honom att ge efter och förneka evangeliet.

- Om han bara förnekade rättfärdiggörelse genom tro så skulle den romerska katolska kyrkan bli nöjd och hans liv skonas.

Men Hooper hade evigheten i fokus och fruktade inte dom som kunde döda hans kropp.

- Han sa följande: "Livet är sött och döden bitter, men evigt liv är mer sött och evig död mer bitter"

Livet må vara sött och döden bitter, men evigt liv är så mycket sötare och evig död så mycket bittrare.

- Låt oss likt Hooper när vi blir förföljda ha evigheten i fokus och vara förvisade att hela treenigheten är med oss.