

Kära bröder och systrar,

- Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. Dessa är några av dom sista orden som Jesus säger i den text som vi ska gå igenom idag.

Vad tänker du på när du hör ordet hyckleri? I klassisk grekiska så användes detta ord i samband med att spela teater.

- Vad är det skådespelaren gör, jo helt enkelt spelar en roll av en person som han inte är.

Under den antika Grekland när man spelade teater så hade man på sig olika ögonmasker.

- Och är det inte detta som är hyckleri när vi går och bär på olika masker för varandra och till och med inför Gud.

Det är när vi försöker framställa oss själva på ett sätt som vi inte är. Idag så ska vi adressera ett hyckleri som tyvärr är allt för vanligt i kyrkan.

- Det är ett hyckleri som vi tenderar att bli förblindade att se förutom när vi ser det i andra. Ett hyckleri som tyvärr kommer fram allt för ofta i kyrkor och vår kyrka är inget undantag.

Detta hyckleri som jag idag skulle vilja adressera som jag själv har gjort mig skyldig till många gånger är lagiskhet och fariseism.

- Fariséerna var en grupp under Jesu tid som noga studerade lagen och ivrade för att nationen troget skulle hålla fast vid Mose lag vilket i sig inte var fel.

Detta under en tid likt vår egen av stort avfall ifrån Guds ord. Fariseerna och de laglärda utvecklade minutiösa regler för att följa Guds lag, men samtidigt så ser vi i evangelierna hur dom ofta missade det allra viktigaste i lagen:

- Att älska Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv. Dom framställs som obarmhjärtiga, självrättfärdiga, glädjedödare som ivrar mer för sina traditioner än för Gud själv.

Till det yttre så framstod dom som dom mest gudfruktiga och heliga människorna men innerst inne så gömde sig ofta en helt annan verklighet: Hyckleri.

- När vi tittar på vår text för idag så låt oss inte likt fariseerna själva gjorde fokusera på andra som t.ex.vi lätt kan göra när vi ber. Att tänka att detta gäller andra men inte mig.

Låt oss under denna stund glömma andra och tänka på oss själva.

Finns det någonting i denna text som uppenbarar hyckleri i våra egna hjärtan. Finns det någon indikation i oss i vilket vi ser oss själva som bättre än andra eller ser ner på någon annan.

- Uppenbarar vi på något sätt en lagiskhet eller fariseism?

Finns det något i oss i vilket vi uppenbarar obarmhärtighet och en avsaknad av kärlek?

- Låt oss gå till vår text i Lukas 11:37-12:3

³⁷När Jesus hade talat, bjöd en farisé honom hem till sig, och han gick in och lade sig till bords. ³⁸Fariséen blev förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig före måltiden. ³⁹Men Herren sade till honom: "Ni fariseer rengör utsidan av bågare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. ⁴⁰Ni dårar, har inte han som gjorde utsidan också gjort insidan? ⁴¹Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er.

⁴²Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.

⁴³Ve er, fariseer! Ni älskar den främsta platsen i synagogorna och tycker om att bli hälsade på torgen. ⁴⁴Ve er, ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det."

⁴⁵En av de laglärda sade då till honom: "Mästare, när du säger så, förolämpar du även oss." ⁴⁶Han svarade: "Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem.

⁴⁷Ve er! Ni bygger gravvårdar över profeterna som era fäder mördade. ⁴⁸Ni är alltså vittnen till vad era fäder gjorde och samtycker till det. De dödade profeterna och ni bygger gravvårdar över dem. ⁴⁹Därför har också Guds vishet sagt: Jag skall sända till dem profeter och apostlar, och en del av dem skall de mörda och förfölja. ⁵⁰Så skall av detta släkte utkrävas alla profeters blod, som har utgjutits från världens begynnelse, ⁵¹från Abels blod ända till Sakarjas blod, som utgöts mellan altaret och templet. Ja, jag säger er: Det skall utkrävas av detta släkte.

⁵²Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat."

⁵³När han gick därifrån, började de skriftlärda och fariseerna angripa honom häftigt och ställa många frågor till honom. ⁵⁴De vaktade på honom för att fälla honom genom något som han sade.

¹Under tiden hade människor samlats i tiotusental, så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar: "Ta er i akt för fariseernas surdeg, hyckleriet! ²Ingenting är dolt som inte skall bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte skall bli känt. ³Därför skall allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset, och vad ni har viskat i örat inne i kammaren skall ropas ut på taken.

[Bön]

- I det föregående stycket som vi såg på för några veckor sedan så fick vi möta fyra olika gensvar till Jesu verk och ord. Detta efter att Jesus drivit ut en demon ur en stum man.

Vi såg hur människor förundrade sig, hur vi bör gensvara genom att ta emot Jesu ord, och så såg vi hur människor var anklagande och ifrågasättande och det är just dessa två gensvar som Jesus fortsätter att bemöta i dagens text.

- Jesus blir hembjuden på mat hos en Farisé och när Jesus inte tvättar sig före måltiden så blir Fariséén förvånad.

Fariseerna följde en speciell rituell rening som inte var befalld i lagen. När Jesus upptäcker farisens reaktion så väljer han att uppenbara farisernas hyckleri, först allmänt och sen genom tre verop mot fariseerna.

- Dessa leder till att en laglörd säger till Jesus hur han känner sig förolämpad och Jesus även uppenbarar de laglördas hyckleri genom ytterligare tre verop.

Ett verop uttrycker smärta och medlidande med det elände som väntar dom som befinner sig i ett visst tillstånd om dom inte omvänder sig.

- Så låt oss kolla på alla dessa 6st verop och rannsaka oss själva. Uppenbarar just jag något av det hyckleri som uppenbaras i veropen.

Vår text för idag består av tre delar. Först Jesu verop över fariseerna och för det andra hans verop över dom laglörda och sen för det tredje hur dom försöker snärja Jesus och hur Jesus varnar sina lärjungar men även oss för fariseism.

- Låt oss börja med att titta på dom tre veropen över fariseerna. Men innan vi ser på det så uppenbarar Jesus allmänt fariseernas hyckleri när han i v. 39-40 säger:

³⁹Men Herren sade till honom: "Ni fariseer rengör utsidan av bågare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. ⁴⁰Ni dårar, har inte han som gjorde utsidan också gjort insidan? ⁴¹Ge därför ert inre som gåva, så blir allting rent för er.

- Här så har vi självaste kärnan i deras hyckleri. Fariseernas liv är som en bågare eller ett fat som dom noga gör rent på utsidan men inuti så är dom fulla med smuts.

När jag jobbade på Ericsson för många år sedan så hade jag en kollega som glömde kvar en full kopp med kafé på sitt skrivbord när han gick på semestern.

- Koppen såg fin ut på utsidan men när man tittade in i den var den helt vit av mögel.

Det var så här fariseerna var. Fina på utsidan men inuti likt en kopp med mögel.

- Dom fokuserade på yttre renhet som när dom tvättade sina händer. Dom ville framstå som något på utsidan men deras hjärtan var fulla av girighet och ondska.

Det Gud är intresserad av är vårt inre. Kära vänner, låt oss rannsaka våra hjärtan.

- Går du och jag och bär på masker. Försöker vi att dölja det som finns i vårt inre genom att ha en fin fasad där allting ser bra ut på utsidan.

För en tid sedan så kom jag på mig själv med att göra mig skyldig till detta.

- Jag hade inför några personer sagt något som en person tog illa vid sig av och min första tanke var: Hur ska nu dom andra personerna tänka om mig?

Jag var mer bekymrad över utsidan på koppen än att rannsaka mitt hjärtas tillstånd. Hade jag kanske fel, sa jag kanske detta på fel sätt eller saknade jag kärlek och medkänsla i det jag sa?

- Hur lätt tar vi inte på oss masker? Bort det.

Vi kan lura både människor och oss själva men inte Gud. Allting är öppet för honom.

- Han ser in i djupet av våra hjärtan. Är det något du försöker dölja bakom ett lager av smink eller masker?

Bekänn det inför Gud, ge honom ditt hjärta. Aposteln Johannes säger i 1 Joh 1:9 Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

- Fariseism kommer inte bara fram när man fokuserar på att ha ett fint yttre.

Det kommer också fram när vårt fokus blir andra människors yttre. När min mamma växte upp inom i en församling så möte hon på den här tiden en stor lagiskhet där man fokuserade på det yttre istället för på det inre.

- Man tvingade alla kvinnor att ha på sig hat, man fick inte gå till nöjesparker (som t.ex. Liseberg) eller spela vissa spel. Och hon har även berättat hur man tidigare var tvungen att ha på sig långärmade tröjor.

Det yttre hamnade i fokus men man missade att se till människors hjärtan och evangeliet.

- Här så löper också vi en risk i vår iver att vilja stå upp för sanningen vilket vi ska ha.

Men risken finns att vi börjar fokusera på det yttre istället för det inre.

- Vi är glada så länge människor har en fin fasad av moraliskt beteende, så länge våra barn lyder o.s.v.

Moralism och hållandet av ett antal regler kan inte frälsa någon. Men det viktiga mina vänner är våra hjärtan. Fokuserar vi på det som finns i hjärtat?

- Det är så lätt att sekundära frågor och ett korrekt beteende hamnar i fokus istället för evangeliet och detta har tendensen att leda till moralism och relativism.

Titta på mig jag är bättre än han eller hon. Men det är inte vad det handlar om. Evangeliet måste få vara i centrum där vi adresserar våra hjärtan.

- Där våra hjärtans avgudar uppenbaras och så vårt enda hopp blir Jesus och hans räddning.

Om vi tömmer ut våra hjärtan och i omvändelse och förtröstan ger dom till Herren så blir allt rent för oss.

- Å att vi skulle få vara en församling där människor kan komma och vara öppna med precis som dom är där vi obehindrat kan dela det vi brottas med och synden vi kämpar emot.

Där vi inte behöver ha på oss masker för varandra och där vi inte ser ner på varandra för att vi i uppriktighet visar vårt äkta jag.

- Må vår bön vara att vi skulle kunna dela våra bördor med varandra och där vi inte förkunnar en moralism där vi försöker få människor att anpassa sig till ett beteende mönster.

Utan istället där evangeliet får förvandla människors liv så att vi i gensvar till dess sanning lever i helighet inför vår Gud.

- Nu så har vi fått se självaste grunden till fariseernas och de laglärdas hyckleri som även vi är så benägna att uppenbara.

Låt oss nu gå till Jesu verop. Jesu första verop gentemot fariseerna men även oss är att försumma rätten och kärleken till Gud.

När det gäller fariseerna så säger Jesus i v.42 Ve er, ni fariseer! Ni ger tionde av mynta, ruta och alla slags grönsaker men bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra.

- Här så försökte fariseerna praktisera lagen om att ge tionde till den graden att dom gav tionde på minsta lilla krydda och grönsak.

Det blev rent ut sagt löjligt. Varför inte avrunda uppåt istället. Varför räkna på minsta lilla detalj. Men i sig så var det inte fel att dom gav en tiondel av sin inkomst.

- Men samtidigt som dom gjorde detta så försummade dom det viktigaste rätten och kärleken till Gud.

Här i så innefattas de två största kärleksbuden som vi såg i liknelsen om den barmhärtige samariten att älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft och din nästa som dig själv.

- I denna liknelse så såg vi hur prästen och leviten som skulle tjäna Gud missade detta som var det allra viktigaste i lagen.

Dom missade sina medmänniskors rätt att vara barmhärtiga mot dom i deras nöd och därmed så försummade dom också kärleken till Gud.

Kära vänner är inte vi också benägna att göra det samma att vi blir så upptagna med att följa sekundära saker vilket inte är fel i sig så att vi missar att bry oss om våra medmänniskor och kärleken till Gud.

- I en predikan för några månader sedan så nämnde jag hur jag själv i min tonår när jag upptäckte vissa saker som inte stod rätt till i det sammanhang som jag var med i nitiskt men utan kärlek fokuserade på att försvara en rätt teologi.

Och missförstå mig inte, vi ska stå upp för en rätt teologi. Problemet var att jag agerade kärlekslöst mot dom som ännu inte förstod vad jag hade förstodt och här så var det människor som uppriktigt ville leva för och tjäna Herren som ännu förstod dessa sanningar i Bibeln.

- Men jag mötte inte dom där dom var. Jag är övertygad att jag hade rätt i fakta, men mitt hjärta var fel ute. Jag saknade Guds hjärta och kärlek för dessa människor.

Jag hade likt fariseerna blivit hög på mig själv och min egen kunskap så Herren krossade mig för att ödmjuka mig.

- Fariséerna var så noga i sitt utövande att hålla lagen att dom missade det allra viktigaste i den.

Låt oss rannsaka våra hjärtan: Har det kanske smugit sig in en kärlekslöshet i vår iver att följa Bibeln och försvara sanningen?

- Missar vi kanske sanningens syfte att vi på grund av frälsningens mirakel ska förhärliga Gud. Och en naturlig del av att förhärliga Gud är genom att älska honom och vår nästa.

Har vi i vår iver för Guds ord försummat rätten och medlidandet för människor?

- Jesus kritiserade inte fariseerna för att dom gav tionde utan för att dom missade det väsentliga. Detta var det första veropet.

I det anda så handlar det om att söka personlig ära. I v.43 så står det ⁴³Ve er, fariseer! Ni älskar den främsta platsen i synagogorna och tycker om att bli hälsade på torgen.

- Josef talade om detta problem för några veckor sedan. Ska vi vara ärliga så har vi alla på ett eller annat sätt sökt vår egen ära. Vi gillar när vi får bekräftelse av andra och missförstå mig inte.

Vi ska uppmuntra varandra och tacka Herren för hur han använder våra bröder och systrar.

- Men när vi hör detta tar vi åt oss äran själva eller är vi som en spegel som reflektera tillbaka äran till Gud.

Om vi på något sätt får bli till välsignelse för någon annan så är detta ett uttryck för Guds nåd i våra liv vilket han ska få äran för.

- Vad är vårt mål i det kristna livet? Är det att söka positioner och människors gillande och aktning eller är det att tjäna Gud.

Fariseerna ville ha dom främsta positionerna och bli högaktade. Hur är det med dig och mig?

- Söker vi positioner eller är vi bara tacksamma om vi får bli använda av Gud? Vem är det vi tjänar? Gud eller människor?

Vad vi än gör, gör låt oss göra det av hjärtat, så som vi tjänar Herren och inte människor.

- I det tredje veropet så ser vi hur fariseerna orenade andra och ledde dem till fördärvet.

I v.44 så säger Jesus: **“Ve er, ni liknar gravar som man inte ser och som folk trampar på utan att veta om det.”**

Om man rörde vid en grav så blev man enligt lagen oren i 7 dagar som vi kan läsa om i 4 Mos 19:16.

- Fariseerna var som dolda, omärkta gravar som människor inte upptäckte som orenade dom och inte bara det, Fariseerna var själva andligt döda och ledde andra på villovägar.

Kanske vi inte leder människor i fördärvet. Men låt oss ställa oss frågan: Hur är mitt liv? Är jag som en död grav som bringar människor död eller bringar jag dom liv?

- Kommer vi med ett erbjudande om liv eller bringar vi människor död?

Hur är våra liv? När människor umgås med oss, har vi en negativ påverkan på dom eller är vi sådana att när människor umgås med oss att dom bara vill följa Herren?

- Får vi likt fariseerna människor att tro att dom är kristna om dom bara följer ett bettende mönster.

I så fall så är vi som gravar som orenar människor fastän dom inte märker det. Vi ger människor skenet av att bli räddade bara om dom lever på ett moraliskt sätt, men istället för att leda dom på rätta vägar så leder vi dom till fördärvet.

- Fariseerna i sin moralism där dom trodde sig följa Gud var förlorade. Till det yttre så gjorde dom allt vad som förväntades av dom men innerst inne så stod det inte rätt till.

Kanske du lyssnar på detta och inser att till det yttre att du har gjort allt som förväntas av en kristen. Om man skulle göra en lista med yttre beteenden för en kristen så skulle du kunna kryssa i en ruta för varje förväntat beteende.

- Du har inte haft sex före äktenskapet, du har inte druckit dig full, du har inte rökt, inte... jag listan skulle kunna göras lång. När du jämför dig med andra så ser du dig själv som bättre.

Beskrivningen du just hört passade helt in på mig. Till det yttre så var min kopp ren. Alla förundrades över detta barn som var så hängivet.

- Som liten spelade jag i lovsången, jag gick på bönemöten och jag var noga att peka på där andra inte gjorde rätt.

Stackars min syster som jag delade övervåningen med när jag växte upp. Jag var en mästare på att peka på hennes fel och brister, men jag var helt blind för mina egna.

- Jag var en grav som orenade människor och försökte få dom att leva upp till ett beteende mönster.

Men prisad vare Gud, Herren uppenbarade för mig djupet av min synd och min hemska självrättfärdighet.

- Hur är det med dig min vän? Upplever du liksom jag gjorde att du följt det förväntade kristna beteendet. Du kanske är gammal eller ung, det spelar ingen roll.

Har du fått se djupet av din synd? Hur du likt mig förtröstat på din egen rättfärdighet istället för den rättfärdighet som kommer genom tron på Jesus.

- Moralism kan inte frälsa dig. Fly till Jesus, inse att du har syndat gentemot honom genom att förtrösta på dig själv och inte honom, omvänd dig från din synd och sätt din tillförsikt på Jesus och inget annat.

Kära vänner, vi har nu fått blicka in i fariséernas hyckleri som också vi är benägna att falla in i och vi har fått möta tre ve rop som Jesus uttrycker mot fariseerna. Detta på områden som också vi är benägna att synda.

- De är för det första när vi försummar rätten och kärleken till Gud, för det andra när vi söker personlig ära och för det tredje att vara som en omärkt grav där man orenar och leder andra till fördärvet.

När Jesus hade sagt detta tog en laglörd till orda. Vad är det då för någon skillnad på en laglörd och en farisé?

- Fariseerna var en religiös gruppering i Israel under den här tiden medans en laglörd var en expert på lagen och behövde nödvändigtvis inte vara en farisé. Men ofta så var också dom laglärda fariseer.

När Jesus hade sagt dessa verop tog en laglörd till orda och sa: "Mästare, när du säger så, förolämpar du även oss."

- Jesus svarade honom i v. 46: **"Ja, ve också över er, ni laglärda! Ni lägger på människorna bördor som är svåra att bära, men själva rör ni inte ett finger för att lätta dem."**

Här så får vi det första veropet till dom laglärda: Att lägga bördor på andra utan att själva ens röra dessa med ett finger.

- Dom laglärda i sin iver att hålla hela lagen utvecklade flera tusen regler för att försäkra sig att dom och deras efterföljare inte skulle bryta mot lagen.

Kent Hughes skriver att dom laglärda hade sammanställt över 6000 regler.

- Man kan läsa om dessa i den judiska skriften Talmud. Så ovanpå alla lagar så la man på människorna ännu mer lagar och regler.

Det fanns till och med dom som menade att dom laglärda regler var viktigare än Skriftens eftersom vad dom krävde var tydligare än Skriften.

- Fastän dessa regler var till för att hjälpa så fick dom förödande effekt på folket som blev nedtyngda med bördor som dom inte kunde bära.

Men själva så rörde dom inte ett finger för att lätta bördorna. Och som så ofta med självrättfärdighet så lyckades dom laglärda själva hitta kryphåll för att kringgå lagen så att dom kunna göra det dom själva ville.

- Låt mig ge ett exempel från modern tid hur absurt det kan bli. Om vi t.ex. tar sabbatsbudet där man inte får resa längre än en viss sträcka.

Vad någon finurlig rabbin lyckats räkna ut från en viss skola inom modern judendom är att man kan åka buss på sabbaten om man sätter fötterna i en balja med vatten.

- En vän som bodde i Israel berättade ett annat exempel om hur han som hedning blev ombedd att hänga med en ortodox jude hem för att hjälpa honom att sätta på en strömbrytare.

Den ortodoxa juden kunde inte göra det men man kunde använda en hedning för att få gjort samma sak.

- Blir det inte absurt. Själva undvek man vissa grejer men man la svåra, svåra bördor på folket som dom inte kunde bära.

Här så löper också vi en risk i Kristi församling att vi göra långa listor som går ut över Skriften vad man får och inte får göra där vi lägger bördor på människor.

- Som t.ex. i den församling där min mamma växte upp där det var väldigt lagiskt.

Men mina vänner detta kan likväl smyga sig in i våra sammanhang.

- Ta t.ex. vad man på engelska kallar "the regulative principle of worship" att Skriften reglerar hur vi ska tillbe och fira gudstjänst.

Ok, är det inte sant att vi ska följa vad Skriften lär när det gäller tillbedjan och våra möten. Ja visst.

- Men denna princip har ibland tagits till en extrem som inte ens är i linje med Skriften som t.ex. att man bara får sjunga psaltarpsalmer.

Ok, psaltarpsalmerna är underbara och jag önskar att vi skulle kunna sjunga fler här i församlingen.

- Men att säga att man bara får sjunga dom och inget annat det blir lagiskt.

Själv så har jag inte i vår församling men i andra sammanhang med egna ögon sett när man gått för långt med den regulativa principen vilket lett till lagiskhet där välmenande människor t.ex. har försökt förbjuda mer än ett instrument i kyrkan eller kvinnor från att sjunga i en mikrofon.

- Jag har sett hur folk har varit i tårar för att dom har blivit berövade sin frihet i Kristus där dom har blivit pålagda mänskliga regler och traditioner.

När det gäller lovsång så håller jag helt med om att texten och sången måste vara i centrum och att det inte är ett uppträdande utan att tillbedjan.

- Vi må föredra olika sett att lovsjunga med olika stilar men så länge texten som är baserad på Bibeln får vara i centrum så låt oss försöka uttrycka mångfalden i Kristi kropp där vår fokus hamnar på att tillbe vår underbare Frälsare och Herre.

Det finns många andra sätt i vilket vi kan skapa våra egna regler där vi lägger på människor onödiga bördor att bära.

- Ett annat exempel är att vi alla har olika smak när det gäller kläder. En del föredrar att ha på sig kostym och slippers medan andra som mig föredrar jeans.

Nästa söndag så kommer jag anpassa mig efter kulturen i sydstaterna i USA och ha på mig slippers även om jag föredrar att inte ha det.

- Tittar man tillbaks i kyrkohistorien så kan vi se hur man när det gäller det här området ibland la onödiga regler på människor.

Ta t.ex. i Afrika där västerländska missionärer tvingade invånarna att ha kostym och skor på sig fastän man inte hade det i sin kultur.

- Låt oss här ge varandra frihet så länge vår klädsel inte är oanständig och detta så att vi inte blir en broder eller syster till fall.

Ok, vi kan göra listan lång på exempel där vi kan skapa våra egna regler och inskränka på våra bröder och systrars frihet i Kristus.

- Låt oss tänka efter: Finns det något område där vi som församling eller vi som individer lägger på utomskriftliga bördor på människor?

Jesus han kom för att befria människor från dessa bördor. Kanske någon av er likt min mamma har lidit offer för en sådan här lagiskhet. Då finns det frihet i Kristus.

- Jesus sa: ²⁸Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. ²⁹Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. ³⁰Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” (Matt 11:28-30)

Nu så har vi sett på det första veropet till de laglärda att lägga bördor på människor som dom inte kan bära.

- I det andra veropet så anklagar Jesus dom laglärda för att bygga gravmonument över profeterna som deras fäder mördade.

I sig så var att bygga gravmonument ansett som något fint och hedervärt. Men det Jesus adresserar är ett hyckleri.

- Genom att bygga dessa gravmonument så såg man sig oskyldiga till profeternas blod när man i själva verket gick emot Jesus som profeterna hade vittnat om.

Genom att göra detta så visade man att man inte hade hörsammat profeternas ord och då blev dessa gravmonument istället som ett vittne mot dom att dom var skyldiga.

- Guds vishet sa att han skulle sända profeter och apostlar och en del av dem ska de mörda och förfölja.

I och med att dom inte lyssnar till dessa profeter, apostlar och självaste Jesus, Guds vishet personifierad så ska Gud av denna generation utkräva alla profeters blod från världens begynnelse, från Abels blod till Sakarjas blod.

- Med Abel till Sakarja så syftar Jesus från den första martyrens blod i 1 Mos till den sista Sakarja i 2 Krönikeboken (2 Krön 24:20-22) som var den sista boken i judarnas indelning av GT.

Dom hade profeternas vittnesbörd men ville inte lyssna på den som profeterna hade profeterat om, nämligen Jesus själv. Dom förkastade Jesus och kom att bli skyldiga till Jesu blod.

- Dom hade mer kunskap tillgänglig än någon annan generation tidigare och ändå förkastade dom Guds budbärare och Jesus själv.

När det gäller oss så har vi tillgång till ännu större kunskap vi som har hela Guds ord framför oss i våra händer.

- Också vi är skyldiga till Guds Sons blod. Det var våra synder som gjorde att Jesus behövde dö.

Men frågan är: Tar vi till oss hans ord och hörsammar det. Har vi omfamnat evangeliet, det glada budskapet om att kung Jesus har dött för sitt folks synder, att han har uppstått för vår rättfärdighet för att frälsa oss från vår synd och evigt straff in i hans rike?

- Har du omfamnat evangeliet eller står du likt de laglärda i uppror emot Jesus?

Vi är alla skyldiga till Jesu blod. Men dom goda nyheterna är att det är genom hans blod som vi som kristna har fått förlåtelse genom att vi har omvänt oss och kommit till tro på honom.

- Detta var det andra veropet att utgjuta rättfärdigas blod.

Det tredje och sista är att ta bort nyckeln till kunskap. Ve er, ni laglärda! Ni har tagit bort nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte kommit in, och dem som är på väg in har ni hindrat.”

- Var syftar Jesus här på? Jo, att ta bort nyckeln till den kunskap som krävs för att komma in i Guds rike.

Dom laglärda med alla sina lagar undanhöll människor det viktigaste av allt att få frid med Gud, alltså att få det rätt ställt med Herren.

- Dom undanhöll dom självaste evangeliet. Hur kan vi då göra detta? Jo, genom att fokusera på det sekundära istället för det primära.

Om jag någon gång i min förkunnelse skulle hamna i ett dike och skulle börja göra detta så snälla kom och förmana mig.

- I vår förkunnelsen i församling så måste evangeliet få vara i centrum.

Vi ska troget förkunna hela Guds rådslut och hela Bibeln så som den står men låt oss inte som man säger missa skogen för alla träd.

- Att vi blir så upptagna med detaljer, och missförstå mig inte detaljerna är viktiga, men vi får inte bli så upptagna av detaljer så

att vi inte ser hur hela Bibeln pekar fram på Guds frälsningsplan och hans underbara evangelium.

Vi måste se helheten. Samtidigt så kan vi som individer ta bort nyckeln till den frälsande kunskapen genom att inte förkunna evangeliet alls.

- Låt oss inte stänga vägen för den frälsande kunskapen genom att förkunna moralism, och låt oss inte heller göra det genom att inte förkunna evangeliet alls utan genom att ta vara på dom tillfällen som vi får att dela evangeliet.

Vi har nu fått möta 6st verop som Jesus utropar över Fariseerna och dom laglärda i deras hyckleri.

- Ska vi vara ärliga så är vi alla benägna att uppenbara detta hyckleri där vi framställer oss som något som vi inte är.

Hur ofta har vi inte försummat rätten och kärleken till Gud? Vem av oss har inte vid något tillfälle sökt personlig ära?

- Hur många av oss har inte själva varit vilse eller lätt andra vilse likt en omärkt grav?

Vem av oss har inte någon gång lagt bördor på människor som dom inte kan bära och själva inte lyft ett finger.

- Vi har alla gjort oss skyldiga till utgjutandet av Jesu blod. Och hur många gånger har vi inte tagit bort nyckeln till den frälsande kunskapen för människor?

Hur ska vi då gensvara till dessa 6 verop? Detta för oss till vår sista del och avslutningen på denna predikan.

- Hur reagerade fariseerna och dom skriftlärda? Dom tog anstöt och försökte försvara sig själva och i sin fientlighet utfrågade dom Jesus och lurpassade på honom för att sätta ditt honom och detta för att ursäkta sig själva.

Vi kan också gensvara på detta sätt när vi ser hur vi alla någon gång har uppenbarat fariseism och lagiskhet i våra liv.

- Men det finns ett annat sätt att gensvara. I slutet på texten så varnar Jesus lärjungarna för fariseernas surdeg, hyckleriet.

Likt en surdeg som man blandar in i en deg genomsyrar hela degen så riskerar det här hyckleriet att sprida sig.

- När lite surdeg kommer in i församlingen så riskerar den att genomsyra hela församlingen.

Därför så måste vi vara på vår vakt först och främst i oss själva men också som församling för att upptäcka detta så att det inte sprider sig.

- Men Jesus säger i Luk 12:2 Ingenting är dolt som inte skall bli uppenbarat, och ingenting är gömt som inte skall bli känt.

Allt kommer att uppenbaras. Vi kan inte dölja något inför Gud. Så vad ska vi då göra, hur ska vi då gensvara till dessa 6st verop?

- Kommer ni ihåg när vi gick igenom Jesaja bok i Jes 5 där uppenbar Gud 6st verop över Israel.

Men det kommer ett till i kap 6 och det är profeten Jesaja själv när han får sin synd uppenbarad för sig inför Guds tron då han brister ut:

- Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.

Detta är det naturliga gensvaret när vi blir konfronterade med vår synd. Detta är det gensvar vi behöver ha när vi ser hur fariseism och lagiskhet uppenbaras i våra liv och när det får komma in i vår församling.

- Ve mig, ve oss. Låt oss bekänna vår synd. Vi ber: Herre ve oss. Vi vill bekänna att vi alla på olika sätt har uppenbarat fariseism, lagiskhet och hyckleri.

Herre jag vill bekänna hur jag gjorde mig skyldig till detta nyligen när jag var mer bekymrad över vad människor skulle tycka och tänka om mig än mitt eget hjärta.

- Förlåt mig min synd Herre. Herre du ser var och ens inre, du ser dom synder vi brottas och kämpar med som kanske ingen annan eller bara ett fåtal vet om.

Herre förlåt oss våra synder. Vi ber dig, förlåt oss för när vi har uppenbarat kärlekslöshet.

- Förlåt oss när vi är alldeles för upptagna med oss själv och även det som är gott och rätt men när vi kommer till korta att se och älska våra medmänniskor i deras nöd.

Förlåt oss för varje gång vi stulit ära ifrån dig som bara du är värd. Förlåt oss för när vi lagt obibliska bördor på människor.

- Förlåt oss för vår likgiltighet i att berätta evangeliet för människor.

Fader vi tackar dig för frälsningen vi tackar dig för att om vi bekänner våra synder att du är trofast och rättfärdig så att du förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

- Herre, bevara oss både som individer och församling ifrån fariseism, lagiskhet och hyckleri och om vi inte är medvetna om detta på något område så uppenbara detta och rena oss ifrån det. Amen.