

Kära bröder & systrar,

- Idag ska vi gå till en text i Lukasevangeliet som är så kontroversiell att dess parallellställe i Matteusevangeliet förbjöds att läsas för inte så länge sedan i en reklamkampanj i England.

Vad kan då vara så kontroversiellt att det förbjöds att läsas i en reklamvideo?

- Texten vi ska ta upp idag relaterar också till vad vi i församlingen började med denna vecka: Nämligen att vi börjat träffas "tillsammans" två och två för att uppbygga och uppmuntra varandra på vår vandring med Herren.

Under 5 till 7 veckor så kommer omkring 30 personer att träffas vid 5 tillfällen för att tillsammans gå igenom de 5 första kapitlen i Don Whitneys praktiska studieguide om andliga discipliner för det kristna livet.

- När vi berättade om detta program: "tillsammans" två och två så passade det så bra att vi innan påsk hade en predikan från Lukas 10:38-42 om vikten av att spendera tid med Jesus.

Jag skulle vilja hävda att detta är den allra viktigaste andliga disciplinen som vi som kristna idag praktiserar genom att spendera tid med Jesus i hans ord, Bibeln.

- Denna vecka då vi börjat med "tillsammans" två och två så är det så passande att vi i vårt studie av Lukasevangeliet har kommit fram till kap 11 som tar upp vad jag skulle hävda är den näst viktigaste andliga disciplinen.

Och det är den disciplin som jag tror är vanligast att kristna kämpar med.

- I alla fall så är det så för mig. Det är inte det att jag inte praktiserar den, men det är ofta denna som i mitt liv blir lidande när jag har mycket att göra.

Om du skulle fråga äldre kristna om det är något de ångrat eller skulle vilja gjort annorlunda om dom fick leva om sina kristna liv så är det just denna andliga disciplin som man ofta hör att de önskade att de hade praktiserat mera.

- Ok, Daniel sluta prata runt ämnet. Vad är det vi ska tala om. Jo, bön.

Ofta när man nämner bön så tänker folk på något abstrakt något som är långt borta och svårgreppbart.

- Men inte Jesus. Han presenterar det på ett så jordnära och naturligt sätt så att det borde vara det dagliga och naturliga i en kristnes liv.

Hur ska vi då be och hur kan vi veta att Gud svarar på våra böner?
Vänligen gå med mig till Lukas 11:1-13

¹En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar." ²Då sade han till dem: "När ni ber skall ni säga: Fader, helgat blive ditt namn.

Komme ditt rike.

³Ge oss var dag vårt bröd för dagen.

⁴Och förlåt oss våra synder,
ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse."

⁵Han sade till dem: "Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: Käre vän, låna mig tre bröd. ⁶En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt honom, ⁷– vem av er skulle då inifrån huset få till svar: Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. ⁸Jag säger er: Även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver för att inte själv bli utskämd.

⁹Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. ¹⁰Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. ¹¹Finns det bland

er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk,¹² eller en skorpion när han ber om ett ägg?¹³ Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

[Bön]

- Kära syskon, har ni någon gång varit och bätt med kristna syskon och ni bara känner att ni njuter av att lyssna till deras böner?

Inte det att de nödvändigtvis använder många teologiska ord eller citerar många Bibelveser utan helt enkelt att de har ett liv med Gud.

- Likväl som jag kan njuta av att se på hur ett barn och en förälder relaterar till varandra så är det en fröjd att få lyssna på när bröder och systrar ber till vår himmelska Fader.

Vår text för idag börjar vid ett sådant tillfälle, men det är inte vilket tillfälle som helst utan det är när lärjungarna lyssnat på hur gudamänniskan Jesus har bätt till sin Fader i himlen.

- Lukasevangeliet mer än något annat evangelium lyfter fram Jesu böneliv och vikten för oss att be.

Och det är just efter att ha lyssnat till Jesus när han bätt som en av hans lärjungar kommer fram och säger till honom: ”Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar”

- Innan vi tittar på dagens text så vill jag att ni ska lägga märke till två saker.

För det första hur denna text börjar och slutar med hur vi ska adressera Gud som vår Far.

- I GT så finns Gud beskriven som en Far, men på den här tiden så var det inte vanligt att man tilltalade honom på detta sätt.

Detta talar om en familjerelation och hur nära vi står Gud. Så när vi ber så kan vi likt ett barn komma inför Gud som vår far.

- Kanske någon har en dålig bild av en far, pga. er jordiska far, men det är inte så som Gud är. Han är den perfekta mösterbilden vilka alla fäder bör sträva att reflektera.

För dom av oss som är fäder så känner vi ofta hur vi brister och önskar hur vi mer kunde reflektera vår himmelske Fader som aldrig brister.

- Tänk er att vi som ett litet barn i vår bön kan få komma inför Gud som vår älskade Far som bara vill oss väl.

För det andra så vill jag att ni redan nu ska lägga märke till det som betonas mer än något annat i dessa 13 versar.

- Självt så blev jag väldigt förvånad när jag upptäckte detta att de ord som används mer än något annat är ordet för att ge som översätts med just att ge och att få på svenska.

Hela 9ggr så används det grekiska ordet för att ge i texten + att det en gång förekommer en synonym att ta emot eller att få.

- Detta används till och med mer gånger än de två ord som översätts med att be och att fråga om i vår text.

Så betoningen ligger på att vi kan förvänta oss att få bönesvar. Hur bör vi då be om vi ska få svar på våra böner och hur kan vi då veta att vi får svar på våra böner?

- Jag har valt att utifrån vers 9 kalla denna predikan: "Be och ni ska få" och det är just detta som är våra två punkter: 1. Be (v.2-4) och 2. Få (v. 5-13).

Så låt oss nu börja med vår första punkt: Be: Alltså hur vi bör be i vers 2-4.

- Som nog dom flesta redan lagt märke till så skiljer sig denna bön från den som vi kallar Fader vår och hittar i bergspredikan i Matt 6.

Det var denna bön som för inte så länge sedan förbjöds att visas i en reklamkampanj som den anglikanska kyrkan hade i England.

- När det gäller skillnaden mellan Matteus och Lukas versioner av denna bön så saknar Lukas version: ske din vilja såsom i himlen så ock på jorden och fräls oss ifrån ondo eller den onde som det också kan översättas.

Varför skiljer då sig dessa böner? Jo, det är undervisning från Jesus vid två olika tillfällen. Det ena vid bergspredikan och det andra när Jesus blir tillfrågad att lära sina lärjungar att be.

- Det är viktigt att lägga märke till att det inte är de bokstavliga orden i bönerna som är det viktiga utan principen i dem.

Själv så brukar jag be Fader vår varje kväll med mina barn när jag lägger dem och jag tycker det är en fantastisk bön.

- Men det viktiga som Jesu lär är inte de bokstavliga orden utan principen bakom.

Det är inte heller nödvändigt att be exakt efter samma principer och på samma sätt varje gång man ber, men det ger oss en bra grund att utgå ifrån.

- Om du bara kommer ihåg en sak från denna predikan så skulle jag vilja att du kommer ihåg dom två delarna i denna bön.

Den börjar för det första med Gud Fadern och sen för det andra handlar den om oss.

- Här så har vi en viktig princip att lära oss att vårt böneliv primärt bör vara fokuserat på Gud och hans folk, oss.

Inte bara på oss som individer. När jag tittar tillbaka på mitt eget böneliv när jag växte upp så inser jag hur jag har varit allt för migcentrerad.

- Och fortfarande när jag ber och alldeles nyligen när jag höll på att förbereda denna predikan så kom jag på mig själv med hur människocentrerad jag är.

Jag började genast att be för olika människor men missade helt att fokusera på Gud i min bön.

- Det är inte fel att be för andra människor och 3/5 av bönämnen i denna bön fokuserar på människor.

Men den börjar med Gud. Så om du bara tar med dig en sak från denna predikan så ställ dig frågan är mina böner Guds fokuserade.

- Så denna bön har två delar: Först att den fokuserar på Gud där Jesus för fram två bönämnen och för det andra där det handlar om oss där Jesus nämner tre bönämnen.

Låt oss börja med att titta på de två bönämnen som har som dess fokus Gud.

- Och det första bönämnet är i v.2 Fader, helgat blive ditt namn. På nutidssvenska Fader låt ditt namn bli helgat.

Helgat kan vara svårt att förstå. Det betyder att bli avskild att behandla med vördnad och respekt.

- I Bibeln så likställs Guds namn med den Gud är. Så att be att Faderns namn må bli helgat är att Gud själv skulle hållas helig.

Gud kan inte bli mer helig än han är, han kan inte bli mer avskild från synden än han alltid har varit, han kan inte bli mer perfekt än han är.

- Men vi människor kan än mer vörda honom och visa honom respekt för den han är.

I bönen så ber vi att Fadern själv skulle låta sitt namn bli helgat. Hur sker då detta?

- En grundläggande princip när man tolkar skriften är att låta Skrift förklara Skrift så låt oss ställa oss frågan: "Nämns det någon annanstans i Bibeln om att Guds namn ska bli helgat?"

I Hesekiel 36 som vi läste inledningsvis så får vi en underbar profetia om detta hur Gud ska helga sitt namn.

- Israels folk hade vanärat HERRENS namn bland folken, men Herren säger att han vill helga hans stora namn när han hämtar dem från folken.

Hur detta ska gå till kan vi läsa i vers 25-27 som så väl passar in i det nya förbundets löften. Lägga noga märke till att betoningen här är på vad Gud ska göra:

²⁵Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. ²⁶Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. ²⁷Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.

- Här så är det Gud som helgar sitt namn då han renar sitt folk, genom att ge dem ett nytt hjärta och en ny Ande.

Detta passar så bra in med slutet på vår text i Lukas 11:13 med hur Fadern i himlen ska ge den helige Ande till den som ber honom.

- Det är löftet om den HA som vi ser uppfyllas på pingstdagen som är början till uppfyllelsen av denna profetia i vilket Guds namn blir helgat bland hans folk.

Det är den HA som hjälper oss att hålla Guds namn heligt genom att han ger oss kraften och utrustning att leva liv som reflekterar hans helighet.

- Så må detta vara vår bön att Guds namn skulle bli helgat bland oss som hans folk, men även i denna värld att Guds helighet skulle uppenbaras.

Och med detta så kommer också insikten där vi måste bekänna hur vi brister i vår helighet och i att reflektera Guds karaktär till människor i denna värld.

- Må vi be att vi blir fyllda med hans ord och Ande så att vi allt mer formas efter hans Sons bild.

Så må detta vara vår bön att Gud skulle låta sitt namn bli helgat.

- Det andra bönämnet som relaterar till Gud är i v.2: Komme ditt rike: Alltså låt ditt rike komma.

Det var just detta budskap Jesus hade kommit med att Guds rike nu var mitt ibland dem.

- Han som Guds eviga kung var där. Med Guds rike så betyder det inte ett jordiskt landområde utan Guds styre.

När vi ber låt ditt rike komma så ber vi att Guds styre skulle uppenbaras.

- Både i våra hjärtan, att han som vår Herre skulle vara Herre på alla områden i våra liv, i vår församling och att evangeliet om hans rike skulle spridas till människor så att de i omvändelse och tro skulle underkasta sig hans styre.

Vi längtar så över att evangeliet skulle få spridas och att Guds styre än mer skulle få bli manifesterat.

- Men låt ditt rike komma är inte bara för denna tid utan också en bön där vi uttrycker vår längtan efter Jesu tillkommelse då Guds styre fullt ut kommer att bli manifesterat.

Denna bön uttryktes i den tidiga kyrkan med det aramiska böneropet Marana tha som vi kan läsa om i 1 Kor 16:22. Vår Herre kom!

- Och bör inte detta vara vårt rop än mer i denna tid då vår värld blir mer och mer Gudsförvänd. Tillkomme ditt rike: "Vår Herre kom!"

Vi har nu sett på den första beståndsdel i denna bön som fokuserar på Gud. Och här så får vi två exempel på hur vi kan be med fokus på Guds ära.

- Detta kan vi även uttrycka på så många andra sätt. Om du skulle göra ett studie av alla böner som förekommer i Bibeln både i GT och NT så får du många mer exempel på hur du kan be med Guds ära i fokus.

I den andra delen av bönen så får vi tre bönämnen som fokuserar på oss.

1. Att be om vårt dagliga behov
2. Förlåtelse för våra synder
3. Om hjälp att inte synda

- Först ut är att be om vårt dagliga behov i v.3 Ge oss var dag vårt bröd för dagen.

Här så är det att Gud skulle förse oss med det vi behöver. I västervärlden så tar vi det förgivet att vi har det vi behöver.

- Men det är inget vi ska ta för givet. Ett år av missväxt under Bibelns tid eller även idag i vissa delar av Afrika och det skulle ledda till hungersnöd.

Det är Guds allmänna nåd som gör att vi dagligen får vår föda och det vi behöver. 1 Tim 6:8 säger att har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det.

- När jag bodde i Syrien 2008 så mötte jag ingen där som trodde det skulle bli krig där människor idag svälter i detta land.

Idag så är vi så beroende av matleveranser från Europa så det krävs inte mer än 3 dagar om något händer ute i Europa förrän hyllorna i våra butiker börjar tömmas på mat.

- För oss idag i Sverige så kan vi fortsätta att be denna bön, men låt oss inte glömma att tacka Gud för att han förser oss med vårt dagliga behov.

Vi kan även lägga till att vi ber att han dagligen skulle förse oss med det vi behöver andligen.

- Lika visst som vi behöver äta vårt dagliga bröd så behöver vi också dagligen äta Guds ord och hjälp på vår vandring med honom och det är därför Gud i v.13 har gett oss som kristna den HA som svar på hela denna bön i v.1-4.

Nästa bönämne i v.4 är en bön som Gud alltid svarar på när den bes med ett uppriktigt hjärta.

- Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.

Vi människor pga. vår synd står i skuld till Gud. Vi är skyldiga honom en oändligt stor summa som vi aldrig kan betala tillbaks.

- Och för våra synder så förtjänar vi att straffas. Men den goda nyheten mina vänner är att Jesus betalade lagens alla krav i vårt ställe.

Han tog det straff vi förtjänade så att om vi utan att försöka förtjäna det blir räddade om vi bara omvänder oss och tror på honom.

- Detta är underbara nyheter: Så min vän, om du ännu inte har fått förlåtelse, inse att du har syndat, att du likt jag har gjort uppror mot Gud och förtjänar hans vrede och inse att Jesus do för syndare som dig och mig.

Vädja till Gud: Förlåt mig mina synder. Om du med ett uppriktigt hjärta i omvändelse och tro gör detta så blir du räddad.

- Men denna bön är primärt för den kristne. Även om Jesus på korset betalade priset för vår synd så är vi som kristna så är vi inte syndfria.

Aposteln Johannes säger i 1 Joh 1:8-9 **⁸Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. ⁹Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.**

- Detta är något vi behöver komma dagligen till Gud Fadern och göra. Att vi bekänner våra synder. Och förlåt oss våra synder.

Jesus tillägger: **Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.** Om vi har blivit förlåtna inför Gud så är detta det naturliga gensvaret för oss att precis som vi har blivit förlåtna att vi förlåter dem som står i skuld som har syndat gentemot oss.

- I Matt 18 så ger Jesus en liknelse om den obarmhärtige tjänaren som hade en skuld som han omöjligt kunde betala och vilken hans Herre efterskänkte.

Men när han träffade sin medtjänare som var skyldig honom ett mycket mindre belopp så visade han inget medlidande utan satte honom i fängelse.

- När den obarmhärtige tjänarens herre fick reda på vad han gjort satte han honom i fängelse tills han själv skulle betala tillbaks allt han var skyldig.

Denna liknelse avslutas med att Jesus säger: Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.”

- Om vi förlåter dem som är oss skyldiga eller ej är inte grunden för om vi blir förlåtna inför Gud.

Men om vi verkligen har blivit förlåtna inför Gud då kommer vi också att förlåta dem som oss skyldiga äro.

- Om vi är villiga att förlåta blir en bra indikator på våra hjärtans tillstånd.

Om vi inte kan förlåta någon som gjort oss illa, hur kan vi då be "förlåt oss våra synder."

- Tyvärr så är det ett faktum att vi själva kommer att synda och människor kommer att synda gentemot oss.

Det är därför denna bön är så viktig och som Martin Luther väl har sagt: Hela det kristna livet är ett liv av omvändelse.

- Tyvärr fastän vi inte vill det så syndar vi. Det är därför hela den kristnes liv och kännetecknet på en kristen är omvändelse.

Det är också därför den sista delen i denna bön är så viktig: "**Och för oss inte in i frestelse**" som är en bön om beskydd mot att vi inte skulle synda.

- Denna bön indikerar inte att Gud är den som frestar oss, för Gud precis som Jakob säger: "frestas inte av det onda och frestar inte heller någon" (Jak 1:13).

När vi frestas däremot så är det när vi dras och lockas av vårt egna begär.

- Men Gud kan beskydda oss i frestelsens stund och till och med hålla oss borta från en frestelse helt och hållet.

Därför så ber vi denna bön. Och lägg än en gång märke till att denna bön är i första person plural: Oss.

- Ge oss vårt dagliga bröd, förlåt oss våra synder och för oss inte in i frestelse.

Låt oss se bortom oss själva och börja be oss. Vi är Guds folk tillsammans och därför så är det viktigt att vi ser till varje lem i kroppen.

- Dessa fem bönämnen i denna bön är böner som Gud svarar på: Att hans namn skulle bli helgat och hans rike skulle komma.

Att vi tillsammans skulle få vårt dagliga bröd, förlåtelse från synder och bli beskyddade från att synda.

- Allt som vi ber Gud om efter hans vilja det kan vi vara förvisade om att vi kommer att få.

Hur kan vi då veta att Gud svarar på våra böner. Det är detta som är vår andra punkt i vår predikan: Den första var be. Och den andra i vers 5-13 och ni ska få.

- Här så får vi två illustrationer eller liknelser igenom vilka vi kan veta att vi kommer få svar på våra böner.

I den första i vers 5-8 så ställer Jesus frågan till sina lärjungar om någon av dem skulle få besök av en vän som är på resande fot mitt i natten.

- Och de inte har något att bjuda och skulle gå till en vän och knackar på mitt i natten för att be om bröd.

För att förstå denna illustration eller liknelse så låt oss kasta bort våra västerländska glasögon från 2000-talet och ta på oss glasögon från mellanöstern.

- Skulle jag berätta denna liknelse för mina vänner från mellanöstern så skulle de förstå den med en gång, men till och med i välkända bibelkommentarer så missar man helt poängen av denna liknelse.

Till att börja med vad alla från mellanöstern förstår så betyder gästvänlighet nästan allt i denna kultur.

- Att inte kunna förse sin resande gäst med bröd hur olämpligt han en kommer skulle medföra skam.

På den här tiden så hade man inte bensinmackar med mat som var öppna dygnet runt som här i Göteborg och man brukade i princip varje dag baka färskt bröd så det är inte konstigt att man inte har bröd hemma.

- Vad skulle då Jesu lyssnare ha gjort, jo vad alla i denna kulturen skulle ha gjort om de var i samma situation. Gå till en vän och be att få låna bröd.

Och konstigare en så är det inte. Svaret som han däremot får var inte det svar som lyssnarna skulle förvänta sig där hans vän säger nej på 4 olika sätt.

- Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd, och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något.

Ordagrant så står det mina barn är med mig i sängen/bädden. Detta indikerar att hela familjen sov i samma rum vilket man ofta än idag gör i mellanöstern.

- Så för att öppna så skulle mannen troligen väcka en del av familjen för att hjälpa sin vän.

Det naturliga skulle vara att han skulle hjälpa sin vän trots att han skulle väcka en del av familjen.

- Men även om han inte gör det för att han är hans vän så ordagrant för hans oförskämdhet ska han gå upp och ge honom vad helst han behöver.

Att inte göra det skulle medföra skam för mannen som inte ger honom något.

- Men betoningen här ligger på den som frågar och hans oförskämdhet.

Vad Jesus här vill lyfta fram i både denna men även i nästa liknelse är: "hur mycket mer."

- Om denne man skulle ge den som frågar det han behöver: "Hur mycket mer ska då inte Gud inte göra det"?

Poängen i liknelsen med den som ber om bröd av sin vän är inte att vara ihärdig och uthållig utan hur vi frimodigt kan komma inför Gud och fråga honom om det vi behöver.

- Att vi ska vara ihärdiga och uthåliga i bön är något som Jesus för fram i liknelsen om änkan och den orättfärdige domaren.

Men här så handlar det om frimodighet. Vi kan med förväntan komma inför Gud och be honom om det vi behöver.

- Detta görs klart i de efterföljande versarna: **⁹Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. ¹⁰Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.**

Ordet för att be här är inte det vanliga ordet för bön utan att be om något i formen av en fråga.

- På engelska så översätts det ofta med: Ask. Så precis som den som kommer till sin väns dörr för att söka efter bröd där han bultar och knackar så på samma sätt så ska vi komma inför fadern i bön.

Och det är inte mer konstigt än att Gud söker honom öppnar dörren för oss så vi finner och får det vi ber om, om vi ber efter hans vilja.

- Ingen tid är opassande för vår Fader i himlen. Vi kan komma när som helst. Han sover inte som Elia hånade Baals profeterna att deras gud gjorde när han inte svarade på deras böner.

Min vän förväntar du dig svar på dina böner? Om du med rätt motiv i förtröstan ber i enlighet med den bön som Jesus här lärt oss så kan du vara fullt förvisad att han kommer att svara dig.

- Du kan frimodigt komma inför Gud och göra din åkallan känd. Och han kommer att svara dig det lovar jag.

Många gånger så får vi inte eftersom vi inte frågar Gud. Jakob säger i **Jak 4:2 Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber.**

- Tänk vad mycket bönesvar vi blir berövade för att vi inte frågar. Tänk om vi som Guds folk verkligen skulle börja be på våra kammare och tillsammans.

Låt oss alla ta ny steg när det gäller våra böneliv och förvänta att Gud ska göra stora ting som svar på våra böner.

- Men samtidigt så är det viktigt att vi rannsakar våra motiv. I Jak 4:3 säger Jakob: "Ni ber men får inget, därför att ni ber illa – för att slösa bort allt på njutningar."

Om jag ber om en Ferrari så tror jag inte att jag skulle få det eftersom det inte är mitt dagliga bröd utan snarare något mitt syndfulla hjärta skulle vilja ha.

- Låt oss rannsaka våra böner i ljuset av Guds ära. Är det vi ber om något som skulle ge ära till Gud. Handlar våra böner om: ske min vilja eller hans vilja? Är det Gud Fadern eller oss själva som hamnar i centrum.

Många gånger när vi ber så har jag märkt att Gud svarar på ett sätt som vi inte förväntar oss.

- Hur många gånger har jag inte villat få ett ja eller ett nej till svar och Gud istället har svarat i tystnad men i denna tystanden så har jag fått något långt mycket bättre att jag har fått lära känna Gud.

I den avslutande illustrationen eller liknelsen så jämför Jesus vår himmelske Fader med en jordisk far.

- Vilken far skulle ge sin son en orm när han ber om fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg.

Om ni säger Jesus som är onda förstår att ge era barn goda gåvor: hur mycket mer ska då inte...

- Om vi människor i vår syndfullhet ger våra barn det dom behöver hur mycket mer ska då inte han det.

Vi har en god Far som vill oss vårt andliga bästa. I parallellstället i Matteus så säger Jesus: hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom. (Matt 7:11)

- Och detta är verkligen något vi ska ta till oss att Gud Fadern när vi ber kommer att ge oss det goda vi behöver.

Som vår älskade Far så har han vårt andliga bästa i fokus och kommer inte att undanhålla det som är bäst för oss andligen.

- Men här i Lukas så står det vad vi kanske inte väntar och vad som till och med skulle förvåna oss: "hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?"

En så länge så har den HA inte nämnts i detta stycke om bön, men här så kommer själva höjdpunkten på allt: Sonen lovar oss att Fadern ska ge oss den HA.

- Av alla gåvor som Gud skulle kunna ge oss så är ingen större än att han skulle ge oss sig själv och det är det han gör genom att ge oss den HA.

Det finns bara en Gud, evigt existerande i en kärleksfull enhet av tre personer: Fadern, Sonen och den HA.

- Och här så lovar Sonen att Fadern ska ge den HA till dom som ber honom om det. Denna bön svarade Gud på pingstdagen då den HA blev given till apostlarna och de som var samlade.

Genom Apostlagärningarna som är en övergångstid mellan det gamla och nya Testamentet så ser vi hur den helige Ande blev given i enligt

med Apg 1:8 med Apostlarnas stadfästelse först till Judar i Jerusalem och Judéen, sedan till halvjudar i Samarien och sen till hedningarna (jordens yttersta gräns).

- Och allt skedde genom apostlarnas bekräftelse. Idag så får vi den HA vid frälsningsögonblicket.

Paulus säger till Korintierna i 1 Kor 12:13 att de alla i en Ande har blivit döpta för att höra till en kropp och att de alla har fått samme Ande utgiven över sig.

- Och detta är inte samma sak som att tala i tungor då v. 30 säger inte talar väl alla i tungor.

Samtidigt så kan vi läsa i Apostlagärningarna om att när någon fick den HA att det ibland bekräftades med att de bad i tungor.

- Utifrån Rom 8:9 så ser vi att om man inte har Anden att man över huvudtaget inte är kristen.

Här så står det: **Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom.**

- Om vi nu förtiden får den HA vid frälsningsögonblicket ska vi då sluta att be om den HA.

Nej. nej, nej. Även om vi har blivit givna den HA så måste vi fortsätta att be att vi blir uppfyllda av den HA som Ef 5:18 talar om.

- Det är den HA som överbevisar om synd, rättfärdighet och dom, det är den HA som föder på nytt och ger omvändelsens gåva och gör oss till Guds älskade barn.

Men inte bara det är också den HA som leder oss in i sanningen och förhärligar Kristus i oss. Det är den HA som gör ordet levande för oss, helgar, leder, utrustar och till och med ber för oss.

- Därför så behöver vi be att vi dagligen skulle bli fyllda med den helige Ande så att den HA gör Guds ord levande för oss och leder oss så att andens frukt får uppenbaras i våra liv.

Det är genom den HA som vi överhuvudtaget kan nalkas Gud som vår Far och verkligen be i enlighet med vad Jesus just har lärt oss hur vi ska be.

- Det är genom den HA:s ingripande som gör att vi som barn kan komma inför Gud som vår älskade Far och förvänta oss att han svarar på våra böner. Paulus säger i Rom 8:14-17:

¹⁴Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. ¹⁵Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnskapets Ande, i vilken vi ropar: "Abba! Fader!" ¹⁶Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. ¹⁷Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

- Låt oss be tillsammans: 'Fader, låt ditt namn bli helgat i och genom våra liv. Vi ber att din helighet skulle uppenbaras ibland oss ditt folk och i detta land.

Fader vi bekymrar oss över att ditt namn har blivit vanhelgat genom våra och detta lands synder. Vi ber att ditt namn genom den HA skulle få bli helgat så att din Son skulle bli förhärligad i vår liv och detta land.

- Vi ber också att ditt rike skulle komma. Vi ber att evangeliet skulle få breddas ut i denna stad, i detta land och till jordens yttersta gräns.

Vi ber att du Jesus skulle få regera på alla områden i våra liv och vi längtar efter din tillkommelse. Kom snart Herre, vi längtar efter dig.

- Ge oss det vi behöver både kroppsligen och andligen och vi tackar dig Fader för att du har välsignat oss med långt mer än vi kan drömma om.

Mest av allt tackar vi dig för att du gav oss din Son, Jesus som är livets bröd så att vi aldrig mer ska behöva hungra.

- Fader hjälpa oss att vara nöjda med det vi har. Vi ber också att du skulle förlåta oss våra synder, för de är många och fler än vi själva är medvetna om. Hjälp oss också att förlåta varandra.

Vi ber himmelske Fader att du genom den HA skulle bevara oss från frestelse. Hjälp oss att inte synda.

- Fader fylla oss dagligen med din Ande så att vi kan leva liv till din ära i Faderns, Sonens och den helige Andes namn amen.