

Kära vänner,

För ett antal år sedan långt innan jag hade träffat min fru så bodde hon under ett år i Sydafrika.

- Vid ett tillfälle så besökte hon Johannesburg där hon började prata med en kvinna som satt på gatan och sålde gamla grönsaker.

Denna kvinna sa att hon inte hade något att hoppas på. Hennes man hade dött av aids, hennes barn var förlorade i drogmissbruk och kriminella gäng och själv så var hon allvarligt sjuk.

- Oavsett om hon skulle få sålt grönsakerna eller ej så skulle hon ändå fått sova på gatan denna natt.

Hon befann sig minst sagt i ett hopplöst tillstånd. Kanske även du min vän befinner dig i en situation som kan verka hopplös.

- Kanske du just nu får gå igenom en svår tid av lidande och prövningar.

Oavsett om så är fallet eller ej så är det ett faktum att om vi bara lever tillräckligt länge att vi alla kommer att lida och få gå igenom svårigheter.

- Men denna predikan kommer inte primärt att handla om lidanden och svårigheter utan om vårt enda hopp både i liv och död?

Finns det då hopp för dom som likt denna kvinna befinner sig i djupaste mörker och hopplöshet?

- Finns det hopp för dig och mig idag? För att svara på denna fråga så ska vi gå till en människa som befinner sig i den mörkaste, mest dystra och svåra situationen i hans liv.

Och där allt verkar som mest hopplöst och fruktansvärt så får vi uppenbarat för oss det som är vårt enda hopp i liv och död.

- Denna underbara sanning som för all evighet kommer att fylla oss med glädje och tillbedjan inför Gud.

Vänligen gå med mig till Job 19:25-27

²⁵Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet. ²⁶När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud. ²⁷Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.

[Bön]

- Innan vi tittar på denna text så låt mig först beskriva Jobs situation. I Job kap 1 så kan vi läsa hur en man vid namn Job levde i landet Us.

Han var en from och rättsinnig man, som fruktade Gud och undvek det onda. Han hade sju söner och tre döttrar och var den mäktigaste i österlandet som hade stora rikedomar av boskap och djur.

- Men så helt plötsligt i detta första kapitel så kliver åklagaren, Satan fram och ber Herren att få pröva Job.

Han hävdar att Job är så from och rättsinnes eftersom Gud beskyddar och välsignar honom och ber att få pröva honom för att bevisa att Job då kommer att förbanna Gud.

- Så Satan ber att få ta bort allt Job äger vilket Gud tillåter. Job förlorar alla sina tillgångar och alla hans barn dör och till detta svarar Job:

”Naken kom jag ur min moders liv, och naken skall jag vända tillbaka dit. HERREN gav och HERREN tog. Lovat vare HERRENS namn!” ²²Vid allt detta syndade inte Job, han kom inte med någon anklagelse mot Gud.

- Än en gång så ber Satan att få pröva honom för att Job ska förbanna Gud. Detta tillåter Gud och denna gång förstörs Jobs hälsa så att han får mycket svåra bölder över hela kroppen.

Till och med Jobs fru uppmuntrar honom att förbanna Gud och dö men Job säger till henne:

- Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?" Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.

Mitt i allt det svåra som Job har fått genomgå så kommer hans tre vänner Elifas, Bildad och Sofar honom till undsättning.

- Men istället för att hjälpa och uppmuntra sin vän så gör dom livet svårt för honom genom att anklaga honom att förtjäna det som hänt.

Här så kan vi lära oss en läxa i hur vi hjälper dom som får gå igenom svårigheter. Är vi där för att uppmuntra och bära deras bördor eller som Jobs vänner för att göra livet svårt för dom?

- Vad som följer är ett antal tal mellan Job och hans vänner och i kapitel 18, kapitlet innan vår text för idag så är det Bildad som håller sitt andra tal.

Här så anklagar Bildad Job för att se hans tre vänner som inget annat än djur.

- I vers 5-21 i detta kapitel så beskriver Bildad den ogudaktige som han indirekt menar är Job.

Detta får vi bland annat en indikation på i vers 13 om hur sjukdom äter upp den ogudaktiges hud, dödens förstfödde uppslukar hans lämningar.

- Här så beskrivs den hudsjukdom som drabbade Job och som både Job och hans vänner verkade tro skulle leda till hans död. Detta fastän Gud hade sagt till Satan att han måste skona Jobs liv.

Bildad fortsätter sina "uppmuntrade" ord om att hur någon annan kommer att få bo i den ogudaktiges tält, alltså Jobs tält och hur hans

minne ska utplånas från jorden genom att han inte får några avkomlingar.

- Man kan undra om man kunde säga något värre.

I kap 19 så är det Jobs tur att tala där han flera gånger vädjar till sina vänner att sluta plåga honom som i vers 2 Hur länge skall ni lägga snaror med ord? Kom till förstånd, sedan kan vi tala.

- I sitt lidande så uttrycker Job hur han ser Gud som sin fiende som leder sina trupper mot honom och hur han blir föraktad och hånad av alla. Till och med av sina närmaste anhöriga och av små barn.

Job bara längtar efter upprättelse och vill förklara sin oskyldighet för det som har hänt. Han så önskar att bli rättfärdigad både inför Gud och inför människor.

- I de två verserna innan vår text i v.23-24 så önskar han att hans ord skulle kunna skrivits ner i en boken eller ingraverats på en klippa som ett vittne för att försäkra hans oskuld att han inte förtjänat allt det som drabbat honom.

Många bibelutläggare menar att Job önskade detta nedskrivet som ett vittnesbörd för att försäkra Jobs oskyldighet efter hans död.

- Vid detta ögonblick så befinner han sig vid sin lägsta punkt i mörker och hopplöshet precis som kvinnan i Sydafrika.

Och det är även så som vi ibland kan känna oss. Finns det då något hopp, finns det någon utväg?

- Oavsett vad du går igenom min vän så har jag ett glädjebudskap av hopp för dig.

Vad är då vårt enda hopp i liv och död? Här så har jag tre punkter som jag vill ni ska lägga märke till som likt en sol kommer med ljus och hopp för Job men även för oss.

1. **Vår återlösare lever i v.25.** I denna vers så säger Job: ²⁵Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste (eller till sist som det bättre kan översättas så) skall han träda fram över stoftet.

Men jag vet att min återlösare lever. Återlösare betyder friköpare. Vem är då denna återlösare?

- Ordet här på hebreiska är גֹּאֵל betecknade i lagen en person som gjorde något av 4 olika saker:
 1. Friköpte en släkting från slaveri (3 Mos 25:47-55),
 2. Friköpte en släktings jordegendom som de tvingats sälja pga. fattigdom (3 Mos 25:23-24)
 3. גֹּאֵל återlösare betecknade också den person som hade rätten att hämnas sin släkting om denne blivit mördad (4 Mos 35:19).
 4. En גֹּאֵל, en återlösare kan också syfta på den som gifte sig med sin avlidne släktings fru så att den avlidnes namn skulle kunna leva vidare (5 Mos 25:5-10).

Detta får vi ett underbart exempel på i Ruts bok där Boas inte bara friköper Ruts makes egendom utan också tar sig an Rut som sin fru så att hennes avlidne man Mahlons namn ska kunna föras vidare.

- I denna händelse så ser vi verkligen Guds nåd i vilket deras son Obed kom att bli Davids farfar och från vars släktled vår Frälsare och Herre Jesus kom att härstama från. Boas var Ruts גֹּאֵל, hennes återlösare.

Vem var då den גֹּאֵל, den återlösare som Job syftade på?

- I kap 9:33 så önskade Job att det kunde finnas en medlare som kunde föra hans talan. Dels gentemot hans vänner men också inför Gud.

I kap 16:19 så hade Job kommit till tron på att han hade ett vittne i himlen som kunde föra hans talan inför Gud och Jobs med människor.

- I GT så hade Gud uppenbarats som Israels גֹּאֵל, dess återlösare som hade friköpt dom ut ur slaveriet ur Egypten.

Men vem var då denne גֹּאֵל, denne återlösare och det himmelska vittnet som kunde medla mellan Gud och människa och människor sinsemellan?

- 1 Tim 2:5 säger att det bara finns en medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus.

Även om Job här förmodligen inte fullt förstod detta så pekar denna vers fram på den verkliga återlösaren som är Herren Jesus Kristus.

- Job ville hävda sin rätt både inför Gud och människor att han inte hade förtjänat allt det som hade drabbat honom.

Han ville att det skulle bli bevisat att hans vänners anklagelser var falska.

- Men likt alla andra människor så var även Job en syndare. Han behövde inte en גֹּאֵל, en återlösare bara för att hävda hans rätt utan också för att friköpa honom från syndens slaveri.

Det var detta Jesus gjorde, han är den ende som levt fullkomligt och som inte kan anklagas för någon synd.

- Även om det inte fanns någon annan på jorden som var så from och rättsinnig, ingen som fruktade Gud och undvek det onda (1:8) som Job så var han också en syndare som inte skulle gå ostraffad (9:28).

Vi vet inte om han här fullt ut förstod att denne återlösare, denne גֹּאֵל, som han hoppades på var Jesus.

- Skillnaden mellan GT:s och NT:s tid är att vi idag med hela Bibeln i våra händer tittar tillbaks och blir frälsta genom tron på Messias och hans frälsande verk.

I GT däremot så blickade man fram på löftet om Messias. Oavsett hur mycket Job förstod eller ej så var det Jesus, den verkliga גֹּאֵל återlösaren som Job behövde.

- Som den verkliga återlösaren som hela GT pekar fram på så kom Jesus för att friköpa hela sitt folk från det straff som de förtjänar.

Och detta inkluderar både Job men också varje syndare som omvänder sig och tror på Jesus.

- Job ville ha upprättelse och rättfärdiga sig inför Gud, men enda sättet att stå rättfärdig inför Gud är genom återlösaren, Jesus.

Han som inte viste av synd som blev till synd för oss så att vi skulle kunna bli rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:21).

- Han inte bara tog vårt och Jobs straff genom att dö den död vi förtjänar att dö, nej den goda nyheten mina vänner är att vår återlösare lever och det är detta vi kommer ihåg denna påskdag att Jesus är uppstånden.

I och med att Jesus har uppstått från de döda så vet vi att Gud godtog hans offer för våra synder och att han verkligen lyckades med att friköpa oss från vårt straff och syndens slaveri.

- Att han lever är tecknet för oss att han är den återlösare som förmår att frälsta och genom hans uppståndelse så kan vi nu stå som rättfärdiga inför Gud.

Det var detta Job önskade och det är bara genom den uppståndne Jesus i vilket vi för evigt kan stå inför Gud och få upprättelse.

- Inte genom vår egen rättfärdighet, inte pga. vad vi har gjort utan på grund av vad Jesus har gjort. Han som enl. Rom 4:25 utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Denna solstråle av hopp får Job i hans mörkaste ögonblick och det är inte bara en solstråle av hopp för honom utan även för oss.

- Hela den kristna tron står och faller med uppståndelsen. Om inte vår återlösare lever så är vår tro meningslös och vi är ännu kvar i våra synder som Paulus säger i 1 Kor 15:17.

Men om han har uppstått min vän vilket jag är helt övertygad om, då spelar det ingen roll vad du har gjort eller inte har gjort.

- Oavsett hur många och stora synder du har begått, oavsett vad du har fått gå igenom eller just nu får gå igenom.

I och med att Jesus har uppstått så om din tro och förtröstan står till honom och inget annat då kan du veta att du har syndernas förlåtelse och kommer att få njuta av honom i all evighet.

- Om du hade mött kvinnan som min fru träffade vars kropp sakta bröts ner och hon frågade vad har du att erbjuda mig, vad skulle du då svara henne?

Givitvis så ska vi hjälpa dom fattiga men oavsett om hon skulle fått materiella rikedomar och en säng att sova i så skulle hon ändå komma att dö.

- För henne så fanns inget hopp i denna värld och det samma gäller dig och mig.

Du kanske har rikedomar, du kanske har god hälsa, men likt Job så kan allt vara borta imorgon? Vad står ditt och mitt hopp till och vad är det enda hopp vi kan erbjuda denna kvinna?

- Jo, "Men jag vet att min återlösare lever." Det är till detta som vårt hopp står till, det är här i vår framtid vilar.

Detta är vårt enda hopp i liv och död att Jesus är återlösaren som har friköpt oss från det straff som vi förtjänar och att han har uppväcks för vår rättfärdighets skull så att vi genom tron nu har förlåtelse inför Gud.

- Är det inte fantastiskt, är det inte otroligt att vi nu pga. Jesus genom frälsningen har fått det rätt ställt med Gud.

Detta är vår första punkt som ger oss hopp att vi vet att vår återlösare lever.

- Den andra av tre punkter får vi i slutet på v.25 till v.27. Att vi en dag ska få skåda vår återlösare.

Till sist ska han träda fram över stoftet och som Job säger i v.26-27 ²⁶**När sedan denna min sargade hud är borta, skall jag i mitt kött skåda Gud.** ²⁷**Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.**

- I Jobs bok så får vi flera indikationer på att både Job och hans tre vänner trodde att han skulle dö.

Genom sin sjukdom så bröts Jobs hud och kropp sakta ner, men i allt detta så var han förvisad att han skulle få skåda Gud.

- Vad är det då som gör att vi överhuvudtaget kan se Gud?

Först och främst eftersom vi genom Jesu uppståndelse har blivit rättfärdigförklarade, alltså att vi genom tron har blivit förklarade frikända från det straff vi förtjänar till att ha en rätt ställning inför Gud.

- Därför så kan vi nalkas Gud. Men lika viktigt är faktumet att Jesu uppståndelse är självaste grunden som gör det möjligt för oss att uppstå.

Genom sin död och uppståndelse så besegrade Jesus dödens makt över den kristne.

- Men samtidigt så kommer vi alla en gång att dö om inte Jesus hinner komma tillbaks innan.

Jesu uppståndelse är självaste garanten för att den kristne kommer att uppstå. Han är som 1 Kor 15:20 talar om förstlingsfrukten bland de som har insomnat, alltså de som har dött.

- Förstlingsfrukten var den första frukten som man skördade och med den så skulle också resten av skörden komma att inbärgas.

Jesus uppstod likt förstlingsfrukten som också granterar att vi som frälsta också kommer att uppstå.

- Därför mina bröder och systrar så är vi inte utan hopp. Även om våra kroppar likt Jobs och den sydafrikanska kvinnans kroppar kommer att brytas ner så har vi hoppet om att vi som Guds älskade barn kommer att få se Gud i vårt kött.

För den kristne så är döden inte bara ett slut utan en början på en underbar evighet med Gud.

- Det är som Jesus sa: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör (Joh 11:25).

Därför så behöver vi inte som kristna vilket Paulus för fram i 1 Thess 4:13 sörja som dom som är utan hopp.

- För den som förtröstar på Jesus i liv och död så finns det som vi sjunger glädje bortom graven och en framtid full av sång.

Är det inte underbart att vi en dag i vår uppståndelsekropp kommer att få se vår underbare Frälsare, Herre och Gud.

- Vilket fantastiskt löfte, vilket fantastiskt hopp. Vi har nu för det första sett hur vi har hopp i och med att vår återlösare lever som gör att vi nu står förlåtna inför Gud.

Och för det andra så har vi hoppet att vi en dag i våra uppståndelsekroppar ska få vara med Gud.

- Vår tredje punkt som relaterar till den andra punkten är hoppet som vi har i längtan efter den dagen som vi kan läsa i slutet på vers 27.

Därefter trånar jag i mitt innersta. Ordgarant så säger Job att hans njurar i hans inre förtärs och detta underförstått av längtan.

- Job i sitt lidande längtade efter att få se Gud med egna ögon. Och är inte detta något för oss att blicka fram emot?

Hans hälsa likt den sydafrikanska kvinnas bröts ner. Och mina vänner antingen vi vill det eller ej så är det också ett faktum att vår hälsa också kommer att bli sämre när vi åldras.

- Detta skulle lätt kunna leda till att man blir deprimerad, men mina vänner för oss som kristna så blir det en indikation på att vi kommer än närmare att få vara med vår underbare återlösare och Herre.

Ok, det är inte kul när ens hälsa försämras och absolut vi ska sköta vår kropp som är den HA tempel och leva så länge som Gud planerat för oss.

- Men likt icke troende så behöver vi inte sörja denna utveckling. Jag kommer inte ihåg exakt detaljerna men vid något tillfälle så pratade jag och en icke troende med en troende som hade fyllt år.

Den icke troende sa: "Ja, nu har du fått en spik till i kistan" Till detta svarade den troende med ett leende på läpparna: "Nu är jag en dag närmare Herren"

- Förförra veckan så läste jag ut Iain Murrays bok om Martyn Lloyd-Jones som jag varmt kan rekommendera.

I det sista kapitlet i boken så blev jag så uppmuntrad över att läsa om den glädje och tacksamhet som ML-J utstälade trots att han var över 80 år gammal och dödligt sjuk.

- Han levde i hoppet och längtan efter att få se sin underbare återlösare och frälsare.

En bibelvers genom vilket han fann uppmuntran, styrka och glädje genom var 2 Kor 4:16-18¹⁶ Därför tappar vi inte modet. Även om vår

yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. ¹⁷Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. ¹⁸Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

- Mina vänner vad är denna korta tids lidanden i jämförelse mot den ära och härlighet som väntar.

Ha inte ditt hopp i denna förgängliga värld utan i längtan efter att få vara med Jesus.

- Längtar du efter denna dag? Har du denna dag i fokus? Det är detta som ger oss hopp och hjälp att genomgå alla livets svårigheter.

Det är därför vi kan härda ut, det är genom detta och den helige Andes hjälp som vi får styrka och kraft att möta alla livets svårigheter.

- Vi är bara i denna värld för att gästa, vi har en annan destination ett himmelskt löftesland, en ny himmel och en ny jord dit vi är på väg.

Där ska det inte längre finnas något lidande, ingen död, ingen sorg utan en underbar evighet där vi får glädja oss i Gud.

- Och allt detta är grundat i att vår återlösare Jesus Kristus lever. Han är uppstånden!!! Amen, halleluja prisad vare Herren. Han lever!

Det är hans uppståndelse som är garanten att vi nu kan stå rättfärdiga inför Gud och har löftet att vi också som troende ska få uppstå med honom. Längtar du efter att få vara med honom?

- Hur är det med dig min vän? Vad är det du hoppas på? Är det rikedom, är det hälsa, är det jordisk lycka?

Allt detta är förgängligt och kommer en dag att tas ifrån dig. Men, min vän livet är inte hopplöst, det finns hopp för dig och detta hopp finns i den uppståndne.

- Vi har alla syndat, vi har alla gjort det som är ont i Guds ögon. Vi har alla satt oss själva i världens centrum och försökt ta Guds plats.

Och för detta förtjänar vi domen, men den goda nyheten är att Jesus, Messias Guds för eviga kung kom ner till denna jord och levde det liv vi inte kunde leva, och dog den död vi förtjänade att dö och uppstod för att vi ska uppstå med honom och för alltid kunna leva med honom.

- Han är ditt enda hopp. Vänd om och tro på honom så behöver du inte frukta döden utan kan se fram emot en underbar evighet med honom.

Detta är vårt enda hopp i liv och död att Jesus vår återlösare är uppstånden och som evangeliekatekesen svarar på denna fråga: "Vad är vårt enda hopp i liv och död?"

- Att vi inte tillhör oss själva utan att vi, med kropp och själ, både i liv och död, tillhör Gud och vår Frälsare Jesus Kristus.

Låt oss nu sjunga om denna underbara sanning som vi för all evighet kommer att prisa Gud för. Att vi tillhör Gud och vår frälsare Jesus Kristus pga. Jesu uppståndelse.

Kristus har uppstått, Uppstånden han är
Sjung, sjung halleluja
Sjung med i sången de friköptas sång
Kristus har uppstått, ja, uppstått Han har