

Kära bröder & systrar,

- Har ni märkt hur livet är som ett hamsterhjul som bara snurrar. Ju fortare vi springer desto snabbare rullar det på och det känns som om det inte finns något slut på allt som ska göras.

Du går upp på morgonen, duschar, äter och iväg till jobbet eller skolan, när du väl kommer hem så ska huset städas, tvätten ska göras, man ska handla, betala räkningar, fixa och dona och oj nu är klockan 11 dags att lägga sig och sen repeteras det nästa dag då klockan ringer kl. 6.

- För er som har barn så kan ni lägga till hämta barn från skola, musikskola, träningar, vänner osv. Vi kan göra den här listan hur lång som helst.

Även när det gäller att tjäna Herren så finns det obegränsat med saker att göra och man känner att dygnets 24 timmar långt ifrån räcker till för allt.

- Hur många gånger har jag inte önskat att jag kunde klona mig själv några gånger. Men detta är inte Guds plan för oss.

Livet är som Kevin DeYoung fångar i en boktitel: Crazy busy, det är galet upptaget.

- I detta hamsterhjul som vi kan känna att vi befinner oss i där vi förmodligen är den mest upptagna generation som levat så förutom att många av oss behöver sänka farten så är det lätt att vi missar det viktigaste av allt och det är detta vi ska tala om idag.

Vad är då det viktigaste i våra liv som kristna? Vad är det som är livsviktigt för oss som vi inte kan missa varje dag?

- Vänligen gå med mig till Luk 10:38-42:

<sup>38</sup>Medan de var på väg gick Jesus in i en by, där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. <sup>39</sup>Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. <sup>40</sup>Marta däremot

var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning, och hon gick fram och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig." <sup>41</sup> Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. <sup>42</sup> Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne."

[Bön]

- I vårt studie av Lukasevangeliet så började vi i slutet på kap 9 den tredje av fyra delar i denna bok som är en lång vandring fram till Jerusalem i kap 19 där den sista delen av boken börjar.

Här i kap 10 så fick vi se hur Jesus sände ut de 72 för att förbereda hans ankomst till olika städer och byar dit han skulle komma och förra veckan så kom en laglörd fram och försökte sätta Jesus på prov.

- Åt denna laglärde som ville rättfärdiga sig själv med att han hade hållit de två största buden så berättade Jesus om den barmhärtige samariten för att visa att den laglärde inte älskade sin nästa som sig själv.

Här så fick vi verkligen en tankeställare om vi är en nästa för våra medmänniskor för att hjälpa dem i deras jordiska lidande men också för att de ska undgå evigt lidande.

- Och nu idag så får vi en inblick när Jesus stannar på ett annat ställe under sin resa.

Här så talar Lukas inte i kronologisk utan i tematiskt ordning där Jesus kommer hem till två systrar Marta och Maria.

- Efter att ha lyssnat till den barmhärtige samariten så kanske vi alla blir ivriga att villja göra gott gentemot vår nästa vilket är rätt och riktigt.

Men för att vi inte ska få ett snedvridet fokus så lägger Lukas här in denna händelse så att vi ska få en rätt grund när vi tjänar Herren och lever våra dagliga liv.

- Vad är då det viktigaste i våra liv som kristna? Vad är det som vi bara inte får missa? Vi ska alldeles strax se på detta.

Denna händelse består av tre delar: För det första i v.38-39 en introduktion som förklarar bakgrunden och de tre nyckelpersonerna, Jesus, Marta och Maria.

- Maria finns bara med i bakgrunden då denna händelse är en konversation mellan Jesus och Marta.

Den andra delen har vi i vers 40 i vilken Marta klagar på sin syster Maria inför Jesus.

- Och i den tredje delen så får vi Jesu svar till Marta i v.41-42.

Vad är då problemet? Jo, från Martas perspektiv så känner hon sig lämnad i sticket av sin i hennes ögon lata syster som bara sitter och lyssnar på Jesus medans hon får ta hand om alla husets göromål och helt själv ta hand om deras gäst.

- Hur många av oss kan inte känna igen oss när det gäller Marta att vi ibland kan känna det som om vi får göra allt.

Det kanske är vid ett grupparbete i skolan, det kanske är i familjen eller i församlingen.

- Eller kanske det inte är att du känner att du blir lämnad i sticket utan helt enkelt att det är så mycket att göra så att du helt enkelt bara blir en maskin som jobbar på utan att ta det lugnt och du kanske till och med tycker om det?

Mina vänner jag måste erkänna att jag kan känna igen mig med Marta. Det finns så mycket att göra och därför så tenderar jag att bara jobba på.

- Så för Marta så är problemet att det finns så mycket att göra så hon bara måste jobba på och hon är besviken på sin syster som inte hjälper henne.

Men det egentliga problemet är något helt annat. Det är att Marta är så upptagen med att tjäna Jesus att hon missar att ta tid med honom.

- Och här så tror jag nog att vi alla på ett eller annat sätt kan känna igen oss.

Oavsett om det är att vi är upptagna i våra dagliga liv eller i tjänst för Herren så tenderar vi alla att lätt falla in i diket att vi blir för upptagna med att ta tid med Jesus eller även om vi tar oss tid att vi inte tar tillräckligt med tid eller inte använder denna tid på rätt sätt.

- Låt oss nu belysa detta problem och sen se på lösningen och det är detta som är våra två punkter för denna predikan.

För det första problemet med att vi inte tar tid med Jesus och för det andra lösningen på detta.

- Men innan vi ser på problemet så låt oss bara kolla på bakgrunden.

Jesus är på väg på sin vandring till Jerusalem och någon gång under denna resa så tar Marta emot honom i sitt hem.

- Hon visar sin gästvänlighet något som kulturen krävde men även något som hon villigt och glatt gjorde.

Och även då detta inte är huvudpoängen i denna text så är det något vi kan ta lärdom av att vara gästvänliga.

- I Rom 12:13 så blir vi av Paulus uppmanade att vara ivriga att visa gästfrihet.

När det gäller denna händelse så är det viktigt att vi inser att Jesus inte kritiserar Marta för att hon var gästvänlig eller för att hon tjänade honom.

- Detta är något som vi alla bör göra och Jesus säger i Matt 20:26-27 att den som vill vara störst bland er ska vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er ska vara de andras slav.

Marta hade också en syster vid namn Maria som efter att Jesus kommit in i deras hem satt vid hans fötter och lyssnade.

- Hennes fokus var att vara med Jesus. Att sitta vid en lärares eller huvudtaget en annan mans fötter när han var en gäst i ens hem var något näst intill otänkbart för en kvinna i denna kultur.

Det som förväntades av en kvinna i kulturen var att först och främst ta hand om gästen och hushållets göromål.

- Många menar att det vanliga under denna tid var att män och kvinnor när man hade gäster inte ens satt i samma rum.

Så är det idag på landsbygden i en stor del av arabvärlden. Om jag och min fru t.ex. skulle komma hem på besök till en konservativ arabisk familj på landsbygden så skulle Hannah gå in till kvinnorna och jag skulle sitta med männen.

- Ända tillfället då jag skulle vara i samma rum som kvinnor när vi besökte dessa familjer var när dom kom in med mat till männen.

Under denna tid så tillät många rabbiner kvinnor att ta emot undervisning från Skriften, samtidigt som flera Rabbiner förbjöd dom att likt en lärjunge sitta vid deras fötter och ta emot undervisning.

- Med detta som bakgrund fastän Jesus tillät och uppmuntrade till detta så kan ni tänka er hur chockerande det kunde ha varit för Marta att hennes syster bara satt där.

Kulturellt så hade hon försummat sitt ansvar att hjälpa till att ta hand om en gäst och förmodligen så skulle hon kulturellt inte ha suttit vid Jesu fötter likt en lärjunge och lyssnat till honom. Detta var problemet utifrån Martas perspektiv.

- Men vad var då det verkliga problemet. Jo det var Martas att hon inte tog tid med Jesus.

Här så skulle jag vilja att vi läger märke till tre saker när det gällde Martas problem att inte ta tid med Jesus och det är något som berör oss alla.

- För det första i v.40 när hon kom fram och klagade inför Jesus varför hennes syster inte hjälpte henne så ser vi att hon var för upptagen med allt som skulle ställas i ordning.

Ordagrant så var hon för upptagen med allt tjänande. Och kära bröder och systrar det är intressant här att en vanlig betydelse av ordet som här översätts med att vara upptagen är att dras bort.

- Hon drogs bort från det som hon egentligen ville, att vara med Jesus. Och det som gjorde henne upptagen och drog henne bort var det som i sig var något gott att göra.

Att tjäna Jesus är inte fel och något som vi uppmanas till, men till och med detta kan bli en avgud om det får felaktiga proportioner som gör att vi dras bort från den som vi säger oss tjäna.

- Här så känner jag mig själv träffad. När jag predikar denna predikan så skulle jag kunna stå framför spegeln och predika för mig själv för det känns som om den berör mig själv mer än någon annan.

Jag känner mig allt för lik Marta. Det är inte det att jag inte tar tid med Jesus men jag har en tendens att kunna bli för upptagen och dras bort när det gäller att tjäna Herren.

- Det finns så mycket att göra och tiden räcker inte till. Det är samma i hemmet där jag tenderar att bli allt för upptagen med det som "måste göras" vilket många ggr kan vänta.

Och just det som bara måste göras som i sig inte är fel kan bli en avgud i ditt och mitt liv om det får för stora proportioner.

- Min vän, är det något i ditt liv som gör att du blir för upptagen, är det något i ditt liv som drar dig bort ifrån att spendera tid med Jesus?

Jag skulle vilja uppmuntra oss att ta tid och reflektera. Finns det något i ditt liv som får ta för stor plats eller fokus som blir ett hinder i din relation med Jesus?

- Är det något som drar dig bort från att ta tid med honom? Första steget mot en förändring är att inse detta.

Det andra problemet som vi ser i Marta, också detta i v.40 är hur hon hade fel attityd och detta kommer fram när hon säger till Jesus:

- "Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig."

Här så har hon en dömande attityd där hon förväntade sig att andra skulle vara och göra precis som hon.

- Och denna attityd grundade sig delvis i att hon inte spenderade tillräckligt med tid med Jesus. Hade hon tagit den tid med honom som hon här borde så hade inte frågan kommit upp.

Det är lätt att du och jag likt Marta förväntar oss att alla bör vara precis som mig och ha precis samma prioriteringar som just jag har.

- Varför kommer inte fler personer och hjälper till innan mötet, varför är inte fler personer med på Kviberg och evangeliserar?

Varför, varför och det kan lätt bli att vi likt Marta försöker indirekt att tvinga människor att göra det vi brinner för utan att inse att Gud har gett oss alla olika gåvor och talanger.

- Med detta sagt så menar jag inte att vi ska strunta i det som behöver göras eller att man ska se sig själv som för fin för att göra

något som behöver göras eller att fylla ett behov fastän det inte kanske är ens gåva eller passion.

Men det stora problemet är när vi vill tvinga andra att bli och göra det som vi är och brinner för.

- Vi är olika lemmar i Kristi kropp som Paulus talar om och vi kan inte tvinga ett öga att agera som en fot eller en hand att försöka vara ett öga.

Det allra viktigaste för oss alla är om vi tar tid med Jesus och detta leder inte till ett passivt liv.

- Om vi i gemenskap med honom kommer att bli förvandlade av hans kärlek så kommer det att leda till ett liv där vi praktiskt visar vår kärlek för honom och våra medmänniskor.

Låt oss bara inte tvinga människor att vara eller göra precis som vi. Vi är så olika och det är viktigt att mångfalden i Kristi kropp för uttryckas i bland oss.

- Det tredje problemet som Marta och vi så ofta kan ha där vi inte tar tid med Jesus får vi i vers 41 när Jesus säger till henne:

”Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket.”

- Visar inte detta hur snedvridet vårt fokus är där vi blir så upptagna av våra bekymmer och det vi oroar oss över att vi inte går till den som är själva lösning på våra bekymmer och oro.

Vi är så benägna att hålla det för oss själva i stället för att gå till Jesus och lämna våra bördor åt honom.

- Det är rent ut sagt ironiskt när våra bekymmer och oro gör att vi inte tar oss tid med Jesus.

Då har dom fått bli till en avgud i våra liv när det som borde leda oss till honom istället håller oss borta från honom.



- Och många gånger så är det Gud som sänder det vi bekymrar och oroar oss över för att vi ska söka honom.

Men å hur benägna vi är att missa detta och å hur sena vi är att komma till honom i bön.

- Många gånger så blir dessa problem och denna oro en indikation att vi inte tar den tid och har det liv som vi borde ha med Jesus.

Vi kan inte undvika problem och svårigheter men frågan är hur vi gensvarar till dom. Tar vi dom till Jesus i bön eller bekymrar vi oss och oroar oss så mycket att vi inte har tid för Jesus?

- Mina vänner låta oss påminnas om detta och lära oss vår läxa så att vi nästa gång vi bekymrar och oroar oss ställer oss frågan: Har jag gått till Jesus med problemet?

Och vad säger detta som jag oroar och bekymrar mig över om min relation till Jesus? Är det kanske en indikation på att allt inte är som det borde vara.

- Vi har nu sett på tre problem som hindrade Marta men även oss att ta tid med Jesus:
  1. Att hon var för upptagen så att hon drogs bort från Jesus
  2. Att hon hade fel attityd
  3. Att hon var bekymrad och oroade sig för så mycket.

Vi skulle kunna göra listan längre med olika skäl som hindrar oss att ta tid med Jesus och i vår relation med honom, men primärt så handlar det om när vi är för upptagna för att ta tid med honom.

- Låt oss nu gå till lösningen på problemet med att vi inte tar tid med Jesus.

Oavsett om vi dagligen spenderar tid med Jesus så måste vi alla erkänna att vi i olika avseende brister när det gäller vår relation till Jesus.

- Vi kan alltid växa i våra personliga liv och när det gäller i den tid vi spenderar med honom.

Så vad är då lösningen på problemet? Jesus säger i vers 42: "Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen, och den skall inte tas ifrån henne."

- Marta var upptagen med att bekymra och oroa sig över så mycket, men bara ett är nödvändigt.

Maria hade valt den goda delen. Marta hade varit upptagen med att ta hand om sin gäst och med maten.

- Istället för att ha lagt all tid på att göra den bästa måltiden och att hemmet skulle vara i topskick så kunde hon istället ha saktat ner och bjudit på något enklare så att hon kunde fokuserat på att vara med Jesus.

Maria däremot hade valt den goda delen: Vad var då det? Jo, i vers 39 att sitta vid Herrens fötter och lyssna till hans ord.

- Det är Herren själv som vi läste i Psalm 119:57 som är den goda delen likt en utsökt måltid. Maria hade valt att vara med Herren och att lyssna till hans ord.

Det var vikten av att lyssna till Jesus som rösten som kom ur molnet på förklaringsberget i Luk 9:35 hade uppenbarat för Petrus, Jakob och Johannes:

- **"Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!"**

Det var detta som var det viktiga, det enda nödvändiga att vara med och att lyssna till Jesus.

- Och det är detta som är det viktiga för oss idag. Men hur gör vi då det när Jesus inte är ibland oss?

- Jo, vi får gå till hans ord, till Bibeln och till bönen där vi ber honom att tala till oss genom hans ord.

Precis som Jesus i Matt 4:4 sa att människan inte ska leva endast av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun så på samma sett som vi måste äta fysisk mat för att må bra så behöver vi också dagligen äta från Guds ord.

- Och med detta så menar jag inte bara att vi läser Bibeln. Det finns många sätt i vilket vi kan fylla oss med Jesu ord från Bibeln som att lyssna till undervisning från Bibeln, läsa Bibeln, studera Bibeln, memorera Bibeln och meditera och begrunda vad den säger och givetvis att tillämpa den in i våra liv.

Detta är livsavgörande mina vänner för ett sunt, hälsosamt och fruktbärande kristet liv att vi fyller oss med Jesu ord. Men det hela börjar med att vi tar tid med Jesus

- Förra söndagen så träffades medlemmarna här i församlingen för en brunch där vi samtalande om lärjungaskap hur vi kan utvecklas i att hjälpa varandra att växa i vår förståelse och vandring med Jesus.

Och som ett led i att hjälpa varandra på vägen så beslutade vi att erbjuda och att uppmuntra alla medlemmar och besökare att under 5 veckor i vår ta sig tiden att träffas med en annan troende för att tillsammans uppmuntra och uppbygga varandra när det gäller vårt personliga liv med Jesus.

- Som kristna så är vi en andlig familj och precis som en vanlig familj hjälper varandra så längtar vi efter att vi allt mer skulle kunna fungera som den andliga familj som vi är.

Vi ber och hoppas att detta skulle kunna vara en början till hjälp för att vi skulle kunna komma varandra närmare och kunna växa i vår kärlek, omsorg och gemenskap med varandra som man inte kan göra om man bara träffas en gång i veckan.

- Vi behöver dela det kristna livet tillsammans med varandra även i vardagen och jag vet att många av er har längtat och bett att vi skulle växa på detta område.

Låt oss fortsätta att be för detta, men även att praktiskt göra något åt det vilket detta är ett första steg.

- Om ni skulle fråga mig vad jag tror är det största problemet som genuint kristna har när det gäller deras vandring med Herren så skulle jag utan tvekan säga: andlig disciplin.

Och jag får säga hur jag ofta blir påmind om vilka förödande konsekvenser avsaknandet av detta får i kristnas liv när det leder till synd och mycket onödigt lidande.

- Men samtidigt så vill jag säga att jag också ständigt blir påmind om vilken välsignelse jag har fått se hur detta har i kristnas liv när det praktiseras.

Ta i princip vilken person som helst i den kristna historien från Jesu lärjungar och fram tills nu som har blivit använda mycket av Gud oavsett om det är på missionsfältet, församlingen eller i familjen och jag kan nästan lova dig att det var människor som hade andlig disciplin.

- Målet med andlig disciplin är inte lagiskhet och ett tråkigt liv utan en underbar relation med Jesus i vilket vi blir mer lika honom och mer och mer reflekterar vår underbare Frälsare.

Så om det är något jag skulle önska att vi växte i som individer och församling så är det i andlig disciplin.

- Hur gör vi det då praktiskt: Det vi vill erbjuda och uppmuntra alla till samtidigt som det är frivilligt är att med början en vecka efter påsk att sätta av ungefär en timma varje vecka under 5 veckor tillsammans med en annan person gå igenom de 5 första kapitlen i Don Whitneys bok om andliga discipliner. för det kristna livet:

Kap 1: Målet med andlig disciplin: Gudaktighet.

Kap 2 och 3 handlar om olika sätt i vilket vi tar till oss Bibelns budskap genom att lyssna på den, läsa den, studera den, memorera den och meditera eller begrunda över den samt hur vi tillämpar dess budskap in i våra liv.

Kap 4 handlar om bön och kap 5 om tillbedjan.

- I denna upptagna tid så tror jag vi alla har mycket att lära på dessa områden oavsett om vi precis som nykristna börjar med att spendera tid med Jesus dagligen eller som kanske någon av er har gjort det i över 30 eller 40 år.

Jag får verkligen säga att när jag växt på dessa områden att det har fått revolutionera mitt eget liv och jag har fått se så många andra erfara det samma.

- Så jag får säga att jag med stor förväntan ser fram emot hur jag själv ska kunna växa mer i detta genom att träffa någon av er under dessa 5 veckor för att vi tillsammans ska kunna uppmuntra och uppbygga varandra att växa i våra personliga liv med Gud.

Ok, säger någon, men jag har inte tid. Om du inte har tid så visar det på att du har alldeles för mycket att göra och behöver ändra dina vanor.

- Allt vi ber om är att du skulle sätta åt sidan ca 1 timma varje vecka under fem veckor för att träffa en annan kristen så att tillsammans kan hjälpa varandra att växa i er andliga disciplin och liv med Gud.

Och kanske för några som har svårt att få deras scheman att synkas kanske det kommer att ta några veckor till.

- Men huvudsaken är att man träffas. Så vad vi kommer göra är att vi skickar runt en lista där vi uppmuntrar er att skriva upp era namn så kommer vi att matcha ihop oss alla med en annan person av samma kön för att gå igenom denna studieguide.

Vad kan man då göra för att träffas? Jag vet att en del har svåra arbetsscheman eller långt att köra.

- För vissa så kanske det passar bäst att träffas hemma i någons hem, för andra på ett kafé inne i stan eller till och med att göra detta över telefon eller skype.

Jag skulle rekommendera att man träffas i person men om man inte får ihop det så kan man göra det på telefon vilket jag själv nu har gjort i flera månader med en person och det är fantastiskt att se hur vi båda växer genom detta.

- Det kommer också finnas möjlighet att komma en timme innan på söndagarna och sitta enskilt i ett rum här på Kortedala forum.

På torsdagarna när vi har bibelstudier så kommer det även gå bra om man hör av sig i förväg att komma lite innan och sitta enskilt i ett rum hemma hos mig och Hannah.

- Det är detta som är lärjungaskap att hjälpa varandra på vår vandring med Herren och det är detta vi skulle vilja se utvecklas i vår församling som en naturlig del där vi hjälper varandra att växa i Kristus tillsammans.

Och vad är väl en bättre början än att uppmuntra varandra till att ta personlig tid med Jesus.

- Vi har nu sett hur vi liksom Maria behöver ta tid med Jesus. Det är detta som är det enda nödvändiga i våra liv.

Om vi inte gör ett medvetet val att "sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord" som det enda nödvändiga i våra liv då kommer vi att kunna komma på 1000 olika skäl för varför vi inte har tid.

- Om du inte regelbundet tar denna tid med Jesus så börja ikväll när du kommer hem.

Gå till hans ord och be att han genom den HA hjälper dig att hitta en bra vana i vilket du tar tid med honom.

- För mig själv så om jag inte innan jag börjar en arbetsdag tar denna tid med Jesus så har jag funnit hur allt annat tenderar att komma i vägen och hindra mig från att ta tid med honom.

Vad är det enda nödvändiga, vad är det allra viktigaste i den kristnes liv. Jo, att ta tid med Jesus. Gör detta till din prioritet min vän och jag lovar dig att ditt liv kommer att bli förvandlat.

- Hur kom då Jesu ord här att påverka Marta och Maria? Nästa gång vi hör hur Jesus är på väg för att besöka dem i Joh 11 så har något mycket tråkigt ägt rum. Deras bror Lasarus har dött, men för oss som redan har läst om detta så vet vi att Jesus kommer att uppväcka honom från de döda.

Man hade för fyra dagarsedan begravt Lasarus och Marta och Maria hade massa gäster som visade deras medlidande och sorg med dem.

- Och här så uppenbaras hur Marta hade tagit till sig vad Jesus hade sagt om det enda nödvändiga.

När hon fick höra att Jesus var på väg så lämnade hon alla sina gäster och gick utanför byn för att möta Jesus.

- Det enda nödvändiga var att vara med Jesus. Hon visserligen sa till Jesus: "Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött.<sup>22</sup> Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om." (Joh 11:21-22).

Genom att ha lyssnat på och spenderat tid med Jesus så hade hon lärt sig sin läxa och var full av tro på Jesus.

- Efter att Jesus hade sagt: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,<sup>26</sup> och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" så svarade Marta:

"Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen." (Joh 11:25-27)

- Marta hon hade verkligen tagit till sig Jesu ord om vikten av att spendera tid och lyssna på honom och det kom att förvandla hennes liv.

Men hur gick det då med Maria. Vad fick det för någon påverkan på hennes liv att hon satt vid Jesu fötter och lyssnade till hans ord.

- Ledde det kanske till passivitet? Nej, Istället kan vi läsa att hon tog till sig Jesu ord mer än någon annan i Joh 12.

Jesus hade talat om sin död men det var ingen som förstod det. Maria däremot förberedde Jesus för hans begravning genom att smörja Jesus med en dyrbar nardus olja och torka hans fötter med sitt hår.

- Marta tog till sig Jesu ord genom att spendera tid med honom och det ledde till en underbar tro och tillit till Jesus.

Marias prioritering att spendera tid med Jesus ledde inte till en passivitet utan till hur hon på ett underbart sätt tjänade Jesus.

- Hur är det med dig min vän? Är du för upptagen för att ta tid med Jesus?

Har du över huvudtaget lärt känna honom? Om du ännu inte har lärt känna Jesus så skulle jag vilja uppmuntra dig att ta tid med honom i hans ord.

- Läs evangelierna, Matteus, Markus, Lukas och Johannes och lär känna Jesus för den han är. Han är Messias, den utlovade kungen som GT i en mängd profetior lovade skulle komma för att rädda oss från denna mörka värld in i hans eviga rike.

Vi har alla syndat och gjort uppror mot honom och förtjänar hans eviga dom.

- Men den goda nyheten är att han, Guds eviga kung kom ner till denna jord, blev människa och dog i syndares ställe för att ta vårt



straff, men inte bara det han uppstod från det döda och sitter nu på sin himmelska tron där han regerar.

Omvänd dig och tro på honom så blir du räddad in i hans rike och kan för all evighet få njuta av och glädjas i honom.

- Men allt börjar med att du tar dig tiden att läsa om vem han är så att du kan lära känna honom.

Låt oss inte som kristna vara för upptagna utan låt oss ta oss tiden att umgås med Jesus och låta oss förvandlas av hans underbara kärlek till oss.

- Denna kärlek som vi strax ska bli påmind om när vi firar Herrens måltid.

Låt oss be...