

Kära vänner,

- Har ni någon gång sett en reklamsnut för en kommande film? Det tror jag nog vi alla har gjort.

I dessa så gör filmbolagen allt de kan för att människor ska vilja se filmen.

- Idag så ska vi få ett smakprov på något långt bättre, något som överhuvudtaget inte går att jämföra med en förgänglig jordisk film.

Det är ett smakprov på det mest fantastiska som finns. I vår text för idag så blir vi inbjudna att tillsammans med tre av lärjungarna få en försmak på Guds rike och ära.

- Här i Lukas 9:27 så säger Jesus till sina lärjungar: **Jag säger er sanningen: Bland dem som står här finns några som inte skall smaka döden, förrän de får se Guds rike.**

Vad innebär det att se Guds rike?

- Dessa ord säger Jesus till lärjungarna efter det att de fått uppenbarat för sig Jesu identitet, uppdrag och deras kallelse.

Dom hade nu förstått att Jesus var Guds Messias och han hade förklarat för dom att han skulle lida, bli förkastad, dö och på tredje dagen uppstå.

- Och sen så hade Jesus gett dom villkoret om de ville följa efter honom att de måste förneka sig själv, varje dag ta sitt kors och följa honom.

Efter att de hade hört dessa ord så lovar Jesus några av lärjungarna att de inte skulle dö förrän de hade sett Guds rike.

- Idag så ska vi se hur Petrus, Johannes och Jakob får ett smakprov på Guds rike med Jesu ära och härlighet uppenbarad.

Vad jag nu skulle vilja göra är att inbjuda er alla att i vår text få se Guds rike. Men inte bara det, jag skulle vilja bjuda in er om ni ännu inte har det att bli del i Guds rike.

- Vänligen gå med mig till Lukas 9:27-36

<sup>27</sup>Jag säger er sanningen: Bland dem som står här finns några som inte skall smaka döden, förrän de får se Guds rike.” <sup>28</sup>Omkring åtta dagar efter det att Jesus hade sagt detta, tog han med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. <sup>29</sup>Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita. <sup>30</sup>Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia <sup>31</sup>och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång, som han skulle fullborda i Jerusalem. <sup>32</sup>Petrus och de som var med honom sov tungt, men när de vaknade såg de Jesu härlighet och de båda männen som stod där tillsammans med honom. <sup>33</sup>När dessa skulle skiljas från honom, sade Petrus till Jesus: ”Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Han visste inte vad han sade. <sup>34</sup>Medan han talade, kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och lärjungarna blev förskräckta, när dessa trädde in i molnet. <sup>35</sup>Och ur molnet kom en röst: ”Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!” <sup>36</sup>Och när rösten ljöd, visade det sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett.

[Bön]

- Spänn på er säkerhetsbältena och välkomna vidare på vår resa genom Lukasevangeliet som var skrivet för att vi ska veta hur säkra dessa ord om Jesus är.

På vår resa så börjar vi närma oss slutet på den andra av de fyra sträckor som Lukas tar oss med på.

- Den första sträckan i Luk 1-4:13 fungerar som en introduktion till boken där vi fått göra en resa genom tiden från Jesu födelse och vidare genom hans förberedelse till tjänst med hans dop och frestelse.

Vi håller just nu på att avsluta den andra delen av boken i kap 4:14-9:50 där vi för följa med på en resa genom hela Galileen som handlar om Jesu tjänst i denna del av landet.

- Och om några veckor så ska vi börja vår näst sista resa som är en lång vandring till Jerusalem som med början i kap 9:51 och som pågår fram till och med kap 19.

Och när vi har kommit dit så får vi i resterande del av boken följa med på en resa i och runt Jerusalem där Jesus slutför det uppdrag för vilket han kom genom att dö och uppstå för att frälsa sitt folk in i hans rike.

- Så vi har nu kommit till slutet på den andra delen av Lukasevangeliet som vi ska slutföra om två veckor.

Fram tills nu så har Lukasevangeliet fokuserat på vem Jesus är? Och förra veckan så nådde vi kulmen där Petrus bekände att Jesus är Messias.

- Från och med den tredje delen av Lukasevangeliet så kommer Jesus att förbereda lärjungarna på hur han i Jerusalem ska slutföra sitt uppdrag.

Förra veckan så fick vi det jordiska vittnesbördet om vem Jesus är. Idag så ska vi se på det himmelska vittnesbördet.

- Och när vi går igenom denna text för att förstå vad det innebär att se Guds rike och får det himmelska vittnesbördet så vill jag att vi ska göra detta utifrån en nyckelvers i vårt stycke: nämligen vers 35 där det står.

**<sup>35</sup>Och ur molnet kom en röst: "Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!"**

- Vi ska utifrån denna vers se på tre punkter: 1. Min Son, 2. Den utvalde, 3. Lyssna till honom.

Alla dessa tre punkter sker i uppfyllelse av gammaltestamentliga profetior.

- När vi tittar på var och en av dessa punkter, min son, den utvalde och lyssna till honom så vill jag att vi först ska se på dess gamla testamentliga bakgrund.

Och sen så skulle jag vilja att vi ser på dem i ljuset av hela den text som vi just har läst här i Lukas 9. Och slutligen vad dessa tre punkter har att säga för dig och mig idag.

- Låt oss börja med vår första punkt: Min Son. Ett moln där Guds ära uppenbaras har sänkt sig ner över berget där Jesus, Petrus, Johannes och Jakob befinner sig och så säger Gud Fadern: Denne är min Son.

Vad innebär då detta uttalande när Gud Fadern säger: "min son"? För att förstå detta låt oss se på dess gammaltestamentliga bakgrund.

- I Heb 1:5 så citerar Hebreerbrevets författare både 2 Sam 7 och Psalm 2 som förklara denna bakgrund.

Här så står det om Jesus: Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: *Du är min Son, jag har i dag fött dig?* Eller: *Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son?*

- Låt oss börja med det sista citatet som är hämtat från 2 Sam 7 som Omid hade en predikan om i somras.

I detta kapitel så kan man läsa om Guds löfte till kung David hur hans avkomma ska bygga ett hus åt Herrens namn och hur Gud ska befästa Davids tron för evigt.

- Profetian i 2 Sam 7 får delvis sin uppfyllelse i Davids son Salomo, men ytterst i Messias den väntade kungen som också han skulle kallas Davids son.

I 2 Sam 7:14 säger Herren: **Jag skall vara hans fader och han skall vara min son.**

- Denna vers pekar bortom Salomo och fram på Jesus som Messias konungen.

Låt oss nu gå till den andra versen som citeras i Heb 1:5 vilken kommer från Psalm 2 som är en konungslig psalm vars sjunde vers säger: **Du är min Son, jag har idag fött dig.**

- Denna konungsliga psalm talar långt mer än bara om en kung då den pekar fram på Messias.

Så när Gud Fadern här säger "Denne är min Son" så gör han det i uppfyllelse av gammaltestamentliga profetior där han pekar på att Jesus är den utlovade Messias.

- Att Messias, Kristus är Guds Son är något som Lukas redan har gjort tydligt för oss i sitt evangelium.

T.ex. i ängeln Gabriels budskap till Maria så säger han att Jesus ska kallas Guds Son, den högstes Son och att Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron där han ska regera för evigt.

- Här så bekräftas GT:s budskap som knyter Guds Son till Davids Son och de messianska löften om hur han, Jesus för alltid kommer att regera.

Även demonerna vittnade om detta faktum som t.ex. i Luk 4:41 där det står: **och de ropade: "Du är Guds Son." Men han talade strängt till dem och förbjöd dem att tala, eftersom de visste att han var Messias.**

- Så när Fadern ur molnet på berget sa: Denne är min Son. Så bekräftade han att Jesus är Messias.

Vad kan vi då dra för några kopplingar till detta utifrån vårt textavsnitt här i Lukas 9?

- Vad hade Jesus sagt till lärjungarna efter att Petrus hade bekänt att han är Messias? Jo, att några av dem inte skulle smaka döden förrän de får se Guds rike.

Och här ungefär en vecka senare så får dom ett smakprov på Jesus i den ära som varit som dold för dom när han vandrat tillsammans med dom som människa.

- Den ära som Joh 17:5 säger att han hade hos Fadern innan världen var till.
- Här så får lärjungarna med sina egna ögon beskåda Guds eviga kung Messias i all hans ära.

Detta ger också oss en försmak på när Jesus kommer komma tillbaka vid hans andra tillkommelse med makt, härlighet och ära.

- Men att se Guds rike var inte bara som här att få se rikets kung, Jesus i all hans ära.

Efter hans uppståndelse så skulle de med sina inre ögon börja förstå hur Jesus genom sin död och uppståndelse räddar människor in i hans rike.

- Och efter att den HA på pingstdagen hade kommit över dom så skulle dom själva bli hans vittnen och proklamera budskapet om Guds rike.

Detta skulle leda till att de med sina egna ögon skulle få se hur detta rike kom att spridas.

- Hur uppenbaras då Guds son, Messias, kungen här i hans ära? Vi läser om hur hans ansikte förvandlades och hans kläder blev skinande vita.

I Matteusevangeliet så står det hur hans ansikte lyste som solen (Matt 17:2).

- Tänk er att vara där och se Jesu härlighet och ära, den ära som han haft hos Fadern innan världen blev till.

Och tänk er, en dag ska vi få möta honom i all hans ära. När Jesaja mötte denna härlighet inför Guds tron så brast han ut ve mig jag förgås.

- Enda sättet i vilket vi kan möta Jesus i denna ära är på grund av hans frälsning. Annars så skulle vi förgås.

Här så möter vi inte bara Guds Son i hans ära utan också de två vittnena från gamla testamentet Mose och Elia som bekräftar Jesu identitet.

- Dessa vittnen som inte bara betecknar lagen och profeterna utan också pekade fram på Jesus.

Mose fungerade som en skugga, en typ på Jesus som hade lovat att Gud skulle låta uppstå en profet bland folket som är lik honom. Mose hade samlat Guds folk och det var detta Jesus skulle göra.

- När det gäller Elia så hade Gud i Mal 4:5-6 lovat att Elia skulle komma innan Herrens dag.

Vi ser hur detta uppfylls i Lukas 1 när ängeln Gabriel lovat att Johannes döparen skulle gå framför Jesus i Elias ande vilket även intygas att så var fallet i Matt 17.

- Och här så uppenbaras både Mose och Elia för att bekräfta Jesu identitet som Guds Son.

Dessa två som tidigare hade fått erfara Guds härlighet. Mose på Sinai berg och Elia vid berget Karmel och även han vid Horeb vid Sinai berg.

- Och nu kommer dom här som representanter för GT, det gamla förbundet för att bekräfta Jesus som på påskmåltiden skulle instifta det nya förbundet.

När Gud själv uppenbarar sig i molnet något vi kan se igenom GT hur Guds ära uppenbarar sig i ett moln så försvinner Mose och Elia bort och bara Jesus är där för lärjungarna att bevittna.

- Det är inte Mose och Elia det handlar om utan Jesus som Fadern vittnar om: Denne är min Son.

Denna händelse talar i klarspråk: Det är Jesus det handlar om, precis som Johannes döparen som kom i Elias ande hade sagt: "Han måste bli större och jag mindre" (Joh 3:30).

- Vi har nu sett hur vår första punkt, uttalandet: "Denne är min Son" har sitt ursprung i GT och hur det knyter an till vår text i Lukas 9.

Men hur relaterar då detta uttalande: "denne är min Son" till oss idag? Hur ska vi gensvara på detta?

- Hur gjorde lärjungarna Petrus, Johannes och Jakob?

När Mose och Elia hade uppenbarats tillsammans med Jesus i all hans ära så hade lärjungarna varit tyngda av sömn.

- Vi vet inte om det hade att göra med fysisk trötthet eller om det hade en andlig orsak varför dom blev så trötta.

Senare i Getsemane när Jesus stod inför sitt lidande och uppmannade dom att vaka i bön så skulle alla lärjungarna somna.

- Vad händer då när dom vaknar till och får se Jesus i hans ära och Mose och Elia som var på väg att gå bort ifrån honom?

Petrus impulsiv som han ibland kan vara får i v. 33 den "geniala iden:" **Mästare, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia." Han visste inte vad han sade.**

- Varför ville han då göra detta? Texten förklarar inte varför.



Många bibellärare menar att Petrus förslag om att bygga hyddor pekar på firandet av lövhyddohögtiden som Sakarja 14 har sagt ska ske på Herrens dag.

- Och eftersom Malaki 4 talar om att Elia ska komma innan Herrens dag så gör man denna koppling till lövhyddohögtiden som firades till minne av ökenvandringen i väntan på Herrens dag.

Vi vet inte om så är fallet även om det skulle kunna vara så.

- Men oavsett om det var så eller ej så på något sätt verkar det som om Petrus ville förlänga detta tillfälle med Mose och Elia där Jesu ära uppenbaras och detta genom att bygga dessa tre hyddor för var och en av dem.

Ett problem med detta är att han genom att vilja bygga dessa tre hyddor likställer Jesus med Mose och Elia. Men Jesus står över dem.

- Ett annat problem var att Petrus ville bevara denna ära utan lidandet.

I parallellstället i Matteusevangeliet så tillrättavisade Petrus Jesus strax innan denna händelse genom att säga att Jesus inte skulle behöva lida och dö (Matt 16:22).

- Men sanningen är den, utan lidande ingen ära. Lärjungarna hade här bara fått en försmak av den ära som väntade, men först måste lidandet komma.

Hur ska då vi gensvara till Jesus som Guds Son full av ära. Snart så kommer han att komma tillbaka full av härlighet och ära.

- Hur gensvarar man till en kung? Jo, genom att visa sig underdåning, genom att ödmjuka sig och underkasta sig hans styre.

I Psalm 2 som vi såg pekar fram på Jesus som Guds Son och kung så står det i vers 12: **Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går**

**under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är alla som flyr till honom.**

- Detta talar om att underordna oss hans styre och att ge honom den ära som bara han förtjänar.

Snart så kommer Guds Son komma tillbaks för att straffa alla dom som förkastar honom och hans styre.

- Snart ska hans vrede upptändas. Men saliga är alla som flyr till honom.

Platsen att fly från Guds vrede är att fly till Sonen som vi ska se i vår andra punkt.

- Så det naturliga gensvaret till Sonen, kung Jesus är att underordna oss hans styre och att tillbe honom.

För oss som kristna så är det detta som väntar oss vilket Uppenbarelseboken talar om att vi för all evighet ska få njuta av Gud och tillbe inför Guds och lammets tron.

- Vad väntar vi på? Låt oss ge Sonen hyllningskyss. Låt oss tillbe honom för den han är.

Detta för oss till vår andra punkt från Luk 9:35: Denne är min Son, "den utvalde".

- Vad menas med att Gud Fadern här säger att Jesus är "den utvalde"?

Kommer ni ihåg vid Jesu dop i Lukas 3:22 där den HA sänkte sig ner från himlen och en röst från himmeln sa: **"Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje."**

- Här så bekräftades inför att Jesus skulle börja sin jordiska tjänst för Jesus att han är Guds Son, den älskade i vilken Fadern har sin glädje.

Och nu precis innan Jesus ska börja vandringen mot Jerusalem där han skulle dö och uppstå så bekräftas detta ingen. Denna gång för lärjungarna.

- I parallellställena till Lukas 9 i Matt 17 och Markus 9 så står det istället för "den utvalde" "den älskade" precis som det står att rösten från himlen sa när Jesus döptes.

Hur kommer det sig då att Lukas här använder "den utvalde"? Gjorde Lukas fel? En del verkar ha trott detta.

- I grekiska manuskript från flera hundra år efter dom bästa och mest tillförlitliga manuskripten så har man här i Lukas ändrat till älskade.

Sa rösten från himlen olika saker? Nej. Varför skiljer det sig då åt?

- För det första så ska vi ha klart för oss att Jesus och lärjungarna inte talade grekiska med varandra utan antingen arameiska eller hebreiska.

Vi måste förstå att vad som här återges i evangelierna inte är exakt ordagrant vad rösten sa utan vad den helige Ande inspirerade författarna att översätta detta med.

- Så både älskade och utvalde är översättningar och vi kan se hur Lukas använder båda dessa ord synonymt. Att Jesus är den utvalde uppenbarar den kärleksfulla ställning som han har inför Fadern.

Varför översätter då Lukas det här med: "den utvalde": Jo, för att göra kopplingen till GT tydligare, nämligen till Jes 42:1ff

Se, min tjänare som jag uppehåller, min utvalde, i vilken min själ har sin glädje. Jag har låtit min Ande komma över honom. Han skall utbreda rätten bland hednafolken.

<sup>2</sup>Han skall inte skria eller ropa, inte låta sin röst höras på gatorna.

<sup>3</sup>Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.

<sup>4</sup>Han skall inte förtröttas eller brytas ner, förrän han har grundat rätten på jorden. Havsländerna väntar på hans undervisning.

- Även om både Matteus och Markus hänvisar till denna text så vill Lukas göra det solklart så att vi ska se denna koppling där Jesus identifieras med Herrens tjänare i Jesaja bok.

Under vårt studie av Jesaja bok så såg vi hur Israel hade misslyckats med att vara Herrens tjänare och hur det här profeteras hur Messias skulle komma att bli den tjänare som Israel hade misslyckats att vara.

- Matteus 12 uppenbarar hur denna profetia från Jes 42 får sin uppfyllelse i Messias som Herrens tjänare.

Och hör och häpna när Matteus återger denna profetia så använder Matteus både utvald och älskad när han hänvisar till denna text.

- Läser vi vidare i Jesaja bok så kommer vi fram till ett av dom mest kända kapitlen i hela Bibeln nämligen Jes 53 som talar om hur Herrens tjänare Messias skulle lida och dö för att rädda sitt folk från deras synder.

Så vad Gud Fadern på förklaringsberget vill säga är att Jesus är den utvalde Herrens tjänare som Jesaja profeterar om. Är det inte häftigt.

- Denna koppling görs också indirekt i Lukas 23:35 när Jesus vid sin korsfästelse hånas av medlemmarna i stora rådet:

**Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv, om han är Guds Messias, den Utvalde.**

- Vad kan vi då dra för några kopplingar till Jesus som den utvalde Herrens tjänare utifrån vår text i Lukas 9?

Vad var det Mose och Elia samtalande med Jesus om?

- I vers 31 så står det att de talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem.

Ordet som i Folkbibeln som jag använder mig av översätts med bortgång är på grekiska ἔξοδος som förutom bortgång betyder uttåg. Detta är ingen slump då det hänvisar tillbaks till 2 Moseboken och uttåget ur Egypten då Moses ledde folket mot löfteslandet.

- Egypten som är en bild på denna värld och löfteslandet som pekar fram på himlen och Guds rike.

Här så har vi den utvalde, Messias som är mäktigare än Mose som hade lett folket ut ur Egypten.

- Jesus kom inte för att leda oss från ett geografiskt område till ett annat.

Han kom för att leda oss ut ur mörkrets välde och in i hans rike. Hur skulle då detta ske? Jo det var genom hans bortgång det som han skulle fullborda i Jerusalem.

- Där planen och själva syftet med varför han kom till denna jord skulle gå i fullbordan där han skulle dö, uppstå och från vilket han skulle återvända till sin Faders ära.

Det var detta han samtalade med Mose och Elia om hur han som Herrens utvalde lidande tjänare skulle dö i sitt folks ställe.

- Vad har då detta med oss att göra mina vänner? Vi har ett stort problem: Det stavas S – Y – N – D: synd.

Vi har alla syndat mot Gud och gjort uppror mot hans Sons styre och som en rättvis kung så kan han inte bara sopa våra överträdelser och vårt uppror mot honom under mattan.

- **Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg.**

Vårt problem är att Sonen snart i sin vrede kommer att komma tillbaka för att döma levande och döda och i vår synd så är vi skyldiga.

- Vi förtjänar hans eviga vrede. Men mina vänner den fantastiska underbara nyheten är: Den utvalde, Herrens tjänare.

**<sup>5</sup>Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. <sup>6</sup>Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. (Jes 53:5-6)**

- Här så har vi det fantastiska: Den utvalde, Herrens tjänare tog på sig sitt folks synder och deras straff för att rädda oss till en underbar evighet med honom.

Och denna frälsning, denna räddning gäller oss om vi bara omvänder oss och tror på honom.

- Är det inte underbara nyheter mina vänner? Vi var alla vilse som får på väg att gå evigt förlorade men den utvalde tjänaren kom för att dö och uppstå för att rädda oss från denna värld in i Guds eviga rike.

Halleluja, prisad vare Herren, vilka fantastiska nyheter som för oss till vår tredje och sista punkt:

- **"Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!"** Lyssna till honom.

Vad har då detta att göra med GT? Jo, det är en direkt anspelning på profetian om Jesus i 5 Mos 18:15 och 18.

- **<sup>15</sup>HERREN, din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna till.**

Honom ska ni lyssna till. Ser ni kopplingen. På hebreiska som Moseböckerna är skrivna på så har ordet här för att lyssna också en nyans av att lyda.

- Så det har inte bara att göra med att lyssna utan också att hörsamma, att ta till vara på vad Jesus har att säga.

Vad har då detta att göra med vår text? Vi ser i vers 36 hur lärjungarna teg och inte berättade om detta för någon.

- Här så hade dom fått en försmak på Guds Son i hans ära men vad dom inte förstod var att innan ära och härlighet så kommer lidande.

Dom behövde först lyssna till Sonen, den utvalde som skulle förbereda dom på hans lidande, död och uppståndelse.

- Han skulle förklara hans exodus, uttåget ur denna värld genom vilket han skulle frälsa sitt folk och föra dom in i hans rike.

Tidigare när vi talade om Sonen så hänvisade vi till Heb 1:5. I samma kapitel så börjar denna bok med att säga:

- **Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, <sup>2</sup>har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son... (Heb 1:1-2).**

Gud hade talat till folket genom Mose, Elia och alla de andra profeterna som pekade fram på Jesus.

- Men nu i den sista tiden så har han talat till oss genom sin Son.

Lyssnar du till Sonen? I Apg 3:22-23 när Petrus och Johannes som hade befunnit sig på förklaringsberget vittnade om Jesus i templet så hänvisade dom till denna profetia som uppfylldes i Jesus.

**<sup>22</sup>Mose har sagt: *En profet som är lik mig skall Herren er Gud låta träda fram åt er, ur era bröders krets. Lyssna till honom i allt vad han säger er.* <sup>23</sup>Men var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket.**

Liv och död, himmel och helvete står på spel om du lyssnar till Jesus eller inte. Ska du ta vara på hans ord eller ej? Ta inte lätt på dom utan ta dom till dig.

- Dessa ord som vi nu har hört är som Petrus säger i sitt andra brev inga utstuderade myter.

Petrus var själv ett ögonvittne som förkunnade om vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst.

- Han sa i 2 Pet 1:17-18 **Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: "Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje."** <sup>18</sup>**Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget.**

Och sen så kommer dom viktiga orden i vers 19: **Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan.**

- Genom Jesu förhärligande på förklaringsberget så står det profetiska ordet så mycket fastare för oss.

Vi har här i vår text sett hur Jesus uppfyller GT:s profetior om honom som blivit bekräftade av Gud Fadern själv och av Mose och Elia som representanter för GT.

- Så nu så ska vi göra det som är rätt att hålla oss till Ordet som till ett ljus som lyser på en mörk plats och detta till dagen gryr och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan.

Mina vänner vi lever på en mörk plats och i en mörk tid. Må vi hålla fast vid Guds ord så att vi får ljus och detta tills den dag då Jesus kommer tillbaks i ära.

- Vi har nu fått blicka in och tillsammans med lärjungarna fått en försmak på Guds rike.



Hur ser man då Guds rike? Är det med våra naturliga ögon? Med dom så kan vi se hur Guds rike manifesterar sig i vår tid.

- Men att verkligen få se Guds rike det är något som man bara kan göra med trons ögon. Att få bli del av Guds rike det kräver tro.

I Johannesevangeliets tredje kapitel och tredje vers så säger Jesus att den som inte blir född på nytt inte kan se Guds rike.

- För att verkligen få se Guds rike och bli del av detta så krävs det att man blir född på nytt att bli född från ovan. Att man får andligt liv så att man kan tro.

Johannes säger i 1 Joh 5:1 att var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud.

- Hur blir man då född på nytt, hur får man då tron på att Jesus är Kristus som hela Lukas 9 har handlat om?

Jo genom att lyda vår tredje punkt i Luk 9:35 lyssna på honom, lyssna på Jesus.

- Pånyttfödelsen och tron kommer genom att lyssna till Jesu ord om evangeliet och ta dom till sig.

Detta är precis vad Paulus ordagrant säger i Rom 10:17: Alltså kommer tron av hörandet och hörandet genom Kristi ord.

- Lyssna till Kristi ord, lyssna till predikan av evangeliet, läs Bibeln och ta till dig dessa ord om evangeliet om Guds rike.

Dessa goda nyheter att Guds för eviga kung Messias har kommit till denna jord, dött och uppstått för alla som omvänder sig och tror på honom.

- Lyssna till honom och ta till dig dessa ord och du kommer att se och bli del av Guds rike.