

Kära vänner,

Idag ska vi tala om ett mycket viktigt ämne vad jag skulle vilja hävda är det viktigaste ämne som finns. Nämligen om Jesu identitet: vem är Jesus?

- Frågar vi våra muslimska vänner så säger dom att han var en profet, men inte mer.

Åker vi till något av våra universitet och frågar en professor i historia så måste dom medge att han var en historisk person. Men ofta så är dom inte villiga att säga mer.

- Strax innan jul så gavs boken "Den okände Jesus" ut på svenska där man summerat försöker förklara bort allt övernaturligt kring personen Jesus till den grad att det blir rent ut sagt pinsamt.

Personen Jesus lämnar igen oberörd. Det är en mycket känslig fråga där vi tvingas att ta ställning. Hur ska vi förhålla oss till Jesu person, hans verk och hans mång radikala uttalanden?

- Frågan om "vem Jesus är?" berör inte bara hans identitet och verk utan också vårt evig väl.

Vi kan inte hålla oss neutrala till honom. Vem säger du att han är? Detta är avgörande för ditt eviga väl. Himmel och helvete står på spel. Vem säger du att han är?

- För att få hjälp att belysa denna fråga så ska vi nu gå till Lukasevangeliets nionde kapitel. Lukasevangeliet som var skrivet för att visa oss hur säkra dessa ord om Jesus är.

Genom denna bok så har från början frågan om Jesu identitet belysts och nu så har vi nått självaste kulmen, höjdpunkten med vem han är där Jesus frågar sina lärjungar: Vem säger ni att jag är?

- Och det är denna fråga jag vill att just du och jag ska ställa oss denna söndageftermiddag. Vem säger ni att jag är?

Vänligen gå med mig till Lukas 9:18-26

<sup>18</sup>En gång när Jesus hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var hos honom, frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?" <sup>19</sup>De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått." <sup>20</sup>Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Du är Guds Messias." <sup>21</sup>Då förbjöd han dem strängt att tala om detta för någon <sup>22</sup>och sade: "Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överstepräster och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas."

<sup>23</sup>Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. <sup>24</sup>Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. <sup>25</sup>Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? <sup>26</sup>Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

[Bön]

- I denna predikan så vill jag utifrån vår text att vi ska lägga märke till tre saker: Jesu identitet, hans uppdrag och vår kallelse. I v.18-20 så ska vi se på hans identitet: Vem är Jesus?

I V.21-22 så står det om hans uppdrag: Vad han skulle han göra? Och för det tredje och sista i v.23-26 vår kallelse: Vad ställer Jesus för några krav på oss utifrån den han är och hans uppdrag?

- Så Jesu identitet, uppdrag och vår kallelse.

Låt oss då för det första se på Jesu identitet: vem Jesus är. Tidigare i Lukasevangeliet så har denna fråga indirekt ställts av Johannes döparen i Luk 7:19 Är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan?

- I Simon, farisens hus där synderskan smorde Jesu fötter så sa de andra bordsgästerna i Luk 7:49 "Vem är den här mannen, som till och med förlåter synder?"

I Luk 8:25 efter att Jesus hade stillat stormen så sa lärjungarna: "Vem är han? Både vindarna och vattnet befaller han, och de lyder honom."

- Och här i kapitel 9:9 så sa Herodes: Johannes har jag halshuggit. Vem är han som jag hör sådant om?

Vem är han då, vem är Jesus? Det är denna fråga vi ska belysa i denna och nästa veckas predikan.

- I dagens text så får vi det jordiska vittnesbördet om vem Jesus är från Petrus och de övriga lärjungarna.

Nästa söndags så ska vi i den efterföljande texten om Jesus på förklaringsberget se på himmelens vittnesbörd om vem Jesus är där Gud Fadern själv vittnar om vem han är tillsammans med Mose och Elia som var representanter för lagen och profeterna.

- Men innan vi tittar på vad dagens text har att säga om Jesu identitet så vill jag att ni ska lägga märke till hur denna text börjar och det är att Jesus hade dragit sig undan för att be.

Lukasevangeliet visar mer än någon av de andra evangelierna hur Jesus inför viktiga händelser i hans tjänst drog sig undan för att be.

- Fram tills nu så har vi sett hur Jesus bad vid sitt dop (Luk 3:21), hur han inför början av sin offentliga tjänst sökte Gud i ödemarken där han frestades av Satan (Luk 4:1ff).

Hur han drog sig undan till en enslig plats innan han kallade sina första lärjungar (Luk 4:42) och hur han gick upp på ett berg och bad hela natten innan han utsåg de 12 apostlarna (Luk 6:12).

- Detta talar verkligen om vikten för oss av att be. Om Jesus behövde be på detta sätt så behöver vi än mer det. Och det var just detta han gjorde inför att hans identitet skulle uppenbaras.

Han börjar detta med att ställa frågan: Vem säger folket att jag är? Och till detta så svarar lärjungarna vad som just sagts i början på detta kapitel där Herodes ställer sig frågan om vem han är.

- De svarade: "Johannes Döparen, andra säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått."

Enligt Markusevangeliet så trodde Herodes själv att Jesus var Johannes döparen som hade uppstått (Mark 6:16).

- Men Johannesdöparen var bara budbäraren som skulle bana väg för Jesus.

Jesus var inte heller Elia eller någon av de gamla profeterna. Vem var han då?

- Och det är här i v.20 som de viktiga centrala orden kommer: "Och ni, vem säger ni att jag är?"

Och samma fråga vill jag ställa till er idag. Vem säger ni att Jesus är? Detta är en sån viktig fråga som hela vårt eviga väl hänger på.

- Om Jesus skulle vara som boken den "Den okände Jesus" beskriver honom då skulle för att använda Paulus ord om uppståndelsen i 1 Kor 15:17 vår tro vara meningslös och vi fortfarande vara kvar i våra synder.

Då skulle vi vara utan hopp, då skulle det inte finnas någon mening med livet.

- Då skulle vi inte kunna lita på att det fanns någon moralisk standard för vad som är rätt och fel, då skulle det inte finnas någon förlåtelse, ingen framtid, utan bara meningslöshet.

Boken "Den okände Jesus" och alla andra förvrängningar om Jesus har fel.

- Vem är då Jesus? Det är detta Petrus svarar på i v.20 Du är Guds Messias. Ordagrant så står det: Guds Kristus.

Kristus är översättningen av det hebreiska ordet Messias. Båda dessa ord betyder den smorde.

- I GT så smorde man präster, kungar och ibland även profeter för att avsätta dem till tjänst åt Herren. Jesus var inte bara smord utan han var den smorde med bestämd artikel.

Han var den högste prästen, den mäktigaste kungen och den största profeten i samma person.

- Han var Guds utlovade Messias med bestämd artikel, den som folket väntade på. Guds folk visste att Gud en dag skulle sända en Frälsare som skulle krossa ormens huvud i 1 Mos 3:15.

Dom visste att Gud skulle resa upp en profet som Moses i 5 Mos 18:18 och att Gud en dag skulle sända en mäktig kung som i Mika 5:2 skulle föddas i Betlehem och i Jes 9:7 för alltid skulle regera på Davids tron.

- Och inte nog med det Ps 110:4 gav indikationer om att Gud skulle resa upp en evig präst på samma sätt som Melki-Sedek.

Och nu så var han här, Messias, den utlovade kungen, profeten och prästen. Guds rike var mitt ibland dem.

- Som läsare så har vi redan från början av Lukasevangeliet förstått att Jesus är Kristus, den väntande Messias.

I Lukas 2:11 så uppenbarade Herrens ängel för herdarna: Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren.

- I Lukas 2:26 så hade Simeon av den helige Ande fått uppenbarelsen att han inte skulle se döden förrän, han hade sett Herrens smorde.

I Lukas 4:18 så sa Jesus själv i synagogan i Nasaret till uppfyllelse av Jes 61 att Herrens Ande är över mig ty han har smort mig.

- Även i samma kapitel så kan vi läsa om hur demonerna ropade att han är Guds Son, Messias (Lukas 4:41).

Och nu för första gången så bekände Petrus och apostlarna detta faktum.

I parallellstycket i Matt 16:17 så säger Jesus till Petrus: "Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen."

- Mina vänner det räcker inte med att bara intellektuellt erkänna vem Jesus är. Man måste genom Guds ord få en gudomlig uppenbarelse om vem han är. Det krävs tro.

I 1 Kor 12:3 så säger Paulus några liknande ord att ingen kan säga att Jesus är Herren annat än i kraft av den helige Ande.

- Vi kan få vem som helst att säga dessa ord. Men för att säga dessa ord och mena dom så krävs det först tro. En tro som den helige Ande ger.

I 1 Kor 12:3 så syftar det på att Jesus är Gud. Och här i Luk 9 så handlar det om att Jesus är Messias.

- Vem säger du att Jesus är? Tror du att han är den Bibeln säger att han är: Messias, Guds Son, Herren Gud och Frälsaren?

Om du ännu inte har lärt känna vem Jesus är så börja läsa evangelierna. Själva syftet med varför Lukasevangeliet var skrivet är för att vi ska veta hur säkra dessa ord om Jesus är.

- Ett av de andra evangelierna, Johannesevangeliet var skrivet: för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds Son och för att vi genom tron ska ha liv genom hans namn (Joh 20:31).

Läs evangelierna med ett öppet sinne och be att Gud skulle uppenbara Jesus för dig så som han är.

- Genom Lukasevangeliet så har Jesu identitet steg för steg uppenbarats för lärjungarna och här så når det sin kulmen när de bekänner honom som Messias.

Men vad får det då för någon följd att Jesus är Messias? Vad gör han för några anspråk och vad kräver han då från oss som den smorda kung som han är?

- Innan vi kan svara på detta så måste vi först förstå vad hans uppdrag var: Vad skulle Jesus göra som vi får svar på i v.21-22.

Som den utlovade Messias: Varför kom Jesus till denna jord? Vi läser i vers 21-22 efter att Petrus bekant Jesus som Messias:

- <sup>21</sup>Då förbjöd han dem strängt att tala om detta för någon <sup>22</sup>och sade: "Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas."

Här så har Petrus bekant den mest fantasitiska sanningen att Jesus är den utlovade Messias som judarna gått och väntat på under hela GT:s tid och så förbjuder Jesus dem strängt att tala om detta. Varför då? Här så har vi Israels hopp och räddning.

- Vore inte detta en fantastisk nyhet att berätta för alla? Jo, men inte ännu.

Under Jesu tid så fanns ett missförstånd när det gällde Messias. Det stod ju att han skulle upprätta ett evigt rike så då tänkte man att han först måste kasta ut fienden, i detta fall Romarna.

- Man hade inte fått klart för sig att Messias först kom för att lida, dö och uppstå.

I Johannes 6 som utspelar sig samtidigt som Lukas 9 så efter det att Jesus hade mättat de 5000 männen så förstod Jesus att folket med våld tänkte göra honom till kung. Därför så drog han sig undan.

- Det var inte bara folket som hade denna missförståelse utan även lärjungarna. Därför så förbjöd Jesus dem strängt att tala om detta.

Till och med efter Jesu död och uppståndelse innan lärjungarna hade fått den HA så missförstod dem fortfarande Guds rike där dom i Apg 1:6 sa "Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?"

- Jesu rike är inte av denna världen som han sa till Pilatus (Joh 18:36).

Så Jesus förbjöd lärjungarna att tala om att han var Messias, dels för att de ännu inte fullt förstod vad det innebar men också för att det inte skulle bli till ett hinder för varför han hade kommit som han förklarar i v.22.

- **<sup>22</sup>"Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överstepräster och de skriftlärd. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas."**

Så här så har vi fyra saker som var nödvändiga för Jesus som Messias att göra innan han kunde upprätta sitt rike.

- Han skulle lida, bli förkastad av Judarnas andliga ledare, dödas och på tredje dagen uppstå.

Hans död var enda sättet igenom vilket vi kan bli räddade. Att han som oskyldig dör i de skyldigas ställe.

- Vi har alla syndat genom att ha gjort uppror mot Gud och brutit mot hans lag och därmed så förtjänar vi att dö.

Men den goda nyheten är att Jesus dog för syndare som oss, men inte bara det han uppstod från det döda vilket bevisar att Gud Fadern godtog hans offer i vårt ställe.

- Men inte bara detta, självaste uppståndelsen är beviset för att Jesus är Guds Son den utlovade Messias, någonting som Lukas senare kommer göra tydligt i apostlagärningarna.

Det är genom Jesu död och uppståndelse som vi kan komma in i hans rike om vi omvänder oss och tror på honom.

- Är inte detta fantastiska nyheter om hur Gud griper in för att rädda oss genom att sända sin Son för att dö och uppstå för oss.

En viktig sak som vi här behöver lägga märke till är att vi inte kan skilja Jesu identitet och uppdrag från varandra.

- Vi kan inte skilja hans person och hans verk från varandra. Vi behöver båda.

Det är därför när jag evangeliserar som jag föredrar att ge ett Nya Testamente eller en evangeliedel framför att ge ett traktat.

- Missförstå mig inte, jag är inte emot traktat som har en viktig roll att sammanfatta evangeliet och det kristna budskapet, men jag inser mer och mer hur lite människor vet om Jesus som person.

För några år sedan på landet där jag bodde så fick alla en grundläggande undervisning i vem Jesus är.

- Men så är det inte längre. Sekulära svenskar vet nästintill inget om honom.

Om vi tar muslimer t.ex. så har de en förvrängd bild av vem Jesus är genom Islam. Dom behöver först få höra om den verkliga Jesus för att förstå evangeliet.

- För många av de före detta muslimer som jag har fått höra om hur dom kommit till tro så har det handlat om att dom börjat läsa evangelierna och blivit fascinerade över vem Jesus verkligen är och utifrån detta så har dom förstått evangeliet.

Jag glömmer inte när jag bodde i Syrien hur en av mina lärare i arabiska började bli intresserad av den kristna tron.

- Vi hade pratat mycket om Jesus och han hade mycket svårt att förstå hur vi kristna kunde tro att Jesus är både Gud och människa.

Han började bli mer och mer intresserad av den kristna tron och problemet var att jag bara hade några veckor kvar innan jag skulle tvingas lämna landet så jag bjöd in en annan kristen vän att börja ha bibelstudier med oss.

- Vi började gå igenom Johannesevangeliet och när vi kom fram till Joh 4 när Jesus säger till den samaritiska kvinnan i vers 18: Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man så brister min lärare ut: nu tror jag att Jesus är Gud.

Detta vid en text som jag aldrig hade förväntat mig att Gud skulle använda för att göra denna sanning tydlig för honom.

- Det denne man behövde för att förstå evangeliet om vad Jesus gjort var att genom den HA få uppenbarhet för sig själv Jesu identitet.

Om man med trons ögon förstår vem Jesus är så kommer man också att förstå det verk han åstadkom: Varför det var nödvändigt för honom att dö och uppstå.

- Vi har nu i vår text för det första sett på Jesu identitet: vem han är och för det andra hans uppdrag där vi sett hur Jesus förutsäger hur han skulle lida, förkastas, dö och på tredje dagen uppväckas.

Vad får då detta för någon konsekvens för oss? Om vi säger att Jesus är Messias den utlovade kungen vad ställer han då för några krav på oss?

- Detta för oss till vår tredje punkt: Vår kallelse i vers 23-26. Vi läser i vers 23 där vi får tre uppmaningar: **Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig (ordagrant: komma efter mig), skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.**

Här när det står alla så talar inte Jesus bara till lärjungarna utan även till folkskarorna. Detta är något som blir tydligt om vi läser i parallellstället i

Markus 8:34 där Jesus innan han säger detta kallade till sig både folket och lärjungarna.

- En annan viktig sak att lägga märke till är att Jesus inte först kallar oss att bli troende och sen lärjungar som många idag undervisar.

Utan lärjungaskapets krav är även något som han förkunnade för dom icketroende folkmassorna. Det är del i Jesu evangeliepresentation.

- Och här i vers 23 så får vi tre saker som vi måste göra om vi vill komma efter Jesus.

För det första att förneka oss själva, för det andra att varje dag ta vårt kors och för det tredje att följa honom.

- Så för det första att förneka oss själva. Här så handlar det inte om vad man så ofta hör om idag om självförverkelse utan självförnekelse.

Att vi förnekar rätten att själva vara i centrum av våra liv. Att det inte längre handlar om ske min vilja, utan ske Din vilja med mitt liv.

- Det har att göra med att vi ger upp rätten att själva styra våra liv och att vi lämnar över våra liv i Guds hand att han nu har rätten att göra vad han vill med oss.

Att vi förnekar vårt syndfulla jag, alla våra själviska begär. Att vi förnekar allt som står i vägen som hindrar oss från att tjäna Gud.

- Att förneka dig själv innebär att du säger nej till synden och allt som inte behagar Gud i ditt liv.

Vad är det Gud kallar dig att förneka i ditt liv? Finns det något som står i vägen för din relation med honom. Detta kallar Jesus dig att förneka.

- Det andra kravet som Jesus ställer på oss om vi vill följa efter honom är att vi dagligen tar på oss vårt kors.

Låt oss för ett ögonblick för att förstå vad Jesus här har att säga glömma att Jesus dog på ett kors.

- När lärjungarna och folket hörde ta på sig eller bära ett kors så gick deras tankar till någon som var på väg på en väg utan återvändo, någon som bar det avrättningsredskap på vilket de skulle dödas.

Denna den mest skamliga död. Så detta betydde inte att det handlade om att gå och bära på ett kors runt halsen.

- Att ha ett kors runt halsen är något som människor gör för att komma ihåg Jesu död, men det är inte vad vår text här handlar om.

Att ta på sig eller bära sitt kors handlade om att vandra vägen fram mot sin avrättningsplats.

- Att bära sitt kors har heller inte att göra med de vanliga prövningar och svårigheter som vi människor får möta i vårt dagliga liv så som t.ex. dålig hälsa eller kanske problem på jobbet.

Nej att ta på sig sitt kors dagligen handlar om det lidande som vi får genomgå pga. att vi följer Jesus.

- Den förföljelse som vi får möta och de svårigheter som vi drabbas av när vi följer Jesus.

Ytterst så handlar det om det så skulle krävas att vi är villiga att gå i döden för vår tro.

- Om vi vill komma efter Jesus så får vi räkna med att precis som han fick lida att också vi kommer att få lida.

I själva verket så är att lida det normala för en kristen och inte ett överaskande undantag.

- Paulus lovar i 2 Tim 3:12 att alla kristna som vill leva gudfruktigt kommer att få lida förföljelse.

För det tredje så är vi kallade att följa Jesus och detta hela livet ända tills vi dör. När lärjungarna blev kallade så lämnade dom allt och följde Jesus.

- Är vi villiga att lämna allt och följa Jesus var helst han leder oss. Jesus kanske inte kallar oss alla att sälja allt vi har och åka till en onådd folkgrupp för att nå dem med evangeliet.

Men att följa Jesus innebär att vi är villiga att göra vad helst han kallar oss till.

- Är vi villiga att ge upp äganderätten till våra liv och överlämna det i Guds hand eller vill vi fortfarande vara centrum för universum och leva våra liv oberoende av Jesu identitet, uppdrag och den kallelse han här ger oss?

Konsekvenserna av att inte ge upp våra liv är katasrofala. Vi får tre konsekvenser av detta i dom tre efterföljande verserna.

- **I vers 24 Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det.**

Lärjungaskapets krav är allvarliga: Vi kan inte behålla vårt liv i denna värld och samtidigt ha Jesus.

- Om vi vill bevara vårt liv i denna värld så kommer vi att mista det. Men om vi mister det för Jesu skull så kommer vi att vinna det.

JC Ryle förklarar vad det innebär att mista sitt liv för den som vill bevara sitt liv i denna värld när han säger: "Det är att gå miste om Gud, Kristus, himlen, härlighet och lycka för all evighet. Det är att kastas bort för all evighet, hjälplös och hopplös i helvetet."

- När det handlar om att bevara och mista sitt liv, att förlora det och att vinna det så är det fråga om hjärtats attityd:

Vill du ha kontrollen över ditt liv eller vill du överlämna det till Jesus? Är du villig att låta honom göra vad han vill med ditt liv eller vill du vara din egen gud?

- Jim Elliot som blev mördad när han försökte nå en indianstam i Ecuador med evangeliet har sagt: "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose."

Den person är ingen dåre som ger vad han inte kan behålla för att få det han inte kan förlora.

- Var inte en dåre som försöker hålla kvar det du inte kan behålla. Utan ge det du inte kan behålla för att få det du inte kan förlora.

Om du inte har gjort det: Är du villig att ge upp ditt liv för Jesu skull så att han får rätten till det eller vill du själv vara din egen gud?

- Den första konsekvensen av att inte vilja ge upp sitt liv är att man förlorar det.

Den andra konsekvensen får vi i v.25 <sup>25</sup>**Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själva går förlorad?**

- Denna vers verkligen fångar många människors idags livsideal att vinna det denna värld har att erbjuda, all denna världsskatter.

En man som levde för att vinna denna värld var Willie Somerset Maugham, den berömde engelska författaren som bland annat skrev teaterpjäser.

- År 1965, 91år gammal så var han mycket rik och fick fortfarande över 300 beundrarbrev i veckan fastän han inte hade skrivit något på många år.

Under detta år så beskrev hans brorson Robin Maugham hur han besökt Willie i hans lyxvilla vid Medelhavet där han hade 11 betjänter.

- Under detta besök så fann Robin Willie liggandes på en soffa där han låg och läste i Bibeln. Willie såg skrumpen ut och med ett mycket dystert ansiktsuttryck så sa han till Robin:

”Jag har läst Bibeln du gav mig och kommit fram till texten: Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sin själ.

- Jag måste berätta för dig käre Robin att denna text brukade hänga mitt emot min säng när jag var barn. Självklart så är det en massa strunt men själva tanken är intressant i alla fall.”

Enligt Robin så dog Willie som en bitter, tom gammal man. Han var en man som hade vunnit hela världen men förlorade sin själ.

- Hur är det med dig min vän? Strävar du efter att vinna denna värld? Eller är du villig att ge upp ditt liv i denna värld?

Har du ditt hjärta i strävan efter rikedomar eller i Gud?

- Den tredje konsekvensen av att inte vilja ge upp sitt liv får vi i v. 26 **Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.**

Här så handlar det om att inte identifiera sig med Jesus. Att skämmas för honom inför människor.

- Matt 10:32-33 hjälper oss att förstå denna vers där det står: **<sup>32</sup>Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. <sup>33</sup>Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.**

Är vi villiga att ge upp vårt anseende, är vi villiga att bekänna Jesus även om vi får möta förföljelse.

- En man som inte skämdes för Jesus utan bekände honom ända till slutet var John Huss som när man skulle avrätta honom för hans tro sa:

”Med största glädje kommer jag med mitt blod att bekräfta den sanning som jag skrivit och predikat om.”

- Vilket underbart vittnesbörd! Men samtidigt som vi gläds över denna mans exempel så får vi nog alla erkänna att vi på ett eller annat sätt någon gång i vårt liv har skämts för Jesus. Det kan jag erkänna att jag har gjort.

Petrus och lärjungarna skämdes för Jesus när de flydde då Jesus greps och Petrus förnekade honom tre gånger.

- Men efter pingstdagen så skämdes dom inte för Jesus, då dom frimodigt förkunnade om honom till den grad att nästan alla av de 12 lärjungarna kom att lida martyrdöden.

Kanske du liksom jag har skämts för Jesus. Men än så är det inte för sent att likt lärjungarna förneka dig själv, ta ditt kors och följa honom.

- Vem säger du att Jesus är? Tror du att han är den Messias som han har uppenbarat sig själv som.

Tror du att han är Guds Son, Gud själv som blev människa. Tror du att han har fullgjort sitt uppdrag att han led, förkastades, dog och uppstod för att rädda syndare såsom oss?

- Om du tror att han är den han är och att han har slutfört det uppdrag som han kom för så kan du inte hålla dig neutrala till honom.

Du måste ta ställning till hans kallelse och de krav som han som Messias kungen ställer.

- Har du beräknat kostnaden? Är du redo att ge upp ditt liv och följa Jesus?

Du kan inte med dina gärningar förtjäna att bli räddad från dina synder, endast Jesu blod kan rena dig från din synd.

- Frälsningen, räddningen från synden och helvetet till en underbar gemenskap för all evighet med Gud den är gratis. Du kan inte förtjäna den men den kommer att kosta dig allt.

Du måste ge upp ditt liv: förneka dig själv, ta ditt kors och dagligen följa Jesus.

- Beräkna kostnaden: Vill du ha denna värld eller vill du ha Jesus?

En dag så kommer det vara försent precis som för Wille Somerset Maugham som ville ha denna värld istället för Jesus.

- Vad är denna värld i jämförelse med en underbar evighet med Gud eller ett evigt lidande i helvetet?

Är det verkligen värt att leva för denna förgängliga värld när en evighet står på spel?

- Vad hjälper det dig om du vinner hela världen men förlorar din själ?

Du vet inte hur länge du kommer att leva, du vet inte när du kommer att ta ditt sista andetag. Vi kan när som helst oavsett ålder drabbas av döden.

- Vad väntar du på? Gensvara på Jesu kallelse: Tro på honom som Messias, tro på det han gjorde att han dog på korset för att betala syndares straff och att han uppstod från det döda.

Släpp taget om ditt liv och överlämna det i hans hand. Förneka dig själv, ta ditt kors dagligen och följ honom.

- Lev inte för dig själv. Ge upp ditt liv och följ Jesus.