

Kära bröder och systrar,

Kan vi lita på att Jesus förser oss i det omöjliga?

- År 1798 så råkade i det Brittiska muséet pastorn William Willis Moseley att få tag manuskriptet till början av en översättning av NT till kinesiska.

Detta gav honom en börda som han inte kunde släppa. Det kinesiska folket behövde Bibeln.

- I sin iver så skrev han ett traktat som han skickade till mer än 100 kristna ledare och till nystartade missionsorganisationer. I detta traktat så vädjade han till dom om vikten av att översätta och publicera Bibeln på kinesiska.

Han fick svaret att det skulle bli alldeles för dyrt och att det skulle vara nästintill omöjligt att sprida sådana böcker i Kina.

- Det såg minst sagt hopplöst ut.

Detta traktat nådde även Dr. Bogue som var rektor för Hoxton Academy och han skrev tillbaks att om han skulle varit yngre att han själv skulle spenderat resten av sitt liv för att nå ut med evangeliet i Kina.

- Men han lovade att försöka hitta någon som kunde göra detta.

Strax innan allt detta skedde så hade en ung man vid namn Robert Morrisson blivit omvänd och fått en börda för mission i vilket han bad följande:

- Att Gud skulle sända honom till det missionsfält där svårigheterna var som störst och där det rent mänskligt talat verkade omöjligt.

Efter att ha träffas Dr. Bogue så blev han övertygad att detta missionsfält var Kina och bestämde sig för att bege sig dit mitt under de pågående Napoleon krigen.

- Under den här tiden så förbjöd ostindiskakompaniet som hade monopol på sjöfarten missionärer från att resa med dem till Kina.

Ovanpå detta så var det under den här tiden i Kina dödsstraff för en kines att lära en utlänning kinesiska och ingen utlänning fick stanna i landet om dom inte bedrev handel.

- Det såg minst sagt hopplöst ut. Kan vi lita på att Jesus förser i det omöjliga?

Likt Robert Morisson så har också vi som kristna blivit givna omöjliga uppgifter.

- T.ex. så har vi blivit uppmanade att nå människor från alla stammar, språk, folk och folkslag med evangeliet.

Att bara nå en andligt död människa med evangeliet är rent ut sagt omöjligt och vi är kallade att göra detta var helst vi befinner oss.

- I vår vandring med Jesus så ställs vi inför många omöjligheter och då är det viktigt att vi ställer oss frågan:

Kan Jesus förse oss i det omöjliga?

- I dagens text så får vi se hur lärjungarna ställs inför en omöjlighet. Mitt ute i ödemarken så ber Jesus dom att ge mat till omkring 5000 män förutom kvinnor och barn.

Här så befinner dom sig på en ödslig plats med om vi inkluderar kvinnor och barn kanske upptill 10000-15000 människor som dom blir uppmuntrade att ge mat till.

- Det verkar rent ut sagt omöjligt. Kan då Jesus förse i det omöjliga? Det är det vi ska se på idag.

Vänligen gå med mig till Lukas 9:10-17

¹⁰Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus allt de hade gjort. Då tog han dem med sig och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida. ¹¹Men folket fick veta det och följde efter honom. Han tog då emot dem och talade till dem om Guds rike, och han botade dem som behövde hjälp.

¹²Vid dagens slut kom de tolv fram och sade till honom: "Låt folket skiljas åt, så att de kan gå till byarna och gårdarna häromkring och skaffa mat och husrum. Vi är ju här på en öde plats." ¹³Han sade till dem: "Ge ni dem att äta." De svarade: "Vi har bara fem bröd och två fiskar, om vi nu inte skall gå och köpa mat åt allt det här folket." ¹⁴Det var ungefär fem tusen män. Då sade han till sina lärjungar: "Låt folket slå sig ner i matlag, omkring femtio i varje." ¹⁵De gjorde så och lät alla slå sig ner. ¹⁶Sedan tog han de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, välsignade dem och bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle sätta fram åt folket. ¹⁷Alla åt och blev mätta. Och de stycken som blev över efter dem plockades upp, tolv korgar.

[Bön]

- I förra predikan så såg vi hur lärjungarna blev utsända att predika evangeliet om Guds rike och bota sjuka och här så får vi se hur dom kommer tillbaka och berättade för Jesus om allt de gjort.

För att få lite vila så drar dom sig undan mot en stad som heter Betsaida. Tänk dig för ett ögonblick in i lärjungarnas situation.

- Här så kommer dom trötta tillbaks från sitt första missionsuppdrag. Dom ser fram emot att vila upp sig och spendera tid själva med Jesus.

Och vad händer då? Jo, folket fick reda på det och följde efter Jesus och det står att han tog emot dom eller välkomnade dom som det också kan betyda och talade till dem om Guds rike och botade dom som behövde helande.

- Här så ser vi Jesu fantastiska attityd gentemot dessa människor. Trots att folket kommer och avbryter och hindrar honom från det

han skulle göra, att få en stund av vila tillsammans med sina lärjungar så står han där med öppna armar och välkomnar dem.

I parallellstället i Markus 6:34 så står det att han förbarmade sig över dem, eftersom de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt.

- I denna händelse så uppenbaras Jesu underbara attityd mot syndare som också vi bör ha.

Och samtidigt så kan vi av detta dra lärdomen att också vi när som helst kan komma till Jesus för att finna nåd och hjälp i rätt tid.

- Det finns ingen tid som inte passar för oss att komma till honom.

Idag så vill jag att vi ska lägga märke till två saker när det gäller det uppdrag som lärjungarna här i texten får, men även när det gäller det uppdrag som vi får av Herren:

1. För det första i v.12-14: Det omöjliga, där vi ser lärjungarnas, men även vår oförmåga.
2. Och för det andra i v.14-17 hur Jesus förser i det omöjliga.

Låt oss börja med att kolla på det omöjliga i v.12-14. Dagen började gå mot sitt slut och då man var på en ödlig plats så gick dom tolv fram till Jesus och sa: **"Låt folket skiljas åt, så att de kan gå till byarna och gårdarna häromkring och skaffa mat och husrum."**

- Man kan undra varför lärjungarna sa detta. Om det enbart var för att folket skulle få mat och husrum eller om det också var för att dom vara trötta, ville vila och ha Jesus för sig själva?

Vi vet inte. Men sen så kommer det rent utsagt omöjliga. I v.13 så befäller Jesus sina lärjungar: **"Ge ni dem att äta."**

- Tänk dig för ett ögonblick in i lärjungarnas situation. Kanske var det om man inkluderade kvinnor och barn upptill 15000 människor samlade.

Det är nästan som ett fullsatt gamla Ullevi. Men man var inte var som helst mitt i en stad som Göteborg utan ute i ödemarken.

- Hur skulle dom naturligt sätt kunna fixa fram mat? Allt dom hade var fem bröd och två fiskar.

Skulle dom kanske gå och köpa all denna mat.

- I parallellstället i Joh 6:7 så säger Filippus att inte ens bröd för 200 denarer skulle räcka för att köpa mat till alla dessa.

En denar var dagslönen för en vanlig arbetare. Om vi räknar med att man jobbade 6 dagar i veckan så skulle det ta mer än 8 månader för en vanlig arbetare att tjäna ihop till all denna mat.

- Om vi försöker omvandla detta till dagens mått där snittlönen för t.ex. en industriarbetare är drygt 23 000kr/mån så skulle detta motsvara en kostnad för mat på mer än 180 000kr, en summa som lärjungarna omöjligt skulle gå runt med.

Och speciellt inte då de just kom tillbaks från en missionsresa där dom blivit uppmanade att inte ta med sig några pengar på vägen.

- Dom stod mänskligt talat inför en omöjlighet. Vem skulle kunna förse dom med deras behov?

Det var också inför en likande omöjlighet som Robert Morrisson stod inför. Hur skulle han kunna översätta Bibeln till kinesiska när han överhuvudtaget inte ens kunde ta sig dit?

- För att ta sig till Kina så åkte han till USA där han försökte övertyga en skeppsägare att få åka dit.

Denne man sa till Morisson: Tror du verkligen att du ska kunna ha en påverkan på avgudadyrkan i det stora kinesiska väldet? Nej, sa Morisson. Jag förväntar mig att Gud kommer ha det.

- Efter 113 dagar till sjöss så anlände han till Macao den 4 september 1807. Tre dagar senare blev han pga. några romerska katolikers inflytande utvisad från området.

Istället så hamnade han i en annan kinesisk stad som på denna tid hette Kanton. Där så tog han upp sina kinesiska studier, men till sin förfäran så upptäckte han att han börjat lära sig överklass kinesiska som inte folk på gatan förstod.

- Han hade inte kommit för att översätta Bibeln för en överklass så han fick börja om med sina studier.

Under denna tid så mötte han många prövningar. Han blev rånad, lurad, svårt sjuk och var plågad av ensamhet. Detta då han inte ville visa sig offentligt så att myndigheterna inte skulle upptäcka vad han höll på med.

- När han äntligen hade kommit igång med översättningen och översatt Apostlagärningarna och Lukasevangeliet så fick den katolske biskopen i Macao tag på en kopia av hans översättning av Lukasevangeliet och befallde att den skulle brännas.

En kort tid där efter fick det kinesiska domstolsväsendet tag på hans översättningar och stiftade en lag mot honom och alla européer som försökte underminera kinesisk religion.

- Straffet för detta var dödsstraff. Det såg minst sagt omöjligt ut.

När London Missionary Society strax därefter kom att skicka William Milne och hans fru för att hjälpa Morrison med översättningsarbetet så dröjde inte mer än 8 dagar efter deras ankomst förrän myndigheterna påhejade av romerska katoliker hade utvisat dem.

- Det såg hopplöst ut för Morrison att lyckas med sitt uppdrag.

Bröder och systrar, det samma gäller oss. Det var inte bara lärjungarna och Morrison som hade fått ett omöjligt uppdrag.

- Det har även vi. Titta på situationen i vårt land där på pappret en evangelisk frikyrkoförsamling läggs ner i veckan.

Förra veckan så pratade jag med några vänner från den byggd där jag växt upp som berättade hur antalet gudstjänstbesökare sakta sjunker för varje år.

- Sverige är på väg att avkristnas. Vi möter mer och mer motstånd mot den kristna tron för varje år som går och det förekommer i detta land en systematisk sekulär hjärntvättning.

Hur ska vi över huvudtaget kunna leva ett kristet liv i detta land? Och hur ska vi kunna nå Sveriges invånare med evangeliet?

- Hur ska vi kunna få se hur andligt döda människor blir frälsta. Mänskligt talat så är det en omöjlighet.

Vi kan omöjligt i oss själva leva det kristna livet och lika lite kan vi nå Sverige med evangelium.

- Hur ska vi kunna uppfylla missionsbefallningen? Om det enbart hängde på oss så vore vi fördömda att misslyckas.

Vem kan förse oss så vi kan utföra den uppgift som vi har fått?

- Låt oss gå till vår andra punkt i v.14-17 om hur Jesus förser i det omöjliga.

Lärjungarna hade blivit befallda att ge folket mat. Dom hade bara 5 bröd och två fiskar och hade omöjligt kunnat köpa all den mat som det behövdes för att mätta folket.

- Denna situation påminner oss om en annan händelse i 2 Kungaboken 4:42-44 som Trevor nyss läste. I denna text befallde Elisa sina tjänare att ge 20 små bröd och lite ax till 100 man för att äta.

Tjänarna hade ifrågasatt Elisa och trodde omöjligt att det skulle räcka. Men efter att de gett ut bröden så blev alla männen mätta och det blev mat över.

- Hur ofta är vi inte som lärjungarna? Jag kan känna igen mig 100%. Vi ser på omöjligheterna med mänskliga ögon som bara ett stort problem.

Vem var det som var med dom? Han som i kapitelet innan hade visat sig ha makten över vind, väder och över onskans alla makter.

- Och i slutet på detta kapitel även hade bevisats ha makten över sjukdomar och död.

Men inte bara det, i verserna innan vårt avsnitt idag så hade Jesus skickat ut lärjungarna utan pengar och mat på ett missionsuppdrag och dom hade inte saknat något.

- Kunde han nu då inte också förse lärjungarna och folket med vad dom behövde. Å hur ofta vi brister i att lita på och förtrösta på Jesus. Detta trots att han har bevisat sig så trofast mot oss i våra liv.

Allt för ofta så kommer jag på mig själv med att försöka ha kontroll över mitt liv och de omständigheter som Gud satt mig i. Detta istället för att lita på att han förser och styr omständigheterna i mitt liv.

- John Owen har sagt dom tänkvärda orden: Att anta att vad Gud kräver från oss att vi själva skulle ha kraften att göra det är att göra korset och Jesu Kristi nåd overksam.

Kära bröder och systrar, likt lärjungarna så har vi fått ett uppdrag som vi omöjligt kan klara i vår egen kraft.

- Det är därför vi måste lita på att Jesus förser i det omöjliga och det är det vi nu kommer att se i vår text.

Lägg märke till att befallningen att ge folket att äta kvarstår och hur Jesus använder lärjungarna för att göra just detta.

- Vad dom inte hade räknat med var Jesus, att han förmådde att förse dom med mat.

Jesus sa till sina lärjungarna att låta folket slå sig ner i matlag med omkring 50 i varje vilket dom gjorde.

- Och sen så tog Jesus de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, välsignade dem och bröt bröden och gav åt lärjungarna för att de skulle sätta fram det åt folket.

Ordet för att ge är här på grekiska är i imperfekt vilket kan tyda på att det var ett kontinuerligt givande i vilket Jesus gav maten till lärjungarna för att de skulle sätta fram den åt folket.

- Han gav och gav och gav och de fortsatte att ge till folket. Dom gjorde nu precis vad Jesus hade befallt dom att göra.

Och alla åt och blev mätta och när man hade plockat upp det som blev över så återstod 12 hela korgar.

- Jag tror inte att det var en slump att det var tolv korgar som blev över utan det blev en påminnelse att Jesus skulle förse alla de tolv för den uppgift som de hade.

Kan vi då lita på att Gud förser oss med det vi behöver? Jag vill att vi ska se på två sätt i vilket Gud genom Jesus förser oss:

- För det första och viktigaste så förser Gud oss genom att sända sin Son som evig frälsning och andlig mat för oss.

Kommer ni ihåg i 1 Mos 22 hur när Gud prövade Abraham om han var villig att offra Isak hur Gud hindrade honom från att göra detta och istället försåg honom med en får bagge.

- Gud försåg Abraham med ett offer. Efter detta så kom Abraham att kalla denna plats Jehova –Jireah som betyder Herren förser eller Herren ser.

Mina vänner. Vi är i samma situation som Isak där vi väntar på att dö. Till skillnad från exemplet med Isak där Gud testade Abrahams lydnad så i vårt fall så står vi inför Universums Domare likt skyldiga brottslingar som förtjänar att dö pga. våra synder.

- Vi har alla gjort uppror mot Gud och förtjänar hans vrede att straffas med evig död.

Men den goda nyheten är att precis som Herren (Jehova –Jireah) försåg Abraham med ett offer så har Gud försett oss med ett slutgiltigt offer, hans egen Son.

- Det är detta vi påminns om under julen hur Jesus föddes för att förse oss med det offer vi behöver för att kunna bli räddade från våra synder.

Till skillnad från Isak så blev Guds son, Jesus inte räddad, utan blev offrad för att vi genom hans död och uppståndelse skulle kunna bli räddade.

- Han föddes för att dö som vi sjunger i en av mina favoritjulsånger: Exult in the saviour's birth.

I Johanens 6 som är ett parallellställe till vår text för idag så knyts Jesu död till hur han blir andligt mat för oss så att vi kan bli räddade.

När Israels folk vandrade i öknen så försåg Gud dem med manna, alltså bröd från himlen.

- Och här i Lukas 9 och Joh 6 så var även lärjungarna och folket i en ödemark. I denna ödemark så förser Gud sitt folk med mat.

Idag så befinner sig människor i en andlig ödemark där de andligen svälter.

- Jesus talar i Johannes 6 som hur likt Gud i ödemarken sände manna till folket att han själv är det bröd som Gud ger från himlen.

I Joh 6:35 så säger han: **Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.**

- Så här i Joh 6 så anspelar Jesus indirekt på sin död. Hur han behövde dö för att vi ska kunna ta emot livets bröd.

Hur vi genom hans kött som blev brutet för oss och hans blod som blev utgjutet för oss får liv.

- I Jesus så har Gud, (Jehova –Jireah) försett oss med räddning från döden, helvetet och till en underbar evighet med honom.

Frågan är: Har du tagit emot detta bröd (Jesus själv) som Gud sänt från himlen för att rädda oss till honom själv. Det är bara han som kan mäta din andliga hunger.

- Genom sitt perfekta liv, död och uppståndelse så gör han det möjligt för var och än som tror på honom att bli räddad.

I tro vänd om till honom så blir du räddad.

- Denna fantastiska räddning är något som vi som kristna blir påmindra om varje gång vi tar nattvarden.

Hur när vi dricker vinet och äter brödet kommer ihåg hans kropp som blev bruten för oss och hur hans blod utgöts för att friköpa oss och ge oss förlåtelse från våra synder.

- Att få bli motagare av Jesus, livets bröd är det mest fantastiska mirakel som vi kan få erfara.

Ett mirakel som går långt bortom brödundret själv. Det var detta mirakel som Robert Morrison fick erfara några år innan han begav sig till Kina.

- Han hade under en period levt ett liv i strid mot den kristna forstran som han fått i bland annat dryckenskap utan någon hunger efter Gud.

Men så vaknade han upp till att förstå hur fruktansvärd hans synd var och hur omöjligt han kunde rädda sig själv.

- Han fick en hunger efter Jesus och vädjade till Gud att frälsa honom vilket han gjorde.

Gud i sin barmhärtighet försåg honom med Jesus, livets bröd och räddade honom.

- Detta för oss till det andra sättet i vilket Gud förser oss och det är för det uppdrag som han har gett oss som kristna.

När vi befinner oss i Guds vilja så kan vi lita på att han förser oss med det vi behöver.

- Han befallde lärjungarna att ge folket att äta och han försåg dem med maten som de gav till folket.

Lärjungarna skulle senare få en annan befallning som även gäller oss, att gå ut i hela världen och göra alla folk till lärjungar, att döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och att lära dem allt vad jag har befallt er (Matt 28:19-20).

- Självpaste grunden för att kunna göra detta var att Jesus hade blivit given all makt i himlen och på jorden. Det var därför de men också vi kan utföra detta uppdrag. Att Jesus har blivit given all makt i himmelen och på jorden.

Det må se mörkt ut, det må se hopplöst ut, de må se omöjligt ut. Men Gud har kallat oss till detta uppdrag och vi kan lita på att han kommer att förse oss med det vi behöver.

- Det var detta Robert Morisson insåg då han trotsade det omöjliga. Genom Guds nåd och kraft under förföljelse, sjukdom och otaliga svårigheter och motsättningar så blev han 1814 klar med sin översättning av Nya Testamentet.

Samma år så fick han döpa Tsae A-Ko den första evangeliska kinesen som man känner till.

- Robert Morisson härdade ut och med William Milnes hjälp trots att de inte kunde arbeta på samma plats så översatte de tillsammans hela GT till kinesiska vilket kom ut år 1823.

Kommer ni ihåg skeppsägaren som sa till Morisson: Tror du verkligen att du ska kunna ha en påverkan på avgudadyrkan i det stora kinesiska väldet? Nej, sa Morisson. Jag förväntar mig att Gud kommer ha det.

- Och Gud hade verkligen det. Morisson var bara ett redskap som Gud använde för att lägga grunden för den väckelse som skulle komma.

Han översatte Bibeln, gjorde en kinesisk engelsk ordbok och grammatik bok som kommande missionärer skulle ha stor användning för och fick vara med och döpa 10 personer.

- Allt detta började med omöjlighet efter omöjlighet. Men Gud försåg Morisson så att han kunde utföra den uppgift som Gud hade kallat honom till.

Vi befinner oss idag i en liknande mänskligt talat omöjlig situation i vårt land.

- Tror vi verkligen att vi ska kunna ha en påverkan på avgudadyrkan i Sverige. Nej, men må vi förvänta oss att Gud kommer att ha det och att han kan använda oss som sina redskap.

Må vi liksom lärjungarna och Robert Morrison ställa oss själva till Guds förfogande och förtrösta på att han förser oss att utföra det uppdrag vi

har blivit kallade till, nämligen att nå människor med evangeliet i detta land och till jordens yttersta gräns.

- Må vi förtrösta att han förmår att väcka andligt döda människor till liv och att bygga sin församling i detta land.

Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Vi kan lita på att Jesus förser oss i det omöjliga. Låt oss förtrösta på honom.