

Har du någon gång rest bort till en främmande stad, by eller landsbygd utan att veta vad du skulle äta, sova eller hos vem du skulle hamna?

- Det kan tyckas rent vansinnigt. För ett antal år sedan så levde jag i ett land i Mellanöstern där jag var del i ett team som försökte nå ut med evangeliet till beduiner och folk på landsbygden.

Från vår ledare så fick vi uppgiften att göra just detta. Att oftast utan bil bege oss till samhällen, byar och tält mitt i öknen och på landsbygden för att berätta om Jesus.

- Jag får säga för min personlighet som gillar att ha kontroll på mitt liv så var det minst sagt påfrestande att inte kunna kontrollera omständigheterna.

Samtidigt så var det mycket spännande och lärorikt att få träffa människor som aldrig tidigare hade fått höra evangeliet samtidigt som den hemliga polisen ständigt var oss hack i hälarna.

- Idag så ska vi prata om just en sådan här situation och det är inte vad som helst utan Jesu lärjungar, hans tolv apostlar som får ett uppdrag.

Vad är det för något uppdrag dom får? Och vad är det för något uppdrag vi har fått? Hur skiljer sig deras uppdrag från vårt? Vad har dom fått för någon kraft och auktoritet att göra detta?

- Och vad har vi fått för någon kraft och auktoritet för vårt uppdrag? Hur ska de utföra uppdraget och hur ska vi utföra vårt?

Och slutligen vad skulle de förvänta sig för någon respons på deras uppdrag och vad kan vi förvänta oss för någon respons för vårt uppdrag?

- Vänligen gå med mig till Lukas 9:1-10.

¹Jesus kallade till sig de tolv och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. ²Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka. ³Han sade till dem: "Ta ingenting med er på vägen, varken stav eller lädersäck, varken bröd eller pengar, inte heller två livklädnader. ⁴När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni drar vidare. ⁵Men om man inte tar emot er, lämna då den staden och skaka dammet av era fötter. Det skall vittna mot dem." ⁶De gick ut och vandrade från by till by och predikade överallt evangeliet och botade sjuka.

⁷När landsfursten Herodes fick höra om allt som hände, visste han inte vad han skulle tro. Några påstod nämligen att Johannes hade uppstått från de döda, ⁸andra att Elia hade trätt fram och andra att någon av de gamla profeterna hade uppstått. ⁹Herodes sade: "Johannes har jag halshuggit. Vem är han som jag hör sådant om?" Och Herodes ville gärna träffa Jesus.

¹⁰Apostlarna kom tillbaka och berättade för Jesus allt de hade gjort. Då tog han dem med sig och drog sig undan mot en stad som heter Betsaida.

[Bön]

Kära bröder och systrar, i kapitlet innan så såg vi hur Jesus hade makt och auktoritet över väder och vind när han stillade stormen, hur han hade auktoritet över orena andar när han drev ut demoner ur den demonbesatte mannen.

- Vi såg också hur han hade makt och auktoritet över sjukdomar och självaste döden då han botade kvinnan med blödningar och uppväckte Jairus dotter från det döda.

I texten för idag så skickar han ut sina lärjungar på ett uppdrag som blir en försmak på det som väntar då de efter Jesu död, uppståndelse och mottagandet av den HA skulle bli utskickade som hans vittnen i Jerusalem, Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns (Apg 1:8).

- Jesu tjänst på denna jord började närma sig sitt slut. I vers 51 här i Lukas 9 så skulle Jesus påbörja sin färd till Jerusalem där han skulle utlämnas för att dö.

Och här så får lärjungarna ett smakprov på vad deras uppdrag efter Jesu himmelfärd skulle innebära.

- I vår text för idag så ska vi se på tre saker.
 1. Uppdraget som lärjungarna fick (v. 1-2)
 2. Hur Herren förser så uppdraget kan utföras (v.3-4)
 3. Uppdragets resultat – Olika reaktioner (v.5-10)
- Låt oss för det första börja med att se på Vad det var för något uppdrag de fick? Dom blev kallade att göra två saker. Att predika Guds rike och att bota sjuka.

Låt oss titta på det första: att predika Guds rike. I vers 6 så ser vi att detta är synonymt med att predika evangeliet.

- När vi hör Guds rike så kan vi tänka oss att det handlar om ett fysiskt rike.

Men Jesus skulle senare när han utfrågades av Pilatus säga att mitt rike är inte av denna värld (Joh 18:26).

- Så vi skulle kunna säga att Guds rike betyder Guds styre. Evangeliet om Guds rike är helt enkelt de goda nyheterna om Guds styre.

Vad var det då lärjungarna förkunnade. I Matt 10 som är ett parallellställe till Lukas 9 så läser vi att de skulle predika att himmelriket nu är här.

- Senare när Jesus sände ut de 70 framför sig till varje stad dit han skulle komma i Lukas 10 så fick dom uppdraget att förkunna att Guds rike nu var ibland dem.

Judarna gick och väntade på detta Guds rikets ankomst som t.ex. hade profeterats av profeten Daniel i Dan 2:44 där det står:

⁴⁴Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas

till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt.

- Judarna väntade också på att detta rikes kung Messias skulle komma och att profetior som t.ex. Jes 9:6-7 skulle uppfyllas:

⁶Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. ⁷Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befastas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

- Och här så fick lärjungarna uppdraget att förkunna att Guds rike nu var mitt ibland dem.

Kung Jesus hade anlänt. Den messianska tiden hade börjat. Judarna hade utifrån deras förståelse av GT tankarna på att Guds rike skulle vara ett fysiskt rike och att det som Dan 2:44 skulle krossa alla andra riken.

- Men att krossa alla andra riken var inte Jesu uppgift vid hans första tillkommelse även då han på korset triumferade över ondskans alla makter. Att krossa alla andra riken får vi vänta på tills Jesu andra tillkommelse.

Just nu så firar många kristna advent där man kommer ihåg Jesu första ankomst och födelse.

- Men lik väl så är det viktigt att vi alla påminns om hans andra tillkommelse.

Fastän lärjungarna och Jesus förkunnade för folket att Guds rike nu är ibland dem så ber vi idag fortfarande i bönen: "Fader vår," där vi säger "tillkomme ditt rike".

- Guds rike har redan anlänt men vi väntar fortfarande på dess fulla upprättande vid Jesu andra tillkomst då profetian från Daniels bok fullt ut kommer att uppfyllas.

Till skillnad från judarnas förväntningar så skulle Jesus senare svara fariséerna i Lukas 17:20-21 efter att de frågat honom när Guds rike skulle komma:

- **”Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. ²¹Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er.”**

Så det var detta uppdrag apostlarna fick att förkunna evangeliet om Guds rike.

- Hur skulle då människor gensvara till det? Johannes döparen hade tidigare förkunnat: **Omvänd er, ty himmelriket är nära** (Matt 3:2).

Och nu så fick lärjungarna uppdraget att förkunna att Guds rike nu är här.

- Och om människor behövde omvända sig från sina synder eftersom Guds rike är nära, hur mycket mer behövde dom då inte omvända sig nu när det var här.

Detta ser vi i ett annat parallellställe till dagens text nämligen i Markus 6:12 där vi kan läsa om hur lärjungarna predikade att människorna skulle omvända sig.

- Kungen är här. Vänd om och gör er redo för att ta emot honom och hans styre.

Dom förkunnade precis vad Johannes döparen hade förkunnat och även Jesus själv.

”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” (Markus 1:15)

- För att bli motagare av Guds rike så måste man vända om från sina synder.

Det är inte för intet som NT ger långa listor som t.ex. i 1 Kor 6:9-10 att de som lever så här inte ska få ärva Guds rike.

- Det ironiska är att lärjungarna blev utsända att förkunna att Guds rike hade anlönt och om behovet av att omvända sig.

Men dom hade ännu inte förstått på vilket sätt Gud skulle frälsa sitt folk in i hans älskade Sons rike.

- Till och med i detta kapitel när Jesus skulle tala om att han måste dödas och uppstå på den tredje dagen så var det fördolt för lärjungarna så att de inte förstod det (Luk 9:22, 44-45).

Så en sak vi måste förstå är att lärjungarnas förkunnelse om Guds rike innan och efter Jesu död och uppståndelse kom att skilja sig åt.

- Inte det att de motsa varandra utan snarare att de nu skulle få alla pusselbitarna på plats.

Dom fortsatte nu att predika samma evangelium om Guds rike men nu med förståelsen om varför Jesus måste dö och uppstå.

- Att han genom sin död gav sitt liv till lösen för många (Matt 20:28; Mark 10:45).

Och att han genom sin uppståndelse blev bevisad att vara den utlovad Messias, Herren och Kungen för hans rike.

- Evangeliet om Guds rike mina vänner är lika aktuellt idag som det var under Johannes döparens och lärjungarnas tid.

Guds rike är inte längre nära och har inte bara kommit utan snart så kommer vi få se den fulla uppfyllelsen av det då Jesus kommer tillbaks för att uppfylla Daniels profetia i Dan 2:44.

- Kristus som i 1 Kor 15:3-4 dog för våra synder enligt Skrifterna, blev begravd, och uppstod på tredje dagen, han kommer komma tillbaks till denna jord.

Och då inte bara som en Frälsare utan också som Domare. Som Frälsare för dom som i omvändelse och tro tagit emot honom som sin Herre och Frälsare.

- Men han kommer också komma tillbaks för att döma levande och döda. Är du redo för att möta honom?

Håller du fast vid dina synder eller har du omvänt dig och kommit till tro på honom och det frälsningsverk som han gjorde på korset då han tog på sig sitt folks synder och straff och besegrade ondskans alla makter.

- Tiden är fullbordad och den fulla uppfyllelsen av Guds rike är snart här. Omvänd er och tro evangelium!

Så vi såg att apostlarna fick uppdraget att predika evangeliet om Guds rike. Vad är då vårt uppdrag?

- Vi har fått precis samma uppdrag att predika evangeliet om Guds rike.

Men tillskillnad från apostlarna när de predikade detta budskap i Lukas 9 så hade de ännu inte fått alla pusselbitarna på plats vilket vi nu har fått i Bibeln, Guds ord.

- Guds rikes fulla uppfyllelse kommer närmare för var dag som går, tiden är snar. Det är bråttom mina vänner.

Det är så många människor som aldrig har fått höra de goda nyheterna om Guds rike.

- När jag bodde i mellanöstern så fullkomligt kryllade det av människor som aldrig hade fått höra evangeliet.

Och vet ni vad: Nu genom krigen som pågår så kommer många av dom till oss.

- När jag bodde i mellanöstern så kunde jag när som helst bli utsparkad. Den hemliga polisen var ständigt på jakt efter oss.

Men här mina vänner i Sverige idag så kan vi fritt nå dom som i sin tur kan nå många av sina landsmän som vi inte kan nå.

- Vad väntar vi på? Låt oss nå dessa människor med evangeliet, men inte bara dom utan också svenskarna som om dom inte redan har blivit det är på väg att bli vad man i missions sammanhang kallar en onådd folkgrupp.

Fråga mig inte hur man kommit fram till det men man brukar definiera en folkgrupp som onådd om det ibland dem finns mindre en 2% evangeliska kristna.

- Låt oss ta detta uppdrag på allvar. Tiden är knapp och snart så finns det ingen tid att omvända sig.

Så i sitt uppdrag så blev lärjungarna först och främst kallade att predika evangeliet om Guds rike.

- Men dom blev också kallade att göra en sak till och det var att bota sjuka.

I kapitlet innan så hade Jesus bevisat att han hade makt över vågorna och vinden, demoner, sjukdomar och självaste döden.

- Och det är väldigt intressant mina vänner som vi såg i en predikan från Lukas 7:18-35 hur detta var tecknet på hur messianska profetior om Messias började uppfyllas som bekräftade att Messias hade kommit.

Och nu så ger Jesus sina apostlar ett speciellt uppdrag att när de förkunnade evangeliet att bekräfta det genom att ge dom kraft och auktoritet över demoner och sjukdomar.

- Detta var för att stadfästa och bekräfta evangeliet. Och här så hade apostlarna en unik roll. Detta betyder inte att Gud inte botar eller inte driver ut demoner idag. Det är jag övertygad om att han gör.

Men vad vi måste förstå och det är här så många kommer snett idag var apostlarnas unika roll som ingen människa kan hävda att de har idag.

- För att kunna bli en apostel så var det nödvändigt för dem att vara vittnen som hade sett Jesus (1 Kor 9:1, jmf. Apg 1:21-23).

De är om de 12 som det står i Uppenbarelseboken att dom är dom 12 grundstenarna till stadsmuren för den nya staden Jerusalem.

- Vem idag kan hävda att de har en sådan funktion och en sådan auktoritet som de tolv?

Deras uppgift var att bekräfta och verifiera evangeliet. Och det var genom deras auktoritet som vi fick NT.

- Så var helst evangeliet gick fram så var det tvunget att det blev bekräftat genom apostolisk auktoritet.

Detta är något som blir tydligt i apostlagärningarna där Gud bekräftade apostlarnas auktoritet och senare använde dom för att verifiera att evangeliet och den HA blev givet till först judar, senare till samarier och därefter till hedningar.

- Det är på apostlarnas och profeternas grund som vi är uppbyggda, där Jesus själv är hörnstenen (Ef 2:20).

Så finns apostlar idag? I bemärkelsen av de 12 som är grundstenarna i muren till den nya staden Jerusalem och med denna speciella auktoritet som dom 12 och Paulus hade så skulle jag svara nej.

- Men ordet apostel som betyder utsänd eller sändebud används också i NT med en vidare betydelse som någon som blivit utsänd.

Så t.ex. en församlingsplanterare som planterat församlingar bland onådda folk skulle kunna kalas en apostel.

- Men för att inte blandas ihop som om denna person har samma auktoritet som de 12 så anser jag att det är bättre att undvika denna term.

Det finns så många självutnämnda apostlar idag som är ute efter makt och för att kontrollera människor så vi bör vara väldigt försiktiga med denna term.

- När vi läser här i Lukas 9:1-10 så var detta en unik roll för apostlarna där de i parallellstället i Matt 10:7-8 blir befallda: **Och där ni går fram skall ni predika: Himmelriket är nu här. ⁸Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar.**

Detta var primärt för att bekräfta och verifiera att Guds rike nu hade kommit.

- Majoriteten av dessa människor som blev botade skulle dock senare likt majoriten av människor som levt så småningom komma att dö av sjukdomar.

Men en dag för dom som har tagit emot och för alla som tar emot evangeliet så kommer vi fullständigt att bli botade och helade från alla sjukdomar när Guds rike fullt uppenbaras vid Jesu andra tillkommelse.

- För apostlarna så skedde precis vad som sagts i Lukas 9:6. Överallt där de gick fram så predikade de evangeliet och botade sjuka.

En del hävdar att detta också borde vara det normala för oss idag att överallt där vi går fram att vi **botar sjuka, uppväcker döda, gör spetälska rena och driver ut onda andar.**

- Och vem skulle inte önska detta. Om så var fallet och vi hade blivit givna denna auktoritet så hade jag inte tvekat en sekund.

Jag skulle genast ha begett mig till drottning Silvias barnsjukhus här i Göteborg och botat alla som kom i min väg och speciellt dom som var dödligt sjuka.

- Detta säger jag inte av förakt utan snarare av kärlek. Och jag vill försäkra er alla att jag regelbundet ber för sjuka och jag är övertygad att Gud verkligen även gör under idag.

Låt oss fortsätta att söka honom i bön för dom som är sjuka och svaga och förtrösta på honom som förmår att bota och göra under.

- Men vi måste förstå att apostlarnas tid var något unikt för att stadfästa evangeliet om Guds rike så jag tror inte att vi ska förvänta oss att detta ska vara det normala för oss idag som många kristna hävdar.

Men på samma gång så är det min övertygelse att Gud även idag verkar på ett unikt övernaturligt sätt under tider av väckelser och pionjärbrytande mission.

- Ta t.ex. väckelsen: The Great Awakening på 1700-talet i New England där Gud verkade på ett unikt sätt för att ge synda nöd och bekräfta evangeliets utbredande.

Men samtidigt så var det mycket förfalskningar som skedde vilket gjorde att ett av de verktyg som Gud använde i denna väckelse för mångas omvändelse, Jonathan Edwards skrev två böcker.

- Han skrev böckerna Religious affections och Distinguishing marks of a work of the Spirit of God för att hjälpa människor att urskilja en sann andlig omvändelse.
- Och dessa böcker kan likväl vara till hjälp för oss att urskilja vad som är ett äkta Herrens verk idag.

Låt oss även ta exemplet med pionjärbrytande mission som pågår idag i t.ex. muslimvärlden. Det är helt fanatiskt att se hur övernaturligt Gud verkar för att bekräfta evangeliet.

- Detta kan jag själv vittna om utifrån min egen erfarenhet. Men precis som Jesus tystade ner detta så är det inte det övernaturliga som borde vara vårt fokus utan Jesus själv och evangeliet.

Studera missions och väckelse historia och du kommer finna att när evangeliet har blivit etablerat hur dessa övernaturliga yttringar blir mindre och mindre vanliga eftersom evangeliet och Guds ord har blivit bekräftat.

- När evangeliet och församlingar har blivit etablerade så blir som Philip Ryken har sagt församlingen bekräftelsen på förkunnelsen av evangeliet. Hur vi bekräftar sanningen genom vår kärlek, lidande och uppoffrande för varandra och andra människor.

Här så måste vi vara väldigt försiktiga. Så många människor söker något övernaturliga oavsett om det har med Gud att göra eller ej.

- Låt oss inte vara rädda eller förneka att Gud kan verka på ett övernaturligt sett idag, men låt oss samtidigt vara försiktiga då många här har ett osunt fokus som leder bort från evangeliet.

Så vad för någon kraft och auktoritet har vi då blivit givna? Här så skulle jag vilja nämna två saker:

- För det första har vi blivit givna evangeliets kraft. Paulus säger i Rom 1:16 Jag skäms inte för evangeliet, för det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

Vi har blivit givna evangeliet med dess kraft. En kraft som förmår att ge liv till andligt döda människor som i sig själv inte kan gensvara till evangeliet.

- Detta är det mest fantastiska miraklet av alla. Att se en andligt död människa bli levandegjord och bekänna att Jesus är Herren, något som inte kan göras annat än i kraft av den helige Ande (1 Kor 12:3).

Mina bröder och systrar vi har också blivit givna en annan kraft och auktoritet från den HA som inte bara är en kraft som t.ex. Jehovas vittnen lär.

- Utan han är Gud själv som har tagit sin boning i alla genuint kristna. Paulus säger i Rom 8:9 Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.

Om du har blivit kristen så har du enligt 1 Kor 12:13 blivit döpt i den HA och detta är inte det samma som många lär att det handlar om att tala i tungor för i några versar senare i vers 30 så säger Paulus. Inte talar väl alla i tungomål. Men alla var döpta i den HA.

- Mina kära syskon vi har fått en hjälpare, vi har fått kraft från ovan att kunna utföra det uppdrag som vi har fått att predika evangeliet om Guds rike och till att leva ett liv i helighet till Guds ära.

Och samtidigt som vi inte har den auktoritet som apostlarna hade så räds vi inte att be för de sjuka utan vi ber för dom och förtröstar på en Gud som både förmår att hela, men som också förmår att hjälpa sjuka att genomgå deras sjukdomar.

- Mina vänner vi har ett uppdrag, vi har fått kraft och auktoritet att nå ut med evangeliet.

Vad väntar vi på? Låt oss inte bara sitta på våra stolar, blunda och vänta på att något skulle hända utan låt oss söka Gud i bön för de förlorade och gå ut och nå dem med evangeliet.

- Tiden är för kort, Guds rikes fullhet är snart här. Vad väntar vi på? Låt oss berätta om evangeliet innan det är för sent.

Vi har nu för det första sett på apostlarnas uppdrag och på vårt. Låt oss nu för det andra se på hur Herren förser så att uppdraget kan utföras i v.3-4.

- **³Han sade till dem: "Ta ingenting med er på vägen, varken stav eller lädersäck, varken bröd eller pengar, inte heller två**

livklädnader. ⁴När ni kommer in i ett hus, så stanna där tills ni drar vidare.

Här så måste vi också förstå att dessa versar inte är en manual för hur missionärer och evangelister måste agera idag.

- Senare i Lukas 22:35-36 så säger Jesus: ³⁵**Han sade vidare till dem: "När jag sände er utan börs, utan lädersäck och sandaler, saknade ni då något?" De svarade: "Nej, inget."** ³⁶**"Men nu", sade han, "skall den som har en börs ta den med sig, och likaså den som har en lädersäck.**

Det viktiga att lyfta fram från Lukas 9 var att Gud skulle förse lärjungarna med det dom behövde.

- Dom skulle inte sakna något. Trots att dom inte hade med sig något så försåg Gud dem med det dom behövde.

Och det samma gäller för oss idag. Om vi tar Guds uppdrag för oss på allvar så kommer han att förse oss med det vi behöver.

- Detta betyder inte att vi inte kan ha det knapert, vara hungriga och ha det svårt.

Men Gud han kommer att förse oss om vi lever i hans vilja. När min syster nådde ut med evangeliet i Egypten så blev hon god vän med en barnfamilj från England som gjorde det samma.

- Och dom berättade för henne om underbara vittnesbörd om svar på bön när dom befann sig i trångmål om hur Gud sände främlingar som dom aldrig hade träffat för att ge dom mat och det dom behövde.

Vi kan lita på att Gud förser oss vilket lärjungarna fick erfara trots att dom inte hade något med sig.

- Jag kan själv vittna om detta när jag flyttade till Mellanöstern hur Gud använde dom mest otänkbara sätten för att förse mig med det jag behövde. Vi kan lita på Gud!

Det är som Hudson Taylor har sagt: "God's work done in God's way will never lack God's supply" Guds arbete eller verk, gjort på Guds sett kommer aldrig att sakna Guds understöd.

- Och dessa ord kommer inte från vem som helst. Detta kommer från en man som efter att han hade varit i Kina i 4år avsåg sig allt understöd från missionsorganisationen som han arbetade med.

Detta eftersom han upptäckte att dom använde lånade pengar för att skicka ut missionärer, något som var emot Hudson Taylors övertygelser.

- Vi kan lita på att Gud förser oss när vi är i hans vilja.

Apostlarna blev befallda när de kom till en plats att stanna i det hus som dom gick in i tills dom lämnade denna plats.

- Så, så länge de predikade i en by eller en stad så skulle dom bo i samma hus tills de lämnade denna plats.

Dom skulle vara nöjda med det hushåll som tog emot dom och inte gå från hus till hus som många av deras samtida filosofer gjorde för att tjäna pengar på det dom gjorde.

- Utan istället så skulle dom förtrösta på att Herren försåg dom med det dom behövde.

Detta betyder inte att det är fel att få hjälp av andra för att kunna bli skickad till en plats för att nå ut med evangeliet.

- Detta var t.ex. något som Paulus bad församlingen i Rom att göra, att utrusta honom för att ta evangeliet till Spanien.

Och Jesus säger att arbetaren är värd sin lön. Men här så blev lärjungarna uppmannade att inte utnyttja sin position som Guds sändebud för sina egna syften.

- Och tyvärr är det de vi ser allt för ofta bland så kallade apostlar och helande evangelister som utnyttjar sin ställning genom att lura pengar från enkla människor så att de kan bo i palats, på lyxhotell och åka runt i sin jumbojet.

Nog sagt om detta: På deras frukt ska ni känna igenom dem som Jesus sa (Matt 7:16).

- I denna text så har vi en viktig princip och det är att Gud kommer att förse oss för det uppdrag han har för oss samtidigt som vi inte ska utnyttja detta för våra egna syften.

Så vi har nu för det första sett på apostlarnas uppdrag och vårt. Och för det andra hur Herren förser så att uppdraget kan utföras.

- Låt oss nu för det tredje och sista se på uppdragets resultat. Och här så får vi olika reaktioner.

Jesus hade nyss i förra kapitlet talat om de olika jordmånerna som uppenbarade människors olika gensvar när dom fick höra evangeliet.

- Jag vill här och nu lyfta fram tre olika resultat eller gensvar. För det första i vers 5: **"Men om man inte tar emot er, lämna då den staden och skaka dammet av era fötter. Det skall vittna mot dem."**

Här så har vi dom som inte tog emot lärjungarna och förkastade budskapet som dom kom med. Om vi troget når ut med evangeliet om Guds rike så kommer även vi få erfara hur människor förkastar budskapet och oss som dess budbärare.

- Vad skulle lärjungarna göra om detta hände? Jo, lämna den staden och skaka av dammet från deras fötter till vittne mot dem.

Vad innebar detta? Det var precis detta som judarna brukade göra när dom lämnade ett hedniskt område att skaka av orenheten från deras fötter.

- Och här så skulle lärjungarna göra det som ett varnande tecken mot de judar som inte tog emot evangeliet.

Om dom inte omvände sig så var dom precis som oomvända hedningar förlorade och blev varnade om den stundande domen.

- Ska vi göra på samma sätt när människor förkastar när vi predikar evangeliet?

Idag så skulle ingen förstå vad detta betydde. Men istället i självaste evangelieförkunnelsen så ingår det en varning att människor måste omvända sig annars så väntar den kommande domen.

- Så vi har förkastandet av budskapet. Vi ser också i vår text hur människor blir förvirrade och i detta fallet så är det landsfursten eller tetrarken Herodes som under romerskt överhöghet regerade över Galileen och Perea.

Herodes Antipas som han hette var son till Herodes den store som hade försökt döda Jesus som nyfödd.

- Herodes Antipas hade själv sett till så att Johannes döparen hade blivit mördad och skulle även komma att försöka mörda Jesus och nu så kom rapporterna om förkunnelsen om Guds rike och Jesus även till hans palats.

Och när han hörde dessa rapporter så visste han inte vad han skulle tro. Några påstod att Johannes döparen hade uppstått från de döda, andra att Elia hade trätt fram.

- Tidigare så har vi läst hur ängeln Gabriel i Lukas 1:17 uppenbarade att Johannes döparen skulle komma i Elias ande och kraft.

Det förekom även ett annat rykte bland vissa att någon av de gamla profeterna hade uppstått.

- Herodes sa: "Johannes har jag halshuggit. Vem är han som jag hör sådant om?" Och Herodes ville gärna träffa Jesus (Luk 9:7).

Matteusevangeliets 14 kapitel uppenbarar att Herodes själv lutade åt att Johannes döparen som han hade dödat skulle ha uppstått.

- Här så ser vi hur förvirrad Herodes var. "Vem är han som jag hör sådant om?"

För att bli räddade från våra synder så måste vi förstå vem Jesus är, att han är den som Bibeln lovar att han är.

- Den utlovade Messias, Gud kommen i köttet, den enda vägen till Gud Fadern och vår Herre och Frälsare.

I vers 20 i detta kapitel så kommer Petrus att bekänna vem Jesus är, att han är Guds Messias.

- Kanske just du som är här idag är förvirrad över vem Jesus är. Nöj dig inte med vem människor säger att han är.

Muslimerna hävdar att han bara är en profet och Jehovas vittnen att han inte är Gud eller om man pressar dom med Joh 1:1 att han skulle vara en liten gud.

- Människor i samhället säger att han var en vis person men inte mer.

Nöj dig inte med vad människor säger. Gå till Bibeln och evangelierna och lär känna den sanne Jesus.

- Herodes Antipas nöjde sig med en förvrängd bild av Jesus och kom istället att förfölja honom och hans lärjungar.

Också detta är något som vi kommer att få möta när vi tar vårt uppdrag att nå ut med evangeliet på allvar, att också vi kommer att bli förföljda.

- I Joh 15:20 så sa Jesus till sina lärjungar: **Har de förföljt mig ska de också förfölja er.** Och det samma gäller oss.

På liknande sätt säger Paulus i 2 Tim 3:12: **Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.**

- Vi har sett hur människor kommer att gensvara genom att förkasta budskapet och hur de kommer att bli förvirrade.

Låt oss nu titta på det sista resultatet eller gensvaret. Nämligen de som tog emot budskapet som vi underförstått ser i v.6 och 10.

- Uppenbarligen så kom lärjungarna till dom som tog emot glädjebudskapet om Guds rike.

Och är det inte detta som är målet när vi berättar evangeliet att Gud skulle bli ärad och vi skulle få se människor som i omvändelse och tro tar emot evangeliet.

- Många gånger så ser vi inte resultat, men evigheten kommer att uppenbara detta och det viktiga är att vi trofast förkunnar evangeliet.

För några veckor sedan så pratade jag med en broder som vittnade om hur Gud använde vår församlings förkunnelse på internet som en del i hans omvändelse.

- All ära till Gud. Vi vet inte hur mycket frukt det vi sår kommer att bära.

Om vi troget berättar evangeliet om Guds rike så tror jag att vi en dag kommer att bli förvånade över hur Gud kom att använda det.

- Frågan är: Tar vi uppdraget som vi har fått på allvar. Berättar vi om evangeliet om Guds rike för människor.

Tiden är knapp, snart så kommer Guds rike fullt att uppenbaras. Låt oss inte slösa bort vår tid utan att ta oss an uppdraget att nå dom förlorade med evangeliet.