

Kära vänner,

- Har ni liksom jag fått erfara hur människor avfaller från tron? Hur de som en gång var så entusiastiska och verkade så hängivna och överlåtna helt plötsligt vänder Gud ryggen till när de får gå igenom svårigheter?

Har ni varit med om hur människor som ni trodde var genuint kristna helt oväntat blir uppslukade av denna världs bekymmer, rikedomar och begär?

- Självt så har jag många kompisar och vänner från barndomen som har gjort denna resa.

Från den ungdomsgrupp som jag brukade gå till så är det många och kanske till och med majoriteten av de som brukade komma som inte längre bekänner sig som kristna.

- Hur ska vi förstå detta? Varför sker sånt här?

Och vad ska vi då säga om oss som sitter här idag? Vad kan vi göra för att inte gå samma väg som dom?

- Texten vi ska se på idag i Lukas 8 är en mycket allvarlig text som varnar oss för hur vi hör Guds ord.

Här så befäller Jesus oss: "Hör du som har öron att höra med" (Luk 8:8) och "ge akt på hur ni hör" (Luk 8:18)

- Det är just detta vi ska tala om idag: "Att vi måste ge akt på vad vi hör."

Vänligen gå med mig till Lukas 8:1-21, till liknelsen om såningsmannen eller de 4 jordmånerna som jag själv föredrar att kalla den.

¹Därefter vandrade Jesus från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike. De tolv var med honom ²och även några kvinnor, som hade blivit befriade från onda andar och botade från

sjukdomar: Maria, som kallades Magdalena – från henne hade sju onda andar farit ut –³ vidare Johanna som var hustru till Herodes förvaltare Kusas, och Susanna och många andra som tjänade dem med vad de ägde.

⁴Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse: ⁵”En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. ⁶En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet. ⁷En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. ⁸Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd.” När han hade sagt detta, ropade han: ”Hör, du som har öron att höra med!”

⁹Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. ¹⁰Han svarade: ”Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. ¹¹Detta är liknelsens mening: Säden är Guds ord.

¹²De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta.

¹³De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. ¹⁴Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. ¹⁵Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.

¹⁶Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att de som kommer in ser ljuset. ¹⁷Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen. ¹⁸Ge därför akt på vad ni hör. Ty den som har skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror sig ha.”

¹⁹Jesu mor och bröder kom till honom, men de kunde inte ta sig fram för folkmassans skull. ²⁰Man sade då till honom: ”Din mor och dina bröder står här utanför och vill träffa dig.” ²¹Han svarade dem: ”Min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det.”

[Bön]

- I kapitel 7:31-35 så tillrättavisade Jesus människorna i detta släkte för att de inte tagit emot hans och Johannes döparens undervisning.

Men de fanns de som verkligen tog emot vad Jesus och Johannes hade att säga som synderskan som vi fick möta i förra predikan som tvättade Jesu fötter med sitt hår.

- Men vi fick också möta farisén Simon som inte såg sin egen synd och inte förstod sitt behov av att få förlåtelse från Jesus.

Vad är det då som gör att vissa förkastar och andra tar till sig Jesu undervisning? Vad är det som gör att vissa gladligen tar emot budskapet men sedan avfaller.

- Svaret får vi i denna liknelse. Men innan vi tittar på vad denna liknelse betyder och hur den ska tillämpas så låt oss först se på varför Jesus överhuvudtaget talade i liknelser.

I vårt studie av Lukasevangeliet så har vi tidigare gått igenom några korta liknelser.

- Men i denna lite längre liknelse så berättar Jesus varför han talade i liknelser.

Detta sker när lärjungarna kommer fram till honom och ber honom att förklara liknelsen.

- Till detta svarar Jesus sina lärjungar i vers 10: **Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå.**

Här så citerar Jesus Jes 6:9. I detta berömda kapitel fick Jesaja möta Guds helighet då han fick se Herren som satt på hans tron.

- Här så blev Jesaja medveten om sin synd, frälst, kallad och utsänd att predika för folket som befann sig i avgudadyrkan.

Men det var inte vilket budskap som helst han skulle predika utan: **Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå, och ni skall se och se, men inte begripa.** ¹⁰**Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.”**

- Jesaja blev sänd till ett folk som redan hade hårdnackade hjärtan för att än mer förhärda dem.

Jesus han tar denna text och använder den för att förklara varför han just talar i liknelser och denna liknelse verkligen personifierar vad han just säger.

- För dem vars hjärtan redan var förhärdate så skulle de höra och ändå inte höra och se och ändå inte förstå när liknelserna berättades.

När folket hörde denna liknelse om såningsmannen och jordmånerna så hörde och såg de den bara utifrån ett jordiskt perspektiv och förstod inte vad Jesus andligen hade att säga om den.

- Dem förblev andligt döva och blinda när Jesus berättade den.

Åt lärjungarna däremot hade det blivit givet att veta Guds rikes hemligheter.

- I vers 1 så kan vi läsa om hur Jesus vandrade igenom städer och byar för att predika evangeliet om Guds rike.

Och lärjungarna hade blivit givna att förstå Guds rikes hemligheter. Jesus han använde liknelserna för att förklara för oem och hans verkliga efterföljare Guds rikes hemligheter.

- En viktig sak jag vill att ni ska lägga märke till i denna text från citatet från Jesaja som Jesus kommer komma tillbaka till igenom

liknelsen och den efterföljaren texten är vikten av att höra och se Guds ord.

Efter att ha berättat liknelsen så säger Jesus: **”Hör, du som har öron att höra med!”**

- Vad betyder då denna liknelse och hur ska den tillämpas. Låt oss en efter en gå igenom dom 4 jordmånerna.

Vi har här en såningsman som går ut och sår säd på en åker. Jesus förklarar att säden är Guds ord.

- Den första jordmånen är det som sås vid vägen. I Israel på den här tiden så var det vanligt att man hade vägar och stigar genom åkrarna och när man sådde så hamnade en del av det såningsmannen sådde på vägen så att fåglar åt det och människor trampade ner det.

Jesus förklarar att de som är vid vägen är de som har hört ordet men sedan så kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta.

- I denna liknelse så förklara Jesus de olika gensvaren till de som får höra när han predikar om evangeliet om Guds rike.

Och här i den första jordmånen så har vi dom som har fått höra ordet men vars hjärtan är hårda så att djävulen tar bort ordet ur deras hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta.

- När vi går ut och evangeliserar så är det här det vanligaste gensvaret som vi får möta.

Hur djävulen tar bort ordet ur människors hjärtan så att de inte kan tro.

- I 2 Kor 4:4 så beskriver Paulus Satan som denna tidsålders gud som har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet.

När det gäller denna jordmån så skulle jag vilja säga att bara för att en människa har stått emot evangeliets förkunnelse vid ett tillfälle så behöver det inte betyda att de för alltid kommer att stå emot.

- Det finns många underbara exempel hur Gud i sin suveränitet frälser dem mest hårdnackade syndare. Till och med de som tidigare har hånat och förbannat Gud.

Men när det gäller förhårdande så kan det gå till den grad som Hebreerbrevet talar om där det blir ett slutgiltigt förhårdande där en människa inte kan komma till omvändelse.

- När det gäller denna jordmån så får vi en viktig princip över hur djävulen är ute efter ta bort ordet ur människors hjärtan och han är speciellt aktiv att försöka göra det i sammanhang där man verkligen predikar evangeliet och Guds ord.

Låt oss därför ta till oss Jesu varning: "Hör, du som har öron att höra med!"

- Detta gäller inte bara för icke kristna utan även för oss som kristna, vi måste förstå vem vår fiende är och vad han har för någon plan.

Aposteln Petrus säger i 1 Pet 5:8-9⁸ Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.⁹ Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden.

- Vi har nu sett på den första jordmånen där djävulen tar bort ordet ur människors hjärtan så att de inte kan tro och bli frälsta.

Låt oss nu se på den andra jordmånen. Här så föll säden på stenig mark. Ordagrant så står det på grekiskan att andra föll på klippan.

- Vadå tänker vi, vem är så osmart så att man sår säd på en kal klippa. Det är inte detta Jesus menar.

Utan att en del säd hamnar i tunn jord i vilken det finns en klippa under. På den här tiden så har vi historiska källor som vittnar om hur man sådde innan man plöjde och då kunde man inte se om det var en klippa under jorden.

- Vad som här hände var att när säden hade kommit upp att den torkade bort eftersom den inte hade någon fuktighet.

Precis detta har jag själv fått erfara i min egen trädgård. På ett ställe så växte gräset upp snabbt men torkade snart bort.

- Vad vi upptäckte var att det på detta ställe var en stor klippa under det tunna lagret av jord.

Så vad som hände var att det snabbt torkade ut, precis som i denna andra jordmån.

- Vad vill då Jesus säga om denna andra jordmån? Jo, han säger i v. 13: **De på klippan är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.**

Här så har vi en kategori av människor som tar emot ordet med glädje när de hör det.

- Dom har ett känslomässigt gensvar. Vi får inte vara rädda för känslor och ofta så är känslor involverade när någon tar emot evangeliet.

Att man känt en förkrosselse och djup syndanöd och upplever en djup glädje över den förlåtelse som Jesus erbjuder varje syndare som omvänder sig och tror.

- Upplevelser i sig är inte fel. Men bara för att man har fått erfara övernaturliga upplevelser så är det ingen garant för att man har blivit genuint frälst.

Många av dom som jag känner som har vandrat bort från Herren dom skulle ha kunnat vittna för dig om hur dom tidigare fått uppleva många övernaturliga saker.

- Men det är inte de övernaturliga upplevelserna som frälser oss. I förra predikan så citerade jag Matt 7:21-23 där Jesus säger:

²¹Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. ²²Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? ²³Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

- Här så har vi människor som profeterat, drivit ut onda andar och med hjälp av Jesu namn gjort många kraftgärningar och Jesus ska säga dem sanningen att han aldrig känt dem.

Inte att han en gång känt dem men inte längre känner dem, utan att han aldrig har känt dem.

- Så i denna andra jordmån så har vi dom som verkligen entusiastiskt tar emot ordet med glädje. **Men de tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall.**

Ordet för frestelse betyder också prövning. Så det kan syfta på att de antingen kommer på fall när de får möta frestelse eller prövning.

- Igenom NT så får vi många exempel på skillnaden mellan en äkta frälsande tro och en oäkta eller död tro.

T.ex. så säger Jakobsbrevet att tron utan gärningar är död. I Johannesevangeliet som var skrivet för att läsarna skulle tro att Jesus är Messias, Guds son och för att de genom tron ska ha liv i hans namn (Joh 20:31) så ges skillnaden mellan en äkta och oäkta tro.

- Ta t.ex. i Joh 2:23 när Jesus var i Jerusalem under påskhögtiden då många kom till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde.

Och sen så står det i v.24-25: ²⁴Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. ²⁵Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan.

- Ordet för anförtrodde är samma ord på grekiska som att de trodde på honom.

Dom trodde på Jesus, men Jesus trodde inte på dom. Hur vet vi då om en tro är äkta?

- Jo, när vi som i den andra jordmånen för möta prövningar och frestelser. Det är då äktheten i tron uppenbaras. Aposteln Petrus förklarar detta i 1 Pet 1:6-7

⁶Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. ⁷Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig.

- Ordet som Petrus använder för prövningar är samma ord som används om prövningar eller frestelser i den andra jordmånen.

Det är när vi får gå igenom prövningar och frestelser som äktheten i vår tro bli bevisad.

- Precis som guld blir luttrat och renat i eld så blir vår tro renad när vi går igenom prövningar.

I det svåra vi får genomgå så renas vår tro så att den kommer att bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig.

- Men en tro som inte är äkta består inte genom prövningar.

- Så här i den andra jordmånen så har dessa människor ingen äkta frälsande tro vilket blir bevisat när prövningen kommer och de avfaller och går bort.

Dom hade aldrig någon rot och kom aldrig likt den fjärde jordmånen att bära frukt. Detta som är kännetecknet på dom som verkligen kommit till en frälsande tro att dom kommer att bära frukt.

- Av alla de fyra jordmånerna så är det bara den fjärde och sista som bär frukt som ju är själva syftet med varför ett sädeskorn sås, för att det ska bära frukt.

Med detta sagt så skulle jag vilja säga att vi på vår kristna vandring kan stappla och falla och likt Johannes döparen som vi såg för två predikningar sedan tvivla.

- Men Gud kommer se till så att dom som kommit till en genuin tro blir bevarade i tron som ju är en gåva från honom.

Men här i liknelsen så handlar det om människor som haft en ytlig tro som aldrig genuint har blivit frälsta eftersom dom aldrig bär någon frukt.

- Dessa människor som tror sig ha varit kristna är många gånger dom som naturligt sätt är svåraste att nå. Dom vet tillräckligt för att slå dövörat till och inte lyssna på vad evangeliet egentligen handlar om.

Men för Gud är allting möjligt! Han kan bryta igenom det hårdaste hjärta och han gör det.

- Vad kan vi då dra för någon lärdom av denna jordmån? "Hör, du som har öron att höra med!"

Hur är det med dig? Har Guds ord tagit rot i ditt hjärta? Eller har du bara ytligt gensvarat till evangeliets förkunnelse?

- Om någon skulle hota dig till livet med ett vapen och säga förbanna Jesus eller dö.

Skulle du då i förtröstan vara redo att få möta din älskade Frälsare och Herre eller skulle du förneka honom?

- Är du förvissad om att oavsett vad som skulle hända att ingen kan rycka dig ur din Frälsares hand?

Det är när prövningen och frestelsen kommer som äktheten i vår tro blir bevisad.

- En kristen kan stappla, falla och halta på sin vandring med Herren men Herren är trofast att resa honom eller henne upp.

I 1 Kor 10:13 så har vi ett underbart löfte: ¹³**Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.**

- Har du kommit till en sann tro som består genom prövningar och frestelser?

Paulus säger i 2 Kor 13:5: **Pröva er själva om ni är i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.**

- Om vi inte är i tron, om vi inte har fått erfara att bli mottagare av den frälsande tron så kommer vi inte bestå när prövningen kommer.

Hur är det med dig? Om du vet med dig att du inte kommit till en frälsande tro så ropa ut till Jesus: Rädda mig, annars går jag förlorad!

- Släpp taget om din synd och spring till honom. Kasta dig på honom som om det gällde liv eller död. Hör den som har öron att höra med.

I den tredje jordmånen så har vi den säd som föll bland tistlarna.

- De är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt.

Här så har vi en grupp människor som verkligen har hört ordet men där det kvävts av omsorg för denna värld.

- Dom ger inte akt på Guds ord som blir kvävt och hamnar i skymundan av deras bekymmer, rikedomar och njutningar.

Dom helt enkelt väljer att leva för den här världen istället för Guds rike. Om och om igen så kommer principen i Lukasevangeliet fram om att beräkna kostanden och att vara beredd på att ta sitt kors och följa Jesus.

- Vi kan inte ha både denna värld och Jesus. Den unge rike mannen i Lukas 18 som hade sina pengar som hans gud, han fick välja om han ville ha Jesus eller hans rikedom, Gud eller mammon.

Allt för många människor väljer att leva för detta livets njutningar istället för att följa Herren.

- Det är inte fel att njuta av livet och njuta av Herren. Men vad är det vi lever för? Är det för att bara ha ett bra liv och att njuta av denna värld eller lever vi för Herren?

Är vi villiga att försaka denna värld och det den har att erbjuda. I allt för många människor så kvävs Guds ord så att det aldrig bär mogen frukt. Detta pga. att de är så upptagna med denna värld.

- Ser du risken, ser du faran? Vi måste ta ställning. Vill du ha Jesus, eller vill du ha denna värld?

Denna värld är ständigt på jakt efter vår uppmärksamhet att ta oss bort från ordet pga. alla världsliga bestyr.

- Det finns så många distraktionsmoment som vill ta oss bort från Bibeln. TV:n, internet, jobbet och "allt det som vi bara måste göra."

Inse faran: Löper du risken att ordet kan kvävas i dig? Känner du att du håller på att bli allt mer uppslukad av denna värld?

- Ta ställning. Är det denna värld eller Jesus du vill leva för?

Jesus sa i Lukas 9:23-25 "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. ²⁴Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. ²⁵Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

- Vad hjälper det om du vinner allt i denna värld men går förlorad?

"Hör, du som har öron att höra med!"

- Vi har nu sett på dom tre första jordmånen. 1. Det som föll vid vägen från vilka djävulen kom och tog bort ordet från deras hjärtan.

2. De på klippan som tar emot ordet med glädje men som bara tror en tid och i prövningen eller frestelsens tid avfaller.

- 3. De bland tistlarna hos vilka ordet kvävs av denna världs bekymmer, rikedomar och njutningar.

Låt oss nu se på den fjärde och sista jordmånen i v.15: **det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.**

- Här så har vi den goda frälsande jordmånen som är den enda av dessa 4 som bär frukt.

Här så har vi de som genuint gensvarar till ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt.

- Även dessa kommer att prövas och frestas genom svårigheter och med det som denna värld har att erbjuda men dom är uthålliga.

I dessa människor så har ett genuint frälsande verk ägt rum vilket leder till att de kommer att bära frukt.

- När vi berättar evangeliet om Guds rike för människor så kommer vi likt Jesus få möta olika gensvar.

Från en del kommer Satan att ta bort ordet ur deras hjärtan, andra kommer att ta emot det för en tid men när prövningen kommer så kommer det bli uppenbart att de hade steniga hjärtan som en klippa.

- Andra kommer visa intresse och kanske verkat ha blivit kristna, men världsliga bekymmer, rikedomar och njutningar kommer att kväva ordet så att de aldrig blir frälsta och bär mogen frukt.

Men sen så har vi den goda jordmånen i vilket människor blir genuint frälsta och bär frukt.

- Mina vänner vi kan inte veta vilken jordmån en människa befinner sig i. Hur hårda dom än må verka vara så måste vi fortsätta att så ordet.

Vi kan inte veta vilken människa som kommer att bära frukt. Vi är bara kallade att trofast så ordet, sen så är det upp till Gud att ge skörden.

- Må vi troget så evangeliet bland våra familjer, släktingar, skolkamrater, jobbarkompisar, grannar, på internet, på gator och torg och var helst det vara må.

Och må vi förtrösta på att Gud kommer att ge frukten. När Jesus talar om de 4 jordmånen så kan vi nog alla på ett eller annat sätt identifiera oss med det han har att säga.

- Detta borde leda till att vi ställer oss frågan: Hur gensvarar jag på Guds ord? Är mitt hjärta som en klippa eller har det tagit djup rot i Guds nåd.

Hindrar lidanden, rikedomar eller njutningar mig från att ta vara på Guds ord?

- Vad gör jag för att hjälpa människor att höra evangeliet så de kan bli frälsta?

Vad är mitt hjärtas verkliga tillstånd? **”Hör, du som har öron att höra med!”**

- För att belysa det Jesus just sagt så fortsätter han att säga i vers 16-18 **¹⁶Ingen tänder ett ljus och gömmer det under ett kärl eller ställer det under en bänk, utan man ställer det på en ljushållare, så att de som kommer in ser ljuset. ¹⁷Ty inget är dolt som inte skall bli uppenbarat. Och inget är gömt som inte skall bli känt och komma i dagen. ¹⁸Ge därför akt på vad ni hör. Ty den som har skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror sig ha.”**

I vers 10 så citerade Jesus orden från Jes 6:9 att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå.

- I liknelsen om jordmånerna så fokuserades på att höra medan här i den efterföljande texten på att se Guds ord.

I Matt 5:15-16 så använder Jesus en liknande bild för att tala om hur lärjungarna ska vara som ljus så att människor ser deras goda gärningar och ärar Fadern.

- Men här i denna kontext så är ljuset Guds ord som lyser så att människor ska se evangeliet.

Det uppenbarar det som är dolt och gömt så att de får komma i dagen.

- Detta såg vi i förra predikan med Simon farisén, hur Jesus uppenbarade vad som fanns i hans hjärta.

Och på samma sätt gör det det med oss, det uppenbarar vår synd och att vårt enda hopp om räddning finns i Jesus.

- Efter att ha sagt detta så säger Jesus, ge därför akt på vad ni hör. Ge akt som Folkbibeln översätter detta med fångar verkligen vad Jesus här säger samtidigt som vi missar kopplingen till att se ljuset.

Ordagrant så står det: Därför se, hur ni hör! Och detta är en varning. Likt ett ljus som sätts på en ljushållare ger ljus till alla som kommer in i huset så ger evangeliets förkunnelse ljus och uppenbarar vad som finns i våra hjärtan.

- Vi måste ge akt på hur vi ser, alltså hur vi gensvarar till det som förkunnas.

Och sen så säger Jesus i vers 18 **Ty den som har skall få, men den som inte har, från honom skall tas också det han tror sig ha.”**

- Här så hänvisar Jesus tillbaks till de fyra jordmånerna.

Den som har ska få som i den fjärde jordmånen som bär frukt, men den som inte har, från honom ska tas också det han tror sig ha, precis som i fallet med den andra jordmånen som avföll när prövningen kom.

- Dom trodde sig vara frälsta men kom att förlora till och med det som de trodde sig ha, frälsningen.

Låt oss inte ta lätt på det Jesus just har sagt. Ge akt på, se hur ni hör Guds ord.

- Så många människor har lurat sig själva att dom skulle känna Gud som t.ex. många av fariséerna när dom i själva verket var förlorade.

Hör den som har öron att höra med. Idag om ni hör hans röst i Guds ord så förhärda inte era hjärtan.

- Vi får ett sista exempel på det Jesus just har undervisat när i v.19-21 hans mor och bröder kom till honom, men inte kunde ta sig fram till honom pga. folkmassans skull.

När detta rapporterades för Jesus så sa han till folket: **”Min mor och mina bröder är de som hör Guds ord och handlar efter det.”**

- Här så förringade Jesus inte sin jordiska familj. Men han lär oss en viktig princip att de som verkligen tar emot Guds ord och handlar efter det, alltså de som är i den fjärde jordmånen är del av hans andliga familj.

Detta är något som kvinnorna i början på kapitlet exemplifierar: De hörde Guds ord och handlade därefter genom att följa och stötta Jesu mission.

- De som hör Guds ord och handlar efter det är del i Jesu familj. Detta betyder inte att det är våra gärningar som frälser oss, men det är våra gärningar, alltså frukten som indikerar på att vi har blivit frälsta och tillhör Jesu familj.

Vi blir inte frälsta genom gärningar, men tron utan gärningar är död. Det är som Ef 2:8-10 säger:

- **⁸Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, ⁹inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. ¹⁰Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.**

Vad ska vi då säga om våra nära och kära, familjemedlemmar, vänner och bekanta som efter att ha hört Guds ord i sina liv uppvisat vad vi kan läsa om i de tre första jordmånerna?

- Vad ska vi säga om de som en gång tog emot ordet med glädje men som verkar ha avfallit eller de hos vilka ordet verkar ha kvävts av att man blivit upptagen med denna värld?

För det första så måste vi vara försiktiga med att dra för snabba slutsatser. Vi vet inte vad som försegår i en människas hjärta.

- Jag känner själv flera personer som det verkade som om de befann sig i jordmån 2-3 och som i efterhand kunnat vittna om hur de gått

snett, men hur Gud genom hans tuktan förde dom tillbaks på den rätta vägen.

Självaste Guds tuktan är enl. Heb 12 ett tecken på att man är ett Guds barn. Så låt oss vara försiktiga med att dra för snabba slutsatser.

- Men om vi ser någon som kallar sig broder eller syster som börjar vandra snett så låt oss i all kärlek gå till dom och försöka hjälpa dom tillbaks till sanning som Jak 5:19-20 säger.

¹⁹Mina bröder, om någon bland er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka, ²⁰så skall denne veta att den som återför en syndare från hans villoväg frälser hans själ från döden och överskyler många synder.

- Men vad ska vi då säga om dom som verkar befinna sig i jordmån 2 eller 3 som har avfallit från det dom en gång sa sig tro på eller blivit helt upptagen av denna värld?

Är det helt kört för dom? Nej, om dom inte totalt har förhärdat sina hjärtan så är det inte kört för dom.

- I slutändan så vad som avgör vilken jordmån man är i är hur man gensvarat till evangeliet innan man dör.

Man hoppar inte mellan jordmåner, liknelsen här talar om helheten av en människas liv.

- Om dom en dag kommer att bära frälsningens frukt så blir dom i slutändan bevisade att vara i den fjärde jordmånen oavsett hur lång tid det tar innan dom blir frälsta.

Det finns många underbara exempel på människor som kom till en genuin tro under sina sista levnadsår och i slutändan blev bevisade att vara i den fjärde jordmånen även om dom under många år såg ut som om dom skulle varit i någon av dom tre första jordmåner.

- Låt oss inte ge upp när det gäller människor utan uthålligt förkunna evangeliet för dem.

Och låt oss alla ställa oss frågan. Hur har jag gensvarat till Guds ord?

- Hör du som har öron att höra med. Ge akt på hur du hör Guds ord.