

Kära bröder & systrar,

Det är verkligen en glädje att se er allesammans efter att ha varit borta i drygt två veckor.

- Likväl som jag har saknat min jordiska familj så har jag även saknat er min andliga familj.

Man brukar säga borta bra men hemma bäst. Sanningen är den att även om du kanske befinner dig i din hemstad så är du inte hemma, du är borta.

- Idag så ska vi tala om den mest fantastiska plats som finns, nu så talar jag inte om Göteborg utan en helt annan stad.

Idag så ska vi nämligen tala om löftet om den nya staden Jerusalem, denna underbara plats där vi för alltid kommer att få vara med Herren. Det är detta som är vårt verkliga hem.

- Förra gången jag predikade så talade jag utifrån Jes 56-59 under titeln i väntan på Jesus återkomst i en tid av avfall.

I Jes 56 så börjar den tredje och sista delen av Jesaja bok där Israel blir uppmannad att vara ett ljus och vittne för hednafolken och nationerna.

- I vår förra predikan så såg vi Guds rättfärdiga krav och hans nådefulla löften.

I denna text så uppenbarades också människans oförmåga och synd och vikten av ånger och beroende av Guds barmhärtighet.

- Dessa kapitel gav en mörk och dyster beskrivning av Guds folk i hennes värsta tillstånd.

Om ni kommer ihåg Hesekiels vision om de döda benen i Hes 37 så är det ungefär den här bilden man får av Israel. Ett folk som ligger i spillror och synd och ett land som är i djup andlig mörker.

- Den beskrivning som Jesaja gav av folket i vår förra predikotext från Jesaja passar verkligen in på Sverige idag.

Man kan lätt känna sig hopplös och uppgiven och tittar vi på oss själva så ser vi även våra synder och tillkortakomanden som vi brottas med.

- Vi inser att vi likt Israel i mångt och mycket har misslyckats med att vara Herrens vittnen i denna mörka tid då precis som i Jes 59:14-15 där det står:

<sup>14</sup>Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram. <sup>15</sup>Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.

- Men och det är här dagens underbara text kommer in. Men Gud. Det är det som gör hela skillnaden. Men Gud!

Här så har vi ett löfte om hur Guds folk ska återupprättas och verkligen vara ett ljus för hednafolken i den nya staden Jerusalem.

- Kanske du likt Israel sörjer över ruinerna av ett förstört land. Kanske du tittar tillbaks på 1800-talets Sverige och önskar att vi vore där under väckelsetiden.

Tappa inte modet! Idag så ska vi få löftet om något mycket underbarare, något mycket mer ärorikt och härligt, nämligen Guds ära bland sitt folk i den nya staden Jerusalem.

- Det är detta som är vårt hopp under väntans tid här i nuet att vi för alltid ska få var med Gud i den nya staden Jerusalem.

Vänligen gå med mig till Jesaja 60:1-22

[Bibelläsning]

<sup>1</sup>Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig.

<sup>2</sup>Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig.

- <sup>3</sup>Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.
- <sup>4</sup>Lyft dina ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen.
- <sup>5</sup>Då skall du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig, folkens skatter skall tillfalla dig.
- <sup>6</sup>Skaror av kameler skall övertäcka dig, unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba skall de alla komma, guld och rökelse skall de bära. De skall förkunna HERRENS lov.
- <sup>7</sup>Alla Kedars hjordar skall samlas till dig, Nebajots baggar skall stå till din tjänst. Till mitt välbehag skall de offras på mitt altare, och min härlighets hus skall jag förhärliga.
- <sup>8</sup>Vilka är dessa som kommer farande som moln, lika duvor som flyger till sitt duvslag?
- <sup>9</sup>Ty kustländerna väntar på mig, och främst kommer Tarsis skepp för att föra dina söner hem från fjärran land. De för med sig silver och guld åt HERRENS, din Guds, namn, åt Israels Helige, ty han förhärlicar dig.
- <sup>10</sup>Främlingar skall bygga upp dina murar, och deras kungar skall betjäna dig. Ty jag slog dig i min vrede, men i min nåd förbarmar jag mig över dig.
- <sup>11</sup>Dina portar skall ständigt hållas öppna – varken dag eller natt skall de stängas – så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget.
- <sup>12</sup>Ty det hednafolk eller rike som inte vill tjäna dig skall förgås. Ja, sådana hednafolk skall i grund förgöras.
- <sup>13</sup>Libanons härlighet skall komma till dig, både cypress och platan och buxbom, för att pryda platsen där min helgedom är. Jag vill göra platsen för mina fötter härlig.
- <sup>14</sup>Bugande skall dina förtryckares söner komma till dig, de som föraktade dig skall alla falla ner för dina fötter. Och de skall kalla dig "HERRENS stad", "Israels Heliges Sion".
- <sup>15</sup>I stället för att du var övergiven och hatad, så att ingen ville ta vägen genom dig, skall jag göra dig till härlighet för evigt, till en fröjd från släkte till släkte.
- <sup>16</sup>Du skall dia hednafolkens mjölk, ja, kungabröst skall du dia. Då skall du förstå att jag, HERREN, är din frälsare, att den Starke i Jakob är din återlösare.
- <sup>17</sup>Jag skall låta guld komma i stället för koppar, silver i stället för järn,

koppar i stället för trä och järn i stället för sten. Jag skall sätta friden till din överhet, rättfärdigheten till din härskare.

<sup>18</sup>Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång.

<sup>19</sup>Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, månen skall inte mer lysa dig med sitt sken. HERREN skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet.

<sup>20</sup>Din sol skall inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty HERREN skall vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar skall upphöra.

<sup>21</sup>Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet, som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig.

<sup>22</sup>Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag, HERREN, skall med hast låta detta ske, när dess tid kommer.

[Bön]

Kära vänner nu så ska vi få en bild av Guds härlighet i den nya staden. Men allt börjar i en tid av mörker.

- Och ser vi tillbaks både på Bibelns tid och i historien så är det så här Gud har uppenbarat sig för ett folk i mörker.

När Guds härlighet visade sig på Sinai berg så var det en mörk tid då folket började tillbe en avgud.

- När Jesus kom så var det när folk befann sig i mörker som Jes 9:1-2 profeterade.

Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder... <sup>2</sup>Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram.

- Under väckelsetider och pionjärbrytande mission så har Gud uppenbarat sin ära under mycket mörka tider.

Och så är det även här i denna text. När hoppet kan kännas ute så griper Gud in.

- Vår text för idag från Jes 59:15-63:6 är utformad i en så kalla kiasm, alltså en x formad struktur. Med detta så betyder det att texten börjar på samma sätt som den slutar och där det som finns emellan följer samma parallella mönster.

Enkelt talat så handlar vår text om tre saker där två av dessa repeterar sig:

- Först Gud som en krigare som kommer och räddar sitt folk och straffar dem som förkastar honom som vi ser i slutet på kap 59.

Sen för det andra så beskrivs det nya Jerusalems härlighet som ett ljus för nationerna i kap 60.

- Och sför det tredje i centrum av vårt stycke så kulminerar vår text med den berömda profetian om Messias, den smorde i Jes 61:1-3.

Och som i en kiasm så repeteras sedan de två första punkterna där vi i resterande del av kap 61 och 62 får se hur det nya Jerusalems härlighet beskrivs som ett ljus för nationerna.

- Och avslutningsvis så uppenbaras Gud på nytt som en krigare.

Men allt detta börjar i mörker och syndens hopplöshet efter att Jesaja i vi form har bekänt folkets synder.

- Rättvisan har trängts tillbaks, rättfärdigheten står långt borta och sanningen har försvunnit.

Här så befinner sig Israel i sitt värsta tillstånd som påminner om det tillstånd som Sverige befinner sig i.

- Mänskligt talat så känns det kört. Men då så händer något i mitten på vers 15 i kap 59 och framåt hur Gud uppenbaras som en krigare.

Jesaja skriver:

**Detta såg HERREN, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns.**

**<sup>16</sup>Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet**

**understödde honom. <sup>17</sup>Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel.**

**<sup>18</sup>Efter deras gärningar skall han vedergälla dem. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort. <sup>19</sup>Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten.**

- Guds folk hade misslyckats att stå upp för sanningen och rättfärdigheten och då kliver Gud fram och tar det i sina egna händer.

Detta verkligen pekar fram på domens dag då Gud kommer att straffa all form av ondska.

- Ofta så hör man människor säga att Gud inte kan existera eftersom han inte tar itu med all ondska på denna jord.

Men sanningen är den att det kommer han att göra. Problemet är att Gud inte bara kommer att ta itu med det som de menar är ondska utan även med den ondska som finns i deras egna hjärtan.

- 2 Pet 3:9 säger när Petrus talar till kristna i nöd och lidande:

**<sup>9</sup>Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.**

- Nu är tiden att omvända sig, nu är tiden att få det rätt ställt med Herren. Snart så är det kört.

Snart så har tiden runnit ut då Gud kommer att uppenbara sig som en krigare då han kommer att straffa alla syndare som vägrar att omvända sig.

- Heb 10:31 säger att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

Men detta är bara ena sidan av myntet. När Gud kommer till doms så kommer han också till räddning för hans folk.

- Det är detta vi ser i vers 20-21 då återlösaren som är Jesus ska komma till Sion och till dem som vänder om från sin överträdelse.

Då Gud sluter ett evigt förbund med dem. Dessa verser citeras av Paulus i Rom 11:25-26.

- Löftet här om räddning är inte bara för judar utan för alla som omvänder sig och tror evangeliet.

Denna text uppenbarar vad vi blir frälsta ifrån nämligen Guds vrede och dom.

- Men vad är det då vi blir frälsta till? Detta svar får vi i nästa kapitel som är vår andra punkt om Jerusalems härlighet som ett ljus för nationerna.

Innan vi ser på denna text så vill jag att ni ska vara uppmärksamma på en sak där människor ofta kommer snett när det gäller tolkningen av denna text.

- Tänk dig för ett ögonblick att du står framför ett högt berg. När du börjar bestiga berget så upptäcker du att det finns flera toppar och även dalar som du måste gå igenom för att komma till den högsta toppen på berget.

Och på detta sätt är det när Jesaja talar om framtiden. När vi ser det framför oss så ser det ut som en enda bergstop men när vi kommer närmare så ser vi att det är flera olika toppar.

Och så är det i de nästkommande kapitlen där Jesaja talar om både återvändandet från fångenskapen i Babylon, men även om Jesu tillkommelse och om den nya staden Jerusalem som kommer komma ner från himlen där vi för evigt kommer att vara med Gud.

- Det är ofta här vi kommer snett i vår tolkning när vi bara ser texten i detta kapitel som om den bara handlar om en enda bergstopp.

I kap 60 så är det oerhört fascinerande hur många kopplingar denna text har till slutet på uppenbarelseboken.

- Tänk er i det andliga mörker som vi befinner oss i detta land att vi här har det fantastiska löftet om det himmelska Jerusalem.

Kap 60 börjar i vers 1-3 med att säga:

**<sup>1</sup>Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. <sup>2</sup>Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. <sup>3</sup>Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.**

- Här så beskrivs Herrens härlighet som om det vore en soluppgång.

Jag glömmer inte när jag för många år sedan besökte Jerusalem då jag bodde på ett enkelt vandrarhem i gamla stan, men som hade utsikt över hela staden från det rum som jag sov i.

- På kvällen så täcktes hela staden av mörker, men så på morgonen så vaknade jag av att solen gick upp över Olivberget och fick allt mörker att skingras.

Det är denna bild som Jesaja använder när han talar till Jerusalem att stå upp, men här så handlar det inte om solen utan om Herrens härlighet som likt solen ska gå upp över staden, men till skillnad från solen så kommer denna härlighet aldrig att gå ner.



- Mörker ska övertäcka jorden och töcken folken men över Jerusalem så ska Herren gå upp och hans härlighet ska uppenbaras över henne så att hednafolk och kungar ska varandra i dess ljus.

Vad är då detta ljus, vad är då denna härlighet? Jo, Herren själv.

- I sig själva så har Guds folk inget ljus. Det är Herren och hans ära som är deras ljus.

I Lukas 1:68-69 så anspelar Sakarias, Johannes döparens pappa på dessa versar när han pekar på Jesu tillkommelse som en soluppgång från höjden.

- Ett intressant faktum när vi ser på Jerusalem är att det som gör Jerusalem till det det är så är det inte dess plats utan Herren och hans folk.

I Upp 21:2 så beskrivs det nya Jerusalem som en brud, som är smyckad för sin brudgum.

- Så Jerusalem är inte bara en plats, utan betecknar också ett folk, en brud.

Och en dag så kommer vi som kristna att presenteras som en brud inför brudgummen Jesus.

- Därför så är det viktigt att vi i renhet lever som ett folk redo för brudgummen att vi som i vers 1 står upp och är ljus, för som Guds folk så kommer Guds härlighet att komma över oss.

Tänk er för ett ögonblick in i de Judar situation som hade blivit bortförda till fångenskapen i Babylon.

- Dom hade förlorat allt och nu så får dom detta fantastiska löfte om hur Jerusalem ska upprättas.

I v.4-9 så ser vi hur folket ska återvända men inte bara från Babylon utan långt mer så handlar det om hur folket från hela jorden ska återvända till den nya staden Jerusalem.

- Här så är det både Guds folk och alla tänkbara rikedomar som ska föras in till staden.

Jag vill att ni ska lägga märke till tre saker i detta kapitel. För det första att Guds rike kommer att erövra alla andra riken.

- Istället för att bli erövrade och plundrade som det gamla Jerusalem så kommer till det nya Jerusalem kungar och nationer att komma och erkänna att Gud som har uppenbarat sig där är den ende Guden och underordna sig och tjäna honom och Jerusalem i v.3 och 14.

De som vägrar att underordna sig Herren kommer i v.12 att förgås.

- Den andra saken som jag vill att vi ska lägga märke till är att människor inte bara kommer att tvingas underordna sig Guds styre utan de kommer frivilligt att komma in i den nya staden Jerusalem vars murar ständigt i v.11 kommer att vara öppna så att folkens rikedomar kan föras in i staden.

Detta kommer att gå i uppfyllelse i Upp 21:24-26 då folken ska vandra i Jerusalems ljus och dess portar aldrig stängas om dagen och där igen natt ska finnas och folkens ära och härlighet ska föras in i staden.

- Men vilka är det som får komma in i staden? Upp 21:27 säger att inget orent ska få komma in i staden utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör lammet.

Medborgarskap i Guds rike och den nya staden Jerusalem är inte begränsat till bara judar utan är öppet för människor från alla nationer om dom bara omvänder sig och tror på evangeliet om Guds rike.

Den tredje saken som vi ska lägga märke till är hur i slutet på kapitlet Jesaja repeterar frasen "inte mer" som han säger i kontrast till hur staden kommer att vara för evigt.

Vi läser från vers 18-21:

<sup>18</sup>Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser, utan du skall kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång.

<sup>19</sup>Solen skall inte mer vara ditt ljus om dagen, månen skall inte mer lysa dig med sitt sken. HERREN skall vara ditt eviga ljus, din Gud skall vara din härlighet.

<sup>20</sup>Din sol skall inte mer gå ner, din måne inte mer avta, ty HERREN skall vara ditt eviga ljus, och dina sorgedagar skall upphöra.

<sup>21</sup>Då skall alla i ditt folk vara rättfärdiga och för evigt besitta landet, som ett skott av min plantering, som ett verk av mina händer, för att förhärliga mig.

- Dessa versar har inte blivit uppfyllda i historien och kommer först att uppfyllas i den nya staden Jerusalem som Upp 21:23 och Upp 22:5 talar om där Herren för evigt ska vara stadens ljus.

Detta är ett underbart löfte. Här så kommer det att vara slut på sorger och besvär. Tänk er inga mer kring, ingen nöd.

- Men vet ni vad som är det underbara det är att Herrens härlighet och ära kommer att uppfylla hela staden. Att Herren själv för evigt kommer att vara med sitt folk.

Det är inte staden i sig som är vårt mål utan det som gör staden till vad den är det är Herren.

- Längtar du efter att komma dit? Längtar du efter att komma in i Herrens närhet och bara få njuta av honom?

John Piper har sagt: ”Kristus dog inte för att förlåta syndare som sätter ett större värde på något annat än att se och åtnjuta Gud.

- Och människor som skulle vara lyckliga i himlen om Kristus inte var där kommer inte vara där. Evangeliet är inte ett sätt att få människor till himlen det är ett sätt att få människor till Gud.

Det är ett sätt att övervinna varje hinder för evig glädje i Gud. Om vi inte vill ha Gud över allt annat så har vi inte blivit omvända av evangeliet”

- Längtar du efter att möta Herren i ära. Det är detta den nya staden Jerusalem handlar om att vi för evigt ska få vara med Gud.

Men hur kan vi komma in i den nya staden, i det himmelska Jerusalem?

- Detta för oss till vår sista punkt innan vi på nytt får de två första punkterna repeterade.

Denna tredje punkt är om Messias, den smorde i kap 61:1-3. Det är han som gör det möjligt för oss att komma in i den nya staden Jerusalem.

- I denna profetia om Jesus så står det:

**<sup>1</sup>Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna,**

**<sup>2</sup>till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande,**

**<sup>3</sup>för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas ”rättfärdighetens terebinter”, planterade av HERREN till hans förhållande.**

- Dessa ord gick i uppfyllelse i Lukas 4:18-19 i synagogan i Nasaret då Jesus efter att ha läst dem satte sig ner och förkunnade att de nu hade uppfyllts inför deras ögon.

Vid sitt dop så blev Jesus genom den HA smord till att predika glädjens budskap för det ödmjuka.

- Lagg märke till att ordet här för att smörja är samma ord som vi på hebreiska får ordet Messias ifrån som betyder den smorde.

Det är inte säkert att de som satt i synagogan förstod detta. Jesus han kom för att predika glädjens budskap.

- Det är från översättningen av detta ord till grekiska som vi får vårt ord evangelium.

Jesus han kom för att predika evangeliet om Guds rike alltså att predika om Guds styre till de ödmjuka och fattiga och detta pekar fram emot den nya staden Jerusalem där Gud för evigt kommer att regera.

- Detta är de goda nyheterna om hur vi kan få komma in i Guds närvaro om vi omvänder oss och tror evangeliet.

Messias kom för att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, de som i brutenhet över sin synd kommer till Herren.

- Han kom också för att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna.

Jesus gjorde dels detta genom att hela människor som i Lukas 13 där vi kan läsa om hur Jesus befriade en kvinna som varit bunden av en sjukdomsande i 18år.

- Men ytterst så kom Jesus för att sätta oss fria från syndens slaveri genom att med sin död betala priset för vår synd så att vi kan gå fria om vi bara omvänder oss och tror.

Vers 2 här i kap 61 säger: <sup>2</sup>till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande,

- Denna vers i Jes 61:2 knöt judarna till det så kallade jubelåret som ägde rum var 50år. Det var det år då jordegendomar skulle återlämnas till dess ursprunglige ägare och det år då slavar skulle sättas fria och skuld avskrivas.

Och här så kom Jesus och förkunnade ett andligt jubelår. Han själv hade kommit till frälsning för folket.

- Till skillnad från ett jordiskt jubelår så kom Jesus för att avskriva den syndaskuld som människor går runt och bär på inför Gud som gör att dom förtjänar hans vrede.

Jesus inte bara förkunnade om att han är uppfyllelsen av profetian här från Jesaja. Han bekräftade också genom sitt handlande att han verkligen uppfyllde dem.

- Och det här andliga nådens år är fortfarande verksamt tills Jesus kommer tillbaks. Det finns frihet från syndens slaveri.

När Jesus läste denna text så slutade han med att läsa: ”till att predika ett nådens år från Herren. Men versen fortsätter med att säga:

och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande

- Det intressanta var att Jesus vid sin första tillkommelse inte kom för att verkställa Guds hämnd och dom över syndare utan detta kommer att ske vid hans andra tillkommelse då han precis som vår text idag börjar och avslutas med kommer att komma som en gudomlig krigare.

När han kommer vid sin andra tillkommelse då kommer han att trösta alla sörjande. Då Gud enl. Upp 21:4 kommer att torka sitt folks tårar.

- Men även vid sin första tillkommelse så kom han för att ge folket tröst.

T.ex. så kan vi läsa om Simeon i Luk 2:25 som väntade på Israels tröst. Men för att bli tröstad så måste man också sörja.

- Sörjer du över situationen i Sverige idag. Har du sörjt över din synd?

Om du i sorg har kommit till Jesus i omvändelse och tro så gäller löftet precis som de sörjande i Sion:

- Att du ska få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter", planterade av HERREN till hans förhålligande.

Jesus han kom för att frälsa oss till en evig glädje hos Gud. Detta är vad den nya staden Jerusalem ytterst handlar om.

- Detta för oss tillbaks till vår andra punkt som repeteras i Jes 61:4-62:10 om det nya Jerusalems härlighet som ett ljus för nationerna.

Och observera att dessa verser gör en koppling mellan återvändandet från Babylon och det nya eviga Jerusalem.

- Precis som folket skulle bygga upp de gamla ruinerna och bygga upp landet på nytt så ska Herren i Jes 65:17 skapa nya himlar och en ny jord.

Precis som främlingar kommer bygga upp det nya Jerusalem i kap 60:10 så ska de också ta hand om folket boskap och bruka dess åkrar så att folket ska kallas Herrens präster och vår Guds tjänare.

- Det var precis vad Gud hade lovat i 2 Mos 19:6 och nu så går det i uppfyllelse.

Detta är också ett tema som Uppenbarelseboken flera gånger kommer tillbaka till att Guds folk ska vara präster och regera med honom.

- Från 1 Pet 2 så vet vi att alla troende är troende präster inför Gud så detta löfte i Uppenbarelseboken gäller även oss.

I vers 7 här i kap 61 så får Israel det underbara löftet att hon för sin skam ska få dubbelt igen och de som förödmjukades ska nu jubla över sin del.

- Därför ska de få dubbel lott i sitt land, evig glädje ska de få.

Denna beskrivning får oss att tänka på Josua bok då folket fick tilldelat sin arvedel av landet, alltså det område som de skulle få besitta.

- Men i vår text här så talar det bortom ett jordiskt arv och pekar på ett himmelskt.

Här så är deras arvedel evig glädje. Som kristna så har vi också denna fantastiska arvedel.

- Vi har i Ef 1:3 blivit välsignaded med all den himmelska världens andliga välsignelser och väntar i 1 Pet 1:4 på ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som är förvarat åt oss i himlen.

Och det är Gud genom sin allmakt 1 Pet 1:5 som bevarar oss genom tron till denna frälsning som finns beredd och ska uppenbaras i den sista tiden.

- I v.8 här i Jes 61 så har vi än en gång det underbara löftet om det eviga förbundet som Gud ska sluta med sitt folk.

I Jeremias bok så blir det tydligt att detta förbund är det samma som det nya förbundet som Jesus instiftade på den sista påskmåltiden och den första nattvarden.

- Det nya förbundet i hans blod och detta förbund gäller inte bara judar utan också oss hedningar som kommit till tro på Jesus.

V.9 säger att deras släkte eller ordagrant säd ska bli känt bland hednafolken, deras avkomma bland folkslagen. Alla som ser dem ska förstå att de är släktet eller ordagrant säden som Herren har välsignat.

- Här så pekar Jesaja tillbaka på förbundet som Gud slött med Abraham om hur hans säd skulle bli välsignad och leda till att alla släkter på jorden ska bli välsignade.

Detta förbund fick sin fulla uppfyllelse i Jesus, han som är Abrahams verkliga säd och det sanna Israel.



- Så genom honom och hans apostlar så kom detta löfte att även spridas till hedningarna detta så att i vers 11 Herren ska låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hednafolk.

Israel hade misslyckats att föra budskapet om Guds rike till hednafolken men i och med Jesu första tillkommelse så kom det att börja föras ut över hela jorden till alla folk.

- Detta budskap om den nya staden Jerusalem som inte bara är för judar utan för alla som omvänder sig och tror på evangeliet om Guds rike.

I kap 62 så fortsätter det att talas om den nya staden Jerusalem och Sions frälsning.

Detta kapitel börjar med i v.1-2 **<sup>1</sup>För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss. <sup>2</sup>Hednafolken skall se din rättfärdighet och alla kungar din härlighet. Du skall få ett nytt namn, som HERRENS mun skall bestämma.**

- Vem är det här som talar? Det är inte helt klart. Är det Jesaja, Herren eller kanske den smorde?

Det är inte helt givet vem det är som talar. Många menar utifrån v.6 att det antingen är Herren eller den smorde eftersom de menar att det inte är troligt att Jesaja har satt väktarna på muren.

- Om det är Herren eller den smorde Messias som säger detta så är det en bekräftelse på att det som Herren har lovat verkligen kommer att ske.

Om det är Jesajas ord så är det som en bön att han inte kommer att tiga förrän detta går i uppfyllelse.

- På samma sätt så bad de tidiga kristna precis som Paulus skriver i 1 Kor 16:22 Maranatha som är ett arameiskt bönerop som betyder vår Herre, kom!

Detta är också något som vi får be. När vi ser orättfärdigheten och ondskan bredas ut så låt oss be: vår Herre, kom!

- Tillkomme ditt rike i denna värld. Vi står inte ut med all denna ondskan. Upprätta ditt rike.

Må denna bön vara på våra läppar tills vår Herre kommer.

- I vers 2 så lovas det att folket ska få ett nytt namn som Herren ska bestämma. Detta är något som även Uppenbarelseboken talar om ett nytt namn för den som segrar och håller ut.

Bland annat så säger Upp 3:12 <sup>12</sup>**Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn.**

- Är det inte otroligt hur dessa texter pekar framåt och uppfylls i Uppenbarelseboken.

Och det slutar inte här. Vi fortsätter att se parallell efter parallell i slutet på Jesaja som senare kommer att uppfyllas i uppenbarelseboken.

- I v.4 så ska Jerusalem som alltså betecknar folket inte mer kallas övergiven eller ödemark utan kallas min käraste.

På hebreiska så står det ordagrant min glädje eller behag är i henne.

- Och hennes land ska kallas hustrun för Herren har sitt behag i dig.

Tänk er: Jesaja skriver detta i en tid då Israel var otrogen och hade gjort uppror mot honom.

- Men nu så ska hon vara hans glädje och behag och kallas hans hustru och som en brudgum fröjdar sig över sin brud så ska Gud i v.5 fröjda sig över henne.

Låt oss för ett ögonblick se på oss själva. I vår synd och uppror mot Gud så fanns det inget som Gud i oss kunde se på med glädje och behag.

- Men i sin godhet så sände han Jesus för att dö för våra synder och rena oss till att bli ett folk som är uppfyllda av iver för hans ära.

Det är enbart genom vad Jesus har gjort för oss som Gud kan se på oss med glädje och behag.

- Vi kan inte förringa denna sanning mina vänner. Om du har kommit till en frälsande tro så ser Gud nu på dig genom Kristus som hans älskade son och dotter.

Kan ni tänka er att Gud nu gläder sig över oss och har behag till oss som hans älskade barn.

- Är det inte fantastiskt! Inte på grund av vilka vi är i oss själva utan på grund av vad Kristus har gjort för oss så har vi blivit gjorda till hans som han har behag till.

Detta är helt underbart!!!

- Israel beskrivs här som en brud och en hustru. I Upp 21:2, 9 så kommer vi tillsammans som del i Guds folk, som det nya Jerusalem att ställas fram som en brud för Lammet, för Kristus.

Med detta i blicken så låt oss leva i trohet till vår brudgum Kristus i väntan på det himmelska bröllopet.

- Paulus säger i **2 Kor 11:2-3** <sup>2</sup>**eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus.** <sup>3</sup>**Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.**

Låt oss leva i förberedelse på denna dag. Bibeln kommer ständigt tillbaks till att vi måste vara redo genom att hålla ut.

- En dag så kommer brudgummen Jesus tillbaks. Låt oss vara vakna och redo. Låt oss inte vara andligt sovande.

Är du redo? Likt en brud under Bibelns tid förberedde sig för brudgummen.

- Förbereder du dig för hans tillkommelse. Lever du i sanningen, renar du dig och utsmyckar dig i en gudsfruktig karaktär.

Söker du brudgummen i bön. I v.6 så har väktare ställts upp på det jordiska Jerusalems murar som dag och natt ska ropa och inte tystna och inte unna sig någon ro förrän Herren fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.

- Tiden är kort. Må vi göra allt för att göra oss redo och alla andra. Må vi i v.10 bana väg för Herren, precis som Johannes döparen gjorde vid Jesu första tillkommelse så må vi bana väg för honom för hans andra tillkommelse.

Detta kapitel avslutas med att säga:

**<sup>11</sup>Se, HERREN förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. <sup>12</sup>Man skall kalla dem "det heliga folket", "HERRENS återlösta". Och du skall kallas "den eftersökta", "staden som inte blir övergiven".**

- Snart så kommer han, snart så kommer vår frälsare för att gifta sig med sin brud.

Men mina vänner det finns en annan sanning här som för oss tillbaks till vår första punkt som repeterar sig i Kap 63:1-6 och det är att han inte bara kommer som en brudgum.

- Han kommer också som en gudomlig krigare som ska straffa alla dom som inte i omvändelse underordnar sig hans styre.

Han kommer i en blodröd dräkt och här så talar det inte om blodet som Jesus utgöt på golgata kors utan här så är hans mantel färgad av blod från dem som har förkastat hans död.

- I vers 3 så precis som man under Bibelns tid trampade vindruvor för att vinjuicen skulle komma så har Jesu mantel blivit blodröd eftersom han trampar dem i sin vrede.

V.3-6 säger:

<sup>3</sup>”En vinpress har jag trampat, jag ensam, ingen i folket hjälpte mig. Jag trampade dem i min vrede, trampade sönder dem i min förbittring. Då stänkte deras blod på mina kläder, så att jag fick hela min dräkt nerfläckad.

<sup>4</sup>Ty hämndens dag var i mitt hjärta, och året för min återlösning hade kommit.

<sup>5</sup>Jag såg mig omkring, men det fanns ingen hjälpare. Jag stod där i förundran, men det fanns ingen som understödde mig. Då hjälpte mig min egen arm, och min vrede understödde mig.

<sup>6</sup>Jag trampade ner folken i min vrede och gjorde dem druckna i min förbittring, jag lät deras blod rinna ner på jorden.”

Tiden närmar sig då Jesus kommer komma tillbaka för att verkställa Guds vrededom över dem som har förkastat honom.

- Då kommer Guds vrede komma över dem om vill hålla fast i lögn, orättfärdighet och ondska.

Dessa ord kommer att uppfyllas i Upp 19:13-16 där det står <sup>13</sup>Han var klädd i en mantel som hade doppats i blod, och det namn han har fått är ”Guds Ord”. <sup>14</sup>De himmelska härarna följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent linnetyg. <sup>15</sup>Och ut ur hans mun kom ett skarpt svärd, som han skall slå folken med, och han skall styra dem med järnspira, och han trampar Guds, den Allsmäktiges, stränga vredes vinpress. <sup>16</sup>Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet: ”Konungarnas Konung och herrarnas Herre.”

- Mina vänner: Jesus kommer snart tillbaks till denna jord. Hur vill du möta honom?

Som en brud i vilken brudgummen kommer att glädja sig över för att alltid få åtnjuta honom i den nya staden Jerusalem.

- Eller vill du möta honom som en krigare i all sin vrede?

När Jesus vid sin första tillkommelse kom till denna jord så tog han på sig all den vrede som vi förtjänar då han med sitt blod blidkade Faderns vrede.

- Men när han kommer tillbaks så ska de som förkastar honoms blod utgjas.

Men deras blod kommer aldrig att tillfredsställa Faderns vrede. Detta var bara något som Jesu blod kunde göra.

- Vill du möta honom som din brudgum eller som en krigare?

Det som avgör hur du kommer att möta honom är vad du gör med hans död.

- Om du inte känner honom så vänd om från syndens väg och tro att Jesus dog och uppstod för dig.

Överlämna ditt liv i hans hand, att han får leda dig och inte du själv. I så fall kommer du att få komma in i den nya staden Jerusalem som hans älskade brud.