

Rättvisan trängs tillbaka, rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte komma fram.

- Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.

Dessa ord som verkligen karakteriserar vårt samhälle idag skrevs för ungefär 2700 år sedan av profeten Jesaja.

- Vi lever i en tid då man precis som Paulus säger i Rom 1 undertrycker Guds sanning med lögnen.

Idealet i vårt samhälle är inte längre att stå upp för det som är rätt och sant.

- När en av våra kända politiker blev ertappad med att ha fuskat och köpt privata grejer på statens kreditkort så var det inte skulden av att ha fuskat som lyftes fram utan skammen av att ha blivit upptäckt.

I denna tid så aktivt hånar man Bibelns undervisning som förlegad och inte förenlig med ett modernt samhälle.

- Vi som kristna har i mångt och mycket misslyckats med att vara världens ljus och jordens salt (Matt 5:13-14).

Och den synliga kyrkan som borde vara sanningens pelare och grundval har mer börjat se ut som världen.

- Mina vänner vi befinner oss i en tid av avfall där kyrkan och människor vänder sig bort från Gud.

Det är i denna situation som dagens text från Jesaja talar in med profetisk skärpa.

- Jesaja predikade till ett folk och en situation som på många sätt påminner om vår egen.

Man befann sig i en tid av avfall där folket hade vänt Gud ryggen.

- En tid då precis som vår sanningen till stor del hade försvunnit.

Men i det svar som Jesaja ger så ger han inte bara svaret till hans samtida utan detta är lika aktuellt för Guds folk idag.

- Och detta är ett svar hur Guds folk i en tid av avfall ska leva i väntan på Jesu tillkommelse.

Hur ska vi då leva i denna svåra tid som vi befinner oss i? Låt oss gå till Jesaja 56-59 och se. Som inledning så skulle jag vilja läsa från Jes 57:15-21.

[Bibelläsning]

<sup>15</sup>Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

<sup>16</sup>Jag skall inte gå till rätta för evigt, inte ständigt vredgas, ty då skulle deras ande försmäkta inför mig, de själar som jag själv har skapat.

<sup>17</sup>För hans girighetssynd var jag vred. Jag slog honom och dolde mig i min vrede. Men han vände sig bort och gick den väg han själv ville.

<sup>18</sup>Jag har sett hans vägar, men jag vill bota honom och leda honom och ge honom och hans sörjande tröst.

<sup>19</sup>Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger HERREN. Jag skall bota honom.

<sup>20</sup>Men de ogudaktiga är som ett upprört hav, ett som inte kan vara stilla, ett hav vars vågor rör upp dy och orenlighet.

<sup>21</sup>Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud

[Bön]

- Vi har nu kommit fram till den tredje och sista delen av Jesaja bok som vi finner mellan kap 56 och 66.

I den första delen i kap 1-39 så adresserade profeten en situation där Jerusalem och Juda hotades av det assyriska riket och där Jesaja har vädjat till folket att förtrösta på Herren och inget annat.

- Här så uppenbarades Messias, Jesus, som ett skott som skulle skjuta upp ur Isais avhuggna stam, alltså ur kung Davids släkt (11:1) och som Immanuel, Gud med oss (7:14).

Problemet var att folket inte förtröstade på Messias och eftersom de inte hörsammade Guds ord så avslutas denna del med hur Jesaja profeterar att folket skulle bli förda bort i fångenskap till Babylon.

- I del två av denna bok i kap 40-55 så talar Jesaja i förväg till de som skulle komma att hamna i fångenskapen i Babylon där han väljer att betona två saker.

För det första frälsningen från Babylon och för det andra som är än viktigare frälsningen från synden.

- I denna del så uppenbaras Messias som den lidande tjänaren. Israel hade misslyckats i sin roll som Herrens tjänare så istället sände Herren den verkliga tjänaren Messias som i Jes 53 dog i sitt folks ställe för att rädda Israel och oss från vår synd.

I de sista två kapitlen i denna del så kommer inbjudan till både hedningar och judar om att få frid med Gud eftersom Messias den lidande tjänaren har tagit syndens straff för alla som omvänder sig och förtröstar på honom.

- Den tredje delen av Jesaja som vi ska börja med idag från kap 56-66 handlar om hur vi som Guds folk ska leva i väntan på Herrens tillkomst.

Och observera att hur vi ska leva är grundat i vad Gud har gjort för oss genom sin Son, Messias i kap 53.

- Utan hans död och vårt gensvar genom omvändelse och tro så kan vi inte leva som Guds folk.

Ett stort problem är när människor vänder på dessa sanningar som t.ex. i romerska katolska kyrkan att vi ska leva på ett sätt för att förtjäna att bli eller vara Guds folk, då hamnar vi så fel.

- Denna del här i Jesaja både börjar och slutar med att Israel får ett uppdrag och det är att föra detta budskap som de fått vidare till hedningarna.

Kap 56-66 var skrivet till Jesajas samtida, samtidigt som de adresserar tiden efter återvändandet till Babylon hela vägen fram till Jesu återkomst och upprättandet av det nya Jerusalem som ska komma ner från himlen.

- Vad dessa kapitel karekteriseras av är väntan. Israel väntade på att den lidande Messias skulle komma.

Idag så väntar vi på att Messias ska komma tillbaks igen. Och det är mycket intressant att Messias i dessa kapitel beskrivs som en stridsman som kommer till doms.

- Här så talar Jesaja inte längre om Messias som tjänaren. Istället så är det Israel som beskrivs som tjänare i plural som nu har fått uppgiften att följa i den verkliga tjänarens fotspår.

Men problemet är att folket fortfarande är otroget och inte representerar honom som de tjänare som de borde vara.

- Och det samma gäller idag att många av de som kallar sig Herrens tjänare och hans folk är otrogna mot honom.

Vi befinner oss alla i en kamp mot synden där vi alla vid tillfällena i vår egen kraft har misslyckats att representera Herren så som hans tjänare.

- Hur ska vi då leva i denna tid av avfall medans vi väntar på Jesu återkomst?

Vår text för idag är indelad i två delar som ger ett återupprepande tema där varje del består av tre avsnitt.

- För det första så ser vi i båda delarna hur de ger Guds rättfärdiga krav och hans nådefulla löften.

Sen för det andra så avslöjar den människans oförmåga och synd.

- Och för det tredje uppenbaras vikten av ånger och beroende av Guds barmhärtighet.

Låt oss då gå till vår första del i kap 56-57 och titta på den första av de tre återkommande avsnitten som vi finner i kap 56:1-8. Här så uppenbaras Guds krav och hans nådefulla löften.

- Guds krav här är två saker: För det första att hålla fast vid det som är rätt och rättfärdigt och sen för det andra en öppenhet mot alla som vill följa Herren.

I v.1-2 här i kap 56 så står det: **Så säger HERREN: Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort.** <sup>2</sup>Välsignad är den människa som gör så, den människoson som håller fast vid det, den som tar vara på sabbaten så att han inte ohelgar den, den som avhåller sin hand från att göra något ont.

- Så för det första så ska vi som motagare av Guds frid hålla fast vid det som är rätt och handla rättfärdigt.

Precis som Israel väntade på Guds frälsning så väntar vi på hur Guds rättfärdighet fullt ut ska uppenbaras vid Jesu andra tillkommelse.

- Som kristna så blev vi i den stund vi kom till tro förklarade rättfärdiga inför Gud.

Och nu i väntan på Jesu återkomst så ska vi med den helige Andes hjälp leva ut denna rättfärdiga ställning.

- Detta betyder att vi följer det Gud säger att vi ska göra, att vi med Guds hjälp lever i sanningen.

Som tillämpning på detta så ger Jesaja två exempel. Det första är att ta vara på sabbaten.

- I NT så vet vi från Rom 14 och Kol 2 att sabbaten inte längre är bindande för den kristne samtidigt som NT ger oss frihet att avsätta en dag åt Herren.

Sabbaten är en skugga som Kol 2:16-17 säger som pekar på verkligheten som är Kristus själv och den vila som den kristne får i Kristus.

- Men principen som finns i sabbatsbudet är viktig att vi tar tid i vila och då vi specifikt tänker på Herren.

Det andra exemplet som Jesaja ger i v.2 är att avhålla vår hand från att göra något ont.

- Det andra kravet som Gud ger är en öppenhet mot alla som vill följa Herren.

Och även här så ger Jesaja två exempel. Det är främlingen och Eunucken.

- Båda dessa grupper var enligt lagen i bl.a. 5 Mos 23 utstängda från Herrens församling. Men nu i den messianska tiden så ger Gud det underbara löftet att om de håller sig till hans förbund att de nu ska få vara del av hans församling.

Detta är precis vad Ef 2 talar om att vi tidigare var utstängda från gemenskapen hos Gud men nu har blivit del av hans folk.

- Ett exempel på hur detta går i uppfyllelse är när Filippus fick dela evangeliet med den etiopiske hovmannen i Apostlagärningarna.

Eunucker och främlingar som tidigare var förbjudna att offra får nu offra inför Gud och deras offer ska bli godtagna.

- Vi vet att detta pekar fram på Jesus, det slutgiltiga offret som Gud godtog som betalning för våra synder.

Dessa ord som Jesaja ger till Israel i en tid av avfall är lika aktuella för oss idag.

- Vi måste stå upp och vara ljus och salt i denna tid och att vi är ett folk fullt av nåd och kärlek där vi tar emot alla syndare som i omvändelse kommer till Herren.

Ett problem som fanns i Israel på den här tiden var en form av rasism där man inte ville välkomna vissa grupper.

- Må vi rannsaka oss själva om denna attityd ibland kanske smyger sig in i våra liv?

Gör vi tillräckligt för att nå ut till vår tids främlingar och vår tids eunucker?

- Eunucker var män som inte kunde få någon avkomma ofta genom att de hade blivit kastrerade.

Om vi tar ett exempel från vår vardag så måste vi vara mer välkomnande till de som vill lämna en hom. livstill och följa Herren.

- Många gånger så utsätts dessa människor för ett oerhört socialt tryck och de behöver verkligen känna att de får en familj i Herren som bryr sig om dem. Här så har kyrkan tyvärr ofta misslyckats.

Det samma gäller främlingar som t.ex. de som lämnar Islam. Många gånger så förkastar deras familjer dem och de måste få uppleva att församlingen blir som en andlig familj.

- Ett annat sätt att tillämpa denna öppenhet från Jesaja är att vi måste vara snabba att förlåta och välkomna alla syndare som i genuin omvändelse kommer till Herren.

Hur kan vi som församling bli mer välkomnade och fungera som en andlig familj?

- I den svåra andliga tid som vi befinner oss i så måste vi växa i hur vi mer och mer kan fungera som en andlig familj för varandra.

Nu så har vi sett Guds krav och hans nådefulla löften som han här gav till främlingarna och Eunuckerna.

- Vårt andra avsnitt i denna del handlar om människans oförmåga och synd som vi finner i kap 56:9-57:13.

Här så blir det tydligt hur Israel har misslyckats att vara Guds tjänare och leva för honom.

- Detta avsnitt börjar med att markens vilda djur blir uppmanade att komma och äta vilket är en bild på hur nationerna får fritt fram att attackera Israel.

Varför då? Detta är Guds tuktan för att Israel har vänt Gud ryggen. Och som grund till detta ger Gud i Jes 56:10 att folkets väktare är blinda.

- Detta var profeterna och de andliga ledarna. Istället för att varna och beskydda folket så var de som lata och glupska hundar som bara såg till sina egna intressen.

Dom var som herdar som ingenting förstod och sökte bara sin egen fördel.

- Konsekvensen var att landet förföll där Israel var trolös mot sin Gud och levde i avgudadyrkan.

Dom som verkligen var Guds sanna tjänare i kap 57:1-2 dog utan att någon brydde sig.

- Dessa människor som var trogna mot Guds förbund togs bort utan att någon inser att den rättfärdige samlas ordagrant bort från ondskans ansikte och går in i friden.



Vi lever i en mycket ond tid. Dessa verser fick betyda mycket för en vän till mig när en av hans föräldrar fick flytta hem till Herren att Gud lät hans förälder slippa ondskan och komma in i friden hos Gud.

- Problemet i Israel och i vårt samhälle idag är att man i mångt och mycket inte bryr sig om de Gudfruktigas död.

Man inser inte vad man går miste om när det gäller deras gudfruktigas exempel.

- Må vi be att Gud i denna tid reser upp fler Gudfruktiga exempel och ledare som verkligen kan leda hans folk rätt.

Vad blir då konsekvensen av när det andliga ledarskapet i ett land och där med även en stor del av dess folk vänder Gud ryggen till?

- Svaret på detta ser vi här i kap 57:3-13 att folket blir involverade i olika former av avgudadyrkan och otrohet gentemot Gud.

Dom fruktade nationerna runt omkring så mycket att de övergav Herren och istället slöt förbund med andra nationer.

- Utifrån denna text så har vi mycket att lära. Som en konsekvens av den sekularisering och avsaknad av andligt ledarskap i vårt land så ökar avgudadyrkan.

Och nu så talar jag inte om tillbedjan av stenar, träd och fysiska avgudar även om detta ibland sker.

- Allt som får stjåla vår uppmärksamhet från Gud, allt det som får vårt fokus istället för honom det är en avgud.

Låt oss för ett ögonblick stanna upp och ställa oss själva frågan. Finns det något som har blivit en avgud i mitt liv som tar upp all mitt fokus och uppmärksamhet.

- Jag har nyligen flyttat till ett hus och får akta mig så att inte detta blir en avgud som jag lägger all min tid på.

För vissa så blir jobbet, karriären, att känna pengar, att resa bort på fina semestrar, att spela datorspel eller olika fritids sysselsättningar en avgud.

- Många av de saker som i sig inte behöver vara fel kan lätt bli en avgud om de får för stora proportioner i våra liv?

Är det något som har fått bli till en avgud i ditt liv?

- Den andra saken i vilket Israels synd manifesteras i denna text var hennes otrohet gentemot Gud när hon förtröstade på något annat än honom.

När du går igenom problem och svårigheter. Vad är det då du söker din tröst och tillförsikt i, vad är det du flyr till? Är det Herren eller något annat?

- Vad är det du fruktar? Är det människors gillande och behag som du söker eller är det Gud och hans behag?

William Gurnall har sagt: "Vi fruktar människor så mycket eftersom vi fruktar Gud så lite."

- Detta är ett stort problem hur människor pga. deras fruktan för människor är otrogna mot Gud.

Honom om vilken Heb 10:31 säger att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.

- Om vi verkligen fruktar Gud så behöver vi inte frukta människor. Han är den ende som vi bör ha all vår förtröstan till.

Och en dag så kommer vi alla på domens dag att få träda fram inför honom för att avlägga räkenskap.

- Du kanske inte lever i öppen avgudadyrkan och otrohet mot honom, men sanningen är den att vi alla har syndat mot honom.

Vi har alla misslyckats att leva efter hans rättvisa krav. Vi har alla syndat mot honom och i sin rättfärdighet så kan han inte låta vår synd gå ostraffad.

- Det är här vi ser vikten av kap 53-55 att Messias dog för syndare och tog deras straff och hur vi blir kallade att i omvändelse och tro komma till Herren för att ta emot räddning.

Detta avsnitt avslutas med att säga i v.13 <sup>13</sup>**När du ropar, må ditt avgudafölje rädda dig. En vind skall ta dem alla med sig, en fläkt skall föra dem bort. Men den som tar sin tillflykt till mig skall få landet till arvedel och få besitta mitt heliga berg.**

- Allt som vi må ta vår tillförsikt till vad det vara må kan inte rädda oss. Alla de avgudar som vi skulle kunna fly till, kommer att blåsa bort som en vindfläkt.

Det är bara en sak som vi kan ta vår tillflykt till och det är Gud. Då ska vi få komma in i det himmelska löfteslandet till hans heliga berg.

- Men om vi som kristna i omvändelse har tagit vår tillflykt till Herren och kommer på oss själva i vår vandring med att vi har syndat inför Herren. Vad ska vi då göra?

Detta för oss till det sista avsnittet i denna första del i Jes 57:14-21 som vi läste inledningsvis som talar om vikten av ånger och beroende av Guds barmhärtighet.

- Här så kommer verkligen några underbara versar i vår kamp emot synden.

Hur Herren bereder en väg och uppmanar att ta bort stötestenarna för sitt folk.

Jag verkligen älskar vers 15 här i kap 57: <sup>15</sup>**Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.**

- Här så har vi den höge och upphöjde, den helige som tronar till evig tid och bor i det höga och heliga.

Om vi stannar upp i vår läsning här och tittar på oss själva så kan det kännas kört.

- Hur ofta är vi inte förkrossade av vår synd? Hur skulle Gud då kunna bo hos oss?

Hur skulle vi då kunna få nalkas honom? Låt oss packa ihop våra väskor och bedrövade gå bort utan hopp.

- Men versen stannar inte här mina vänner. Det är inte kört. Och här så kommer dessa fantastiska ord.

Den Helige bor inte bara i det höga och heliga, men säger Jesaja också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

- Mina vänner det är inte kört. Gud bor också hos de som är förkrossade över synden. Hos den som har en ödmjuk ande som inser sitt beroende av Gud.

Gud ger de ödmjuka nåd, men de stolta står han emot. Är det inte fantastiskt att Gud bor hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

- Så när vi kommer på oss själva med att ha syndat så får vi i bekännelse komma inför Gud och i ödmjukhet och förkrosselse bekänna vår synd inför honom.

Det är inte kört, den levande, helige Guden bor med de ödmjuka och förkrossade.

I sista kapitlet i Jesaja så säger Herren i Jes 66:2 Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord.

- Känner du dig betryckt (alltså nedstämd) förkrossad och fruktar för Hans ord. Då skådar Herren ner till dig.

Att man som kristen upplever en förkrosselse över sin synd och att man fruktar Guds ord är två tecken på att man kommit till en genuin tro

- Mina vänner å hur vi måste komma till platsen där vi kommer till slutet av oss själva där bara vårt hopp står till Gud.

Det är denna plats vi måste komma till för att kunna leva det kristna livet i denna avfallstid, att vi håller oss beroende av Herren.

- Till er alla som i förkrosselse har kommit till Herren i tro så finns här ett underbart löfte om Herrens barmhärtighet i Jes 57:16 att Herren inte ska gå till rätta för evigt och inte ständigt vredgas som han kommer göra med dem som hamnar i helvetet.

Min vän, Herrens vrede har blivit tillfredställd igenom hans Sons död som profeterades i Jes 53.

Genom Jesu död så har vi det underbara löftet i v.18-19 <sup>18</sup>**Jag har sett hans vägar, men jag vill bota honom och leda honom och ge honom och hans sörjande tröst.** <sup>19</sup>**Jag vill skapa lovsång på deras läppar, fullkomlig frid både för den som är fjärran och den som är nära, säger HERREN. Jag skall bota honom.**

- Vi som sörjer över synden kan glädja oss över Herrens botande och hur Herren kommer att ge oss tröst.

Här så har vi ett löfte om att Gud för de sörjande ska skapa lovsång på deras läppar och fullkomlig frid i Guds närvaro.

- Men för dem som i sin stolthet vill hålla fast vid sin synd, sin avgudadyrkan och otrohet mot Gud så säger Jesaja i v. 21 att det inte finns någon frid för de ogudaktiga.

Så frågan är om vi kommer till Herren i förkrosselse och ödmjukhet eller om vi i stolthet vill hålla fast i vår synd.

- Nyckeln för att leva det kristna livet i denna svåra tid är ödmjukt beroende av Gud.

Nu så har vi gått igenom vår första del med dess tre avsnitt. Låt oss i lite snabbare tempo gå igenom även den andra delen av de här kapitlen och som också dessa kan delas in i tre avsnitt.

- Låt oss titta på det första avsnittet som också detta uppenbarar Guds rättfärdiga krav och hans nådefulla löften i kap 58:1-14.

Till skillnad från den första delen så uppenbaras även här folkets synd.

- Här så uppmanas till att ropa ut med full hals folkets överträdelse och Jakobs hus synder.

Och här så har vi ett folk i vers 2 som till det yttre ser ut som om de har det rätt ställt med Herren.

- Dom söker Herren dag ut och dag in, och vill ha kunskap om Herrens vägar.

Dom frågar Gud om rättfärdiga domslut och vill att Gud ska komma nära.

Dom till och med fastar och söker honom och säger i **v.3: "Varför fastar vi, när du inte ser det, varför späker vi oss, när du inte märker det?"**

- Man skulle kunna säga att när man fastar att man visar sin hunger efter Gud.

Men här så är det som om Gud inte hör och ser dem. Som om han har slått sitt dövöra till och vänt bort sina ögon från dem. Varför?

- Jo dom var hycklare. Dom gav skenet att vara något som de inte var. Dom hade tagit på sig sina religiösa kostymer och masker, men innanför så var verkligheten en annan.

Det är så lätt att vi kommer här på söndagarna och tar på oss våra präktiga religiösa masker och försöker att framstå som något vi inte är.

- Vi kan lura varandra, men vi kan inte lura Gud och det är detta som Gud här uppenbarar för dem och oss.

Dom kan fasta hur mycket de vill men ändå vara långt borta från Gud. Vad är det då som Gud här kräver från dem?

- Jo att de överger detta hyckleri att de när de fastar gör vad de finner behag till som att förtrycka deras arbetare och bråka med varandra.

Nej detta är inte den fasta Gud vill ha. När vi fastar så ska vi göra det i det fördolda så att människor inte märker det som Jesus sa i bergspredikan och vi ska absolut inte fasta i hyckleri.

I v. 6-7 så talar Gud om den fasta som han vill ha: <sup>6</sup>**Nej, detta är den fasta jag vill ha:**

**Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok, <sup>7</sup>ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning, kläd den nakne var du än ser honom och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.**

Här så betonas barmhärtighet mot vår nästa. Hur kan vi söka Gud när vi försummar vår nästa som behöver vår hjälp?

- Om vi inte bryr oss om varandra i vår nöd. Hur ska då Herren svara på våra böner och vår fasta när vi söker honom?

Och här så får vi löftet om vi som hans folk lever i barmhärtighet och kärlek till vår nästa:

**<sup>8</sup>Då i v.8-10 skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet skall gå framför dig och HERRENS härlighet följa i dina spår. <sup>9</sup>Då skall HERREN svara när du åkallar honom. När du ropar, skall han säga: "Se, här är jag." Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, <sup>10</sup>om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus.**

- Här så har vi mycket att lära om hur vi som syskon i Herren kan ta hand om varandra som en familj men även hur vi ska visa barmhärtighet mot andra i behov.

Om vi manifesterar den kärlek och barmhärtighet som Gud har visat oss så ska i v.11 Herren alltid leda oss och vi kommer i denna ödemarken, denna torra värld som vi lever i att vara som en vattenrik trädgård och likna ett källspång som aldrig tryter.

- Till Israel så säger Herren här att de ska bygga upp de gamla ruinerna och återuppbygga landet.

Om vi gensvarar på Guds kärlek som blivit oss given i Jesus och delar detta med varandra både i ord och handlingar så kan även vi få vara med att bygga upp ruiner i detta land.

- Tänk att få vara med och se utdöende församlingar och orter där det idag inte finns någon Bibeltroende församling där vi får vara med och bygga upp ruinerna.

Men allt går tillbaks till: Hur mycket vi än söker Gud och hans ord så kommer han inte svara oss om vi lever i hyckleri och inte tänker på vår nästa.

- Tag inte lätt på detta: Hur kan just du visa barmhärtighet mot en broder eller syster i nöd eller svårigheter?



Vad kan just du göra för att vi som församling skulle än mer manifesteras kärlek och barmhärtighet gentemot varandra.

- Gud kommer aldrig att välsigna det vi gör om vi inte tar hand om varandra. Om vi vill se en stark bibeltroende församling med evangeliet i centrum på denna plats så måste vi växa i vår omsorg gentemot varandra.

Och jag tror att vi som församling har mycket att lära här. Vi gör rätt i att sträva efter att ha rätt lära.

- Men om vi misslyckas att leva ut denna lära i vardagen så är vi precis som Israel i detta kapitel hycklare.

En av mina lärare som jag hade i systematisk teologi sa följande om Teologi: We know it, if we do it!

- Om vår teologi bara har fastnat i våra huvuden och vi inte praktiserar den så är vi hycklare. Många av oss är snabba med att säga att vi tror på suverän nåd.

Men är vi lika snabba att visa nåd och förlåta varandra?

- Nu så har vi än en gång fått Guds rättfärdiga krav och hans nådefulla löften.

Sen i kap 59:1-8 så uppenbarar Jesaja på nytt människans oförmåga och synd.

- Självså känner jag mig redan träffad och överbevisad från kapitlet innan om Guds rättfärdiga krav.

Stycket som här handlar om människans oförmåga och synd börjar faktiskt med ett löfte. **Se, HERRENS hand är inte för kort, så att han ej kan frälsa, hans öra är inte tillslutet, så att han ej kan höra.**

- Här så får vi hopp innan v.2 börjar där profeten uppenbarar: **<sup>2</sup>Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, era synder döljer hans ansikte för er, så att han inte hör er.**

V.3-8 uppenbarar att folkets synd manifesterar sig på alla områden genom deras händer, läppar, tungor, fötter, tankar och handlingar.

- Denna text citeras av Paulus i Rom 3 där han talar om att det inte finns någon rättfärdig och hur alla har syndat och saknar härligheten från Gud.

Människan åtlämnad åt sig själv är en syndamaskin. Israel och dess ledare hade misslyckats med att vara Guds tjänare.

- Detta är även något som vi i Sverige idag har misslyckats med. Som Guds folk så har vi inte tagit vår plats.

Vi har inte tillräckligt stått upp för sanningen och vi har misslyckats med att representera Gud i denna tid och därför så får vi nu skörda det som vi har sått.

- Vi får ta konsekvenserna av att Sverige ser ut som det ser ut där sanningen i mångt och mycket har försvunnit.

Vad ska vi då göra, hur ska vi då leva i denna tid. Svaret får vi i de nästkommande verserna här i kapitel 59 från vers 9-21 om ånger och beroende av Guds barmhärtighet.

- Och här så gör Jesaja något speciellt. Jesaja som själv var del i den kvarleva som inte hade övergett Herren han gör precis som både Ezra och Daniel senare kom att göra i GT.

Han identifierade sig med folket och dess synd och bekänner den inför Herren och detta är något som också vi bör göra.

- Observera att Jesaja från och med vers 9 byter från att ha pratat i tredje person om Israel som "dem".

- Nu istället så talar han om "vi" och "oss". Detta är något som även vi måste göra när det gäller Sverige som folk och kristenheten i detta land.

Vi måste börja bekänna i första person. Vi läser hur Jesaja bekänner i v.9-13:

<sup>9</sup>Därför är rättvisan fjärran ifrån oss, rättfärdigheten når oss inte. Vi väntar på ljus, men se, mörker råder, på solsken, men vi vandrar i djupaste dunkel.

<sup>10</sup>Vi famlar som blinda längs väggen, famlar som hade vi inte ögon. Vi stapplar mitt på dagen som vore det skymning. Bland välgödda är vi som döda.

<sup>11</sup>Vi brummar alla som björnar och kuttrar sorgset som duvor. Vi väntar på rättvisa, men den kommer inte, efter frälsning, men den är fjärran ifrån oss.

<sup>12</sup>Våra överträdelser inför dig är många, våra synder vittnar emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon, vi känner våra missgärningar.

<sup>13</sup>Vi har gjort uppror och förnekat HERREN, vi har vikit bort från vår Gud. Vi har talat förtryck och upproriskhet, lögnaktiga ord som vi tänkt ut i våra hjärtan har vi fört fram.

- Vårt land är på väg utför. Det ser mycket mörkt ut. Men vårt hopp står till Herren. Må vi bekänna vår synd och vända om till honom.

Precis som i Israel under Jesajas tid som jag citerade inledningsvis från v. 14-15 så trängs rättvisan tillbaks och rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget.

- Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir plundrad.

Idag har det gått så långt att man kan bli plundrad för att man står upp för sanningen.

- Om du t.ex. säger vad Bibeln säger om synd som t.ex. utlevd hom. så har det snart gått så långt att man kan bli stämd och förd inför rätta i vårt land.

De som väljer att vända sig bort från olika former av ondska blir idag offer för människors påhopp.

- Hur ska vi då leva i denna avfallets tid? Jo, genom att i gensvar till evangeliet leva i ödmjukhet, att vi håller fast vid Guds rättfärdighet och har en öppenhet för syndare som vill vända om till Herren och att vi är ett folk som är fyllda av barmhärtighet.

Må vi vara ett folk som är snabba att bekänna vår och vårt lands synd.

- Hur kan vi då härda ut i denna svåra tid? Jo, på grund av hoppet som vi har i Jesu andra tillkommelse.

Det är pga. av hans tillkommelse som vi kan härda ut. Låt oss avsluta denna predikan med att läsa om hans tillkommelse i slutet på kapitlet i vers15-21

- Detta såg Herren (vadå jo att sanningen hade försvunnit)

Detta såg HERREN, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns.

<sup>16</sup>Han såg att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen arm, och hans rättfärdighet understödde honom.

<sup>17</sup>Han klädde sig i rättfärdighet som i ett pansar och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i hämndens dräkt som i en livklädnad och svepte in sig i nitälskan som i en mantel.

<sup>18</sup>Efter deras gärningar skall han vedergälla dem. Vrede över hans motståndare, vedergällning över hans fiender. Kustländerna skall han vedergälla för vad de har gjort.

<sup>19</sup>Så skall man frukta HERRENS namn i väster och hans härlighet där solen går upp. När fienden bryter fram lik en flod, skall HERRENS Ande driva honom på flykten.

<sup>20</sup>Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger HERREN.

<sup>21</sup>Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger HERREN: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger HERREN.

- En dag så kommer Herren att komma tillbaka för att frälsa sitt folk och att döma alla som förkastar honom.

Hoppet om detta göra att vi kan härda ut och leva för Jesus i väntan på hans tillkommelse.

- Denna värld må fortsätta att förfalla. Men en dag så kommer vi att få leva i Guds underbara rike.

Vad är då denna tids lidande i jämförelse med den ära som väntar. Låt oss härda ut och kämpa trons goda kamp tills den dag då vi får möta Jesus i härlighet.