

Kära bröder och systrar,

- Förra hösten så blev jag inbjuden att tala på ett möte med anledning av att min morbror fyllde 70år där man hade en tacksamhetsgudstjänst till Herren för att tacka Gud för hans trofasthet från generation till generation.

Det min morbror specifikt ville tacka Herren för var hans föräldrar, alltså min morfar och mormor som troget delat evangeliet med sina barn och hur evangeliet idag genom Guds nåd har förts vidare i 4 generationer.

- Likt min morbror ville lyfta fram så är det viktigt att vi inte glömmer att tacka Gud för de som har gått före och gör att vi idag kan stå här och för de som troget har delat evangeliet med oss.

Jag är inte här för att prata om min släkt utan istället hur vi som kristna kan föra evangeliet vidare till nästkommande generationer?

- Och här så har vi mycket att lära från de generationer som gått före oss.

Hur kan vi likt min morfar och mormor lämna ett bestående kristet arv till dom nästkommande generationerna?

- Ett exempel på detta är den berömda väckelseförkunnaren och författaren Jonathan Edwards.

150år efter Edwards död så beslutade läraren och pastorn A. E. Winship att spåra Edwards ättlingar.

- Vad han fann var häpnadsväckande. Bland Edwards ättlingar så fanns en vice president, 3 senatorer, 3 guvernörer, 3 borgmästare, 13 högskolerektorer, 30 domare, 65 professorer, 80 innehavare av offentliga ämbeten, 100 advokater och 100 missionärer.

Detta står i kontrast till Max Jukes som levde på samma tid som Edwards. I en studie av hans ättlingar så fann man 7 mördare, 60 tjuvar,

18 personer som drev bordeller, 120 prostituerade, 310 fattighjon och 400 personer vars liv hade blivit förstörda pga. en utsvävande livsstil.

- Missförstå mig inte. Jag är emot all form av framgångsteologi, men där evangeliet har fått slå rot så ser vi också hur det påverkar hela samhället.

Vi står nu inför kanske den största utmaningen som vi kristna har haft på 2000år.

- Här så talar vi inte om en svår förföljelse, utan om ett avkristnande utan dess like.

Den 7 oktober förra året så kunde man i tidningen Dagen läsa en debatt artikel om hur: Frikyrkan är på väg att bli föråldrad.

- I Sverige så pågår just nu ett av det snabbaste avkristnandet i världen där mer än en frikyrkoförsamling läggs ned i veckan.

Men det är inte bara i Sverige som vi ser ett avkristnande. I USA där min fru kommer ifrån så gjorde man i ett av dom mest Bibeltroende samfundet upptäckten att 88% av deras tonåringar när dom flyttar hemifrån helt lämnar den kyrkliga världen.

- Nu så förs det ingen sådan statistik i Sverige så vitt jag vet men jag skulle inte bli förvånad om situationen i Sverige är liknande den i USA.

I det sekulära samhälle som vi lever i så har vi en av de största utmaningarna någonsin och det är hur för vi mot statistiken evangeliet vidare till nästkommande generationer.

- Här så har vi ett oerhört stort ansvar. Låt oss gå till Ps 78:1-8 för att se vad Guds ord har att säga oss kring detta.

[Bibelläsning Ps 78:1-8]

¹En sång av Asaf. Lyssna, mitt folk, till min undervisning, vänd era öron till min muns ord.

²Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara hemligheter från gången tid.

³Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss,
⁴det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna HERRENS lov, hans makt och de under han har gjort.

⁵Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn.

⁶Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för sina barn.

⁷De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud.

⁸De skulle inte bli som sina fäder, ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud.

[Bön]

- Denna psalm är en så kallad historisk lärdoms psalm där Asaf vädjar till Israels barn att ta lärdom av deras historia för att föra tron vidare till nästa generation.

Psalm 78 är den näst längsta psalmen i hela Bibeln där Asaf går igenom Israels historia från uttåget ur Egypten och fram till kung David.

- Det är något som han uppmanar sina samtida att göra att gå igenom historien för att lära nästa generation om Guds stora gärningar samtidigt som de tar varning av fädernas misslyckanden.

Genom de 8 första verserna i denna psalm så ska vi ställa oss frågan: Hur kan vi föra evangeliet vidare till nästa generation?

- Vi ska se på detta utifrån tre punkter. För det första dåtid i v.1-4 genom att se på det som Gud har gjort.

För det andra nutid i v.5 där vi ska titta på vårt ansvar. Och sen för det tredje och sista i v.6-8 framtiden.

- Låt oss börja med att se på vår första punkt. Dåtid i v.1-4.

I den första versen så ser vi hur Asaf har något mycket viktigt att säga till oss just nu.

- Han säger: **Lyssna, mitt folk, till min undervisning, vänd era öron till min muns ord.**

Ordet för att lyssna kommer från ordet för öra på Hebreiska. Det är som Johannes säger i uppenbarelsesboken:

- Den som har öron, må höra. Asaf vill ha vår odelade uppmärksamhet för han har något mycket viktigt att säga oss.

Han skriver v.2: **Jag vill öppna min mun till lärorikt tal, uppenbara hemligheter från gången tid.**

- Han har något viktigt att lära oss. Det Folkbibeln översätter med lärorikt tal betyder på hebreiska antingen att tala genom liknelser eller exempel.

Asaf vill att vi ska lära oss genom historiens exempel.

**³Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss,
⁴det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna HERRENS lov, hans makt och de under han har gjort.**

- Här så har vi vikten av att föra vidare till nästa generation det som våra fäder har berättat för oss.

Om vi tar min morfar och mormor som exempel, så ser vi betydelsen av att vi likt dem för vidare det kristna budskapet till nästa generation och inte döljer det.

- Många gånger så tar vi det för givet att våra barn är kristna bara för att de växer upp i en "kristen familj". Det var detta man hade gjort i samfundet i USA som förlorade 88% av sina ungdomar till världen.

Det är så lätt att kopiera ett religiöst beteende mönster. Men tiden kommer att visa på om en människa har blivit genuint omvänd.

- Låt oss inte ta för givet och därmed indirekt dölja det kristna budskapet, utan låt oss aktivt föra det vidare för ett kommande släkte.

Här i v. 4 så betonar Asaf vikten av att förkunna för nästa generation om Guds mäktiga gärningar.

- Senare i v. 8 så får vi betonat vikten av att lära oss från fädernas misstag. Det denna psalm ytterst handlar om är vikten av att vi lär oss av Guds trofasthet och människors trolöshet.

Vi får inte försumma att berätta för nästa generation om Guds makt och under, om hans stora handlande som frambringar lov.

- Här i Psalm 78 så handlade det om hur Herren med mäktig hand hade räddat sitt folk utifrån Egyptens slaveri.

Hur han hade fört dom genom röda havet. Hur Gud hade lett folket genom öknen och beskyddat dom från deras fiender och hur han ytterst förde dom in i det utlovade löfteslandet.

- Detta skulle leda till att folket fylldes av tillbedjan och tacksamhet för Guds fantastiska gärningar.

För oss så handlar det inte bara om att berätta om Guds mäktiga handlande med Israel genom historien.

- Något som vi ser genom hela Skriften är att Gud har ett folk genom alla tider. Som hedningar så har vi enligt Rom 11 blivit inympade i det äkta olivträdets feta rot.

Vi är nu del i Guds folk och vår historia påminner i mångt och mycket om Israels.

- Precis som Israel var slavar i Egypten så är hela mänskligheten under syndens slaveri.

Vi har i Rom 5:19 blivit gjorda till syndare genom Adams olydnad. Och i Ef 2 så är alla människor döda genom deras överträdelser och synder.

- Och pga. vår synd och uppror så förtjänar vi alla att dömas och gå evigt förlorade.

En dag så kommer vi alla att få träda fram inför Gud på domens dag och stå till svars för våra liv.

- Evangeliet, den goda nyheten är att Jesus kom och dog i syndares ställe för att ta på sig deras straff.

Precis som Israel vid uttåget ur Egypten offrade ett felfritt lamm och strök blodet på dörrposten för att Herren i sin vrede skulle gå förbi deras hus.

- På samma sätt är Jesus, Guds lamm som tar bort världens synd. Han friköpte sitt folk från syndens slaveri när han med sitt blod tillfredsställde Guds vrede för alla som skulle omvända sig och tro evangeliet.

Men inte bara det, precis som Herren förde Israel in i löfteslandet så kommer Jesus likt den gode herden att föra alla hans får in i det himmelska löfteslandet för att vi för all evighet ska få åtnjuta Gud.

- Detta är det mest fantastiska under som Gud har gjort i historien. Hur Gud själv blev människa och dog i syndares ställe för att vi ska få det rätt ställt med Gud.

Detta är den mest underbara nyhet som vi kristna för all evighet kommer att tacka och prisa Gud för.

- Må vi föra detta vidare till nästa generation. Att vi inte bara förvissar dem om att de kommer att komma till himlen.

Utan att vi uppenbarar syndens allvar. Att om det vore för dom själva att dom inte skulle bestå inför Gud på domens dag.

- Att dom inte kan göra något för att förtjäna att bli räddade, men att Jesus på korset har gjort allt för dom om de bara omvänder sig och tror evangeliet.

Att för ett kommande släkte förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort innebär också att vi berättar om hur Gud har verkat i historien och i våra egna liv.

- Det är inte alla som har fått samma uppväxt som en del av er och mig men som kan vittna om hur Gud fann dom i deras synd och förvandlade deras liv.

För att ge ett exempel. Innan jag skulle gifta mig så försökte min fru Hannah att förklara hur hennes släkt såg ut.

- Det var så komplicerat pga. syndens konsekvenser att jag hade svårt att förstå hur slakten hörde ihop även om Hannah skrev ner allt på papper.

Synden hade fått förstöra en hel släkt. Det var så många skilsmässor och brustna relationer att jag inte kunde hålla koll på vem av Hannahs släktingar som hörde ihop med vem.

- Men i allt detta så fann Gud min svärfars hjärta och förändrade hans liv och familj.

Detta är ett vittnesbörd för kommande generationer, om hur Gud genom evangeliet har fått förändra individer, familjer och till och med nationer.

- När väckelseförkunnaren John Wesley som levde samtidigt som Jonathan Edwards började predika evangeliet i England på 1700-talet så var hela England försuppet.

Wesley började bland annat predika när arbetarna som jobbade i kolgruvorna hade avslutat sina arbetspass.

- När dom hörde Wesley predika så fylldes deras kolsvarta ansikten av vita ränder från deras tårar.

Till och med icke kristna historiker skriver att Wesley räddade England.

- Hela England förändrades genom Wesleys förkunnelse. Vi får inte glömma att berätta om Guds mäktiga gärningar för den kommande generationen om hur han frälste dig och mig och förvandlade våra liv.

Detta är ett sånt stort ämne för tacksamhet. Att inte bara vi utan även nästa generation kan sluta upp i tacksamhet för Guds stora handlande både i historien men också i våra egna liv.

- För det första så har vi nu i v.1-4 sett dåtid, hur vi ska förkunna om de mäktiga verk som Gud har gjort i historien.

Låt oss nu kolla på nutiden i v.5, på det ansvar som vi nu har.

⁵Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob, sin undervisning gav han i Israel. Han fastställde den för våra fäder, och de skulle kungöra den för sina barn.

I denna vers så befalls fäder att göra känt Herrens undervisning för sina barn.

- I 5 Mos 6:7 efter att Herren hade uppenbart det största budet för folket att **”du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.”**

Så säger Herren om de ord som han sagt till dem: **Du skall inskräpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp.**

- Att sitta, gå, lägga sig och stiga upp involverar alla livets omständigheter. Som föräldrar så är vi uppmuntrade att i alla livets omständigheter ta vara på tillfällena som ges att förkunna för våra barn om Herrens ord och hans mäktiga gärningar.

Någon kanske säger. Jo, men detta var bara på GT:s tid. Nu lever vi i NT under Andens tid. Nu behöver vi inte göra detta.

- Även NT talar om vikten av detta i Ef 6:4 där fäderna blir uppmanade att fostra och förmana sina barn i Herren vilket involverar att lära dom Guds ord.

I samfundet i USA där man upptäckte att man förlorade 88% av sina ungdomar så började man att investera miljontals dollar in i barn och ungdoms verksamheten.

- Men man lyckades inte att häva trenden som bar kom att fortsätta.

Och vi har precis samma problem i Sverige idag. Tittar jag tillbaks på den ungdomsgrupp som jag tillhörde så är det en stor del av ungdomarna som idag inte följer Herren.

- Vad man fann i USA var att söndagsskolor och ungdomsgrupper i mångt och mycket hade fått ersätta familjens och faderns roll att fostra barnen in i tron.

Här i Psalm 78 och i Ef 6 så är befallningen inte till kyrkan utan till fäderna att fostra och förmana sina barn i Herren.

- Detta betyder inte att det är fel att ha söndagsskolor och ungdomsgrupper som i sig kan ha en viktig roll att fylla, men dom får inte ersätta Bibelns tydliga undervisning där mannen och familjen bär det stora ansvaret att undervisa sina barn.

Nu är min fråga till er och ni behöver inte räcka upp händerna: Hur många av er fäder tar en aktiv roll i att fostra era barn in i den kristna tron?

- I det fall då mannen inte är troende så hamnar detta ansvar på mammorna.

I skolvärlden och samhället så hjärntvättas våra barn systematiskt med det som står emot vår tro.

- Vi kan inte bara passivt stå och titta på. Om vi gör det så kommer vi att förlora nästa generation.

Vad ska vi då göra åt problemet? Här så har kyrkan ett ansvar att utrusta föräldrar i hur de fostrar och evangeliserar sina egna barn.

- Hur kan vi då göra detta? Och nu så skulle jag vilja vara praktisk. Vad kan vi då lära oss från den äldre generationen?

Något som i mångt och mycket har upphört idag är familjeandakter. Detta var en av grundstenarna i vilket tron spreds vidare i tidigare generationer.

- Efter att Luther hade återupptäckt evangeliet så stod han inför utmaningen. Hur kunde detta spridas vidare till andra?

Trots hans förkunnelse så upptäckte han att gemeneman inte förstod evangeliet.

- Hur skulle då reformationen och evangeliet effektivt kunna spridas ibland individer, familjer och nationer?

Jo, det krävdes att budskapet spreds i hemmen. Från ett mänskligt perspektiv om det inte hade varit för familjeandakter och katekesundervisning så hade inte reformationen fått det genomslag som den hade.

- Om avkristnandet i Sverige ska kunna hejdas så måste ansvaret att evangelisera och fostra våra barn föras tillbaks till familjen och fäderna.

Puritanerna som verkade för att reformera kyrkan tillbaks till Bibeln i England talade om att varje pappa skulle vara som en pastor för hans familj.

- Jag skulle vilja utmana er alla, att om ni inte redan gör det att börja ha familjeandakter i era hem.

Som hjälp för er så kommer snart Don Whitneys bok familjeandakt i Bibeln, historien och ditt hem snart att finnas här bland böckerna som vi ger ut i kyrkan.

- Så hur gör man då när man har en familjeandakt? Jo, enkelt talat, läser Bibeln, sjunger och ber tillsammans.

I vårt hem så försöker vi ha en kort familjeandakt varje kväll efter maten om vi inte är bortresta.

- Det behöver inte vara så komplicerat. I vår familj så har vi under några års tid på kvällarna läst igenom olika barnbiblar, men nu så har vi gått över till att läsa igenom Lukasevangeliet.

För er som inte känner till det så finns det en jättebra barnbibel på svenska av Sally Lloyed Jones som heter: Berättelsebibeln: Varje berättelse viskar namnet Jesus.

- Många kristna barnböcker idag är fulla av moralism. Men den här verkligen dryper av evangeliet där varje händelse pekar fram på Jesus och evangeliet.

Så i vår familj så läser vi ett kort avsnitt i en barnbibel eller som nu i den riktiga Bibeln och försöker göra det så intressant som vi kan genom att involvera barnen.

- Om ni har större barn, tonåringar eller vuxna så skulle jag rekommendera er att läsa ett kort stycke i den riktiga Bibeln.

Vad vi gör sen är att vi sjunger en sång och avslutar med kort bön.

- För oss så brukar våra familjeandakter inte ta mer än 10-15 minuter förutom då barnen ställer frågor eller ivrigt vill att vi ska fortsätta att läsa för dem i Bibeln.

Om vi systematiskt gör detta med evangeliet i fokus så lägger vi grunden till att fostra våra barn in i tron.

- Samtidigt så vill jag betona vikten av att vi precis som 5 Mos 6 tar varje tillfälle som ges.

Oavsett om vi sitter, går, lägger oss ned eller stiger upp så bör vi ta vara på de tillfällena som ges att undervisa våra barn Guds ord.

Glöm inte att ditt största mål är att Gud genom hans Ord skulle ge ditt barn andligt liv.

- Tron kommer av hörandet och hörandet i kraft av Kristi ord som Rom 10:17 säger.

Ditt jobb är att så Guds ord, och sen får Gud födda tro i ditt barns liv.

- Vi måste göra så gott vi kan att fostra våra barn in i en sann tro.

Men likt John F. MacArthur har sagt: Oavsett hur bra man har fostrat ett barn så händer det att barn ibland tar avstånd från tron.

- Motsatsen är också sann att fastän vissa barn inte har fått en bra fostran alls så ser vi hur Guds suveräna nåd bryter in och frälser.

Låt oss som föräldrar inte glömma vikten av att spendera tid på våra knän i bön för våra barns frälsning.

- Som fäder så bär vi huvudansvaret i våra barns fostran och vi kommer en dag att få ge räkenskap för hur vi ledde våra familjer.

Tyvärr så begår vi män idag samma synd som vår första fader Adam.

- Adam var är du? Han stod passivt och kollade på medans hela mänskligheten inklusive honom själv blev lagd under syndens fördömelse.

Du, man stå inte passivt och kolla på medans vi håller på att förlora en generation. Ta ditt ansvar!!!

- Vi har för det första sett dåtid i v.1-4 om hur vi ska berätta om Guds mäktiga handlande i historien.

Och vi har nu i v.5 sett på hur vi nu i nuet måste ta vårt ansvar och berätta om Herrens undervisning för våra barn och att detta ansvar ligger på fäderna och hos mammorna i de fall då det inte finns en kristen man i hushållet.

- Låt oss nu avslutningsvis blicka framåt och se på framtiden i v.6-8.

⁶Så skulle det bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för sina barn.

⁷De skulle då hoppas på Gud och inte glömma hans verk utan följa hans bud. ⁸De skulle inte bli som sina fäder, ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärta var opålitligt och vars ande var trolös mot Gud.

- Här så blickar vi fram på de framtida generationerna. I v.5 så fick fäderna uppdraget att kungöra Herrens undervisning för sina barn.

Och i v.6 så får vi följderna av det: så att det skulle bli känt för ett kommande släkte, för barn som en gång skulle födas, och de skulle berätta det för sina barn.

- Och i v.7 så får vi målet med att berätta Herrens undervisning för våra barn som i sin tur ska göra det för nästa generation och det är:

Att de ska hoppas på Gud. På hebreiska så betyder ordet som här översätts med att hoppas att förtrösta.

- Mao så är målet att de skulle komma till tro på Gud och ha sin tillförsikt till honom och hans frälsning.

Att dom inte skulle glömma av hans verk utan följa hans bud. Mina vänner, vi är allt för benägna att glömma.

- Det är därför vi ständigt behöver påminna oss själva och våra barn om evangeliet.

Detta så att vi inte ska bli som fäderna, ett motsträvigt och upproriskt släkte, vars hjärtan var opålitliga och vars ande var trolös mot Gud.

- Titta på Israels historia, läs domarboken, läs om kungarna i kungaböckerna och krönikeböckerna och ni ser hur benägna vi är att glömma Herren och hans verk.

Vi läser igen och igen som det t.ex. står i Dom 2:10 **När också hela det släktet hade samlats till sina fäder, växte ett annat släkte upp efter dem, ett som inte kände HERREN eller de gärningar som han hade gjort för Israel.**

- Var ligger felet? Jo, i den generation som inte fört vidare budskapet till nästa generation.

Vilket arv vill vi lämna efter oss? Vill vi att de nästkommande generationerna fortsätter att förtrösta på Gud och inte glömmer hans verk utan följer hans bud?

- Om vi vill att detta att ske så måste vi börja ta vårt ansvar i den generation som vi nu lever i.

Att vi troget tjänar Herren i vår generation. När kung David som beskrivs som en man efter Guds hjärta somnade in och blev lagd till vila hos sina fäder så står det om honom i Apg 13:36.

- Att han i sin generation hade tjänat Guds vilja. Om vi vill lämna ett bestående arv så måste vi troget tjäna Herren i vår generation.

Vi kan inte frälsa människor, men vi är kallade att vara trofasta och sen så är det upp till Gud att ge frukten.

- Här i v.6-8 så ser vi ett stort problem, hur vi är benägna att glömma och hur vi så lätt missar att föra vidare budskapet.

Jag har valt att kalla denna predikan att föra vidare evangeliet till nästa generation.

- Mänskligt sett så kan vi inte frälsa, men vi kan göra det klart för oss att vi troget har berättat evangeliet, gång på gång på gång för nästa generation.

DA Carson har sagt följande: En generation tror evangeliet, nästa generation antar att de förstår evangeliet och den nästkommande generationen förnekar det.

- Problemet som vi ser igenom Bibeln börjar redan i den generation som tror evangeliet, men som missar att föra det vidare.

Ser vi på utvecklingen i vårt land och västvärlden så befinner vi oss i den generation som till stor del förnekar evangeliet.

- Nu skulle jag för ett ögonblick vilja prata till just dig som har växt upp i ett kristet hem och mycket väl skulle kunna vara i kategorin som antar att du förstår evangeliet.

Detta kanske uppfattas som obekvämt, men jag säger det av kärlek eftersom jag vill att alla ska förstå evangeliet.

- Jag var i den här kategorin. Jag fick en fantastisk uppväxt i ett kristet hem och trodde mig förstå evangeliet, men jag hade fel.

Ta inte för givet att du är frälst bara för att du växt upp i en kristen familj eller har gått i kyrkan hela livet.

- Jag har personligen vänner och bekanta som tjänat som pastorer och missionärer och gjort upptäkten att dom inte ens var frälsta.

Låt oss inte ta förgivet att vi förstår evangeliet. Nya Testamentet uppmanar oss upprepade gånger att rannsaka oss själva om vi har kommit till en sant frälsande tro eller ej.

- T.ex. så säger 2 Kor 13:5 Pröva er själva om ni är i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.

I inledningen till Greg Gilberts bok, "Vad är evangeliet?" som vi håller på att gå igenom i en av Bibelstudiegrupperna, så skriver han: Om du frågar hundra personer som kallar sig evangeliskt troende, vad de goda nyheterna om Jesus är, kommer du sannolikt att få ungefär sextio olika svar.

- Låt oss avsluta denna predikan med: Vad är då evangeliet? Och lägg noga märke till att det är evangeliet, inte ett evangelium eller evangelier.

Detta budskap som vi vill föra vidare till nästkommande generationer.

- Evangeliet betyder den goda nyheten och handlar om hur vi kan bli del av Guds rike som Greg väl summerar i sin bok "Vad är evangeliet?" med Gud, människan, Jesus och gensvar.

Har du inte läst denna bok så skulle jag varmt rekommendera den.

- För att berätta hela evangeliet så måste vi ha med alla dessa fyra delar: Gud, människan, Jesus och gensvar.

Så den goda nyheten varför Jesus kom för att dö och rädda syndare börjar med:

1. Gud. Vi måste få en förståelse om vem Gud är. Han är universums skapare och som skapare så håller han oss hans skapelse ansvariga.

- Han är helig, helt avskild från all synd, han är en rättfärdig domare som måste straffa synden och syndaren samtidigt som Gud är kärlek.

2. Människan: Gud skapade människan till sin avbild. Men problemet är att vi som människor har gjort uppror mot Gud.

- Vi har brutit mot hans lag och syndat emot honom. Istället för att låta honom vara vår Kung och Herre så har vi gjort oss själva till gudar, att vi själva har blivit kungar och herrar över våra liv.

Och som en rättfärdig och helig Gud så måste han straffa oss för vår synd.

- Bibeln säger att det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas (Heb 9:27) och syndens lön är döden (Rom 6:23)

Så pga. vår synd så förtjänar vi att dö och hamna i helvetet, men säger Rom 6:23 Guds gåva är evigt liv, vilket för oss till den tredje beståndsdel i presentationen av evangeliet.

3. Jesus: I sin oändliga kärlek så sände Gud Fadern Jesus för att frälsa oss från vår synd till en underbar relation med Gud.

Jesus, han levde ett perfekt liv i full lydnad av lagen och dog istället för syndare så att vi kan ta emot Guds gåva av evigt liv.

- Och beviset för att Gud Fadern tog emot Jesu offer som den fulla betalningen för våra synder och tillfredställelsen av Guds vrede var att han uppväckte honom från de döda.

Detta för oss till den fjärde och sista beståndsdel när vi presenterar evangeliet.

- 4. Gensvaret: Och detta gensvar fångades väl av Jesus när han i Markus 1:15 sa, "Omvänd er och tro evangeliet!"

För att evangeliet ska vara goda nyheter för oss så måste vi omvända oss och tro.

- Vi måste vända oss bort från synden och våra försök att försöka förtjäna att bli räddade och i tro vända oss till Jesus som den ende som kan frälsa oss från Guds vrede.

Vi måste tro att Jesus dog i vårt ställe och uppstod för oss.

- Det är bara Jesus som kan rädda dig från din synd och in i Guds rike. Du måste släppa taget om ditt liv och underordna dig honom som din Herre och Kung. Omvänd dig och tro på honom.

Det är detta budskap som är det mest fantastiska som finns hur vi helvetesförtjänande syndare kan få det rätt ställt med Gud så att vi för all evighet kommer att få åtnjuta honom.

- Som mottagare av denna frälsning så är vi dom mest privilegierade människorna i världen.

Detta borde fylla oss med största möjliga tacksamhet. Något som vi för all evighet kommer att tacka Gud för.

- Låt oss inte i själviskhet och likgiltighet hålla detta för oss själva.

Utan må vi förkunna evangeliet för alla som kommer i vår väg från generation till generation så att vi tillsammans för all evighet kommer att prisa Gud för hans underbara frälsning.

[Bön]