

Kära bröder & systrar,

- Vi befinner oss i en värld som är på väg att gå utför. Bibeln varnar oss att det i de sista dagarna kommer det att komma svåra tider.

2 Tim 3:2-5 säger: ²Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, ³kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, ⁴falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud ⁵och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft.

- Tittar man på historien så har den här beskrivningen karakteriserat människor i alla tider.

Men det som karakteriserar den sista tiden är att det bara blir värre och värre.

- Tittar vi på Sverige idag så blir vårt land mer och mer bortvänt från Gud och vi kristna blir mer och mer marginaliserade och bibliska värderingar ses som något från stenåldern.

Vi är på väg in i en mycket svår tid och man kan fråga sig: Gud vad är du? Har du övergivit oss? Varför gör du ingenting åt det som får pågå?

- Efter att ha gjort en paus i vårt studie över Jesaja bok så ska vi nu gå tillbaks till en tid som påminner mycket om vår egen där folket skulle bli förda bort i fångenskap där dom blev marginaliserade och där deras värderingar sågs på med förakt.

Till folket som kom att befinna sig i detta fångenskap så reste Gud upp Jesaja till att proklamera budskapet om Messias, Herrens tjänare som gav folket hopp om att återvända till Gud och Jerusalem.

- Detta budskap är lika relevant för oss som befinner oss i en gudsförvänd kultur.

Budskapet som Jesaja ger till folket i Jes 49-52 om Messias, Herrens tjänare är lik väl för oss idag då det ger oss tröst i väntan på det himmelska Jerusalem.

- Vänligen öppna upp era Biblar till Jes 49.

¹Hör på mig, ni kustländer, lyssna, ni folk, som bor i fjärran. HERREN kallade mig när jag ännu var i moderlivet, han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte.

²Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd och gömde mig under sin hands skugga. Han gjorde mig till en vass pil och dolde mig i sitt koger.

³Han sade till mig: "Du är min tjänare, Israel, genom dig vill jag förhärliga mig."

⁴Men jag tänkte: "Förgäves har jag ansträngt mig, utan nytta har jag förbrukat min kraft. Dock, min rätt är hos HERREN och min lön är hos min Gud."

⁵Och nu säger HERREN, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom – ty jag är ärad i HERRENS ögon, och min Gud är min starkhet –

⁶han säger: Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.

⁷Så säger HERREN, Israels återlösare, hans Helige, till honom som är föraktad av var själ, till honom som är avskydd av folken, till honom som är härskares tjänare: Kungar skall se det och stå upp, furstar skall se det och tillbedja för HERRENS skull, han som är trofast, för Israels Heliges skull, han som har utvalt dig.

⁸Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet och utskifta de förödda arvslotterna

⁹och säga till de fångna: "Drag ut", och till dem som sitter i mörkret: "Kom fram." De skall finna bete utmed vägarna, betesplatser på alla kala höjder.

¹⁰De skall varken hungra eller törsta, ökenhettan och solen skall inte skada dem, ty deras förbarmare skall leda dem och föra dem till vattenkällor.

¹¹Jag skall göra alla mina berg till jämna vägar, och mina banade vägar skall byggas höga.

¹²Se, där kommer de fjärran ifrån, somliga från norr och andra från väster, somliga från sineernas land.

¹³Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, brist ut i jubel, ni berg. Ty HERREN tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.

[Bön]

Vänner, Innan vi går in på vår text för idag så skulle jag bara kort vilja sammanfatta boken som börjar med att uppenbara Israel och Judas synd som båda hotas av fiender pga. att de har förkastat Gud.

- Denna bok har några av våra mest älskade messianska profetior som pekar på hur Israel, Juda och för den delen människor idag kan bli förda tillbaks till en rätt relation med Gud.

I kap 1-39 så adresserade profeten en situation där Jerusalem och Juda hotades av det assyriska riket och där Jesaja har vädjat till folket att förtrösta på Herren och inget annat.

- Som en följd av att man inte har hörsammat Herrens ord så blev Israel förd i fångenskap genom assyrierna och Jesaja avslutade denna del av boken i kap 39 med att profetera att Juda skulle föras bort i fångenskap till Babylon.

Och det är i denna situation som nästa del av boken kap 40-48 utspelar sig där Jesaja i förväg berättar ett budskap för dom som skulle komma att hamna i fångenskapen i Babylon.

- I dessa kapitel så är det två saker som Jesaja poängterar. Först så handlar det om räddningen från fångenskapen tillbaks till Jerusalem.

Men ännu viktigare så belyser Jesaja ett ännu större problem och det är just orsaken till varför man hamnade i Babylon och det var folkets synd.

- I förra predikan över Jesaja som vi hade i november så profeterade Jesaja över hur Gud i sin suveränitet skulle resa upp Koresh, perserkungen för att sätta folket fria från den babyloniska fångenskapen.

Och detta förbereder oss på hur Jesaja i kap 49-55 skulle lyfta fram hur folket skulle bli frälsta från deras synd. Samtidigt så fortsätter Jesaja att i dessa kapitel tala om räddningen från Babylon.

- Men här så adresserar han roten på problemet, varför folket hade hamnat där och det var pga. deras synd.

Återvändandet till Jerusalem fungerar som en skugga som pekar fram på paradiset, det himmelska Jerusalem.

- Ända sedan Adam och Eva blev utkastade ur paradiset i Edens lustgård så har människan befunnit sig i fångenskap i sin synd och kan omöjligt få komma in i Guds paradis.

Jes 49-55 talar just om hur detta blir möjligt pga. att Gud genom sin tjänare tar itu med människans synd så att vi kan få komma tillbaks in i paradiset, det nya Jerusalem, tillbaks in i Guds närvaro.

- Jesaja har vad man kallar 4 sånger om Herrens tjänare, som är den utlovad Messias. Dessa så kallade sånger talar om vem Herrens tjänare är, vad hans uppdrag är och vad han ska åstadkomma.

Idag så ska vi kolla på sång nummer två och tre av dessa sånger och se hur folket och vi ska gensvara till dem.

- Den första av dessa sånger talade vi om i kap 42 som fick sin uppfyllelse i Jesus i Matt 12:18-21 där det står:

¹⁸Se min tjänare, som jag har utvalt, min älskade, i vilken min själ har sin glädje. Jag skall låta min Ande komma över honom, och han skall förkunna rätten för folken. ¹⁹Han skall inte tvista eller skrika. Hans röst skall ingen höra på gatorna. ²⁰Ett brutet strå skall han inte krossa, och en

rykande veke skall han inte släcka, förrän han har fört rätten till seger.
²¹*Och till hans namn skall folken sätta sitt hopp.*

- Den sista av dessa fyra sånger finner vi i Jes 53 som profeterar om Jesu lidande och död.

Men idag så ska vi tala om sång 2 och 3 om Herrens tjänare, Messias och hur folket utifrån båda dessa sånger bli uppmanade att gensvara.

- Låt oss då gå till sång nummer två om Herrens tjänare som vi just läste i Jes 49:1-13.

Denna andra sång om Herrens tjänare talar om hans kallelse och uppdrag.

- Låt oss börja med att se på hans kallelse i v.1-3 och här så är det Herrens tjänare själv som talar till hednafolken.

Likt Jeremia och även Paulus så säger han att han blev kallad redan i moderlivet.

- Detta talar tydligt om Herrens tjänares mänsklighet men som vi vet från Skriften är Messias inte bara människa utan Gud själv kommen i köttet.

I vers 2 så gjorde Herren, sin tjänares mun likt ett skarpt svärd. Vid några tillfällen så beskrivs just Jesus på det här sättet i Uppenbarelseboken om hur hans mun är likt ett skarpt svärd.

- Hans ord är verkligen ett skarpt svärd och som Heb 4:12 säger så är Guds ord levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Herren beskriver också sin tjänare som en vass pil.

Men vad nu i vers 3 så beskrivs tjänaren: ³**Han sade till mig: "Du är min tjänare, Israel, genom dig vill jag förhållas mig."**

- När jag besökte Jerusalem för ett antal år sedan och satt ner och talade om messianska profetior med några judar så sa dom: "Ni kristna tar GT ur sitt sammanhang.

Stämmer detta vad dessa judar sa? Tyvärr så får jag faktiskt säga att dom många gånger har rätt att vi kristna rycker versar ur sitt sammanhang.

- Är då Herrens tjänare här nationen Israel och inte Messias, Jesus som t.ex. Matteusevangeliet tydligt identifierar honom som?

Vad säger kontexten? I v 4-7 så talar Jesaja om tjänarens uppdrag. Och titta med mig i v.5: **⁵Och nu säger HERREN, han som från moderlivet danade mig till sin tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom, så att Israel samlas hos honom – ty jag är ärad i HERRENS ögon, och min Gud är min starkhet**

- Herrens tjänare som kallas Israel ska här föra Jakob tillbaka till Herren så att Israel samlas hos honom.

Herrens tjänare Israel, kan omöjligt vara samma som det Israel som han ska föra tillbaks till Herren.

- Det blir tydligt att texten här talar om två olika Israel. Den ene som är en individ som ska föra det andra Israel, nationen tillbaks till Herren.

Nationen hade misslyckats med att vara Guds tjänare och det var därför som Messias den verkliga tjänaren och det sanna Israel var tvungen att komma för att föra Israels folk tillbaks till Herren.

- Jesus som bland annat i Matt 2:15 identifieras som det sanna Israel och i Joh 15 som den sanna vinstocken, det nya Israel som bär frukt inför Gud.

Vad var då Messias, Herrens tjänares uppdrag?

- I v.5 så såg vi hur han skulle föra Israels folk tillbaka till Herren. Men v.6 talar om för oss att det inte bara var hans uppgift att föra tillbaka de bevarade av Israel utan Herren säger:

”Jag skall sätta dig till ett ljus för hednafolken, för att du skall bli min frälsning intill jordens yttersta gräns.”

- Så Herrens tjänare skulle inte bara komma för judarna utan också för hedningarna för att även dom ska bli frälsta genom honom.

Denna vers citeras av Paulus i Apg 13:47 som en befallning för att också predika evangeliet till hedningarna.

- När det talas om att Herrens tjänare ska föra Jakob tillbaka och Israel ska återsamlas åt Herren så talas inte bara här om återvändandet från fångenskapen i Babylon utan ytterst om återvändandet till Herren.

Och här så är det inte bara Judar som ska samlas till Herren, utan också hedningar. Tillsammans så samlas både judar och hedningar till Herren som ett folk.

- Detta är något som Paulus lyfter fram i Ef 2 och Petrus i 1 Pet 2.

Det var därför Messias, Herrens tjänare kom till denna jord för ungefär 2000år sedan för att rädda oss från vår synd och bortvändhet från Gud.

- Både judar och hedningar var utan hopp, utan frälsning men så sände Fadern sin tjänare, hans Son för att föra oss till honom själv till den nya staden Jerusalem där vi för evigt kommer att få åtnjuta honom.

Men Herrens tjänare fick inte det motagande som man kunde förvänta sig.

- Här i Jes 49:7 så profeterar Jesaja att han är föraktad av var själ och avskydd bland folken.

Herrens tjänare kom, till en värld som inte tog emot honom för att lida och som vi kommer att se i den fjärde sången om tjänaren i Jes 53 för att dö för sitt folks synder.

- I v.8-12 så bekräftar Herren sin tjänares uppdrag: Han kommer i v. 8 att svara honom i nådens tid och hjälpa honom på frälsningens dag.

Denna vers citerar Paulus i 2 Kor 6:2 där Paulus talar om att idag är frälsningens dag.

- Och det står här att Herren ska göra honom till ett förbund för folket.

Kommer ni ihåg när Jesus vid den sista påskmåltiden tog bägaren efter måltiden och sa: "Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er" (Luk 22:20)

- Här så går denna profetia och Jeremias profetia om det nya förbundet i uppfyllelse.

Jesus kom att instifta det nya förbundet genom hans blod till sitt folks räddning.

- I stycket här där Herren bekräftar sin tjänares tjänst så talar Jesaja på nytt om återvändandet till Herren och igen så är det i dubbel bemärkelse där det både handlar om återvändandet från Babel till Jerusalem, men också om ett återvändande till Herren.

Herrens tjänare ska kalla på de fångna, de som är i mörker i Babylon så att de kan återvända till honom, men han ska också kalla på dem som är i andligt mörker för att frälsa dem från mörkrets välde in i hans rike.

- Likt en fårahjord så ska den gode herden föra sina får till sin boning.

Men det var inte bara från Babylon de blev kallade utan de ska i v.12 komma från norr och från väster och från sineernas land som var ett land långt borta.

- Många Bibellärare menar att detta även talar om hedningarna som ska samlas till honom precis som Jesus sa i Joh 10:16:

¹⁶Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.

Resultatet av Herrens bekräftelse av sin tjänare och hans uppdrag låter inte vänta på sig. I v.13 så brister man ut i tillbedjan:

¹³Jubla, ni himlar, och fröjda dig, du jord, brist ut i jubel, ni berg. Ty HERREN tröstar sitt folk och förbarmar sig över sina betryckta.

Här så jublar och fröjdar sig både himmel och jord över Guds frälsning av hans folk.

- Herrens tjänare är till tröst och beviset för hur Gud förbarmar sig över sina förtryckta.

Precis som denna profetia om Herrens tjänare ingav hopp och tröst för folket som kom att hamna i fångenskapen i Babylon om att få återvända till Sion så inget också denna profetia hopp för oss idag.

- Problemet för Israels folk var inte ytterst att de var i fångenskap i Babylon utan att de var i fångenskap i deras synd.

Att få återvända till Jerusalem är bara en skugga på det himmelska Jerusalem.

- För oss som kristna så har vi också hoppet och trösten att Herren snart kommer komma tillbaka för att hämta sitt folk till sig.

En dag så blir det bli slut på allt förtryck, lidande och kamp med synden för den troende då Herrens tjänare kommer tillbaks för att föra oss in i den nya staden Jerusalem.

- Låt oss tillsammans med både himmel, jord och berg brista ut i glädjefylld tillbedan över den tröst och det hopp som vi har i Herrens tjänares återkomst då vi kommer att bli förda in i hans rike.

Men vänta nu lite! Ska vi verkligen brista ut i tillbedjan? Varför ser denna värld ut som den gör? Om Gud verkligen existerar har han då inte övergivit oss och glömt oss?

- Ungefär så här skulle judarnas invändning bli till den andra sången om Herrens tjänare och de är så här som många idag tänker när dom hör om Guds frälsningsverk.

Dom känner sig övergivna och bortglömda av Gud. Och det var just så här som Israel kände sig.

- Men hur ska hon då gensvara till den andra sången om tjänaren och hur ska vi gensvara.

I kap 49:14-50:3 så uppmanar Gud folket att vara förvissat att han inte har övergivit henne.

- Detta sker genom att Gud svarar på 4 invändningar som Sion har mot att Herren inte skulle ha omsorg om dom.

Den första invändningen får vi i v.14 där Sion som inte bara står för Jerusalem utan också Guds folk säger:

- ¹⁴**Men Sion säger: "HERREN har övergivit mig, Herren har glömt mig."** Och är det inte så här som vi kan känna oss när vi ser på vårt land och kristenheten idag?

Verkligheten är en helt annan i v.15-18 att Sion är älskad och ihågkommen. Lika lite som en mor kan glömma sitt spädbarn som hon ammar lika lite ska Herren glömma Sion.

- Och även om en mamma kan glömma sitt barn så ska Herren inte glömma sitt folk.

Nästa invändning i v.21 talar om hur Sion var barnlös och ofruktsam men Herren lovar i v.19-23 om hur folket ska bli förökat och återupprättat.

- Den tredje invändningen i v.24 är att Sion har blivit plundrad och bortförd i fångenskap.

Men verkligheten i v.25-26 är att hon ska frigges och hennes förtryckare straffas.

- Den fjärde och sista invändningen har att göra med att Sion säger sig ha blivit frånskild och såld.

Men sanningen är den att Herren inte har gett henne ett skilsmässobrev eller sålt henne för att betala en skuld till en fordringsägare.

- Förklaringen till Sions förstörelse och fångenskapen var Israels synd.

Efter att någon hade givits ett skilsmässobrev så kunde den som detta givits till enl. lagen i 5 Mos 24:1-4 inte tas tillbaks.

- Och på samma sätt om man sålt något till en fordringsägare som här så hade man ingen rätt att ta tillbaka det.

Men i Israels fall så var det inget som stod i vägen för att Herren skulle ta tillbaks Israel förutom dess synd som Herrens tjänare skulle ta itu med.

- Varför Sion blev förd till Babylon var för att bli tuktad och så att Herren skulle friköpa henne.

Jesaja lyfter här fram att precis som Herren räddade sitt folk ut ur Egypten på samma sätt förmår han här att frälsa sitt folk.

- Trots att Sion i läsandets stund befann sig i fångenskapen i Babylon och det kändes som hon Herren hade övergivit henne så förvisar han henne att han inte har övergivit henne och kommer att föra kvarlevan av folket till sig själv.

Du kanske känner dig som om Gud har övergivit och glömt dig. Kanske du just nu går igenom en svår sjukdom eller ditt livs prövning.

- Du kanske undrar: Varför får vårt land moraliskt förfalla och förstöras på detta sätt?

Varför har man övergivit Guds ord och hans vägar?

- Herre var är du? Har du glömt ditt folk? Varför så mycket lidande och svårigheter?

Precis som Gud ville försäkra Israels folk i Babylon att han inte hade glömt henne precis på samma sätt vill han försäkra dig som kristen att han inte har övergivit dig i det du går igenom.

Ett bevis för detta är Rom 8:32-39:

³²Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

³³Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. ³⁴Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. ³⁵Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? ³⁶Det står ju skrivet: *För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår.*

³⁷Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. ³⁸Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, ³⁹höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

- Det yttersta beviset för att Gud inte har övergivit dig som kristen är att han övergav sin tjänare, hans dyrbara Son då han utlämnade honom för att dö för oss.

Så oavsett om vi får möta förföljelse, hunger, nakenhet eller död så kan vi vara förvissade om att Gud inte har övergivit oss.

- Korset är hans stora bevis på detta där Jesus dog för våra synder. På detta sätt älskade Gud världen att han utgav sin ende Son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.

När du får möta svårigheter och prövningar så sätt ditt hopp och din tröst till att Jesus, Herrens tjänare kommer komma tillbaka för att fullt ut frälsa oss in i den Nya staden Jerusalem.

- Vi har nu gått igenom den andra sången om Herrens tjänare där vi har sett hans kallelse, uppdrag och hur Gud förvissar sitt folk om hur han inte har övergivit dem.

Låt oss nu kolla på den tredje sången om Herrens tjänare och hur vi ska gensvara till den. Vi läser i Jes 50:4-9:

⁴Herren HERREN har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungasätt.

⁵Herren HERREN har öppnat mitt öra, och jag har inte varit upprorisk, jag har inte vikit tillbaka.

⁶Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.

⁷Herren HERREN skall hjälpa mig, därför behöver jag inte skämmas, därför gör jag mitt ansikte hårt som sten. Jag vet att jag inte kommer på skam.

⁸Den som förklarar mig rättfärdig är nära. Vem vill då gå till rätta med mig? Må han träda fram tillsammans med mig. Vem är min motpart? Låt honom komma hit.

⁹Se, Herren HERREN kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? De skall alla slitas ut som ett klädesplagg, man skall förtära dem.

- I denna tredje sång om Herrens tjänare, Messias så uppenbaras hans lydnad och förödmjukelse.

Här så ser vi att Herrens tjänare, Messias är det som Herrens tjänare Israel hade misslyckats att vara.

- För det första så lyssnar han dagligen till Herrens ord och är inte likt Israel upproriskt.

Detta beskriver hur Jesus i sin mänsklighet underordnade sig Faderns vilja och lyssnade på hans vägledning.

- Som människa så blev Jesus given en tunga med lärdom för att hjälpa den trötte.

I v.6 så får vi en profetia som vi får vänta med att se uppfylld tills Jesu lidande och död på korset.

⁶Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån. Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.

Jesus han underordnade sig Faderns vilja och var inte likt Israel upprorisk till den grad som Fil 2:8 säger att han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

- Tänk er det lidande Jesus genomgick för att frälsa oss. Han blev brutalt misshandlad och dog den mest skamliga och grymma död under den fulla vikten av Guds vrede som skulle fallit på oss.

Vilken kärlek, vilken lydnad och han gick igenom detta för oss.

I v.7 så står det: **⁷Herren HERREN skall hjälpa mig, därför behöver jag inte skämmas, därför gör jag mitt ansikte hårt som sten** (ordaggrant som flinta sten). **Jag vet att jag inte kommer på skam.**

Herrens tjänare var fast beslutna om att med Faderns hjälp genomgå det lidande som krävdes för att rädda sitt folk och därigenom så gjorde han sitt ansikte symboliskt hårt som flinta sten för att kunna utstå den smärta som väntade.

- Det är som det står i Lk 9:51 ⁵¹**När tiden för hans bortgång var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast beslutna att gå dit upp.”**

Inget kunde stoppa Jesus från att genomgå korsets lidande han var fast beslutna om att fullborda frälsningsverket.

- V.8-9 i vår text gör det tydligt att Herrens tjänare inte led för att han var skyldig. Däremot så led han i andras ställe som var skyldiga.

Här så försvarar Gud honom för hans oskuld något som Pilatus intygade i Matt 27:24-25 då Pilatus bekräftade att han överlämnade en oskyldig man till att dö. Den oskyldige dog i skyldigas ställe.

- Han som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd för att vi i honom ska stå rättfärdiga inför Gud (2 Kor 5:21).

Hur ska vi då gensvara till detta i det Babel, i denna värld som vi nu lever i?

- Till sina läsare så ger Jesaja två uppmaningar: I kap 50:10-52:12 och det är att lyssna och att vakna upp.

I kap 50:10-51:8 så ger Jesaja oss tre uppmaningar till att lyssna och lyda tjänarens röst.

- Detta stycke börjar med att ge oss den dubbla utgången: Himmel och helvete står på spel.

V.10-11 här i kapitel 50 säger:

¹⁰Vem bland er fruktar HERREN och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på HERRENS namn och stödja sig på sin Gud.

¹¹Men se, alla ni som tänder upp en eld och omger er med brinnande pilar, vandra i lågorna från er eld bland de brinnande pilar som ni har antänt. Av min hand skall detta drabba er, ni kommer att ligga i kval.

- Så oavsett om man befinner sig i mörker och inte ser någon ljusning så ska den som fruktar Herren höra hans tjänares röst och förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud.

Herrens tjänare, Messias hade blivit given en tunga av lärdom och kom och förkunnade budskapet om evangeliet om Guds rike.

- Han som är världens ljus kom för att rädda dom som vandrar i mörker.

Evangeliet, är det glada budskapet om honom hur han kom för att rädda oss från vår synd in i Guds rike om vi omvänder oss och tror på honom som tog syndares straff och uppstod för deras rättfärdiggörelse.

- Men för dom som inte lyssnar på Herrens tjänares röst och inte förtröstar på Herrens namn och inte stödjer sig på Gud utan i sitt mörker tänder sina egna eldar, sin egen frälsning.

Till dom som förkastar Jesu frälsning så kommer de av hans hand att drabbas av eld och att ligga i kval.

- I hebreiskan så står det: ni ska ligga i plågoplatsen som här beskriver helvetet.

Där som Jesaja 66:24 beskriver: Deras mask inte ska dö och deras eld inte utsläckas.

- Och allt hänger på: Lyssnar vi på Herrens tjänares ord och tar dem till oss eller förkastar vi dem.

Med anledning av detta så ger Jesaja oss i kap 51: tre befallningar att höra Herrens tjänares ord.

- Och höra på hebreiska betyder inte bara att lyssna utan också att lyda.

Vi måste hörsamma Herrens tjänares ord. En evighet står på spel.

- Den första befallningen att höra kommer i kap 51:1-3 för dom som jagar efter rättfärdighet att precis som Gud kunde göra en mäktig nation av ett ofruktsamt par såsom Abraham och Sara så kan han också göra ofruktsamma Sion till ett nytt Edens lustgård där man ska finna fröjd och glädje.

Och ytterst så kommer detta att ske när den nya staden Jerusalem kommer ner från himlen.

- Då kommer vi att få komma in i den nya Edens lustgård. Då blir paradiset återställt.

Men bara för de som hörsammar tjänarens ord och är klädda i hans rättfärdighet.

- Vilken oerhörd tröst detta är för oss i nuet när vi lever i denna fallna värld att en dag vi kommer få njuta av Gud i den nya staden Jerusalem, den nya Edens Lustgård.

Nästa befallning att lyssna till tjänaren har vi i v.4. I Folkbibeln som jag använder mig av så kommer inte detta fram då man översätter det med tänk.

- Ordagrant skulle man kunna översätta det med: Lyssna noga. Här så uppenbarar profeten om Guds rättfärdighet till doms och frälsning för nationerna.

Herrens tjänare kommer att döma denna fallna värld till den grad i v.6 att himlen ska försvinna som en rök och jorden nötas ut som en klädnad och dess invånare dö som mygg.

- Men sen så kommer de fantastiska orden: Men min frälsning ska bli för evigt, min rättfärdighet ska inte brytas ner.

De som hörsammar Jesu ord och omvänder sig och tror evangeliet, deras frälsning kommer att förbli för evigt.

- Ta inte lätt på Jesu ord. Ta dem till dig. Liv och död står på spel en hel evighet hänger på om du tar till dig hans ord.

Den tredje och sista uppmaningen i vårt stycke att höra på tjänarens ord får vi i v.7-8 vilket är till tröst för oss som Guds folk i den svåra tid vi nu lever i

⁷Hör på mig, ni som känner rättfärdigheten, du folk, som har min undervisning i ditt hjärta. Frukta inte för människors smädelse, var inte rädd för deras hån. ⁸Ty mal skall förtära dem som en klädnad, mott skall äta dem som ylle. Men min rättfärdighet skall förbli för evigt, min frälsning från släkte till släkte.

Ni som känner rättfärdigheten och har Herrens tjänares undervisning i era hjärtan. Ni behöver inte frukta människors smädelse och vara rädda för människors hån.

- Det är som Jesus säger i Matt 10:28-31 **²⁸Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. ²⁹Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt? Och inte en enda faller till marken utan er Faders vilja. ³⁰På er är till och med alla hårstrån räknade. ³¹Var alltså inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar.**

Frukta inte vad människor kan göra mot er, utan frukta istället Gud. Ingenting kan skilja oss från hans kärlek.

- De som smädar och hånar oss kommer alla en dag om dom inte omvänder sig att förtäras som mal förtär en klädnad, men Herrens tjänares rättfärdighet ska förbli för evigt, hans frälsning från släkte till släkte.

Lyssna till hans ord och gör dig redo för hans tillkommelse.

Den andra uppmaningen om gensvar till den tredje sången om Herrens tjänare i kap 51:9-52:12 handlar om att vi ska vakna upp och göra oss redo för Herrens räddning.

- Men denna text börjar ironiskt nog med en bön från Israels folk i fångenskapen där de i 51:9-11 uppmanar Herren att vakna upp.

Det är som om de trodde att Gud låg och sov och hade glömt dom. Är det inte så som vi ibland kan känna det när vi tänker på situationen i vårt land.

- Hallå Gud, vad är du, varför agerar du inte? Israels folk vädjar till Gud att vakna upp som i forna dagar och agera likt han gjorde när han ledde folket ut från Egypten.

Om han gör detta så säger de att de pekar på att Herrens friköpta ska få återvända till Sion och bli klädda med evig glädje.

- Till detta svarar Herren i v.12-16 att det inte är han som glömt dom utan dom som har glömt honom.

Han är evig och människor är dödliga, det är han som är skaparen och vi hans skapelse, det är han som är suverän och de hans folk.

- Därför så får vi inte glömma honom. Det är honom och inte dom som förtrycker oss som vi måste frukta.

I v.17 så vänder Gud istället orden mot Israel och oss: **Vakna upp, vakna upp, stå upp Jerusalem, du som av HERRENS hand har fått att dricka hans vredes bägare, du som har tömt berusningens bägare till sista droppen.**

- Vad är det då hon och vi bör vakna upp till. Självaste orsaken till varför Jerusalems invånare hade blivit bortförda in i fångenskapen var på grund av dess synd.

Hon hade fått dricka av Guds vredes bägare pga. hennes synd. Det hon nu skulle vakna upp till var till att i omvändelse komma ihåg Gud och vakna upp till hans frälsning.

- Sanningen är den att likt Israel inte löd Herren och där med fick dricka av Guds vredes bägare så säger Jesus i Joh 3:36

³⁶Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”

- Alla människor som inte lyder Sonen har just nu Guds vrede vilande över sig även om hans vrede ännu inte har blivit fullt ut manifesterad.

I v.22 här i kap 51 så får vi orsaken till varför Jerusalem ska vakna upp: **Se, jag tar bort berusningens bägare ur din hand, av min vredes bägare skall du inte längre dricka.**

- Men hur kunde Gud bara ta bort sin vrede över sitt folk så där utan orsak.

Svaret finner vi i den fjärde sången om tjänaren i Jes 53 som vi ska gå igenom på långfredagen.

- Det var för att Herrens tjänare skulle ta på sig Guds vredes straff för sitt folks synder som Herren kunde ta bort vredesbägaren från folket.

Jesus han drack Guds vreds bägare i dess fulla mått när han hängde på korset så att vi inte behöver dricka den och han har gjort det för alla som lyder och tror på honom så att de enl. Joh 3:36 har evigt liv.

- Låt oss vakna upp och inte glömma Jesu fantastiska frälsning, att vi har blivit frälsta till evig glädje.

Låt oss vakna upp i detta Babel i denna värld och göra oss redo för då Jesus kommer komma tillbaka för att för oss in i den nya staden Jerusalem för att vi för evigt ska få vara med honom.

- I kap 52:1-9 så får vi en andra uppmaning från Herren att vakna upp.

Vakna upp, vakna upp, kläd dig i din styrka, du Sion, kläd dig i din högtidsskrud, du Jerusalem, du heliga stad, ty ingen oomskuren eller oren skall härefter komma in i dig.

- Aldrig mer ska någon utländsk arme kränka och våldföra sig på Jerusalem, Guds folk.

Denna profetia uppfylldes inte vid återförandet från Babylon då ju Jerusalem kom att bli intagen, kränkt och då man våldförde sig mot henne och Guds folk många gånger efter detta.

- Istället så väntar denna profetia på sin fulla uppfyllelse i Upp 21 då den nya staden Jerusalem ska komma ner från himlen och Gud själv ska bo ibland sitt folk.

V.6 säger: **⁶Därför skall mitt folk lära känna mitt namn, därför skall det på den dagen förstå att jag är den som säger: Se, här är jag!**

- Detta ska ske på den dagen då Herren uppenbarar sig för att frälsa sitt folk.

Tänk er när vår Herre kommer tillbaks och säger: Se, här är jag! Detta är verkligen ett glädjens budskap av tröst när vi befinner oss i våra svårigheter i denna värld, att vi kommer att få erfara hur vår Herre säger, se här är jag!

- Detta är verkligen underbara goda nyheter som Jesaja talar om i v.7
⁷Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer

över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion: "Din Gud är konung!"

- Detta är fantastiska nyheter om när vår Gud kommer tillbaka för att slutgiltigt frälsa oss så att vi för alltid får vara med honom.

Paulus tillämpar denna vers i Rom 10:15 när han talar om evangeliets förkunnelse.

- För dom som omvänder sig och tror är stegen eller ordagrant fötterna från de som förkunnar evangeliet ljuvliga.

Hur underbart är inte ljudet från de fötter som kom och delade evangeliet för oss så att vi blev frälsta.

- På samma sätt så kan just dina och mina fötter vara ljuvliga för de som vi förkunnar evangeliet för.

Må vi inte hålla det för oss själva utan ta det till alla dom som inte fått höra evangeliet.

- Att vi vädjar till dom att hörsamma Herrens tjänares ord, att vakna upp och göra sig redo för hans tillkommelse.

När Herren kommer tillbaka så kommer det för oss frälsta att bli en glädjens dag som kommer att vara för all evighet.

- Må vi göra allt vi kan för att också andra ska få uppleva denna eviga glädje.

Hoppet om den eviga glädjen är verkligen en tröst för oss i nuets svårigheter. Evig glädje och lycka är vad som väntar oss med Gud. Vilken underbar dag det ska bli när vi får möta honom.

- Vår text för idag avslutas i v.11-12 med en uppmaning till Israel hur de ska förhålla sig i nuet i väntan på hans tillkommelse:

¹¹Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärlek. ¹²Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg.

- Här så blir de uppmanade att helga sig, att avskilja sig från Babylon och inte röra vid något orent. Dom ska rena sig för att vara redo då han kommer för att hämta dom in i hans glädje.

På samma sätt är det med oss. När vi har detta hopp om den eviga glädjen som väntar så säger Aposteln Johannes i 1 Joh 3:2-3:

- **²Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. ³Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är ren.**

Så även för oss så fungerar Herrens tillkommelse inte bara som en tröst utan också som en motivation att leva våra liv avskilda från denna värld's njutning och synder.

- Må vi leva våra liv för Guds ära i väntan på Herrens tillkommelse och den eviga glädjen som Herrens tjänare har vunnit för oss.

Låt oss be...