

- Kära vänner, Idag så är det första advent och vad är väl mer passande än att börja en serie över Lukasevangeliet.

Denna bok som inleder med att tala om Jesu födelse. Men budskapet om Jesu födelse är inte längre än självklarhet för människor i vårt land.

- Om vi bara vrider tillbaks klockan till slutet på 80-talet och den lilla by som jag växte upp i så kommer jag ihåg hur man i den kommunala skolan talade om Jesu födelse, död och uppståndelse som om det hade ägt rum.

I skolorna i dag så i mångt och mycket så hånar man vår tro och om man överhuvudtaget nämner Jesu födelse så talar man om det som en saga.

- Mina vänner, vi lever i tvivlets tid. En tid då man förlorat tilltron på absoluta sanningar.

Mantrat för idag är att "allt är relativt". Men det är inte bara samhället som präglas av tvivel utan också kyrkan.

- Med liberalteologin som har fått sitt fäste på de teologiska utbildningarna i vårt land så fostras en hel generation av präster och pastorer som under 3, 4 och 5år har blivit närda med tvivel.

Och nu så släpps dom lösa på lyckligt ovetande församlingsmedlemmar.

- Ofta så är man inte så tydlig med att tala emot Skriften eftersom man inte vill att församlingsmedlemmar ska lämna.

Men man märker tvivlets påverkan på det som utlämnas och urvattnas i förkunnelsen.

- Om kyrkans predikanter saknar tydliga övertygelser om Skriften då kommer det också leda till att församlingsmedlemmarna kommer att göra det.

Men det är inte bara liberala som förnekar Bibelns auktoritet som drabbas av tvivel. Vi har nog alla tvivlat någon gång.

- Kanske du har läst något i Skriften som du inte förstår eller har svårt att få ihop och tvivlet kommer smygande?

Kanske du själv eller någon vän har fått gå igenom något mycket svårt och tvivlet börjar komma?

- Om du tvivlar så är du inte ensam. I Joh 20 så tvivlade Aposteln Tomas på Jesu uppståndelse.

Tomas sa: "Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro" (Joh 20:25).

- 8 dagar senare så lät Jesus honom göra detta och Tomas brast ut: "Min Herre och min Gud".

Jesus svarade honom: "Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser."

- Självaste orsaken till varför Lukasevangeliet skrevs var för att förvissa oss att orden om Jesus är sanna.

Lukasevangeliet var skrivet för att försäkra tvivlar och troende att Jesu födelse, liv, död och uppståndelse verkligen är sant.

- Detta så att vi ska tro fastän vi inte likt Tomas personligen har fått se Jesus.

Lukasevangeliet ger oss det vi behöver i denna tvivlens tid. Han ger oss de säkra orden om Jesus i en värld av tvivel.

- Om du tvivlar eller bara vill bli stärkt i din tro så har du kommit till rätt plats denna kväll. Låt oss tillsammans gå till Lukas 1:1-4.

[Bibelläsning]

¹Många har sammanställt en skildring av de händelser som har fått sin uppfyllelse ibland oss, ²enligt vad de som redan från början var

ögonvittnen och ordets tjänare, har meddelat oss. ³Sedan jag noga efterforskat allt från början, har jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig, ädle Teofilus, ⁴för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.

[Bön]

V.1-4 fungerar som en indelning till Lukasevangeliet men också till denna predikan som jag har valt att kalla: De säkra orden om Jesus i en värld av tvivel.

- Denna inledning kommer att följas av två budskap från ängeln Gabriel om Johannes döparen och Jesu födelse och som en reaktion till dessa så kommer vi att få möta två olika gensvar.

Låt oss börja med introduktionen till boken: De säkra orden om Jesus i en värld av tvivel.

- Enligt den tidiga kyrkohistorien så får vi ett enhetligt svar till vem som skrev Lukasevangeliet och det var Lukas, Paulus medarbetare.

Namnet Lukas är ett grekiskt namn vilket gör att Lukas troligen var från en hednisk bakgrund, alltså icke judisk.

- Enligt Kol 4:14 så beskrivs han som vår älskade Lukas, läkaren. Han nämns även i Filemon 24 och 2 Tim 4:11.

Stilnivån på grekiskan i Lukasevangeliet gör att vi förstår att han var en mycket lärd och noggrann man.

- Som vi snart kommer se så var det även Lukas som skrev Apostlagärningarna där han vid några tillfällen med början i kapitel 16 skriver i "vi form" alltså att han inkluderar sig själv tillsammans med Paulus.

Enligt kyrkotraditionen så skrev han Lukasevangeliet å Paulus vägnar. Han sägs varit en av Paulus mest trogna medarbetare.

- Lukas börjar med att säga att många har sammanställt en skildring av de händelser som fått sin uppfyllelse ibland oss och här så syftar han på hela Jesu liv.

Jesu liv här på jorden uppfyllde massa gammaltestamentliga profetior och det var dessa som man hade fått se uppfyllda ibland sig.

- När Lukas skriver detta evangelium så kände han till flera andra sammanställningar av Jesu liv.

Däribland förmodligen både Matteus och Markusevangeliet. T.ex. så av innehållet i Markusevangeliet så återfinns 88% i Lukasevangeliet.

- En viktig sak att lyfta fram är att de böcker som finns med i NT finns med där därför att de var Gudomligt inspirerade och är utan fel.

När man under kyrkomötena bekräftade kanon alltså vilka böcker som fanns med i NT så var det framförallt tre saker man kollade på (det fanns många fler):

1. Att de gav tydliga skäl att vara gudomligt inspirerade och utan fel.
2. Att de var skrivna antingen av en apostel eller under en apostels auktoritet och i Lukas fall så var boken enligt kyrkohistorien skriven under Paulus auktoritet.
3. Att böckerna hade en vid spridning över hela kyrkan.

Dessa skildringar av Jesu liv byggde på vad ögonvittnena och ordets tjänare hade överlämnat åt dem och som sen kom att nedtecknas.

- I v.3 så uppenbarar Lukas att efter att ha noga efterforskat allt från början att han i ordning ska skriva ner om Jesu liv för ädlaste Teofilus.

Så Lukas som en vetenskapsman och läkare åtog sig att i ordnad form skriva ner en skildring om Jesu liv.

- Varför Lukas skrev sitt evangelium var inte för att han inte litade på de andra skildringarna utan för att göra en noga sammanställning av Jesu liv.

Som en lärd vetenskapsman så tog han inte bara till sig vad de andra hade skrivit utan undersökte noga händelserna kring Jesu liv genom att själv intervjua Jesu ögonvittnen.

- Det är därför vi t.ex. har många detaljer i Lukasevangeliet som bara återfinns här som en detaljerad beskrivning av bakgrunden till Jesu födelse. Detta kan mycket väl bero på att han intervjuade Maria, Jesu moder.

Bara när det gäller Jesu uppståndelse så skriver Paulus i 1 Kor 15 att det fanns över 500 personer som hade sett den uppståndne Jesus.

- Efter att ha gjort sina noga historiska efterforskningar så kan vi se hur Lukas i ordning kom att skriva ner historien om Jesu liv.

Lukas är noggrant ordnad i 4 delar: Den första från kap 1:1-4:13 om Jesu födelse och hans förberedelse för tjänst.

- Den andra delen i kap 4:14-9:50 handlar om Jesu tjänst i Galileen. Sen i den tredje och största delen från kap 9:51-19:27 så får vi följa Jesus på vägen mot Jerusalem där han skulle dö.

Den fjärde och sista delen i 19:28-24:53 utspelar sig i Jerusalem då vi får läsa om hur Jesus dog och uppstod för att frälsa oss från vår synd.

- Vem var det då Lukas skrev sitt evangelium till? Jo, ädlaste Teofilus som betyder Guds vän.

Vem var Teofilus? Eftersom han tilltalas som ädlaste Teofilus så är det möjligt att han var innehavare av något romerskt ämbete.

- De tre andra gånger då ädlaste används i NT så är det just i hälsningar till landshövdingarna Felix och Festus.

Men denna fras skulle likväl kunna vara avsedd som en ärofylld titel för någon annan.

- Lukasevangeliet är första volymen i en tvåvolymsserie där Apostlagärningarna är fortsättningen.

I båda dessa böcker så adresseras Teofilus, men dom är inte bara för honom utan också för oss alla för att ge en noga genomgång om Jesu liv och kyrkans utbredande.

- Varför skrevs då Lukasevangeliet? V.4 ger oss svaret: **för att du skall veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått.**

Det grekiska ordet som här översätts med tillförlitlig (ἀσφάλεια) betyder ordagrant säkert. Vad Lukas skrev är inte bara tillförlitligt det är helt säkert.

- Så Lukas syfte med att skriva sitt evangelium var för att Teofilus skulle förstå hur säkra de ord som han hade undervisats i är.

Den välkända ateisten Sam Harris sa i en tidningsintervju: Jag vill inte lossas som om jag är säker på något som jag inte är helt säker på.

- Lukas skulle nog hålla med om dessa ord. Han skrev Lukasevangeliet eftersom han var helt säker på dess innehåll.

Var då Teofilus kristen eller icke kristen? Det framgår inte av texten. En del menar att Lukasevangeliet och Apostlagärningarna var skrivet för att Teofilus skulle komma till tro på de ord som han tidigare undervisats i.

- Andra menar att han var nykristen och att Lukas skrev för att han med säkerhet skulle veta att det föreföll sig så som han hade blivit undervisad och för att han skulle förstå bakgrunden till den kristna trons utbredande.

Oavsett så har boken för oss idag liksom då syftet att vi skulle vara säkra på undervisningen om Jesus.

- I en tid av tvivel så är detta vad vi behöver. En fast punkt i tillvaron som uppenbarar Bibelns oföränderliga sanningar.

Lukasevangeliet förvissrar oss om hur sant och säkra dess ord är och för den delen hela Bibeln.

- När det gäller varje Bibelbok uppenbarar de precis som Jesus är både Gud och människa både en mänsklig och en gudomlig sida.

Vi ser dess mänskliga sida i hur stilen på varje bibelbok präglas av författaren.

- I Lukasevangeliet så ser vi en vetenskaplig stil med noggranna observationer och ett mycket fint språk på grekiska.

Men samtidigt så har vi också en gudomlig sida i vilken Gud själv inspirerade författarna vad de skulle skriva så att innehållet blev ofelbart.

- T.ex. så säger 2 Tim 3:16 att hela Skriften är utandad av Gud. Detta gör att vi precis som Lukas berättar kan vara säkra på att hela Guds ord är sant.

Låt oss då öppna upp dessa säkra ord och se vad Lukas har att säga oss.

- Han börjar med att skriva om hur ängeln Gabriel kom för att besöka både Sakarias och Maria för att förkunna om Johannes döparens respektive Jesu födelse.

Och här så får vi en tydlig kontrast mellan Johannes döparen och Jesus. Men vi får också en kontrast mellan två olika gensvar på ett säkert budskap.

- Både ett tvivelaktigt och ett förtröstansfullt gensvar.

Låt oss då börja med att titta på det första mötet med ängeln Gabriel.

- Detta stycke utspelar sig i tre delar. Först så får vi en introduktion till Sakarias och Elisabet, sen så skildras själva mötet med ängeln och så avslutas det med att vi får se hur ängelns ord börjar att uppfyllas.

Så först så får vi en bakgrund till Sakarias och Elisabet i v. 5-7 där vi kan läsa:

- **⁵På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Abias prästavdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet. ⁶De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter. ⁷Men de hade inga barn eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren.**

Likt en duktig historiker så låter oss Lukas veta att Sakarias och Elisabet levde under Herodes som kallades den stores tid. Detta par var båda av Arons släkt och Sakarias tjänade under Abias prästavdelning.

- Abias prästavdelning eller dagsavdelning som det ordagrant står var en av 24 indelningar av prästerna som alla namngavs efter Arons avkomlingar.

Dessa 24 avdelningar turades om att under en viss tid tjänstegöra vid templet.

- Sakarias och Elisabet var båda rättfärdiga inför Gud och vandrade oklanderligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.

Detta talar om hur de handlade rättfärdigt och identifierar dem med både Noa och Abraham som beskrivs på detta sätt.

- Men dom hade något annat gemensamt med Abraham och Sara och det var att Elisabet liksom Sara var ofruktsam och de var till åren komna.

Att vara ofruktsam var på denna tid tänkt som om man var under Guds förbannelse och straff.

- 5 Mos 7:14 uppenbarar att om folket följde Herrens lag så skulle inga av deras män eller kvinnor vara ofruktsamma.

Så tänk dig in i Elisabets och Sakarias situation. Folk såg ner på dem och trodde att de hade begått någon form av synd eftersom de inte hade fått något barn.

- Men här i Lukas så beskrivs de som rättfärdiga och var därmed inte under en förbannelse pga. lagöverträdelse.

Detta pars situation i skam och vanära är som en skuggbild som pekar på hela Israel som andligt var ofruktsamt och under skam och vanära.

- Dom befann sig både under Herodes och Romarnas styre men ytterst under synden.

Johannes döparens mirakulösa födelse gav inte bara glädje till detta barnlösa par utan kom också som David Garland säger att "lova goda nyheter till en tröstlös nation."

- Hur skulle då detta gå till: Låt oss förflyta oss från Juda bergsbygd där detta par bodde och bege oss till Jerusalems tempel i v.8-9.

⁸En gång när turen kom till Sakarias avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, ⁹fick han vid den sedvanliga lottningen uppdraget att gå in i Herrens tempel och tända rökelseoffret.

- Av de 24 prästavdelningar som hade hand om tjänstgöringen vid templet så var det nu Sakarias avdelnings tur.

Denna prästtjänstgöring ägde under första århundradet rum under en vecka 2ggr per år.

- Vid denna tid så fanns det så många präster så att man fick dra lott om vem som skulle få gå in och tända rökelseoffret.

Detta kallades för tamid och gjordes två gånger per dag. Alla de olika uppgifterna kring offren utsågs genom lottdragning och här så har Sakarias en "en gång i livet" möjlighet att få ha hand om rökelseoffret.

Vi läser från vers 10 och framåt:

¹⁰Allt folket stod utanför och bad medan rökelseoffret bars fram.

¹¹Då visade sig för honom en Herrens ängel, som stod till höger om rökelsealtaret. ¹²Sakarias blev förskräckt vid denna syn, och fruktan kom över honom. ¹³Men ängeln sade till honom: "Frukta inte, Sakarias. Din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. ¹⁴Du skall få fröjda dig och jubla, och många kommer att glädja sig över hans födelse. ¹⁵Ty han skall bli stor inför Herren. Vin och starka drycker skall han inte dricka, och redan i moderlivet skall han bli uppfylld av den helige Ande.

I Bibeln så var rökelse en symbol på bön. När prästen gick in för att offra rökelseoffret så representerade han folket i sina böner. Och det var inte bara han som bad utan också folket som stod utanför och bad precis som här.

- Vad hände då? Jo, Herrens ängel uppenbarar sig för Sakarias. Och liksom de flesta andra som får möta änglar i Bibeln så blir Sakarias förskräckt.

Han blir rent ut sagt livrädd. Detta var inte det normala som hände när prästerna bar fram rökelseoffret.

- Ängeln sade till honom: Frukta inte din bön har blivit hörd. Vad var det för någon bön han skulle föra fram när han brände rökelsen?

Jo, för folket och här så säger ängeln att den blivit hörd. När ordet hörd används så betyder det inte bara att Gud har hört bönen, Gud är ju allvetande så han hör alla böner.

- Men när ordet hört används så talar det om att Gud kommer att svara på bönen.

Men svaret på hans bön blir på ett sätt som han aldrig skulle kunna tänka sig. Gud väljer att svara hans bön för folket genom att också svara på hans och Elisabets bön om en son.

- Så här så får han på en gång ett svar för två olika böner. Hans hustru ska födda åt honom en son och han ska kalla honom Johannes.

Vilket passande namn som betyder: "Herren är nådig." I Johannes så uppenbarar Gud sin nåd både till ett barnlöst gammalt par, men också till ett helt folk.

- Sakarias ska få fröjda sig och glädja sig över Johannes födelse och det kommer också många andra att göra som får smaka frukterna av Johannes tjänst. Ty han ska bli stor inför Herren.

Och likt en nasir, men inte bara för en kort tid utan för hela hans liv så ska han inte befatta sig med vin och starka drycker utan istället så ska han redan från moderlivet bli uppfylld av den helige Ande.

- Detta påminner oss om Ef 5:18 där det står att vi inte ska berusa oss med vin utan istället bli uppfylld av den HA.

Men att bli fylld med den HA redan i moderlivet var något som man inte tidigare har hört om.

- Här så skulle Israels störste profet någonsin komma att föddas. Han om vilken Jesus skulle säga i Lk 7:28 Bland dem som är födda av kvinnor finns det ingen som är större än Johannes...

Och sen så säger ängeln i v. 16-17:

¹⁶Och många av Israels barn skall han omvända till Herren, deras Gud.

¹⁷Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett."

- Stop, paus, vad är det som händer?

Vad är det Sakarias hör? Dessa ord är helt otroliga, fantastiska revolutionerande. Vad är det han hör?

- För att förstå detta så måste vi vrida tillbaks klockan 400år till den sista profetiska boken som skrevs i GT nämligen Malakis bok.

Folket hade fram till Sakarias tid levt under vad som av många kallats 400år av mörker utan någon ny uppenbarelse från Gud i hans Ord.

- Landet hade blivit invaderat av fiender i olika perioder och många upplevde det som om folket hade blivit övergivna av Gud.

Man befann sig minst sagt i hopplöshet. Tänk om vi i vårt land hade fått erfara en 400årig tid där det verkade som om Gud helt hade övergivit hans församling och där vårt land förtryckts under fiender.

- Och så kommer dessa fantastiska ord som är ett fritt citat från de sista två verserna i Malakis bok, den sista boken i GT med den sista uppenbarelsen från Gud:

¹⁷Han skall gå framför honom i Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till barnen och omvända de olydiga till ett rättfärdigt sinnelag och så skaffa åt Herren ett folk som är berett.”

- Människornas väntan var över: Hoppet hade kommit!

Johannes döparen kom i Elias ande och kraft för att vända Israels barn till Herren, deras Gud.

- Och för att vända fädernas hjärtan till barnen och de olydiga till de rättfärdigas sinnelag.

Detta för att göra redo ett folk för Herren. Likt Elia så kom han med ett budskap om dom och omvändelse för att varna folket innan Herrens dag kommer och detta för att de ska vara redo.

- Johannes döparen kom för att i uppfyllelse av Malaki och Jesajas profetior bereda vägen för HERREN Gud själv som Lukas gör tydligt är Jesus Messias.

Är det inte fantastiska ord som vi här får vara med och se gå i uppfyllelse. Bergfasta säkra ord.

- Nu så har Jesus redan kommit en första gång, men vad vi påminns om i adventstider är inte bara Jesu första tillkommelse utan även hans andra tillkommelse.

Frågan inför hans första tillkommelse liksom nu inför hans andra är: Är du redo att möta honom? Kommer du att möta honom som din domare eller frälsare?

- Hur tror ni då att Sakarias gensvar blir till ängelns budskap? Att han brister ut i tillbedjan? Nä, vad säger han?

¹⁸Då sade Sakarias till ängeln: "Hur skall jag kunna vara säker på detta? Jag är själv gammal och min hustru är till åren."

- En lite mer ordagrann översättning är enligt vad eller genom vad ska jag veta detta? Med andra ord så begär han ett tecken på att detta ska ske.

Ok, vi vet att hans hustru är till åren. Men Sakarias du har just fått möta en ängel från självaste himlen och här så svarar du i tvivel.

- Är det inte många gånger så för oss? Vi har Guds ofelbara Ord som enligt Ps 119:89 för evigt står fast i himlen. Men ändå så tvivlar vi.

Ett bättre svar hade varit: Hur ska detta ske eftersom vi är gamla. Detta hade inte indikerat tvivel utan istället en önskan om att vilja förstå hur det skulle ske.

- Men Sakarias skulle få ett tecken: Ängeln svarade honom i v.19-20 **¹⁹..."Jag är Gabriel som står inför Gud, och jag är sänd för att tala till dig och ge dig detta glada budskap. ²⁰Och se, du skall bli stum**

och inte kunna tala förrän den dag detta sker, därför att du inte trodde mina ord, som skall gå i uppfyllelse när tiden är inne.”

Tecknet som han får är att han ska bli stum. Egentligen så står det här på grekiska tyst.

- Pga. att han tvivlade och inte trodde ängelns ord så ska han vara tyst och inte kunna frambära detta fantastiska budskap som han fått förrän den dag då det sker.

Tänkt dig att du känner till den mest underbara nyhet som kommer att förvandla en hel nation och så kan du inte frambära den. Tecknet är att han förblir tyst.

- Under tiden så förundrades folket över att han dröjde sig kvar inne i templet och när han kom ut så kunde han inte tala till dom. Detta gjorde att de förstod att han hade sett en syn.

Nästa scen utspelar sig i Juda bergsbyggd efter att Sakarias har återvänt hem efter sin tjänstgöring.

- V.24-25 lyder: **²⁴Någon tid därefter blev hans hustru Elisabet havande, och hon visade sig inte öppet under fem månader. Hon tänkte: ²⁵”Detta har Herren gjort med mig, när han såg till mig och tog bort min skam bland människor.”**

Här så går ängelns budskap i uppfyllelse om hur Elisabet skulle bli havande.

- Det är intressant att hon håller sig själv avskild under 5 månader så att ingen får vet att hon är gravid och där med så hålls ängelns budskap dold för allmänheten.

Den första att få höra om nyheten skulle bli Maria genom ängeln uppenbarelse.

- Tänk dig för ett ögonblick in i Elisabets situation. Hon hade levt med skam där människor hade sett ned på henne som förbannad av Gud.

Och här så tas hennes skam bort. Här så kan vi lära oss någonting att vi måste vara försiktiga att dra för snabba slutsatser om människor.

- Vi är inte Gud och kan lätt likt människorna i Elisabets närhet dra felaktiga slutsatser om andra. Må vi vara försiktiga med vad vi tänker och säger om vår nästa.

I detta stycke så har vi sett Guds trofasthet till sina löften samtidigt som vi har sett människans trolöshet.

- Denna text lär oss att vi kan lita på Guds ord. Vi kan förtrösta på att det som Gud har lovat kommer att ske.

Men vi ser också människans trolöshet och tvivel. Det blir tydligt att kunskap inte är samma som tro.

- Sakarias hade kunskap om vad som skulle hända men han saknade det som ängeln förväntade sig, nämligen tro.

Detta är något som vi ser i nästa persons gensvar nämligen Marias vilket för oss till en annan plats i Galileen, nämligen staden Nasaret där ängeln Gabriel uppenbarar sig för Maria.

- **²⁶I sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud ²⁷till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria.**

Så ängeln Gabriel blir i sjätte månaden av Elisabets graviditet skickade till Maria som bodde i Nasaret.

- Vad som är viktigt att lägga märke till här är att Maria var jungfru. Alltså att hon var oskuld och inte hade varit med en man.

Däremot så var hon trolovad med en man som hette Josef. Att vara trolovad var mer en dagens förlovning.

- Trolovningen ingicks enligt judisk sed offentligt, inför kvinnans och mannens föräldrar och hade rättslig giltighet. Den var bindande och innebar att de trolovad var lovade varandra i äktenskap och detta kunde bara brytas genom skilsmässa.

Även om Josef som var av Davids släkt eller hus inte var Jesu biologiska far så förbereder vad vi här kan läsa oss på att Jesus skulle ha rätten att regera på Davids tron.

- Vi läser i v.28-30 **²⁸Ängeln kom in (alltså i huset där Maria befann sig) och sade till henne: "Gläd dig, du benådade. Herren är med dig."** **²⁹Men hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda.** **³⁰Då sade ängeln till henne: "Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.**

Tänk er för ett ögonblick in i Marias situation. Här så har vi Maria som kanske var i 12-13 årsåldern som vissa källor menar var en vanlig ålder för en flicka att trolovas.

- Och hon var från Nasaret om vilket folk under den här tiden sa: "Kan något gott komma från Nasaret?"

Hon var också kvinna i en kultur som tyvärr hade en mycket låg kvinnoyn.

- Enligt olika källor så likt många Somaliska män idag så hälsade man under den här tiden inte ens på främmande kvinnor.

Ordet för förskräckt här översätts bättre med förbryllad. Hon var häpen och förvånad att hon som kvinna blev hälsad av en ängel och så står det att hon inte ska frukta eftersom hon har blivit benådad och funnit nåd inför Gud.

- Varför hade hon då funnit nåd inför Gud? Denna hälsning har tyvärr blivit missuppfattad av många.

Gabriel tillbad inte Maria och han sa inte heller att hon var "full av nåd" som i den romerska katolska bönen Ave Maria som börjar:

Hell dig, Maria, full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds Moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund.

Det stora problemet här är att man ser Maria som källan istället för motagaren av nåd och det är därför människor ber till Maria för att få nåd.

- Detta är helt obibliskt att be till eller genom människor. Vi ska bara be till Gud.

Hela uttrycket "full av nåd" bygger på en felöversättning i den latinska översättningen av denna Bibeltext.

- Det är väldigt viktigt vad vi tror om Maria för så många människor hamnar snett här.

Bibeln säger aldrig att Maria var syndfri eller att hon kom att förbli en jungfru eller kan ge nåd till syndare.

- Hon var lika mycket i behov av nåd och frälsning som oss. I Marias lovsång så talar hon i v.47 om hennes behov av Gud som frälsare.

Så vi får akta oss när det gäller Maria så vi inte kommer fel. I Ungern när jag var där så tittade jag in i en katolsk basilika och fick se hur en kvinna knäböjde framför en Maria staty. Detta är helt obibliskt.

- Antoni, en orädd man som jag känner i Israel visade vid ett tillfälle runt en grupp turister i en kyrka i Jerusalem och i denna kyrka så finns det en Maria staty där Maria gråter.

Antoni pekade mot statyn och höjde rösten och sa: Vet ni varför Maria gråter. Det blev helt knäpptyst i kyrkan, och så sa Antony, "Det är pga. alla dessa människor som tillber henne och inte hennes Son"

- Detta ledde till att det blev upplopp inne i kyrkan. Om en sådan förvirring råder så är det inte konstigt att Mohammed och muslimer idag felaktigt menar att vi kristna tror att Maria är del av treenigheten.

Varför står det då att hon har funnit nåd inför Gud? Jo, svaret får vi i de efterföljande verserna (v.31-33):

- **³¹Se, du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. ³²Han skall bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron. ³³Han skall vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike skall aldrig få något slut.”**

Detta är varför hon är högt benådad och har funnit nåd inför Gud för att hon skulle föda Jesus som betyder: Herren (JHVH) är frälsning eller Herrens frälsning.

- I Matt 1:21 så får vi en förklaring till detta namn. Du ska ge honom namnet Jesus (Herrens frälsning) ty han ska frälsa sitt folk från deras synder.

Tänk dig en ung flicka på landsbyggden på en oansenlig plats som får detta budskap att hon ska bli havande och födda Jesus som ska bli stor och kallas den Högstes Son.

- Till skillnad från Johannes som i v.15 beskrivs som stor inför Herren så skulle Jesus bli stor. Detta är ett attribut och en egenskap på Gud i 5 Mos 10:17.

I Tit 2:13 så kommer Jesus senare att identifieras som vår store Gud och frälsare.

Jesus skulle också kallas den Högstes Son. Detta är en synonym till hur Jesus senare beskrivs i v.35 som Guds Son vilket pekar på hans gudomlighet.

- Vidare så uppenbarar ängeln att Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och att han ska regera över Jakobs hus för evigt.

Här så identifieras Jesus som Messias med stor M, den smorde konungensom skulle regera för alltid.

- Om det Sakarias fick höra när ängeln berättade att Johannes döparen skulle uppfylla Malaki 4:5-6 var otroligt så saknar det Maria här får erfara ord att beskriva för hur fantastiskt det är.

Folket hade väntat och väntat på Messias i tusentals år.

Från det första löftet om Messias i 1 Mos 3:15 att kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud och genom hela GT så hade folket fått löften om den väntade Messias.

- Och nu så skulle han komma för att äntligen rädda sitt folk från deras synder och regera för all evighet.

Men det är inte bara det att Jesus är Messias, han är Gud själv kommen i kött. Vilken otrolig nyhet.

- Hur ska då Maria gensvara detta?

Ordagrant så säger hon: Och Maria sade till ängeln: "Hur ska detta ske, eftersom jag inte har känt (eller känner) en man?"

- Till skillnad från Sakarias som tvivlade på Gud så tvivlar inte Maria utan bara undrar hur ska detta ske eftersom hon inte varit med en man?

³⁵Ängeln svarade henne: "Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son. ³⁶Och se, din släkting Elisabet skall på sin ålderdom också få en son. Hon som man har sagt är ofruktsam, hon är nu i sjätte månaden. ³⁷Ty för Gud är ingenting omöjligt."

- Om ett mirakel hände med Elisabet som var gammal och ofruktsam så skulle än mer ett mirakel hända med Maria som var en jungfru.

Detta bevisar att detta är Gud Faderns handlande och inte människors när Gud Sonen kom att bli människa genom Gud den helige Ande.

- Här så har vi hela treenighetens verksam när den helige Ande kom att se till så att Maria blev havande.

Det är därför barnet, den helige skulle kallas Guds Son. Detta kunde omöjligt ske genom en människa, precis som det är omöjligt för en vanlig människa att frälsa Guds folk.

- Jungfrufödseln var nödvändig så att Jesus inte skulle ärva synden och en fördärvad natur och detta för att han skulle bli det felfria offer som betalade priset för vår synd.

Att Maria blev havande genom den HA var nödvändigt för att Jesus gudamänniskan som vi sjunger skulle kunna vara både Gud och människa på samma gång.

- För att Jesus skulle kunna vara medlaren mellan Gud och människan så krävdes att Gud sonen blev människa.

Vilken oerhörd kärlek Gud Fadern visade oss genom att sända sin Son till att bli människa och dö i vårt ställe.

- Det som för människor var omöjligt det gjorde Gud i jungfrufödseln.

I v.38 så gensvar Maria genom att ordagrant säga: **"Se [jag är] Herrens slavinna. Må det ske med mig efter ditt ord."**

- Vilket fantastiskt gensvar fullt av tro. Hon trodde Gud för det omöjliga och utan några invändningar eller tveksamheter så ställde hon sitt liv till Guds förfogande likt en slav.

Men hennes gensvar var inte utan kostnad? Genom att göra detta så var hon villig att ge upp rätten att gifta sig med Josef som hon var trolovad med.

- Hur skulle han vilja gifta sig med henne när han fick reda på att hon hade blivit med barn genom någon annan.

Hon var villig att ge upp sitt rykte. Tänk hur skvaller och rykten skulle komma att sprida sig i lilla Nasaret där alla undrade vem som var pappan till barnet.

- Ytterst så var hon villig att ge upp sitt eget liv. I 5 Mos 22:23-24 så var det dödsstraff för en trolovad jungfru om man kom på att hon hade haft samlag med en annan man.

Hur kunde hon gensvara på detta sätt: Jo, därför att hon förtröstade på Gud i tro.

- Mänskligt talat så hade hon mycket att förlora, men hon förtröstade på Gud.

Vi har sett två gensvar på ett säkert budskap. Ett tvivelaktigt gensvar från en präst och ett förtröstande gensvar från en ung kvinna.

- Nu kommer den stora frågan: Hur ska du gensvara till detta säkra budskap?

När G. Campell Morgan som ung predikant kom i kontakt med böcker från bl. a. Charles Darwin och Thomas Huxley så började han tvivla och blev mycket förvirrad.

- Vad han då gjorde var att han ställde in alla sina predikoåtaganden, tog alla dessa böcker och låste in dem i ett skåp och gick till en bokhandel och köpte en ny Bibel.

Och så sa han följande till sig själv: "Jag är inte längre säker på att detta är vad min pappa hävdar att det är: Guds Ord.

- Men om detta är jag säker: Om det är Guds Ord och om jag kommer till det utan fördomar och med ett öppet sinne så är jag övertygad om att det kommer att ge min själ visshet om sig själv.

Resultatet blev att Bibeln fann honom och han blev övertygad om hur säkra dessa ord är precis som Lukas skriver.

- Hur gensvarar du till dessa säkra ord? Genom att likt Sakarias i tvivel begära ett tecken på att de verkligen är det?

Eller är du villig att likt G. Campell Morgan närma dig Guds Ord utan fördomar med ett öppet sinne och låta Bibeln och dess budskap finna dig?

- Jag skulle vilja uppmana dig att börja läsa dessa säkra ord som Lukas skriver om hur Jesus föddes, levde ett perfekt liv och dog och uppstod för syndare så som du och jag så att vi för evigt ska kunna få glädja oss i Gud.

Men även detta budskap kräver ett gensvar. Himmel och helvete, evigt lidande och evig glädje står på spel.

- Precis som Maria var villig att offra något så måste också du vara villig att ge upp ditt liv och dö till dig själv för att kunna bli mottagare frälsningen och den eviga glädjen med Gud.

Det handlar om att likt Maria i tro förtrösta på att Guds Ord och detta budskap är sant och likt Maria säga: Se, jag är Herrens slav.

- Att på samma sätt som Maria inte försöka bevara ditt liv utan att överlämna det till Herren.

För att använda Lukas ord från vår Herre Jesus Kristus:

²⁴Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. ²⁵Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? (Lukas 9:24-25)

- Hur ska du gensvara till dessa säkra ord?