

Introduktion:

- Kära bröder och systrar,

Det är gott att se er alla. Jag kom precis tillbaks från en fantastisk dag i Linköping där jag tillsammans med David Bergmark talade på en konferens med titeln: Nåd från början till slut.

- Idag så var det tänkt att jag skulle börja en ny serie inför jul över Lukas evangeliet.

Men vi väntar med att starta denna serie till nästa helg då vi skulle haft en gästpredikant som fick för hinder.

- Idag skulle jag vilja adressera ett viktigt ämne som berör flyktingkatastrofen och det har att göra med varför vi ska bedriva evangelisation och mission?

Vänligen slå upp era Biblar till Upp 5:8-10.

⁸Och när det [alltså lammet] tog bokrullen, föll de fyra väsendena och de tjugofyra äldste ner inför Lammet. De hade var och en sin harpa och skålar av guld, fulla av rökelse, som är de heligas böner.

⁹Och de sjöng en ny sång: ”Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag. ¹⁰Du har gjort dem till ett konungadöme, till präster åt vår Gud, och de skall regera på jorden.”

[Låt oss be]

- År 1732 så hörde två unga hernhurtar från Tyskland, Johann Leonard Dober and David Nitschman att det fanns tusentals onådda slavar på två öar i Västindien utan någon möjlighet att få höra evangeliet.

Detta bekymrade dessa två unga män som begav sig till Danmark som ockuperade dessa öar för att be om tillstånd att få åka ditt.

- I Köpenhamn så mötes de unga männens planer med stort motstånd.

När Nitschmann blev tillfrågad hur de skulle försörja sig själva så sa han,

- "Vi ska arbeta som slavar bland slavarna." Tänk er att dessa två unga män var villiga att sälja sig själva till att bli slavar för att nå dessa slavar.

Hovmannen som hade ställt frågan svarade. "Omöjligt, detta kommer inte att beviljas"

- Nå väl sa Nitschmann, "Jag är en snickare till yrket och ska själv se till min försörjning."

Efter vissa svårigheter så fick de unga männen slutligen drottningens favör.

- Och dagen kom då de skulle resa iväg.

Enligt traditionen så stod deras familjer och vänner i hamnen för att vinka dem ett sista farväl och tänkte att de kanske aldrig mer skulle få se dem.

- De två unga männen stod på båten med deras armar runt varandra och tittade ut medans båten sakta lämnade hamnen.

Och när båten började komma ut på djupt vatten så ropade en av de unga männen med all sin kraft:

- "Må lammet som blev slaktat ta emot belöningen för sitt lidande!"

Och detta är svaret på varför vi ska bedriva evangelisation och mission:

- "Må lammet som blev slaktat ta emot belöningen för sitt lidande!"

Med denna fras i tankarna så låt oss ta en titt på Upp 5:9 och ställa oss tre frågor:

1. Vad åstadkom lammet som blev slaktat genom sitt lidande?
2. Hur kommer lammet som blev slaktat att ta emot belöningen för sitt lidande?
3. Hur kan vi på bästa sätt leva våra liv för att vara del i att lammet som blev slaktat ska få ta emot belöningen för sitt lidande?

Låt oss börja med att titta på vår första fråga:

1. Vad åstadkom lammet som blev slaktat genom sitt lidande?

Upp 5:9 Och de sjöng en ny sång: "Du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad, och med ditt blod har du åt Gud köpt människor av alla stammar och språk, folk och folkslag.

- För det första: Vem är lammet? Jesaja 53, den välkända profetian om den lidande tjänaren talar om hur Jesus likt ett lamm skulle föras bort till att slaktas.

Och i Joh 1:29 när Johannes döparen såg Jesus så sa han: "Se Guds lamm, som ta bort världens synd!"

- Lammet här är Jesus som har blivit slaktad och med sitt blod har köpt människor åt Gud från alla stammar, språk, folk och folkslag.

I Upp 7:9 så ser vi dessa människor som Jesus har friköpt ut ur alla stammar, språk, folk och folkslag i tillbedjan inför Guds tron.

- Evangelisation och mission handlar helt enkelt att ta del i att få se det uppfyllt att de som Jesus med sitt blod har friköpt en dag kommer att tillbe inför Guds tron.

Så, hur friköpte då Jesus människor åt Gud? Vem betalade han priset till?

- Var det till Satan, som en del av kyrkofäderna lärde ut, men som även förekommer bland förkunnare i Sverige idag. Nä!!!

Eller dog Jesus inte för att ta på sig ett straff, utan för att bevisa sin kärlek till människorna genom att visa sig sårbar, gå ner på deras nivå, och ta på sig den behandling de utsatte honom för som t.ex. grundaren av missionsförbundet P. P. Waldenström och grundaren för fribaptisterna Helge Åkesson argumenterade för. Nää inte heller detta.

- Det är sant att Gud genom Jesu död bevisar sin kärlek till oss, men detta var inte orsaken till varför han dog.

Vad var det då Jesus friköpte oss från: Jo, från Guds vrede och straff.

- Bibeln lär oss att vi pga. vår synd förtjänar att dö och komma till helvetet.

Genom GT så krävde Gud att folket skulle offra blodsoffer för att få förlåtelse för sina synder.

- På försoningsdagen gick översteprästen en gång om året in i det allra heligaste för att stänka blod på nådastolen för att blidka och tillfredsställa Guds vrede för ett år.

Och sen så fick översteprästen göra om det år efter år. Men profeterna pekade fram på ett slutgiltigt offer som en gång för alla skulle tillfredsställa Guds vrede för folkets synder och sen skulle det inte längre vara något behov av något mer offer.

- Jesus, Guds lamm är det slutgiltiga offret som enligt Rom 3:25 Gud har ställt fram som en nådastol, alltså platsen där Guds vrede blir tillfredställd.

Detta manifesterar Guds oändliga kärlek i vilken han sände Jesus för att tillfredsställa Guds vrede för våra synder i 1 Joh 4:10.

- Så när lammet, Jesus dog så friköpte han oss från Gud Faderns vrede.

Det är som RC Sproul säger i sin bok: Saved from what? Frälst från vad? Svaret är Gud själv.

- Gud i sin rättfärdiga vrede står emot oss i vår synd. Men evangeliets härlighet består i att den vi behöver bli frälsta ifrån är självaste den som frälser oss.

Vi blir frälsta från Gud, genom Gud och till Gud!

Så till vår första fråga: Vad åstadkom lammet som blev slaktat genom sitt lidande?

Han friköpte ett folk åt Gud från alla stammar och språk, folk och folkslag.

För det andra: Hur kommer lammet som blev slaktat att ta emot belöningen för sitt lidande?

Hur kommer Jesu friköpelse att bli verksam för de människor som han friköpte från alla stammar, språk, folk och folkslag?

- Svaret på detta är predikandet av evangeliet!

¹⁴Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar? ¹⁵Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? (Rom 10:14-15)

- Vad är då evangeliet som vi behöver predika för alla de människor som Jesus friköpte från alla stammar, språk, folk och folkslag?

De flesta som kallar sig själva evangeliska kristna tar för givet att de förstår evangeliet och så gjorde jag, men jag hade fel.

- I inledningen till Greg Gilberts bok, "Vad är evangeliet?" så skriver han: Om du frågar hundra personer som kallar sig evangeliskt troende, vad de goda nyheterna om Jesus är, kommer du sannolikt att få ungefär sextio olika svar.

När jag växte upp så trodde jag att jag förstod vad evangeliet är men jag hade fel.

- Vad är då evangeliet? Och lägg noga märke till att det är evangeliet, inte ett evangelium eller evangelier.

Evangeliet betyder den goda nyheten som Greg väl summerar i sin bok med Gud, människan, Jesus och gensvar.

- För att berätta hela evangeliet så måste vi ha med alla dessa fyra delar: Gud, människan, Jesus och gensvar.

Så den goda nyheten varför Jesus kom för att dö och rädda syndare börjar med:

1. Gud. Vi måste få en förståelse om vem Gud är. Han är helig, helt avskild från all synd, han är en rättfärdig domare som måste straffa synden och han är kärlek.

2. Människan: Gud skapade människan till sin avbild. Men problemet är att vi som människor har gjort uppror mot Gud. Vi har brutit hans lag och syndat mot honom.

- Och som en rättfärdig och helig Gud så måste han straffa oss för vår synd. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas (Heb 9:27) och syndens lön är döden (Rom 6:23).

Så pga. vår synd så förtjänar vi att dö och hamna i helvetet, men säger Rom 6:23 Guds gåva är evigt liv, vilket för oss till den tredje beståndsdel i presentationen av evangeliet.

3. Jesus: I sin oändliga kärlek så sände Gud Fadern Jesus för att frälsa oss från vår synd till en underbar relation med Gud.

- Jesus han levde ett perfekt liv i full lydnad till lagen och dog istället för syndare så att vi kan ta emot Guds gåva av evigt liv.

Och beviset för att Gud Fadern tog emot Jesu offer som den fulla betalningen för våra synder och tillfredställelsen av Guds vrede var att han uppväckte honom från de döda.

- Detta för oss till den fjärde och sista beståndsdelens när vi presenterar evangeliet.

4. Gensvaret: Och detta gensvar fångades väl av Jesus när han i Markus 1:15 sa, "Omvänd er och tro evangeliet!"

- För att evangeliet ska vara goda nyheter för oss så måste vi omvända oss och tro.

Vi måste vända oss bort från synden och våra försök att förtjäna att bli räddade och i tro vända oss till Jesus som den ende som kan frälsa oss från Guds vrede.

- Vi måste tro att han dog i vårt ställe och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.

Att genom tron på honom, Gud skulle förklara oss skyldiga brottslingar rättfärdiga, fria från domen, allt pga. att Jesus tog vårt straff.

- Är inte detta underbara nyheter, som väl kan summeras i fyra punkter: Gud, människan, Jesus & gensvar.

Detta ger oss svaret på vår andra fråga: Hur kommer lammet som blev slaktat att ta emot belöningen för sitt lidande?

- Det är genom predikandet av evangeliet vilket för oss till vår tredje och sista fråga:

Hur kan vi på bästa sätt leva våra liv för att vara del i att lammet som blev slaktat ska få ta emot belöningen för sitt lidande?

I Upp 5:9 så läser vi om hur lammet åt Gud har köpt människor från alla stammar, länder, folk och folkslag,

- Och i Upp 7:9 så ser vi alla dessa tillbe inför Guds tron. Men mina vänner vi är ännu inte där. John Piper har väl sagt:

Mission är inte det ultimata målet för kyrkan. Det är tillbedjan. Mission finns eftersom tillbedjan inte finns.

- Enligt sydstatsbaptisternas missionsorganisations hemsida och definition för en folkgrupp så finns det 11 495 folkgrupper på jorden.

Utav dessa så är 6821 folkgrupper onådda, det är nästan 60% av alla folkgrupper.

- Och utav dessa 6821 onådda folkgrupper så är 3232 utan något försök till församlingsplanterande verksamhet.

Mina vänner vi har ett uppdrag i att få se Upp 7:9 uppfylld.

- Mission och evangelisation handlar inte om att bara se till så att det kommer att vara människor från varje stam, språk, folk och folkslag inför Guds tron,

Utav det handlar om att nå ut till varje enskild person som Jesus köpte från dessa stammar, språk, folk och folkslag.

- Vi har fått uppdraget att predika för alla människor och att vädja till dom om att omvända sig och tro evangeliet.

Charles Spurgeon sa: Om syndare blir fördömda så låt dom hoppa över våra kroppar in i helvetet. Om dom går förlorade så låt dem göra så med våra armar fasthållandes deras knän. Låt ingen hamna där utan att blivit varnad och bedd för.

- Detta är vår uppgift att be, varna och vädja till alla människor att omvända sig och tro evangeliet.

Så låt oss nu ställa oss frågan: Hur kan vi på bästa sätt leva våra liv för att vara del i att lammet som blev slaktat ska få ta emot belöningen för sitt lidande?

- Vi måste ha i åtanke att vi alla har olika gåvor talanger och omständigheter i våra liv.

Men ansvaret att se till så att missionsbefallningen uppfylls gäller oss alla.

- Mission och evangelisation kommer att kosta oss något. Jag tror det var Amy Carmichael som sa. "Mission är inget annat än en möjlighet att dö."

Det kräver offer. För en del av oss så kanske det kommer leda till att vi kommer att dö som martyrer. Jag har själv blivit dödshotad och känner till några personer som man pga. evangeliet har försökt mörda till och med här i Sverige idag.

- För oss alla så betyder det att om vi vill vara trogna till missionsbefallningen att vi måste dö till oss själva.

Ofta när vi talar om mission så nämner vi tre saker som vi kan göra som likväl är tillämpbara på evangelisation:

- Be, ge, gå! Och jag är själv av övertygelsen att alla är kallade att göra alla dessa saker.

Vi kan inte alla åka till Nordkorea eller Saudiarbien, men vi kan alla gå och dela evangeliet i vår omgivning.

- Först av allt så kan vi vara involverade i bön. Och vi kan vara detta på många olika sätt.

När jag åkte till Ungern för att studera teologi, så började några av oss studenter att nästan varje dag innan våra lektioner be för mission.

- Och jag kan berätta att det är farligt att be för mission. Alla de elever som regelbundet deltog i det här bönemötet för mission blev missionärer.

Detta gör att jag påminns om hur herrnhutarna skickade ut de två unga männen för att nå slavarna i Västindien.

- Den 27 augusti 1727 så kom 24 män och 24 kvinnor överens om att starta en 24-timmars dygnet bönkedja där dom alla skulle be 1 timma var varje dag.

Detta bönemöte kom att vara i över 100 år. Efter 6 månader så fick man visionen om att nå världen med evangeliet, vilket ledde till att den moderna evangeliska missionsrörelsen kom att föddas.

- Dagen efter så ställde 26 personer sig frivilligt till förfogande för att åka ut på missionsfältet och de två första missionärerna som man skickade ut var Johann Leonard Dober och David Nitschman som åkte till Västindien.

1732-42 var deras gyllene tidsålder då 70 missionärer skickades ut från en liten grupp av 600 människor.

År 1793 när William Carey som har kallats den moderna missionens fader seglade till Indien så hade Herrnhutarna redan skickat ut 300 missionärer.

- Och allt startade med ett bönemöte.

Sverige håller snabbt på att bli ett missionsfält där i snitt en frikyrkoförsamling läggs ned i veckan.

- Vissa områden i vårt land som t.ex. delar av Blekinge har så få evangeliska kristna att det skulle kunna definieras som en onådd folkgrupp.

Förakta inte vad bön förmår att utföra. Må vi be att Upp 7:9 skulle uppfyllas och må vi be för vårt land att Gud skulle sända väckelse och reformation.

- Vi har en mäktig och suverän Gud som förmår att verka. Förakta inte vad bön kan göra.

Nästa sätt i vilket jag tror all kristna bör vara del i för att se till så att missionsbefallningen uppfylls är att frikostigt stötta spridandet av evangeliet både i vårt land och till jordens yttersta gräns.

- Och speciellt att vi i vårt givande prioriterar att nå ut till onådda folkgrupper.

Leonard Ravenhill har sagt, "Dagens kristna spenderar mer pengar på hundmat än mission."

- Låt oss som goda förvaltare frikostigt ge för spridandet av evangeliet både här i Sverige och till jordens yttersta gräns.

Låt oss nu se på det tredje sättet i vilket vi kan vara del i att lammet som blev slaktat ska få ta emot belöningen för sitt lidande och detta är att gå.

- Vi ska alla gå ut till vår omgivning och må vi precis som Apg 1:8 börja i vårt Jerusalem här i Göteborg, vidare att vi går ut i Judéen, Västergötland, Samarien som får representera Sverige och till jordens yttersta gräns.

Och på ett sätt så har genom globaliseringen av världen missionsfältet kommit till oss.

- Just du kan vara del i att nå ut till onådda folk i din omgivning. Flyktingarna bokstavligen väller in i vårt land och något av ett drömscenario äger rum för dem av oss som vill nå dessa onådda människor.

Jag har själv varit missionär i både Mellanöstern och Nordafrika och där så lever man ständigt med risken att kunna bli fängslad och utsparkad för minsta lilla sak, något som till och med min fru har fått erfara.

- Här i Sverige så behöver vi inte frukta att hemliga polisen kommer och knackar på vår dörr och slänger oss i fängelse för att vi berättar evangeliet.

Vi har den största möjligheten någonsin att nå många av dessa folkgrupper som idag är mer öppna för evangeliet än de någonsin har varit.

- I Bergsjön där många av oss bor så finns det över 144 olika nationaliteter och troligen hundratals onådda folkgrupper representerade.

Med flyktingarna som strömmar in i vårt land så har vi en möjlighet som missionärer inte ens kunde drömma om att nå dessa människor med evangeliet.

- Låt oss inte bara stå och kolla på utan må vi gå ut till flyktingförläggningarna och till våra grannar och frimodigt förkunna evangeliet.

Ytterst så är alla människor flyktingar på flykt bort ifrån Gud och hans dom.

- Men vi har ett underbart budskap hur människan kan få bli förlåten och få börja den mest fanatiska underbara gemenskapen med Gud som en älskande far.

Vi har ett budskap att människan inte längre behöver fly bort ifrån Guds vrede pga. att Jesus genom sin död och uppståndelse har tagit bort fiendskapen mellan Gud och människa för alla som omvänder sig och tror evangeliet.

- Det är detta vi är kallade att förkunna.

Och låt oss inte glömma svensken med avkristnandet av vårt land. Om inte något händer så kommer svenskarna snart att bli en onådd folkgrupp. Vi måste ta vårt ansvar och nå ut.

- Samtidigt så låt oss inte glömma att vi i Sverige behöver skicka ut mer missionärer för att nå ut till världens onådda folk.

Jag skulle be er alla att göra en sak: Ställ er frågan, hur kan jag på bästa sätt förhållas Gud med mitt liv?

- Tiden tickar och många av oss, mig inkluderat har redan kastat bort våra liv genom att leva för vår egen njutning och ära istället för Guds.

Ställ dig frågan: Hur kan jag på bästa sätt leva mitt liv för att vara del i att lammet som blev slaktat ska få ta emot belöningen för sitt lidande?

- För en del av er så betyder det att ni ska fortsätta göra precis det ni gör just nu.

Men för andra så betyder det att för att ni skulle förhållas Gud på mest möjliga sätt att ni bör göra något helt annat än vad ni gör just nu.

- Lova mig att ställa er själva frågan: Hur kan jag på bästa sätt förhållas Gud genom mitt liv.

Och glöm inte att leva ditt liv med fokuset att vara del i att lammet som blev slaktat ska få ta emot belöningen för sitt lidande.

Min bön, likt John Piper i hans bok: "Don't waste your life, en bok som Reformedia snart kommer att ge ut på svenska som jag verkligen kan rekommendera är att inga av oss i slutändan skulle säga: "Jag kastade bort det, jag kastade bort mitt liv."

- Det är inte försent att börja leva ditt liv med syftet att förhållas Gud så mycket du kan med ditt liv.

Även om många av oss kan säga att vi redan kastat bort många år av våra liv, så kan principen från Joel 2:25 tillämpas in i våra liv att Herren ska återställa de år som gräshopporna har ätit.

- Nu så är det år 2015. Om mindre än två årtionden kommer det vara 300år sedan Johann Leonard Dober and David Nitschman klev på skeppet till Västindien och med hög röst ropade ut:

“Må lammet som blev slaktat ta emot belöningen för sitt lidande!”

- Under de två första åren av Herrnhutarnas mission så dog 22 Herrnhutar och två blev fångslade.

Herrnhutarnas arbete på Västindien kom att fortgå i 50år då församlingar planterades och över 13000 nyomvända blev döpta innan någon annan missionär anlände till Västindien.

- Året är 2015, kommer du att ta missionsbefallning på allvar. Det finns fortfarande 6821 onådda folkgrupper och av dessa finns det 3232 folkgrupper där det inte bedrivs någon församlingsplanterande verksamhet.

Samtidigt så strömmar det in människor från dessa onådda folkgrupper till Sverige.

- Vi vet redan slutet från Upp 5:9 och 7:9 med en oräknelig skara inför Guds tron vilka lammet med sitt blod har köpt från alla stammar, språk, folk och folkslag.

Men fortfarande så är det många stammar, språk, folk och folkslag som inte har blivit nådda med evangeliet.

- Vad kommer du att göra för att för att på bästa sätt leva ditt liv så att lammet som blev slaktat må ta emot belöningen för sitt lidande.

Kasta inte bort ditt liv!