

I Jes 29:13 som finns i vårt stycke för idag så står det: **”Herren har sagt: Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud.”**

- Här så hade vi ett folk som nalkades Gud med sin mun och ärade honom med sina läppar men vars hjärta var långt ifrån honom.

Dom levde bland Guds förbundsfolk och hade lärt sig ett beteendemönster men deras hjärtan var långt ifrån Herren.

- Dom tjänade Gud med sina läppar men inte med sina liv. Samtidigt som man prisade Gud, sa sig vara del i Guds folk så förkastade man Gudsordet som Jesaja kom att föra fram till folket.

Man tog det man ville ha från Guds ord och avvisade det man inte gillade och inte kände sig bekväm med. Man ville bara lyssna på det som kliade i ens öron

- Detta är skrämmande likt vår tid. Å ena sidan så har vi bibelkritiken där många börjat förkasta Bibelns ofelbarhet och inspiration.

Här så har vårt land påverkats mycket av liberalteologin och den så kallade neo ortodoxa teologin som båda sätter människan före auktoriten i Guds ord.

- Man säger att om något känns bra för dig så är det Guds ord för dig. Men om det inte känns bra så är det inte Guds ord för dig.

Problemet med dessa system är att de helt urholkar auktoriteten i Bibeln och sätter människan över Gud och Bibeln. Det är i själva verket avgudadyrkan, där man gör sig själv till Gud.

- Dessa teologiska systems inflytande är långt mer utbredda än vad vi tror och ofta förkläda och fördunklade så att den vanliga kyrkobesökaren inte ska upptäcka dom.

Man säger det som kliar folk i öronen men undviker det som man inte gillar.

- Å andra sidan så löper vi som Bibeltroende också risken att inte ta vara på Guds ord.

Det är lätt att vi undviker vissa delar av Bibeln som vi känner oss obekväma med eller inte förstår.

- Men även om vi accepterar allt som står i Guds ord och är villiga att underordna oss det så behöver vi fråga oss själva: tar vi verkligen vara på Guds ord i våra liv.

Låter vi det få sjunka ner i våra hjärtan och gensvarar på det som det har att säga.

- Tillber vi Gud bara med våra läppar eller får hans ord genomsyra och förvandla våra liv där vi villigt underordnar oss Guds ord på alla områden av våra liv?

I vår text för idag i Jes 28-29 så kommer vi få se resultatet av om vi tar vara på Guds ord eller ej?

- Kontrasten är mellan verop över den dom som kommer över dem som förkastar Guds ord och löftet om den välsignelse som väntar dem som tar till sig Guds ord. Låt oss läsa Jes 28 tillsammans.

[Bibelläsning Jes 28, bön]

**¹Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män,
du vissnande blomma av hans strålande härlighet
på bergskränet ovanför de vinberusades bördiga dal.**

**²Se, från HERREN kommer en som är stark och mäktig,
lik en hagelskur, en förödande storm,
lik en flod med väldiga, översvämmande vatten,
som med makt slår allt till jorden.**

³Den stolta kronan av Efraims druckna män trampas då under fötterna.

**⁴Den vissnande blomman av hans strålande härlighet
på bergskränet ovanför den bördiga dalen**

skall bli som ett tidigt moget fikon före sommaren:
Så snart någon får syn på det slukar han det,
medan det ännu är i hans hand.

⁵På den dagen skall HERREN Sebaot bli en härlig krona
och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk.

⁶Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt
och en styrka för dem som driver fienden på porten.

⁷Men också dessa raglar av vin
och vinglar av starka drycker.

Både präst och profet raglar av starka drycker.

De är berusade av vin
och vinglar.

De raglar när de profeterar,
de stapplar när de skipar rätt.

⁸Alla bord är täckta med vämjeliga spyor,
det finns ingen ren fläck.

⁹”Vem kan han lära förstånd?

För vem förklarar han budskapet?

Dem som just är avvanda från modersmjölken,
nyss tagna från modersbrösten?

¹⁰Ty det är bud på bud, bud på bud,

ljud på ljud, ljud på ljud,
lite här, lite där!”

¹¹Ja, genom stammande läppar
och på främmande språk

skall han tala till detta folk,

¹²han som en gång sade till dem:

”Här är viloplatsen, låt den trötta vila.

Här är vederkvickelse.”

Men de ville inte höra.

¹³Och HERRENS ord blev för dem

”bud på bud, bud på bud,

ljud på ljud, ljud på ljud,
lite här, lite där.”

Så skall de, bäst de går,

falla baklänges och krossas,

bli snärjda och fångade.

**¹⁴Hör därför HERRENS ord, ni hånare,
ni som härskar över folket här i Jerusalem.**

¹⁵Ni säger:

**”Vi har slutit förbund med döden,
vi har ingått fördrag med dödsriket.**

**När gisslet far fram som en översvämmande flod,
skall det inte nå oss,**

**ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt,
falskheten till vårt gömställe.”**

¹⁶Därför säger Herren HERREN så:

**Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten,
en dyrbar hörnsten,
en fast grundval.**

Den som tror på den behöver inte fly.

**¹⁷Och jag skall låta rätten vara mätsnöret
och rättfärdigheten sänklodet.**

**Hagel skall slå ner lögnens tillflykt,
vatten skall skölja bort gömstället.**

**¹⁸Ert förbund med döden skall upplösas,
ert fördrag med dödsriket skall inte bestå.**

**När gisslet far fram som en översvämmande flod,
skall ni bli nertrampade av det.**

¹⁹Så ofta det far fram, skall det träffa er.

**Morgon efter morgon skall det fara fram,
ja, både dag och natt.**

Det blir bara förfäran när man förstår budskapet.

**²⁰Ty sängen är för kort att sträcka ut sig på,
täcket för smalt att svepa in sig i.**

**²¹Ja, HERREN skall resa sig som på Perasims berg,
och han skall vredgas som i Gibeons dal
för att utföra sitt verk, sitt främmande verk,
och fullgöra sitt arbete, sitt förunderliga arbete.**

²²Sluta nu med ert hån,

**så att era band inte dras åt ännu hårdare,
ty jag har hört från Herren, HERREN Sebaot
om förödelse och orubbligt beslutad straffdom över hela jorden.**

**²³Lyssna och hör min röst,
akta på vad jag säger.**

**²⁴När åkermannen vill så,
plöjer han då ständigt**

och hackar upp och harvar sin åker?

**²⁵Är det inte så att när han har berett marken,
strör han ut svartkummin och kryddkummin,
sår vete i rader och korn på dess plats
och spältvete i kanten.**

**²⁶Ty hans Gud har undervisat honom
och lärt honom det rätta sättet.**

**²⁷Man tröskar inte heller svartkummin med tröskvagn
och låter inte vagnshjul gå över kryddkummin,
utan man klappar ut svartkummin med stav
och kryddkummin med käpp.**

**²⁸Brödsäden mals och tröskas inte i det oändliga,
man driver inte ständigt sina vagnshjul och hästar över den.
Man vill ju inte tröska sönder den.**

**²⁹Också detta kommer från HERREN Sebaot,
underbar i råd och stor i vishet.**

- Vi har nu gått igenom de 2 första blocken av Jesaja, först i kap 1-12 som förklarar bakgrunden till boken med folket avfall, Jesajas kallelse, löftet om Messias och en vädjan till folket att omvända sig.

När Jesaja profeterade innehållet i dessa kapitel så hotades landet av en invasion från Assyrien. I denna situation så vädjar Jesaja till folket att vända om till Gud och förtrösta på honom och inte på människor och avgudar.

- I nästa block i kap 13-27 så ser vi Guds dom över alla de nationer som Juda var frestade att förtrösta på istället för på Herren.

Dessa kapitel handlar om hur Gud kommer att döma denna värld men hur det finns en underbar framtid med Gud i den nya staden Jerusalem för de som förtröstar på Herren.

- I det tredje blocket av boken i kap 28 till 39 så går vi in i en ny period av Jesajas liv och tjänst. I kap 1:1 så nämns de 4 kungar under vilka Jesaja var verksam.

Denna del av boken utspelar sig under den sista av dessa kungars styre. Nämligen när Hiskia var kung.

- Fortfarande så hotas Guds folk av Assyrien och kap 36-39 kommer gå in på en speciell historisk händelse år 701 f.Kr. då Sanherib kom att inta alla befästa städer i Juda och gjorde sig redo för att också inta Jerusalem.

Kap 28-35 förbereder oss på denna historiska händelse som hotade hela Judas existens och vi får här möta Jesajas profetior med varningar och löftet om hopp till folket och Hiskia om de skulle gensvara till Guds ord.

- Vårt land står också på branten till dess fall och även om Jesajas ord var skrivna för ungefär 2700 år sedan så är dom minst lika viktiga för oss i Sverige idag.

Kommer vi som land, vi som församling och vi som individer att ta vara på Guds ord som Jesaja här förmedlar.

- Verop och löfte om välsignelse står på spel. Den som har öron att höra med må höra vad Guds ord har att säga till oss.

Kommer ni ihåg kapitel 5 med liknelsen om vingården. I detta kapitel så gav Jesaja 6 verop.

- Här i kap 28-33 så ger han oss på nytt 6st verop. I dag ska vi kolla på de tre första i kap 28-29.

Något jag vill att ni ska lägga noga märke till är att i kontrast till dessa verop så ger Jesaja löften om välsignelser till de som tar vara på Guds ord.

- Låt oss då kolla på det första veropet som beskrivs i kap 28.

**¹Ve dig, du stolta krona av Efraims druckna män,
du visnande blomma av hans strålande härlighet
på bergskrönet ovanför de vinberusades bördiga dal.**

- Jag har valt att dela in avsnittet med det första veropet i tre delar:
 - A. En förgänglig eller evig krona, vilken söker du? (28:1-6)
 - B. Vilket ord tar du vara på: Guds eller människors? (28:7-22)
 - C. Liknelsen om jordbrukaren: Guds visa handlande (28:23-29)

Låt oss då titta på det första avsnittet. En förgänglig eller evig krona, vilken söker du?

- Här i början på kapitel 28 så talar Jesaja till Nordriket, Israel. På den här tiden så var Bibelns Israel indelat i två länder. Nordriket som hette Israel och Sydriket som hette Juda.

I v.1-6 så tilltalas Nordriket. I detta stycke så sätts två kronor i kontrast och vi ser här resultatet av om man tar vara på Guds ord eller ej.

- När det gäller den första kronan, ve dig du stolta krona av Efraims druckna män så syftar denna krona på huvudstaden i Nordriket, Samarien som låg på ett bergskrön med utsikt över en bördig dal.

Det var denna stad som Efraim som fungerade som en representant för Nordriket hade sin stolthet i.

- Men denna krona ska trampas under fötterna och Herren ska enl. v.2 sända en som är stark och mäktig, lik en hagelskur, en förtärande storm, lik en flod med väldiga översvämmande vatten som med makt slår allt till jorden.

I denna vers så beskrivs Assyrien på liknande sätt som hon tidigare beskrivits i Jes 8:7-8.

- Assyrien som kom att förstöra Israels krona, Samarien och föra bort dess invånare i fångenskap.

Här så har vi denna världens krona som kommer att förstöras och istället enl. v.5-6 så ska HERREN Sebaot (härskarornas Herre) bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk.

- Frågan för oss är: Söker vi den förgängliga kronan i denna världen eller söker vi den eviga kronan.

Samarien var en representant på stolthet och självupphöjelse precis som Babel i 1 Mos 11 som ville göra sig själv ett namn.

- Tar vi vara på Guds ord och där med söker den eviga kronan eller söker vi i självupphöjelse och denna världens beröm.

Lever vi för oss själva eller lever vi för Gud och hans ära?

Precis som i vår tid så levde majoriteten i Israel för den förgängliga kronan.

- Men samtidigt så hade Gud en kvarleva som tog vara på Guds ord och levde för honom och så är det idag.

Må vi vara del av denna kvarleva och genom våra prioriteringar och sett att leva bekräfta att vi lever för den eviga kronan att Gud ska få bli upphöjd och inte vi.

- I nästa del i v.7-22 så får vi kontrasten mellan att ta vara på Guds eller människors ord.

I v.7 så förflyttas fokuset till Juda rike och hur de ska gensvara till det assyriska hotet.

- Och frågan är hur ska vi gensvara till hotet där vårt land allt mer håller på att förfalla?

Kommer vi att ta vara på Guds eller människors ord?

- I v.7-8 så ser vi hur de som andligt skulle leda nationen vara druckna.

Ordet här för berusade som ofta översätts med att vara förvirrade betyder i sin grundform att sväljas.

- Det var inte bara det att dom hade svält vinet, utan vinet hade svält dom. De kontrollerade inte vinet utan vinet kontrollerade dem.

När det står i slutet på v.7 att de ragglar när de profeterar så står det ordagrant på hebreiska att de raglar eller stapplar när de ser.

- De som borde ha varit klarsynta raglade och var berusade med vin. De saknade andlig skärpa och klarsynthet eftersom de hade förkastat Guds ord.

Med sin synd förorenade de hela landet så att alla bord symboliskt var täckta med spyor så att det inte fanns en oförorenad plats.

- Det är inte bara alkohol som vi kan vara berusade med utan så många andra saker som kan få ta Guds plats i våra liv såsom t.ex. pengar, framgång, ära, berömmelse och högmod som hindrar oss från att se klart.

Här så är en varning till kyrkans ledare och dess folk. När de som ska leda församlingen inte tar vara på Guds ord och blir fyllda med annat så förlorar de sin skärpa och syn och leder folket fel.

- Be gärna för oss som predikar här i församlingen att Herren skulle ge oss klarsynthet och urskiljning att verkligen ta vara på Guds ord och att inget skulle få komma in som gör att vi förlorar skärpan.

Hur är det med just dig? Är det någon synd eller berusning som du behöver omvända dig ifrån för att du ska kunna se klart?

- När det gäller Jesajas ord till profeterna och prästerna i v.9-10 så uppenbaras här deras andliga blindhet när de säger:

⁹”Vem kan han lära förstånd? För vem förklarar han budskapet? Dem som just är avvanda från modersmjölken, nyss tagna från

modersbröstat? ¹⁰Ty det är bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där!”

- Vers 10 på hebreiska är obegripligt och låter som bäbis språk. För dessa ledare så var Jesajas ord som en bäbis obegriplig ljud så som ba, ba, ba, ga, ga, ga.

De ville inte lyssna på profeten och förkastat Gud som i v.12 hade sagt om löfteslandet: **”Här är viloplatsen, låt den trötta vila. Här är vederkvickelse.” Men de ville inte höra.**

- Följden blev att Gud kom att låta förbundsförbannelsen i 5 Mos 28:49 komma över dem och sände över dem ett folk vars språk de inte förstod.

De hade hånat Jesajas och Guds ord som obegripliga och här sänder nu Gud Assyrien vars språk de inte kunde förstå till doms för dem.

- Vers 11 Ja, genom stammande läppar och på främmande språk skall han tala till detta folk, citeras av Paulus i 1 Kor 14:21 där han talar om att tungomålstalandet är ett tecken för de som inte tror.

Här i Jesaja så var det också ett tecken, ett tecken till doms när folket inte förstod språket från den assyriska fienden som Gud kom att sända för att man inte tog till vara på Guds ord.

- På samma sätt som man hade hånat Jesajas ord som obegripligt bäbistal i v.10 så skulle i v.13 nu Assyriernas språk bli dem lika obegripligt som en bäbis jollrande.

I v.14 så vädjar Jesaja till Judas ledare att höra Guds ord. ¹⁴**Hör därför HERRENS ord, ni hånare, ni som härskar över folket här i Jerusalem.**

- Det hebreiska ordet för att höra har också en nyans av att lyda.

I vers 15 så använder Jesaja ironiska ord om dem som dom själva inte skulle ha uttryckt. Men genom dessa visar Jesaja sarkastiskt på dårskapen i deras handlande.

- **¹⁵Ni säger: "Vi har slutit förbund med döden, vi har ingått fördrag med dödsriket. När gisslet far fram som en översvämmande flod, skall det inte nå oss, ty vi har gjort lögnen till vår tillflykt, falskheten till vårt gömställe."**

Vad innebar det då att ingå ett förbund med döden? Gisslet som far fram och den översvämmande floden som man påstod inte skulle nå dem var Assyrien som finns tydligt beskrivet i kap 8:7-8 som en översvämmande flod som svämmar över in i landet.

- Förklaringen till detta förbund får vi i kap 30-31. Judas ledare hade slutit ett förbund och ingått en allians med Egypten mot Assyrien.

Det var detta som Jesaja kallade att sluta förbund med döden. Man skrev på sin egen döds dom.

- Istället för att söka Herren som Jesaja hade varnat dem att göra så hade de låtit sig övertalats av Egypten att ingå ett förbund med dem.

De hade tagit vara på människors, Egyptens ord istället för på Herrens och fick nu ta konsekvensen av den assyriska invasionen.

- Här så har vi en läxa att lära oss. Tar vi vara på Guds ord eller tar vi vara på människors ord som går i strid med Guds ord.

I dagens samhälle så är det så många röster som slåss om vår uppmärksamhet som står in motsats till Bibeln och många som kallar sig kristna ger efter för dessa röster.

- Nu är inte längre vi kristna i majoritet när det gäller frågor som att Bibeln lär att sex utanför äktenskapet, homosexualitet och abort är synd.

För kanske 50 år sedan så var våra åsikter i majoritet. Men nu så attackeras de. Vad som tyvärr händer idag är att många som kallar sig kristna ger efter för världens övertalning.

- Men vad de i själva verket gör är att de gör sig till mottagare av veropen istället för löftena här i texten.

Ytterst så handlar det om vi vill underordna oss Guds ord eller inte.

- I nästa vers så får vi möta Guds ord personifierat. Nämligen Jesus Kristus.

Mitt under den väntande invasionen där Assyrien hotade att förstöra landet så ger Jesaja detta fantastiska löfte till de som hörsammar hans ord.

V.16 Därför säger Herren HERREN så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.

Här så kommer vad Allan Harman kallar ett av de tre största uttalandena om tro i GT tillsammans med 1 Mos 15:6 om Abraham, att hans tro räknades honom till rättfärdighet och Hab 2:4 att den rättfärdige ska leva av tro.

- Mitt i den omvälvande prövning som väntar landet så har Gud satt en fast punkt i tillvaron, en grundsten som inte kan rubbas och den som tror på den behöver inte fly.

I NT i Rom 9 och 10 samt 1 Pet 2 så identifieras denna hörnsten med Jesus.

- Till de som inte hörsamar Guds ord så är Jesus, denna hörnsten en klippa till fall.

Men till de som tror på honom så är han en klippa till räddning.

- Jesaja går vidare med att säga att Gud ska förstöra de gömställen som folket flydde till och ska förstöra deras förbund med döden och låta det gå om intet.

I den dom som kommer genom Assyrien så står det i vers 21-22 ²¹Ja, **HERREN skall resa sig som på Perasims berg, och han skall vredgas som i Gibeons dal för att utföra sitt verk, sitt främmande verk, och fullgöra sitt arbete, sitt förunderliga arbete.** ²²Sluta nu med ert hån, så att era band inte dras åt ännu hårdare, ty jag har hört från Herren, **HERREN Sebaot om förödelse och orubbligt beslutad straffdom över hela jorden.**

- Herren ska resa sig som på Perasims berg, platsen där han gav seger åt David mot filisteerna i 2 Sam 5:20 och han ska vredgas som han gjorde i Gibeons dal då han gav Josua seger i Jos 10:9-15.

Men denna gång eftersom folket vägrar att lyssna och lyda så ska Herren vända denna dom emot hans eget folk. I Gibeons dal sände Gud hagelstenar över fienden och i v.17 så beskriver Jesaja hur hagel ska förstöra lögnens tillflykt.

- Dom lyssnade till människors lögnaktiga ord och inte till Gud. De ord som Jesaja profeterade över Juda är lika verkliga idag för oss.

Gud har redan sänt Assyrierna till doms för Israel och Juda, men slutet på v.22 väntar fortfarande sin fulla uppfyllelse om hur Herren Sebaot kommer sända förödelse och orubblig straffdom över hela jorden.

- Guds dom kommer, men samtidigt så har Herren sänt Jesus, den beprövade grundstenen, en fast grundval så att de som tror på den inte behöver fly.

Frågan är tar vi vara på människors ord likt Juda gjorde med Egyptens ord, eller tar vi vara på Guds ord?

- Människors ord kan inte rädda dig från domens och Guds vredes dag. Alla världens religioner är människogjorda och kan inte rädda dig.

Det är bara i Guds ord som vi finner räddning. Det är bara Jesus Guds ord personifierat som kan rädda oss.

- Jesus kom och levde ett perfekt liv, där han dog i syndares ställe och tog på sig den vrededom som vi förtjänar.

Om vi vänder oss bort från vår synd till Jesus och tror att han dog istället för oss då behöver vi inte fly.

- Då får vi räddning från den kommande vreden till den mest underbara person som finns.

Fly bort från människors förledande ord och förtrösta på Guds ord, Jesus och du blir räddad.

- Den sista delen av detta första verop hittar vi i v.23-29 där vi blir givna liknelsen om jordbrukaren: Guds visa handlande (28:23-29)

Här så jämförs Guds visa handlande med hans folk med en jordbrukare. Precis som en jordbrukare inte plöjer sin åker ständigt så gör inte heller Gud det.

- Syftet med Guds handlande är inte att han ständigt ska döma och tukta folket utan att de ska upprättas och bära frukt genom den säd som åkermanen sår.

Och precis som jordbrukaren hanterar olika typer av grödor på olika sätt så gör också Gud det med oss.

- Gud är alltigenom vis och har sitt folks andliga bästa i fokus. Han hanterar oss individuellt i just våra situationer för att ta hand om oss på bästa sätt.

Gud som är suverän vet precis hur varje gröda, varje person ska hanteras och han handskas med oss individuellt på olika sätt efter hans visa handlande där han har vårt andliga bästa i fokus.

- Så låt oss ta vara på hans ord och handlande och förtrösta på att Gud vet bäst när han hanterar oss olika i våra olika omständigheter.
- I Kapitel 29:1 så får vi möta det andra veropet i v.1-14.

För det första så ser vi i v. 1-8 hur Herren kommer att segra över både sitt folk och sina fiender.

- I v.1-4 så ser vi Guds tuktan över sitt folk och i v.5-8 hans straff över hans fiender.

I v.1-4 så kommer veropet över Ariel som i vers 8 förklaras som Sions berg, alltså Jerusalem.

- Ariel betyder altarhärd och syftar på platsen där Guds förtärande vrede blir stillad genom brännoffer.

I v.2 så säger Herren att han ska försätta Ariel (Jerusalem) i svårigheter. Där ska bli sorg och jämmer och staden ska vara en verklig Ariel, en altarhärd.

- Hela staden ska vara som en stor altarhärd där Gud kommer att sända sin doms eld för att stilla hans brinnande vrede.

Gud kom att använda Assyrierna till doms och tuktan för hans folk. Dels så kom de av folket som förkastat Guds ord att dömas men också de som var hans sanna barn att tuktas och renas.

- Men samtidigt i v.5-8 så kommer Gud att döma de folk som dragit ut mot Jerusalem.

Guds dom är idag verksam över Sverige och aposteln Petrus säger i 1 Pet 4:17 att domen börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad ska då slutet bli för dem som inte lyder evangelium.

- En dom går ut över vårt land där vi som bekänner oss som kristna tvingas ta ställning. Ska vi följa Guds ord eller denna världs?

Det är som när Elia möte Baalsprofeterna och trädde fram inför folket och sa: Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Men om det är Baal så följ honom.

- Vi kan inte ha både denna värld och Gud, vi kan inte kompromissa med människors ord och samtidigt ha Guds.

Vi är på väg in i en mycket svår tid andligen i vårt land där vi kommer att få lida förföljelse för vår tro.

- Du måste ta ställning: Ska du följa Gud eller människor. Guds ord eller människors. En evighet står på spel.

Precis som när Gud sände domen över Ariel (Jerusalem) så var den till doms för dom bland folket som hade förkastat Gud, men också till rening för kvarlevan av hans folk.

- Låt oss inte bli missmodiga när vi går in i en svår tid utan se det som en Guds tuktan över hans församling för att rena och helga oss för hans ära.

Samtidigt som Guds vrede manifesterar sig i vårt land enl. Rom 1 så kan vi som har blivit frälsta veta att Gud inte har bestämt os till vreden utan att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus i 1 Thess 5:9.

- Jesus tog på sig Guds vrede för oss så att vi inte behöver komma under Guds vrede.

Den andra och sista delen över vårt andra verop ser vi i v.9-14 som talar om andlig blindhet för dom som inte tar vara på Guds ord.

- Här så har vi ett folk i v.13 som nalkas Gud med sin mun och ärar honom med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån honom. Därför är Gudsfruktan bara ett inlärt människobud.

Här så kallas inte folket, mitt folk utan detta folk, i åtskillnad till Jesaja och kvarlevan.

- Genom yttre tillbedjan och efterföljande av människobud så försökte folket dölja att deras hjärtan var långt ifrån Gud.

Istället för att leva i lydnad till Guds ord så följde dom lagiskt människotraditioner.

- David Jackman skriver om denna vers: "Människogjord lagiskhet kommer alltid att vara attraktiv för den är självrättfärdigande, beror på gärningar och har inget behov av att underordna sig Guds mäktiga hand."

Jesus citerar denna vers när han varnade för fariséernas och de skriftlärdas hyckleri.

- Det är så lätt att bara kopiera ett religiöst beteendemönster och tro att vi kan förtjäna Guds favör och acceptans.

Konsekvensen av att folket har förkastat Guds ord är att Gud sänder andlig blindhet över dem.

- Här så beskrivs deras ledare som druckna, men inte av vin och starka drycker utan att Herren har utgjutit en ande av djup sömn över dem och tillslutit deras ögon.

Här så går orden som Jesaja fick vid sin kallelse i Jes 6 i uppfyllelse hur Gud förhärdar och förblindar folket.

- Även NT talar om detta hur Gud i den sista tiden i 2 Thess 2:11-12 kommer sända andlig blindhet:

Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen¹² och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

- Vilka är det som Gud sänder villfarelsen över: Jo i versen innan: de som inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta.

Även om vi ännu inte har sett 2 Thess 2 uppfyllt så ser vi en försmak på dessa ord, hur Gud sänder villfarelse över så kallade kristna som inte vill underordna sig Guds ord.

- Detta är livsfarligt, om man inte tar emot hela Guds ord och är villig att underordna sig det så blir man föremål för villfarelse och andlig blindhet.

Det är som när Jesus helade den blinde mannen i Joh 9 då de religiösa ledarna vägrade att erkänna detta.

- De religiösa ledarna som skulle sett Jesus var blinda av sin synd men den blindfödde mannen fick genom ödmjuk tro ta emot Guds nåd och sin syn.

Vad som hände var vad Jesus säger i Joh 9:39 **Till en dom har jag kommit i världen, för att de som inte ser skall se och för att de som ser skall bli blinda.**

- Ytterst sätt så är alla människor andligt blinda från födseln och det är genom pånyttfödelsen som vi får andlig syn.

Låt oss i ödmjukhet påminna oss om att vi också var andligt blinda från födseln och att det endast är genom Guds nåd som vi nu kan se.

- Men här i Jesaja så talas om en speciell blindhet Gud sänder över folket för att de förkastar hans ord och istället följer mänsklig vishet.

Det är detta som Paulus talar om i 1 Kor 1 där han i v.19 citerar Jes 29:14 om att Gud ska göra de visas vishet om intet och slå ner de förståndigas förstånd.

- För de som inte tar vara på Guds ord, utan istället mänsklig vishet och människors ord så är korset en dårskap, men för oss som blir frälsta så är det en Guds kraft.

Må vi i ödmjukhet ta vara på Guds ord och i frimodighet förkunna evangeliet för andra.

- I detta låt oss vara medvetna om att vissa när de hör evangeliets förkunnelse kommer att få andlig syn medans för andra att det kommer leda till blindhet om de förkastar ordet.

Låt oss avslutningsvis kolla kort på det sista veropet i vår text i vers 15-24 där vi ser Guds suveränitet över både stolta och ödmjuka.

I V.15-16 så står det: ¹⁵**Ve dem som går ner i djupen för att dölja sina rådslag för HERREN, som bedriver sina verk i mörkret och säger: "Vem ser oss, och vem känner oss?"** ¹⁶**Hur dåraktiga är ni inte! Skall leret anses lika med krukmakaren? Skall verket säga om sin mästare: "Han har inte gjort mig"? Eller skall det formade säga om honom som har format det: "Han förstår ingenting"?**

- Här så utropas ett verop över de som tror att de kan utforma sina planer oberoende från Herren och dölja det för honom.

I kontexten så syftade Jesaja på ledarna i Juda som slöt förbund med Egypten.

- Vi kan inte dölja något för Herren, han är allvetande och suverän.

Här så visas deras dårskap där de försöker agera utan Herren och Jesaja använder bilden av lera och en krukmakare.

- Den formade leran kan inte argumentera med sin skapare. Deras oberoende från deras skapare visar på höjden av deras högmod.

Paulus hänvisar till denna vers i Rom 9 när han beskriver Guds suveräna handlande med Israel.

- Vilka är vi att sätta oss upp mot vår skapare? Vilka är vi att tro oss veta bättre än honom?

Låt oss istället underordna oss vår suveräne Gud som vet vad som är bäst för oss.

- Jesaja slutar inte detta stycke med ve och förbannelse utan istället så får vi hopp om återupprättelse.

Även om domen väntar Juda som har förkastat Gud så lämnar han inte folket där utan ger ett löfte om återupprättelse för dom som hörsammar Guds ord.

- Assyrierna skulle komma att skövla och förstöra landet. Men säger Herren i v.17: **ännu en liten tid och Libanon ska förvandlas till ett bördigt fält, och det bördiga fältet ska räknas som vildmark.**

Ultimat så får detta sin uppfyllelse i den messianska tiden då det som idag är ett bördigt fält ska ses som en vildmark i jämförelse med den frodighet som Herren skapar.

- Men det är inte bara landet som ska återupprättas utan även folket på det individuella planet då blindheten och dövheten som nu råder bland folket inte ska förbli.

V.18-19 ¹⁸Den dagen skall de döva höra bokens ord och de blindas ögon se ur dunkel och mörker. ¹⁹De ödmjuka skall få allt större glädje i HERREN, de fattigaste bland människor skall fröjda sig i Israels Helige.

- Här så ser vi hur Gud i sin suveränitet inte bara sänder dom utan också räddning där människor får andlig syn och hörsel.

De ödmjuka och fattiga talar i dessa verser talar om kvarlevan av Guds folk. Frälsningen uppenbaras här hur vi inte bara blir frälsta från dom utan till att glädjas i Herren där vi får njuta av honom för evigt.

- Detta har Gud i sin suveränitet beslutat. På samma gång ska han också se till i v. 20-21 att det blir slut på våldsmän, hånare och de som kommer människor på fall.

De ska inte finnas i Guds rike. Det är som Upp 21 talar om att de inte ska få vara i den nya staden Jerusalem.

- Trots folkets misslyckande så kommer Gud att stå fast vid sitt löfte till kvarlevan av Abrahams avkomma.

Fastän Jakobs hus i och med den assyriska invasionen skulle komma att blygas så lovar Gud i v.22-24 att såsom han befriade eller ordagrant friköpte Abraham så ska han också friköpa sitt folk.

- Hans folk ska inte längre behöva blygas, då ska ingen längre tillbe Gud bara med sina munnar utan man ska då i gensvar till hans fantastiska frälsning hålla hans namn heligt och bäva för honom.

I v.24 så ska de som gått vilse i anden få förstånd, de missnöjda ska ta emot undervisning.

- Detta ger oss ett fantastiskt löfte och hopp. Även om vi kristna i denna tid kommer att bli förnedrade, att man försöker få oss att blygas och stå med skam som en utstött minoritet så har vi löftet om återupprättelse i den messianska tiden.

Gud själv i sin suveränitet lovar detta till hans kvarleva. Han kommer att befria dem som tar vara på hans ord.

- Vad vi behöver fråga oss är: Tar vi vara på Guds ord? Det finns så många frestelser idag som vill leda oss bort från Guds ord.

Dels så har vi utombibliska uppenbarelser och trender som försöker leda människor bort från Guds ord och sen så har vi frestelsen att kompromissa Bibeln och ge avkall på vissa sanningar.

- I denna svåra tid så måste vi dra nära till och förbli i Guds ord och ytterst att vi drar nära till Guds ord personifierat nämligen Jesus.

Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.

- Håll dig orubbligt fast i tron på Jesus och hans ord och du behöver inte fly.