

- År 410 e.Kr. blev Rom belägrat av "barbarer" och staden som var kallad "den eviga" kom att intas.

Dom hedniska invånarna skyllde intagandet på de kristna som hade övergett de romerska gudarna.

- Till denna anklagelse stod de kristna utan försvar eftersom dom hade sagt att Gud skulle försvara romarriket.

Det var i samband med detta som kyrkofadern Augustinus skrev sitt mest uttömmande verk, "Guds stad" i vilken han jämför den jordiska med den himmelska staden.

- Boken kom att bli en attack emot hednisk tro och innehöll en analys av världshistorien utifrån ett kristet perspektiv.

I Guds stad så försöker Augustinus att besvara varje tänkbart argument mot den kristna tron.

- Tiden som Augustinus levde i påminner i mångt och mycket om vår egen.

Vårt land och vår stad har inte likt Rom blivit intaget av en främmande arme, men vi har blivit invaderade av främmande filosofier och religioner.

- Avkristnandet och det moraliska förfallet i vårt samhälle har gått så fort att många av oss kristna är chockade och står svarslösa för allt det som sker.

Många kristna har haft tanken att kristendomen skulle invadera hela vårt samhälle och så händer detta.

- Det är i denna tid som profeten Jesajas undervisning om två städer kommer oss till hjälp.

Han talar om denna världens stad, denna världens system som på domens dag kommer att falla.

- Jesaja profeterar också om Guds stad, den nya staden Jerusalem där Guds folk för evigt kommer att få bo i underbar gemenskap med Gud.

Problemet som vi har är att vi just nu plågas av denna världens stad.

- Det var precis i denna situation som Jesaja befann sig och i vår text för idag så ger han oss verkligen hopp om hur vi ska kunna härda ut i denna tids svårigheter tills Guds ära kommer att uppfylla jorden.

Hur ska vi som kristna förhålla oss i den tid vi nu befinner oss, i väntan på att denna världens stad ska falla och i på att vi för alltid ska få åtnjuta Gud i den nya staden Jerusalem?

- Låt oss gå till Jesaja kap 24-27 och se vad Jesaja har att säga oss.

[Bibelläsning Jes 24, bön]

<sup>1</sup>Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den.

Han omvälver dess yta  
och skingrar dess invånare.

<sup>2</sup>Det går prästen som folket,  
husbonden som tjänaren,  
husmodern som tjänarinnan,  
säljaren som köparen,  
låntagaren som långivaren,  
den skuldsatte som borgensmannen.

<sup>3</sup>Jorden blir helt utplundrad  
och fullständigt ödelagd.

Ty HERREN har sagt detta.

<sup>4</sup>Jorden sörjer och tynar bort,  
världen försmäktar och vissnar bort,  
jordens stolta folk försmäktar.

<sup>5</sup>Jorden har blivit orenad under sina invånare,  
ty de har överträtt Guds undervisning,  
kränkt lagarna  
och brutit det eviga förbundet.

<sup>6</sup>Därför förtär en förbannelse jorden,

de som bor på den måste straffas för sin skuld.  
Därför tynar jordens invånare bort,  
bara några få är kvar.

<sup>7</sup>Vinmusten sörjer, vinstocken tynar bort.

Alla som var hjärteglada suckar.

<sup>8</sup>Det är slut med pukornas fröjd,  
de gladas sorl har upphört.

Det är slut med harpans glädje.

<sup>9</sup>Man dricker inte vin under sång,  
rusdrycken är bitter för dem som dricker den.

<sup>10</sup>Den öde staden ligger nerbruten,  
alla hus är stängda,  
ingen kan komma in.

<sup>11</sup>Ute på gatorna hörs klagorop över vinet.  
All glädje har förmörkats,  
all jordens fröjd har flytt.

<sup>12</sup>Bara ödeläggelse är kvar i staden,  
porten har slagits i spillror.

<sup>13</sup>Ty det skall bli på jorden bland folken,  
som när man slår ner oliver,  
eller som när man gör en efterskörd  
sedan vinbärgningen är avslutad.

<sup>14</sup>Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd.  
Från havet jublar de högt över HERRENS höghet:

<sup>15</sup>”Ära därför HERREN i öster,  
ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.”

<sup>16</sup>Från jordens ände hör vi lovsånger:

”Ära till den Rättfärdige!”

Men jag sade: Jag arme, jag arme, ve mig!  
Förrädare förräder.

Ja, med förräderi förräder förrädarna.

<sup>17</sup>Fruktan, fallgrop och snara väntar er,  
ni jordens invånare.

<sup>18</sup>Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop  
störtar i fallgropen,  
och den som kommer upp ur fallgropen

fångas i snaran.

Ty fönstren i höjden är öppna  
och jordens grundvalar skakar.

<sup>19</sup>Jorden brister, ja, den brister.

Jorden rämnar, ja, den rämnar.

Jorden vacklar, ja, den vacklar.

<sup>20</sup>Jorden raglar som en drucken.

Den svajar fram och tillbaka  
som en vakthydda i trädets topp.

Dess missgärning vilar tung på den.  
Den skall falla och inte mer resa sig.

<sup>21</sup>På den dagen skall HERREN straffa  
höjdens här uppe i höjden  
och jordens kungar nere på jorden.

<sup>22</sup>De skall samlas ihop  
som fångar i fånggroppen,  
de skall stängas inne i fängelse.

Efter lång tid når straffet dem.

<sup>23</sup>Då skall månen blygas och solen skämmas,  
ty HERREN Sebaot skall då vara konung  
på Sions berg och i Jerusalem  
och inför sina äldste, i härlighet.

- I vårt studie av Jesaja bok så har vi fått möta profeten som blev frälst, kallade och utsänd att predika till ett folk där majoriten hade avfallit och förhärdat sina hjärtan.

I kap 7-12 så varnade han Juda och Israel att vända om till Herren och förtrösta på honom istället för på människor.

- Och i kap 13-27 så får vi se hur Gud styr världshistorien och i tre cykler uppenbarar sin dom över de nationer som Juda var frestad att sätta sitt hopp till istället för på Gud.

I de två första cyklerna i kap 13-23 så har vi sett hur enstaka nationer kommer att dömas.

- Här i den tredje och sista cykeln så ser vi en allmän dom över hela världen samtidigt som vi får se Guds frälsningsplan för hans folk uppenbaras.

Och allt kretsar kring två olika städer. Denna världs stad som Gud kommer att döma, och den nya staden Jerusalem dit Guds folk kommer att bli räddade.

- Jag har valt att dela in dagens predikan i 4 punkter. En för varje kapitel.
1. Människornas eller denna världs stad som förstörs i kap 24. Här så uppenbaras Guds dom över denna värld.
  2. Guds stad upprättas i kap 25. Detta kapitel består av två lovsånger och den stora festmåltiden som vi kommer att njuta av i den nya staden Jerusalem.
  3. I väntan på Guds stad i kap 26. Där hoppet om framtiden varvas med den väntan vi nu har i tiden på att detta ska ske.
  4. Guds återupprättelse i den nya staden Jerusalem i kap 27.

Dessa fyra kapitel är genomsyrade av 5 lovsånger.

- Låt oss börja med att se för det första hur människornas stad kommer att förstöras i kap 24.

När vi ser på vårt samhälle och den ondska och omoral som får florerera så ger oss Jesaja här i kapitel 24 hopp om att allt detta en dag kommer att ta slut.

- Gud är den som slutgiltigt kommer att segra. I v.10-12 så beskrivs hur denna världs stad kommer ligga öde.

Ordet i v.10 för öde תִּהְיֶה är samma ord som förekommer i 1 Mos 1:2 jorden var öde och tom.

- Guds dom kommer att drabba denna världs stad så hårt att den likt jorden innan den skapades kommer att vara öde och tom.

Varför kommer då Guds dom? Förklaringen får vi i v.5:

**<sup>5</sup>Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet.**

- Ordet här för att ha överträtt Guds undervisning är תּוֹרָה som betyder lag.

Människorna har överträtt Guds lag. De har syndat och gjort uppror mot Gud. Det är därför domen kommer.

- Det eviga förbundet som här nämns som människorna har brutit var det förbund som Gud i 1 Mos 9:16 ingick med alla levande varelser till vilket regnbågen blev ett tecken.

Vad blir då följderna av domen? **V.1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare.**

- Denna jord kommer en dag att tömmas och ödeläggas då hela människligheten kommer att dömas av Gud.

Precis som när syndafloden kom över jorden under Noas dagar så kan ingen frångå domen förutom de som satt sin tillförsikt till Jesus.

- I v.2-3 så blir det tydligt att oavsett social status och inflyttande så är vi alla lika inför Guds dom.

Gud är inte partisk. Han kommer se till så att alla skyldiga som förkastat Jesus kommer att bli dömda och jorden kommer att bli fullständigt ödelagd.

- I v.4-13 så kommer allt det som gjort livet i denna världs stad hållbart och njutbart att förstöras.

Allt kommer att gå till spillo. I vad finner du och jag vår glädje och njutning? I det som denna världs stad har att erbjuda eller i Gud?

- Här i texten så ser vi hur alla människornas källor för glädje utanför Gud kommer att förstöras så som alkoholen.

Det kommer inte att spelas någon glädjefull musik. Istället så hörs klagorop.

- Denna världss stad kommer att vara öde och nerbruten, dess port att slåss i spillror.

Detta ger oss en termometer där vi kan mäta våra liv. Är det i denna världss stad i det som är förgängligt som vi har vår glädje och tillförsikt eller är det i Gud och Guds stad som vi har vårt hopp.

- Lever vi för det jordiska eller lever vi för det himmelska?

Mitt under beskrivningen av den kommande domen där en förbannelse förtär jorden och de som bor på den straffas för sin skuld där jordens invånare tynar bort så talar vers 6 om en kvarleva som i v.13 beskrivs som en efterskörd.

- Denna kvarleva av Guds folk från alla länder ska mitt under domen brista ut i tillbedjan:

**<sup>14</sup>Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet jublar de högt över HERRENS höghet: <sup>15</sup>”Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.” <sup>16</sup>Från jordens ände hör vi lovsånger: ”Ära till den Rättfärdige!”**

- Samtidigt som domen kommer över alla som förkastar Gud och vill hålla fast i deras ondska så kommer också Guds frälsning av hans folk.

Detta ser vi bland annat i Upp 5 och 7 hur de heliga tillber Gud inför hans tron.

- Vi ska inte tillbe Gud bara för hans frälsning utan även också för hans rättfärdiga domslut.

Det är det kvarlevan här gör och det är det Guds folk kommer att göra vid domens dag att som vers 16 säger ge ära till den rättfärdige.

- Ofta så hör vi människor klaga över all orättvisa och ondska som får försiggå i denna värld och man säger att om Gud är rättvis och rättfärdig så skulle han inte tillåta allt detta.

När vi hör rapporter om ISIS, as-shabab och boko haram som dödar våldtar och torterar civila såsom kvinnor och barn då kan vi blicka fram emot att Gud i sin rättfärdighet kommer att döma dessa förbrytare.

- Även om Guds dom är manifesterad idag så har hans slutgiltiga dom ännu inte kommit och detta pga. vad han säger i 2 Pet 3:9:

**Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.**

- Idag så är omvändelsens tid, men snart så kommer en tid då man inte kan omvända sig.

Den dag kommer då Gud i rättfärdighet kommer att döma alla ogärningsmän och syndare.

- Men just nu så befinner vi oss i väntan på denna dag. Jesaja är så tagen av denna tids hemskheter och den kommande domen att han just nu inte kan sjunga med i kvarlevans lovsång.

Istället säger han i slutet på v.16: Jag arme, jag arme, ve mig! Förrädare, förräder. Ja, med förräderi förräder förrädarna.

- Ve mig var samma fras som han tidigare hade sagt när han fick möta Guds helighet i kap 6.

Guds dom kommer och ingen kan fly undan från den. Det står i v.17-18:

**<sup>17</sup>Frukta, fallgrop och snara väntar er, ni jordens invånare. <sup>18</sup>Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar.**



- Här så används ett poetiskt språk där människor inte kan fly undan Guds dom. Undgår de förskräckelsens grop faller de i fallgropen och undgår de fallgropen så fångas de av snararan.

Fönstren i höjden eller himmelsens fönster är öppna precis som det var beskrivet när syndafloeden kom under Noas tid.

- Gud öppnar här himmelens fönster till doms och jorden skakar, vacklar och raglar som en drucken.

Dess missgärning vilar tung på den. Denna världens stad ska falla och aldrig mer resa sig.

- På den dagen ska Gud enl. v.21 straffa höjdens här uppe i höjden alltså andemakterna och jordens kungar nere på jorden.

Guds dom kommer att involvera hela skapelsen. Som så ofta i domsförkunnelsen så innefattas även rymden.

- Här så är det månen och solen som på hebreiska poetiskt är beskrivna som den vita och den varma som kommer att skämmas.

Guds dom kan inte undgås, den är på väg då hela denna världs stad med dess invånare kommer att bli dömda.

- Är du redo för Guds dom? Är du redo för domens fruktansvärda dag?

Då finns det ingen återvändo, ingen omvändelse. Då får vi ingen andra chans.

- Vad är det du sätter ditt hopp till. Är det denna världens rikedom och njutningar? Är det dina goda gärningar och ditt religiösa beteende?

I så fall så kan du inte undfly Guds vrede och en evighet utanför den Nya staden i den sjö som brinner av eld och svavel.

- Det finns bara en plats ditt du kan fly till från domens dag och det är nu innan det är försent.

När Jesus dog så tog han på sig den dom och det straff som skulle falla på alla de syndare som omvänder sig och tror på evangeliet:

- Den goda nyheten att Jesus kom för att rädda oss från vårt straff till en underbar evighet i Guds närvaro i den nya staden Jerusalem.

Fly bort från din synd till Jesus och förtrösta på endast honom och du kommer att bli räddad.

- Från att ha talat om denna världens fall, detta Babylon som finns beskrivet i Uppenbarelseboken så börjar Jesaja nu i kapitel 25 att tala om upprättandet av den nya staden Jerusalem där vi som Guds kvarleva föralltid kommer att få bo med Gud.

Detta stycke börjar i slutet på sista versen i kap 24.

- **Ty HERREN Sebaot skall då vara konung på Sions berg och i Jerusalem och inför sina äldste, i härlighet.**

I motsats till denna världsstad vars fall just har beskrivits så kommer Herren att upprätta sitt eviga rike på Sions berg i det nya Jerusalem.

- Kap 25 börjar med en lovsång och slutar med en annan och så emellan så beskrivs den eviga festmåltiden i Guds närvaro.

I den första lovsången i v.1-5 så lovprisas Gud för den han är och hans mäktiga gärningar då han låtit denna världs stad falla.

I v.1-3 så står det: **<sup>1</sup>HERRE, du är min Gud! Jag vill upphöja dig, jag vill prisa ditt namn, för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning. <sup>2</sup>Du har gjort stad till stenhög, befäst stad till ruiner, och främlingars fäste skall inte längre vara stad, det skall aldrig mer byggas upp. <sup>3</sup>Därför skall det mäktiga folket ära dig, de skoningslösa hedningarnas städer frukta dig.**

- Här så ser vi att vi kan lita på Gud. Han handlar enligt sina rådslut och sin plan i trofasthet och sanning.

Vi bör prisa och upphöja honom dels för den han är men också för vad han gjort som Jesaja här gör genom att tillbe honom för att denna världs stad har fallit.

- Jesaja tillber också Gud därför att han i v.4 är ett skydd för den svage och den fattige i hans nöd, en tillflykt undan storm och en skugga undan hetta.

När det stormar omkring oss och vi känner att vi bränns av livets hetta då är Gud en tillflykt och en skugga.

- Det är bara han som själv ger skugga från den eviga hettan. Må vi fly till honom och prisa honom för hans räddning och skydd.

När vi känner att denna världs stad håller på att förstöra vårt samhälle så kan vi fly till Gud. Han är vår tillflykt en hjälp i nöden väl beprövad.

- Han beskyddar oss från denna världs fiender. Må vi prisa honom för hans omsorg.

Sen i v.6-8 så kommer några helt fantastiska versar om den eviga festmåltiden i den Nya staden Jerusalem.

**<sup>6</sup>HERREN Sebaot skall på detta berg (alltså Sion, Jerusalem) göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat. <sup>7</sup>Han skall på detta berg göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag. <sup>8</sup>Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat.**

Lägg noga märke till att det här står att Herren ska göra denna festmåltid för alla folk.

- Detta påminner oss om den oräkneliga skaran som Upp 7 talar om som lammet med sitt blod har köpt från alla folkslag, stammar, länder och språk.

Här så har vi hela Guds folk som för alltid kommer att få bo i Guds närvaro.

- I Psalm 34:9 så står det: Smaka och se att Herren är god. Nu ska vi inte bara smaka och se att han är god utan åtnjuta honom för all evighet.

Vilken dag det ska bli när vi för alltid får glädjas i Guds närvaro. Jag kan inte vänta nog på denna underbara dag.

- Till skillnad från denna världens stad som vi såg i kap 24 där det inte längre kommer vara någon glädje och fest så kommer vi som kristna att få njuta av en evig festmåltid i den nya staden Jerusalem i Guds närvaro.

I den nya staden som i v.7 finns beskriven som detta berg så ska Herren **göra om intet den slöja som beslöjar alla folk, det täckelse som täcker alla folkslag.**

- Här så syftar det på den insvepning som man sveper in döda med. Detta får vi förklarat i början på v.8 **Han ska för alltid göra döden om intet.**

Detta är den stora fienden som alla för eller senare får möta. Nämligen döden.

- Men i den nya staden så ska det vara slut på död, inga ska där mer skiljas åt av död.

Allt detta pga. att Jesus har besegrat döden. Då ska enl. 1 Kor 15:26 döden den siste fienden berövas sin makt.

- I den nya staden så ska Jes 25:8 gå i uppfyllelse i enlighet med 1 Kor 15:54

<sup>54</sup>**Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: *Döden är uppslukad och segern vunnen.***

- På denna dag kommer vi att få möta våra nära och kära som i förväg har flyttat hem till Herren.

På denna dag ska också fortsättningen av v.8 uppfyllas: **Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat.**

- Denna vers finns citerade två gånger i Uppenbarelseboken. Den sista gången denna vers nämns är just i beskrivningen om den nya staden Jerusalem i Upp 21:4.

**Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta.”**

- Är det inte fantastiskt! Här på denna jord så dör vi och sörjer. Jag har varit på allt för många begravningar där vänner och bekanta har dött under olika tragiska förhållanden.

Men här så får vi ett underbart hopp, det är som Paulus säger i Fil 1:21 att döden blir en vinst då vi som kristna föralltid får vara med Gud.

- Han talar om att han skulle vilja bryta upp och vara med Kristus, men i nästa andetag så säger Paulus men för er skull är det nödvändigt för mig att leva kvar.

Och det samma är för oss, även om vi skulle vilja vara hos Herren så är det pga. de som är här på jorden som det är nödvändigt för oss att leva kvar.

- Vi behöver verkligen vara kvar på denna jord för att förkunna detta glädjebudskap om räddningen från helvetet till den nya staden för de som ännu inte fått höra.

I v.9-12 så avslutas detta kapitel med ännu en lovsång:

<sup>9</sup>På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning.

- Vow, vow, vow vilken fantastisk frälsning! Tänk när vi en dag får stå där i åskådning och skåda vår underbara Frälsare.

Honom som vi har väntat på, och bara glädjas och fröjdas över hans frälsning.

- Man blir så exalterad att man bara skulle vilja bryta ut i lovsång.

Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag faller ned, han som döden för mig led, då han tar mig i sin hand och leder mig till löftes land. Vilken underbar dag det ska bli!

- Lovsången här i kap 25 avslutas med hur Herrens hand ska vila över detta berg (alltså den nya staden) men hur Moab en representant på denna värld's stad som i sin stolthet hade förkastat Herren ska brytas ned och förstöras.

Barry Webb kommenterar denna kontrast med att säga: Antingen kommer omvändelse att föra dig till festmåltiden eller stolthet att hålla dig borta och konsekvensen kommer vara obefläckad glädje eller obeskrivlig fruktansvärd dom.

- Antingen så är vi stolta likt Moab och går miste om en underbar evighet med Gud eller så vänder vi oss bort från vår synd till Jesus som vår enda räddning och får njuta av honom i all evighet.

Vi har både fått möta människornas stads förstörelse och fått se hur Guds stad upprättas.

- Nu för det tredje så ska vi i kap 26 få belyst den väntan som vi nu har på att få se kap 24 och 25 uppfyllda.

Detta kapitel består också av en lovsång där de två städerna sätts i kontrast till varandra i kap 26:1-6.

**<sup>1</sup>På den dagen skall man sjunga denna sång i Juda land: Vi har en stark stad. Han reser upp murar och skyddsvärn till vår räddning. <sup>2</sup>Öppna portarna, så att ett rättfärdigt folk får tåga in, ett folk som förblir troget. <sup>3</sup>Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. <sup>4</sup>Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa. <sup>5</sup>Han störtar ner dem som tronar i höjden, den stolta staden förödmjucar han. Han slår den till jorden, han låter den komma ner i stoftet. <sup>6</sup>Den trampas ner under fötterna, fattigas fötter, svagas steg. <sup>7</sup>Den rättfärdiges väg är jämn, du, den Rättfärdige, jämnar den rättfärdiges stig.**

- Denna sång börjar med den nya staden Jerusalem, där vi för evigt kommer att bo i säkerhet i Guds närvaro.

Denna stads murar kommer vara öppen för ett rättfärdigt folk som förblir troget.

- Utifrån nya testamentet så ser vi hur vi genom tron blir rättfärdigförklarade.

Och i profetian om det nya förbundet i Jer 31 och 32 som får sin uppfyllelse i Heb 8 och 10 så vet vi att Gud skriver sin lag i våra hjärtan och att Gud lägger ner en fruktan i våra hjärtan så att vi inte viker av från honom.

- Så samtidigt som vi ska leva rättfärdigt och förbli trogna till Gud så är detta frukten av hans fantastiska frälsning.

Gud kommer här enligt v.3 att bevara de som är fasta i honom och förtröstar på honom i frid, frid alltså det Hebreiska ordet Shalom som betyder mer en bara frid eller fred.

- Det har också nyansen av fullhet, framgång och hälsa.

I den eviga staden så kommer Gud att bevara oss i hans fullhet. Det mest fantastiska tillstånd som finns.

- Men den stolta staden, denna världens stad med sitt förtryck kommer i v.5-6 att förödmjukas och trampas ned.

Problemet vi nu har är att vi ännu inte är i den nya staden Jerusalem och att det känns som om denna världens stad blir oss övermäktig.

- Vi ser hur människornas stad, denna världs system håller på att förstöra vår jord och vårt samhälle som sjunker djupare och djupare in i syndens mörker.

Hur ska vi som kristna förhålla oss till allt detta? Det är denna smärtans väntan som Jesaja tar upp i Jes 26:8-18. Han säger i v.8-9:

- **<sup>8</sup>Ja, på dina domars väg, HERRE, väntar vi dig. Till ditt namn och ditt pris står vår själs längtan. <sup>9</sup>Min själ längtar efter dig om natten, ja, anden i mig söker dig. Ty när dina domar drabbar jorden, lär sig världens invånare rättfärdighet.**

Kan vi inte här stämma in med Jesaja. Hur mycket längtar vi inte på att Herren ska döma detta Babel och rädda oss till sig själv?

- I vår väntan så får vi med Jesaja stämma in och ropa efter Herren att hans skulle komma, och med Paulus i 1 Kor 16:23 ropa: Maranatha: Vår Herre kom!

Var är du i allt det elände som får ske? Herre kom i dom, Herre kom till räddning för ditt folk.

- Jag får erkänna att jag ofta är allt för upptagen av nuet, det är detta som präglar mina böner. Det jordiska när de istället borde präglas av det himmelska.

Att be att Herren skulle komma. Vi är allt för självcentrerade och människocentrerad i våra böner.



- Må vår största längtan vara efter Gud och att få tillbringa evigheten med honom.

Jesaja förklarar i denna text att när Guds domar drabbar världen så kommer de ogudaktiga att få lära sig rättfärdighet.

- Men så länge de ogudaktiga får del av vad man på teologi språk kallar Guds allmänna nåd som finns beskrivet i v.10 så lär de sig inte rättfärdighet utan handlar i orätt.

Jesaja vädjar till Gud att komma i dom och att visa sin nitälskan för sitt folk och med eld förtära Guds fiender.

- Samtidigt som vi tidigare sett att profeten har varit i tårar och gråtit och vädjat till människor att omvända sig så vädjar han här till Gud att förtära hans fiender som inte omvänder sig i eld.

Men Guds dom har en annan sida. Samtidigt som Gud kommer i dom för de som förkastar honom så kommer han också till frälsning för sitt folk.

V. 12 säger: **<sup>12</sup>HERRE, du skall ge oss frid, ty allt vad vi har uträttat, har du utfört åt oss.**

- Här så har vi på nytt ordet frid (shalom) som inte bara står för frånvaro av krig utan fullheten av liv.

Den underbara fullhet som vi kommer att få uppleva i Guds närvaro.

V.12 för också fram sanningen att allt vad vi har uträttat för Gud att det i själva verket är han som har gjort det för oss.

- Allt är av nåd. Vi har inget att berömma oss av mer än av vad Gud har gjort för oss.

Jesaja går vidare med att tala om hur Gud har straffat de herrar som har härskat över dem och hur det är Herren som bevarat folket.

- I det svåra det vi nu i nuet får gå igenom så talar Jesaja om det som Herrens tuktan.

Det var Herren som sände dessa herrar över dem och tuktade dem för att de skulle söka honom.

- I den svåra tid som vi befinner oss i när det verkar som om denna världens stad har vunnit så glöm inte att Gud är suverän.

Han låter detta ske som tuktan över sitt folk för att vi ska söka honom. Må vi i vår nöd ropa ut till Gud och inte likt Juda söka räddning i främmande allianser utan istället endast söka Gud.

- Annars så är vi som Juda som beskrivs som en gravid kvinna i sin födslosmärta i v. 18 som bara födde vind. Hon kunde inte skaffa räddning åt landet.

Må vi istället söka Herren och hans räddning från detta Babel, denna världens stad som vi befinner oss i.

- I den väntan som folket hade genomgått och som vi får genomgå så var och är det många som redan har insomnat och dött.

Vad ska då hända med dessa som inte fått se löftet om den nya staden uppfyllt?

I v.19 så får vi ett fantastiskt löfte: **<sup>19</sup>Dina döda skall bli levande, mina dödas kroppar skall uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet, ty din dagg är ljusets dagg, och jorden skall ge igen de avsomnade.**

- Här så har vi det underbara löftet om den kommande uppståndelsen om hur Gud ska uppväcka sitt folk från det döda till att få jubla i hans närvaro.

Vilken underbar dag att få blicka fram emot. Och för dom som lever i den sista tiden vid Jesu återkomst så står det i kap 26:20-27:1 om den kommande domen.

**<sup>20</sup>Kom mitt folk och gå in i dina kamrar, stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick, till dess vreden har gått förbi. <sup>21</sup>Ty**

**se, HERREN kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden skall blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. <sup>1</sup>På den dagen skall HERREN med sitt hårda, stora och starka svärd, straffa Leviatan, den snabba ormen, och Leviatan, den ringlande ormen, och han skall döda draken i havet.**

Här så blir Guds folk som lever i denna tid uppmannade att gömma sig när Guds vredesdom kommer att gå förbi.

- Likt Gud när han kom med sin dom under Noas dagar då han stängde arken för att skydda sitt folk från hans vrede så är folket här uppmannade att stänga sina dörrar till sina kamrar för att bli skyddade från hans vrede.

Och precis som när Herren slog de försfödda i Egypten när han i 1 Mos 12 gick förbi de hus där blodet var struket på dörrposterna så ska Guds vrede gå förbi hans folk.

- Men hur kan vi då undgå Guds vrede när Herren kommer för att straffa jordens invånare och då jorden ska uppenbara alla blodskulder?

Enda platsen att fly från Guds vrede är till Jesus. Precis som folket strök blodet på sina dörrposter så är det bara genom att bli bestrukna med Jesu blod som vi blir räddade från Guds vrede.

- Hans vredesblidkande död tillfredsställde Guds vrede för alla som omvänder sig och tror.

Detta är det enda skydd vi har att fly till på domens dag då Gud kommer att döma och straffa Leviatan som här är en symbolen på allt ont och stolt.

- Avslutningsvis i kap 27: låt oss nu se på Guds folks återupprättelse i den nya staden Jerusalem. Även detta kapitel börjar med en sång.

Kommer ni ihåg Jesaja kap 5? Om hur Gud lätt hans folk som symboliserades av en vingård att bli förstörd.

- Här i kap 27 så ser vi upprättelsen av vingården. Kontrasten i mot kap 5 är slående.

I kap 5 så bar vingården ingen frukt och som straff så kom inget regn, Gud tog bort murarna, dess beskydd, lätt tistel och törne växa och lät vingården bli ödelagd.

- Här i kap 27 däremot så bär den frukt, Gud vattnar den, det finns ingen tistel och törne och Gud själv beskyddar den och dess frukt kommer att fylla hela världen.

Hans vrede är i v.4 stillad. **<sup>4</sup>Jag hyser ingen vrede. Hade jag törne och tistel att strida emot, skulle jag gå lös på dem och bränna upp alltsammans, <sup>5</sup>såvida man inte sökte skydd hos mig för att sluta fred med mig. Ja, fred må man sluta med mig.**

- Hade det funnits tistel och törne alltså fiender till Guds folk så skulle han ha stridit mot dem såvida man inte sökte skydd hos Gud och slöt fred, shalom med honom.

Människor är i krig med Gud och beskrivs som hans fiender. Men till och med så erbjuder han tistel och törne att få fred med honom om de omvänder sig och genom Jesus söker skydd från Guds vrede innan det är för sent.

- Här så erbjuds människor från alla folk till och med de som var fiender till Juda och Israel att bli del i Guds folk.

Vad ska då följden bli av den nya staden Jerusalem? Vi läser i vers 6:

- **I kommande dagar skall Jakob slå rot, Israel grönska och blomstra. De skall fylla hela världen med frukt.**

Världen ska inte längre invadera vingården, utan istället invaderar vingården världen och uppfyller den med sin frukt.

- Här så uppfylls Guds löfte till Abraham att i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade.

När det gäller denna sång om vingården så vill jag att ni ska lägga märke till en sak. Här så är det Gud själv som är sångaren.

- I de fyra tidigare sångerna så var det folket som sjung till Gud och nu är det Gud som sjunger till folket.

Han och hans folk är ett och deras glädje är fullkomlig. Likt Sefanja 3:17 så sjunger Herren över sitt folk med glädje.

- Tänk er i den nya staden Jerusalem att det inte bara kommer vara vi som sjunger till Gud utan att även att han kommer glädjas över oss i sång.

Då kommer våra liv att helt förhålliga honom. O hur underbart kommer det inte att bli att för alltid få vara i Guds närvaro?

- Innan vår text avslutas så går Jesaja på nytt tillbaks till nuet, med invadering av landet och fångenskapen som ska komma.

Han förklarar att detta sker som Herrens tuktan för att rena hans folk och förra dem tillbaks till honom.

- Detta är precis vad som sker idag. När denna världs stad mer och mer invaderar vår omgivning så lått oss inte tappa modet utan inse att det är Herrens tuktan för att hans folk ska renas.

I detta så blir hennes synder i v.9 försonade och frukten av det att hon renas från sina avgudar.

- I allt det hemska som sker idag så vill Gud rena oss som hans folk från avgudar.

Och han lovar i v.10 att denna världs stad ska bli öde och folktom när Gud kommer för att rädda sitt folk.

- Avslutningsvis i v.12-13 så läser vi om Guds räddnings plan för att föra hans folk in i den nya staden Jerusalem.

Det står: <sup>12</sup>**Det skall ske på den dagen att HERREN inbärgr frukten från den strida floden till Egyptens bäck, och ni skall samlas in en och en, ni Israels barn.** <sup>13</sup>**Och det skall ske på den dagen att man skall blåsa i ett stort horn, och de som har varit försvunna i Assyriens land och fördrivna till Egyptens land skall då komma och tillbe HERREN på det heliga berget i Jerusalem.**

På den dagen ska man blåsa i ett horn och Guds folk ska återsamlas. Utifrån Nya Testamentet så vet vi att detta insamlande av Guds folk inte bara kommer att inkludera frälsta judar utan också hedningar.

- **Matt 24:31** <sup>31</sup>**Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.**

Paulus skriver i 1 Thess 4:16-18 <sup>16</sup>**Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå.** <sup>17</sup>**Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.** <sup>18</sup>**Trösta därför varandra med dessa ord.**

- Vi ska inte bara ryckas upp för att möta Jesus i rymden utan vi ska komma ner med honom för att leva i den nya staden Jerusalem som kommer komma ner från himlen.

När du i nuet kämpar med svårigheter, när du känner dig uppgiven över denna världs stads utbredande så kan du finna tröst i att den inte kommer att bestå för evigt.

- Denna världs stad kommer att dömas och bli öde och förstöras.

Världen går mot sitt slut och vi kan finna tröst och hjälp till uthållighet i hoppet om Jesu tillkommelse då vi för alltid ska få bo i den nya staden Jerusalem och njuta av den eviga festmåltiden med Gud.