

Introduktion:

- Kära bröder och systrar, idag är en glädjens dag då vi får påminnas om Jesu uppståndelse.

Vi har också glädjen att få bevittna när vår broder Aaron i efterföljelse till Jesus kommer låta döpa sig.

- Idag så ska vi tala om just glädje. I vårt samhälle så är människor ständigt på jakt efter lycka och glädje.

För att finna lycka så söker människor i allt. Jag kom ihåg när jag jobbade på Ericsson hur en kollega ibland brukade säga på "svengelska".

- Nu är det dags för en "upppigers": Han syftade på någon ny teknikpryl som skulle kunna ge honom temporär tillfredställelse och glädje.

Många söker lyckan i det materiella. Man byter bilar, bostäder, telefoner, datorer. Nya inredningar och kläder.

- Om jag bara hade en Iphone 6 hur mycket bättre skulle då inte mitt liv vara?

Om jag bara hade den nya bilen eller det nya huset. Då skulle jag vara lycklig och glad.

- Om jag bara fick det jobbet eller den utbildningen, då skulle jag vara nöjd och full av tacksamhet.

Andra söker lyckan i upplevelser, om jag bara får komma iväg på den där resan till Grekland, Thailand eller Australien. Då kommer jag att bli lycklig.

- För vissa så går sökandet efter lycka, ut på att döva smärtan och sorgen med alkohol, droger eller mat.

Många söker glädjen i relationer. Om jag bara kunde träffa han eller henne med stor H då skulle jag nå lycka.

- Folk blir besvikna när de inte upptäcker att den nya bilen, telefonen, resan till det förlovade landet eller den person man gick kyrkogången fram tillsammans med inte ger än den glädje, lycka och tillfredställelse man vill ha.

Så vad som händer är att man börjar söka i något nytt. En ny bil, en ny fru, ett nytt hus, en ny drog.

- Det konsumtionssamhälle vi lever i uppenbarar hur människor är oroliga i sina själar. Hur mycket man än söker lyckan i allt och alla så kommer det i slutändan att leda till tomhet.

Idag så ska vi tala om den enda sanna glädjen och lyckan som består.

- Hur vi kan hitta den eviga glädjen och lyckan både i detta liv och i livet efter döden.

[Bibelläsning från Psalm 16, bön]

¹En sång av David.

Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig.

²Jag säger till HERREN: "Du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig.

³De heliga som finns i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje."

⁴De som jagar efter andra gudar får många bedrävelser.

Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar.

⁵HERREN är min del och min bägare, du är den som uppehåller min arvedel.

⁶En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.

⁷Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta.

⁸Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

⁹Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet.

¹⁰Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.

¹¹Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

Idag så kommer jag tala under titeln: Att ha Herren som sin glädje både i liv och död:

1. Att fly till källan av glädje (v.1-4)
2. Att ha Herren som sin glädje (v.5-7)
3. En glädje bortom graven (v.8-11)

En man som hade sökte glädjen och tillfredställelsen i allt och alla var Augustinus.

- Han sökte lyckan i sex och kroppslig tillfredställelse när han under 13år hade en älskarinna.

I sitt sökande efter glädje och lycka så lyssnade han aktivt under 9års tid till undervisningen från en sekt, den så kallade Manikeitiska sekten som t.ex. beskrev Gud i GT som en ond demon.

- Besviken och missnöjd på denna sekt så begav han sig till Rom där han startade sin egen skola i retorik.

Under sin tid i Rom så började han söka lyckan och glädjen i skrifter från de så kallade skeptikerna och akademikerna som menade att kunskap inte var möjlig, men detta kunde inte hjälpa honom.

- Efter att ha blivit lurad av sina elever som inte betalade någon kursavgift så tackade Augustinus ja till att bli retorik professor i Milan.

I Milan så fortsatte han sitt sökande in i Nyplatonismen.

- Efter påverkan från sin mamma så sände han iväg sin älskare som han hade en son tillsammans med vilken han varit sambo med under 13år tillbaks till Nordafrika.

Hans mamma arrangerade så att han skulle få gifta sig med en ung kvinna som ännu inte var giftasmogen.

- Skulle kanske detta ge honom lycka? Augustinus skulle vänta i 2år tills denna kvinna blev redo.

Driven av sina lustar och i väntan på att få gifta sig med denna unga kvinna kunde han inte hålla sig och tog på nytt till sig en ny älskare.

- Det var under denna tiden som han bad den kända bönen: "Give me chastity but not yet" Ge mig kyskhet, men inte nu"

Nyplatonismen kunde inte bota hans lustar och ge honom lycka och glädje.

- Men så vid ett tillfälle satt han i en trädgård och hörde en röst som lätt som ett barns röst som sa, "ta upp och läs, ta upp och läs".
 - Han tog då upp Bibeln som låg framför honom och läste Rom 13.13-14:

"¹³Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. ¹⁴Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begärens väcks till liv."

- Augustinus berättar att när han läste detta så uppfylldes han av en frid och genast så försvann all hans tvivel.

Han hade funnit den eviga glädjen i Gud. Allt hans sökande efter lycka var över, Gud själv hade funnit honom.

- I Augustinus mest berömda bok: Hans bekännelser så skrev han: "Our hearts are restless, until they can find rest in you."

- Våra hjärtan är rolösa, tills dess de finner ron och vilan i dig.

Även för oss som kristna så är det viktigt att påminna oss att det bara är i Gud vi finner den verkliga glädjen och vilan.

- Det var det här David förstod i Psalm 16.

I v.1-4 så flydde han till källan av glädje.

- Mitt i sina jordiska problem så flydde han till Gud. Vi vet inte vad det var han flydde ifrån i denna kontext.

Kanske var det en fiende? Kanske var det en sjukdom? Vad är det du plågas av eller bekymras av?

- Gör som David. Fly till källan av glädje. Han säger v.1-2:

Bevara mig, Gud, ty jag flyr till dig. ²Jag säger till HERREN: "Du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig.

- Du kan söka lycka, du kan söka tillfredställelsen i allt vad denna värld har att erbjuda, men du kommer aldrig att finna en bestående glädje och tillfredställelse.

All den lycka och glädje som denna värld har att erbjuda är förgänglig, och kommer att vissna bort.

- Men Gud som är källan av glädje han är evig och den glädje han ger består för evigt.

Menar jag då att om vi blir motagare av Guds glädje att vi aldrig mer kommer vara ledsna, sorgsna och bekymrade.

- Nej, det är inte vad jag menar. Men sanningen med Guds glädje enligt 1 Thess 5:16 är att vi blir uppmannade: Var alltid glada och i v.18 att tacka Gud under alla livets förhållanden.

Vem sa detta? Jo, Paulus som när han skrev detta redan hade blivit fängslad, misshandlad, stenad, torterad, hånad och förföljd.

- Han hade erfarit hur det var att inte ha mat och fått fly för sitt liv.

Men ändå så kan han uppmana oss att vara glada och tacka Gud i alla livets förhållanden.

- Eftersom vår glädje ytterst sätt inte är en känsla här i tiden, utan glädjen som Jesus talar om i Lk 10:20.

Att vi ska vara glada över att våra namn är skrivna i himmeln.

- David säger om hans tillflykt Gud, **Du är min Herre, för mig finns inget gott utom dig.**

Det är från Gud som är god från vilket allt gott kommer ifrån som det står i Jak 1:17 **Varje god och fullkomlig gåva är från ovan [och] kommer ner från ljusens Fader.**

- Känner du källan av glädje, Gud själv? Har du blivit motagare av hans glädje? Är ditt hjärta utan ro, eller har du funnit den vila som Augustinus talade om som bara finns i Gud?

Hur bär vi då oss åt för att fly till glädje källan Gud, hur får vi del av den glädje och den lycka som består?

- Jo, genom Evangelium, som betyder glädje budskap. Ett glädjande budskap om hur den eviga glädjen som bara Gud kan ge blir vår.

För att bli mottagare av denna glädjens nyhet så måste vi först höra en dålig nyhet om ett evigt lidande, straff och sorg.

- Det finns två alternativ för människan: Antingen evig glädje eller evig sorg.

Den dåliga nyheten är att vi som människor har förkastat Gud, källan till evig glädje.

- Gud som är god, om vilken David säger för mig finns inget gott utom i dig, honom har vi förkastat.

Vi har alla syndat mot Gud och brutit hans lag. Vi har gjort det som är ont i Guds ögon.

- Och eftersom Gud är helig och hans ögon är för rena för att se på det onda så måste han som en rättfärdig domare straffa oss.

Annars så vore han ond. Straffet för vår synd är enligt Bibeln döden, evig död.

- Men den goda nyheten, glädjebudskapet är att Gud i sin godhet sände hans son Jesus Kristus för att dö istället för syndare såsom du och jag. Det är detta påskens budskap handlar om.

Hur Gud i hans stora kärlek sände Jesus för att bli det vredesblidkande offer som tar vårt straff.

- Beviset för att Gud accepterade hans offer var att han uppväckte Jesus från de döda.

Hur får vi då del av denna eviga glädje? Vi får del av denna glädje och Jesu död och uppståndelse gäller oss om vi omvänder oss och tror evangelium.

- Alltså att vi vänder oss bort från vår synd och förtröstar på att Jesus dog istället för oss och uppstod för vår skull.

Då blir vi motagare av den eviga glädjen och kan glädja oss över som Jesus sa att våra namn är skrivna i himlen.

- Ett stort problem för oss kristna många gånger är att vi på nytt börjar söka glädje i det som inte består.

Vi måste ständigt påminna oss själva om evangelium och likt David fly till källan av evig glädje.

- Evangelium är inte bara nyckeln till att bli frälst. Det är också nyckeln till att leva det kristna livet.

När vi påminns om evangeliet så förstår vi vad vi förtjänade och vi inser att vi bara är här för att gästa.

- Vad är denna tidens lidande i jämförelse med en underbar evighet i gemenskap med Gud.

Det var därför Paulus kunde säga i 2 Kor 4:16-18 **¹⁶Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. ¹⁷Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet. ¹⁸Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.**

- Paulus gick till och med så långt att han sa:

i 2 Kor 12:10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

- Paulus glädje var inte här i det jordiska utan i det eviga. När vi kommer på oss själva att söka glädje och lycka i det jordiska så låt oss istället fly till Gud.

En manifestation av Gud, källan till evig glädje är hans folk. Som kristna så bör vi reflektera den glädje vi har blivit motagare av.

- David säger i v.3 **De heliga som finns i landet, de härliga, hos dem har jag all min glädje."**

Som del i Guds folk så har vi blivit representanter för det glädjebudskap som vi har fått.

- Denna eviga glädje som har fått ta sin boning i våra bröder och systrar detta är verkligen ett glädje ämne.

Hur mycket har vi inte att vara glada över att tillhöra Guds familj och att ha bröder och systrar i Herren?

- Vi borde likt Paulus i Fil 1:3-4 bli fyllda med tacksamhet och glädje för varandra.

Paulus säger: ³Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er. ⁴Så ofta jag ber för er alla gör jag det alltid med glädje,

- När senast tackade du och gladde dig över dina syskon i Herren. Må vi inte bli familjära med den glädje vi har i gemenskapen bland bröder och systrar.

Är det inte otroligt, vad vi en åker på denna jord så kan vi glädjas av gemenskap med underbara kristna bröder och systrar som blivit mottagare av evangeliet.

- Vi kanske inte har exakt samma teologiska tolkningar i olika frågor men vi kan känna en sån oerhörd gemenskap eftersom vi tillsammans vill hålla fast vid Guds ord och evangelium.

Jag kommer ihåg om hur mina svärföräldrar berättade när de bodde i Saudiarabien.

- Att de var glada varje gång de fick möta en evangelisk kristen.

Vi tar det så lätt för givet. Låt oss glädjas över bröder och systrar.

- Vad står då i kontrast till evig glädje och lycka? Jo, avgudar. Allt som får bli till ett substitut eller ersättning för Guds glädje.

När vi söker lycka, glädje och tillfredställelse i något annat än Gud.

- Det är detta David pratar om i v.4 **4De som jagar efter andra gudar får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer av blod eller ta deras namn på mina läppar.**

David han säger att han inte vill ta del i deras avgudadyrkan eller ens ta deras namn på hans läppar.

- Dom som jagar efter andra gudar dom får många bedrövelser.

Allt det som för människor ersätter Gud kommer leda till bedrövelse, både i detta livet och i evigheten.

- Man ser detta så tydligt i icke kristna vänner och släktingars liv. Ta till exempel när människor söker lyckan och glädjen i relationer utan att ha en relation med Gud.

Om jag för ett ögonblick skulle jämföra min mammas släkt med min fru Hannahs pappas släkt så blir detta tydligt.

- Min mammas pappa var äldste i en pingstförsamling. Om man ser på den slakten så är det mycket stabilt i relationer eftersom min morfar la en tydlig grund i evangeliet.

Innan vi skulle gifta oss så försökte Hannah förklara hur hennes släkt såg ut på hennes pappas sida.

- Det var så många skilsmässor och brustna relationer att jag hade svårt att greppa hur slakten såg ut fastän Hannah skrev ner det på papper.

Det uppenbarar hur man söker lyckan och glädjen i relationer som inte kan tillfredsställa.

- Hannahs pappa däremot fann den eviga glädjen i Jesus och får vara som ett ljus i den mörka släkt. När vi har funnit den eviga glädjen så behöver vi inte söka lyckan i något annat.

Detta betyder inte att kristna är perfekta eller har perfekta relationer. Det finns en intressant bok som heter: "When sinners say I do" När syndare säger, jag tager dig.

- För dig som är gift, när du gifte dig så gifte du dig med en annan syndare. Vi kommer tyvärr ibland att såra varandra och behöva be om förlåtelse.

Men det är inte vår fru eller för er kvinnor er man som är källan till evig glädje utan Gud.

- Om du har förväntan på att din fru eller man ska vara det då har hon eller han blivit en avgud för dig och du måste lära dig att relatera denne utifrån din relation med Gud.

Det är inte bara relationer som kan bli en avgud. En annan avgud är underhållning. Om vi ständigt söker vår glädje i underhållning istället för i Gud som t.ex. i TV spel och filmer.

- Leonard Ravenhill har sagt att underhållning är djävulens substitut eller ersättning för glädje.

Människor idag söker lyckan och glädjen i allt utan Gud och oftast så är det en kombination av avgudar som får ersätta Gud så som materialism, relationer, underhållning, upplevelser osv.

- Detta är ett desperat rop på hjälp. Bibeln säger i Rom 3:11 att det finns ingen som söker Gud.

Låt oss gå till dem som söker lyckan och glädjen och berätta om den enda glädjen och lyckan som kan tillfredsställa deras hunger och längtan, nämligen glädjebuskapet evangeliet själv

- Och låt oss som kristna följa aposteln Johannes ord i 1 Joh 5:21 **Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.**

Att vi aktar oss ifrån att söka glädje i något annat som ett substitut eller ersättning för Gud. I den världsighet som råder så är det så lätt att bli involverad i avgudadyrkan.

- Låt oss likt Augustinus läste när han kom till tro i Rom 13:14 Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

När vi försakar avgudarna och det som människor i världen ser som lycka så låt oss inte glömma att vi gör detta för att vi har tagit emot en glädje som går långt bortom allt annat.

- En glädje som gör att vi inte vill ha den temporär så kallade glädje och lycka som avgudarna kan ge.

Här så har bönemänniskan och barnhemsgrundaren George Muller mycket att säga till oss. Han sa:

- Vad vi än gör genom försakande, självförnekelse eller att dö bort från denna värld så ska vi göra detta som ett resultat av den glädje vi har i Gud.

Vi har nu tittat på vår första punkt

1. Att fly till källan av glädje (v.1-4)

Nästa punkt vi ska tala om är att ha Herren som sin glädje.

- I förra punkten när vi tog upp om glädjebuskapet så betonade vi att det räddar oss från vad vi förtjänar.

Men detta är bara ena sidan av myntet. Den andra är vad vi blir räddade till. Vilket är en underbar gemenskap med Gud!

- Det är vad John Piper säger: God is the gospel! Gud är evangeliet. Det är Gud som är den goda nyheten.

Vi blir frälsta från honom, genom honom och till honom.

- Det är detta att Gud är den goda glädjefulla nyheten som David betonar i v.5-7.

⁵HERREN är min del och min bågare, du är den som uppehåller min arvedel.

⁶En lott har tillfallit mig i det ljuvliga, ja, ett underbart arv har jag fått.

⁷Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta.

- David hade förstått att det är Herren som är denna fantasiska nyhet. Det är han som är vår bågare, den bågare som flödar över med hans glädje.

I dessa versar så används ett språk som påminner oss om Josua bok, hur folket tog löfteslandet i besittning.

- De fick sin del, sin arvedel, sin lott och sitt arv som i Josua bok bestod av ett fysiskt landområde.

Men det fanns en stam, leviterna i 4 Mos 18:20 som inte fick någon arvedel och lott men istället fick löftet att Gud skulle vara deras arvedel.

- Som kristna så har vi inget löfte att man som kristen ska vara rik som framgångsteologin lär.

Men vi har en större rikedom än vad vi kan greppa. Till Ingvar Oldsbergs och bingolottos förtret så sitter vi gärna lottlösa eftersom vi har en himmelsk lott en himmelsk arvedel.

- Vilket fantastiskt löfte. Att vi har vår arvedel i Gud, glädjekällan själv.

Så vad bör då vårt mål vara med våra liv. Denna fråga ställs i den första frågan i Westminster's lilla katekes. Vad är människans främsta ändamål?

- Svar: Människans främsta ändamål är att förhålla sig till Gud och åtnjuta honom för alltid.

Så vårt mål med våra liv bör vara att förhålla sig till Gud och att åtnjuta och glädjas av Gud för alltid.

- Det är detta vi har blivit frälsta till, till Gud och hans ära.

Är det inte underbart att få glädjas och åtnjuta Gud för all evighet. Många gånger så framställs evangelium som bara ett sätt att komma till himmeln.

- Och många människor skulle vara glada om dom kom dit bara dom slapp komma till helvetet oavsett om Gud vore där eller inte.

Men i så fall har vi inte förstått evangelium. Evangeliet är mer än vad vi blir frästa från.

- John Piper skriver i sin bok: *God is the gospel*: "Människor som skulle vara glada i himlen om Jesus inte var där kommer inte vara där.

Evangeliet är inte ett sätt för människor att komma till himlen, det är ett sätt för människor att komma till Gud. Det är ett sätt att övervinna varje hinder för att få evig glädje i Gud.

- Om vi inte vill ha Gud över allt annat så har vi inte blivit omvända av evangeliet"

Gud är den goda nyheten. Att få ha honom som vår arvedel borde leda oss till ett liv i tillbedjan.

I Davids fall så säger han: **⁷Jag vill välsigna HERREN, som ger mig råd, även om natten manar mig mitt innersta.**

- I gensvar till den glädjen vi som kristna har med vårt arv i Gud så får vi med David stämma in och välsigna och tillbe Herren.

Att vi välsignar och tillber honom som i Kristus enligt Ef 1:3 har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse.

- Låt oss ha vår glädje i honom och ingen annan.

Detta för oss till vår tredje och sista punkt. En glädje bortom graven i v.8-11.

- Du kanske undrat varför predika utifrån Psalm 16 på påskdagen borde inte en påskdags predikan handla om uppståndelsen.

Det är just det som denna Psalmen handlar om. Petrus tillämpar denna psalm på Jesu uppståndelse i sin predikan på pingstdagen.

- I psalmen så är det David som skriver i sin egna situation, men ytterst så är det en profetia om Jesus.

⁸Jag har alltid haft HERREN för ögonen, han är på min högra sida, jag skall inte vackla.

⁹Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära, också min kropp får bo i trygghet.

¹⁰Ty du skall ej lämna min själ åt dödsriket, du skall ej låta din fromme se förgängelsen.

¹¹Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.

I dess kontext jublar David över Herrens beskydd. David är förvissad om att Gud är med honom både i liv och död.

- V.10 tolkas lite olika. Antingen att Gud ska uppehålla David från att dö, men till slut så skulle han ju ändå dö och hamna i dödsriket.

Istället så tolkar många att det är att Gud inte ska överge hans själ i dödsriket så att han får se förgängelsen som man då tolkar som att vara långt borta från Gud för evigt.

- Detta är en mer trolig tolkning. I vers 11 så lyfter David fram hur Herren leder honom och hur han mättas av glädje och ljuvlighet på hans högra sida för evigt.

Vad har då dessa verser att säga om Jesus och hans uppståndelse?

- Efter att ha citerat dem så tillämpar Petrus dem på Jesus och så gör även i Paulus i Apg 13.

Vad är det då Petrus säger efter att ha citerat dessa verser i Apg 2:

²⁹Mina bröder, jag får väl öppet säga er att vår stamfader David är både död och begravnen, hans grav finns ibland oss än i dag. ³⁰Han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta någon av hans ättlingar på hans tron. ³¹I förväg såg han Kristi uppståndelse och sade: *Han skall inte lämnas kvar i graven, och hans kropp skall inte se förgängelsen.*

³²Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det.

³³Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. ³⁴Ty David har inte farit upp till himlen. Men han säger: *Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida,*

- Här i kontexten så ser vi i v.30 att Petrus primärt använder denna text för bevisa Jesu status som Messias.

När Petrus säger detta så var David fortfarande begravnen och hans grav var ibland dem.

- Jesus är den ende som ultimat kan passa in till texten och det är Jesu uppståndelse som gör det möjligt för David och för oss att inte få möta den eviga förgängelsen i helvetet frånskild Guds ansikte.

Kristus den smorde Messias har enligt 1 Kor 15:20 uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade.

- Det är pga. att han inte fick se förgängelsen som gör att vi som tror inte heller behöver göra detta.

Jesus uppstod först och sen så kommer vi som tillhör honom vid hans ankomst att uppstå (1 Kor 15.23).

- Detta gör att vi kan ha en glädje bortom graven för vi vet att vi inte blir utlämnade till en evig förgängelse.

Därför pga. av Jesu uppståndelse så kan vi stämma in med David i Psalm 16:11:

- **Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.**

HERREN lär oss livets väg. Det är Jesus själv som är vägen, sanningen och livet.

- Det är genom hans död och uppståndelse som han har öppnat upp vägen så vi kan få evig glädje. Och vare sig det är i detta liv eller i det kommande så kan vi mätas av glädje inför Gud och av ljuvlighet på Guds högra sida för evigt.

Har du funnit den eviga glädjen? Ditt hjärta kommer att förbli rolöst till dess du finner vilan i Gud.

- Om du inte funnit den eviga glädjen så kom i omvändelse och tro till glädjens källa, Gud själv och åtnjut honom för evigt. Då får du en glädje bortom graven.

Eller som Jonathan Edwards har sagt:

- Att åtnjuta Gud är den enda lycka genom vilken våra själar kan bli tillfredställda. Att få komma till himlen och fullt åtnjuta Gud är oändligt mycket bättre än det mest behagliga här i detta liv.

Jesu uppståndelse är garanten för att vi som tillhör honom en dag kommer att uppstå till en underbar evighet med Gud.

- Det är därför vi som kristna med Paulus för att vi inte ska komma till korta vid provet i 1 Kor 9:24-27 löper vårt jordiskalopp med uthållighet för att vinna segerkransen som inte vissnar.

Det är vissheten om den eviga glädjen och Guds förhålligande som bör vara drivkraften i vår evangelisation och mission så att vi kan stämma in med Paulus som mitt under hans lidande och fängelsevistelse kunde säga i 2 Tim 2:10

- ¹⁰Därför uthärdar jag allt för de utvaldas skull, för att de skall vinna frälsningen i Kristus Jesus och den eviga härligheten.

Låt oss inte vara själviska utan uthärda allt för att Guds utvalda ska få vinna frälsningen och den eviga glädje som blivit vår.

- Det finns glädje bortom graven och en framtid full av sång.